

OVERDENKING

Goede wijn van dr. Jan Hendriks

Op 17 maart 2016 is in Oosterbeek op tweeëntachtigjarige leeftijd dr. Jan Hendriks overleden. Het bericht ontroerde me. Hij was een van de meest inspirerende leermeesters die ik gekend heb. Hij werd geboren in 1933. Na een studie sociologie promoveerde hij in 1971 op 'De emancipatie van de Gereformeerden'. In 1973 werd hij naar de Vrije Universiteit gehaald om Gemeenteopbouw te doceren. Tot zijn pensioen in 1998 heeft hij veel studenten opgeleid. Maar niet alleen studenten zijn door hem geïnspireerd. In zijn veelgelezen boeken over Gemeenteopbouw, maar ook op conferenties en opbouwdagen, heeft hij, ook na zijn pensionering, velen in de protestantse wereld bevrijdende en beemoedigende wegen gewezen.

Gastvrije Gemeente

Zijn beroemdste boek is 'Gemeente als herberg'. Centraal in zijn werk staat het begrip 'gastvrijheid'. De kerk moet een gastvrije herberg zijn. Een gastvrije kerk is een kerk 'die staat langs de wegen die mensen gaan: open en uitnodigend, waar solidariteit concreet gestalte krijgt, waar gemeenschap beleefd kan worden en waar het zoeken naar de omgang met God vorm krijgt'. Het is een kerk 'open naar de buurt en naar de bredere samenleving, open naar elkaar en open naar God'. De open en gastvrije kerk is een in onze tijd passende vorm 'om het vuurtje brandend te houden'. Hendriks' invloed is niet te onderschatten. In de meeste hedendaagse modellen van missionair kerk-zijn zie je zijn ideeën terug.

Krukje van Hendriks

In die kerk komen de drie facetten van geloven tot hun recht. Want het basispatroon van geloven is: persoonlijke omgang met God, gemeenschap met elkaar en dienst aan de wereld. Zoals een krukje met drie poten geen poot kan missen - dan blijft het niet staan - zo zijn in het geloof alle drie die elementen even nodig en belangrijk. In 'het krukje van Hendriks' blijkt hoezeer zij elkaar veronderstellen.

Emmaüsgangers

Geen bijbelverhaal heeft dr. Hendriks zo geïnspireerd als dat van de Emmaüsgangers (Lucas 24: 13-35). Het werd ook in de uitvaartdienst gelezen en bemeeld. Zoals de twee Emmaüsgangers de gelegenheid krijgen om aan de man die een eindje mee komt lopen, hun verhaal te vertellen, zo moet ook de kerk mensen de ruimte geven hun levensverhaal te vertellen – als zij dat willen - en naar dat van anderen te luisteren en die verhalen te verbinden met het grote verhaal van God die omziet naar mensen. Intrigerend in het verhaal van de Emmaüsgangers is de rolwisseling tussen gast en gastheer. De man, Jezus, die met de Emmaüsgangers meeloopt, luistert en daarna de Schriften uitlegt,

wordt als gast binnengehaald. Maar even later, als Hij de maaltijd viert, blijkt Hij geen gast, maar juist de gastheer! Ook in de gemeente kunnen de rollen wisselen. Gastvrijheid vraagt wederkerigheid. 'In een echte ontmoeting worden we gast in het levensverhaal van de ander'. Gemeenschappen kennen vaak netwerkjes, groepen die hun stempel op de gemeente drukken: 'Wij zijn dé gemeente'. Echter, juist de mensen aan de zijlijn bepalen of een gemeente werkelijk gemeente is. Jezus identificeerde zich met hen!

Vreemdelingen en bijwoners

Dan doet Hendriks nog een stap. 'Wij zijn allen 'vreemdelingen en bijwoners', gasten op deze aarde'. Christenen werden in de tweede eeuw als vreemdeling gezien. 'Parochiaan' komt van paroikia = bijwoner. Dit gaf vrijheid en verantwoordelijkheid. Deut. 10: 19 'Daarom zult gij de vreemdeling liefde bewijzen want vreemdeling zijt gij geweest in het land Egypte'. Mattheüs 25: 'Wat gij aan de minsten hebt gedaan, hebt ge mij gedaan'. De gast kan schuilplaats zijn van God en Jezus. Jezus was vreemdeling, had geen plaats om zijn hoofd neer te leggen.

Waarderende Gemeenteopbouw

In 2013 schreef Hendriks zijn laatste boek waarin hij een halve eeuw doorleefde wijsheid heeft neergelegd. Het heet 'Goede wijn'. De ondertitel is: Waarderende Gemeenteopbouw. Zijn boek is een bezielde pleidooi voor het model van de 'Vertrouwensvolle gemeente'. Dit is de tegenhanger van de Angstig Bezorgde gemeente. Die gemeente wordt beheerst door bezorgdheid. 'Centraal staat de vraag: hoe overleven we? Die grondtoon doortrekt alle elementen. Gebrek aan vertrouwen leidt ertoe dat de leiding de touwtjes in handen probeert te houden. Het accent ligt op beheersing en controle'. De vertrouwensvolle gemeente wordt daarentegen beheerst door vertrouwen. In de eerste plaats in God die ons niet laat vallen, maar ook in de leden van de gemeente die door God geroepen zijn tot het ambt aller gelovigen en daarvoor dus ook gaven hebben ontvangen. Tenslotte het vertrouwen in buitenstaanders.

Goede wijn behoeft een fles

Maar is de kerk eigenlijk wel van belang? Hendriks: 'Hoewel het tegen de trend ingaat, beantwoord ik die vraag volmondig met ja. Sterker nog, met Rob van Kessel zeg ik: het is voor de wereld van levensbelang dat zoiets als kerk blijft bestaan'. Niet iedereen denkt er zo over. 'Er zijn er die zeggen: geloof en spiritualiteit ja, maar kerk, nou. Zij doen mij denken aan mensen die van wijn houden, maar geen fles nodig denken te hebben'. 'Maar als je de ervaring (van het geloof) geen vorm geeft, dreigt die te verdampen'.

Tegenover

Tot slot een lang citaat: 'Als de gemeente functioneert als vertrouwensvolle gemeenschap en de weg van het vertrouwen bewandelt, is zij niet een spiegel (die

weerkatst wat in de samenleving te koop is), maar een venster dat uitzicht biedt op een nieuw panorama.

Tegenover een samenleving gekenmerkt door argwaan... de gemeente die van vertrouwen aan elkaar hangt.

Tegenover godsverduistering... de omgang met God, niet iets maar met iemand, 'Onze Vader'.

Tegenover een samenleving waarin de afstand tussen mensen, groepen, categorieën groter wordt... verkleining en overbrugging van afstanden. Om te beginnen in eigen parochie, gemeente, kerk.

Tegenover het angstig-bezorgde bezig zijn met de vraag 'Hoe overleven we?... het centraal stellen van de bevrijdende en inspirerende vraag: 'Hoe kunnen we voor anderen van betekenis zijn?

Tegenover onbehagen... hoop.

Tegenover een samenleving die velen ervaren als onherbergzaam... kerk als herberg'.

We danken God voor dr. Jan Hendriks en wat Hij de kerk in hem heeft geschonken.

Ds. Hans van der Sterre

KERKDIENTEN

1 mei *Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Gereformeerde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. A.G.E. Klap, Heikant
Ambtsdrager van dienst	Wim de Loome
Gastheer / gastvrouw	Nicky van Dam
Collecte Rondgang	1 ^e Kerk
Uitgang	2 ^e Missionair werk en kerkgroei Onderhoudsfonds

5 mei - Hemelvaartsdag

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Jan Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	Anton Dijkshoorn
Koster	Anton Bom
Collecte Rondgang	Ned. Bijbelgenootschap
Uitgang	Onderhoudsfonds

8 mei Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Bijzonderheden	<i>Meetingpoint</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	Peter van der Eijk
Koster	Ad van der Boon
Collecte Rondgang Uitgang	Kerk Stg. 'Het Raakt U'

9 mei, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde

15 mei Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Pinksteren Belijdenisdienst m.m.v. het blazersensemble</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Nicky van Dam
Gastheer / gastvrouw	Emie Hendrikse
Collecte Rondgang Uitgang	Pinksterzendingscollecte Kerk

22 mei Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Willemstad

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	m.m.v. <i>Voices in Praise</i> uit Roosendaal
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Susanne Baan
Gastheer / gastvrouw	Menno Bom
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds Voedselbank

29 mei Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Doopdienst</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Wim de Loome
Collecte Rondgang Uitgang	Kerk Diaconie eigen gemeente

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
1 mei	Elly en Angelique	Linda
8 mei	Nel en Lejanne	Claudia en Myrthe
15 mei	Geerte, Judith en Gerda	Jolanda en Neely Anne
22 mei	Christy en Femke	José en Saskia
29 mei	Addie, Claartje en Dina	Myrthe en Jolanda

	PPT-dienst	Beamerdienst
1 mei	Jeroen	Peter
5 mei	Ad	Gerrit
8 mei	Edward	Willian
15 mei	Jan	Bert
22 mei	Tiny	Anton
29 mei	Jeroen	Peter

	Bloemendienst	Organist
1 mei	Hetty Bom	Ad van Sprang
5 mei	Cor Endepoel	Dick van der Giesen
8 mei	Nel Goudriaan	Johan van der Steen
15 mei	Colinda van der Steen	Ad van Sprang
22 mei	Marianne Solleveld	Dick van der Giesen
29 mei	Mieneke Huitkar	Ad van Sprang

TOELICHTING COLLECTEN TAAGROEP KERK EN WERELD

Wij hebben ons veertig dagen voorbereid op Pasen, nu willen we ons voorbereiden op Hemelvaart en Pinksteren. Met Hemelvaart trekt Jezus zich terug. Maar daarvóór vertelt hij wat hij van zijn leerlingen verwacht: trek de hele wereld door, maak iedereen het goede nieuws bekend, doop hen en leer hen te doen wat ik jullie geleerd heb. Daarna zegt hij hen bij elkaar te blijven en te wachten. Gewoon, wachten. Dat doen zij ook: 'vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed'. Het zal niet makkelijk geweest zijn. Wachten vraagt om trouw en volhouden. Met Hemelvaart viert de Kerk dat zij van Jezus te horen krijgt wat haar opdracht is. En hij belooft hun: ik laat jullie niet alleen, ik blijf bij jullie tot het einde van alles. Tijdens het oogstfeest in Jeruzalem gebeurt het. De Geest van God daalt neer op de leerlingen, die helemaal in vuur en vlam raken. Eindelijk raken ze aan de praat over wie Jezus voor hen is. En de hele wereld kan hen verstaan! Met Pinksteren viert de Kerk de komst van de Heilige Geest, die het haar mogelijk maakt de opdracht van Jezus te vervullen.

1 mei: Diaconale collecte Protestantse Kerk Missionair werk en kerkgroei

De collecte voor zondag 1 mei 2016 is bestemd voor missionair werk en kerkgroei van de Protestantse Kerk in Nederland. Vitamine G is een gemeenschap van mensen in Hilversum die zoeken naar geestelijke vernieuwing en verdieping van hun relatie met God. Discipelschap, het volgen van Jezus Christus in het leven van alledag, staat daarbij voorop. Vitamine G, een van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk, zoekt nadrukkelijk aansluiting bij de buurt en stelt zich open voor buitenstaanders. Twee keer per maand wordt een kerkdienst gehouden, tussendoor ontmoeten de mensen elkaar thuis, in groepjes, om samen te eten en te bidden en te kijken wat ze in hun omgeving kunnen doen. Met deze collecte helpt u deze en andere pioniersplekken op een vernieuwende wijze zichtbaar te zijn in de buurt.



5 mei: Diaconale collecte Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)



Op Hemelvaartsdag collecteren we voor het project 'Betaalbare bijbels voor China' van het Nederlands Bijbelgenootschap. China is vaak in het nieuws. Economisch gaat het goed, horen we. Maar dat geldt slechts voor een kleine elite. Er komt steeds meer vrijheid, horen we. Maar dat is niet voor iedereen zo. Wat weten we van de christenen in China? Er zijn bijvoorbeeld 'officiële christenen' in de Drie-Zelf-Kerk en 'niet-officiële' in de huiskgemeenten. De overheid probeert de groei van de kerk netjes te regelen, alsof het om economische groeicijfers gaat. Maar dat is niet de manier waarop de verbreiding van het evangelie zich doorzet! Het aantal christenen in China neemt nog steeds dagelijks toe. Officiële cijfers laten zien dat er zo'n dertig miljoen christenen zijn, on-officiële schattingen gaan uit van honderd miljoen. De vraag naar bijbels blijft hoog.

Hebben de mensen dan geen bijbel? Nee, niet allemaal. Veel gezinnen moeten rondkomen van ongeveer € 0,75 per dag. Ze leven op het platteland, in grote armoede. Een bijbel kunnen ze helaas niet betalen. Omdat allerlei kerkgemeenschappen zo snel groeien, maar volgens de Chinese overheid niet bestaan, is er steun vanuit andere landen nodig. Het NBG wil ervoor zorgen dat alle christenen in China een betaalbare bijbel kunnen kopen. Ook de arme christenen die in huiskgemeenten bij elkaar komen. Voor € 20,- geeft u bijbelpapier voor 20 bijbels. Doet u mee?

8 mei: Diaconale collecte Stichting 'Het Raakt U'

Op wezenzondag collecteren we voor Stichting 'Het Raakt U'. In 2007 is Stichting 'Het Raakt U' ontstaan en sindsdien worden jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd die de leefkwaliteit van kinderen en jong volwassenen met een beperking in West-Brabant verbeteren. In de vakantieperiode van 14 juli t/m 25

augustus verleent Stichting 'Het Raakt U' zijn medewerking aan diverse kleinschalige vakantieprojecten op verschillende dagverblijven in de regio. De kinderen die niet op vakantie kunnen, hebben hierdoor een welverdiende week met tal van activiteiten, georganiseerd door de leiding vanuit de verblijven. Helpt u ons mee, zodat de Stichting 'Het Raakt U' ook weer mensen kan helpen? U doet de Stichting 'Het Raakt U' en heel veel kinderen hier een enorm plezier mee! Uw gift is meer dan welkom.

15 mei: Diaconale collecte Kerk in Actie Pinksterzendingeweek

Op zondag 15 mei 2016 wordt gecollecteerd voor het project '*Meer jongeren in Rwandese Kerk*' van Kerk in Actie. Graag bevelen wij deze collecte in uw offervaardigheid aan.



In Rwanda verlaten steeds meer jongeren de kerk als zij naar de hoofdstad trekken voor studie of werk of omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. De Presbyteriaanse Kerk wil jongeren bij de kerk betrokken houden. Daarom biedt de kerk jongeren volop de gelegenheid zelf actief te zijn in de kerk, bijvoorbeeld door leiding te geven aan kerkelijke activiteiten of een bijbelstudiegroep te vormen. Zo neemt de betrokkenheid van

jongeren bij de kerk toe. Daarnaast helpt de kerk jongeren met een beroepsopleiding of bij het starten van een eigen onderneming, zodat migratie naar de stad niet nodig is. De collecteopbrengst is onder meer bestemd voor studiemateriaal en jongerenactiviteiten voor ruim 600 jongeren.

22 mei: Diaconale collecte Voedselbank Moerdijk

Deze collecte is bestemd voor de Voedselbank Moerdijk. De Voedselbank is niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Het is (helaas) een begrip. Voedselbank Moerdijk heeft als doel mensen met financiële problemen in de gemeente Moerdijk, die leven in armoede, te voorzien van een voedselpakket. Daarnaast helpen zij de sociale contacten van hun cliënten te verbeteren en voedselverspilling tegen te gaan. Een flink aantal mensen wordt door de Voedselbank Moerdijk geholpen waardoor hun problemen een beetje worden verlicht. De Voedselbank Moerdijk draait bijna volledig op giften en acties. Uw gift in de diaconale collectezak is meer dan welkom.

29 mei: Diaconale collecte eigen gemeentewerk

De taakgroep Kerk en Wereld collecteert op 29 mei voor de bloemen in het Pastoraat. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om '*omzien naar elkaar*'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn). De bloemen worden erg gewaardeerd. Wanneer u regelmatig een bloemetje koopt,

weet u wat het kost. De bloemen zijn dan ook een grote kostenpost voor de taakgroep Kerk en Wereld, maar we willen toch graag doorgaan met deze vorm van aandacht aan onze gemeenteleden. Daarom vragen we uw aandacht en bijdrage voor deze collecte.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten van Kerk in Actie en de Protestantse Kerk Nederland ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.

TAAKGROEP PASTORAAT

WIJ GEDENKEN



Op 30 maart 2016 is op haar kamer in het Kompas overleden **Wilhelmina Groeneveld**, in de leeftijd van achtenzeventig jaar.

Wil Groeneveld werd op 25 februari 1938 geboren op een boerderij aan de Stadsedijk nabij Willemstad, als derde in een gezin met vier dochters die, muzikaal als ze waren, gevierden heerlijk accordeon speelden. Na de lagere school bleef ze, net als haar oudste zus Stijn, thuis wonen om samen te helpen in de huishouding en in het bedrijf en om voor haar ouders te zorgen. Toen de boerderij door de ontwikkelingen in de landbouw niet levensvatbaar meer was, verhuisden de zusters naar een burgerwoning in Willemstad. Wil volgde in Tilburg een opleiding tot bejaardenverzorgster waarna ze in de Mauritshof in Klundert kon gaan werken. Na het sterven van Stijn, tien jaar geleden, had Wil Groeneveld geleidelijk aan steeds meer verzorging nodig. Na een periode in Oudenbosch kon ze een plekje krijgen in het Kompas, dicht bij haar mantelzorgers die haar dagelijks met liefde en zorg hebben omringd. Haar laatste woorden waren: 'Ik ga naar huis'.

In de dienst hebben we de Avondpsalm, Psalm 4, gelezen. Met dat prachtige couplet 3, in de berijming van Muus Jacobse, dat ook op de rouwkaart stond van Stijn:

*Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis'.*

Moge God ook voor haar zusters en zwager en de neven en nichten een veilig huis zijn in de tijd die komt.

Ds. Hans van der Sterre



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Rondom Pinksteren

8 mei is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, dan hoop ik te preken uit Openbaring 22, het laatste hoofdstuk van de Bijbel, waarin Jezus afscheidswaarden spreekt en de Geest en de bruid (daarmee wordt de kerk bedoeld) hem antwoorden. Met een groep gemeenteleden heb ik het afgelopen jaar de Openbaring van Johannes besproken, pittige kost, maar het loont de moeite, een bemoedigend boek, waarmee je als gelovige en als gemeente vooruit kunt.

Op 15 mei is het Pinksteren, het feest van de Geest, het blazersensemble zal daar medewerking aan verlenen. Verder hopen we dat er in deze dienst een aantal gemeenteleden belijdenis van hun geloof zal doen. Zo mogen we als gemeente zien en beleven dat Gods Geest ook in onze tijd werkzaam is. Zoals Paulus schrijft: "Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest, er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer, er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen te weeg brengt. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente." (1 Korinthe 12:4-7)

Op 22 mei viert de kerk de zondag van de Drie-Eenheid (Trinitatis) en dat betekent een dienst die in het teken staat van de lofprijzing van de ene God die we mogen kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. Zanggroep 'Voices in Praise' (VIP) uit Roosendaal werkt mee aan deze dienst.

Ds. F.C. de Ronde

Samenvatting van de gemeenteavond op woensdag 30 maart 2016

Er zijn 70 leden aanwezig.

De voorzitter, dhr. Menno Bom, heet iedereen welkom, noemt de afmeldingen, opent de vergadering en neemt de agenda door.

Ds. De Ronde verzorgt de opening. Hij leest Psalm 131, van David, de koning die nederig wilde zijn. Deze psalm heeft met de levensweg van ieder mens te maken, geloofsontwikkeling bij jong en oud, je raakt iets kwijt en krijgt er iets anders voor terug. De weg van God gaat gepaard met gemis, onrust, verdriet en tegelijkertijd is het opnieuw houvast vinden, getroost worden, weten dat er iemand is die je draagt. Aan het slot van de psalm komt de geloofsgemeenschap in beeld. De gemeente, de kerk. In de Psalmen is dat Israël. Hoop op de Heer. En de hoop dat Gods gemeente, het volk Israël, blijft wachten op de Heer. Tot aan het einde der dagen.

Ds. De Ronde sluit zijn opening af met gebed.

Er worden twee mededelingen doorgegeven:

- het Kerkgebouw in Standdaarbuiten: vooronderzoek tot verkoop is in gang gezet, er is een eerste taxatie. De Taakgroep Beheer gaat conclusies trekken ter voorbereiding op verkoop. Verkoop zal niet gebeuren voor de gemeente daarover geïnformeerd is.

- een 'talentenveiling' in oktober t.b.v. geldwerving. Een gemeentelid kan zelf zijn/haar talent vertellen en hoeveel hij/zij ervoor wil hebben. Het onderwerp komt staat verderop in *Contactruimte*.

De volgende agendapunten worden aan de hand van PowerPointpresentaties besproken:

- Kinderzegening door ds. Van der Sterre: een ouderpaar heeft onze gemeente gevraagd hun derde kind te willen laten zegenen (i.p.v. dopen), omdat dat bij hun andere twee kinderen in hun vorige woonplaats/gemeente ook gebeurd is. Gemeenteleden kunnen reageren. Er komen enkele vragen en reacties, zoals: Eenmalig of voor vast? Kan het geweigerd worden, zullen de ouders de kerk dan niet verlaten? Als de gemeente nee zegt, neemt de kerkenraad dat over?

Antwoorden vanuit de kerkenraad: het gaat om een eenmalig verzoek, het is niet voor de toekomst te zeggen, het gaat om de huidige situatie, dopen blijft in onze gemeente het uitgangspunt. De kerkenraad neemt het onderwerp en de reacties mee naar de kerkenraad.

- Kerk 2025 door ds. De Ronde: over de gedachten en komende (voorgestelde) veranderingen in het beleid waarover de landelijke kerk nadenkt. Er zullen veranderingen doorgevoerd worden, al voor 2025. Het gaat ook om de classes en onze eigen gemeente.

- Beleidsplan door Nicky en Susanne: zij vertellen kort over het huidige beleidsplan en het beleidsplan 2017-2020 o.a. met de begrippen missie (waar staan we voor?), visie (waar gaan we voor?) en beleid (hoe willen we die visie bereiken, met welke 'speerpunten' en doelen?). De aanwezige gemeenteleden geven hun belangrijkste aandachtspunten aan d.m.v. een keuze van 3 uit 12 plaatjes met omschrijvingen en eventueel het weergeven van een kernwoord.

Na de pauze volgt een korte terugkoppeling m.b.t. het beleidsplan: de uitslag van de aangekruiste plaatjes. De top vier is:

- Omzien naar elkaar,
- Open zijn, elkaar aanvaarden,
- Het woord van God uitgelegd krijgen,
- Een gastvrij huis bieden voor jong en oud.

Deze punten zullen worden meegenomen bij het opstellen van het beleidsplan. Op zondagmorgen 10 april zullen kopieën met de 12 plaatjes ook uitgedeeld worden aan de kerkgangers om zo nog meer gemeenteleden de kans te geven hun inbreng te geven.

- Terugkoppeling van de wijkavonden tot nu toe door Marion Kruis: zij geeft een samenvatting van wat er op de wijkavonden en -middagen die tot nu toe hebben plaatsgevonden en die redelijk goed bezocht zijn. Thema: Is de kerk nodig? De conclusie is: Ja, de kerk is nodig. Dus: Aan de slag! Er volgt nog een wijkmiddag en een wijkavond.

Van de rondvraag wordt door meerdere gemeenteleden gebruik gemaakt. De volgende onderwerpen worden ter sprake gebracht:

- Pijnlijk voor Standdaarbuiten dat de voorkant van *Contactruimte* (CR) veranderd is zonder de kerk erop en zonder uitleg daarover. Antwoord: dat klopt, dat had beter kunnen verlopen. De redactie heeft in de huidige CR een stukje tekst met uitleg en excuses opgenomen.

- Verzoek om meer eenduidigheid in benaming van de predikanten in het verslag van de kerkenraad in CR.

- Voorkeur om de filmpjes over de collecte tijdens het collecteren te kijken i.p.v. ervoor.

- Filmpjes bekijken op inhoud (wordt soms als pijnlijk ervaren) en het al dan niet vertonen van de filmpjes daarop te baseren. Antwoord: gekozen is voor filmpjes vóór de collecte. Omdat deze dan beter worden gezien en tot hun recht komen.

- Kan het Heilig Avondmaal in De Dorpskerk ook een keer in een kring gevierd worden, net als in de Stille Week in De Ontmoetingskerk?

- Op Goede Vrijdag wordt een normale kerkdienst met HA gemist. Antwoord: deze opmerking wordt meegenomen naar de kerkenraad.

- Oproep aan jongeren om het pastorale team, dat goed werkt, te komen versterken.

- Kan er met de kinderen (meer) gezongen worden? Antwoord: is wel geprobeerd, maar het is lastig om de kinderen aan het zingen te krijgen, ze zijn met te weinig, durven niet.

Ds. J.H. van der Sterre sluit de avond met gebed, waarna gezamenlijk lied 268 vers 1 en 2 gezongen wordt.

Na afloop wordt nog door vele gemeenteleden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Met vriendelijke groeten,
Susanne Baan, scriba

Terugkoppeling van het meedenken met punten voor het beleidsplan 2017-2020

Op de gemeenteavond op 30 maart en op zondagmorgen 10 april jl. heeft u als gemeenteleden mee kunnen denken over belangrijke onderwerpen voor het nieuw op te stellen beleidsplan. U kon op een formulier met twaalf plaatjes + omschrijvingen drie plaatjes aankruisen die u belangrijk vindt voor onze gemeente. De meest aangekruiste punten op de gemeenteavond kunt u lezen in de samenvatting van de gemeenteavond elders in dit kerkblad. Hierbij de uitslag van de ingeleverde formulieren op zondag 10 april, op volgorde van meest naar minst aangekruist.

1. Omzien naar elkaar
2. Open zijn, elkaar aanvaarden
3. Een gastvrij huis bieden voor jong en oud
4. Het woord van God uitgelegd krijgen
5. Maatschappelijk betrokken zijn
6. Helpen waar geen helper is
7. Samen de Goede Boodschap vieren
8. Voor anderen bidden
9. Ieders gaven inzetten
10. Het verhaal van Christus uitdragen
11. Samen uit de Bijbel lezen en leven
12. Gevormd en toegerust worden



Bij de kernwoorden die onderaan konden worden ingevuld kwamen opvallend vaak de woorden 'samen' en 'liefde' voor, soms in variaties zoals: samen zijn, samen vieren, samen horen en doen, samen zijn onder Gods hoede, aandacht en liefde, liefde voor elkaar, naastenliefde.

De kerkenraad neemt de punten mee bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan en dankt u voor het meewerken aan de vraag om het formulier in te vullen.

Met vriendelijke groeten,
Susanne Baan, scriba

TALENTENVEILING

Zoals u weet, is er jaarlijks een groot tekort op de begroting. We voeren het beheer zo zuinig mogelijk, maar de vaste kosten zijn er en de noodzakelijke zaken als onderhoud e.d., ter voorkoming van grote reparatiekosten in de toekomst, moeten worden uitgevoerd. Alle reden dus dat het nodig is om extra inkomsten te genereren.

Tijdens een gemeenteavond in het verleden en ook op de gemeenteavond onlangs, hebben we het al eens onder de aandacht gebracht. Naast de jaarlijkse bazaar eind april, de fancy-fair eind augustus en de kerstmarkt medio december willen we graag in oktober iets nieuws organiseren, te weten een talentenveiling. Wellicht is het mogelijk met deze activiteit, naast de andere activiteiten, het begrotingstekort enigszins te verlagen en het verstevigt tegelijk de onderlinge band in de gemeente. Met een talentenveiling boren we alle mogelijke talenten in de gemeente aan en proberen we daarmee door middel van een veiling extra geld te genereren.

De grote lijn van een talentenveiling is dat iedereen in de gemeente mag aangeven welke dienst (klusje, hulp) of product hij of zij wil leveren tegen een bij opbod te bepalen bedrag. Dat bedrag wordt vastgesteld op een bepaalde tijd en plaats in een "veiling". De diensten of producten zijn geheel vrij naar eigen keus.

Om u een idee te geven, hierbij enkele voorbeelden: auto wassen, een kledingstuk naaien, boodschappen doen, kinderfeestje organiseren, kamer behangen, een uitje organiseren, een boottocht, aanbod 10 kg uien, aanbod kruidkoek, een appeltaart, een cake, 10 kg appels, oliebollen, enz. enz..

Denk u er alvast eens over na uw talent aan te bieden om met opbod aan de man te brengen, u bepaalt het startbedrag. In de juni/juli uitgave van *Contactruimte* komen we er op terug en zullen u dan vragen uw talent(en) aan te bieden. U kunt dat doen middels een speciaal formulier dat dan in de kerk op de leestafel ligt en/of is opgenomen in *Contactruimte*.

We hopen in oktober veel talenten te kunnen veilen, doet u mee?

Met vriendelijke groet,
Namens Taakgroep Beheer,
Wim Langbroek



Portret van een gemeentelid

Ella Knook

Hoe lang ben je al lid van deze kerk en waarom van deze kerk?

Ik was van huis uit hervormd. Ik ben gedoopt en heb belijdenis gedaan in de hervormde kerk. In 1981 ben ik door mijn huwelijk met Hans gereformeerd geworden. Door de fusie is dat onderscheid er gelukkig niet meer!

Welke bijdrage lever je aan onze kerk?

Toen ik een jaar of 16 was, ben ik gevraagd om in Standdaarbuiten de kerkdiensten te begeleiden. Mijn vader ging dan met mij mee, want ik had natuurlijk nog geen rijbewijs. Toen ik een week getrouwd was, vroeg men mij om beurte­lings met anderen de middagdiensten in 't Trefpunt te begeleiden. Vrij snel daarna ben ik de cantorij muzikaal gaan begeleiden en na het overlijden van Han heb ik de leiding van de cantorij overgenomen. Ik ben blij dat ik op die manier mijn bijdrage kan leveren, want muziek past bij mij. Ik heb ook nog wel een paar jaar de creativiteitsstand op de bazaar in 't Trefpunt voor mijn rekening genomen en daarna ook op andere manieren meegeholpen.

Wat beleef je aan onze kerk?

Ik vind het mooi om samen met al die mensen het geloof te beleven. De ene keer geniet ik van een mooi lied, de andere keer van het orgelspel of van een mooi gebed. De kerkdienst is een soort rustpunt voor mij. Ik vind het fijn als het in de kerk over de actualiteit gaat, daar kan ik iets mee in mijn dagelijks leven. Het vaste gegeven dat je aan het eind van de dienst de zegen meekrijgt, is voor mij ook belangrijk.

Welke ervaring zal je altijd bijblijven?

Dat zijn toch de diensten waar ik persoonlijk bij betrokken was: de rouwdiensten van mijn ouders en die van de moeder van Hans. Ook onze trouwdienst met een hervormde predikant in de gereformeerde kerk en de doopdiensten van de kinderen. Het is allemaal al lang geleden, maar het heeft een blijvende indruk achtergelaten.

Korter geleden: de jubileumdienst van Dick van der Giesen!

Als de kerk er niet was, wat zou je dan missen?

Het samen het geloof beleven. Natuurlijk kun je thuis ook iets doen met je geloof, maar dat 'samen' maakt het sterker. Ik zou ook de diensten in de Stille Week en de Paasdienst erg missen.

Wat staat er op je kerkelijke verlanglijstje?

Een samenspel van alle gemeenteleden die een muziekinstrument bespelen. Wat zou het leuk zijn als we iemand hadden die daarin het voortouw zou willen nemen! Als we iemand hebben die dat kan: laat hij of zij zich melden! Samen muziek maken is zo leuk en bindend.

Welk lied zing je heel graag?

Lied 275

*Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.*

*Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.*

*Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.*

*Gij zijt zo menselijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.*

*Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.*

*Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.*

*Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.*

*Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons vertrouwd.*

*Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.*

*Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.*

Wat gaat er heel goed in onze kerk?

Het is heel goed dat we samen zijn gegaan en dat we elkaar de ruimte geven om te zijn zoals we zijn. Er moet hier en daar nog wel wat gespijkerd worden, maar als we dat doen met respect voor elkaar, gaat het goed. Leuk dat we twee verschillende predikanten hebben, want die afwisseling maakt het levendig. We moeten natuurlijk wel alert blijven, zodat het goed blijft gaan.

Wat kan er beter?

We moeten bij de liederenkeuze met iedereen rekening houden en zeker met de jeugd. Het mag soms wel wat vlotter. Meegaan met vernieuwingen, bijvoorbeeld het Avondmaal eens in de kring vieren in de Dorpskerk. Ik vind het zo mooi als je dat met iedereen tegelijk doet. De communicatie kan soms ook beter. Doordat er zoveel lijntjes zijn waarlangs dingen geregeld worden, wordt er weleens een lijntje vergeten.

Aan wie geef je deze pen door?

Aan Atie Bresijn.



Zaterdag 14 mei, de zaterdag voor Pinksteren, is het weer Lopend Vuurtje. De start is dit jaar bij de Rooms-Katholieke kerk aan de Molenstraat in Fijnaart. Onze Protestantse kerk in Standdaarbuiten, die is gelegen in de fietsroute, is voor een bezoekje open.

Rode Kruis: Dit jaar hebben de kerken als goede doel gekozen voor het Rode Kruis ter plaatse daar zij 100 jaar bestaan.

Het startsein zal door diaken Bastiaansen om 9:30 uur worden gegeven.

Twee mensen hebben zich ook ingezet om twee routes uit te zetten in onze woonomgeving. Eén van 25 en één van 60 km. Alle routes liggen klaar bij de startkerk. Inschrijfformulieren liggen achter in de kerk.

Addy Roks, 0168-462254



Op zondag 1 mei staat de boekentafel opgesteld in de Vijverhof. We kunnen daar een nieuw boek laten zien van Nico ter Linden: *En dan nog dit*.

Nico ter Linden was meer dan een halve eeuw predikant, zielzorger in ziekenhuizen en gevangenissen, voorganger op het platteland en in de Westerkerk te Amsterdam. In zijn zesdelige bestseller *Het verhaal gaat...* hervertelde hij de bijbel. Voor kinderen deed hij dat nogmaals in het prachtige geïllustreerde *Moet je horen*.

En dan nog dit is een zeer persoonlijk, aanstekelijk en waardevol boek, een kleinood voor wie nadenkt over de rol van het geloof in zijn leven.

Van Nico ter Linden hebben we bij onze koopjes nog enkele exemplaren van *Het verhaal gaat*.

Nico ter Linden leest de grote verhalen uit het eerste boek van het Oude Testament voor. Dit luisterboek, over Israëls eerste aartsvader Abraham, is de eerste in een reeks.

Nel, Janneke en Bep

Bazaar Koningsdag

Op het moment dat u dit leest is het bijna Koningsdag. De dag waarop er weer een rommelmarkt is achter de Ontmoetingskerk.

De rommelmarkt met prachtige kleine spullen, voor elk wat wils. Bloemstukjes, kransen, voorjaarsplantjes en boeken.

Een rad van avontuur, een grote verloting met prachtige prijzen. Heeft u al eens een vliegtuig bestuurd? Nee? Nu de kans, het is een van de hoofdprijzen. Een paar dagen weg met ontbijt in eigen land? Een prachtige gereedschapskist en nog vele andere mooie prijzen.

De boekentafel, Amnesty en Wereldwinkel zijn ook van de partij.

Er is genoeg te eten en te drinken. Koffie met appeltaart, frites en versgebakken wafels en poffertjes.

Allemaal voor het goede doel, de kerk en "Shade children foundation", een stichting die kansarme kinderen helpt in Kenia.

Wilt u er samen met ons een succes van maken?

Misschien bent op vakantie? De grote loten zijn al te koop.

U komt toch ook????

Namens de bazaarcommissie,

Adri, 06-14211449



The Passion - het verhaal van Jezus met BN'ers

Afgelopen Witte Donderdag hebben wij in 't Trefpunt op een groot scherm naar The Passion 2016 gekeken. Voorafgaand aan The Passion hebben we met elkaar het avondmaal van Witte Donderdag gevierd.

The Passion was dit jaar in Amersfoort. De tocht startte vanaf het Belgisch herdenkingsmonument. Het monument van de vele Belgische vluchtelingen gedurende de Eerste Wereldoorlog, dit jaar exact honderd jaar geleden. Ook werden de aanslagen in Brussel van enkele dagen eerder herdacht.

Bijzonder om met zo'n grote groep, jong en oud, dit speciale muzikaal-bijbels evenement te zien en een stukje mee te beleven!

Wij kijken uit naar volgend jaar!

Janita Bom

Huisdrukkerij

De huisdrukkerij is gestopt. Het weinige drukwerk kan gedaan worden op een kopieermachine. Het heeft daarom geen zin de namen van de huisdrukkers op de achterzijde van het kerkblad te blijven opnemen. Met ingang van dit kerkblad zijn ze daarom ook niet meer afgedrukt.

Leo en Jan hebben de drukkerij namens de voormalige Hervormde gemeente en nu dus Protestantse gemeente bemand. In februari 1994 hebben ze hun eerste kerkblad gedrukt in de zgn. dokterskamer in de oude Fendertshof.

Ad en Hans waren al vele jaren drukker voor de voormalige Gereformeerde kerk. In de consistorie van wat nu de Ontmoetingskerk is, stond eenzelfde drukmachine als bij de Hervormde vrienden, dus dat maakte de overstap naar één kerkblad en één drukploeg vrij eenvoudig. Met z'n vieren waren ze een hecht team, dat waar nodig elkaar naadloos aanvulde.

Ad en Jan blijven het weinige drukwerk verzorgen, maar Hans en Leo gaan 'met pensioen'. Heel veel dank voor het vele werk dat jullie gedaan hebben.

De redactie



Van de kindernevendienst

We gaan nog even door met tellen en met het thema 'Herkenning'.

De eerste zondag is het alweer de 36e Paasdag. Op de 40e Paasdag vieren we Hemelvaart en op de 50e Pinksteren. Deze zondag gaan we het hebben over 'Nu snap ik het'. In Johannes 14 lezen we over Judas Taddeüs, hij vraagt aan Jezus "Waarom maakt u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekend?" Jezus vertelt dat Hij naar zijn Vader zal gaan, maar dat Hij ons niet alleen laat. De Heilige Geest zal later gezonden worden en pas dan zullen zijn leerlingen echt snappen wat het betekent dat Jezus in hen woont. Zo mag Jezus ook in jou wonen.

De tweede zondag is de 43e Paasdag. Voor Zijn hemelvaart heeft Jezus Zijn leerlingen verteld dat als ze Hem liefhebben, ze zich aan Zijn geboden moeten houden. Het houden aan de geboden is een teken dat we Jezus liefhebben. Die liefde mogen we van Jezus en God terug ontvangen, ze zullen in ons wonen en de Heilige Geest zal ons helpen om het goede te doen. In de kindernevendienst zullen we het hebben over helpen. Wanneer help jij anderen? En wie helpt jou?

De derde zondag van mei is de 50e Paasdag. We vieren Pinksteren, er begint iets nieuws. We vieren dat de Heilige Geest gezonden is om ons te helpen nu Jezus naar de Vader is opgestegen. De Heilige Geest helpt ons om te geloven, om vrede te brengen in de wereld. We kunnen de Geest niet zien, maar wel voelen. Net als wind en warmte. Blaas maar eens een ballon op en laat de lucht weer ontsnappen. Voel je de wind?

De vierde zondag in mei is het thema 'Alles wordt nieuw'. We lezen het verhaal van Nicodemus. Jezus zegt in dat verhaal dat alleen wie opnieuw geboren wordt het koninkrijk van God kan zien. Nicodemus vraagt zich af hoe dat kan, je kunt toch niet voor de tweede keer geboren worden? Wat zou Jezus hiermee bedoelen? Je hoort het in de kindernevendienst!

De leiding



kinderkerkflame@hotmail.com

TAAKGROEP BEHEER



Verantwoording collecten

20 maart	Kerk	€ 155,77
27 maart	Paascollecte	€ 510,32
3 april	Kerk	€ 177,00
3 april	Onderhoudsfonds	€ 125,25
10 april	Onderhoudsfonds	€ 211,80

Dienst Fendertshof (7 febr.)	€ 24,90
Dienst Fendertshof (14 maart)	€ 28,30

Koffiebusjes (1^e kwartaal '16) € 230,88

Verjaardagsfonds (1^e kwartaal '16) € 826,08

Giften

Via mw. Adri de Vrij € 20 voor de paascollecte.

Via mw. Mijntje Nijhoff € 13 voor de kerk

Via ds. De Ronde € 50 voor de kerk

Alle gevers weer hartelijk dank.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Kerkbalans

De gemeenteleden van Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten hebben tot nu toe een bedrag toegezegd van € 89.336,- voor de actie Kerkbalans 2016 (daarin zitten ook de bedragen die rechtstreeks overgemaakt zijn zonder toezeggingsbrief). Wel moet opgemerkt worden dat nog niet alle uitnodigingen beantwoord zijn, dus we hopen dat dit mooie bedrag nog verder zal toenemen. Op de bank is daarvan tot nu toe een bedrag van € 48.710,- binnengekomen.

Voor het jaar 2015 is binnengekomen een bedrag van € 88.923,- (ook hier zit bijna € 3000 bij dat rechtstreeks gestort is zonder toezeggingsbrief). Van alle toegezegde bedragen staat nu nog € 603,- open.

Jan Tolenaars, college van kerkrentmeesters

Bedrijfs hulpverleningscursus

Binnenkort willen we een cursus Basis Bedrijfs hulpverlening organiseren voor mensen die bereid zijn om in de kerk als BHV'er op te treden, mocht dat nodig zijn. Er zijn misschien mensen die al een geldig certificaat BHV hebben. Die hoeven de cursus niet te volgen. Misschien zijn er mensen waarvan het certificaat verlopen is. In dat geval kunnen ze zich opgeven voor de cursus. Mensen die een EHBO-diploma hebben, maar geen BHV'er zijn, kunnen zich opgeven voor het gedeelte Brandbestrijding en Ontruiming. Het doel is dat er tijdens diensten in de kerk altijd tenminste twee BHV'ers aanwezig zijn. We hopen dat er tenminste twaalf mensen bereid zijn om de cursus te volgen. Voor een volledig certificaat neemt het volgen van de cursus 2 x acht uur in beslag. Dit kan ook verdeeld worden 4 x 4 uren. Alles in overleg met de instructeurs.

Dus hebt u interesse, geeft u zich dan zo snel mogelijk op voor 30 april bij Henk Nijhoff.

Dit kan per e-mail: henk.nijhoff@hetnet.nl of kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl

Ook telefonisch is mogelijk: 0168-463357 of 0649115532.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

13 maart	Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat	€ 242,58
20 maart	Kerk in Actie: Werelddiaconaat	€ 283,42
24 maart	Diaconale vakantieweken	€ 135,96
27 maart	PKN: Jeugdwerk	€ 392,60
3 april	Plaatselijk jeugdwerk	€ 167,67
10 april	Kerk in Actie: Duurzame landbouw en predikanten- opleiding (Kameroen)	€ 156,30

Gift

Daarnaast heeft de taakgroep Kerk en Wereld een gift van € 50,00 ten behoeve van de diaconale vakantiewerken ontvangen via Anneke Knook.

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon ... De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge

Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld in te leveren in de kerk. Misschien heeft u de inleverpunten hiervoor wel zien staan in De Dorpskerk?

Wat kunt u nog meer doen?

Vraag op uw werk, school of vereniging om de lege cartridges en toners te verzamelen. Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten. Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier. Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met: Addy Roks (tel. 0168 462254) of kijk op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties en kijk eens op www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie.

Opbrengst 2015

Ook in 2015 zijn er weer dozen vol postzegels en ansicht- en geboortekaarten ingezameld in plaatselijke gemeenten. Vrijwilligers hebben alles vervoerd, uitgezocht en gesorteerd om het materiaal uiteindelijk te kunnen verkopen op beurzen voor verzamelaars en aan handelaren. De opbrengst in 2015 is totaal €23.996,-. De opbrengst is het meest waardevol en zichtbaar in levens van mensen die wereldwijd en dichtbij ondersteund worden door het werk van de GZB en Kerk in Actie. Zo kan Li uit China naar school, kan Kwazi uit Afrika aan het werk en kan Itje naailes geven aan vrouwen in Papoea. Namens hen, hartelijk dank!



De vrijwilligers van Kerk in Actie/GZB kennen de markt en weten een zo hoog mogelijke opbrengst te krijgen. Zo verkopen ze bijvoorbeeld een bepaald type ansichtkaart aan iemand in Hongarije of duizend stuks van een specifieke postzegel aan een handelaar in China. Wat geen waarde heeft, zijn de dubbele kaarten die in een envelop verzonden zijn. Die kunt u zelf bij het oud papier doen. Uitzondering hierop zijn dubbele kaarten van Anton Pieck, Kinderpostzegels, Voor het kind en zelfgemaakte kaarten.

Verzamelaars letten op veel verschillende aspecten. De één is meer geïnteresseerd in de achterzijde van een ansichtkaart: combinatie kaart en postzegel, een speciale poststempel of de sorteercodes. Laat u dus altijd de postzegel op de ansichtkaart zitten. Een ander spaart een bepaald onderwerp: bruggen, kerken, koninklijk huis, een bepaalde afbeelding, enzovoort. Oude ansichtkaarten van dorpsgezichten worden steeds zeldzamer en daardoor interessanter voor de verzamelaar. Dus als u die tegenkomt in bijvoorbeeld een nalatenschap... GZB/Kerk in Actie heeft ze graag. Ook complete postzegelverzamelingen worden met deskundige aandacht behandeld en verkocht.

Kerk in Actie zamelt ook oude mobieltjes en cartridges in. Deze worden verkocht aan een bedrijf dat ze recyclet of opnieuw vult. In 2015 is de opbrengst € 2.086.

Blijft u mee sparen? Heel graag! U kunt natuurlijk ook aan uw collega's en familie vragen om hun cartridges, mobieltjes, postzegels en ansicht- en geboortekaartjes aan u mee te geven. Ook is het mogelijk een groene inzamelbox voor mobieltjes en cartridges voor op uw werk of op uw bedrijf aan te vragen. Neemt u daarvoor contact op met Marjan Lolkema-van Vuuren, inzamelingsacties@kerkinactie.nl, telefoon 0113 603273.

AGENDA

2 mei	18.30 uur:	Zangkring slotavond , Vijverhof
4 mei	14.15 uur:	Ouderensoos, Vijverhof
4 mei:	9.15	Gebedskring in de Vijverhof
12 mei	9.30 uur:	Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand', Trefpunt
14 mei:		Sponsorfietstocht Lopend vuurtje
16 mei:		Rode Kruistoernooi in Heijningen
17 mei	19.30 uur:	Liturgische werkgroep, Trefpunt
18 mei	14.15 uur:	Ouderensoos, Vijverhof
22 mei	20.00 uur:	25+ groep, Appelaarseweg 2
24 mei	19.45 uur:	Vergadering kerkenraad, Trefpunt
27 mei	10.15 uur:	Kinderspeelochtendje/koffieochtendje, locatie???

DIVERSE MEDEDELINGEN



Elke dag slaan duizenden mensen op de vlucht voor oorlog en geweld, onderdrukking of vervolging. De vaak arme buurlanden van deze landen kunnen de grote aantallen vluchtelingen niet meer aan. De werkloosheid is enorm, kinderen kunnen niet naar school, en er is een tekort aan voedsel en onderdak. Dus wagen honderdduizenden de gevaarlijke reis naar Europa. Europa laat het schandelijk afweten. De EU kan doden op zee en inhumane omstandigheden aan grenzen voorkomen door vluchtelingen veilige routes te bieden. En door de regio te ontlasten. Dat is ook in ons eigen belang. Want als de situatie in de buurlanden ontspoord, komen er pas écht veel vluchtelingen hierheen.

Hervestiging: een deel van de oplossing

Extra kwetsbare vluchtelingen die in buurlanden verblijven, worden door de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR geselecteerd voor hervestiging. Denk aan ernstig zieken of alleenstaande kinderen. Andere landen nodigen deze kwetsbaren uit om daar te komen wonen. Zij kunnen dan veilig naar dat land reizen. Meer dan 1 miljoen mensen hebben volgens de UNHCR dringend hervestiging nodig. Nederland neemt er jaarlijks slechts 500 op. Roep premier Rutte op veel meer kwetsbare vluchtelingen te hervestigen! Teken de petitie op www.amnesty.nl/ kom in actie.

Bep Rosing

Bijbelleesrooster voor de maand mei

zo.	1	Ezechiël 33:10-20	<i>Afkeren of terugkeren</i>
ma.	2	Ezechiël 33:21-33	<i>Horen is nog geen luisteren</i>
di.	3	Ezechiël 34:1-16	<i>Wie is de goede herder?</i>
wo.	4	Ezechiël 34:17-31	<i>Herderlijke zorg</i>
do.	5	Psalm 47	<i>De Heer is hoog verheven</i>
vr.	6	Ezechiël 35:1-15	<i>Bergrede</i>
za.	7	Ezechiël 36:1-12	<i>Opbloei</i>
zo.	8	Ezechiël 36:13-21	<i>Terugkeer en inkeer</i>
ma.	9	Ezechiël 36:22-38	<i>Paradijsbelofte</i>
di.	10	Psalm 97	<i>Hemeltaal</i>
wo.	11	Ezechiël 37:1-14	<i>Nieuw leven</i>
do.	12	Ezechiël 37:15-28	<i>Het goede hout</i>
vr.	13	Psalm 81	<i>Juich alleen voor de Heer!</i>
za.	14	Johannes 14:1-14	<i>Ruim behuisd</i>
zo.	15	Johannes 14:15-26	<i>Belofte van weerzien</i>
ma.	16	Ruth 1:1-22	<i>Familiedrama</i>
di.	17	Ruth 2:1-23	<i>Kennismaking met de lossen</i>
wo.	18	Ruth 3:1-18	<i>Nachtelijk gesprek</i>
do.	19	Ruth 4:1-22	<i>David's voorgelacht</i>
vr.	20	Psalm 29	<i>Natuurgeweld</i>
za.	21	Spreuken 8:1-21	<i>De stem van de wijsheid</i>
zo.	22	Spreuken 8:22-36	<i>Gods lieveling</i>
ma.	23	Spreuken 9:1-18	<i>Terecht wijs</i>
di.	24	Numeri 9:15-23	<i>In de wolken</i>
wo.	25	Numeri 10:1-10	<i>Signaalfunctie</i>
do.	26	Numeri 10:11-28	<i>In geregelde orde</i>
vr.	27	Numeri 10:29-36	<i>Gidsen</i>
za.	28	Lucas 7:1-10	<i>Zeggingskracht</i>
zo.	29	Lucas 7:11-17	<i>De zoon komt terug</i>
ma.	30	Numeri 11:1-15	<i>Begeerte van het vlees</i>
di.	31	Numeri 11:16-23	<i>Ziekmakend</i>



En de Geest kwam als een duif...