

OVERDENKING

Barmhartigheid in de vastentijd

'Vasten past een protestant eigenlijk niet', aldus een artikel in het Reformatorisch Dagblad. Dat protestanten weinig met vasten hebben, hebben ze van Calvijn. Hij verzette zich tegen het verplicht vasten in de passietijd, de tijd voor Pasen. Immers, christenen leven van genade, ze hoeven geen moeite te doen om bij God in een goed blaadje te komen. Hun werken zijn werken der dankbaarheid zoals de catechismus zegt. Ook de reformator Zwingli preekte in Zürich tegen het verplichte vasten. Toch is het vasten, een poosje niet eten of drinken om de ziel open te stellen voor God, in protestantse kring, nooit helemaal verdwenen. Verwonderlijk is dat niet, want men zag de voorbeelden in de bijbel.

Esther

In het Oude Testament. Na de dood van Saul vasten zijn mannen zeven dagen in rouw (1 Kron. 10: 12). Esther en haar volk vasten drie dagen en nachten om de dreigende ondergang te voorkomen. Jesaja schrijft over vastendagen (Jesaja 58: 3). Ook in het Nieuwe Testament lezen we over mensen die vasten. De Farizeeër (die van de tollenaar, in Lucas 18: 12) vast twee maal per week. Maar ook de eerste christenen kenden het vasten (de gemeente in Antiochië, Handeling 13: 2). Mensen vasten in een periode van rouw, om zich te verootmoedigen, om onheil te voorkomen of om tot klaarheid te komen wat Gods wil is met hun leven. Vooral dat laatste, vastend zoeken naar de wil van God in een concrete situatie, zie je vandaag de dag nogal eens in evangelische kringen.

Populair

Maar niet alleen daar wint het vasten aan populariteit. Al is vasten misschien niet het goede woord, vooral de Passietijd is voor veel christenen tegenwoordig een periode van bezinning en matiging. Bijvoorbeeld veertig dagen geen alcohol drinken, niet snoepen of chips eten, minder TV kijken of met sociale media bezig zijn en de tijd die en het geld dat je daarmee overhoudt, besteden aan mensen die wel wat extra aandacht of hulp kunnen gebruiken. Zo wordt het ook een teken van solidariteit met die velen op onze wereld die te kort komen.

Stap

Ook onze Protestantse Kerk speelt erop in. Dit jaar met de Veertigdagencampagne: 'Ik ga. Zet een stap naar de ander'. In het blad 'Vandaar', het blad van Kerk in Actie, lees ik: 'De deur uitgaan, de telefoon oppakken, een hand opsteken, je omkeren en terugfietsen, iets delen van je geld of tijd: er zijn zoveel verschillende stappen die we kunnen zetten. Spontaan of wel-

overwogen, verborgen of zichtbaar voor iedereen. Dat in al onze stappen de liefde van God dichtbij mag komen. Bij ons om de hoek en wereldwijd'.

Barmhartigheid

Zelf ben ik nog steeds onder de indruk van Paus Franciscus en het jaar van de Barmhartigheid dat hij vorig jaar in Rome opende. 'Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is', zei Jezus (Lucas 6: 36). De kerk kent al eeuwenlang de zogenaamde zeven werken van barmhartigheid: hongerigen spijzen, dorstigen laven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken verzorgen, gevangenen bezoeken en doden begraven. Werken die nog steeds akelig actueel zijn! Een dominicanes, Holkje van der Veer, vertaalde voor het blad 'Open Deur', deze klassieke lijst naar onze tijd.

Zeven nieuwe werken

Ik noem de zeven nieuwe werken:

1. De angst geen ruimte geven (Laat je niet bang maken door de beelden op het journaal)
2. Stil zijn (Ga eens een dagje 'offline')
3. Langzaam leven (Doe eens wat minder gehaast)
4. Het initiatief nemen (Om een verwaterd contact te herstellen)
5. Plezier maken (Ontspan je en doe eens iets gek, ga tapdansen, schilder een bloemstuk of ga taarten bakken)
6. Kritisch consumeren (Consumenten kunnen het verschil maken)
7. Bescheiden zijn (Spreek niet te snel een oordeel of een mening uit)

Vrij en vrolijk

Deze nieuwe werken spreken mij aan omdat ze niet een nieuwe wet opleggen maar mij juist een vrij en vrolijk mens willen maken. Immers de Passietijd loopt uit op Pasen. En was het niet Dorothee Sölle die dichtte: 'Wij hebben de langste adem, wij hebben de betere toekomst, bij ons is al eens iemand opgestaan van de doden'?

Ds. Hans van der Sterre

KERKDIENSTEN

6 maart Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Hervormde kerk, Klundert

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	4 ^e zondag Passietijd; Biddag gewas arbeid
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	Oecumenische Wereldgebedsdagdienst in De Ontmoetingskerk : Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Jan Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	Marjolein Roks
Koster 19.00 uur	Bas van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang	1 ^e Noodhulp Syrische vluchtelingen 2 ^e Kerk
Uitgang	Onderhoudsfonds

13 maart Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	5 ^e zondag Passietijd; Meetingpoint
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	Peter van der Eijk
Collecte Rondgang	Binnenlands diaconaat
Uitgang	Kerk

14 maart, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde

20 maart Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	Palmzondag
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Menno Bom
Gastheer / gastvrouw	Emie Hendrikse
Koster 19.00 uur	Bas van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang	Werelddiaconaat
Uitgang	Kerk

**22 maart, 15.00 uur: Paasviering Ouderensoos,
Ds. J.H. van der Sterre**

24 maart Witte Donderdag

19.30 uur	De Ontmoetingskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Janita Bom
Gastheer / gastvrouw	Marion Kruis
Koster	Bas van Dueren den Hollander
Collecte	Diaconale vakantieweek Roosevelthuis

25 maart Goede Vrijdag

19.30 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Anton Dijkshoorn
Gastheer / gastvrouw	Piet de Lange
Koster	Bas van Dueren den Hollander

26 maart Stille Zaterdag

19.30 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Peter van der Eijk
Gastheer / gastvrouw	Marion Kruis
Koster	Bas van Dueren den Hollander

27 maart Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen

10.00 uur ^{*)}	De Dorpskerk
Bijzonderheden	Pasen
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Janita Bom
Collecte Rondgang Uitgang	Paascollecte Jeugdwerk JOP

^{*)} Omdat er voorafgaande aan de dienst gezongen wordt, graag wat eerder aanwezig zijn.

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
6 maart	Elly en Amber	Linda en Jolanda
13 maart	Nel en Gerda	José en Neely Anne
20 maart	Geerte en Femke	Linda en Myrthe
27 maart	Gerda, Angelique en Judith	Neely Anne en Saskia

	PPT-dienst	Beamerdienst
6 maart	Jan	Bert
13 maart	Tiny	Anton
20 maart	Jeroen	Peter
24 maart (Ad)	<i>Gedrukte liturgie</i>	<i>Gedrukte liturgie</i>
25 maart (Ad)	<i>Gedrukte liturgie</i>	<i>Gedrukte liturgie</i>
26 maart (Ad)	<i>Gedrukte liturgie</i>	<i>Gedrukte liturgie</i>
27 maart (Jan)	<i>Gedrukte liturgie</i>	<i>Gedrukte liturgie</i>

	Bloemendienst	Organist
6 maart	Anneke Knook	Dick van der Giesen <i>19.00 uur: Johan van der Steen</i>
13 maart	Hetty Bom	Ad van Sprang
20 maart	Sandra Leijten	Dick van der Giesen
24 maart		Dick van der Giesen
25 maart		Johan van der Steen
26 maart		Ad van Sprang
27 maart	Jeanne Moerland en Bep van der Mast	Johan van der Steen

TOELICHTING COLLECTEN TAAGROEP KERK EN WERELD

6 maart: Diaconale collecte Kerk in Actie Noodhulp

Op zondag 6 maart 2016 wordt gecollecteerd voor het project 'Bed, bad en brood voor Syrische vluchtelingen' van Kerk in Actie. Graag bevelen wij deze collecte in uw offervaardigheid aan.



Veel internationale hulporganisaties hebben nauwelijks toegang tot Syrië. De kerken vormen daarop een uitzondering. Talloze Syrische vluchtelingen vinden onderdak dankzij kerken in Syrië en in omliggende landen. Deze kerken zorgen bijvoorbeeld voor onderdak, verstrekken voedsel- en hygiënische pakketten en bieden onderwijs voor de kinderen. Kerk in Actie is dankzij dit kerke-

lijke netwerk in staat om slachtoffers van het geweld in Syrië met hulpverlening te bereiken. Dat doen we samen met de ACT Alliance, een internationaal hulpverleningsnetwerk dat is verbonden met de Wereldraad van Kerken. Al drie jaar steunen we deze noodhulp, samen met u. Voor deze hulp blijft echter veel geld nodig, bijvoorbeeld € 45,- voor een voedselpakket of € 180,- voor een set met kooktoestel, pannen, jerrycans en keukengerei.

13 maart: Diaconale collecte Kerk in Actie Binnenlands diaconaat



Op zondag 13 maart wordt gecollecteerd voor het project *'Een steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam'* van Kerk in Actie. Graag bevelen wij deze collecte in uw offervaardigheid aan.

In het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost wonen zo'n 80.000 mensen van 135 nationaliteiten. De helft van hen is eerstegeneratieallochtoon.

Velen kunnen de Nederlandse taal niet spreken en verdwalen in het woud van instanties. Daarnaast is er armoede en uitval op scholen. Sinds september 2010 staat midden in de Bijlmer het diaconaal oecumenisch centrum *'Stap verder'*, dat wordt gedragen door zes kerkelijke gemeenten in Zuidoost. *'Stap verder'* heeft een spreekuur, verwijst mensen door naar instanties en biedt taallessen. Voor € 30,- kan er een nieuw lesboek worden gekocht. Maar vooral is het centrum een plek midden in de wijk waar de kerken diaconaal present zijn in de samenleving. Voor mensen die nergens anders terecht kunnen.

20 maart: Diaconale collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat

Op zondag 20 maart 2016 (*Palmzondag*) wordt gecollecteerd voor het project *'Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen'* van Kerk in Actie. Graag bevelen wij deze collecte in uw offervaardigheid aan.

Door droogte en onregelmatige regenval lopen de landbouwopbrengsten in Noord-Ghana terug. Ghanese vrouwen verzamelen daarom zogenaamde kariténnoten als aanvullende bron van inkomsten. Zij verwerken deze noten tot een boter die gebruikt wordt in de traditionele keuken, maar ook in allerlei verzorgingsproducten. Dit verwerkingsproces kost veel tijd en brandhout en levert hen tot nu toe weinig op. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana geeft deze vrouwen marketinglessen en stimuleert hen zich te organiseren in boerengroepen om hun afzetmarkt te kunnen vergroten. Steeds meer groepen functioneren zelfstandig en zijn winstgevend. Ook krijgen vrouwen een houtbesparende oven zodat minder brandhout nodig is. Met € 600,- krijgen tien vrouwen een jaar lang ondersteuning.



24 maart: Diaconale collecte Diaconale vakantieweken



Wij kunnen ons niet altijd voorstellen wat het betekent om vanwege ziekte of lichamelijke beperking niet zelfstandig weg te kunnen. Het Roosevelthuis verzorgt voor deze mensen en hun partners

diaconale vakantieweken. Even weg van huis, ondersteuning in de zorg en uitstapjes met lotgenoten. Het is van groot belang. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt als financiële bijdrage in de kosten van de diaconale vakantieweken in het Roosevelthuis.

27 maart: Diaconale collecte Protestantse Kerk Jeugdwerk



De collecte voor zondag 27 maart 2016 is bestemd voor het project 'Jeugdwerk 2.0' van JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Zijn kinderen en jongeren de toekomst van de kerk? Nee, zij zijn de kerk van nu en horen er helemaal bij. Toch staat het kinder- en jeugdwerk in veel kerken onder druk. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt gemeenten in hun zoektocht naar nieuwe manieren om met kinderen en jongeren in contact te komen, bijvoorbeeld in Hoek van Holland. De 'vergrijsde' plaatselijke gemeente hield een aantal interviews in de buurt en ontdekte dat gezinnen met jonge kinderen sterk behoefte

hadden aan uitwisseling en ondersteuning. Daarom startte de gemeente met inloopochtenden voor gezinnen waar ook praktische hulp wordt geboden. Kleine sprankjes van hoop die van grote betekenis zijn. Ook experimenteert JOP met pop-up programma's rond actuele thema's die via Facebook en Twitter binnen no-time verspreid kunnen worden onder predikanten en jeugdwerkers. Helpt u mee om dit werk mogelijk te maken?

U kunt alle hiervoor genoemde projecten van Kerk in Actie en de Protestantse Kerk Nederland ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat u wilt steunen.

TAAKGROEP PASTORAAT

WIJ GEDENKEN



Op 3 februari 2016 is overleden **Johanna Adriana Hollemans-Knook** in de leeftijd van zevenentachtig jaar.

Anna Knook werd geboren op 5 oktober 1928 op de Potenblok als zesde in een gezin dat negen kinderen zou omvatten. In 1950 trad ze in het huwelijk met Toon Hollemans die met zijn broers de smederij van zijn vader, later ook een staal- en constructiebedrijf, voortzette op Zwingelspaan. Hun werden twee kinderen geschonken, Nelly en Bas en later klein- en achterkleinkinderen van wie ze heeft genoten.

Het leven viel mw. Hollemans, die haar hele leven ook een zwakke gezondheid kende, niet gemakkelijk. De laatste jaren woonde ze in Halsteren, waar ze liefdevol is verzorgd. Daar kwamen ook haar scheppende gaven tot ont-plooiing zoals poppen maken en origamifiguren. In de afscheidsdienst, waarin kleindochter Edrienne haar grootmoeder eerde met een ontroerend mooi gezongen 'Edelweiss', hebben we uit Psalm 31 gelezen. Want in alle moeiten had mw. Hollemans een fundament: 'Maar ik vertrouw op U, Here en zeg: Gij mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand' (vers 15-16). Moge dat geloofsvertrouwen ook de kinderen, klein- en achterkleinkinderen dragen en moge God hun zo nabij zijn in de tijd die komt.

Ds. Van der Sterre

TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN



Portret van een gemeentelid - *Mijntje Nijhoff*

Hoe lang ben je al lid van deze kerk en waarom van deze kerk?

Ik ben in Oudemolen geboren en van kleins af aan met mijn ouders naar deze kerk gegaan. Ik ben in deze kerk gedoopt en was vanaf dat moment lid van deze kerk.

Welke bijdrage lever je aan onze kerk?

Ik ben al 29 jaar koster van de kerk. Ik deed vroeger al mee met een groepje vrouwen dat de kerk schoonmaakte op vrijdagmorgen en toen de koster ziek was, kwamen ze aan mij vragen of ik koster wilde worden. Ik heb er even over nagedacht en toen 'ja' gezegd. De Schakel hoorde er toen ook nog bij. Daar werd vergaderd en kindernevendienst gehouden en de bridgeclub kwam daar ook. Ik heb natuurlijk ook alle veranderingen aan het kerkgebouw meege-

maakt, bijvoorbeeld de bouw van de Vijverhof. Ik ben ook al drie jaar pastoraal medewerkster. Dat vind ik ook heel fijn om te doen.

Wat beleef je aan onze kerk?

Veel meelevens met elkaar. Ik heb moeilijke tijden gekend en ik heb toen zoveel warmte ontvangen uit de gemeente. Dat heeft me er toen echt doorheen geholpen.

Welke ervaring zal je altijd bijblijven?

De persoonlijke gebeurtenissen in de diensten: onze huwelijksdienst, de doopdiensten van de kinderen, de rouwdienst van Arie. En natuurlijk de mooie dienst toen ik 25 jaar koster was! Die laatste voelde echt als een warme deken!

Als de kerk er niet was, wat zou je dan missen?

Heel veel werk! 😊 Ik zou het samenzijn enorm missen. Het geeft mij heel veel steun dat we met zovelen kerk zijn. Ook als je elkaar elders tegenkomt, geeft dat een goed gevoel. Als ik honger heb, moet ik eten: ik zou ook mijn geestelijk voedsel missen als de kerk er niet was.

Wat staat er op je kerkelijke verlanglijstje?

Dat er nog meer mensen naar de kerk komen! Ik vind het zo fijn dat we steeds meer jonge mensen zien. We moeten natuurlijk ook de ouderen niet vergeten. Door mijn bezoekwerk spreek ik veel ouderen en van hen hoor ik weleens dat er nu wel veel mag in de kerk. Er moet voor iedereen ruimte zijn en dat kan als we respect en waardering voor elkaar hebben: oud voor jong en jong voor oud!

Welk lied zing je heel graag?

Lied 440 uit het Liedboek van 1973:

*Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht:
de dood van Christus voor de zonden,
van eeuwigheid als grond gelegd.
Die grond zal onverwikt bestaan,
als aarde en hemel ondergaan.*

*Daarop wil ik gelovig bouwen,
getroost, wat mij ook wedervaart;
mij aan Gods vaderhart vertrouwen,
wanneer mijn zonde mij bezwaart.
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid.*

Wat gaat er heel goed in onze kerk?

Het samengaan gaat heel goed. Dat we daar toch zo lang over gedaan hebben! Ik vind het erg dat er zoveel verschillende kerken zijn. We moeten met elkaar één zijn.

Wat kan er beter?

De mensen zouden de kerk wel wat netter achter mogen laten. Soms liggen de kussens gewoon op de grond en er blijven ook veel papertjes achter. Ik vraag me ook weleens af of de mensen wel horen hoe mooi de organist voor de dienst speelt, want haast iedereen zit er doorheen te praten. 't Is natuurlijk ook wel gezellig om even bij te praten met wie er naast je komt zitten, maar je mist wel een mooi stukje muziek!

Aan wie geef je deze pen door?

Aan Dick van der Giesen.

Liturgisch bloemstikken



Bij voldoende deelname willen we weer een cursus liturgisch bloemstikken organiseren onder leiding van Simon Nieuwkoop.

De cursus neemt drie avonden in beslag. U bepaalt zelf het thema van het bloemstuk.

De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Men mag ook materialen uit eigen tuin verwerken en dan zijn de kosten lager.

Vorig jaar was het leuk en gezellig onder elkaar. Daarom hebben we het dan ook tegen de kerst en in het voorjaar nogmaals opgepakt.

Heeft u zin om mee te doen, dan bent u van harte welkom. We hebben de volgende avonden gereserveerd.

Aanvang 19:30 uur! Op 2 mrt. en 16 mrt. in het Trefpunt.

Graag opgeven bij: Addy Roks 0168-462254 of e-mail:

e-mail: a.roks-kwist@kpnplanet.nl



14 Mei is het weer **Lopend Vuurtje**. De start is dit jaar bij de Rooms Katholieke kerk aan de Molenstraat in Fijnaart. Onze Protestantse Kerk in Standdaarbuiten, die is gelegen in de fietsroute, zouden we voor een bezoekje willen open stellen. Wellicht zijn er een paar mensen die ons willen helpen om

de bezoekers gastvrij te verwelkomen met een kopje koffie met wat lekkers erbij. Ook zijn er wellicht gemeenteleden die 'voor wat lekkers erbij' iets willen bakken. We horen graag uw reactie.

Alvast bedankt!

Addy Roks, 0168-462254

Ruud Bartlema over het Bijbelboek Esther

Woensdagavond 3 februari jl. heeft theoloog en beeldend kunstenaar Ruud Bartlema een lezing verzorgd over het Bijbelboek Esther met klank- en licht-beelden.

De legende van Esther, waarin het Joodse volk van de dreigende ondergang gered wordt, blijkt nog steeds actueel.

Na een uitleg van de afgebeelde schilderijen die Ruud gemaakt heeft, volgde na de pauze een indrukwekkend klankbeeld van dezelfde schilderijen met bijpassende tekst en muziek. Een waardevolle avond.

Fiet en Leo Lagemaat

25+ gesprekskring: 13 maart

We gaan verder met hoofdstuk 4 van het boekje: "Tekenen van Leven". Deze keer over "Het Brood des levens: het vierde teken. Aan de hand van Johannes 6: 1-15 en het boekje praten we met elkaar over de vragen die dat oproept.

Aanvang 20.00 uur bij Bert en Emie Hendrikse (Appelaarseweg 2).

Meer informatie: Jaap-Kees van Strien (06-23213260) jcvanstrien@live.nl

Speelochtendje voor kinderen van 0 t/m 4 jaar

Omdat de laatste vrijdag van deze maand Goede Vrijdag is, wordt het speelochtendje doorgeschoven naar de vrijdag erop: 1 april.

Van harte welkom voor ontmoeting en een lekker bakkie.

Heb je zin om er ook een keer bij te zijn, laat het dan even weten via emie74@live.nl, zodat we je kunnen laten weten waar het deze keer is.

Paasviering voor ouderen in het Trefpunt

De ouderensoos en het ouderenpastoraat nodigen u hierbij uit voor de paasviering op dinsdag 22 maart a.s.. Het is de bedoeling dat wij 's middags vanaf 3 uur bijeen zijn. We overdenken het lijden, sterven en de opstanding van Christus. De bijeenkomst zal worden afgesloten met een broodmaaltijd. U bent allen van harte welkom.

Voor vervoer kan worden gezorgd. Als u wilt komen, kunt u dat doorgeven aan de leiding van de ouderensoos of aan een van de leden van het ouderenpastoraat. Graag vóór 20 maart 2016.

Vanaf half drie staat de deur van het Trefpunt open.

Addy Roks tel: 462254

Nel Zegelaar tel: 462125

Nel van Dorp

Bep v.d. Mast

tel: 463639

tel: 462632

24 maart 'The Passion' kijken op groot scherm in het Trefpunt

Het tv-programma The Passion is de afgelopen jaren een begrip geworden. Deze hervertelling van de laatste dagen van Jezus wordt door de EO uitgezonden op Witte Donderdag. Dit jaar vanuit Amersfoort. Bekende acteurs en artiesten werken eraan mee zoals Martijn Fischer, Ellen ten Damme en Howard Komproe. Iedere keer is het weer spannend welke moderne liedjes er gebruikt worden om het Paasverhaal onder de aandacht te brengen.

De echte liefhebbers willen er misschien live bij zijn, een ieder kan het thuis natuurlijk ook voor de buis volgen, maar het is goed om deze ervaring met anderen te delen. Kom daarom samen kijken naar deze verbeelding van de kruisweg die Jezus is gegaan en hoe zijn leerlingen daarop reageerden.



Donderdag 24 maart. Vanaf 20.30 uur in het Trefpunt. Toegang gratis. Voor koffie, thee en frisdrank wordt gezorgd.



Jeugdrubriek

DOOPDAGVIERING 14 februari 2016

Wat een mooi gezicht was het deze 1^e doopdagviering van het nieuwe jaar. Het stond helemaal vol met kaarsen. Mooi moment om je kind nog eens te vertellen waarom je het ooit hebt laten dopen. Wat wilde je daarmee zeggen? Misschien kun je samen naar de doopkaart kijken of de tekst lezen die je toen gekregen hebt?

Deze keer werden Amy Verhagen, Julia Verhagen, Tijn Goudriaan, Madelief Goudriaan, Nienke Hendrikse, Renske Hendrikse, Teun Nieuwkerk, Amber Maris, Lynn van der Most, Sira van der Eijk, Timo Roks, Jari Roks, Mark van Dorp, Ruben Leinenga, Maaïke van Strien, Kimberly van Dongen, Robin Stiefel en Davy Stiefel naar voren geroepen.

Terwijl de kinderen hun doopkaars aanstaken aan de paaskaars zongen we het lied: 'Als je geen liefde hebt voor elkaar'.

Daarna gingen de jongste kinderen naar de kindernevendienst of de oppas en bleven de ouderen in de kerk, omdat het deze keer een jeugd- en gezinsdienst was.

De volgende doopdagviering is 5 juni.

Emie Hendrikse

Van de kindernevendienst

In maart gaan we verder met het Paasproject '*Anders dan verwacht*'. We hebben de 1^e zondag van de Passietijd kennis gemaakt met Maaïke. We blijven tot Pasen met haar appen.

In de Bijbel lezen we de 3^e zondag van de Passietijd het verhaal van de farizeeër en de tollenaar. De farizeeër, een Joodse kenner van de Bijbel, is

erg blij met zichzelf en vertelt in zijn gebed vol trots aan God hoe goed hij is. Hij vindt dat hij niks verkeerd doet en heeft daarom ook niks te vragen aan God. Een tollenaar was iemand die geld ophaalde bij de mensen. Het gebeurde wel eens dat ze dan expres teveel geld vroegen, zodat ze zelf wat extra's verdienden. De tollenaar in dit verhaal heeft daar spijt van en vraagt God in zijn gebed om vergeving voor wat hij niet goed heeft gedaan. God hoort juist de tollenaar die vraagt om een nieuw begin. Waar zou jij voor willen bidden? En waar wil je God voor bedanken?

De 4^e zondag van de Passietijd gaat het over Jezus die gekruisigd wordt tussen twee misdadigers in. De ene misdadiger doet gemeen tegen Jezus en zegt: "Als jij echt de Zoon van God bent dan moet je ons hieruit redden." De andere misdadiger begrijpt dat zij schuldig zijn en dat Jezus onschuldig is. Hij vraagt of Jezus bij hem wil zijn en Jezus antwoordt: "Vandaag nog ben jij in 't paradijs bij mij."

De 5^e zondag is het palmzondag. Voorafgaand aan de kerkdienst zullen we met de kinderen een paasontbijt hebben. In de kerk horen we het verhaal over de intocht in Jeruzalem. Jezus wordt feestelijk binnen gehaald, de mensen zingen hosanna voor Hem en zwaaien met palmtakken. Maar Jezus wordt ook verdrietig, omdat Hij weet dat er mensen zijn die Hem straks gewoon keihard laten vallen.

De 6^e zondag is het Pasen. We horen nog één keer iets van Maaike via de app en we zien op de poster het licht schijnen: de Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!

Doen jullie ook weer mee?

De leiding

TAAKGROEP BEHEER



Verantwoording collecten

24 jan. Zangdienst	€ 44,70
24 jan. Fendertshofdiensten	€ 94,30
31 jan. Kerk	€ 218,98
7 feb. Onderhoudsfonds	€ 185,62
7 feb. Uitgang kerk	€ 144,87
14 feb. Onderhoudsfonds	€ 164,28

Giften

Via ds. De Ronde (onderhoud kerk) € 60,00; via ds. De Ronde (kerk) € 50,00; via Mijntje Nijhoff (kerk) € 10,00

Busje Fendertshofdiensten € 91,51

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl. Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02RABO0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Paascollecte 2016

*"Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken.
Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft."*

(Mattheus 28:5)

Als gemeente vieren we Pasen, het feest van de opstanding, nieuw leven en hoop! Samen met christenen wereldwijd laten we ons bemoedigen door die prachtige woorden van de engel: "Wees niet bang, Jezus leeft!"

De engel sprak deze woorden tegen Maria. Haar wereld stond op z'n kop. Ook onze wereld kan op z'n grondvesten schudden. Door ziekte, verdriet of eenzaamheid of door wat in de wereld om ons heen gebeurt. Als gemeente mogen we elkaar troosten en bemoedigen met diezelfde woorden: Wees niet bang. Dat doen we als we zondag samen zingen, bidden en vieren. Dat doen we door om te zien naar wie het moeilijk hebben en door hulp te bieden waar dat nodig is, dichtbij en ver weg.

Om dit als gemeente te kunnen doen, is naast liefde, aandacht en tijd ook geld nodig. Daarom vragen we u juist met Pasen om het gemeentewerk te steunen. Geef aan de Paascollecte, maak uw gift over met de acceptgirokaart of geef via internetbankieren. Ook kunt u een bijdrage geven in de collecte in de kerk met Pasen. Uw bijdrage besteden we zorgvuldig aan al die waardevolle activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden.

Met deze mooie woorden van de landelijke kerk willen wij ook bij u de Paascollecte van harte aanbevelen. We danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage!

Menno Bom

Kerkbalans 2016

Tot nu toe is er door u als gemeente voor de actie kerkbalans 2016 een bedrag toegezegd van € 86.316,-. Van dit bedrag is inmiddels ruim € 37.000,- bijgeschreven op de bankrekeningen. We willen u daarvoor hartelijk danken

want deze actie is elk jaar weer de belangrijkste inkomstenbron voor de kerk, zodat we alle activiteiten en ook de nodige kosten kunnen blijven financieren. Ook worden de lopers weer hartelijk bedankt voor het wegbrengen van de enveloppen en het ophalen van de toezegging.

In een aantal gevallen werd u niet thuis getroffen. Deze adressen worden/zijn nog nagelopen door de kerkrentmeesters. Gemeenteleden buiten Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten kunnen hun toezegging ook per mail doorsturen naar kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl.

Voor het jaar 2015 is tot op heden € 88.873,90 binnengekomen. Van alle toegezegde bedragen staat nu nog € 793,- open.

Hartelijk dank allen,
namens het college van kerkrentmeesters,
Jan Tolenaars, penningmeester

Ledenadministratie

Bert de Lint heeft te kennen gegeven te stoppen als (2e) ledenadministrateur. We willen hierbij Bert graag bedanken voor de vele jaren dat hij de taak als ledenadministrateur heeft uitgevoerd.

We hebben Jan Tolenaars bereid gevonden om de taak van Bert over te nemen. Hij zal deze taak uitvoeren in samenwerking met Henk Nijhoff.

Ledenadministratie@pknfijnaart.nl



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

24 januari	Kerk in Actie: Noodhulp Filipijnen	€ 186,00
24 januari	PKN: Catechese en educatie	€ 95,25
31 januari	PKN: Missionair werk en kerkgroei	€ 149,20
Januari	Koffiekerk	€ 35,55
7 februari	Kerk in Actie: Werelddiaconaat	€ 231,97
14 februari	Kerk in Actie: Kinderen in de knel	€ 242,36

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon... De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Samen in actie voor vluchtelingen

“Uw hulp is zo waardevol voor ons”

De actieweek vluchtelingen ligt alweer ver achter ons (27 september t/m 4 oktober 2015), maar de mooie resultaten die dankzij de opbrengst mogelijk zijn, werken nog steeds door. Bijvoorbeeld in het Griekse plaatsje Eidomeni, tegen de grens met Macedonië.

Het vluchtelingenkamp in Eidomeni mocht helaas niet meer bestaan sinds afgelopen december en de politie houdt vrijwel alle vluchtelingen tegen bij de grens. Toch gaat het werk van de Evangelische Kerk in Griekenland door, mede door steun van Kerk in Actie. Onder andere door het uitdelen van voedsel en kleding bij de grens waar veel vluchtelingen ophopen. Medewerkster Lydia Kaloteraki is dankbaar: *“Echt ontzettend bedankt voor uw hulp! Het is zo waardevol voor ons en staat ons toe om ons werk voort te zetten, ondanks de problemen waar we voor staan.”*

Steun blijft hard nodig

De huidige situatie in Eidomeni is nog steeds uiterst kritisch. Alleen vluchtelingen uit Syrië, Irak en Afghanistan worden doorgelaten bij de grens. Door de recente sluiting van de grens voor andere vluchtelingen, slaapt een groot aantal mensen buiten op de grond. In sommige gevallen zonder verwarming of elektriciteit. *“Steun aan vluchtelingen blijft dus hard nodig. Dankzij u kunnen wij nu hulp verlenen aan de vluchtelingen”*, vertelt Lydia.

De Griekse Evangelische Kerk

De Griekse Evangelische Kerk is een integraal onderdeel geworden in de hulp aan vluchtelingen in Eidomeni. Zij nemen deel aan de wekelijkse bijeenkomsten die plaatsvinden in Eidomeni over hulp aan vluchtelingen. Hierdoor zijn zij erin geslaagd om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de lokale autoriteiten en met de andere organisaties die meehelpen op het kamp. Kerk in Actie steunt vluchtelingenprojecten aan de Europese grens. Onder andere op Griekse eilanden, Lampedusa en Sicilië. Maar ook in doorgangslanden als Macedonië en Servië.

We roepen u op om stil te staan bij onze medemensen in nood. Wilt u hen concreet helpen met uw gift? Uw bijdrage is zeer welkom op rekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten o.v.v. Noodhulp Vluchtelingen.

Spaardoosje 40-dagentijd

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen en loopt in 2016 van Aswoensdag 10 februari tot en met zaterdag 26 maart. Het is de tijd van voorbereiding op Pasen. Van oudsher is de veertigdagentijd een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Vroeger was het ook een tijd van vasten. Dat gebeurt in Protestantse kringen ook nu. Om na te denken over ons eten en drinken en om te consumeren. Minder, maar niet als doel op zich, maar om het uitgespaarde



te bestemmen voor de naaste dichtbij of ver weg. Daarvoor kan een spaardoosje behulpzaam zijn.

Aan jong en oud zijn daarom op 14 februari jl. spaardoosjes uitgedeeld voor de 40-dagentijd. In deze periode sparen we voor de zes 40-dagentijddoelen van Kerk in Actie. Op Eerste Paasdag kunt u het spaardoosje (gevuuld) in de kerk (voor aanvang van de kerkdienst) inleveren bij de leden van de taakgroep Kerk en Wereld. We hopen op een mooie opbrengst.

Paasgroetenactie

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. En dit jaar hebben vrouwen in de PI Ter Peel zich verdiept in het thema van het 40-dagentijdproject van Kerk in Actie: "Ik ga. Zet een stap naar de ander." In hun gesprekken hierover kwamen ze tot deze tekst: "Het zetten van een stap naar de ander betekent een grens overgaan. Het kan een stap zijn naar een nieuwe toekomst, waarbij toch niet alles uit het verleden duister is."

Ook wij deden mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 21 februari jl. zijn na de kerkdienst ruim 50 kaarten door gemeenteleden ondertekend. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken. Op de website van Kerk in Actie vindt u meer informatie over deze actie.



In 40 dagen de wereld over

Iedere zondag een nieuw project. Zo maken we kennis met het veelkleurige werk van Kerk in Actie. Overal ter wereld zijn mensen in beweging om te werken aan een beter leven voor hen en hun kinderen. We staan achter Syrische vluchtelingen en geven steun aan kinderen in Nederland en Oekraïne. We willen vrouwen in India en boerinnen in Ghana een stap laten zetten naar een

betere toekomst, net als ongedocumenteerden in Nederland. Ga mee en zet een stap naar de ander.

Kerk in Actie-lied: Wij delen

Wij delen geloof, wij delen hoop, die wij ontvangen van God. Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak en niemand kwam iets tekort. Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf, totdat het een overvloed wordt.

Wij delen met jou en met iedereen de hoop en liefde van God. Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak, en niemand kwam iets tekort. Zo mogen wij delen met handen en hart, totdat het een overvloed wordt.

Wij delen ver weg, we delen dichtbij, één kerk, één wereld, één God. Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak en niemand kwam iets tekort. Dat wonder voltrekt zicht nog iedere dag, als delen een deel van ons wordt.

Sobere maaltijd in de 40-dagentijd/Passietijd: 9 maart



Ook dit jaar wordt weer een sobere maaltijd gehouden. Met de maaltijd wordt in de 40-dagentijd stil gestaan bij een eenvoudiger manier van leven en onze dagelijkse omgang met soberheid en solidariteit. De maaltijd wordt bereid met eerlijke producten en is eenvoudig maar voedzaam. Elk jaar gaat de opbrengst van de maaltijd naar een project van één van onze kerken.

Ook dit jaar is gekozen voor:

Zweers Hoortoestellen, Chairman at Uganda Hears Foundation
Molenstraat 4, 4761 CK Zevenbergen

Op de avond zelf besteden we daar extra aandacht aan. De maaltijd wordt georganiseerd door het oecumenisch beraad en iedereen is van harte uitgenodigd.

Datum: woensdag 9 maart, Tijd: 18:00 uur tot 19:30 uur.

Plaats: Rooms-Katholieke Kerk H. Jacobus de Meerdere Fijnaart.

Aanmelden voor 6 maart kan bij:

Jeanne van Ham 0168 464133 / 06 53674505 jannevanham@home.nl

Vrijdag 18 maart, 19.00 uur in het Trefpunt

Op vrijdagavond 18 maart willen wij, de activiteitencommissie, een **Sedermaaltijd** houden. Ds. Franc de Ronde zal uitleg geven bij de rituele onderdelen die bij deze maaltijd horen.

Sederavond of Seideravond is een avond aan het begin van het Pesachfeest. In Israël duurt dit feest 7 dagen, maar buiten Israël 8.

De gebruiken bij de Sedermaaltijd in grote lijnen:

Aan een feestelijk gedekte tafel wordt er tijdens de maaltijd uit de Haggadah (= vertelling) gelezen. Al lezend in de Haggadah komt de volgorde van de rituele onderdelen vanzelf aan de orde. Geen brood, maar matzes zijn onder-

deel van deze maaltijd. Er worden 6 speciale gerechtjes gegeten in een bepaalde volgorde die allemaal herinneren aan de Joodse slavernij in en de uittocht uit Egypte. Daarbij worden er, ook weer in een speciale volgorde, 4 glazen wijn geschonken en gedronken, die allemaal een speciale betekenis hebben. Op welke manier de rituelen in het Nieuwe Testament ook verwijzen naar de komst en het offer van Jezus proberen we zo goed mogelijk uit te leggen bij het benoemen van de ingrediënten van de Sedermaaltijd. Want er zijn wel degelijk redenen genoeg voor christenen om samen te genieten van de prachtige symboliek achter de Sedermaaltijd. Wij hopen een klein steentje bij te kunnen dragen om u dat te helpen ontdekken.

Na de uitleg van de Sedermaaltijd en het eten van de kleine gerechtjes die daarbij horen, hebben we nog een gezellig samenzijn.

U kunt zich tot 13 maart aanmelden bij:

Nel Goudriaan, tel.: 463132 of Ad van der Boon, tel.: 464621

Voor het bereiden van de maaltijd vragen wij een financiële bijdrage van € 5,-.

Op Koningsdag 27 april houden we de jaarlijkse bazaar

Wilt u ons helpen met de voorbereidingen op de dag zelf of mee opruimen en schoonmaken? We kunnen nog alle hulptroepen gebruiken, met elk uur zijn we blij. Voor plantenstekjes: Ad en Gerry (464621). Ophalen van spulletjes voor de rommelmarkt (geen tafels, stoelen, groot meubilair, dat kunnen wij ook niet kwijt als het niet verkocht wordt): Jaap-Kees (465494) en Bram (462559). Keuken, soep, cake en koekjes, Marianne (0165-314150)

De helft van de opbrengst van die dag is voor de Kerk en de andere helft voor Shade Children foundation. De Stichting biedt kinderen de kans om op een veilige plaats op te groeien en zich te ontwikkelen in Kenia. Voor die kansloze kinderen is er een kindertehuis, een veilige plaats om te slapen en eten. Daarnaast geven ze aan kinderen die wel thuis kunnen wonen hulp bij gezondheidszorg, educatie en voedselvoorziening. Er is crisisopvang in noodsituaties. Prachtig werk waar mensen en geld voor nodig is.

HELPT U MEE OM ER EEN SUCCES VAN TE MAKEN? MET UW HANDEN OF PORTEMONNEE? Adri 0614211449, alvast bedankt.

Janneke en Bep

AGENDA

1 maart	19.45 uur:	Vergadering kerkenraad, Vijverhof
2 maart	14.15 uur:	Ouderensoos, Vijverhof
3 maart	20.00 uur:	GemeenteZijn, Kon. Julianastraat 33
3 maart	9.15 uur:	Gebedskring in de Vijverhof
10 maart	9.30 uur:	Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand', Trefpunt
13 maart	20.00 uur:	25+gesprekskring, Appelaarseweg 2
14 maart	19.30 uur:	Zangkring, Vijverhof
15 maart	19.45 uur:	Vergadering Moderamen, Vijverhof
16 maart	14.15 uur:	Ouderensoos, Vijverhof
17 maart	15.30 uur:	Donderdagmiddag Bijbelgespreksgroep, Vijverhof
22 maart	15.00 uur:	Paasviering Ouderensoos, Trefpunt
24 maart	20.30 uur:	Uitzending The Passion, Het Trefpunt
29 maart	14.30 uur:	Zendingsmiddag, Vijverhof
29 maart	19.30 uur:	Liturgische Werkgroep, Trefpunt
30 maart	20.15 uur:	Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand', Trefpunt



Op zondag 13 maart willen we de boekentafel weer klaarmaken in de Vijverhof. Behalve heel veel boeken en boekjes voor jonge kinderen, hebben we (nieuwe) liedbundels en bijbels in gewone taal. We hebben de prachtige samenleesbijbel ter inzage en fijne gedichtenboeken van Bette Westera. U hoeft niet te kopen, u kan ook alleen maar eens komen kijken.

Nel G., Nel B.,

DIVERSE MEDEDELINGEN



Op zondag 13 maart kunnen we bloemenkaarten ondertekenen voor Vrouwen aan de Don. Deze vrouwengroep zet zich in voor de rechten van vrouwen, voor kinderrechten en rechten van dienstplichtigen. Door de Russische autoriteiten wordt hun werk vrijwel onmogelijk gemaakt. Met deze kaarten laten we weten dat deze vrouwen gezien en gewaardeerd worden, zeker ter gelegenheid van Wereldvrouwendag (8 maart).
Bep Rosing

Opvoedworkshops 2016

vanuit de eigen WIJSheid van ouders

Zowel voor ouders met jonge kinderen als voor ouders van pubers interessant.

14 maart Geloofsopvoeding

Een avond vol voorbeelden over geloofsopvoeding. Boekentafel aanwezig.

11 april Social Media

Hoe gaan we om met social media binnen ons gezin ?

23 mei Seksualiteit

Praten jullie over dit onderwerp thuis?

Informatie en tips om dit bespreekbaar te maken.

② Op de maandag van 20.00 – 22.00 uur.

② Grote benedenzaal, Von Kropffplein 1, Klundert. (naast de Geref. kerk)

NOTEER DEZE DATA ALVAST IN JE AGENDA!

We hopen jullie te ontmoeten.

Reageer op oudersdelen@gmail.com, als je denkt te komen.

Namens “ouders delen”,

Marjolijn Rozendaal, Hanna Romijn, Jeannette van Emden,

Janneke Izelaar en Pieter den Hollander.

Bijbelleesrooster voor de maand maart 2016

di.	1	Johannes 7:1-13	Geen ster-allures
wo.	2	Johannes 7:14-24	Hoog opgeleid
do.	3	Johannes 7:25-36	Ongrijpbaar
vr.	4	Johannes 7:37-53	Uitnodiging
za.	5	Psalm 103	Oneindige liefde
zo.	6	Johannes 8:1-11	Zandschrift
ma.	7	Johannes 8:12-20	Getuigenis
di.	8	Johannes 8:21-36	Bevrijdende waarheid
wo.	9	Johannes 8:37-47	Wie is je vader?
do.	10	Johannes 8:48-59	Wie heeft Abraham gezien?
vr.	11	Hebreeën 8:1-13	Bemiddelaar
za.	12	Hebreeën 9:1-14	Oud en nieuw
zo.	13	Hebreeën 9:15-28	Reiniging
ma	14	Exodus 12:1-13	Voorbijgaan
di.	15	Exodus 12:14-28	Bloedspoor
wo	16	Exodus 12:29-42	Het land uit!
do.	17	Exodus 12:43-51	Feestregels
vr.	18	Lucas 19:11-28	Werk met wat je krijgt
za.	19	Lucas 19:29-48	Intocht en uittocht
zo.	20	Hebreeën 10:1-10	Slechts een schaduw
ma.	21	Hebreeën 10:11-18	Gods rechterhand
di.	22	Hebreeën 10:19-39	Houd elkaar vast
wo	23	Lucas 22:1-13	Vorbereidingen
do.	24	Lucas 22:14-65	(Tafel)gesprekken
vr.	25	Lucas 22:66-23:56	Genade door onrecht
za.	26	Psalm 27	Licht
zo.	27	Lucas 24:1-12	Het graf is leeg!
ma.	28	Handelingen 9:32-43	Opwekking
di.	29	Handelingen 10:1-23a	Vorbereiding
wo	30	Handelingen 10:23b-48	Tweede Pinksterdag
do.	31	Handelingen 11:1-18	Inzicht en uitleg

Voor aankondiging

Zondag 17 april 19.00 uur Ontmoetingskerk "Johnny Cash goes to Church".
Voorganger ds. Piet van Die met medewerking van de muziekgroep
Cahsflow3 van Wim Bevelander.