

OVERDENKING

Kind in ons midden

Dresden

Op zondag 29 november jl. zond de Duitse TV het traditionele Adventsconcert uit. Zoals elk jaar uit de Frauenkirche in Dresden. U weet wel, die kerk met hoge koepel aan de Elbe, die gebombardeerd werd in 1945 en tot tien jaar geleden een trieste puinhoop van verbrande stenen was. Ze werd, met giften uit de hele wereld, schitterend herbouwd en symbool van verzoening. De tv-uitzending is elk jaar weer een lust voor oog en oor. Maar de commentator kon het niet laten de uitzending in deze tijd te plaatsen. Tussen de prachtige muziek van Bach, Gounod en de orgel improvisatie van Samuël Kummer door, kregen we andere beelden te zien. Van een Pegidademonstratie, de beweging die zich verzet tegen de Islam en haar aanhangers. En zo zagen we tegen de achtergrond van de Frauenkirche, het decor van vrede en hoop, de vaandels van angst voor het vreemde. Een triest beeld.



Parijs

In Parijs en Brussel is na de terreuraanslagen het leven weer op gang gekomen. Maar op elke hoek staat een militair met kogelvrij vest, een geweer in zijn hand. Iemand, Margriet van der Kooi, schreef: 'De vreselijke aanslagen in Parijs versterken tot in het kwadraat het gevoel van hopeloosheid en richtingloosheid dat onze westerse cultuur zo aankleeft'. Maar, zo schrijft ze, er is een verhaal dat hoop geeft. Een verhaal dat begint bij een kind. Het is misschien nooit beter verwoord dan in een gedicht van Muus Jacobse.

Het kind

*Ons is geen toekomst en geen keus gelaten:
wij moeten voort, verward en hulpeloos,
in een cultuur van films en radio's
en soms wat over het verleden praten.*

*Niemand ontkomt eraan... alleen het kind
is nog hetzelfde als voor duizend jaren.
Nieuw en verwonderd ligt het rond te staren
alsof de wereld pas vandaag begint.*

*O makker in ditzelfde grauwtij,
nog altijd komt het kind tot jou en mij.
Nog altijd kan de wereld nieuw beginnen*

*In ieder kind kan het opnieuw beginnen.
Zolang God kinderen in ons midden zendt
heeft Hij zich nog niet van ons afgewend.*

Onweerstaanbaar

Elk jaar horen we opnieuw het verhaal van de hoop. God die naar deze wereld komt. In een kind. Kinderen in de Oudheid stelden niets voor. Ze telden niet mee. Niet zo weinig als zieken, onreinen, bezetenen, gehandicapten, hoeren en tollenaars. Mensen aan de rand van de samenleving. Zo komt God naar deze wereld. Zo deelt Hij het leven. Tot in de diepte. Zo deelt Hij onze nood. Zo deelt Hij onze dood. Hij lijdt als een knecht, zo brengt Hij het leven terecht (Lied 551). Kan ik dat verhaal vertrouwen? Allen die het hoorden stonden verbaasd (Luc 2 vers 18). Zelf had ik het niet bedacht. Het wordt mij gezegd.

*Zolang God kinderen in ons midden zendt
heeft Hij zich nog niet van ons afgewend.*

Gezegende kerstdagen en jaarwisseling wenst u ds. Hans van der Sterre

KERKDIENSTEN

24 december *Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Prot. gemeente, Fijnaart*

22.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Kerstdienst</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Jan Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	Emie Hendrikse
Collecte Rondgang Uitgang	CliniClowns Kerk

25 december

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Kerstgezinsdienst</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Susanne Baan
Gastheer / gastvrouw	Marloes Stoop
Collecte Rondgang Uitgang	Kinderen in de knel – Moldavië Onderhoudsfonds

27 december *Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Anton Dijkshoorn
Gastheer / gastvrouw	Marion Kruis
Koster	Bas van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang Uitgang	Diaconale vakantieweken Zendingskrans

31 december

19.00 uur	De Ontmoetingskerk
Bijzonderheden	<i>Oudejaarsdienst</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Peter van der Eijk
Gastheer / gastvrouw	Piet de Lange
Koster	Bas van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang Uitgang	Oudejaarscollecte Diaconie

3 januari *Moerdijk FM: Protestantse gemeente Fijnaart*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Nieuwjaarszondag</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Emie Hendrikse
Gastheer / gastvrouw	Wim de Loome
Collecte Rondgang Uitgang	1 ^e Kerk 2 ^e Diaconie (<i>eigen gemeente</i>) Onderhoudsfonds

10 januari *Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Doopdienst (indien er aanmeldingen zijn)</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Piet de Lange
Gastheer / gastvrouw	Alex Solleveld
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds Diaconie (<i>eigen gemeente</i>)

11 januari, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde
--

17 januari *Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Oecumenische dienst m.b.t. de Week van de Eenheid</i>
Voorganger	Diaken M. Bastiaansen en Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Marloes Stoop
Collecte Rondgang Uitgang	Kerk Oecumene

24 januari *Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
19.00 uur	Zangdienst in De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Peter van der Eijk
Gastheer / gastvrouw	Adri de Vrij
Koster 19.00 uur:	Bas van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang Uitgang	Diaconie: Noodhulp Filippijnen Diaconie: catechese en educatie

25 januari, 15.00 uur: Koffiekerk in de Fendertshof

31 januari *Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Susanne Baan
Gastheer / gastvrouw	Janita Bom
Collecte Rondgang Uitgang	Kerk Diaconie: Missionair werk en kerkgroei

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
25 december	Geerte, Lejanne en Judith	Saskia en José <i>(kinderen blijven in de kerk)</i>
27 december	Marloes en José	Linda
3 januari	Claartje en Femke	Neely Anne
10 januari	Emie, Angelique en Amber	Myrthe en Claudia
17 januari	Elly en Judith	FLAME
24 januari	Nel en Lejanne	Saskia
31 januari	Geerte en José	José en Linda

	PPT-dienst	Beamerdienst
24 december	<i>Gedrukte liturgie (Ad)</i>	-----
25 december	<i>Gedrukte liturgie (Jan)</i>	Willian <i>(Mededelingen)</i>
27 december	Edward	Anton Bom <i>(Ontm. kerk)</i>
31 december	Jan <i>(Oudejaarsdienst)</i>	Bert <i>(Ontm. Kerk)</i>
3 januari	Tiny	Anton
10 januari	Jeroen	Peter
17 januari	Ad	Gerrit
24 januari	Edward	Willian
31 januari	Jan	Bert

	Bloemendienst	Organist
24 december	-----	Dick van der Giesen
25 december	Adrie Maris	Ad van Sprang
27 december	Tiny Bienefelt	Dick van der Giesen
31 december	-----	Ad van Sprang
3 januari	Marion Kruis	Ad van Sprang
10 januari	Joke Frijters	Johan van der Steen
17 januari	Jenke de Lint	Dick van der Giesen
24 januari	Adri de Vrij	Johan van der Steen <i>(Zangdienst: Ad van Sprang)</i>
31 januari	Jana Peeraer	Dick van der Giesen

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld

Donderdag 24 december: Collecte CliniClowns



Op Kerstavond is de collecte bestemd voor CliniClowns. Zij komen bij kinderen in ziekenhuizen en instellingen op bezoek. Ze spelen samen, waardoor de kinderen afleiding en plezier beleven

en even vergeten dat ze ziek zijn. Inmiddels bezoeken zo'n 67 clowns ruim 100 ziekenhuizen en andere instellingen door heel Nederland. De CliniClowns komen bij elk kind apart op bezoek en elk kind krijgt zijn eigen aandacht. Het kind en de situatie zijn altijd het vertrekpunt. Centraal staat de gezonde kant van het kind, juist wat het wel kan. Bij het ene kind wordt groot uitgepakt, bij een ander is het spel klein en subtiel. Soms is het rollebollen van het lachen, soms zijn het pretlichtjes in de ogen. Allemaal afhankelijk van wat het kind wil. Helpt u ons mee, zodat CliniClowns op pad kunnen gaan om ieder kind weer even kind te laten zijn? U doet CliniClowns en heel veel kinderen hier een enorm plezier mee!

Vrijdag 25 december: Diaconale collecte Kerk in Actie 'Geef Licht-Moldavië'



Op Eerste Kerstdag is de collecte bestemd voor de kinderen in Moldavië. Ze wonen niet eens zo ver bij ons vandaan, maar hun leven ziet er heel anders uit. Ze zijn straatarm. Veel ouders zijn vertrokken naar de grote steden om daar werk te zoeken. Sommige vaders en moeders grijpen uit wanhoop naar de drank of slaan hun kinderen.

Kinderen krijgen nauwelijks gezond te eten en leven in koude, donkere huizen. De kerken in Moldavië hebben, met steun van Kerk in Actie, kinderopvangcentra opgericht waar deze kinderen welkom zijn. Hier kunnen de kinderen gezellig spelen, ze krijgen hulp bij hun huiswerk en een warme maaltijd. En, wat heel mooi is, de kinderen gaan een keer per week op bezoek bij bejaarden in het dorp om hen een handje te helpen. Want ook de ouderen staan er alleen voor, nu hun kinderen in de problemen zitten. Er zijn in heel Moldavië op dit moment al vele tientallen van deze dagcentra, heel vaak een initiatief van de lokale kerken. Dat is echt veel te weinig. Nog veel meer kwetsbare kinderen in Moldavië hebben zo'n warme plek nodig. Namens Kerk in Actie vragen we daarom uw gift voor kwetsbare kinderen in Moldavië.

27 december: Diaconale collecte Diaconale vakantieweken

Wij kunnen ons niet altijd voorstellen wat het betekent om vanwege ziekte of lichamelijke beperking niet zelfstandig weg te kunnen. Het Rooseveltthuis verzorgt voor deze mensen en hun partners diaconale vakantieweken. Even weg van huis, ondersteuning in de zorg en uitstapjes met lotgenoten. Het is van groot belang. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt als financi-

ele bijdrage in de kosten van de diaconale vakantieweken in het Rooseveltthuis.

Donderdag 31 december: Diaconale collecte eigen gemeentewerk

De collecte op oudejaarsdag wordt gebruikt als bijdrage in de organisatiekosten van de Diaconie van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. De diaconie betaalt jaarlijks een verplichte financiële bijdrage (quotum) aan de Protestantse Kerk in Nederland. De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor het diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

3 januari: Diaconale collecte eigen gemeentewerk

Op zondag 3 januari 2016 is de collecte bestemd voor het in stand houden van de kerktelefoon. De kerktelefoon is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van deze collecte kunnen we die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. Helpt u mee?

10 januari: Diaconale collecte eigen gemeentewerk

De collecte voor zondag 10 januari 2016 is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. "Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God." Dat is een verlangen van veel ouders en grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen. De Taakgroep Kerk en Wereld deelt dit verlangen. Want geloofsopvoeding is niet alleen op zondag in de kerk, maar is van alledag. Daarom vragen we u om uw bijdrage tijdens de collecte voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, want samen geven we het geloof door aan de volgende generaties! Helpt u mee?

17 januari: Diaconale collecte Protestantse Kerk Oecumene

De collecte voor zondag 17 januari 2016 (*Zondag voor de Eenheid*) is bestemd voor de toerusting voor leiders van migrantenkerken in Nederland. In ons kleurrijke Nederland wonen honderdduizenden christenmigranten, die samenkomen in internationale of migrantenkerken. Veel van deze kerkleden zijn minder daadkrachtig of kampen met sociale of emotionele problemen. Voor leiders van de geloofsgemeenschappen is het een extra uitdaging om hun gemeenteleden met raad en daad bij te staan. Daarom rust SKIN, de vereniging van migranten- en internationale kerken, kerkleiders, pastors en oudsten met praktische trainingen toe om hun gemeenteleden te begeleiden in hun dagelijks leven en werk. Voor de meeste deelnemers is het een uitdaging de bescheiden deelnamekosten te betalen. Om deze en andere toerustingsactiviteiten toch mogelijk te maken, is steun via de collecte zeer welkom.

24 januari: Diaconale collecte Kerk in Actie Noodhulp Filipijnen



Op zondag 24 januari 2016 wordt gecollecteerd voor het project 'Noodhulp Filipijnen' van Kerk in Actie. Graag bevelen wij deze collecte in uw offervaardigheid aan.

Een deel van de Filipijnen is op 9 november 2013 getroffen door een tyfoon. Meer dan 6.000 mensen verloren het leven.

Ruim 2,5 miljoen mensen werden afhankelijk van voedselhulp. Totaal zijn 11,8 miljoen mensen getroffen door deze natuurramp. De eerste, noodzakelijke hulp aan de slachtoffers is inmiddels geboden: voedsel, water, hygiënepakketten, keukenspullen, tijdelijk onderdak. Kerk in Actie en ICCO verlenen hulp op Panay (in Iloilo), Negros en Leyte in samenwerking met de internationale ACT Alliance.

In Nederland zamelde Kerk in Actie geld in via de Samenwerkende Hulporganisaties (*Giro 555*). De opbrengst van deze actie is eind 2015 besteed. Steun nu de wederopbouw zodat mensen weer geld kunnen verdienen en hun bestaan weer kunnen opbouwen. Help boeren hun bedrijf te herstellen en geef een vissersgezin een boot:

- stekjes en zaad voor fruitbomen kosten 50 eurocent;
- 1 starterspakket kippen kost 13 euro;
- een duurzame landbouwtraining kost 128 euro;
- startkapitaal voor 1 boer voor een rijstplantage is 131 euro;
- een waterbuffel kost 675 euro;
- een boot zonder motor kost 92 euro, met motor 543 euro;
- een boot voor een oceaانvisser kost 1.403 euro.

24 januari: Diaconale collecte Protestantse Kerk Catechese en educatie

De collecte voor zondag 24 januari 2016 is bestemd voor training van vrijwilligers en professionals voor hun taken in de protestantse gemeente. Wie een taak op zich neemt in de kerk, gaat een mooie uitdaging aan. Maar wat wordt er van je verwacht? En hoe ga je dat doen? Het PCTE, het toerustingscentrum van de Protestantse Kerk, traint vrijwilligers en professionals voor hun taken. Daarbij gaat het om leren met hoofd en hart, om verdieping van kennis en vaardigheden, maar ook om ontmoeting, uitwisseling en geloofsgesprekken.

Het toerustingscentrum wil met haar aanbod aansluiten bij nieuwe vormen van leren die in de samenleving ontwikkeld worden, zoals bijvoorbeeld e-learning (leren via i-Pad of laptop) en leren in leergemeenschappen. Zo is er een pilot gestart om jeugdambtsdragers in een zelfde regio via een leergemeenschap met elkaar in verbinding te brengen. De collecteopbrengst wordt onder meer gebruikt om deze nieuwe manieren van leren verder te ontwikkelen.

31 januari: Diaconale collecte Protestantse Kerk Missionair werk en Kerkgroei

De collecte voor zondag 31 januari 2016 is bestemd voor Missionair werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk. Met de pioniersplek MarcusConnect, onderdeel van de Marcuskerk in de Haagse multiculturele wijk Moerwijk, wil de kerk van betekenis zijn voor de wijk. Bettelies Westerbeek, als pionier verbonden aan MarcusConnect, zoekt met haar team naar manieren om aansluiting te vinden met de wereld om de Marcuskerk. Via een buurttuin, een bijbelstudiegroep, tweewekelijkse gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten worden sociale contacten in de wijk bevorderd en eenzaamheid bestreden. Voor Bettelies is dit de kerk zoals die eigenlijk bedoeld is: geen geïsoleerd eiland, maar volop onderdeel van en dienstbaar aan de omgeving. Taakgroep Kerk en Wereld stimuleert het ontstaan van pioniersplekken en ondersteunt deze. Met de opbrengst van de collecte draagt u bij aan deze betekenisvolle plekken voor de wijk waarin ze staan.

U kunt alle hiervoor genoemde projecten van de Protestantse Kerk ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540. Vermeld u er wel bij voor welk project het is.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Bij de diensten

De tijd van de feestdagen is aangebroken. Vol van vreugde en verwondering. Daaromheen zijn er ook de gewone zondagen waarop we ons bezinnen hoe het Kerstevangelie verder gaat en doorwerkt.

24 december: In de kerstnachtdienst luisteren we naar het Kerstevangelie: "U is heden de Heiland geboren." Het blazersensemble levert muzikale medewerking aan de dienst. Een feestelijke traditie.

27 december: Op de zondag na Kerst lezen we over Simeon en Hanna die op hun oude dag verrast worden door de ontmoeting met Jezus.

31 december: Met de jaarwisseling staat de kerk van oudsher stil bij de naamgeving van Christus: "Toen er 8 dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus." We lezen op deze oudejaarsavond een bijpassend gedeelte uit Jesaja 9:1-6: "Deze namen zal hij dragen."

10 januari: Deze zondag wordt er gelezen over de doop van Christus in de Jordaan. Er is dan ook gelegenheid tot dopen, maar er zijn op dit moment nog geen dopelingen aangemeld.

17 januari: Deze zondag is er in de eigen Dorpskerk een dienst in samenwerking met de R.K. parochie. Samen met diaken M. Bastiaansen zal ik voorgaan. Het is dan wereldwijd de week van gebed voor de eenheid van de Christenen. De tekst die dit jaar centraal staat komt uit 1 Petrus 2:9-12, waar een hoge roeping (de machtige daden van de Heer verkondigen) samengaat met een heldere opdracht (leid te midden van de ongelovigen een goed leven).

24 januari: 19.00 uur zangdienst in de Ontmoetingskerk. Het thema luidt "Jubelt God ter eer." In de lezingen en de liederen die we gaan zingen, staat de betekenis van het Bijbelse Jubeljaar centraal.

31 januari: Voor de dienst van 31 januari wil ik op woensdagavond 27 januari een preekvoorbereiding houden, waarbij we de Schriftlezing van deze zondag bespreken. Aanvang 20.00 uur in de Vijverhof.

Gemeente zijn!

Maandag 11 januari: Lees je Bijbel, bid elke dag?

Een bijeenkomst voor ouders over kind en geloof. Een vervolg op de avond die vorig jaar gegeven is onder de titel 'Wat geef je ze mee?'

Van 20.00 uur tot 21.30 uur in de Vijverhof.

Ds. Franc de Ronde

Belijdeniscatechese: Zeg eens 'ja'.

Belijdenis doen is ja zeggen tegen het geloof. Je beaamt het geloof dat je van huis uit hebt meegekregen of dat je gaandeweg zelf ontdekt hebt. Om er samen over na te denken wat het geloof in uw/jouw leven betekent, start in januari de belijdenisgroep o.l.v. ds. Franc de Ronde. Op welke data wordt in overleg afgesproken. Misschien is het er nooit eerder van gekomen, maar is het nu een mooi moment om te zeggen: "Ja, dat is wel wat voor mij." Wees welkom. Voor wie dat wil is er vervolgens rond Pinksteren gelegenheid om in de kerk persoonlijk belijdenis te doen. We willen graag in januari beginnen, dus aarzel niet en meld u/je aan.

ds. Franc de Ronde, 0168 850358, fcderonde@pknfijnaart.nl

Basiscatechese 2016

Voor leerlingen in groep 6, 7 en 8 op de basisscholen beginnen we in januari met basiscatechese. Deze naschoolse lessen worden aangeboden in het kader van de brede school.

De leerlingen verdiepen zich in de betekenis van bijbelverhalen en feestdagen. Dit doen we aan de hand van het project 'levensparels', een werkvorm die in de Lutherse Kerk in Zweden is ontwikkeld en door onze PKN-gemeenteadviseur, Eely-Janna Tuyl, naar Nederland is gehaald. Aansprekend en creatief.

De data van het eerste blok zijn: dinsdag 12, 19, 26 januari, 2 februari.

Van het tweede blok: 16, 23 februari, 1, 8 maart.

Tijdstip: van 15.30 tot 16.15 uur in de Julianaschool. Ook kinderen van scholen buiten Fijnaart kunnen hieraan meedoen.

De agenda van kinderen is al best vol, maar we denken dat drie kwartier in de week de moeite van het meedoen waard is. Deelname is gratis.

Aanmelden kan via fcderonde@pknfijnaart.nl of telefonisch via 0168 850358.

Ds. Franc de Ronde

Van de KERKENRAADSTAFEL

Verslag van de kerkenraadsvergadering van 13 oktober 2015



Voorzitter Wim Langbroek opent de vergadering met lezing van Jesaja 28: 1-6 en gebed. Hij heet de aanwezigen welkom, vermeldt de berichten van verhindering en feliciteert de jarige van de afgelopen periode, Susanne met haar 25-jarig huwelijk en Franc met de geboorte van zijn zoon Bartel op 30 september jl..

Na vaststelling van de agenda, de mededelingen en het doornemen van het verslag van de vorige kerkenraadsvergadering (15 september 2015) volgt de bespreking van de naderende vacatures binnen de kerkenraad, te weten die van Dit Konings, Piet de Lange, Wim de Looime en Anton Dijkshoorn. De maanden van aftreden variëren nogal. Het voorstel van het moderamen aan de kerkenraad is om aftreden/(her-)bevestigen zo veel mogelijk te 'bundelen' en wat later in 2016 plaats te doen vinden. De kerkenraad stemt in met het voorstel van het moderamen.

In januari zal een nieuwe afvaardiging van de kerkenraad naar de classis gekozen moeten worden die dan moet bestaan uit een diaken en een ouderling-kerkrentmeester. De kerkenraad stemt in met de afvaardiging, zoals die wordt voorgesteld vanuit de Taakgroep Kerk & Wereld, t.w. Alex Solleveld. De afvaardiging van een ouderling-kerkrentmeester zal in eerstvolgende vergadering van de Taakgroep Beheer worden besproken en dan ter instemming aan de kerkenraad worden voorgelegd.

Het vermelden van pastoralia in *Contactruimte* en op de website is eerder punt van bespreking geweest. Een definitief besluit werd nog niet genomen. In haar vergadering op 29 september jl. heeft het moderamen hieromtrent een voorstel bepaald waar de kerkenraad na bespreking mee instemt:

1. de vermelding in de papieren uitgave blijft zoals deze is (naam + straat betrokkene, zonder huisnummer),
2. *Contactruimte* voorlopig zonder pastoralia op de website plaatsen totdat een beveiligd deel van de website gerealiseerd is (een zgn. versleuteling); hieraan wordt momenteel gewerkt. Als deze is gerealiseerd (januari 2016) wordt een definitief voorstel voorgelegd aan de kerkenraad.

Een aantal Taakgroepen is al bezig met het evalueren van het beleidsplan. Het onderwerp zal door de jeugdouders ook in de Jeugdraad onder de aandacht gebracht worden.

Er vindt een gedachtewisseling plaats m.b.t. de avond-/zangdiensten die door steeds minder mensen worden bezocht. Hierbij komen diverse standpunten en ideeën naar voren, zoals: moeten de diensten op deze wijze gecontinueerd worden?

Is een andere invulling te overwegen? Moet er meer/andere aandacht op gevestigd worden (m.n. de Specialdiensten)? Uiteindelijk wordt een aantal afspraken gemaakt w.o. het voorleggen van het onderwerp tijdens de gemeentevond op 24 november a.s..

Ook op de gemeenteavond zal het vluchtelingenvraagstuk besproken worden en wel als hoofdthema. Er zal een spreker worden uitgenodigd. Naar de gemeente Moerdijk is namens de kerkenraad alsook vanuit het DPGM (Diaconaal Platform Gemeente Moerdijk) bereidheid aangegeven om indien nodig hulp te bieden. We wachten verdere vraag om hulp van de gemeente Moerdijk af.

De opbrengst van de collecte tijdens de Startzondag was goed en deze verdient wellicht t.z.t. herhaling, zo ook het inzamelen van kleding en andere spullen.

Er wordt een aantal verslagen/notulen van (taak)groepen en commissies doorgenomen. Hierover, evenals over de ingekomen en uitgaande post, zijn geen vragen.

Vanuit de Taakgroepen en predikanten worden enkele mededelingen gedaan, waarna de diensten van de afgelopen tijd en komende tijd worden besproken. Hierbij komt o.a. naar voren:

- de dienst waarin ds. De Ronde aansloot bij de huidige (vluchtelingen)situatie in de wereld, werd als een heel mooie dienst ervaren;
- er was een goede opkomst bij Flame en MeetingPoint afgelopen zondag;
- op 6 december a.s. vindt de bevestigings-/afscheidsdienst van ambtsdragers plaats;
- 13 december zal een doopdienst worden. De doop zal o.a. bediend worden aan Bartel Jacob, de zoon van Franc en Neely Anne.

Van de rondvraag wordt door meerdere kerkenraadsleden gebruik gemaakt. Er wordt o.a. een oproep gedaan voor hulp bij het inpakken van de fruitbakjes t.g.v. de Oogstdienst, aandacht gevraagd voor de 'herdertjestocht' in Standdaarbuiten op 17 december (geïnitieerd door de kerk, maar m.m.v. een aantal verenigingen en de school), een vraag om een leesmand met tijdschriften waarop de kerkenraad geabonneerd is neer te zetten t.b.v. uitleen aan gemeenteleden. Met dit laatste wordt ingestemd.

Om 21.45 uur sluit Emie Hendrikse de vergadering met het lezen van het gedicht 'Verlangen naar een betere wereld', een gedeelte uit Jesaja en gebed. Hierna sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen wel thuis.

Susanne Baan, scriba

Samenvatting van gemeenteavond op dinsdag 24 november 2015

Aanwezig zijn 46 leden, afwezig met kennisgeving: 6 leden.

De voorzitter heet de gemeenteleden welkom en heet in het bijzonder welkom mw. Miryam van der Heul van Vluchtelingenwerk WOBB.

Ds. J.H. van der Sterre houdt een inleiding die hij relateert aan het onderwerp van vanavond: vluchtelingen, vreemdelingen. Hij noemt en leest uit een aantal bijbelboeken waarin dit onderwerp beschreven wordt: Openbaring, Hebr. 11 vanaf vers 8, Hebr. 12, Johannes 21. Ook haalt hij de overdenking over vreemdelingen van ds. De Ronde uit de laatste *Contactruimte* aan en gebruikt hij het boek 'Gods ontheemden' van prof. Auke Jelsma. Dan gaat hij voor in gebed en sluit af met het lezen van het lied 'Door de wereld gaat een woord'.

Kernwoorden uit zijn inleiding zijn: blijven geloven en blijven vertrouwen op de geloofte van een ander vaderland.

Dan worden de mededelingen genoemd: de berichten van verhindering, het door de kerkenraad goedgekeurde voorstel van de kerkrentmeesters om onderzoek te doen naar mogelijkheden tot verkoop van het kerkgebouw in Standdaarbuiten, de ANBI-status per 1-1-2016 en de kerstmarkt op 12 december a.s..

Vervolgens wordt mevr. Miryam van der Heul van Vluchtelingenwerk WOBB geïntroduceerd. Zij is locatiecoördinator van VluchtelingenWerk Moerdijk en tevens regionaal coördinator. Zij vertelt over het ontstaan van VluchtelingenWerk en over de huidige taken en gaat vervolgens in op vragen van gemeenteleden. De voorzitter bedankt Myriam voor haar aanwezigheid en verhaal en overhandigt haar een boekje en een cadeaubon.

Na de pauze worden achtereenvolgens de onderwerpen zangdiensten/avonddiensten en het beleidsplan besproken. Over het al dan niet in stand houden van de zang-/avonddiensten lopen de meningen uiteen. Het beleidsplan staat vanaf 1 januari op de website. Het zal de komende jaren geactualiseerd worden.

Van de rondvraag wordt door meerdere gemeenteleden gebruik gemaakt.

Ds. De Ronde besluit de vergadering door de voorzitter te bedanken voor zijn laatste voorzitterschap van een gemeenteavond. Vervolgens spreekt hij een dankgebed uit, waarna we het lied '*Wij delen*' zingen.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng tijdens deze gemeenteavond en wenst allen wel thuis.

Hierna volgt een informeel samenzijn met een drankje en een hapje voor degenen die dat willen.

Susanne Baan, scriba

Voor een compleet verslag van de avond kunt u de scriba benaderen: scriba@pknfijnart.nl of 0168-320491

Wijkavonden

Beste gemeenteleden,

In de eerste maanden van 2016 zijn er in alle wijken weer wijkavonden. Op deze avonden willen we met elkaar stilstaan bij de vraag

Is de kerk nodig?

We zijn benieuwd naar uw mening hierover en naar uw ervaringen. Er is op deze avond ook gelegenheid voor contact met elkaar.

De avonden worden op verschillende locaties gehouden. Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee klaar. Om 20.00 uur begint het programma en rond 22.00 uur willen wij de avond afsluiten met een drankje.

Natuurlijk hopen wij dat u er ook bij bent. U ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging.

Als de datum u slecht uitkomt, bent u ook van harte welkom op de wijkavond in een van de andere wijken.

Met een vriendelijke groet van uw predikanten en wijkouderlingen.

WIJKAVONDEN 2016

Datum	Wijk	Ouderling /Past. Medewerker	Predikant	Locatie
26-01 avond	wijk 1	Marion Kruis	H. v.d.Sterre	Trefpunt
02-03 avond	wijk 4 Heijningen	Piet de Lange	F. de Ronde	Pestalozzi- huis
16-02 avond	wijk 3 en de dij- ken van wijk 4	Wim de Loome en Gerrie van der Boon	F. de Ronde	Vijverhof
22-02 middag	wijk 5 Fendertshof	Tiny Bienefelt	H. v.d.Sterre	Fendertshof
23-02 avond	wijk 2	Adri de Vrij	F. de Ronde	Trefpunt
01-03 middag	wijk 5 Jan Punthof	Tiny Bienefelt	H. v.d.Sterre	Jan Punthof
08-03 avond	wijk 5 de straten	Tiny Bienefelt	H. v.d.Sterre	Vijverhof
datum ????	wijk 3 Standdaarbuiten	Wim de Loome	F. de Ronde	Huize De Loome
datum ????	wijk 1 Br. Bellefleur	Anneke Knook	F. de Ronde	Br. Belle- fleur



Portret van een gemeentelid

Nettie Bom

Hoe lang ben je al lid van deze kerk en waarom van deze kerk?

Ik ben al bijna 40 jaar lid van deze kerk. Voor mijn huwelijk was ik lid van de Gereformeerde kerk in Zevenbergen. Toen we trouwden, kwam ik in Fijnaart wonen en ging ik met Anton mee naar deze kerk.

Welke bijdrage lever je aan onze kerk?

Ik ben een trouwe kerkganger, dat is mijn belangrijkste bijdrage. Ik werk mee aan de Vakantiebijbelclub in de herfstvakantie. Dat vind ik erg leuk om te doen. Ik ben enthousiast lid van de cantorij. Het fijne van de cantorij vind ik dat we de mooie liederen uit het nieuwe liedboek aan de gemeente kunnen leren. Hoe meer we dat doen, hoe beter; dan wordt het voor de gemeente ook veel leuker en gemakkelijker om de nieuwe liederen mee te zingen.

Wat beleef je aan onze kerk?

Ik vind het heel fijn om naar de kerk te gaan: met elkaar bidden en zingen en weer iets nieuws horen in de preek. Ik heb dat geestelijke voedsel nodig. Mijn geloof zou gauw vervlakken als ik in mijn eentje zou geloven. Het moment van de zegen meekrijgen vind ik ook altijd bijzonder. Ik ben blij dat mijn ouders me dit meegegeven hebben en dat ik een man heb die ook kerkelijk meelevend is. Buiten de diensten om ben ik door mijn drukke leven niet zo betrokken bij de kerk.

Welke ervaring zal je altijd bijblijven?

Onze dochter Anneke is met Peter getrouwd op het strand van Scharendijke. Ds. Franc de Ronde is daar helemaal naar toe gekomen om de dienst te leiden. Ik heb er intens van genoten. Het was stralend weer en we zaten onder de blauwe lucht, er zat geen kerkdak tussen: ik beleefde een rechtstreeks contact met God. Ik zou een lied zingen, maar ik zag al dat moois en het bruidspaar en de kleinkinderen en het was emotioneel te overweldigend, ik kreeg er geen noot uit!

Als de kerk er niet was, wat zou je dan missen?

Het samen kerk zijn, het contact onderling en het zondagse kopje koffie. Ik voel heel sterk dat we één gemeente zijn. Het wordt steeds drukker en er komen ook steeds meer jonge mensen. Er zijn ook veel jonge mensen actief. Ik ben blij met beide predikanten. Ze zijn verschillend en daardoor is er veel afwisseling en ze gaan beiden goed met de gemeente om.

Wat staat er op je kerkelijke verlanglijstje?

Mijn verlanglijstje is heel kort: doorgaan zoals we bezig zijn!

Welk lied zing je heel graag?

Lied 416 uit het nieuwe liedboek:

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

Wat gaat er heel goed in onze kerk?

Ik zie op dit moment geen dingen die niet goed gaan. Ik heb geen kijkje achter de schermen, dus ik weet niet hoe het daar gaat. Ik vind de sfeer heel goed!

Wat kan er beter?

Zie mijn antwoord op de vorige vraag, ik zou het niet weten.

Aan wie geef je deze pen door?

Aan Susanne Baan

Gebedskring 6 januari 2016

Iedere eerste woensdagochtend van de maand wordt er een gebedskring gehouden, van 9.15 tot 10.00 uur in de Vijverhof. Tijdens deze bijeenkomst bidden we met elkaar voor de gemeente en gemeenteleden, maar ook voor de nood in de wereld. Ook danken we voor de mooie gebeurtenissen.

Alle gemeenteleden zijn welkom om mee te bidden. U mag hierbij hardop meebidden, maar in stilte meebidden en gebedspunten aandragen kan natuurlijk ook. Gebed is hard nodig, geeft rust en scheidt een band met elkaar, maar bovenal met onze hemelse Vader.

Vindt u het fijn als er voor u gebeden wordt? Dan kunt u dat doorgeven aan uw wijkouderling of aan de predikant of via onderstaand adres.

U of jij bent van harte welkom! Voor meer informatie Emie Hendrikse of Mini Agterdenbos, 0168-464778 of schriftelijk op Kerkring 10.

De film “Philomena”, zondag 17 januari 2016, in het Trefpunt
Aanvang 15.30 uur

Zondag 17 januari willen wij de film “Philomena” vertonen, waarna we samen soep en broodjes eten en daarna nog wat kunnen napraten over de film. Philomena is een Ierse vrouw, die na bijna een halve eeuw van zwijgen besluit te vertellen over het onwettige kind dat zij op haar achttiende kreeg. In een klooster achtergelaten door haar familie, beviel Philomena van haar zoon en zag hem de eerste drie jaar van zijn leven opgroeien, terwijl zij moest werken in het klooster. Na drie jaar moest zij hem onder druk van de nonnen afstaan voor adoptie. Vijftig jaar later gaat zij met behulp van haar dochter op zoek naar haar zoon.

Omdat er voor voldoende soep en broodjes moet worden gezorgd, vragen wij u om u aan te melden voor deze zondagmiddag. Aanmelden vóór zondag 10 januari. Als bijdrage in de kosten vragen wij € 5,- van u.

Aanmelden bij: Nel Goudriaan, tel. 463132 of Ad v.d. Boon, tel. 464621

Woensdag 3 februari 2016, in het Trefpunt.

Ruud Bartlema, ‘De legende van Esther’

Aanvang 20.00 uur

Het Estherverhaal is verbonden met Purim, dat in het vroege voorjaar door de Joodse gemeenschap overal ter wereld wordt gevierd. Het is een feest met vrolijke verkleedpartijen, maskerades en muziek, waardoor het sterk doet denken aan ons carnaval. De legende van Esther is nauw verbonden met het Bijbelboek Exodus, het verhaal van de uittocht uit Egypte. Net als in het boek Exodus wordt ook in het verhaal van Esther een heel volk uit de wurggreep van een dreigende ondergang gered. In de figuur van Haman krijgt de onderdrukking het gezicht van puur antisemitisme en staan we oog in oog met dit absurde verschijnsel. Kijkend in de spiegel van eeuwen jodenvervolging blijkt het verhaal van Esther nog steeds griezelig actueel.

Van de schilderijen die Ruud Bartlema rond Esther maakte, heeft hij een indringend klankbeeld gemaakt met tekst en muziek.

Ruud Bartlema is theoloog en beeldend kunstenaar. Als predikant was hij werkzaam in Groningen, Nuenen en Soest. Daarnaast is hij leraar Joodse mystiek en leidt hij reizen naar het werk van Marc Chagall in Frankrijk.

Vorig jaar februari hebben wij Ruud Bartlema ook uitgenodigd. Het werd een indrukwekkende lezing over Openbaringen. Vandaar dat wij hem nogmaals hebben uitgenodigd.

Ook voor deze avond vragen wij een bijdrage in de kosten van € 5,- van u.



Meet and Eat

Op 20 februari zal er weer een heerlijk driegangenmenu geserveerd worden. Aanvang 18.00 uur. Locatie: Trefpunt. U/jij kunt je aanmelden bij Addy Roks.0168-462254 (a.roks-kwist@kpnplanet.nl)

Dus vindt u het gezellig om eens met elkaar te eten, geeft u zich dan snel op en vraag gerust een kennisje/buurvrouw of buurman mee.

Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven.

Liturgisch bloemschikken



Bij voldoende deelname willen we weer een cursus liturgisch bloemschikken organiseren onder leiding van Simon Nieuwkoop. De cursus neemt drie avonden in beslag. U bepaalt zelf het thema van het bloemstuk.

De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Men mag ook materialen uit eigen tuin verwerken en dan zijn de kosten lager. Vorig jaar was het leuk en gezellig onder elkaar. Daarom hebben we het dan ook tegen de kerst en in het voorjaar nogmaals opgepakt.

Heeft u zin om mee te doen, dan bent u van harte welkom. We hebben de volgende avonden gereserveerd: 17 febr., 2 mrt. en 16 mrt. in het Trefpunt. Aanvang 19:30 uur!

Op 17 febr. 2 mrt. en 16 mrt. in het Trefpunt.

Graag opgeven bij: Addy Roks 0168-462254 of
e-mail: a.roks-kwist@kpnplanet.nl

'Kindje wiegen'

Vanuit het oecumenisch beraad nodigen we jullie van harte uit om eens bij het 'Kindje wiegen' te zijn.

We sluiten hiermee aan bij de RK Fijnaartse traditie:

Eerste Kerstdag 15.00 – 16.00 uur in de RK kerk.

Hartelijke groet,
Emie Hendrikse



DOOPDAGVIERING 29 november 2015

Het was deze zondag een feestelijke dag. 1^e Advent en de viering van de doopdag. Wat een feest weer om al die brandende kaarsen voorin de kerk te zien. Joppe en Hidde Stoop, Gwen Roks, Wouter de Geus, Tamara Dijkshoorn, Jesse en Ezra van der Eijk, Elodie en Franca de Ronde, Jord Bom, Mila en Jaro Machielse, Marit Tolenaars en Melissa Leinenga mochten vandaag hun doopkaars aansteken aan de Paaskaars.

Terwijl de kinderen vooraan hun kaars aanstaken, zongen we het mooie lied 286: 1, 2 en 3 met het refrein: "want het licht is sterker dan het donker.....keer je om en zie Gods nieuwe dag." Daarna gingen de kinderen naar de kindernevendienst of de oppas.

De volgende doopdagviering is in het nieuwe jaar: zondag 14 februari.

Emie Hendrikse

Van de kindernevendienst

In januari blijven we nog even in de sfeer van het kerstfeest. We lezen de 1e zondag namelijk over de 3 magiërs (beter bekend als de wijzen uit het Oosten) die geschenken komen brengen bij het kindje Jezus. We zullen het hebben over cadeautjes geven en krijgen en over wat jij Jezus zou geven.

De 2e zondag lezen we over Johannes de Doper, die mensen doopt die bij Jezus willen horen. Ook Jezus laat zich dopen. Een bijzonder moment: de hemel gaat open, de Heilige Geest daalt neer als een duif en uit de hemel klinkt een stem 'Deze is mijn geliefde zoon'. We zullen het thema dopen verder uitwerken tijdens de kindernevendienst.

Jezus groeit op en gaat onderwijs geven in synagogen. Op een dag spreekt hij ook in de synagoge van Nazareth, de plaats waar Hij is opgegroeid. Hij leest daar uit de boekrol van de profeet Jesaja, waarin in hoofdstuk 61 een jaar van recht en hoop wordt aangekondigd. Er staat geschreven dat de Heer het recht liefheeft en Jezus leest juist dit gedeelte omdat Hij op aarde is gekomen om dat goede nieuws van recht en vrede te brengen. We gaan het hebben over goed en slecht nieuws in de wereld, over wat je blij maakt en wat verdrietig en over wat je zou willen veranderen in de wereld, in je woonplaats of op school. We willen daar een mooie collage van maken. Het echt goede nieuws is dat God er altijd voor je is, of je nu blij of verdrietig bent.

De laatste zondag van januari gaat het over erbij horen. Na het lezen uit de boekrol vragen de mensen om een wonder, ze willen Jezus 'in actie zien'. Maar Jezus doet dat niet en de mensen worden daar boos om, ze vinden het niet eerlijk dat Jezus dat ergens anders wel gedaan heeft. Hoe zou dat aflopen? Je hoort het tijdens de kindernevendienst.

De leiding



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

18 okt. Kerk	€ 182,41
25 okt. Onderhoudsfonds	€ 152,60
1 nov. Kerk (Dankdag)	€ 810,01
1 nov. Onderhoudsfonds	€ 211,02
8 nov. Kerk	€ 133,72
8 nov. Kerk (Zangdienst)	€ 47,30
15 nov. Specialavonddienst	€ 119,81
29 nov. Onderhoudsfonds	€ 199,15
6 dec. Kerk	€ 229,25
6 dec. Onderhoudsfonds	€ 144,60
Dienst Fendertshof (aug./sept./okt.)	€ 91,00

Giften

Voor de kerk: € 25,00 via mw. L. Nouwen en via ds. De Ronde € 30,00.

Voor de kerk via mw. G v.d. Boon € 10,-. Via de bank voor de dankdag 2 x €100,- en 1 x €150,-. Via de bank voor de kerk 1 x €100,- en 1 x €150,-. Via mw. N. Breure voor de kerk € 10,-.

Allen hartelijk dank.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Eindejaarscollecte 2015

Goede buren

Wanneer Jezus zegt: 'Heb de Heer, uw God, lief en uw naaste als uzelf!' mogen we dat als gemeente in de praktijk brengen door naar elkaar om te zien en er voor elkaar te zijn. Zijn uitspraak is juist ook een aanmoediging om iets te betekenen voor de mensen buiten onze kerkmuren. Om goede buren te zijn voor mensen in onze straat of wijk.

Veel buurtbewoners kennen onze kerkgebouwen. Als kerkenraad hopen we echter dat steeds meer mensen ontdekken dat onze kerken meer zijn dan een pand. Dat het een levendige gemeenschap is waar iedereen welkom is.

Welkom op zondag - om te vieren, te zingen of stil te zijn – en welkom bij onze doordeweekse activiteiten.

Als kerkenraad kijken we verwachtingsvol uit naar een nieuw jaar, waarin we opnieuw samen met u mensen binnen en buiten onze gemeente willen betrekken bij onze gemeenschap. Dat doen we door met elkaar tal van activiteiten te organiseren voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen, zoals kinderen jeugdclubs, gesprekskringen en missionaire activiteiten. Om al die activiteiten mogelijk te maken is geld nodig. Daarom vragen we aan het eind van dit jaar een extra gift zodat we dit mooie werk komend jaar kunnen voortzetten!

Met uw gift draagt u bij aan een gemeente die omziet naar elkaar en naar mensen in de buurt! Geef aan de eindejaarscollecte tijdens de kerkdienst of maak uw bijdrage over via de acceptgirokaart. Uw bijdrage komt ten goede aan een bestemming of activiteit die we zorgvuldig uitkiezen.

We danken u bij voorbaat heel hartelijk voor uw betrokkenheid en steun!

Kerkbalans 2016

Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest. Als ik geen woorden heb, bidt mijn kerk. Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk op de stoep. Ik heb mijn kerk nodig.” Zomaar een voorbeeld!

Mijn kerk

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad of het dorp, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken. De plek waar u kunt ontmoeten.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er de actie Kerkbalans!

Van 17 januari tot en met 31 januari 2016.

Hebt u vragen over de actie Kerkbalans, dan kunt contact opnemen met één van de kerkrentmeesters: te bereiken via kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl of telefonisch: secretaris Henk Nijhoff 0168 – 463357 of penningmeester Jan Tolenaars 0168 – 462450 of Jaap de Vrij 0168 – 462996.

Kerkbalans 2015

In het begin van 2015 heeft u als gemeente een bedrag toegezegd van €87.119,-. Daarvan is reeds binnengekomen een bedrag van €79.589,58.

Willen degenen die hun toezegging (hetzij gedeeltelijk, hetzij geheel) nog niet hebben overgemaakt dit nog deze maand doen, zodat we het boekjaar zonder overloopposten kunnen afsluiten?

Dank alvast voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet, Jan Tolenaars, penningmeester kerkrentmeesters

Kerstmarkt 12 december 2015

We kunnen weer terugkijken op een geslaagde kerstmarkt. De Vijverhof was weer sfeervol versierd met quilts. Ook Nel van Dorp heeft weer liters overheerlijke erwtensoep gemaakt. Nels erwtensoep uit de Torenpolder is een begrip en vond dan ook gretig aftrek. De vrijdag vooraf aan de kerstmarkt zijn er door de dames van het bloemen-team, in een gezellige sfeer, prachtige kerststukjes gemaakt. Ook waren er weer zelfgemaakte kerstkaarten te koop bij Riet Speelman. Er zijn ook weer veel kerstspulletjes van eigenaar gewisseld. Het Vijverhofteam heeft iedereen weer goed voorzien van spijs en drank. De door gemeenteleden geschonken cake en taart was heerlijk bij de koffie of werd als prijs bij het rad verloot. In een gezellige en gemoedelijke sfeer konden we het rad laten draaien. We zijn rond de klok van 6.00 uur in de avond gestopt.

Het bouw- en sjouwteam had vrijdagmiddag al het voorbereidend werk gedaan. Na afloop werd de uitdrukking "vele handen maken licht werk" toegepast en konden we nog lekker even nagenieten van deze gezellige dag. Het nettoresultaat van deze kerstmarkt is € 2652,05.

Iedereen die de kerstmarkt heeft bezocht of op een andere wijze een bijdrage heeft geleverd: HARTELIJK BEDANKT!

Namens de kerkrentmeesters, Henk Nijhoff.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld

25 okt.	Nederlands Bijbel Genootschap (zending)	€ 260,86
1 nov.	Dankdag voor Gewas en arbeid (fruitbakjes)	€ 268,80
8 nov.	Familie Kieviet (zending)	€ 1.250,00
15 nov.	Kerk in Actie: Predikant in Thailand (zending)	€ 200,91
15 nov.	PKN: Binnenlands diaconaat	€ 103,46
22 nov.	Zendingskrans (Dorcas)	€ 409,46
22 nov.	Oecumene	€ 197,44
29 nov.	PKN: Missionair werk en kerkgroei	€ 199,15
6 dec.	PKN: Pastoraat	€ 209,05
oktober	Koffiekerk	€ 47,20
november	Koffiekerk	€ 28,60

Daarnaast heeft de taakgroep Kerk en Wereld een gift van € 50,00 ontvangen via Marion Kruis. Uit dankbaarheid voor het fruitbakje heeft de taakgroep Kerk en Wereld een gift van € 10,00 ontvangen via Dit Konings.

Iedere bijdrage telt

Een muntje, een briefje, een collectebon ... De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift!

Begroting voor 2016 taakgroep Kerk en Wereld



Voor u ligt een beknopte weergave van de begroting en het jaarplan voor 2016 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten (verder: taakgroep Kerk en Wereld). Deze begroting geeft inzicht in het werk van de taakgroep Kerk en Wereld en de keuzes die in 2016 gemaakt

worden. Keuzes die nodig zijn omdat er zoveel te doen is als je met diaconale ogen naar deze wereld kijkt.

Staat van Baten en Lasten

	Begroting 2016	Begroting 2015	Rekening 2014
Baten			
Opbrengsten uit bezittingen	€ 6.145	€ 7.500	€ 9.137
Bijdragen gemeenteleden	€ 21.550	€ 20.210	€ 16.892
Totaal baten	€ 27.695	€ 27.710	€ 26.029
Lasten			
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)	€ 21.700	€ 19.249	€ 13.405
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk	€ 4.065	€ 4.975	€ 3.568
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk	€ 4.125	€ 5.077	€ 6.397
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ 91
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente	€ 595	€ 1.906	€ 2.568
Totaal lasten	€ 30.485	€ 31.207	€ 26.029
Resultaat (baten - lasten)	€ -/ - 2.790	€ -/ - 3.497	€ -

Toelichting

De inkomsten van de taakgroep Kerk en Wereld worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en door betaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

De begroting is in concept vastgesteld door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op 8 december 2015. De volledige begroting ligt ter inzage bij de penningmeester van de taakgroep Kerk en Wereld, Léander van Holten. U kunt per e-mail een afspraak maken om de volledige begroting in te zien.

Het e-mailadres is: kerkenwereld@pknfijnaart.nl

Jaarplan taakgroep Kerk en Wereld

Het werk van de taakgroep Kerk en Wereld wordt uitgevoerd middels programma's en activiteiten. De taakgroep Kerk en Wereld weet zich geïnspireerd en geraakt door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee visen, zegende en deelde met wie niets hadden. Daarom voelen wij ons geroepen om te delen wat ons gegeven is. We delen wat we hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld en dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar. De in het beleidsplan geformuleerde doelstellingen geven hieraan richting. Deze zijn op hoofdlijnen:

1. Plaatselijk diaconaat

Plaatselijk probeert de taakgroep Kerk en Wereld haar taken uit te voeren door om te zien naar onze medemens in de kerkelijke en burgerlijke gemeente. Bij financiële problemen proberen wij met raad en daad gemeentelieden bij te staan. Daarnaast wordt financiële bijstand verleend ten behoeve van oecumenische activiteiten, ouderenwerk en jeugdwerk door middel van giften en/of collecten.

2. Binnenlands diaconaat

In het binnenlands diaconaat van de taakgroep Kerk en Wereld is Kerk in Actie een bondgenoot. Doel is om (geloofs-)gemeenschappen te versterken als plekken van hoop, waar mensen niet verarmen of worden uitgesloten. Plekken waar Gods betrokkenheid, liefde en zorg een gezicht krijgen.

3. Zending

Delen in geloof daar staat zending voor. Het zendingswerk van de taakgroep Kerk en Wereld verloopt voor een groot deel via Kerk in Actie. Deze organisatie werkt wereldwijd samen met partnerkerken. Het accent ligt bij de zending op de inzet van uitgezonden medewerkers en het geloofsgesprek.

4. Werelddiaconaat

Wereldwijd werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving, dat is kort gezegd waar werelddiaconaat over gaat. Het werelddiaconaat van de taakgroep Kerk en Wereld wordt grotendeels uitgevoerd via Kerk in Actie. Gerechtigheid, barmhartigheid en rentmeesterschap vormen de rode draad van het werelddiaconale werk van Kerk in Actie. Centraal staan mensen die in de marge leven. Voor hen streeft Kerk in Actie samen met partnerorganisaties naar bestaanszekerheid en bestaansrecht. Binnen het werelddiaconaat is speciale aandacht voor het programma 'Kinderen in de knel'.

5. Noodhulp

Via Kerk in Actie verleent de taakgroep Kerk en Wereld acute hulp aan mensen die zijn getroffen door een ramp. Dit gebeurt samen met lokale kerken en organisaties die de bevolking en cultuur kennen en die daarom weten waar de nood het hoogst is. Samen met hen werkt Kerk in Actie ook aan preventie en wederopbouw.

De taakgroep Kerk en Wereld werkt inmiddels aan een nieuw beleidsplan voor de periode na 2016. In 2016 zal hierop al worden geanticipeerd.

Tot slot

De taakgroep Kerk en Wereld werkt met gelden die haar zijn toevertrouwd door particuliere giften en zet zich er voor in dat deze gelden verantwoord en transparant worden besteed. Alleen dankzij de blijvende steun vanuit onze gemeenteleden kunnen wij anderen helpen. Velen steunen ons in woord en daad. Wij hopen ook in 2016 een beroep op uw blijvende betrokkenheid te mogen doen.

Namens de Taakgroep Kerk en Wereld

Léander van Holten
(penningmeester)

Marloes Bas-Stoop
(secretaris)

**kerk
in actie**

Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge

Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd.

Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld in te leveren in de kerk. Misschien heeft u de inleverpunten hiervoor wel zien staan in de kerk?

Wat kunt u nog meer doen?

- Vraag op uw werk, je school, je vereniging om de lege cartridges en toners voor jou of u te verzamelen.
- Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
- *Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.*
- Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met:
Addy Roks tel. 462254 of kijk op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties.



In deze laatste maand van 2015 wensen we u goede kerstdagen en een mooie jaarwisseling. We danken onze klanten voor de belangstelling. We hopen u in 2016 ook weer te zien bij onze

boekentafel.

Op 10 januari 2016 kunt u ons weer vinden in de Vijverhof. Kom dan maar eens kijken naar de SAMENLEESBIJBEL.

Ontdek de nieuwe bijbel voor gezinnen: de SAMENBLEESBIJBEL. Dit is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 500 pagina's extra materiaal voor kinderen van 8-12 jaar.

Deze nieuwe gezinsbijbel staat vol met weetjes, kaarten, spelletjes, gespreksvragen en liedjes. Zo komen bekende en lastige verhalen uit de Bijbel dichtbij. De Samenleesbijbel werkt met open vragen, zodat kinderen en ouders samen de rijkdom van de Bijbel ontdekken en ervaren.

De Samenleesbijbel:

De complete tekst van de Bijbel in Gewone Taal

3 routes op verschillende niveaus (8-12 jaar)

425 stappen; 40 nieuwe liedjes (inclusief cd); 32 themapagina's.

Meer dan 1.000 illustraties, tekeningen, cartoons, foto's en landkaarten.

Tot ziens, Nel G., Nel B., Janneke en Bep

AGENDA

5 jan. 19.45 uur:	Vergadering moderamen, Vijverhof
6 jan. 14.15 uur:	Ouderensoos, Vijverhof
6 jan. 20.00 uur:	Alphagroep, Vijverhof
11 jan. 20.00 uur:	Avond voor ouders over geloof en kind, Vijverhof
13 jan. 20.00 uur:	Vergadering kindernevendienst, Vijverhof
15 jan. 20.00 uur:	16+ avond in de Bovenzaal, Ontmoetingskerk
19 jan. 19.45 uur:	Vergadering kerkenraad, Vijverhof
20 jan. 20.00 uur:	GemeenteZijn, Kon. Julianastraat 33
20 jan. 14.15 uur:	Ouderensoos, Vijverhof
21 jan. 15.30 uur:	Bijbelgespreksgroep (Openbaring 4), Vijverhof
26 jan. 14.30 uur	Zendingsmiddag in de Vijverhof

DIVERSE MEDEDELINGEN



Op 10 december was de Dag van de Rechten van de Mens. In heel de wereld hebben toen mensen handgeschreven brieven klaargemaakt voor mensen in Saudi Arabië, Burma, Verenigde Staten, Mexico, Maleisië en Azerbeidzjan.

Amnesty deed eerst grondig onderzoek en verzocht daarna alle Amnesty-leden om via een brief op te komen voor deze mannen en vrouwen. En dit deden we dus op de ouderwetse manier: met de hand.

In 2014 ging de actie op dezelfde manier. Toen kreeg Amnesty Amsterdam op 10 december ruim 70.000 brieven bij elkaar. Dit jaar hopen we dit aantal te overtreffen.

Dank voor uw handtekeningen en meeleven.

Fijne kerstdagen en een fijne jaarwisseling.

Bep Rosing

Opbrengst Bartiméus spaarbusjes

In september/oktober zijn de spaarbusjes voor de laatste keer opgehaald en inmiddels weer geteld. De opbrengst van dit jaar is € 256,76 waarvoor namens de vereniging Bartiméus Sonneheerd hartelijk dank.

Mede dankzij deze opbrengst is Bartiméus in staat om vernieuwende projecten, waaronder een nieuw speelplein, mogelijk te maken voor blinde en slechtziende mensen.

Hartelijk dank voor al die jaren van meesporen.

Heleen Neelen-Willigenburg

Passage Fijnaart

- Woensdag 7 jan. 10.00 uur in het Trefpunt. Koffieochtend

- Woensdag 20 jan. 19.45 uur in het Trefpunt: Dhr. Klasen van de gemeente Moerdijk komt ons uitleggen hoe de W.M.O. (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) werkt. Gasten zijn welkom.



KERSTPUZZEL

Tekst gezocht

Beantwoord de volgende vragen over Lucas 1 en 2 en noteer de eerste letter van de antwoorden op de eerste zes vragen. Beantwoord daarna de vragen 7 t/m 9 en schrijf die erachter. Je vindt dan een tekstplaats in de Bijbel. Zoek die tekst op en stuur ons die toe. Schrijf er ook bij uit welke vertaling je de tekst hebt gehaald.

1. De man van Maria:
2. De vrouw van Zacharias:
3. De oude man die Jezus in zijn armen hield toen Jozef en Maria Jezus naar de tempel brachten:
4. De stamvader van de profetes Hanna:
5. De zoon van Zacharias:
6. De keizer die regeerde er toen Jezus geboren werd:
7. Het aantal maanden dat Zacharias niet kon spreken:
8. Het laatste teken van deze regel:
9. Het aantal maanden dat de vrouw van Zacharias binnen bleef, toen ze zwanger werd:

Vul je oplossing in op www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel en maak kans op een dwarsligger met teksten uit de Bijbel in Gewone Taal.

Heb je geen internet, dan kun je je oplossing ook per post sturen naar: Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem, onder vermelding van Kerstpuzzel 'Tekst gezocht'.

Uiterste inzenddatum: 10 januari 2016. De winnaar krijgt schriftelijk bericht.

Contactpersoon: Nel Blok

Bijbelleesrooster voor de maand januari 2016

(Helaas nog geen rooster aangetroffen op de website van het NBG)



**De kerkenraad wenst u
gezegende kerstdagen,
een goede jaarwisseling en
een Gelukkig Nieuwjaar**

**Redactie en medewerkers
van *Contactruimte*
sluiten zich daar graag bij aan.**



Proost!!