

OVERDENKING

'Gena van God, hoe loof ik U'

'Amazing grace'.

Het is een van de beroemdste Engelstalige gezangen. Al heel lang. En zeker sinds president Obama het lied zong na zijn herdenkingsrede voor de vermoorde dominee Pinckney in Charleston in de Verenigde Staten.

'Slavenschip'

Het lied is al oud. Het werd geschreven door John Newton die leefde van 1725 tot 1807. Newton geeft in dit lied een terugblik op zijn geestelijk leven. Hij wordt geboren in Londen als zoon van een zeekapitein. Zijn moeder is een vrome vrouw die John de wezenlijke zaken van de bijbel en het geestelijk leven probeert bij te brengen. Maar als John zeven jaar oud is, sterft zij aan TBC. Zijn vader hertrouwt snel en John wordt opgevoed als 'de stiefzoon van wie niemand houdt'. Vanaf zijn elfde jaar speelt zijn leven zich af op zee. Hij dient op een Engels oorlogsschip tussen veroordeelde misdadigers en aan lager wal geraakte jonge mensen, een schip waar veel gevloekt, gedronken en gevochten wordt. Hij neemt afstand van het geloof. Later vaart hij op schepen die slaven vervoeren. Over deze periode in zijn leven zegt Newton, dat hij als een beest geleefd heeft.

Keerpunt

Dan komt het keerpunt. Tijdens een vliegende storm op 21 maart 1748 ziet hij een van de matrozen voor zijn ogen verdrinken. Hij hoort de kapitein roepen dat het schip zinkt. Ze pompen als bezetenen. Dan roept Newton: 'Moge God genade met ons hebben'. Dat brengt hem tot bezinning. Welke genade kan er zijn voor een ellendeling als hij? Het schip blijft drijven en hij komt behouden aan land. God was hem genadig geweest. Er komt een ommekeer in zijn leven. Hij wordt predikant en geeft een bundel met hymnen uit. Met prachtige liederen. Wie kent niet dat andere lied van Newton: 'O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor' (Liedboek 1973, Gezang 466 en Liedboek 2013, Lied 512). (Weet u iets troostvollers boven een rouwadvertentie?). Ook 'Amazing grace', geschreven in de Kerstweek van 1772, begint vanuit deze bundel zijn tocht over de wereld.

David

Newton werd bij het schrijven van dit lied geïnspireerd door zijn levensgeschiedenis, maar ook door de woorden van David uit 1 Kronieken 17. In David heeft Newton zich herkend. In 1 Kronieken 17 herinnert God David aan zijn verleden. 'Je woont nu in een prachtig paleis', zegt God. 'Maar vergeet nooit dat je ooit herdersjongen was'. Dan lezen we: 'Koning David ging het heiligdom binnen, nam plaats voor de Heer en bad: Wie ben ik, Heer, mijn God, wat

is mijn familie, dat U mij zo ver hebt gebracht? En alsof dat nog niet genoeg was, hebt U ook gesproken over de toekomst van mijn koningshuis, U hebt mij uitgekozen als kroon op de mensheid, door God, de Heer verheven' (1 Kronieken 17 vers 16-17).

Verbaasd

Heel zijn leven heeft Newton zich telkens opnieuw verbaasd over wat God door Zijn genade met hem had gedaan. Aan het eind van zijn leven, toen hem gevraagd werd, hoe het met hem ging, moet hij gezegd hebben: 'Ik kan niets onthouden, maar twee dingen kan ik nooit vergeten: 'Ik ben een groot zondaar en Jezus Christus is de grote Zaligmaker'. Newton stierf in 1807, in het jaar waarin in Engeland de slavernij werd afgeschaft.

Ik vind het een indrukwekkend lied. Al eeuwenlang getuigt het van het hart van het evangelie: dat wij leven van de genade van God in Jezus Christus. Je bent een rijk mens, je bent een vrij mens, als je daar zó van kunt zingen.

Vertaling

De Evangelische Liedbundel (Lied 203) en de nieuwe protestants evangelische liedbundel Hemelhoog (Lied 298) geven de fraaie vertaling van Elly Zuiderveld - Nieman. Ergens vond ik een andere mooie vertaling, van de hand van dr. H. van 't Veld. U vindt de tekst hieronder.

*Gena van God, hoe loof ik U
voor redding onverdiend.
Verloren eens, gevonden nu.
Een blinde die mag zien.*

*Genade toonde mij mijn schuld
en heeft mij vrijgekocht.
Gena heeft mij met dank vervuld
toen ik geloven mocht.*

*Door veel gevaren ging mijn reis
door tegenspoed en kruis.
Genade heeft mij steeds geleid
genade brengt mij thuis.*

*Ja, als dit hart, dit vlees bezwijkt
na deze levenstijd.
Zal ik beërven in Gods rijk
de eeuw'ge zaligheid.*

Ds. Hans van der Sterre

KERKDIENTEN

4 oktober Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Gereformeerde kerk, Klundert

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Kerk- en schooldienst</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Anton Dijkshoorn
Gastheer / gastvrouw	Marion Kruis
Collecte Rondgang Uitgang	Jeugdwerk: Vakantie Bijbel Club Kerk

11 oktober Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Israëlzondag m.m.v. de Cantorij; Flame en Meetingpoint in De Ontmoetingskerk</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	Zangdienst in De Ontmoetingskerk
	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Peter van der Eijk
Gastheer / gastvrouw	Marjolein Roks
Collecte Rondgang Uitgang	1 ^e Kerk en Israël 2 ^e Kerk Onderhoudsfonds

12 oktober, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Heilig Avondmaal,
Ds. F.C. de Ronde

18 oktober Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. G.A.J. v.d. Maas, Apeldoorn
Ambtsdrager van dienst	Susanne Baan
Gastheer / gastvrouw	Wim de Loome
Collecte Rondgang Uitgang	Wereldiakonaat Bolivia Kerk

25 oktober Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Doopdienst</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Emie Hendrikse
Gastheer / gastvrouw	Nicky van Dam
Collecte Rondgang Uitgang	NBG Onderhoudsfonds

26 oktober, 15.00 uur: Koffiekerk in de Fendertshof



Kerk- en Schooldienst

Zondag 4 oktober wordt de jaarlijkse kerk- en schooldienst gehouden met medewerking van de leerlingen van de Julianaschool en C.B.S. Zwingelspaan. We lezen en zingen over de spannende gebeurtenissen rondom de geboorte van Mozes. Dit verhaal vertelt ons dat de Heer een redder van mensen is en dat Hij het werk van zijn handen niet laat varen. Het thema is dan ook: nieuw leven. Voor jong en oud een dienst waar je bij wil zijn.

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
4 oktober	Annet, Femke en Amber	Geen knid (<i>kerk/schooldienst</i>)
11 oktober	Claartje en Judith	FLAME
18 oktober	Elly en Lejanne	Myrthe en Linda
25 oktober	Emie en José	José en Claudia

	PPT-dienst	Beamerdienst
4 oktober	Ad	Willian
11 oktober	Edward	Anton
18 oktober	Jan	Peter
25 oktober	Tiny	Gerrit

	Bloemendienst	Organist
4 oktober	Janita Bom	Dick van der Giesen
11 oktober	Riet Verhagen	Ad van Sprang <i>Zangdienst: Ad van Sprang</i>
18 oktober	Marjo van Dueren den H.	Dick van der Giesen
25 oktober	Dit Konings	Johan van der Steen

OPROEP

Beste gemeenteleden,

Wij zijn dringend op zoek naar opa's, oma's, papa's of mama's die oppasdienst wil draaien tijdens de kerkdiensten. Door de uitbreiding van oppassers zal de frequentie dan eens in de twee maanden worden.

Heeft u hier interesse in of heeft u nog vragen dan kunt u contact met mij opnemen via gerdavandorp@live.nl of via 0168-320811.

Met vriendelijke groet, Gerda van Dorp

Toelichting collecten Taakgroep Kerk en Wereld

Zondag 4 oktober 2015: Eigen gemeente – Vakantie Bijbel Club

Ieder jaar wordt de Vakantie Bijbel Club gehouden. Voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar is in de week van de herfstvakantie een programma samengesteld, waarin onder andere ruimte is voor knutselen, zingen, spelletjes doen, een sketch en natuurlijk pannenkoeken eten. Op zondag 4 oktober 2015 vragen we u om uw bijdrage tijdens de collecte voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, want samen geven we het geloof door aan de volgende generatie! Helpt u mee?

Zondag 11 oktober 2015: Collecte Protestantse Kerk – Kerk en Israël

Op zondag 11 oktober 2015 geven we als Protestantse Kerk, meer nog dan anders, uiting aan onze roeping om gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties die het gesprek tussen joden en christenen bevorderen, zoals OJEC, het Overlegorgaan Joden en Christenen. Vertegenwoordigers van christelijke en joodse kerkgenootschappen en enkele joodse instellingen, komen in OJEC bijeen om van elkaar te leren en om te spreken over zaken van wederzijds belang. En dat is heel zinvol in een tijd waarin de Joodse gemeenschap telkens opgeschrikt wordt, zoals na de aanslagen in Parijs. Naast de steun aan OJEC, organiseert Kerk en Israël ontmoetingsdagen, reikt materialen aan gemeenten aan en steunt in Israël de internationale christelijke gemeenschap Nes Amim die gericht is op dialoog. Maak uw verbondenheid concreet en geef aan de collecte voor het werk van Kerk en Israël.

Zondag 18 oktober 2015: Collecte Kerk in Actie (Wereldddiaconaat): Duurzame rurale ontwikkeling en voedselzekerheid - Bolivia



De kleine boeren op de hoogvlakte in Bolivia leven in grote armoede. De aarde is kurkdroog door de weinige regenval en het waait altijd hard. De boeren kunnen er nauwelijks overleven. Sartawi, partnerorganisatie van Kerk in Actie, werkt samen met de boeren aan betere irrigatie- en drinkwatersystemen en leert de boeren hoe ze hun land het beste kunnen

bewerken. Dankzij verbeterde huisvesting en voeding produceren de koeien meer melk. De vrouwen maken kaas en yoghurt van de melk en verkopen die op de markt. Van de opbrengst kan het schoolgeld van de kinderen worden betaald. Dankzij de hulp van Sartawi kunnen de boeren op de hoogvlakte in Bolivia steeds beter voorzien in hun levensonderhoud. Met de opbrengst van de collecte worden partnerorganisatie Sartawi in Bolivia en andere wereldddiaconale projecten van Kerk in Actie gesteund. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/sartawi.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Zondag 25 oktober 2015: Collecte Het Nederlands Bijbelgenootschap

Op 25 oktober 2015 is het Nationale Bijbelzondag. Eén zondag in het jaar waarbij we extra dankbaar zijn voor de Bijbel. In Nederland hebben we meerdere vertalingen, maar wereldwijd is er nog veel vertaalwerk te doen. En daar staan we op Bijbelzondag bij stil. Het thema van deze Nationale Bijbelzondag is 'Jezus zegent de kinderen', gebaseerd op de tekst uit Marcus 10:13-16. Door de collecte op Bijbelzondag ondersteunt u het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap in Nederland. Want ook in Nederland wil het NBG de Bijbel dicht bij mensen brengen. Alvast hartelijk dank voor uw steun!

TAAKGROEP PASTORAAT

WIJ GEDENKEN



Wij gedenken ons gemeentelid **Jan Dirk Hartvelt**. Zaterdag 5 september is hij thuis ontslapen op de leeftijd van 88 jaar. Jan werd geboren in Dinteloord en groeide op aan de Slobbegorsedijk als een-na-jongste in een gezin van 9 kinderen. Na de oorlog werd hij als militair uitgezonden naar Nederlands Indië. Bij thuiskomst leerde hij Gré Groeneveld kennen. Zij trouwden in 1952 en kwamen aan de Boomgaardstraat te wonen. Bij de watersnoodramp in 1953 is zijn oudste zus met haar 4 kinderen verdronken.

Jan en Gré Hartvelt kregen 2 zonen: Leen en Ad. Jan was werkzaam bij de Suikerunie en actief in het verenigingsleven. Helaas kreeg hij al vroeg hartklachten en er volgde een operatie.

Naast een intelligente en creatieve persoonlijkheid, was hij ook een gesloten man, maar met zijn humor nam hij je voor zich in. Vooral is hij zorgzaam geweest voor zijn Gré en bijzonder gesteld op zijn zonen, schoondochters en kleinkinderen. De laatste tijd raakte hij de grip op het leven kwijt en ontving hij thuis de zorg die hij nodig had.

Donderdag 10 september is hij begraven na een dienst waarin we de trouwtekst van Jan en Gré gelezen hebben. "Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden rechtmaken." Dit geloof moge de familie tot troost en zegen zijn.

Ds. F.C. de Ronde

Pastoralia

Wijk 1 en 5 – Ds. J.H. van der Sterre

Thuis

Dhr. Koos Knook (Fazantsraat) lag vanwege benauwdheidsklachten een paar dagen in het ziekenhuis. De scan die gemaakt moest worden liet echter niets kwalijks zien. Hij is een dankbaar mens.

Wiekendael

Mw. Groeneveld-Rijshouwer (Brabantse Bellefleur), die vanaf Pasen eerst in het ziekenhuis en later in het verpleeghuis vertoefde, mag begin oktober naar haar eigen huis terugkeren. Het zal - vanwege de aanpassingen - wel even vreemd zijn, maar ook bij haar overheerst de dankbaarheid.

Wijk 2, 3 en 4 – Ds. F.C. de Ronde

* Op 14 september is Leendert Johannes van der Linden overleden, Koolmees 49, op de leeftijd van 48 jaar. Len was al langere tijd ernstig ziek. De Heer zij zijn vrouw Anita en de kinderen Max en Tijn nabij met zijn troost en zegen.

* Mw. Dini Dusink, Leeuwerikstraat, verblijft na een ziekenhuisopname in revalidatiecentrum De 4 ambachten te Spijkenisse. Het adres is: De 4 ambachten, Markt 14, 3201CZ Spijkenisse.

* Mw. C. Verschuren, Tonsedijk, is intussen redelijk hersteld van haar enkelbreuk, al gaat het lopen niet meer als vroeger.

* Dhr. Kees van Dorp, Oude Appelaarsedijk 2a, onderging een hartoperatie in Breda. De komende weken zal hij nog rust moeten houden.

Pastoraat

Mw. Annie van Wijk heeft besloten om met haar functie als wijkteamlid te stoppen. Annie heeft bijna 25 jaar bezoekwerk voor de kerk gedaan. Haar langste periode was natuurlijk in de voormalige Hervormde Gemeente, maar toch ook nog twee jaar in de Protestantse Gemeente.

Wij willen Annie heel graag bedanken voor haar inzet en trouw. We waarderen het zeer. Hartelijk dank! We wensen je Gods zegen toe op je verdere levensreis.

Namens de Taakgroep Pastoraat, Adri de Vrij

Hartelijk dank

Mede namens mijn vrouw wil ik dankzeggen voor het fraaie bloemstuk dat ik kreeg van de gemeente en voor de belangstelling die ik tijdens mijn ziekte heb ervaren. Een en ander draagt stellig bij aan mijn herstel.

Wim van de Merbel

Als u gemeenteleden een kaart wilt sturen, dan zijn hier de adressen van diverse ziekenhuizen:

- Amphia Ziekenhuis, Locatie Molengracht, Molengracht 21, 4818 CK Breda;
- Zorgcentrum De Zeven Schakels, Kasteelweg 4, 4761 BN Zevenbergen
- Regionaal Behandelcentrum Wiekendael, Kalsdonksestraat 89, 4702 ZB Roosendaal
- Bravisziekenhuis, locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25, 4708 AE Roosendaal
- Bravisziekenhuis, locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1, 4624 VT Bergen op Zoom



Verhuisd

Mw. C. Ottevanger-Huijzers, Langeweg 17, 4793AS > Jan Punthof 3, 4793GR
Mw. I. Kocken, Kon. Emmastraat 30, 4793CD > Populierenstraat 8, 4793AV
Mw. M.J. Verschuren, Jan van Amstelstraat 25, 5481AH Schijndel > Parelstraat 24B, 4793CM Fijnaart.

Nieuw ingekomen

Mw. N.M. de Water, Sophiastraat 17A, 4811EG Breda > Zoete Kroon 24, 4793KB Fijnaart.

Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze gemeente.

Vertrokken

Dhr. B.C.A. Frieters, Hazelaarstraat 15, 4793BC > Amarildijk 129, 4706AD Roosendaal.

Mw. C.H. Verkerk-van den Broeke, Kwartiersedijk 12A, 4793RE > Sint Pieterspark 48, 5014SK Tilburg.

80+ verjaardagen

- 1 okt. Mw. N.H. van Dueren den Hollander-van Dommele, Beukenlaan 31 4793BM
- 5 okt. Mw. J.A. Hollemans-Knook, Hoofdlaan 8, 4661AA Halsteren
- 7 okt. Mw. M. van Dis-Geerts, Jan Punthof 113, 4793GT
- 9 okt. Dhr. P. Konings, Langeweg 5, 4793AS
- 10 okt. Dhr. C. Stam, Kerkring 75, 4793ES
- 10 okt. Mw. J.S. de Keijzer-van Vessem, Eksterstraat 10, 4793GW
- 13 okt. Dhr. J.M. van Hamburg, Beukenlaan 13, 4793BM
- 13 okt. Mw. J. Sneep-van der Giesen, Kerkring 44, 4793ES
- 14 okt. Mw. C.A. de Kok-den Hollander, Oude Heijningsedijk 167, 4794RE
- 16 okt. Dhr. P.J. Otto, Jan Punthof 95, 4793GT
- 17 okt. Mw. J.T. Maris, Boerendijk 52, 4793RW
- 20 okt. Mw. P. van de Ree-van Dam, Kerkring 27, 4793ES
- 28 okt. Dhr. W. Wessels, Dansvlinder 24, 4758CJ Standdaarbuiten

28 okt. Mw. A. van der Werf-den Hollander, Jan Punthof 85, 4793GT
29 okt. Mw. D.J. Verhage-Heldoorn, Edvard Griegstraat 19, 4793GN
29 okt. Dhr. W. Ardon, Patrijsstraat 8, 4793HV

*Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden
in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag e.d.,
geeft u dat dan door aan de redactie.*

Huwelijksjubilea

25 jaar:

5 okt. echtpaar Leest-Kuijpers, Leeuwerikstraat 53, 4793HH
10 okt. echtpaar Baan-Slager, Meerkoet 3, 4793HR

40 jaar:

31 okt. echtpaar Boelhouters-van Sprundel, Leeuwerikstraat 32, 4793HE

Wij wensen u Gods zegen toe op uw verdere levensweg, dat Hij u nog lang voor elkaar en anderen mag sparen.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Van de KERKENRAADSTAFEL

Verslag van de kerkenraadsvergadering van 14 juli 2015

Voorzitter Wim Langbroek opent de vergadering met lezing van Marcus 6: 1-13 en gebed. Hij feliciteert de jarigen van de afgelopen periode en heet Dit Konings welkom na een periode van afwezigheid om gezondheidsredenen.



Afscheid wordt genomen van de aftredende kerkenraadsleden Anton Bom, Albert Elzerman, Han Keijzer, Tanny Verhagen en Sjerp Vormeer. Tanny blijft voorlopig nog taakgroep lid diaconie, Sjerp blijft nog lid van de liturgiecommissie. Tijdens de kerkdienst op 28 juni jl. werd al in gemeenteverband afscheid van hen genomen. De voorzitter bedankt hen allen voor hun inzet in de periode dat zij ambtsdrager waren. Een periode die geschetst kan worden als intensief, vanwege o.m. de fusieontwikkelingen. Als dank voor hun bijdrage wordt hun namens de kerkenraad een boeket bloemen aangeboden.

Welkom worden geheten de nieuwe ambtsdragers Janita Bom (ouderling Gemeentezijn), Jan Tolenaars (ouderling-kerkrentmeester) en Léander van Holten, Alex Solleveld, Marloes Stoop (diakenen). De kerkenraad is verheugd dat zij zich geroepen voelden om dit werk te gaan doen en wenst hun

bij monde van de voorzitter daarbij Gods steun en zegen toe. Een van de aftredende kerkenraadsleden zegt de kerkenraadsleden dank voor de periode dat hij in hun midden mocht functioneren en wenst allen sterkte, wijsheid en Gods zegen toe. De andere vertrekkende leden sluiten zich hierbij aan, waarna zij de vergadering verlaten.

Met het aantreden van de nieuwe ambtsdragers is nog sprake van één vacature: die van ouderling-kerkrentmeester, die nu nog wordt ingevuld door Wim Langbroek. Gelukkig is Menno Bom bereid gevonden om over enige tijd de functie van ouderling-kerkrentmeester op zich te nemen. De kerkenraad stemt in met de benoeming van Menno Bom als ouderling-kerkrentmeester. Wim Langbroek zal dan nog tijdelijk als taakgroep lid aanblijven. Mettertijd wordt door de kerkenraad een voorzitter gekozen.

De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel van de Taakgroep Kerk & Wereld om Alex Solleveld af te vaardigen naar de moderamenvergaderingen.

Susanne heeft een cursus voor scriba gevolgd; heeft daar veel van opgestoken.

Er worden meerdere verslagen/notulen van diverse (taak)groepen en commissies doorgenomen, waarbij enkele vragen worden beantwoord en punten kort worden besproken, waaronder het evalueren van het Beleidsplan (komt in het najaar op de agenda), het praatje met de kinderen, het gesloten zijn van De Dorpskerk tijdens het gezamenlijke startweekend (dit jaar in de Rooms-Katholieke kerk).

Over de ingekomen en uitgaande post zijn geen vragen. De kerkenraad gaat akkoord met het verzoek om consideraties m.b.t. wijzigingen Kerkorde n.a.v. een brief van de PKN d.d. 26-05-2015.

De diensten van de afgelopen en komende weken worden geëvalueerd, waarbij het afscheid van de KND en de Avondmaalsdienst als mooi en goed worden beschouwd. Vanwege de zomervakantie vinden vanaf 19 juli a.s. de kerkdiensten plaats in De Ontmoetingskerk. Er zullen dan voor het eerst ook beamerpresentaties zijn.

Van de rondvraag wordt door meerdere kerkenraadsleden gebruik gemaakt. De vragen betreffen o.m.:

- de matige kwaliteit van het geluid in De Ontmoetingskerk (via de kerkwebradio);
- de geringe belangstelling bij de Specialdienst;
- naar aanleiding hiervan wordt door een van de kerkenraadsleden gepleit voor maximale aandacht voor muziek in diverse vormen, ook in de morgendiensten. Mettertijd zal dit punt geagendeerd worden;
- afvaardiging naar de classis nu Han Keijzer geen kerkenraadslid meer is;
- de sponsorfietstocht Lopend Vuurtje;
- de situatie in de kerken voor wat betreft BHV, EHBO en ontruimingsplan.

Voordat Adri de Vrij de vergadering afsluit, ontvangt zij vanwege het vele werk dat zij in de afgelopen maanden gedaan heeft, een plantenbakje.

Adri sluit de vergadering met een overdenking (toegesplitst op de vakantie) en gebed.

De voorzitter zegt de aanwezigen dank voor hun inbreng en wenst allen wel thuis en een fijne vakantie.

Susanne Baan, scriba

Kerkenraadsverkiezing

In het kerkblad van juli/augustus jl. kon ik u melden dat zo velen in de gemeente zich geroepen voelden om een taak in de kerkenraad en/of taakgroep op zich te nemen. Ik zou er in een volgende *Contactruimte* nog op terug komen. Bij dezen doe ik dat.

28 juni jl. namen afscheid de kerkenraadsleden Sjerp Vormeer, Han Keijzer, Albert Elzerman, Anton Bom en Tanny Verhagen en diaken-taakgroeplid Janneke van Baren.

Sjerp is naast zijn inbreng in de kerkenraadsvergaderingen erg druk bezig geweest om samen met de liturgische werkgroep en de predikanten de liturgieën uit te werken die gebruikt worden in de bijzondere diensten, zoals avondmaalsdienst, bevestigingsdienst, doopdienst, de diensten in de Stille Week. Het uitgangspunt hierbij is geweest dat de liturgieën 'gedragen' worden door de volle breedte van de gemeente. Naar mijn mening kunnen we vaststellen dat Sjerp en de liturgische werkgroep daarin zijn geslaagd. De liturgieën worden zowel door de eigen predikanten als door de gastpredikanten gehanteerd. Sjerp bedankt!

Nadat Arie Verhagen te kennen had gegeven een stapje terug te willen doen, heeft Han de voorzittershamer van Arie overgenomen. Han heeft er zeer aan moeten wennen en het nodige aan kennis moeten vergaren om het werk als voorzitter van de diaconie in de voormalige Hervormde Gemeente, taakgroep Kerk en Wereld in de huidige Protestantse Gemeente, goed te kunnen doen. Han heeft met z'n medediakenen en diaken-taakgroepleden getracht de verschillen van inzicht die er aanvankelijk tussen voormalig Hervormd en voormalig Gereformeerd waren, weg te werken. Langzamerhand kunnen we vaststellen, is dit met 'vallen en opstaan' gelukt. De taakgroep Kerk en Wereld kan als slagvaardige groep diakenen in de toekomst kijken en plannen ontplooiën. Han, bedankt voor het vele werk dat je voor de kerk hebt verricht zowel in de kerkenraad als in de taakgroep Kerk en Wereld.

Albert heeft er drie periodes opzitten, dan is het niet anders dan dat je het stokje moet overgeven aan iemand anders. Albert is vrijwel de hele tijd penningmeester geweest. Als penningmeester heeft hij zowel de boekhouding als de verslaggeving ervan voor een groot deel aangepast aan deze tijd en aan de PKN-richtlijnen en vrijwel geheel geautomatiseerd. Veel werk heeft Albert verzet ten tijde van de fusie, het waren veel financiële zaken die op rijtje moesten worden gezet. Ik noem hierbij het opstellen van de meerjarenbegroting, de gecontinueerde jaarrekening e.d.. Ook heeft Albert in de fusietijd nog deel uitgemaakt van de aanstuurgroep. Naast dit omvangrijke werk heeft Albert ook nog tijd gehad om de penningen te beheren van zowel de fancy fairs als van de kerstmarkten. Albert zal zeker nog zijn medewerking blijven geven

aan deze extra geldopbrengende activiteiten. Albert zeer bedankt voor het vele werk dat je voor onze gemeente in de voorbije jaren hebt verricht.

Anton heeft binnen de diaconie, later Kerk en Wereld, zijn sporen verdiend door samen met de andere diakenen, later taakgroepleden, het reilen en zeilen binnen deze taakgroep op de rails te krijgen. Anton was eerst algemeen diaken, de laatste paar jaar was hij penningmeester. Veel vergaderen en praten heeft het gekost. Ook Anton kan terugkijken op een zeer intensieve periode, zeker ten tijde van de fusie. Trouw heeft Anton jaarlijks de abonnees van de kerkwebradio bezocht en waar de aansluiting niet naar behoren functioneerde, zorgde hij ervoor dat de problemen werden opgelost. Anton, ook jij heel erg bedankt voor het vele werk dat je voor de gemeente als diaken hebt verricht.

Ook Tanny is in Kerk en Wereld druk bezig geweest met allerlei zaken aangaande het diaken zijn. Het was best wel wennen na de fusie, de inzichten liepen zo nu en dan uiteen. Maar langzamerhand is er de nodige duidelijkheid gekomen en heeft ook Tanny met plezier haar werk binnen Kerk en Wereld gedaan, met zo veel plezier dat zij nog een tijdje als diaken-taakgroeplid doorgaat. Tanny, zeer bedankt!

Janneke heeft in Kerk en Wereld veel werk verzet. Ook heeft Janneke, met respect voor elkaars mening, de nodige inzet geleverd aan het wegwerken van de verschillen van inzicht die er waren na de fusie. Het gestalte geven aan acties, het verzorgen van het avondmaal enz. enz. te veel om op te noemen, heeft Janneke met volle inzet gedaan. Janneke ook jij zeer bedankt! Jullie allen wens ik ook vanaf deze plaats Gods zegen toe.

Het is fijn dat Janita Bom, Jan Tolenaars, Alex Solleveld, Léander van Holten, Marloes Stoop, Tanny Verhagen en Willem Tolenaars resp. als kerkenraadslid en taakgroeplid bovengenoemde taken inmiddels hebben overgenomen. De eerste vergaderingen zijn al weer geweest. Voor iedereen is het natuurlijk wennen, maar het is goed dat er weer nieuwe mensen met frisse ideeën zitting hebben genomen in de kerkenraad. Ik wens jullie en jullie naasten vanaf deze plaats bij de uitoefening van jullie ambt en taak Gods zegen toe.

In *Contactruimte* van juli/augustus maakte ik er melding van dat de vacature van mij, ouderling-kerkrentmeester, nog steeds niet was ingevuld. Ik kan u melden, u hebt het ook al in het kerkenraadsverslag kunnen lezen, dat deze vacature nu ook is ingevuld.

Menno Bom is bereid gevonden en heeft zich geroepen gevoeld de vacature ouderling-kerkrentmeester op zich te nemen. In overleg met Menno heb ik, na met de kerkrentmeesters en de kerkenraad hierover van gedachten te hebben gewisseld, toegezegd nog een tijdje als kerkrentmeester-taakgroeplid in de taakgroep Beheer actief te blijven. Zoals het er nu naar uitziet, zal Menno in de eredienst van 6 december a.s. worden bevestigd. Alle vacatures die er de afgelopen tijd waren zijn dan ingevuld!

Wim Langbroek, preses

Startweekend 19 en 20 september

Na zaterdagavond 19 september jl. gezellig met elkaar te hebben 'gebbq'd', waarna de jeugd nog van een schuurovernachting met ontbijt heeft genoten, zijn we als burens zondagmorgen 20 september in een volle kerk in de oecumenische dienst bij elkaar geweest. Diaken Bastiaansen en ds. J.H. v.d. Sterre gingen in deze bijzondere dienst voor, waarin aandacht was voor alle leeftijden. Na de dienst hebben we als burens nog een kopje koffie met een heerlijke plak cake genuttigd. De jongeren hebben hun best gedaan met de vossenjacht die in het dorp was uitgezet.

Zoals met de gemeente afgesproken met betrekking tot een oecumenische morgendienst die één keer per jaar wordt gehouden, was er 20 september ook 's avonds een dienst in De Ontmoetingskerk, een bijzondere en fijne dienst die was voorbereid door leden van de kerkenraad. Ds. F. de Ronde had de liturgie gemaakt en Emie, Marion en Susanne zijn in deze dienst voorgegaan. Een mooie dienst met mooie liederen.

Enige tijd geleden is er na een zangdienst gesproken over de invulling van de zangdiensten. Er is toen o.a. geopperd dat ook gemeentelieden zouden kunnen meewerken aan de zangdiensten. Wellicht zijn er onder u die ook eens een avonddienst willen verzorgen? Ik denk aan o.a. de bijbelgespreksgroep, de liturgische werkgroep, de zendingskrans, de zangkring. Velen houden zich op een of andere manier bezig met het kerkenwerk. Als u ideeën hebt, ik hoor ze graag.

Vanaf deze plaats wil ik iedereen bedanken die op een of andere manier een bijdrage heeft geleverd aan het slagen van het startweekend. We zijn in Jezus' naam als burens heel goed en gezellig bij elkaar geweest, dank daarvoor. Een dezer dagen ontvangen, of misschien heeft u het boekje al ontvangen, alle gemeentelieden de Gemeentegids/Kom in de Kring. Tal van activiteiten zijn er weer in het nieuwe seizoen. Doet u mee? Graag!

Met vriendelijke groet,
Wim Langbroek, preses



PORTRET VAN EEN GEMEENTELID

De heer Ger Stam

Hoe lang ben je al lid van deze kerk en waarom van deze kerk?

Mijn vrouw en ik zijn geboren en getogen in Fijnaart. Na ons huwelijk hebben we in Den Haag en Wassenaar gewoond. Toen ik gestopt ben met werken, kwamen we terug naar Noord-Brabant en gingen we in Oudenbosch wonen. Daar zijn we ook enige tijd lid geweest van de kerk, maar we zijn naar deze kerk teruggekeerd, omdat we ons hier het beste thuis voelen.

Welke bijdrage lever je aan onze kerk?

De belangrijkste is dat ik elke week naar de kerk ga. Verder ben ik lid van de Liturgische werkgroep. Ik probeer zo eraan mee te werken dat de diensten fijn

en goed verlopen. We zijn allemaal verschillende mensen met verschillende meningen en dat mag. We moeten elkaar de ruimte geven. Van mij mag het allemaal wel wat losser en vrolijker. Wij verblijven elk jaar drie maanden in Thailand en dan gaan we daar ook naar de kerk en daar gaat het wel heel anders.

Wat beleef je aan onze kerk?

Een mens moet eten en drinken, maar heeft ook geestelijk voedsel nodig. Dat krijg je in de kerk. We kunnen er met elkaar van genieten dat we in Gods huis mogen zijn en met elkaar kunnen bidden en zingen. Zo kun je samen je geloof onderhouden. De predikanten kunnen je verrassen en fris houden. Ik geloof niet mijn hele leven hetzelfde. Geloven is een werkwoord: daar moet je iets mee doen.

Welke ervaring zal je altijd bijblijven?

Een ervaring die ik niet bewust heb meegemaakt: dat ik als kind van twee maanden door mijn 13-jarige zus in de kerk ben gebracht om gedoopt te worden. Een andere ervaring: op de laatste zondag van een vakantie in Thailand vroeg men ons voor de dienst of wij volgend jaar weer kwamen. Wij antwoordden dat we dat nog niet wisten, omdat mijn vrouw geopereerd moest worden. Iemand heeft dat aan de voorganger verteld, want tijdens de dienst stelde de voorganger voor om voor haar te bidden. Iedereen ging hardop voor haar bidden en de mensen die vlakbij ons zaten, raakten haar aan en de andere mensen staken hun armen uit in haar richting. Dat moment zullen wij nooit vergeten.

Welk lied zing je heel graag?

Amazing Grace in het Engels (John Newton) en Give me that oldtime religion. Niet dat ik ouderwets ben, maar ik hecht wel aan het oude, vertrouwde geloof. Uit de Evangelische liedbundel lied 299:

*Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!*

*Welk een voorrecht dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.*

*Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt onze zonde neer,
juist omdat wij 't dan niet brengen
In 't gebed tot onze Heer.*

*Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem die verlossing geeft.*

*Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing:
Hij alleen is 't die ons draagt.*

Als de kerk er niet was, wat zou je dan missen?

Dan zou ik geestelijk droog komen te staan.

Wat staat er op je kerkelijke verlanglijstje?

Dat we nog meer en duidelijker gemeente zijn. Zowel voor onszelf als voor de wereld dichtbij en ver weg. Aanstekelijk leven en naar buiten treden.

Wat gaat er heel goed in onze kerk?

Ik ben blij met de fusie. Er zijn positieve effecten. Ik vond het vanzelfsprekend, want we hadden zoveel belangrijke punten gemeen. Daarbij konden de kleine verschillen in het niet vallen. Als God het niet belangrijk vindt of je hervormd of gereformeerd bent, waarom zou ik het dan wel belangrijk vinden? We hebben twee verschillende predikanten die elkaar aanvullen en waar we blij mee kunnen zijn. Wij moeten een milde gemeente zijn die hun de ruimte geeft om te zijn wie ze zijn.

Wat kan er beter?

Evangelie betekent blijde boodschap. Wij laten niet genoeg zien dat we blij zijn. Het mag blijer, vrolijker en spontaner. Het zingen is heel belangrijk. Ik vind het ongelooflijk dat er in zo'n speciale zangdienst als laatst waar zoveel jonge mensen komen zingen, zo weinig mensen komen. Dan kun je eens lekker uit je bol gaan en dan komt er haast niemand.

Ik ben een fan van Israël en ik vind dat er te weinig aandacht voor Israël is in de kerk. Het volk van Israël is niet zomaar een volk. Ik ben het ook niet altijd eens met wat de regering daar doet, maar de PKN heeft in de statuten staan dat de kerk een onopgeefbare band heeft met Israël. Dan mogen we daar wel meer aandacht aan schenken.

Aan wie geeft u deze pen door?

Aan Anneke Knook.

Liturgisch bloemschikken



Bij voldoende deelname willen we weer een cursus liturgisch bloemschikken organiseren onder leiding van Simon Nieuwkoop. De cursus neemt drie avonden in beslag. U bepaalt zelf het thema van het bloemstuk.

De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Men mag ook materialen uit eigen tuin verwerken en dan zijn de kosten lager. Vorig jaar was het leuk en gezellig onder elkaar. Daarom hebben we het dan ook tegen de kerst en in het voorjaar nogmaals opgepakt.

Hebt u zin om mee te doen, dan bent u van harte welkom. Neem gerust uw buurvrouw of vriendin mee. We hebben de volgende avonden gereserveerd.

In 2015 op 14 okt, 4 nov en 18 nov. in De Vijverhof

In 2016 op 17 febr. 2 mrt. en 16 mrt. in het Trefpunt.

Graag opgeven bij: Addy Roks 0168-462254 of e-mail:

a.roks-kwist@kpnplanet.nl

Meet and Eat

Op 7 november 2015 en 20 februari 2016 zal er weer een heerlijk driegangenu-menu geserveerd worden.

Aanvang 18.00 uur. Locatie: Trefpunt.

U/jij kunt je aanmelden bij Addy Roks, tel. 0168-462254

(gemeentezijn@kpnfijnaart.nl)

Gebedskring

Dit jaar zal de gebedskring gehouden worden op de eerste woensdag van de maand, van 9.15 tot 10.00 uur in de Vijverhof.

Tijdens deze bijeenkomst bidden we met elkaar voor de gemeente en gemeentelieden, maar ook voor de nood in de wereld. Ook danken we voor de mooie gebeurtenissen.

Alle gemeentelieden zijn welkom om mee te bidden. We hopen dat er op deze nieuwe tijd meer mensen in de gelegenheid zijn hieraan mee te doen. Gebed is hard nodig, geeft rust en scheidt een band met elkaar, maar bovenal met onze hemelse Vader.

Vindt u het fijn als er voor u gebeden wordt, dan kunt u dat doorgeven aan uw wijkouderling of aan de predikant of via onderstaand adres.

We starten 7 oktober.

Hartelijk welkom.

Voor meer informatie Emie Hendrikse of Mini Agterdenbos, 0168-464778 of schriftelijk op Kerkring 10.



Op zondag 4 oktober willen we weer in de Vijverhof voor u klaarstaan met onze mooie boeken; ook boeken voor kleine prijsjes. U kunt contant betalen, maar ook een rekening krijgen en via de bank betalen. Misschien wilt u voor het nieuwe jaar een dagboek of agenda aanschaffen, kom dan eens kijken en informeren welke mogelijkheden er zijn.

We zien u graag bij onze boekentafel,

Nel G., Nel B., Janneke en Bep



Jeugdruwbriek

Van de kindernevendienst

In de maand oktober is er twee keer kindernevendienst, we lezen dan verder in het Marcus evangelie. Jezus is met zijn leerlingen onderweg naar Jeruzalem. De leerlingen zijn bang voor wat er met Jezus zal gebeuren in Jeruzalem. Alleen de broers Jacobus en Johannes, die de bijnaam donderzonen (zeg maar 'donderstenen') hebben gekregen, zijn niet bang. Zij denken aan hun eigen toekomst, ze willen graag naast Jezus in de hemel komen en daar hebben ze alles voor over. De andere leerlingen worden boos, ze denken dat de twee donderstenen de baas willen spelen. Jezus legt uit dat God dat niet wil, Hij wil dat we elkaar lief hebben en Hem volgen. Ze vervolgen met zijn allen hun reis en komen Bartimeüs tegen, een blinde man. Ondanks dat hij niet kan zien, heeft hij een diep geloof in God: hij gelooft dat Jezus de Zoon van God is en dat terwijl hij Jezus niet met eigen ogen kan zien! Jezus hoort zijn roepen, ziet zijn geloof en geneest hem.

We zullen het hebben over dat we allemaal anders zijn, maar dat dat voor God niet uitmaakt, iedereen hoort erbij. En het zal gaan over vertrouwen op God, ook al kunnen we Hem, net als Bartimeüs, niet zien. Jullie komen toch ook weer?

De leiding

VAKANTIE BIJBEL CLUB!

Woensdag 28 oktober van 10.00 tot 12.30 uur
(welkom vanaf 9.30)

Donderdag 29 oktober van 10.00 tot 12.30 uur
(welkom vanaf 9.30)

Vrijdag 30 oktober van 15.00 tot 20.00
(welkom vanaf 14.30) (met spel en pannenkoeken)

Vanaf 19.00 zijn de ouders welkom om te zien en horen wat de kinderen deze dagen gedaan hebben.

Zondag 1 november: afsluitende gezinsdienst om 10 uur in de dorpskerk.
voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar (speciaal tienerprogramma!)

locatie: Het Trefpunt, Wilhelminastraat 66 te Fijnaart
tel. 0163-463326

Doe mee met de kleurwedstrijd! te downloaden via www.pknfijnaart.nl

voor informatie: Gerda van Dorp en Marloes Bas (vbc@pknfijnaart.nl)

Toegang is GRATIS

FLAME

Zondag 11 oktober is het weer Flame in het Trefpunt. We gaan weer luisteren naar een mooi verhaal, leuke spellen doen en lekker knutselen!

Allen welkom in het Trefpunt van 10 - 11 uur.



kinderkerkflame@hotmail.com



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

30 aug. Kerk	€ 183,75
6 sep. Kerk	€ 148,15
13 sep. Onderhoudsfonds	€ 220,65
20 sep. (leesdienst) Kerk	€ 19,20

Giften

Via ds. De Ronde (€ 50,- voor de kerk) , € 100,- via ds. Van der Sterre voor onderhoudsfonds en € 200,- via de bank.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

FANCY FAIR 29 augustus 2015

We kunnen ook dit jaar weer terugkijken op een geslaagde Fancy Fair met heel mooi weer. Het was gezellig rondom alle activiteiten, zoals de verkoop van bloemstukjes, oliebollen, poffertjes, kaarten en snuffelmarkt-spuulletjes. Ook het springkussen, eendjesvissen en de grote sjoelbak werden goed bezocht.

In de Vijverhof draaide het Rad van avontuur en was het vooral 's middags erg gezellig. In een relaxte sfeer hebben we het rad rond kunnen laten gaan onder het genot van een drankje en iets lekkers bij de koffie.

Om ongeveer 18.00 uur zijn we gestopt en op dat ogenblik is de trekking van de Grote Verloting verricht door mw. Fiet Lagemaat.
De 1ste prijs is gewonnen door mw. Dusink en de 2de prijs door mw. Alie Vos.
Beide prijswinnaars: hartelijk gefeliciteerd.
De netto-opbrengst was € 6036,-. Dit alles is mogelijk geworden door ondersteuning van een heleboel sponsors, giften, vrijwilligers en natuurlijk ook de bezoekers van de Fancy Fair.
Hiervoor willen we allen HEEL HARTELIJK DANKEN!

De Fancy Fair Commissie: Lenie, Albert, Gerrit, Jos, Aagje, Henk.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten

6 sep. Rondgang Zending Familie Kiviet	€ 223,62
Uitgangscollecte Diaconale kosten eigen gemeente	€ 108,78
13 sep. PKN Jeugdwerk	€ 227,30
20 sep. Oecumenische startzondag Vluchtelingenhulp	€ 744,78
(50% gaat via de PKN Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten naar Vluchtelingenhulp en 50% gaat via de Rooms-Katholieke kerk naar Vluchtelingenhulp)	

Er is door de kerk een schenking van € 500,- gedaan aan Vluchtelingenhulp.
Wilt u zelf een extra gift doen buiten de collectes om, dan kan dit op onderstaande bankrekeningnummers:
PKN Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekeningnummer NL54 RBRB 0691 260 540. (Wij zullen dit voor u doorstorten aan Kerk in Actie voor Noodhulp Vluchtelingen).
Kerk in Actie op bankrekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 onder vermelding van Noodhulp Vluchtelingen.
Rode Kruis afd. Fijnaart en Heijningen op bankrekeningnummer NL73 RABO 0346 7018 64 onder vermelding van Vluchtelingen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

HELPT U MEE!



En wanneer een vreemdeling bij u in uw land als vreemdeling verkeren zal, gij zult hem niet verdrukken. De vreemdeling, die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling van u lieden; gij zult hem liefhebben als uzelf; want gij zijt vreemdeling geweest in Egypteland; Ik ben de HEERE, uw God! (Lev.19:33-34)

U kunt helpen:

- Door een gift te geven in de daarvoor bestemde collectes of in de collectebus t.p.v. de inzamelpunten. Ook kunt u uw gift overmaken op de volgende bankrekeningen:
RK: bankrekening NL27 RABO 0115292896 o.v.v. 'vluchtelingen'
PG: bankrekening NL55 RABO 0346703352 t.n.v. Diaconie o.v.v. 'vluchtelingen'
- Door kleding en spullen te doneren, er is behoefte aan:
 - Winterjassen voor heren, maat 44 – 50.
 - Winteraccessoires voor mannen: mutsen, handschoenen, sjaals
 - Sportkleding voor kinderen.
 - Nieuw ondergoed voor mannen.
 - Toiletartikelen als shampoo, zeep, tandpasta, tandenborstels e.d.

Graag alleen deze kleding en spullen brengen naar de volgende bemande inzamelpunten in Fijnaart.

Dinsdag 22 en 29 september a.s.:

De Rode Kruisbus, op de Voorstraat v.a. 9:00 tot 12:00 uur
Het Trefpunt, Wilhelminastraat 64, v.a. 19:00 tot 21:00 uur

Zaterdag 26 september en 3 oktober a.s.:

De Rode Kruisbus, op de Voorstraat v.a. 9:00 tot 12:00 uur

Dinsdag 22 september tot en met zaterdag 3 oktober a.s.:

Het onbemande inzamelingspunt, de Rode Kruiswagen bij JUMBO

Wij rekenen op uw hulp!

Dankdienst voor gewas en arbeid 1 november 2015



De taakgroep Kerk en Wereld organiseert ieder jaar activiteiten rondom de dankdienst voor gewas en arbeid, waaronder het maken van fruitbakjes voor gemeentelieden van vijfenzeventig jaar en ouder. In deze viering staan we stil bij wat het land opbrengt en wat de vruchten van het werk zijn. Elke dag ligt er iets op ons bord van die oogst. Op deze manier willen wij als gemeente dankbaar zijn voor al hetgeen wij mogen ontvangen.

Het lijkt misschien wel een beetje vroeg, maar toch willen wij nu vast uw aandacht vragen voor de dankdag voor gewas en arbeid die op **zondag 1 november 2015** zal plaatsvinden. Op het moment dat *Contactruimte* van november verschijnt is de tijd immers te kort om u te vragen fruit en eventueel andere leuke attenties voor de fruitbakjes aan te leveren. Allereerst willen wij u vragen fruit in te zamelen voor de dankdienst voor gewas en arbeid. Indien u fruit beschikbaar wilt stellen, verzoeken wij u dit vóór **zaterdag 17 oktober 2015** aan te geven bij Han Keijzer. Hij is bereikbaar per telefoon (0168 46 26 37) en per mail (hankeijzer@hetnet.nl) of Jan den Hollander, telefoon 0168-404463 of per mail (jandenhollandervlees@gmail.com)



Op **zaterdag 31 oktober 2015** tussen 9.00 en 12.00 uur zullen de fruitbakjes in De Vijverhof door de leden van de taakgroep Kerk en Wereld worden samengesteld. Indien u ons daarbij wilt helpen, bent u van harte welkom. U kunt zich hiervoor ook aanmelden bij Han Keijzer en Jan den Hollander. Daarom gelijktijdig ook een oproep voor het bezorgen van de fruitbakjes op **zondag 1 november 2015**. Deze zondag is het ook afsluiten van de Vakantie Bijbelclub. Wij zouden het fijn vinden als er kinderen zijn die mee willen helpen de fruitbakjes wegbrengen.

Namens de taakgroep Kerk en Wereld hartelijk dank.
Han Keijzer en Jan den Hollander

Noodhulp vluchtelingen



Kinderen verdrinken in de zee. Ouders lopen urenlang met hun gezin over de snelweg. Mannen smeken om brood achter een hek van prikkeldraad. Ze zijn op zoek naar een plek waar ze veilig zijn. Op weg naar een betere toekomst voor hen en hun kinderen. De grens is bereikt. Al lang. Kerk in Actie ondersteunt al jaren gastvrije kerken en organisaties, die zich overal langs de vluchtroute en in conflictgebieden inzetten voor gevluchte, dakloze en ontheemde mensen. Samen vormen zij een krachtig netwerk van mensen die geloven in delen. In kampen in Jordanië delen kerken bijvoorbeeld voedsel en tenten uit. In Syrië zorgen ze ervoor dat ontheemde kinderen toch naar school kunnen. In Griekenland zorgen kerken voor voedsel, drinkwater, tenten en sanitaire voorzieningen. En ook in Nederland bieden kerken praktische hulp. We roepen u op om stil te staan bij onze medemensen in nood. Wilt u hen concreet helpen met uw gift? Uw bijdrage is zeer welkom op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp Vluchtelingen.

AGENDA

- | | | |
|---------|---------------------|--|
| 6 okt. | 20.00 uur: | Medewerkersavond VBC, Trefpunt |
| 6 okt. | 20.00 uur: | Kindernevendienst, Vijverhof |
| 6 okt. | 20.00 uur: | Taakgroep Pastoraat, Vijverhof |
| 6 okt. | 20.00 uur: | Taakgroep Kerk & Wereld, Trefpunt |
| 7 okt. | 9.15 tot 10.00 uur: | Gebedskring, Vijverhof |
| 8 okt. | 9.30 uur: | Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand', Trefpunt |
| 11 okt. | 19.45 uur: | 25+gesprekskring, Appelaarseweg 2 |
| 12 okt. | 19.30 uur: | Zangkring, Vijverhof |
| 14 okt. | 14.15 uur: | Ouderensoos, Vijverhof |
| 14 okt. | ???? | Liturgisch bloemschikken, Vijverhof |
| 15 okt. | 15.30 uur: | Bijbelgespreksgroep, Vijverhof |
| 19 okt. | 19.45 uur: | Jeugdraad, Zoete Kroon 12 |
| 19 okt. | 20.00 uur: | Kerkrentmeesters, Vijverhof |
| 20 okt. | 19.45 uur: | Vergadering Moderamen, Vijverhof |
| 21 okt. | 20.00 uur: | Alphakring, Vijverhof |
| 23 okt. | 10.00 uur: | Kinderspeelochtendje (locatie nog niet bekend)
Info: gemeentezijn@pknfijnaart.nl |
| 26 okt. | 19.30 uur: | Zangkring, Vijverhof |
| 28 okt. | 14.15 uur: | Ouderensoos, Vijverhof |
| 28 okt. | 20.15 uur: | Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand', Trefpunt |

DIVERSE MEDEDELINGEN



Dit is het standpunt van Amnesty omtrent de situatie van de vluchtelingen die momenteel Europa binnenkomen.

Amnesty dringt aan op betrouwbare asielpcedures; vluchtelingen mogen niet worden geweigerd en niet teruggestuurd naar landen waar zij te vrezen hebben voor vervolging.

Amnesty voert actie om vreemdelingendetentie zo veel mogelijk te beperken. Amnesty werkt voor de mensenrechten van migranten, speciaal de noodzakelijke voorzieningen voor ongedocumenteerden (illegalen).

Bep Rosing



Nationale Bijbelzondag 2015

Op 25 oktober 2015 is het Nationale Bijbelzondag. Eén zondag per jaar besteden we extra aandacht aan het feit dat de Bijbel er is en op welke manier we de Bijbel dicht bij mensen kunnen brengen in Nederland en wereldwijd.

In Nederland kunnen we kiezen uit diverse bijbelvertalingen. We staan er vaak niet bij stil dat dat heel bijzonder is. Veel christenen hebben geen bijbel in hun eigen taal of kunnen geen bijbel kopen. Aan de gemeenten en parochies wordt gevraagd om op de Nationale Bijbelzondag extra aandacht te geven aan de Bijbel en het bijbelwerk door gebed, activiteiten en financiële ondersteuning.

Brochure

Het thema van de Nationale Bijbelzondag is ontleend aan Marcus 10:13-16, 'Jezus zegent de kinderen'. Speciaal voor predikanten, voorgangers en kinderclubleiders stelt het Nederlands Bijbelgenootschap een brochure beschikbaar met leuke en nuttige tips voor de invulling van de kerkdienst, speciaal gericht op kinderen.

De brochure bevat een preekschets, liederen, creatieve verwerkingsvormen, etc. Voor alle kerkgangers is er een folder met de bijbeltekst uit Marcus uit de Bijbel in Gewone Taal en informatie over de Samenleesbijbel die op 24 oktober 2015 tijdens het Bijbelfestival in Utrecht wordt gepresenteerd.

Kerkcollecte

In veel kerken wordt op Nationale Bijbelzondag gecollecteerd voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Door te geven in deze collecte steunt u het werk van het NBG en brengt u de Bijbel dicht bij mensen.

Meer informatie over de Nationale Bijbelzondag, de Samenleesbijbel en het Bijbelfestival vindt u op www.bijbelgenootschap.nl. Op deze website kunt u ook alle materialen bestellen.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem
Contactpersoon: Nel Blok

Bijbelleesrooster voor de maand oktober 2015

do. 1 Maleachi 1:1-5	za. 17 Jesaja 29:1-8
vr. 2 Maleachi 1:6-14	zo. 18 Jesaja 29:9-16
za. 3 Maleachi 2:1-9	ma. 19 Jesaja 29:17-24
zo. 4 Maleachi 2:10-16	di. 20 Spreuken 15:1-11
ma. 5 Maleachi 2:17-3:5	wo. 21 Spreuken 15:12-22
di. 6 Maleachi 3:6-12	do. 22 Spreuken 15:23-33
wo. 7 Maleachi 3:13-18	vr. 23 Psalm 119:129-136
do. 8 Maleachi 3:19-24	za. 24 Marcus 10:32-45
vr. 9 Psalm 119:113-120	zo. 25 Marcus 10:46-52
za. 10 Marcus 10:1-16	ma. 26 Psalm 119:137-144
zo. 11 Marcus 10:17-31	di. 27 Numeri 1:1-16
ma. 12 Psalm 119:121-128	wo. 28 Numeri 1:17-43
di. 13 Jesaja 28:1-6	do. 29 Numeri 1:44-54
wo. 14 Jesaja 28:7-13	vr. 30 Numeri 2:1-17
do. 15 Jesaja 28:14-22	za. 31 Numeri 2:18-34
vr. 16 Jesaja 28:23-29	

Bezorging Contactruimte

In het vorige kerkblad heb ik een oproep gedaan, omdat er een vacature gaat ontstaan. Ineke Groen stopt met het bezorgen van het kerkblad, omdat ze gaat verhuizen. Deze maand bezorgt ze voor de laatste keer. Haar wijk wordt overgenomen door Willy Oostdijck.

Ineke, bedankt en het ga je (en John natuurlijk ook) goed in Pijnacker.

Jan Nieuwenhuizen