

OVERDENKING

Een open boek

“Toen keek Jezus omhoog naar de hemel. Hij zuchtte diep. En hij zei ‘Effata!’. Dat betekent ‘Ga open!’ Meteen gingen de oren van de man open. Hij kon zijn tong bewegen en goed praten.” (Marcus 7:34-35)

In de zomervakantie las ik twee boeken die zich in onze eigen omgeving afspelen. Adriaan van Dis beschrijft in ‘Ik kom terug’ het leven van zijn moeder, die opgroeide op een boerderij in de buurt van fort Sabina. Het verhaal is waarschijnlijk wel geromantiseerd, dus niet alle details kloppen met de feiten, maar hij beschrijft hoe daar tijdens de Eerste Wereldoorlog Belgische vluchtelingen en Nederlandse soldaten werden ondergebracht. Zijn moeder trouwde met een militair en maakte de oversteek naar het toenmalige Nederlands Indië. Tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelde daar haar man en werd zij met haar kinderen in een kamp gevangen gehouden.

Na de oorlog ontmoet ze de vader van haar zoon Adriaan, die geboren wordt als het gezin naar Nederland is teruggekeerd. Wanneer zijn moeder vele jaren later oud geworden is en niet lang meer te leven heeft, probeert hij toegang te krijgen tot haar verleden, maar zij is niet zomaar bereid om te vertellen over de dingen die ze tijdens de oorlog heeft meegemaakt. Het zijn geheimen die ze met zich meedraagt. Zij is als het ware een fort dat zich niet laat veroveren. Een gesloten kist waarvan de sleutel zoek is.

Het boek gaat bovendien over de weg van het ouder worden en sterven. Wat gebeurt er in een familie als een moeder die altijd sterk en vitaal was levensmoe raakt? (‘oud en der dagen zat’, stond er in de oude Bijbelvertaling). Hoe reageer je als iemand zegt: ‘Het hoeft van mij niet meer’. Wat wil je nog bespreken met elkaar voordat het te laat is? Mede door dit boek ben ik me er weer bewust van geworden hoe belangrijk het is om daar open in te zijn. De woorden van Jezus uit Marcus 7 zijn in dit verband van toepassing. *“Effata, Ga open.”*

Een ander boek waarin openheid van zaken wordt bepleit is ‘Bestemming Soerabaja’, dat het verzwegen verleden in Nederlands Indië beschrijft aan de hand van de briefwisseling die de oorlogsvrijwilliger en militair Harry Akkermans onderhield met zijn familie. Zij woonden in Oudemolen, oma bestierde het café ‘In de Hoop’ bij de kruising.

Dankzij deze brieven krijg je een kijkje in het leven van gewone mensen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, dichtbij en ver weg. Hun zorgen en verlangens. Ik ben onder de indruk geraakt van de angsten en gevaren die jonge soldaten ondergingen die nietsvermoedend naar het toenmalige Nederlands

Indië werden gestuurd. De gruweldaden tijdens de Bersiap-periode meteen na de Japanse capitulatie, de voortzetting van de strijd na het uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid. Veel Indiëgangers hebben nooit over hun ervaringen kunnen praten. Werd er wel naar hen geluisterd? Veel feiten zijn nooit goed onderzocht. Het lijkt mij belangrijk dat ook hierin openheid van zaken komt. Om recht te doen aan de ervaringen van militairen en van Indonesische vrijheidsstrijders. Laten we over deze verhalen durven praten en ernaar leren luisteren. Effata!

Voor mij is het een troost dat er iemand is die alle vergeten en verzwegen verhalen kent. Voor God zijn wij een open boek. Christus opent de boekrol van de geschiedenis (Openbaring 5) en God zoekt weer op wat voorbij gegaan is (Prediker 3:15).

Adriaan van Dis, Ik kom terug(2014)

Ilse Akkermans, Bestemming Soerabaja (2014)

Ds. F.C. de Ronde

KERKDIENTEN

6 september Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Geref. kerk (vrijg.) Z'bergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Susanne Baan
Gastheer / gastvrouw	Janita Bom
Collecte Rondgang	1 ^e Diaconale kosten eigen gemeente 2 ^e Kerk
Uitgang	Diaconie

13 september Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Piet de Lange
Gastheer / gastvrouw	Peter van der Eijk
Collecte Rondgang	PKN: Jeugdwerk
Uitgang	Onderhoudsfonds

**14 september, 15.00 uur: Fendertshofdienst,
Ds. J.H. van der Sterre**

20 september Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen

9.30 uur	De Rooms-Katholieke kerk
Bijzonderheden	<i>Oecumenische startzondag</i>
Voorganger	Diaken M. Bastiaansen en Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Emie Hendrikse
Collecte Rondgang Uitgang	Vredesweek Kerk

27 september Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Nicky van Dam
Gastheer / gastvrouw	Alex Solleveld
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds Ouderenwerk, pastoraat bloemen

28 september, 15.00 uur: Koffiekerk in de Fendertshof

Toelichting collecten

6 september 2015: Rondgangscollecte Zendingswerk familie Kieviet in Senegal

Op zondag 6 september 2015 is de collecte tijdens de rondgang bestemd voor het zendingswerk van de familie Kieviet in Senegal. Sinds mei 2012 wonen Jan en Tabitha Kieviet met hun kinderen in Dakar, de hoofdstad van Senegal. Ze zijn hier onderdeel van het internationale team van CAMA, de organisatie die de uitzending faciliteert.



De CAMA is sinds 2006 actief in Senegal en wil met haar projecten een kwalitatieve bijdrage leveren aan de Senegalese samenleving en daarbij betrouwbare getuige van Jezus zijn. Insteek hierbij is met name kennisoverdracht, een belangrijke vorm van moderne ontwikkelingshulp. Het voorkomt dat mensen afhankelijk worden, stimuleert de

lokale economie en het geeft jonge mensen meer mogelijkheden. In het noorden van Senegal krijgen boeren agrarische training in zaken als verrijking van de grond, in Saint Louis is een school voor Talibé kinderen en een meisjesschool. In Dakar wordt een business training gegeven aan lokale bedrijven.

In deze lijn past het werk dat Tabitha als arts doet in de kliniek Keru Yakaar (Huis van Hoop) ook. Deze christelijke kliniek is bekend in heel de stad en biedt goede medische zorg voor een betaalbare prijs. Het is dan ook vooral het arme deel van de bevolking, dat de overheidsziekenhuizen niet kan betalen en bij Keru Yakaar hulp zoekt. Naast het zien van patiënten, is Tabitha verantwoordelijk voor het onderwijs aan de verpleegkundigen. Momenteel is Tabitha volop in voorbereiding van een zwangerenpoli.



Het werk dat Jan doet is wat minder vastomlijnd. Hij houdt zich vooral met korte projecten bezig. Drie kernbegrippen bepalen welke projecten dit zijn. Ten eerste moet Jezus centraal staan, zo preekt hij regelmatig, bijvoorbeeld in de ICF te Dakar. Ook is van groot belang dat het de Senegalezen daadwerkelijk helpt. Goede dingen doen en Gods liefde laten zien kan overal, maar Tabitha en

Jan hebben het simpele verlangen dat ergens te doen waar de nood wat hoger is. Senegal is een land waar de medische zorg veel tekorten kent en er is een gebrek aan artsen (1 dokter per 16.000, 1 per 250 in Nederland). Minder dan 5% van de bevolking is christen. Met hulp van CAMA Zending hebben ze ontdekt dat Senegal een plek is waar hun kwaliteiten aansluiten op de lokale nood en mogelijkheden. Tabitha en Jan hebben de diepe overtuiging dat zij als gezin daar hun leven kunnen delen en de mensen kunnen dienen, Jan als pastor en Tabitha als arts. Voor hun werk zijn Jan en Tabitha volledig afhankelijk van giften en gebed. Helpt u mee om het werk in Senegal ook financieel te steunen! Kijk voor meer informatie ook op www.kieviet.org en www.cama.nl.

6 september 2015: Uitgangscollecte diaconale kosten eigen gemeente

De collecte bij de uitgang wordt gebruikt als bijdrage in de organisatiekosten van de Protestantse Diaconie in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. De diaconie betaalt jaarlijks een verplichte financiële bijdrage (quotum) aan de Protestantse Kerk in Nederland. De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor het diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

13 september 2015: Collecte PKN Jeugdwerk – Kleine momenten van grote waarde

Een gelovig leven begint meestal thuis. Als kinderen heel klein zijn, voelen zij

aan wat leven met God voor hun ouders betekent. Als ze wat groter worden, zien ze het in de keuzes die hun ouders maken en proeven ze het in het lezen uit de bijbel en het bidden. Regelmatig oogt het misschien als kleine gebaren, maar ze zijn van grote waarde. Om (groot)ouders te helpen om hun kinderen op te voeden met geloof ontwikkelde JOP cursussen geloofsopvoeding en uitgaves zoals Moments, Geloven met Plezier en de Samenleesbijbel.



De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 500 pagina's met extra materiaal voor kinderen van 8-12 jaar en is gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in samenwerking met JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en met uitgeverij Royal Jongbloed.

Met de opbrengst van de collecte kan JOP door blijven gaan met het ondersteunen van ouders, jeugdwerkers en predikanten bij het overdragen van geloof aan een nieuwe generatie. Deze collecte wordt bij u van harte aanbevolen!

20 september 2015: Collecte Protestante Kerk Vredesweek - Vrede verbindt

Elke dag horen we in de media over conflicten en oorlog. In de Vredesweek vraagt de Protestantse Kerk aandacht voor de vredesprojecten van Kerk in Actie en van PAX. Zoals in Mali, een door oorlog en tegenstellingen verscheurd land. De radicale islam is hier sterk in opkomst en moslims en christenen wantrouwen elkaar. Met steun van Kerk in Actie maakt een christelijke journalist samen met een imam radioprogramma's over vrede en verzoening en zij bereiken daarmee duizenden mensen. In Zuid-Sudan stichtte Bisschop Taban met steun van PAX het vredesdorp Kuron. Verschillende bevolkingsgroepen bouwen vanuit dit dorp samen aan vrede en gerechtigheid. Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en PAX. Wij hopen dat u deze initiatieven wilt ondersteunen.



27 september 2015: Collecte eigen gemeente: Ouderenwerk - pastoraat

Op zondag 27 september wordt uw bijdrage gevraagd voor bloemen in het pastoraat. Omzien naar elkaar, aandacht voor elkaar, dat is van wezenlijk belang in een kerkelijke gemeente. De bloemen voor onze gemeenteleden zijn vaak meer dan alleen een bloemetje. Mogen de diakenen een beroep doen op uw vrijgevigheid om het mogelijk te houden mensen te verblijden met bloemen?

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
6 sept.	Annet en Amber	Tiny
13 sept.	Marjolein en Judith	Flame
20 sept.	Nel, Léjanne en José	Neely Anne
27 sept.	Geerte en Angelique	Linda en Jolanda

	PPT-dienst	Beamerdienst
6 sept.	Ad	Peter
13 sept.	Tiny	Gerrit
20 sept.	Startzondag (RK-kerk)	----
27 sept.	Jeroen	Willian

	Bloemendienst	Organist
6 sept.	Anneke Knook	Johan van der Steen
13 sept.	Nel Goudriaan	Johan van der Steen
20 sept.	Riet Verhagen	Dick van der Giesen
27 sept.	Hanny van der Kemp	Dick van der Giesen

TAAKGROEP PASTORAAT

WIJ GEDENKEN



Wij gedenken onze broeder **Pieter Cornelis van Dueren den Hollander**. Hij overleed 2 juli op de leeftijd van 79 jaar.

Piet werd aan de Stadsedijk geboren en groeide op in Fijnaart op de boerderij die nu bekend staat als de Fendertse Hoeve. In 1960 trouwde hij met Grietje van Dueren den Hollander, hun eerste dochtertje werd tot hun verdriet dood geboren, daarna kregen ze nog drie kinderen: Willy, Gerrit en Karin.

Piet was een werklustige en zorgzame man. Naast zijn werk in Dintelmond, was hij graag bezig met tuinieren en klussen rondom hun woning aan de Kraaiendijk. Helaas is hij ziek geworden, aanvankelijk werd gedacht aan overspannenheid, maar het bleek de schildersziekte te zijn. Ruim 20 jaar geleden moest hij opgenomen worden. Eerst in Vrederust, later in Terheijden en de laatste paar jaar in de 7 Schakels te Zevenbergen. Hij was erg stil geworden, maar hij was goed op de hoogte en kon alert reageren, ook wanneer het geloof ter sprake kwam. Nu heeft de Heer hem van ons weggenomen en is er een einde gekomen aan zijn strijd.

Woensdag 8 juli heeft de afscheidsdienst plaats gevonden in De Ontmoetingskerk, waarin we onder meer Psalm 8 gelezen hebben. In het geloof dat er een Goede Herder is die altijd blijft omzien naar zijn mensen willen we Piet gedenken. Dat zijn vrouw Riet, de kinderen en kleinkinderen daar troost in zullen vinden.

Ds. F.C. de Ronde



Op 17 juli 2015 is in het ziekenhuis overleden **Arie Jacobus Breure** in de leeftijd van 69 jaar.

Arie Breure werd geboren op 19 december 1945 op een boerderij aan de Kadedijk in Fijnaart. Van zijn drieëntwintigste tot zijn tweeënzestigste jaar is hij boer geweest, al werkte hij daarnaast ook in de melkfabriek. Arie was een zorgzame man. Voor zijn vrouw Bep, met wie hij 43 jaar getrouwd mocht zijn en die, toen hij niet meer kon, op haar beurt, hem de laatste maanden van zijn leven met zorg heeft omringd. En voor zijn kinderen, voor wie hij er was in de vreugde, maar ook in het verdriet in hun leven. Hij gunde hun, ook als hij zelf anders dacht, hun eigen overtuiging. Altijd stond hij voor hen klaar, ook heel praktisch, bv. om op te passen op zijn kleindochter Muriël in Klundert. Maar ook de kerkelijke gemeente is hem dank verschuldigd. Omdat de kerk hem lief was, is hij meerdere termijnen ambtsdrager geweest. Als notabele, als kerkvoogd en daarna ook als ouderling-kerkvoogd. Hij was actief in de Fancyfaircommissie en aanvoerder van de vrijwilligers voor het onderhoud van de begraafplaats.

Het geloof betekende veel voor hem. Na de eerste onderzoeken, toen hij intuïtief aanvoelde dat hij ongeneeslijk ziek was, heeft hij liederen en lezingen opgeschreven voor het afscheid. En zo heeft hij in die dienst als het ware zelf getuigd van de rust die hij gevonden heeft bij zijn Heiland. Zijn Heiland, de nederige en zachtmoedige Heer, die voor hem aan het kruis alle lasten gedragen had. Die vermoeiden rust geeft, uit genade, de rust van de eeuwige sabbath, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Toen ik hem zag liggen, was het of hij omhoog keek, de hemel in, met een glimlach op de lippen. Veilig in Jezus' armen.

Zijn vrouw Bep, dochter Annet met kleindochter Muriël en zoon Henk-Willem zullen hem missen. Maar we danken God om wat Hij ons schonk in Arie Jacobus Breure.

Ds. Van der Sterre

Pastoralia

Wijk 1 en 5 – Ds. J.H. van der Sterre

Thuis

* De harten van dhr. Jan van Hamburg (Beukenlaan) en van dhr. Ab Bienefelt (Van Heemstralaan) klopten soms niet naar behoren. Na korte ziekenhuisopnames mochten ze weer naar huis.

* Mw. Dit Konings (Van Heemstralaan) moet het nog kalm aan doen, maar hervindt gelukkig langzaam maar zeker haar krachten.

* Dhr. Sjaak van Beek (Dennenlaan) onderging inmiddels de geplande operatie aan de lever. Het kost wel even tijd aler hij van de toch wel zware operatie is hersteld.

* Mw. Marjan Luijk (Dennenlaan), die revalideerde in De Westhoek, is weer thuis.

* Tiny Verhagen (Kastanjelaan) ondergaat met regelmaat haar behandeling. Ze maakt het goed.

Wiekendael

* Mw. Groeneveld-Rijshouwer (Brabantse Bellefleur), die revalideert in Wiekendael, moest toch weer voor een paar dagen naar het ziekenhuis. Nu is ze weer terug in het verpleeghuis.

God zij zieken en rouwenden en hun familie nabij.

Wijk 2, 3 en 4 – Ds. F.C. de Ronde

Gedoopt

Op 16 augustus werd de Heilige Doop bediend aan Stan Hendricus Marinus Roks, zoon van Gerben en Kim Roks-Meeuwisse, broertje van Gwen. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Geboren.

Op 6 juni 2015 is Michelle Adriana Jacoba Rijndorp geboren. Dochter van Sonja en Jeroen Rijndorp-van Wensen, zusje van Ramona en Jessica, Aleidstraat 4 te Klundert. Veel geluk gewenst, dat Michelle veel vreugde mag brengen in dit gezin.

Overleden

2 juli overleed Pieter Cornelis van Dueren den Hollander op de leeftijd van 79 jaar. Het in memoriam vindt u elders in deze *Contactruimte*.

17 juli overleed Arie Jacobus Breure, op de leeftijd van 69 jaar. Het in memoriam vindt u elders in deze *Contactruimte*.

18 juli is overleden ons gemeentelid mw. Aaltje Aplonia Scheepers-de Bruin op de leeftijd van 85 jaar. Zij woonde Markweg Noord 1 in Heijningen. De crematie heeft op vrijdag 24 juli in het crematorium Zoomstede te Bergen op Zoom plaats gevonden. Jarenlang is Ali in Heijningen een geliefde schooljuf-frouw geweest. Dat de Heer haar man Leo nu nabij zal zijn.

* Mw. A. van de Kolk-Visser, dr. Poelsstraat 11a, heeft een oefenprothese gekregen waarmee ze binnenshuis voorzichtig kan proberen weer te gaan lopen.

* Dhr. Piet Verhagen, Torenavalkstraat 14, is na zijn revalidatie in Wiekendael weer thuisgekomen.

* Dhr. Kees van Dorp, Oude Appelaarsedijk 2a, moest met hartklachten in het ziekenhuis worden opgenomen. Hij mocht weer naar huis en zal binnenkort een operatie ondergaan.

* Dhr. Joh. den Hollander, Zwingelspaansedijk 6, mocht voor de vakantie naar huis na zijn herstelperiode in Zevenbergen.

* Dhr. Gerrit Verhagen, Deventerstraat 11, moest vanwege een ontsteking in het ziekenhuis worden opgenomen. Samen met zijn vrouw kon hij zijn 50-jarig huwelijk gelukkig wel thuis vieren. In de komende tijd zal hij verder behandeld worden.

* Dhr. Bram Huitkar, Oude Heijningsedijk 52, onderging een operatie aan zijn rug. Ongelukkigerwijs kreeg zijn vrouw Mineke daarna te kampen met een gebroken voet.

Wij bidden om Gods zegen en nabijheid voor alle zieken en herstellenden.

Ook wij zijn geschokt door het gewelddadige overlijden van Linda van der Giesen, afkomstig uit Fijnaart. Velen hebben haar gekend. Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Bedankjes

* Langs deze weg wil ik graag iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten, telefoontjes en bezoeken. Dat heeft mij erg goed gedaan.

Ook namens de kinderen en kleinkinderen.

Een hartelijke groet van

Johan den Hollander

* Wij willen jullie allemaal hartelijk bedanken voor het medeleven tijdens de ziekteperiode en na het overlijden van Anneke Endepoel. De grote belangstelling bij de uitvaartdienst heeft ons gesteund in de wetenschap dat Anneke ook voor jullie veel heeft betekend. We zullen haar niet vergeten.

Een hartelijke groet van Cor, Adri en Ad

* Hartverwarmend hebben wij uw belangstelling tijdens mijn ziekzijn ervaren.

Hartelijk dank voor de vele kaartjes, bloemen en telefoontjes. Fijn om te mogen ervaren dat er aan je gedacht wordt. Het helpt zeker mee aan je herstel en doet een mens goed!

Ook namens mijn man, hartelijk dank,

Sjaan en Dit Konings

* Tijdens het ziekbed van Arie zijn we geraakt door alle lieve mensen uit de gemeente die aan ons dachten en met ons meeleeften, maar vooral door het gebed van de gemeente. Dat heeft ons veel kracht en steun gegeven.

Bep Breure

Als u gemeenteleden een kaart wilt sturen, dan zijn hier de adressen van diverse ziekenhuizen:

- Amphia Ziekenhuis, Locatie Molengracht, Molengracht 21, 4818 CK Breda;

- Zorgcentrum De Zeven Schakels, Kasteelweg 4, 4761 BN Zevenbergen

- Regionaal Behandelcentrum Wiekendael, Kalsdonksestraat 89, 4702 ZB Roosendaal

- Bravisziekenhuis, locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25, 4708 AE Roosendaal

- Bravisziekenhuis, locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1, 4624 VT Bergen op Zoom



Verhuisd

Mw. G.D. Kers-de Wit, Edvard Griegstraat 28, 4793GP > JanPunt-hof 85, 4793GT Fijnaart.
Mw. A.N. Leyba, Leeuwerikstraat 11, 4793HH > Meulenven 3, 4635DK Huijbergen.

Vertrokken

Mw. G.A. Stubbe, Weeldijk 4, 4758TK Standdaarbuiten > Jezuietenplein 36, 4731HW Oudenbosch.
Dhr. M. de Reijer, Koperwiekstraat 34, 4793HP, Fijnaart > Pelikaanhof 39, 2312EB Leiden.
Dhr. en mw. Verkerk-van den Broeke, Kwartiersedijk 12a, 4793RE Fijnaart > Sint Pieterspark 48, 5014SK Tilburg.
Mw. I. Breedveld, Fortweg 2, 4794SC Heijningen > Piet Heinstraat 55, 4671SK Dinteloord.
Mw. L.A.M. ten Kate, Parelstraat 23, 4793CM > Sonmansstraat 46, B02, 3039DK Rotterdam.
Dhr. G.R. den Engelse, Zwingelspaansedijk 1a, 4793SH > Baron G.A. Tindalstraat 78, 1019TX Amsterdam

Nieuw ingekomen

Dhr. W. Timmers en mw. N. de Kok, Bernardus Gewinstraat 36 B, 3031SG Rotterdam > Beukenlaan 33, 4793BM Fijnaart
Mw. J.M. Schoonderwoerd, De Klerkstraat 152 J , 3067BS Rotterdam > Langs de Kreek 2, 4793BG Fijnaart
Dhr. R.T. Kagchelland, Catharinadal 3, 4797BT Willemstad > Rode Kruisstraat 38, 4793BW Fijnaart.
Mw. M.Y. van der Lugt, Annie M.G. Schmidtlaan 26, 2343BH Oestgeest > Voetbalstraat 8, 4793DD Fijnaart.
Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze gemeente.

80+ verjaardagen

9 sep. Mw. J.C. Tolenaars-van de Ree, Pr. Christinastraat 38, 4793BT
11 sep. Dhr. J.D. Hartvelt, Boomgaardstraat 16, 4793GM
17 sep. Dhr. H. Klaassen, Koperwiekstraat 9, 4793HS
20 sep. Dhr. J. Kleinstra, Friesestraat 40, 4794AD
24 sep. Mw. H.M.S. van de Meeberg-Giljam, Melis Stokelaan 5, 4707HP Roosendaal
26 sep. Mw. L.A. de Regt-de Vos, Kerkring 105, 4793ES

Huwelijksjubilea

25 jaar:

7 sep. Echtpaar Rompas-van der Horst, Oude Heijningsedijk 36, 4794AL

50 jaar:

8 sep. Echtpaar Lagemaat-Tijssen, De Bongerd 22, 4793BK
14 sep. Echtpaar Sonneveld-Nieuwkoop, Friesestraat 34, 4794AD

Wij wensen u Gods zegen toe op uw verdere levensweg, dat Hij u nog lang voor elkaar en anderen mag sparen.

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag e.d., geeft u dat dan door aan de redactie.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Oecumenisch startweekend

Het thema dit jaar is "Goede Buren". Laten wij als kerken zeker voor elkaar goede buren zijn en een goed voorbeeld voor anderen.

Op zaterdag 19 september opent het startweekend met een BBQ. Iedereen is van harte welkom, ook de kinderen! Het wordt een gezellig samenkomen voor jong en oud onder het genot van een hapje en drankje.

Om 17.00 uur wordt iedereen van harte welkom geheten met een drankje. Om 18.00 uur begint de 'bbq'.

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier dat achter in de kerk op de leestafel ligt of per mail bij Janita Bom, janitabom@hoeverustenburg.nl. Wel graag voor 7 september.

Kosten: Volwassenen € 17,50. Jongeren vanaf 13 jaar t/m 18 jaar € 10,00. Kinderen tot 12 jaar € 0,00

Zondag 20 september is in de Parochiekerk H. Jacobus de Meerdere een oecumenische startviering. "Goede Buren" Let op: **aanvang 9.30!** Diaken M. Bastiaansen en Ds. Van der Sterre gaan in deze viering voor.

Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie, hapje en drankje. Ook is er een leuke activiteit waarin mensen elkaar ontmoeten en in gesprek komen.

Aan de kinderen is natuurlijk ook gedacht. Bij mooi weer gaan we buiten een vossenjacht houden en bij minder mooi weer doen we binnen leuke spelletjes.

Al met al de moeite waard om hierbij aanwezig te zijn.

We hopen u allemaal te ontmoeten!

Voor vragen: Mail of bel naar Emie Hendrikse: 0168 464426; Gemeente-zijn@pknfijnaart.nl of Marjolein Roks: 0168 467074.

Bijbelkringen

Evenals vorig jaar is er één keer per maand een gespreksgroep op donderdagmiddag. Dit jaar hoop in het geheimzinnige, maar vooral troostrijke laatste Bijbelboek te bespreken: De Openbaring van Johannes. De eerste keer is **17 september om 15.30** uur in de Vijverhof. Aanmelden kan via mw. Willy Oostdijck, tel: 0168 462693.

Vanuit de Alphacursus van vorig jaar kwam de vraag om verder te gaan met deze inspirerende ontmoetingen. Eén keer per maand komt deze groep nu bijeen op een woensdagavond. De opzet is eenvoudig. We lezen iedere keer een hoofdstuk uit het Marcusevangelie en delen met elkaar wat dat bij ons oproept. Belangstellenden kunnen zich hier zeker bij aansluiten. De komende data zijn 30 september, 21 oktober en 25 november (onder voorbehoud). Aanvang 20.00 uur in de Vijverhof.

Ds. Franc de Ronde



Portret van een gemeente- lid

Mw. N. Blok

Hoe lang bent u al lid van deze kerk en waarom van deze kerk?

Ik ben sinds mijn geboorte al lid van deze kerk. Op 6 september 1936 ben ik

hier gedoopt door ds. Ouwejan. Voor de oudere lezers is die naam nog wel bekend. Als klein meisje ging ik met mijn vader en moeder mee naar de kerk en later ging ik zelf. Na de dienst was er nog een uur zondagsschool. Na enkele jaren catechisatie te hebben gevolgd heb ik in 1957 Belijdenis des Geloofs afgelegd in deze kerk. In 1962 ben ik hier getrouwd met Jan Blok en we kregen drie kinderen die ook weer alle drie in deze kerk zijn gedoopt. Mijn man is in 2001 overleden en vanuit deze kerk begraven.

Welke bijdrage levert u aan onze kerk?

Ik heb vroeger meegewerkt aan het typen en stencilen van het kerkblad. In de loop der jaren ben ik 2x 8 jaar kerkenraadslid geweest: als ouderling en als ouderling-kerkvoogd.

Nu ben ik nog wijkteamlid in de ouderenwijk en ik bezoek enkele mensen voor hun verjaardag met een bloemetje. Ik heb ook wat adressen voor het verjaardagfonds. Ik maak deel uit van de Boekentafel en ik ben contactpersoon voor het Nederlands Bijbelgenootschap.

Wat beleeft u aan onze kerk?

Ik beleeft veel aan de zondagse eredienst. Ik word hartelijk ontvangen. Ik geniet van het orgelspel en van het gezamenlijk zingen van de liederen. Ik vind het ook fijn dat we met elkaar tot God bidden en naar de preek luisteren. We hebben twee predikanten met elk een eigen inbreng, zodat het echt afwisselend is. Ik denk dat we vaak niet beseffen hoeveel ons geboden wordt in zo'n zondagse dienst. Ik kijk elke week weer uit naar de kerkdienst.

Welke ervaring zal u altijd bijblijven?

Het dopen van onze kinderen en de begrafenisdienst van mijn man.

Als de kerk er niet was, wat zou u dan missen?

Het gezamenlijk beleven van de dienst en de ontmoeting met andere gemeentelieden.

Wat staat er op uw kerkelijke verlanglijstje?

Er is al zoveel gerealiseerd de laatste jaren dat ik niet zou weten wat ik nog te wensen had. Er zijn veel medewerkers op allerlei gebied en daardoor loopt het goed op het kerkelijk erf.

Welk lied zingt u heel graag?

Lied 315 vers 1 en 2 :

*Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.*

*En of een mens al diep verloren
en ver van u verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademen
en leven voor uw aangezicht.*

Wat gaat er heel goed in onze kerk en wat kan er beter?

Het gaat wel goed zo.

Aan wie geeft u deze pen door?

Aan de heer Ger Stam.



Jeugdruwbriek



Zeesterren! Vakantie Bijbel Club

Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen. Het belooft een toffe week te worden.

Dit jaar gaat er het één en ander veranderen. Zo willen we dit jaar met een aparte tierngroep gaan werken en zal dit jaar het spel niet op vrijdagochtend zijn, maar op vrijdagmiddag.

Daarna eten we gezellig met elkaar de vertrouwde pannenkoeken, waarna de ouders en/of opa's en oma's van harte welkom zijn om iets te horen en te zien van wat we de afgelopen week gedaan hebben.

Fijn dat er inmiddels al heel wat mensen aangeboden hebben om te helpen.

We hopen 6 oktober met alle medewerkers bij elkaar te komen. Op die avond zal er wat meer verteld worden over wat we die week gaan doen en waar je bij ingedeeld bent. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

Aanvang 20.00 uur, in Het Trefpunt, Wilhelminastraat 64.

Voor meer informatie: Gerda van Dorp en Marloes Bas (vbc@pknfijnaart.nl).



kinderkerkflame@hotmail.com



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten

28 juni	Avonddienst	€ 76,08
5 juli	Onderhoudsfonds	€ 160,65
5 juli	Kerk	€ 127,26
12 juli	Onderhoudsfonds	€ 200,03
19 juli	Onderhoudsfonds	€ 155,32
26 juli	Kerk	€ 190,75
2 aug.	Kerk	€ 99,08
2 aug.	Onderhoudsfonds	€ 97,40
9 aug.	Onderhoudsfonds	€ 134,59
16 aug.	Kerk	€ 185,65
23 aug.	Onderhoudsfonds	€ 132,60

Diensten Fendertshof € 87,65

Verjaardagfonds 2e kwartaal 2015 € 856,52

Giften

Via ds. De Ronde 1 x € 25,00 en 1 x € 20; via ds. Van der Sterre 1x € 20,00; via bank voor verjaardagfonds € 150,00 en via bank uit dankbaarheid € 92,00.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mailadres: jaapdevrij@home.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Abonnement kerkblad

Beste abonnees,

Volgende maand zullen we trachten de acceptgirokaart toe te voegen voor het abonnement over het jaar 2015.

Verder wil ik u laten weten dat nog niet alle abonnementen over 2014 zijn voldaan. Wilt u in uw administratie nakijken of u nog een bedrag over 2014 verschuldigd bent en zo ja alsnog het bedrag van € 9,- overmaken op de daarvoor bestemde rekening? Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet, Jan Tolenaars,
namens het college van kerkrentmeesters



TAAKGROEP KERK en WERELD

Collecte verantwoording

5 juli	Jeugdwerk JOB	€ 196,06
12 juli	Bloemen Pastoraat	€ 203,19
19 juli	Missionair werk en kerkgroei	€ 143,47
26 juli	Kerk in actie 'Geloven in verzoening'	€ 156,40
2 aug.	Jeugdwerk Kindernevendienst	€ 128,75
9 aug.	Ouderenwerk Kerktelefoon	€ 106,07
16 aug.	Zomerzending Nigeria	€ 266,93
23 aug.	Jeugdwerk Rock Solid en Solid Friends	€ 125,23



Ter gelegenheid van de STARTZONDAG, 21 september, zal de boekentafel opgesteld staan in de Rooms-Katholieke kerk. Voor en na de dienst kunt u komen kijken naar de mooie en uitgebreide collectie boeken die we hebben. U kunt informatie vragen en boeken bestellen.

We hebben ook mooie kaarten. Er zijn aanbiedingen en we hebben boeken voor groot en klein.

Kom kijken en een praatje maken bij de boekentafel, Nel G., Nel B., Janneke en Bep

AGENDA

1 sep. 19.45 uur:	Vergadering Moderamen, Trefpunt
2 sep. 14.15 uur:	Ouderensoos, Vijverhof
7 sep. 19.30 uur:	25+kring, Appelaarseweg 2
8 sep. 19.30 uur:	Liturgische werkgroep, Trefpunt
10 sep. 20.00 uur:	Taakgroep Gemeente Zijn, Trefpunt
14 sep. 13.15 uur:	Pastoraat (pastores/wijkoud.), Vijverhof
15 sep. 19.45 uur:	Vergadering kerkenraad, Vijverhof
16 sep. 14.15 uur:	Ouderensoos, Vijverhof
21 sep. 20.00 uur:	Vergadering kerkrentmeesters, Vijverhof
29 sep. 14.30 uur:	Zendingskrans, Vijverhof
29 sep. 19.45 uur:	Vergadering Moderamen, Trefpunt
30 sep. 14.15 uur:	Ouderensoos, Vijverhof

DIVERSE MEDEDELINGEN



Op 21 september, bij de startzondag in de Rooms Katholieke kerk, kunt u een petitie tekenen voor de Iraanse Atena Farghadani. Hieronder staat informatie over de situatie van deze jonge vrouw. Met onze handtekeningen proberen we haar te helpen. U doet toch ook mee? Alvast dank, Bep Rosing-Punt

De 29-jarige Atena Farghadani is veroordeeld vanwege haar kritische kunst. Ze gebruikte haar kunst om kritiek te leveren op de Iraanse overheid. Ze kan hiervoor in hoger beroep een gevangenisstraf van zevenenhalf jaar krijgen. Atena Farghadani maakte een spotprent waarin ze parlementsleden afbeeldde met een dierenkop. Hiermee protesteerde ze tegen wetgeving die vrijwillige sterilisatie strafbaar maakt en de toegang tot anticonceptie beperkt. Ook organiseerde ze een tentoonstelling voor de slachtoffers van de opstanden rond de omstreden presidentsverkiezingen van 2009 en plaatste ze kritische berichten op Facebook.

Atena Farghadani werd in augustus 2014 voor het eerst gearresteerd. Toen ze op borgtocht vrijkwam, zette ze een filmpje op YouTube waarin ze vertelde dat vrouwelijke gevangenisbewakers haar sloegen en haar op een vernederende manier lichamelijk onderzochten.

In januari dit jaar werd ze opnieuw opgepakt. Een maand later ging ze in de gevangenis in hongerstaking. Als gevolg hiervan kreeg ze een hartaanval. Toen ze uit het ziekenhuis werd ontslagen, werd ze elf weken in eenzame opsluiting geplaatst.

Amnesty beschouwt Farghadani als gewetensgevangene

Gratis Bijbelfestival voor gezinnen op zaterdag 24 oktober

Op 24 oktober 2015 organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap een Bijbelfestival voor kinderen en hun ouders/verzorgers. Het Bijbelfestival wordt gehouden in DeFabrique in Utrecht. Het is de tweede keer dat het Nederlands Bijbelgenootschap een festival rondom de Bijbel aanbiedt. Vorig jaar vierde het NBG zijn 200-jarig jubileum met een goed bezocht Bijbelfestival. Dit jaar is het festival speciaal voor kinderen van 2 t/m 15 jaar en hun (groot)ouders/verzorgers.

Grote Samenleesbijbelshow

Op het Bijbelfestival wordt de Samenleesbijbel gepresenteerd met de Grote Samenleesbijbelshow. De Samenleesbijbel zal half september verschijnen. Deze nieuwe uitgave bevat de complete tekst van de Bijbel in Gewone Taal, met veel extra materiaal voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. De Samenleesbijbel helpt ouders om de Bijbel samen met hun kinderen te lezen en te beleven.

Programma

Bezoekers mogen een gevarieerd programma rondom de Bijbel verwachten met:

- optredens van Elly en Rikkert, zandkunstenaar Gert van der Vijver en theatergroep Aluin
- de Grote Samenleesbijbelshow, een bijbellab waar kinderen proefjes uit de Samenleesbijbel kunnen doen en een meezingconcert met de Samenleesbijbelband
- kindercolleges door Matthijs de Jong, vertaler van o.a. de Bijbel in Gewone Taal
- muziek maken met het Fort van de Verbeelding
- een bijbelse vossenjacht en een bijbelquiz waaraan iedereen kan meedoen
- workshops voor kinderen met bijbels lego en stopmotion filmpjes
- workshops voor ouders over geloofscommunicatie, het gebruik van de Bijbel in het gezin, etcetera.

Praktisch

Het Bijbelfestival vindt plaats op zaterdag 24 oktober 2015 van 10.00 uur tot 16.00 uur in DeFabrique, Westkanaaldijk 7, 3542 DA in Utrecht.

Kaarten

De gratis kaarten zijn te bestellen via www.bijbelgenootschap.nl/bijbelfestival.

Bijbelleesrooster voor de maand september 2015

di. 1	Leviticus 26:27-39	wo. 16	Jesaja 24:1-13
wo. 2	Leviticus 26:40-46	do. 17	Jesaja 24:14-23
do. 3	Leviticus 27:1-13	vr. 18	Jesaja 25:1-12
vr. 4	Leviticus 27:14-25	za. 19	Psalm 86
za. 5	Leviticus 27:26-34	zo. 20	Jakobus 4:1-10
zo. 6	Jakobus 1:1-18	ma. 21	Jakobus 4:11-17
ma. 7	Jakobus 1:19-27	di. 22	Jakobus 5:1-6
di. 8	Jakobus 2:1-13	wo. 23	Jakobus 5:7-12
wo. 9	Jakobus 2:14-26	do. 24	Jakobus 5:13-20
do. 10	Jakobus 3:1-12	vr. 25	Psalm 119:97-104
vr. 11	Jakobus 3:13-18	za. 26	Jesaja 26:1-6
za. 12	Marcus 9:1-13	zo. 27	Jesaja 26:7-19
zo. 13	Marcus 9:14-29	ma. 28	Jesaja 26:20-27:6
ma. 14	Marcus 9:30-37	di. 29	Jesaja 27:7-13
di. 15	Marcus 9:38-50	wo. 30	Psalm 119:105-112

Bezorging Contactruimte

Binnenkort ontstaat er een vacature bij de bezorging van het kerkblad in de buurt van o.a. Esdoornpad, Langs de Kreek en Hazelaarstraat. Wie wil het kerkblad in deze straten gaan bezorgen? Op dit moment zijn het 17 adressen. Eind oktober zal de eerste keer zijn. Graag even contact opnemen met Jan Nieuwenhuizen.