

OVERDENKING

Psalm 104

Net als in eerdere jaren mediteer ik ook dit jaar in de zomertijd graag over de schepping. Kent u de scheppingspsalm, Psalm 104? De melodie is niet zeer bekend, maar wat een inhoud! Een loflied is het. Een loflied op God en Zijn schepping.

Huis

'Heer, mijn God, hoe groot bent U. Met glans en glorie bent U bekleed, in een mantel van licht gehuld (vers 1 en 2). Psalm 104 tekent de schepping als een enorm huis. De hemel is het dak. Als je naar de hemel kijkt, zie je licht. Dat licht is de mantel van God. Want God woont in een van de bovenzalen in de hemel. De hemel die als een tentdoek uitgespannen is over de aarde. Boven dat doek zijn wateren. Dat weet je als het gaat regenen of als de vloed komt, dat is als de hemelhuizen open gaan. Nu, op die wateren rusten de zalen waar God woont. 'U maakt van de wolken uw wagen en beweegt U op de vleugels van de wind, U maakt van de winden uw boden, van vlamvend vuur uw dienaren' (vers 3 en 4).

Oersoep

We horen echo's uit de eerste hoofdstukken van Genesis en uit het boek Job. 'U hebt de aarde op pijlers vastgezet, tot in eeuwigheid wankelt zij niet' (vers 5). Enorme heipalen heeft God geslagen, zoals ook in ons land moet gebeuren als we willen bouwen op de zompige veengrond. Want boven de hemel en onder de aarde zijn wateren. Ook onder de aarde. En daarom moet de aarde worden vastgezet. Als een booreiland. Tot in eeuwigheid wankelt zij niet. Maar voordat God aan zijn scheppingswerk begon, lagen land en water dooreen. In het Hebreeuws: 'tohu wabohu', chaos, een pruttelende oersoep. Levenloos. Donker en dood. En toen is God gaan scheppen. Weg jullie, wateren. Delta-plan van God. Droge grond moet er komen, land om te wonen en te bebouwen. 'Toen U hen, (de wateren) dreigde, vluchtten zij weg, toen uw donderstem klonk, stoven zij heen' (vers 6 en 7). Scheppen, dat is in de chaos tijd maken en ruimte en grond onder de voeten. Scheppen dat is scheiden. De aarde op pilaren en daarboven het tentdoek van de hemel, de blauwe hemel, de Hollandse friscgewassen hemel op de schilderijen van Van Ruysdael. Scheppen is scheiden, Gods grote Oosterscheldekering. Nooit meer een Watersnood.

Lampen

Scheppen dat is scheiden door de lampen die aan de hemel staan. De grote Lampenier bedacht een lichtplan. 'U hebt de maan gemaakt voor de tijden, de zon weet wanneer zij moet ondergaan' (vers 19). Als U het duister spreidt, valt

de nacht en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren. De jonge leeuwen gaan uit op roof, brullend vragen zij God om voedsel. Bij zonsopgang trekken zij zich terug en leggen zich neer in hun legers. De mensen gaan aan het werk en arbeiden tot de avond. Ook dat lichtplan, die lampen aan de hemel, was een daad van scheiden, van onderscheiden. Dagen en nachten, licht en duister, werken en slapen, werken en sabbat vieren. Er kwamen dagen en nachten. Zes dagen om te werken en de zevende dag een dag om te rusten en God te prijzen. Alleen zo houdt een mens het vol. Als hij evenwicht vindt, balans houdt en zo een burn-out voorkomt.

Eau de toilette

Zo wordt het leven mogelijk op aarde. Er zijn beken die door de bergen stromen. De aarde wordt verzadigd en vruchtbaar. God laat gras groeien voor het vee en gewassen voor de mens. Zo zal de mens brood winnen en wijn die het hart verheugt. Zo is het bedoeld! En geurige olie - parfum, eau de toilette die het gelaat doet stralen.

Adem

Heer, mijn God, hoe groot bent U! Vooral als je oog krijgt voor het diepste geheim in die schepping: dat alles leeft op de adem van God. Zoals God Adam schiep uit het stof, hem de levensadem inblies, 'zo werd de mens een levend wezen' (Genesis 2 vers 7), zo leeft de hele schepping op elk moment van de adem van God. '...Ontneem hun de adem en het is met hen gedaan, dan keren zij terug tot het stof dat zij waren. Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft U de aarde een nieuw gelaat' (vers 29 en 30). Een duizelingwekkende gedachte: de schepping wordt elk moment opnieuw geschapen. Het is als het ware voortdurend Pinksteren om ons heen!

Zomertijd

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar in de zomertijd heb ik meer oog voor Gods goedheid in de schepping dan in de donkere wintermaanden. Op een warme zomerdag fietsend door Gods bloeiende schepping denk ik aan Psalm 104 vers 33: 'Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef, een lied voor mijn God, zolang ik besta'. Dan kijk ik omhoog en zeg stilletjes: 'Dank U wel, God'. U wens ik dezelfde ervaring toe. 'Prijs de Heer, mijn ziel'!

Een goede zomertijd wenst u,
Ds. Hans van der Sterre

KERKDIENSTEN

12 juli Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Gereformeerde kerk, Klundert

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Wim de Looime
Gastheer / gastvrouw	Piet de Lange
Collecte Rondgang	Kerk
Uitgang	Ouderenwerk: pastoraat en bloemen

13 juli, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde

19 juli Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Adri de Vrij
Gastheer / gastvrouw	Wim de Looime
Koster	Frans Brouwer
Collecte Rondgang	Onderhoudsfonds
Uitgang	Missionair werk en kerkgroei

26 juli Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Jan Tolenaars
Gastheer / gastvrouw	Adri de Vrij
Koster	Fred Luijk
Collecte Rondgang	Kerk
Uitgang	KIA 'Geloven in verzoening'

2 augustus Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	mw. W. Balder-Timmerman, Willemstad
Ambtsdrager van dienst	Janita Bom
Gastheer / gastvrouw	Alex Solleveld
Koster	Anton Bom
Collecte Rondgang	1 ^e Jeugdwerk Kindernevendienst
Uitgang	2 ^e Onderhoudsfonds Kerk

9 augustus Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Peter van der Eijk
Gastheer / gastvrouw	Marloes Stoop of Léander van Holten
Koster	Ad van der Boon
Collecte Rondgang	Onderhoudsfonds
Uitgang	Ouderenwerk: kerktelefoon

10 augustus, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre

16 augustus Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Emie Hendrikse
Gastheer / gastvrouw	Susanne Baan
Koster	Jan Kruis
Collecte Rondgang	Zomerzending Nigeria
Uitgang	Kerk

23 augustus Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	Openluchtbijeenkomst (zie toelichting pagina 5)
Ambtsdrager van dienst	Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw	Jan Tolenaars
Koster	Cor Endepoel
Collecte Rondgang	Onderhoudsfonds
Uitgang	Jeugdwerk: Rock Solid en Solid Friends

24 augustus, 15.00 uur: Koffiekerk in het Fendertshof

30 augustus Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. N.J.A. van Exel, 's Hertogenbosch
19.00 uur	Zangdienst in De Ontmoetingskerk Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Wim Langbroek
Gastheer / gastvrouw	Anton Dijkshoorn
Collecte Rondgang	Kerk
Uitgang	Startweekend

Openluchtdienst Fijnaart

23 augustus a.s. zal voor de 4e keer een openluchtdienst worden gehouden aan de vooravond van de Fendertse week. Het thema van de dienst is deze keer "Samenkomen". Net als de voorgaande jaren wordt die weer gevierd op het plein voor de Rooms-Katholieke kerk. De Open Deur Commissie heeft deze dienst voorbereid samen met Jack Vermeulen. Jack zal ook dit jaar weer de gezamenlijke koren uit Fijnaart dirigeren en Ds. De Ronde zal in deze dienst voorgaan. De begeleiding op de piano is van Dick van der Giesen. De Open Deur Commissie nodigt iedereen, groot en klein, oud en jong, uit voor deze dienst. Mocht het weer niet meewerken, dan zullen we uitwijken naar binnen, waar we op voorhand natuurlijk niet vanuit gaan.

Na de dienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken in de Jacobushof.

Jan Tolenaars

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
12 juli	Anne en Femke	Myrthe en Claudia
19 juli	Geerte en Gerda	Jolanda
26 juli	Marloes en Angelique	Saskia
2 augustus	Marjolein en José	Claudia
9 augustus	Nel en Lejanne	Myrthe
16 augustus	Emie en Angelique	Jolanda
23 augustus	Annet en Elly	Neely Anne en Linda
30 augustus	Claartje en Femke	Tiny en Saskia

	PPT-dienst	Beamerdienst
12 juli	Jeroen	Bert
19 juli	Nicky	Anton / Bert
26 juli	Nicky	Anton
2 augustus	Tiny	Anton
9 augustus	Tiny	Bert
16 augustus	Tiny	Peter
23 augustus	Nicky	Bert
30 augustus	Jan	Willian

	Bloemendienst	Organist
12 juli	Riet Jongbloed	Ad van Sprang
19 juli	Jenke de Lint	Dick van der Giesen
26 juli	Sandra Leijten	Johan van der Steen
2 augustus	Hetty Bom	Ad van Sprang
9 augustus	Ella knook	Ad van Sprang
16 augustus	Sophie de Vette	Dick van der Giesen
23 augustus	Tiny Verhagen	Ad van Sprang
30 augustus	Marjan van der Zwaag	Dick van der Giesen

Toelichting collecten Taakgroep Kerk en Wereld

Zondag 12 juli 2015: Eigen gemeente - Ouderenwerk (pastoraat)

De taakgroep Kerk en Wereld collecteert op zondag 12 juli 2015 voor de bloemen in het Pastoraat. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn). De bloemen worden dan ook erg gewaardeerd. Wanneer u regelmatig een bloemetje koopt, weet u wat de kosten hiervoor zijn. De bloemen zijn dan ook een grote kostenpost voor de taakgroep Kerk en Wereld, maar we willen toch graag doorgaan met deze vorm van aandacht aan onze gemeenteleden. Daarom vragen we uw aandacht en bijdrage voor deze collecte.

Zondag 19 juli 2015: Eigen gemeente - Missionair werk en kerkgroei

In veel gemeenten ontbreekt de middengeneratie, mensen van 25 tot 45 jaar. Mensen die wel behoefte hebben om de verbinding met elkaar te zoeken en te praten over geloof en leven. Zo ook in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten.



De collecte vandaag is bestemd voor pionierswerk, waarmee onze kerk mensen bereikt die niet meer in de kerk komen, maar wel behoefte hebben om vragen van geloof en leven te delen. Er zijn activiteiten, zoals de Alpha-cursus, met veel gelegenheid voor gesprek, specialdiensten aangepast in tijdsduur, liederen, woordkeus en thema voor deze doelgroep en gespreksgroepen gericht op de middengeneratie. Wij hopen dat u deze initiatieven wilt ondersteunen.

Zondag 26 juli 2015: Kerk in actie – Geloven in verzoening (Columbia)

Op zondag 26 juli 2015 is de collecte bestemd voor het project "Geloven in verzoening" van Kerk in Actie. 'Hoe kunnen mensen verder leven met een traumatisch verleden?' Die vraag staat centraal in het project 'Verzoening' van een aantal Colombiaanse kerken. De Colombiaanse bevolking zit klem tussen de strijdende partijen: guerrillalegers, de overheid, paramilitairen en de drugsmafia. Ze kunnen nergens heen met hun verhaal. Ze vertrouwen niemand meer. "De mensen hebben er genoeg van. Ze praten over verzoening. En dan bedoelen ze: laat het geweld ophouden. We willen rust, hoe dan ook. Ook politici hebben het graag over verzoening, want het woord ligt goed bij de kiezer. Het gevaar is groot dat het begrip op die manier een loze kreet wordt."



Vanaf januari 2015 is theologe Inge Landman uitgezonden naar Colombia. Via het IMCOL, de Mennonietenkerk in Colombia, is zij betrokken bij het oecumenische project Geloven in verzoening. Inge zal onder meer studenten aan het Doopsgezinde Seminarie toerusten om processen van verzoening en vergeving op gang te brengen in gemeenschappen die getekend zijn door extreem geweld, trauma's en wantrouwen. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

Zondag 2 aug. 2015: Eigen gemeente – Jeugdwerk (kindernevendienst)

Op zondag 2 augustus 2015 is er een collecte voor een belangrijke groep in onze gemeente: *de kinderen in de kerk!* Iedere zondag is er tijdens de morgendienst voor de kinderen een kindernevendienst. Doel hiervan is om de kinderen het evangelie te vertellen op een manier die zoveel mogelijk aansluit bij hun niveau. Hierbij wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de invulling van de kindernevendienst en aan de manier waarop kinderen bezig zijn met het geloof. Uw steun via de collecte is daarbij onmisbaar.

Zondag 9 augustus 2015: Eigen gemeente – Ouderenwerk (kerktelefoon)

Op deze zondag collecteren we voor het in stand houden van de kerktelefoon. De *kerktelefoon* is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collecte kunnen we die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. Helpt u mee?

Zondag 16 augustus 2015: Kerk in Actie – Zomerzending Nieuw toekomst voor weduwen (Nigeria)

In *Nigeria* behoren de *weduwen* tot de allerarmsten in het land. Na het overlijden van hun echtgenoot worden de eigendommen van het gezin toegewezen aan de familie van de man. De vrouw blijft zonder bezit achter. Omdat vrouwen vaak geen opleiding hebben gehad, lijkt hun toekomst uitzichtloos. De vrouwenvereniging van de Kerk van Nigeria helpt de weduwen door hen korte vakopleidingen aan te bieden, zodat ze een nieuw leven kunnen opbouwen. Na de opleiding ontvangen de vrouwen een microkrediet om zelfstandig van start te gaan als secretaresse, naaister of breister. Kerk in Actie ondersteunt het werk van de Kerk van Nigeria van harte. Het is bijzonder werk, omdat het gedragen wordt vanuit de doelgroep: vrouwen voor vrouwen. De collecte is bestemd voor dit zendingswerk in Nigeria en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie.

Zondag 23 augustus 2015: Eigen gemeente – Rock solid en Solid friends

De collecte deze zondag is bestemd voor het plaatselijk *jeugdwerk* van de Protestantse Kerk in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. "Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God." Dat is een verlangen van veel ouders en grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen. De Taakgroep Kerk en Wereld deelt dit verlangen. Want geloofsopvoeding is niet alleen op zondag in de kerk, maar is van alledag. Solid zijn dé clubprogramma's voor tiener- en jongerenwerk. *Rock Solid en Solid Friends* laat tieners en jongeren kennismaken met het christelijk geloof in hun leefwereld. Door humor, gekke spellen en relationeel te werken komen tieners graag naar de Solid club. Daarom vragen we u om uw bijdrage tijdens de collecte voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, want samen geven we het geloof door aan de volgende generaties! Helpt u mee?

Zondag 30 augustus 2015: Eigen gemeente – Startweekend Goede Buren

Op 19 en 20 september starten we met de aftrap voor een nieuw kerkelijk jaar. Dit jaar is het oecumenisch, dus samen met onze katholieke broeders en zusters. Het thema van de startzondag 2015 is '*goede buren*'. De kerk maakt deel uit van de wijk waarin ze staat. En hoe die buurt er ook uitziet, van iedere buurt maken jongeren en ouderen deel uit, mensen met lichamelijke en psychische beperkingen, alleenstaanden en gezinnen. De kerk is voor veel mensen als gebouw herkenbaar in de wijk aanwezig. Maar weten ze ook dat er



naast kerkdiensten vaak andere bijeenkomsten plaatsvinden? Weten de buurtbewoners dat de kerk behalve een buur ook een goede buur is/kan zijn? Binnen de Protestantse Kerk komt steeds meer nadruk te liggen op de aanwezigheid van de kerk in de eigen wijk. Op zondag 30 augustus 2015 is de collecte bestemd als een bijdrage in de kosten voor het startweekend.

TAAKGROEP PASTORAAT

WIJ GEDENKEN



Wij gedenken onze zuster **Anneke Endepoel**.

Anneke werd op 17 september 1943 geboren in Zwingelspaan. Samen met zus Adrie en broer Cor groeide ze op in het gezin Endepoel. Na de watersnood verhuisden ze naar de noodwoning aan de Tonsedijk, het adres waar Anneke altijd is blijven wonen. In 1955 overleed onverwacht hun moeder, waarna vader hun tot grote steun is geweest.

Als jong meisje las Anneke al voor aan de buurtkinderen, van jongs af aan wilde ze schooljuffrouw worden. Ze ging naar de kweekschool en na een jaar in Roosendaal stond ze 17 jaar voor de klas in Zwingelspaan en vervolgens 23 jaar in Zevenbergen. Juf Anneke had een groot hart voor haar kleuters, met toewijding heeft ze dit vak uitgeoefend. Ook als de kinderen de school al jaren hadden verlaten, bleef ze geïnteresseerd in hun wel en wee.

Toen ze stopte met haar werkzaamheden als onderwijzeres, ging ze voor de kerk ouderenbezoekwerk doen. Dat lag dicht bij elkaar, zoals ze zelf zei, want ook daarin veroverde zij met haar oprechte aandacht en een vrijmoedig geloofsgetuigenis de harten van degenen die aan haar waren toevertrouwd.

Groot was de schrik toen ze deze winter ernstig ziek bleek te zijn. Broederlijk heeft Cor voor Anneke gezorgd en ook Adrie en Ad waren zeer bij haar betrokken. Dankbaar voor het leven, blij met de toekomst kon ze zich aan Gods hoede overgeven. Op 20 juni is zij overleden, op 27 juni is zij begraven na een dienst waarin wij de liturgie volgden die zij zelf had samengesteld. Wij lazen Psalm 27 en uit Johannes 14: "In het huis mijns Vaders zijn vele woningen". In dit geloof gedenken wij Anneke Endepoel.

Ds. De Ronde



Wij gedenken **Johannes Gerard Jan van Nieuwenhuijzen**.

Op 25 juni 2015 is overleden Johannes Gerard Jan van Nieuwenhuijzen in de leeftijd van eenennegentig jaar. Een paar maanden geleden had hij zijn heup gebroken. Na een lange periode van revalidatie woonde hij net weer twee weken op de flat, toen hij een longontsteking kreeg die hij niet meer de baas kon.

Jo van Nieuwenhuijzen werd geboren op 18 juni 1924 op een boerderij in Heijningen. Daar heeft hij ook zelf geboerd, samen met een broer. Tot zijn drieënzeventigste is hij actief geweest, de laatste jaren hielp hij mee op de boerderij van zijn zoon Thijs op St. Philipsland. Verdriet is hem niet bespaard gebleven. Het zwaarst was ongetwijfeld, behalve het sterven van zijn vrouw, eenentwin-

tig jaar geleden, de dood van zijn jongste zoon Leen van Nieuwenhuijzen, na een ongeluk in Brazilië, in 2002.

Dhr. Van Nieuwenhuijzen volgde het kerkelijke Fijnaartse leven met aandacht en was op zijn beurt gelukkig met de aandacht die hij van de kerk ontving. Over zijn geloof zei hij eens: ik ben belangstellend, met een miniem geloof. Bij het afscheid heb ik dat kleine gedichtje voorgelezen: 'Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is, en dat van dit geheimenis, God het begin en einde is'. Op de rouwkaart stond: "t Is goed geweest".

Mogen de kinderen Thijs en Anita, de kleinkinderen Elseline en Jan, Hans en Brenda en de achterkleinkinderen Like, Kris, Noud, Thijn en Tygo, goede herinneringen met zich meedragen en moge God hen nabij zijn in de tijd die komt.

Ds. Van der Sterre

Pastoralia

Wijk 1 en 5 – Ds. J.H. van der Sterre

* Op 25 juni overleed dhr. Johannes Gerard Jan van Nieuwenhuijzen, Kerkring 42, na een kort ziekbed op de leeftijd van 91 jaar. Wij wensen de familie Gods troost en nabijheid toe.

* Dhr. J. Knook, Pieter de Hooghstraat 67, heeft in verband met nierproblemen in het Bravisziekenhuis te Roosendaal gelegen. Daar herstelde hij goed en inmiddels hebben we hem weer in de kerk gezien.

* Mw. M.F. Goulooze-van der Flier, Koningin Emmastraat 1, Willemstad, had haar heup gebroken en is met goed gevolg geopereerd. Inmiddels is zij weer thuis.

* Mw. H.P. Groeneveld-Rijshouwer, Brabantse Bellefleur 79, revalideert in Wiekendaal en gaat tot blijdschap van haar dierbaren goed vooruit.

* Mw. Tiny Verhagen-Coomans, Kastanjelaan 2, heeft haar kuur weer kunnen vervolgen, nadat ze vanwege bijwerkingen een aantal dagen in het ziekenhuis moest worden opgenomen.

* Dhr. Sjaak van Beek, Dennenlaan 4, wordt naar alle waarschijnlijkheid in de week van 6 juli geopereerd in de D. den Hoedkliniek. Goed nieuws is dat dochter Romy voor haar eindexamen is geslaagd.

* Wij condoleren de familie Winkelhof met het verlies van Caspar, zoon van Cora, broer van Joan, Ruud en Ben, vriend van Marian. Caspar overleed 9 juni na langdurige ziekte en is 51 jaar geworden. Dat de Heer de familie in dit gemis nabij zal zijn.

* Mw. J. Moerland-Nieuwkerk, De Bongerd 24, kwam zo ongelukkig ten val met de fiets dat haar bovenarm op meerdere plaatsen gebroken is. Met behulp van een mitella moet de arm met rust genezen.

Wijk 2, 3 en 4 – Ds. F.C. de Ronde

* Op 20 juni overleed onze zuster Anneke Endepoel, Tonsedijk 2. Elders in deze *Contactruimte* vindt u het in memoriam.

* Bij dhr. Arie Breure, Parelstraat 7, is longkanker geconstateerd. Een grote schrik. Momenteel is hij begonnen met een chemokuur om een operatie mogelijk te maken. We hopen en bidden met Arie en Bep dat de behandeling het gewenste effect zal hebben.

* Dhr. P. van Dueren den Hollander, Kasteelweg 4 Zevenbergen, moest opgenomen worden in het Amphia Ziekenhuis, nadat hij bij een val een aantal ribben had gebroken. Daarbij werd helaas ook ongeneeslijk kwaad geconstateerd. Gelukkig is de pijn verminderd en kon hij weer terug naar zijn plek in De Zeven Schakels.

* Dhr. Piet Verhagen, Torenavalkstraat 14, heeft bij een val een heup gebroken en moest geopereerd worden. Een tegenslag, aangezien zijn toestand toch al broos was. Hij revalideert in Wiekendaal.

* Dhr. Johan den Hollander, Zwingelspaansedijk 6, heeft een spannende tijd achter de rug. Hij heeft enige weken in het Erasmus Medisch Centrum (EMC) gelegen, nadat er complicaties waren opgetreden bij een nekoperatie. Nu verblijft hij voor verder herstel in De Zeven Schakels.

* Mw. C. Verschuren, Tonsedijk 10, heeft een enkel gebroken en moest met haar voet in het gips.

* Dhr. Bert de Lint, Leeuwerikstraat 63, werd vanwege koorts een paar dagen uit voorzorg in het ziekenhuis opgenomen, maar hij kon al snel weer naar huis. De laatste berichten zijn bemoedigend.

* Mw. C.C. Vijfhoek-Knook, Potenblokseweg 1, die lange tijd verzorgd werd door haar broer, is verhuisd naar de Fendertshof.

* Mw. A.A. Scheepers-de Bruin, Markweg Noord 1, heeft een kwetsbare gezondheid. Haar man en de thuiszorg staan haar bij.

Als u gemeentelieden een kaart wilt sturen, dan zijn hier de adressen van diverse ziekenhuizen:

- Amphia Ziekenhuis, Locatie Molengracht, Molengracht 21, 4818 CK Breda;
- Zorgcentrum De Zeven Schakels, Kasteelweg 4, 4761 BN Zevenbergen
- Regionaal Behandelcentrum Wiekendaal, Kalsdonksestraat 89, 4702 ZB Roosendaal
- Bravisziekenhuis, locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25, 4708 AE Roosendaal
- Bravisziekenhuis, locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1, 4624 VT Bergen op Zoom



Verhuisd

- Dhr. C.J. Winkelhof, Beukenlaan 7, 4793BM > Jan Vermeerlaan 41C, 4703KC Roosendaal.

- Fam. Vogelaar, Prinses Christinastraat 54, 4793BV > Koningin Emmastraat 13, 4793CC.

- Mw. J.M. de Vrij, Boomgaardstraat 7, 4793GL > Prinses Irenestraat 2, 4793CW.

- Mw. D.N. van der Linden, Nieuwe Dorpsweg 39, 4793BR > Eerste Kruisweg 7, 4793RS.

Vertrokken

- Mw. T.J.C. van Laarhoven-Rijndorp, Friesestraat 16, 4794AD Heijningen > In de Veste 2, 4797AW Willemstad.

- Fam. E.F. Bruinsma, Revelaar 2, 4759AL Noordhoek > 't Reekje 1, 4759AD Noordhoek.

- Fam. Korteweg-Bulthuis, Drogedijk 38, 4793TC > Ginnekenweg 280, 4835NK Breda.

Nieuw ingekomen

- Mw. A. van Brandwijk-Verhoeven, Prinsenlaan 183, 3067TV Rotterdam > Kerkring 147, 4793ES Fijnaart.

- Dhr. R. Kamp en Mw. H. Schoone, Singel 47C, 3112GK Schiedam > Gierzwaluw 1, 4793HX Fijnaart.

- Mw. M. Koomans, Prinses Christinastraat 67, 4797HP Willemstad > Voorstraat 20, 4793EV Fijnaart.

- Mw. A. Bout, Zoutziedersdreef 19, 4691LZ Tholen > Suikerhoek 27, 4758BG Standdaarbuiten.

- Mw. A. Kras-Dorchain, Stuart Millstraat 127, 3076RL Rotterdam > Kerkring 50, 4793ES Fijnaart.

- Dhr. en Mw. Van Elzelingen, Bentlaken 35, 4251GT Werkendam > Molenstraat 18F, 4758AB Standdaarbuiten.

Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze gemeente.

Overgeschreven

Mw. Korteweg-Eversdijk, St Janstraat 2, kamer 204, 4758BH Standdaarbuiten naar de Protestantse gemeente Halsteren-Nieuw Vossemeer

80+ verjaardagen

1 juli Dhr. L.J. Scheepers, Markweg Noord 1, 4794SP

5 juli Mw. A.C. Horde-Nieuwkerk, Brabantse Bellefleur 37, 4793KC

10 juli Mw. A. Vogelaar-Agterdenbos, Kerkring 25, 4793ES

11 juli Dhr. H.L. Hollemans, Koningin Emmastraat 15, 4793CC

13 juli Mw. T.J.C. van Laarhoven-Rijndorp, Friesestraat 16, 4794AD

19 juli Mw. A. de Rooter-de Wit, Kerkring 54, 4793ES
 22 juli Dhr. T. Nieuwkerk, De Bongerd 23, 4793BK
 22 juli Mw. A.A. Tolenaars-Blokland, Eksterstraat 4, 4793GW
 23 juli Mw. G.D. Kers-de Wit, Edvard Griegstraat 28, 4793GP
 24 juli Mw. T. van den Hil-Verhagen, Molenstraat 93, 4793RA
 27 juli Mw. M. Noordijk-Nouwen, Jan Punthof 57, 4793GS
 27 juli Mw. M. Driesprong-Nieuwkerk, Slobbegorsedijk 5, 4794RS
 28 juli Mw. M.J. Agterdenbos-Kers, Jan Punthof 25, 4793GR
 28 juli Mw. C. Rijnberg-Konings, Jan Punthof 51, 4793GS
 30 juli Dhr. H. de Pater, De Bongerd 8, 4793BK
 4 aug. Mw. M. Oostdijk-Vogelaar, Molenstraat 11, 4793ED
 4 aug. Mw. A. de Vos-Slikboer, Jan Punthof 115, 4793GT
 6 aug. Mw. L.H. Noordijk-Agterdenbos, Kerkring 139, 4793ES
 7 aug. Dhr. C. Jongbloed, Prins Bernhardstraat 9, 4793CT
 10 aug Mw. J.J.D. Lit-van Oostenbrugge, Dauwdruppelhof 7, 4793CJ
 11 aug Mw. S. Otto-van de Ree, Jan Punthof 95, 4793GT
 12 aug. Mw. J. Saarloos-Agterdenbos, Kerkring 25, 4793ES
 18 aug. Mw. J.C. Burgers-Nieuwkerk, Eksterstraat 33, 4793GW
 24 aug. Dhr. H.G. van der Weerd, Appelaarseweg 18A, 4793EK
 24 aug. Mw. E. Bevelander-Verhoeven, Jan Punthof 105, 4793GT
 25 aug. Mw. A.K. Maris-Capelle, Appelaarseweg 45, 4793EJ
 26 aug. Mw. P. van der Horst-Krougman, Friesestraat 9, 4794AC

Huwelijksjubilea

55 jaar

6 juli Echtpaar De Pater-Flier, De Bongerd 8, 4793BK
 31 aug. Echtpaar Ardon-van de Meeberg, Patrijsstraat 8, 4793HV

50 jaar

13 aug. Echtpaar Van Sprang-van de Merbel, Van Disstraat 1, 4793GE
 20 aug. Echtpaar Verhagen-Kers, Deventerstraat 11, 4794AH

40 jaar

30 juli Echtpaar Van der Leer-Bijl, Blauwbloei 8, 4759AP Noordhoek
 29 aug Echtpaar Breure-van Bezooijen, O. Heijningsedijk 20, 4794RG

25 jaar

31 aug. Echtpaar De Rooter-van Namen, Groeneweg 11, 4759BA Noordhoek
 Wij wensen u Gods zegen toe op uw verdere levensweg, dat Hij u nog lang voor elkaar en anderen mag sparen.

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag e.d., geeft u dat dan door aan de redactie.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Van de KERKENRAADSTAFEL

GEWELDIG !

Als gemeente kunnen we geweldig dankbaar zijn dat zovelen, te weten Janita Bom, Jan Tolenaars, Alex Sonneveld, Leander van Holten, Marloes Stoop, Tanny Verhagen en Willem Tolenaars zich geroepen hebben gevoeld het ambt van ambtsdrager of een taak als taakgroeplid op zich te nemen. Ook Corrie Wessels zal de taak als taakgroeplid-kerkrentmeester nog blijven vervullen. Nu ik dit stukje schrijf moet de bevestiging 28 juni a.s. nog plaats vinden, als u dit stukje leest heeft de bevestiging plaats gevonden. Met een gerust hart hebben de op dit moment nog zittende ambtsdragers en taakgroepliden Sjerp Vormeer, Han Keijzer, Albert Elzerman, Anton Bom, Janneke van Baren en Tanny Verhagen, die nog actief blijft als taakgroeplid, dus afscheid kunnen nemen. Er zijn wat hen betreft dus gelukkig geen lege plaatsen in de kerkenraad ontstaan. In de volgende *Contactruimte* kom ik er nog wat uitgebreider op terug, maar nu al wil ik hen zeer bedanken voor het vele werk dat zij in de voorbije jaren als ambtsdrager hebben verricht.

Naast het feit dat er in de verschillende taakgroepen nog taakgroepliden gewenst zijn, blijft na de bevestiging op 28 juni a.s. nog slechts één vacature voor zitting in de kerkenraad bestaan, nl. die van mij. De kerkorde is er duidelijk in: na drie aaneengesloten periodes van vier jaren ambtsdrager te zijn geweest met maximaal een uitloop van zes maanden - en dat alles is op mij van toepassing - moet de betreffende ambtsdrager stoppen. Dispensatie, zoals in de laatste gemeenteavond werd voorgesteld, is niet mogelijk. Overigens heb ik ten tijde van de fusie al besproken ermee te stoppen op het moment dat mijn ambtstermijn erop zou zitten en inmiddels is het alweer een paar maanden verder. Het is goed dat regelmatig nieuwe ambtsdragers, met een nieuwe en frisse blik, zitting in de kerkenraad nemen. Als er in de tweede helft van dit jaar niemand mijn taak als ouderling-kerkrentmeester overneemt, dan zal er binnenkort dus een lege plaats in de kerkenraad zijn. De komende tijd zullen we daarover in het moderamen en de kerkenraad nader van gedachten wisselen.

Ik hoop van harte dat toch op korte termijn ook deze vacature zal zijn ingevuld. Laten we God danken en bidden.

Met een vriendelijke groet,
 Wim Langbroek, vz.

Startweekend – Goede buren!

Zet het alvast op de agenda of op de kalender! Op 19 en 20 september starten we met de aftrap van een nieuw kerkelijk jaar. Dit jaar is het weer oecumenisch, dus samen met onze katholieke broeders en zusters.

We beginnen zaterdag met de vertrouwde BBQ bij het Trefpunt. 's Zondags volgt een feestelijke dienst in de Rooms-Katholieke kerk met medewerking van jong en oud. Na afloop volgt nog een leuk samenzijn.

U/jij komt toch ook?

Wilt u/jij ons helpen?

Mail of bel naar Emie: 0168 464426; Gemeentezijn@pknfijnaart.nl of

Marjolein: 0168 467074;

Groeten van de Startweekendcommissie

Portret van een gemeentelid: *thr. T. Nieuwkerk*



Hoe lang bent u al lid van deze kerk en waarom van deze kerk?

Ik ben al bijna 84 jaar lid van deze kerk, want ik ben in 1931 geboren in Fijnaart en op 6 september 1931 gedoopt in de Hervormde kerk. In 1954 heb ik belijdenis gedaan en in 1957 was mijn huwelijks-

bevestiging met Johanna Kievit, allemaal in deze kerk. We hebben vier meisjes en een jongen gekregen die alle vijf gedoopt zijn in deze kerk. Onze dochters zijn hier ook getrouwd en onze zoon is in Hilvarenbeek in de Hervormde kerk getrouwd. Mijn vrouw is in 2014 op haar 80e verjaardag overleden en vanuit deze kerk begraven.

Welke bijdrage levert u aan onze kerk?

Bij mij thuis hangt een oorkonde aan de muur die ik in 2003 gekregen heb van De Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlands Hervormde Kerk. Mij werd toegekend het Draaginsigne in Zilver wegens het vervullen van de functies van notabele en (president-)kerkvoogd gedurende bijna 35 jaar. Hierna heb ik nog een aantal jaren de ledenadministratie verzorgd en de preekvoorziening gedaan.

Nu doe ik nog een wijk van het verjaardagsfonds.

Wat beleeft u aan onze kerk?

Ik ben van huis uit gewend om met kerk en geloof om te gaan. De kinderen gingen altijd mee naar de kerk en De Schakel. Het contact met anderen en samen je geloof beleven vind ik belangrijk. Ik vind het positief dat we elke week koffiedrinken na de dienst. Sinds de fusie is het drukker in de kerk en zie ik ook weer meer kinderen en jongeren.

Welke ervaring zal u altijd bijblijven?

De opening van De Vijverhof. Mijn vader heeft namens de ouderen de eerste steen gelegd, samen met twee andere gemeenteleden en we hadden er hard voor gewerkt. Ik was blij dat de kinderen niet meer naar De Schakel hoefden. Ook de realisatie van de fusie. We hebben er zoveel over vergaderd en ik ben er trots op dat we dit bereikt hebben in Fijnaart!

Als de kerk er niet was, wat zou u dan missen?

De kerkgang op zondagmorgen en het koffiedrinken erna. De zondag is voor mij altijd een rustdag geweest en dat is nog zo.

Wat staat er op uw kerkelijke verlanglijstje?

Van mijn verlanglijstje is de laatste jaren al veel in vervulling gegaan: De Vijverhof, de fusie, het schilderwerk. Ik ben wel wat bezorgd, als oud-kerkvoogd, over de kosten van onderhoud van drie kerkgebouwen. Het geluid in De Ontmoetingskerk staat er eigenlijk nog wel op. Ik heb niets tegen De Ontmoetingskerk, maar ik blijf altijd thuis als de dienst daar is, want ik versta niets van wat er gezegd wordt. Dat vind ik toch wel jammer, ik zou er graag bij zijn. Ik luister thuis, want daar is het geluid heel duidelijk.

Welk lied zingt u heel graag?

Lied 913 uit het nieuwe liedboek:

Wat de toekomst brengen moge,

mij geleidt des Heren hand;

moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;

Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen

met een rustig kalme moed!

Laat mij niet mijn lot beslissen:

zo ik mocht, ik durfde niet.

Ach, hoe zou ik mij vergissen,

als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behandelen,

dat alleen de weg niet vindt:

neem mijn hand in uwe handen

en geleid mij als een kind.

Wat gaat er heel goed in onze kerk?

Ik heb in het afgelopen jaar, na het overlijden van mijn vrouw, veel contact gehad met de dominee, de ouderling en de wijkdames. Dat contact is er nog steeds en ik vind het contact vanuit de kerk met de wijk van veel belang.

Wat kan er beter?

Ik wil onze kerkleden vragen zich beschikbaar te stellen voor een functie in de kerk. Vooral voor de kerkenraad is het moeilijk om nieuwe leden te vinden.

Aan wie geeft u deze pen door?

Aan mw. N. Blok-Huijzers.



ZEESTERREN (Vakantie Bijbel Club)

Je moet er nog even op wachten. Eerst komt de zomervakantie, maar in de herfstvakantie wordt er weer een VBC gehouden voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. (28, 29, 30 oktober).

Dit jaar met speciaal Tienerprogramma! Het Thema is dit jaar: "Zeesterren".

Achter de schermen zijn we met een aantal enthousiaste mensen begonnen met de voorbereidingen, maar voor de dagen zelf kunnen we ook nog wel mensen (jong / oud) gebruiken.

Zou u / jij willen helpen bij dit feest?!

Dit kan van alles zijn: helpen bij het knutselen, muziek, het spel op vrijdag, limonade schenken, oppassen op de kleintjes, foto's maken, één, twee of meer dagen...

Vooraf voor de muziekgroep zoeken we nog versterking. Kunt u of jij een instrument spelen? Laat het ons weten. Ook als je maar één dag zou kunnen! Oh ja, ook mannen kunnen natuurlijk helpen, graag zelfs!

Opgave en info: Gerda van Dorp of Marloes Bas (jeugd@pknfijnaart.nl).

Alvast voor in je agenda: **Medewerkersavond: 6 oktober om 20.00 uur.**

Groetjes van het VBC-team

Van de kindernevendienst

De komende periode gaan we verder met het Marcusevangelie (vanaf hoofdstuk 6). Eerst is Jezus thuis in Nazareth waar hij in de synagoge vertelt over de Heilige Schrift, maar of hij echt welkom is? Jezus wil ook verder trekken om het goede nieuws van Gods koninkrijk verder te verspreiden. Zijn 12 leerlingen doen dat ook, ze gaan 2 aan 2 op pad om te vertellen over God. Dat is niet altijd makkelijk, ze zijn soms ook bang, ze vragen zich af wie Jezus is en wat Hij wil. Maar ze leren ook op God te vertrouwen. We lezen ook over genezing van een dove en een blinde, wat een wonder! En we zullen het hebben over wat het betekent om een goed hart te hebben. Het is niet altijd makkelijk om eerlijk te zijn, lief te zijn voor elkaar, maar we kunnen er wel ons best voor blijven doen!

Kortom, weer genoeg te doen tijdens de kindernevendienst de komende tijd. Jij komt toch ook?!

TAAKGROEP BEHEER



Verantwoording collecten 24 mei t/m 28 juni 2015:

24 mei	Onderhoudsfonds	€ 153,35
31 mei	Kerk	€ 176,72
7 juni	Kerk	€ 177,71
7 juni	Onderhoudsfonds	€ 135,27
14 juni	Onderhoudsfonds	€ 110,76
28 juni	Kerk	€ 248,93

Giften

Via ds. De Ronde 1 x € 50,- en 1 x € 10,-; via de heer De Lange 1 x € 48,- en 1 x € 40,- t.b.v. Onderhoudsfonds; via bank 1 x € 200,- en 1 x € 100,-.

Alle gevers hartelijk dank!

Solidariteitskas

Binnenkort wordt u weer gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Solidariteitskas. Daarom wil ik daarover graag enige toelichting geven.

De Solidariteitskas is bestemd voor onderlinge steunverlening van de plaatselijke gemeenten. De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage van of namens alle belijdende leden en doopleden van de kerk.

Er zijn drie geldstromen: op de eerste plaats de directe financiële ondersteuning van plaatselijke gemeenten die door uitvoering van noodzakelijke projecten in onoverkomelijke financiële problemen dreigen te geraken; daarnaast wordt ondersteuning geboden aan pastoraat, dat maar op enkele plaatsen georganiseerd wordt, maar een bredere betekenis heeft voor het geheel van de kerk, zoals het studentenpastoraat en bijvoorbeeld het dovenpastoraat. Tenslotte worden uit de Solidariteitskas regionale projecten ondersteund waarbij gemeenteopbouw centraal staat.

Een deel van de opbrengst is voor de eigen gemeente. € 5,00 wordt afgedragen aan het landelijk orgaan.

Namens de kerkrentmeesters,
Albert Elzerman, penningmeester

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mailadres: jaapdevrij@home.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

FANCY FAIR - zaterdag 29 augustus 2015

Ook dit jaar organiseren we de laatste zaterdag van augustus weer een Fancy Fair rondom de Dorpskerk en in de Vijverhof. Op een aparte pagina van deze *Contactruimte* kunt u lezen wat er allemaal te doen is en hoe laat we daarmee beginnen. We hopen er met z'n allen, zoals altijd, een heel gezellige dag van te maken. We hebben nog steeds mensen nodig die kunnen helpen om dit evenement weer tot een succes te maken. Helaas kan Arie Breure vanwege zijn gezondheid niet bijdragen aan de commissie. Ook via deze weg willen we Arie hartelijk danken voor al die jaren dat hij deel uitmaakte van de Fancy Fair commissie en daarin ook zijn bijdrage heeft geleverd. We wensen hem Gods nabijheid bij de strijd tegen zijn ziekte.

Deze keer willen we de opbrengst bestemmen voor het onderhouden van de kerkgebouwen die we in beheer hebben.

De verkoop van de loten voor de grote verloting start binnenkort. De loten kosten € 2,50 per stuk. 1ste prijs € 330,-- en 2de prijs € 170,--.

Wij vinden het heel fijn als wij prijzen en prijsjes voor het Rad van Avontuur en (zelfgebakken) lekkers voor bij de koffie en thee ontvangen. U kunt dit vanaf 9.00 uur op 29 augustus inleveren in de Vijverhof.

Voor de snuffelmarkt zouden we graag bruikbare spulletjes van u willen ontvangen (geen meubels!). Ook kleding is van harte welkom. Ook dit kunt u vanaf 9.00 uur inleveren in de Vijverhof of vooraf bij:

Lenie Vogelaar, Pr. Bernhardstraat 3, tel. 464585 - of

Addy Roks, Hoge Heijningsedijk 12, tel. 462254 of

in overleg met Henk Nijhoff – 0649115532 afspreken.

We vertrouwen op uw medewerking en hopen dat u 29 augustus aanwezig kunt zijn tijdens de Fancy Fair. Graag tot dan!

De Fancy Fair Commissie: Lenie, Albert, Gerrit, Jos, Aagje, Henk.

Bomen op de begraafplaats

Afgelopen voorjaar heeft er een inspectie door een expert plaatsgevonden van de bomen op de begraafplaats. Daaruit is voortgekomen dat 7 bomen zodanig zijn aangetast, dat zij moeten worden gerooid. Verder zullen veel bomen gesnoeid worden, omdat anders de takken te zwaar worden en eventueel op de graven zouden kunnen vallen. Voor het uitvoeren van al deze werkzaamheden is bij de gemeente Moerdijk vergunning aangevraagd en die is ondertussen ook verleend. Overigens zullen voor de bomen die gerooid worden weer nieuwe bomen geplant worden. De werkzaamheden zullen in augustus worden uitgevoerd door een bedrijf dat is gespecialiseerd in het snoeien en rooien van bomen.

Mocht u in augustus een bezoek willen brengen aan de begraafplaats, weest u er dan op bedacht dat de hierboven genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd en dus soms niet alle graven bereikbaar zijn omwille van de veiligheid.

Bij begrafenissen zullen in overleg met het bedrijf de werkzaamheden worden stilgelegd.

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de volgende leden van de Taakgroep Beheer: Henk Nijhoff, Jaap de Vrij, Wim Langbroek.

FANCY FAIR zaterdag 29 augustus rondom

DE DORPSKERK

Van 10.00 tot 18.00 uur

- **Bloemenkraam**
- **Oliebollen**
- **Snuffelmarkt**
- **Springkussen**
- **Eendjes vissen**
- **Verkoop zelfgemaakte kaarten**
- **Verkoop poffertjes**
- **Sjoelen**

IN DE VIJVERHOF:

**Koffie, thee of fris met cake
of een andere versnapering**

RAD VAN AVONTUUR

**Kom op tijd, want we willen 's morgens al starten
met alle activiteiten en om 18.00 uur stoppen.**

**Op dat tijdstip zal ook de trekking van de grote
verloting plaatsvinden.**

U KOMT TOCH OOK?!



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten

Allereerst een rectificatie:

In de vorige *Contactruimte* stond bij de collecte van 10 mei 'Jeugdwerk'. Dat had 'Nepal' moeten zijn, dus 10 mei Nepal € 811,58.

17 mei	Ouderenwerk kerkteléfono	€ 118,92
24 mei	Zendingswerk Oekraïne	€ 261,30
31 mei	Werelddiaconaat Kenia	€ 279,83
7 juni	Stichting Het Raakt U	€ 400,00
14 juni	Roosevelthuis	€ 275,00
21 juni	NBG	€ 141,16
21 juni	Diaconie (uitgang)	€ 107,20
28 juni	Voedselbank	€ 269,57



Op 5 juli staan wij met onze boeken in de Vijverhof. Die zondag is het afscheid van de grote kinderen van de nevendienst. Heeft u nog een mooi boek nodig voor een kind of zoekt u iets goeds om

te lezen in de zomer? Kom dan eens kijken naar onze uitgebreide voorraad. Wij geven graag advies.

Op 2 augustus staat de boekentafel opgesteld in de hal van het Trefpunt. En als u iets bestellen wilt, kan dat ook altijd tussendoor bij een van ons.

Wij wensen u een goede zomer,
Nel G., Nel B., Janneke en Bep

AGENDA

6 juli	20.30 uur:	Vergadering Jeugdraad, Zoete Kroon 12
7 juli	19.45 uur:	Vergadering Moderamen, Trefpunt
8 juli	14.15 uur:	Ouderensoos, Vijverhof
14 juli	19.45 uur:	Vergadering kerkenraad, Trefpunt
22 juli	14.15 uur:	Ouderensoos, Vijverhof
24 aug.	20.00 uur:	Vergadering kerkrentmeesters, Vijverhof
25 aug.	20.00 uur:	Vergadering Taakgroep Kerk & Wereld, Trefpunt
31 aug.	20.00 uur:	Vergadering kindernevendienst, Trefpunt
31 aug.	20.30 uur:	Vergadering Jeugdraad, Zoete Kroon 12

DIVERSE MEDEDELINGEN



Fijnaart, 3 juni 2015

De Zonnebloem Fijnaart, Heijningen en Willemstad wil jullie, als animator van de "Als een lopend vuurtje" fietstocht langs de kerken, bedanken voor het bedrag dat jullie voor het goede doel van dit jaar, De Zonnebloem, hebben opgehaald.

Dit zal zeker bijdragen aan een evenement dat de Zonnebloem regelmatig organiseert voor haar leden.

Nogmaals bedankt en veel fietsplezier in de toekomst.

Groetjes Guido Voet, Secretaris Zonnebloem

Utrecht 18-6-2015

Langs deze weg willen Arne Goudriaan en vereniging BOSK de Protestantse Gemeente Fijnaart hartelijk bedanken voor hun enorme inzet en het ingezamelde bedrag van € 3800,- voor de actie Steptember. Het geld zal goed besteed worden en ten goede komen aan kinderen en volwassenen met cerebrale parese.

*Hartelijke groet,
Arne Goudriaan en Jurriaan Brans (BOSK)*



Amnesty kan helaas niets doen aan de grote, verschrikkelijke dingen die in de wereld gebeuren, maar Amnesty blijft opkomen voor mensen die persoonlijk in nood zijn en waarvoor regeringen aangesproken kunnen worden.

De Russische journaliste Elena Milashina van de onafhankelijke en kritische krant Novaya Gazeta werd op 19 mei via een online artikel met de dood bedreigd. Ze is Tsjetsjenië inmiddels ontvlucht. Op de site van www.amnesty.nl kunt u allerlei lopende acties vinden en hierop reageren.

Het artikel verscheen op Grozny-Info, een website in beheer van de Tsjetsjeense overheid. De aanleiding voor de bedreigingen was een stuk dat Elena Milashina schreef over een 17-jarig Tsjetsjeens meisje dat gedwongen zou

zijn uitgehuwelijkt aan een veel oudere politieagent. Het verhaal werd breed opgepikt door de media in Rusland en zorgde voor veel verontwaardiging.

Al jaren wordt Tsjetsjenië met harde hand geregeerd door Ramzan Kadyrov. Kadyrov sprak openbaar zijn steun uit voor de agent in kwestie en beschuldigde Milashina ervan leugens te vertellen en zich te bemoeien met de privé-aangelegenheden van Tsjetsjenen.

In het artikel wordt ook gerefereerd aan de moord op Anna Politkovskaya, een andere journaliste van de Novaya Gazeta die in 2006 werd vermoord. Milashina werd beschuldigd net als Politkovskaya een speelbal van het westen te zijn en haar eigen land te schande te brengen.



Uw gebed gevraagd voor landen in de voormalige Sovjet-Unie

Marina Lomova werkt als projectcoördinator voor het Institute for Bible Translation (IBT) in Rusland. Samen met onder meer de United Bible Societies (UBS) werkt zij aan bijbelvertalingen voor landen uit de voormalige Sovjet-Unie.

De vertalingen zijn bedoeld voor landen waar christenvervolgung nog steeds bestaat. Daarom kunnen we niet melden om welke vertalingen het gaat.

Marina zegt: 'Het vertaalwerk gaat door. Tegen de verdrukking in. De mensen die daaraan werken doen dat in het geheim. Ze zijn zo onzichtbaar, dat we ze bijna zouden vergeten. Laat dat niet gebeuren! Help hen!'

Christenen leven in die landen onder omstandigheden die voor ons onvoorstelbaar zijn. Ze durven nauwelijks samen te komen, want de geheime politie is nog net zo actief als in de tijd van het communisme. Vertalers hebben onderling vanwege de veiligheid maar zelden contact. Een enkele keer spreken ze af op de markt, om documenten uit te wisselen.

In een van die landen kwam al het Nieuwe Testament uit, waardoor christenen daar voor het eerst een deel van de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Iemand zei: 'Ik dacht altijd dat God een Russische God was, maar nu ik de Bijbel in mijn eigen taal lees, begrijp ik pas dat hij ook mijn God is en dat hij van mij houdt.'

Contactpersoon: Nel Blok

Bijbelleesrooster voor de maanden

JULI	AUGUSTUS
wo. 8 Ezechiël 1:1-14	Za. 1 Psalm 15
do. 9 Ezechiël 1:15-28a	zo. 2 Marcus 7:1-23
vr. 10 Ezechiël 1:28b-3:3	ma. 3 Marcus 7:24-37
za. 11 Ezechiël 3:4-15	di. 4 Handelingen 24:1-9
zo. 12 Ezechiël 3:16-21	wo. 5 Handelingen 24:10-27
ma. 13 Ezechiël 3:22-27	do. 6 Handelingen 25:1-12
di. 14 Marcus 6:1-13	vr. 7 Handelingen 25:13-27
wo. 15 Marcus 6:14-29	za. 8 Handelingen 26:1-18
do. 16 Marcus 6:30-44	zo. 9 Handelingen 26:19-32
vr. 17 Marcus 6:45-56	ma. 10 Psalm 34
za. 18 Handelingen 21:15-26	di. 11 Handelingen 27:1-12
zo. 19 Handelingen 21:27-36	wo. 12 Handelingen 27:13-26
ma. 20 Hand. 21:37-22:11	do. 13 Handelingen 27:27-44
di. 21 Handelingen 22:12-29	vr. 14 Handelingen 28:1-16
wo. 22 Hand. 22:30-23:11	za. 15 Handelingen 28:17-31
do. 23 Handelingen 23:12-22	zo. 16 Leviticus 24:1-9
vr. 24 Handelingen 23:23-35	ma. 17 Leviticus 24:10-23
za. 25 Jesaja 63:1-6	di. 18 Leviticus 25:1-12
zo. 26 Jesaja 63:7-14	wo. 19 Leviticus 25:13-22
ma. 27 Jesaja 63:15-64:2	do. 20 Leviticus 25:23-34
di. 28 Jesaja 64:3-11	vr. 21 Leviticus 25:35-46
wo. 29 Jesaja 65:1-7	za. 22 Leviticus 25:47-55
do. 30 Jesaja 65:8-16	zo. 23 Psalm 78:1-16
vr. 31 Jesaja 65:17-25	ma. 24 Psalm 78:17-31
	di. 25 Psalm 78:32-39
	wo. 26 Psalm 78:40-55
	do. 27 Psalm 78:56-72
	vr. 28 Marcus 8:1-21
	za. 29 Marcus 8:22-38
	zo. 30 Leviticus 26:1-13
	ma. 31 Leviticus 26:14-26