

OVERDENKING

Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst

'Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst'. Deze woorden vormen het jaarthema 2015 van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Zuid-Nederland werd bevrijd in het najaar van 1944. Wij hebben het herdacht in onze Dorpskerk, op 4 november jl., de dag van de bevrijding van Fijnaart en Heijningen. Die woorden, 'Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst', zijn goed gekozen. Zeventig jaar is immers een lange tijd, een heel mensenleven. Er zijn al enkele generaties opgegroeid die over de oorlog niet meer door ooggetuigen hebben horen vertellen.

Tulpenbollen

Voor mij is dat anders. Al ben ik van ná de oorlog, ik heb er zoveel over gehoord dat ik dat nooit meer zal vergeten. Mijn ouders hebben mij erover verteld. Over de angst, de onzekerheid vanwege de wetteloosheid, vijf jaar lang. Mijn vader vertelde over de razzia's waarvoor hij zich verborg tussen de spannen en het dak van de Nassaukerk aan de Kleiweg in Rotterdam-Hillegersberg. Een oom van mij zat in het verzet, maar was ondergedoken. Mijn opa en mijn vader werden, om die oom in handen te krijgen, opgepakt en zaten een paar weken in het 'Oranjehotel' in Scheveningen. Mijn oom is later gepakt en omgekomen in concentratiekamp Dachau. In de hongerwinter in Rotterdam hebben mijn ouders tulpenbollen gegeten - ik heb ervan geleerd nooit eten weg te gooien. Mijn moeder zei: 'De blijdschap, toen de bevrijding kwam, nooit zullen jullie je dat kunnen voorstellen'. Veel werd er, na de oorlog, over de oorlog niet meer gesproken. Maar ik heb er wel veel over meegekeken.

Bunker

Het leven ging door. De wederopbouw begon. Duitsers, dat bleven 'moffen' en als we eens, in Zeeland, een Duitse Mercedes langs zagen komen, zei mijn vader: 'Je kunt wel zien dat ze de oorlog hebben verloren'. Maar het leven ging door. En dan, ineens, is het zeventig jaar later en is er een geslacht opgegroeid dat nauwelijks nog weet heeft van de gruwelen van zeventig jaar geleden. Ze hebben geen ouders, geen opa's of oma's meer, die hen over de oorlog hebben kunnen vertellen.

Een paar jaar geleden bezocht ik een Duitse bunker in de duinen van Zoutelande, in Zeeland. Een meisje zag de dikke betonnen wanden en de stalen deuren. En daar hoorde ik het meisje zeggen: 'Zijn dit nu de gaskamers?' Ik was te beduusd om te kunnen reageren.

Wagon

Had zij nooit gehoord van Anne Frank? Was zij nog nooit in Westerbork geweest? Westerbork waar onlangs twee gerestaureerde treinwagons zijn opge-

steld. Het soort wagons waarmee, volgens een stipte dienstregeling, 107.000 Joden naar de gaskamers zijn weggevoerd. Had niemand haar eens op 4 mei om 20.00 uur meegenomen naar een Dodenherdenking en verteld wat er werkelijk gebeurd is? Zoals dat wel gebeurt in Fijnaart en Heijningen, op onze basisscholen, die elk jaar aandacht schenken aan 4 en 5 mei, eerst in de klas en later door bloemen te leggen op de begraafplaats.

Catechismus

Op 4 mei staat ons leven onder spanning. Wat is de mens? In de kerk leren we wat de mens is. Volgens de Heidelbergse Catechismus: in zonde ontvangen en geboren en geneigd tot alle kwaad (Zondag 3). Op 4 mei kost het mij geen enkele moeite het daarmee eens te zijn. Maar in de kerk leren we wat een mens óók kan zijn. Een mens, wiens oude mens is gestorven, een mens die leeft van genade. En daarom niet opgeeft te geloven in de goedheid van onze God voor zichzelf en onze wereld. Dat geloof in goedheid, die verwachting, leeft niet alleen in de kerk.

Anne Frank

Ik denk aan Anne Frank. Ondergedoken in het Achterhuis schrijft ze op 15 juli 1944 in haar dagboek:

'Het is een groot wonder dat ik niet al mijn verwachtingen heb opgegeven, want ze lijken absurd en onuitvoerbaar. Toch houd ik ze vast, ondanks alles, omdat ik nog steeds in de innerlijke goedheid van de mens geloof. Het is me ten enenmale onmogelijk alles op te bouwen op basis van dood, ellende en verwarring. Ik zie hoe de wereld langzaam steeds meer in een woestijn herschappen wordt, ik hoor steeds harder de aanrollende donder, die ook ons zal doden, ik voel het leed van miljoenen mensen en toch, als ik naar de hemel kijk, denk ik, dat alles zich weer ten goede zal wenden, dat ook deze hardheid zal ophouden, dat er weer rust en vrede in de wereldorde zal komen'.

Zin

Vanwege Anne Frank en vanwege alle mensen die zich hebben verzet, hun leven gaven, houden wij hoop. Waarom gingen ze er tegenin? Waren zij zo dapper? Nee, meestal zeiden ze: we konden niet anders. Niet uit angst, maar uit een innerlijke vrijheid. Omdat ze de overtuiging hadden: zo leven we naar onze diepste bedoeling. Hier staan we, we kunnen niet anders. Je leeft niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander, voor de mens zonder verweer.

Dat geeft, denk ik, ten diepste, de zin aan ons leven. Dat er zulke mensen waren en dat die er zullen zijn, - en dat ik, hoop ik, als het erop aankomt, ook zo'n mens zal zijn - daarom houden we moed en is het goed te leven.

God almachtig moge ons helpen dat wij dit, ook na zeventig jaar, blijven be-seffen en ernaar zullen leven.

Ds. Van der Sterre

KERKDIENSTEN

3 mei Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Geref. kerk (vrijg.), Zevenbergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	A. de Vrij
Gastheer / gastvrouw	S. Vormeer
Collecte Rondgang	1 ^e Missionair werk en kerkgroei 2 ^e Onderhoudsfonds
Uitgang	Kerk

10 mei Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart

10.00 uur	De Dorpskerk
	<i>MeetingPoint in de Bovenzaal</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	A. Dijkshoorn
Gastheer / gastvrouw	A. de Vrij
Collecte Rondgang	Kerk
Uitgang	Jeugdwerk: kindernevendienst

11 mei, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre

14 mei

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Bijzonderheden	<i>Hemelvaartsdag</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	A. Elzerman
Gastheer / gastvrouw	A. Bom
Koster	Bram Huitkar
Collecte Rondgang	Diaconie: eigen gemeente
Uitgang	Onderhoudsfonds

17 mei Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen

10.00 uur	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	P. van der Eijk
Gastheer / gastvrouw	A. Dijkshoorn
Koster	Huib van der Kemp
Collecte Rondgang	Kerk
Uitgang	Ouderenwerk: kerktelefoon

24 mei Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Pinksteren</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	E. Hendrikse
Gastheer / gastvrouw	A. Elzerman
Collecte Rondgang	Zendingscollecte: Oekraïne
Uitgang	Onderhoudsfonds

31 mei Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	D. Konings
Gastheer / gastvrouw	P. van der Eijk
Collecte Rondgang	Werelddiakonaat: Kenia
Uitgang	Kerk

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
3 mei	Claartje en Angelique	Linda en Saskia
10 mei	Marjolein en Geerte	Myrthe en Claudia
17 mei	Anne en Elly	Neely Anne en Jolanda
24 mei	Annet, José en Myrthe	Tiny en Linda
31 mei	Emie en Femke	Saskia en Myrthe

	PPT-dienst	Beamerdienst
3 mei	Tiny	Léander
10 mei	Jeroen	Bert
14 mei	<i>De Ontmoetingskerk</i>	<i>De Ontmoetingskerk</i>
17 mei	<i>De Ontmoetingskerk</i>	<i>De Ontmoetingskerk</i>
24 mei	<i>Gedrukte liturgie</i>	<i>Gedrukte liturgie</i>
31 mei	Ad	Anton

	Bloemendienst	Organist
3 mei	Riet Verhagen	Dick van der Giesen
10 mei	Annaleen van Strien	Ad van Sprang
14 mei	Marion Kruis	Johan van der Steen
17 mei	Fred Luijk	Dick van der Giesen
24 mei	Colinda van der Steen	Johan van der Steen
31 mei	Jana Peear	Dick van der Giesen

COLLECTETOELICHTING TAAKGROEP KERK EN WERELD, MEI 2015

Zondag 3 mei: Collecte Missionair Werk en Kerkgroei. Op deze zondag wordt gecollecteerd voor de ondersteuning van Missionair Werk en Kerkgroei binnen onze eigen gemeente, waardoor ook mensen buiten de kerk bereikt worden met de liefdevolle boodschap van God. Helpt u mee? Alvast bedankt.

Zondag 10 mei: Collecte Jeugdwerk - Kindernevendienst

Deze collecte is bestemd voor het jeugdwerk binnen onze eigen gemeente. Jeugdwerk is van groot belang voor de geloofsoverdracht op kinderen. Elke zondag is er een kindernevendienst. Tijdens de kindernevendienst krijgen de kinderen een Bijbelverhaal te horen. Ze praten hierover en maken er mooie knutsels bij. Hiervoor maken we met z'n allen kosten. Naast de werkmaterialen en de cadeautjes bij het afscheid van de nevendienst zijn er bijkomende kosten voor het stoken van de ruimte, het voorbereidingsmateriaal van de leiding, etc. Helpt u mee om dit belangrijke werk mogelijk te maken?

Donderdag 14 mei: Hemelvaartsdag – Collecte kosten eigen gemeente

Deze keer geen specifieke bestemming, maar een algemene collecte voor de taakgroep Kerk en Wereld. Op Hemelvaartsdag collecteren we voor het werk binnen onze eigen gemeente.

Zondag 17 mei: Wezenzondag – Collecte Ouderenwerk - Kerktelefoon

Wezenzondag is de naam van de zondag die tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren ligt. In het Latijn wordt deze zondag ook Exaudi (verhoor) genoemd. De naam wezenzondag is ontstaan doordat men in de liturgie op de veertigste dag na Pasen gedenkt en viert dat Jezus naar de hemel gegaan is. Op de vijftigste dag viert men Pinksteren waarmee men de uitstorting van de Heilige Geest gedenkt. Centrale tekst uit de Bijbel is Johannes 14 vers 18: 'Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug'.

Op deze zondag collecteren we voor het in stand houden van de kerktelefoon. De kerktelefoon is een geweldig middel voor degenen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collecte kunnen we die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. Helpt u mee?

Zondag 24 mei: Collecte Kerk in Actie Zending

Geef de Bijbel in eigen taal aan Krim Tataren - Oekraïne

Met Pinksteren is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie. Centraal staat het werk van partnerorganisatie Institute for Bible Translation (IBT) in Oekraïne, die werkt aan de vertaling van de



Bijbel in het Krim Tataars. De Krim Tataren vormen sinds enkele eeuwen een kleine minderheid op De Krim. Velen van hen zijn tijdens een lange ballingschap christen geworden, maar een bijbel in de eigen taal was er niet.

Met steun van Kerk in Actie heeft het IBT gewerkt aan een bijbelvertaling in het Krim Tataars. De vertaling is afgerond en nu kan de vertaalde bijbel worden gedrukt, zodat deze thuis en in de kerk kan worden gelezen. Een bijbel in eigen taal kost slechts €9,00. Kerk in Actie wil IBT helpen aan minstens 2000 bijbels. Met de opbrengst van de collecte wordt het werk in Oekraïne en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie gesteund. Van harte aanbevolen. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Zondag 31 mei: Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat

Fietsen voor gezondheidswerkers - Kenia

Op zondag 7 juni is de Kerk in Actie collecte bestemd voor het werelddiaconaat. In Kenia steunt Kerk in Actie partnerorganisatie CooP-Africa. Op het platteland van Kenia heeft de overheid gezondheidscentra ingericht. Vrijwilligers bezoeken gezinnen in de omliggende dorpen en beantwoorden vragen over hygiëne en voeding.



De afstanden zijn groot en er is geen vervoer. Via het project Bike4Care worden de ruim 800 gezondheidswerkers voorzien van een fiets, waardoor ze veel sneller de mensen in de dorpen bereiken. Daarnaast krijgen zij een training in fietsonderhoud en kunnen ze sparen voor een fietsambulance. Kerk in Actie steunt het werk van Coop-Africa van harte.

TAAKGROEP PASTORAAT

WIJ GEDENKEN



Op 21 maart 2015 is overleden in haar woning aan de Van Heemstralaan, **Maria Leijten geboren Koppenol**, in de leeftijd van 80 jaar.

Riet Koppenol werd geboren op 17 oktober 1934 in Hoogvliet. In 1969 kwam zij met een groot gezin in Fijnaart wonen. Riet was een zorgzame en toegewijde moeder, in wier drukke huishouden iedereen welkom was en men met elkaar ook veel vreugde beleefde. Ze heeft ook zorgen gekend en verdriet. Een diep gemis is geweest het overlijden in 1998, na een ongeval, van haar zoon Kees en ruim een jaar later, na een lang ziekbed, de dood van haar man, die maar vijfenzestig jaar oud is geworden. Eens zei ze: 'Mijn leven is geen roosje geweest'. Steun vond mw. Leijten in het geloof dat haar steeds weer kracht gaf. Kort voor haar dood schreef zij liederen op en ook een tekst voor de begrafenis: 'In het huis mijns Vaders zijn vele woningen'. Moge dat ook een troost zijn voor de kinderen in de tijd die komt.

Ds. Van der Sterre



Op maandag 23 maart 2015 is overleden in haar woning in de Fendertshof **Johanna Hendrika van Eekelen, geboren Noordijk**, in de leeftijd van zevenentachtig jaar.

Anna Noordijk werd geboren op 29 april 1927 in Zwingelspaan. In 1955 trouwde ze met Rombout van Eekelen uit Stampersgat. Ze kregen één dochter. Een groot deel van haar leven woonde ze, eerst als kind en later met haar man en dochter, in een van de huisjes aan de Tonsedijk. Daar woonden ook haar ouders en andere 'Noordijkers', een hechte familie, voor wie ze jarenlang heeft gezorgd en klaargestaan. In 1972 verhuisde ze naar de Gouden Regenhof in Fijnaart. Na het overlijden van haar man kreeg ze in 2009 een appartement in de Fendertshof. De laatste jaren, toen haar ogen het steeds meer af lieten weten, waren niet gemakkelijk, maar geklaagd heeft ze nooit. In de rouwdienst is, net als eerder bij haar man, Psalm 121 gelezen. 'Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft'. God trooste haar dochter Corrie die haar moeder lange jaren met liefdevolle zorg heeft omringd.

Ds. Van der Sterre



Op vrijdagavond 10 april 2015 is overleden in haar huis aan de Edvard Griegstraat, **Pieterella Johanna Burgers-Hollemans** in de leeftijd van 92 jaar. Pietje Hollemans werd geboren op 7 september 1922 in Heijningen, als oudste van een gezin van zes kinderen. Ze heeft altijd hard gewerkt. Vanaf haar twaalfde bij loodgieter-kachelhandelaar Engelvaart in Fijnaart en na haar huwelijk in 1951 met Gijsbert Burgers, net als hij, enige tijd bij Philips in Roosendaal. Mw. Burgers was een kordate, hulpvaardige en zorgzame vrouw. Ze kregen een dochter en later een schoonzoon en kleinzoon die haar, op hun beurt, in het bijzonder na de dood van haar man in 1994, jarenlang met trouwe zorg hebben omringd. De laatste weken, toen ze voelde dat ze zou heengaan, heeft ze op bed gelegen, dankbaar voor alle liefdevolle aandacht, haar vierentwintig uur per etmaal betoond. In de dienst voorafgaande aan haar begrafenis, hebben we Psalm 139 gelezen. Over God die ons beter kent dan wij elkaar kennen. 'Als ik ontwaak dan ben ik nog bij U'. God zij dochter Leco, schoonzoon Frans en kleinzoon Emiel en de overige familie nabij in de tijd die komt.

Ds. Van der Sterre

Pastoralia

Pastoralia Wijk 1 en 5

Overlijden

*Op zaterdagavond 21 maart overleed, na een lang ziekbed, Maria Leijten, geboren Koppenol, in de leeftijd van tachtig jaar.

*Op maandag 23 maart 2015 is overleden in haar woning in de Fendertshof, Johanna Hendrika van Eekelen, geboren Noordijk, in de leeftijd van zevenentachtig jaar.

*Op vrijdagavond 10 april 2015 is overleden in haar huis aan de Edv. Griegstraat, Pieterella Johanna Burgers, geboren Hollemans, in de leeftijd van tweeënnegentig jaar.

De In memoriams vindt u elders in dit nummer.

Thuis

*Dhr. Van Beek (Dennenlaan) heeft inmiddels de tweede chemokuur ondergaan. De bijwerkingen vallen gelukkig nog mee. Op 11 mei zijn Sjaak en Astrid van Beek vijfentwintig jaar getrouwd. En hoewel ze dat in deze omstandigheden sober vierden, willen we hen met hun kinderen hartelijk feliciteren en een goede toekomst wensen!

*Mw. Dicky Baas (Esdoornpad) knapte al weer zover op dat ze naar huis mocht terug keren.

*Mw. W.J.M. Ardon-van de Meeberg (Patrijsstraat), werd geopereerd aan haar schouder. De eerste weken mag zij de nieuwe schouder op geen enkele wijze

belasten. Haar trouwe 'hulpe tegenover' is haar ook de komende weken tot hand en voet!

Ziekenhuis

*Op 18 april moest dhr. Ab Bienefelt onverwacht worden opgenomen op de hart-afdeling van het Bravisziekenhuis, Roosendaal. Ab heeft een pacemaker gekregen en is inmiddels weer thuis.

*Mw. Marjan Luijk (Dennenlaan) kwam woensdag 15 april thuis ten val. Die avond werd ze naar het Roosendaalse ziekenhuis gebracht waar een gebroken heup werd geconstateerd. Ze is inmiddels geopereerd en mogelijk al weer aan het revalideren als u dit leest.

*In het Bravisziekenhuis te Bergen op Zoom is nog voor behandeling opgenomen Mw. G. Kers - de Wit (Edv. Griegstraat). Ze gaat goed vooruit en is de weekenden thuis.

*Mw. Groeneveld (Brabantse Bellefleur 79) werd op Tweede Paasdag helaas getroffen door een hartinfarct. Zij werd in zorgelijke toestand opgenomen op de Intensive Care van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Op dit moment lijkt het gelukkig iets beter te gaan.

Verpleeghuis

*Dhr. J. G. J. van Nieuwenhuijzen (Kerkring 42) maakte een onfortuinlijke val waarna een heup geopereerd moest worden. Hij revalideert in De Westhoek in Zevenbergen.

God zij zieken, rouwenden en hun familie met zijn liefde en trouw nabij.

Ds. Hans van der Sterre

Pastoralia Wijk 2, 3 en 4

*Mw. A. Nieuwkerk-Crezee, de Brabantse Bellefleur, heeft bij een val haar schouder gebroken. Met hulp van anderen hoopt zij thuis te kunnen herstellen.

*Dhr. W.G. van Slingerland, de Bellefleur, heeft een wat zorgelijke tijd doorgemaakt met dagelijkse bestralingen.

*Mw. Anneke Endepoel, Tonsedijk 2, heeft nog een paar dagen in het ziekenhuis gelegen. Thuis maakt zij het verder goed. We hopen en bidden dat haar nog een fijne tijd gegeven zal zijn, samen met Cor die haar broederlijk verzorgt.

*Mw. A. van de Kolk-Visser, Dr. Poelsstraat 11a, mocht na haar revalidatieperiode in de Westhoek weer naar huis. Ze is aangewezen op een rolstoel en dat vraagt natuurlijk de nodige gewenning en aanpassingen. Zij wil graag haar dank uitspreken voor alle kaarten die ze tijdens haar ziekbed heeft ontvangen. Dat heeft haar goed gedaan.

*Dhr. Johan den Hollander, Zwingelspaansedijk 6, kreeg na een reeks onderzoeken bericht over de ingreep die hij moet ondergaan.

*Dhr. Co Leijten, Kadedijk 77, moest vanwege benauwdheidsklachten worden opgenomen in het Bravisziekenhuis te Roosendaal. Helaas bleken bange vermoedens waar te zijn en kreeg hij geen goede uitslag.

*Mw. Erna Heins, Kadedijk 83, moest een operatie ondergaan in het Erasmusziekenhuis. De opname duurde langer dan gepland, maar gelukkig kon ze na verloop van enkele dagen weer naar huis.

*Dhr. P. van Laarhoven, Deventerstraat 18, heeft een reeks bestralingen achter de rug.

*Dhr. Cees van Dorp, Oude Appelaarsedijk 2a, bleek een meervoudige armbreuk opgelopen te hebben en moest geopereerd worden.

Ds. Franc de Ronde

Als u gemeenteleden een kaart wilt sturen, dan zijn hier de adressen van diverse ziekenhuizen:

- Amphia Ziekenhuis, Locatie Molengracht, Molengracht 21, 4818 CK Breda;
- Zorgcentrum De Zeven Schakels, Kasteelweg 4, 4761 BN Zevenbergen
- Regionaal Behandelcentrum Wiekendael, Kalsdonksestraat 89, 4702 ZB Roosendaal
- Bravisziekenhuis, locatie Roosendaal, Boerhavelaan 25, 4708 AE Roosendaal
- Bravisziekenhuis, locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1, 4624 VT Bergen op Zoom



Verhuisd

Mw. A. v.d. Werf-den Hollander, Jan Punthof 85, 4793GT > Kerkring 127, 4793ES Fijnaart.

Mw. J.H.A. Kreeft, Karmijn 9, 4793KD Fijnaart > 't Magasijn 56, 4791KJ Klundert.

Dhr. S.W. Kuin, ZoeteKroon 12, 4793KB, Fijnaart > Hendrikshof 12, 3972EH Driebergen-Rijsenburg.

Mw. I. Breedveld, Oudaseweg 5, 4102NS Culemborg > Fortweg 2, 4794SC Heijningen.

Fam. P. Blok-v.d. Luytgaarden, Leeuwerikstraat 59, 4793HH > Boomgaardstraat 23, 4793GL Fijnaart.

Nieuw ingekomen

Mw. J.W. Snoeijers, Prinses Margrietstraat 23, 4797HW Willemstad > Parelstraat 8, 4793CM Fijnaart.

Mw. J.C. Wiltenburg-Bloemkolk, Abcoudestraat 52, 4791BT Klundert > Kerkring 27, 4793ES Fijnaart.

Fam. De Haseth-Kleingeld, Koningin Julianastraat 35, 4793GH Fijnaart.

Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze gemeente.

80+ verjaardagen

4 mei Mw. C. van Helden-Konings, Kerkring 62, 4793ES
6 mei Mw. L.J.M. Korteweg-Flikweert, Kreekweg 1a., 4794ST
12 mei Mw. A.A. Scheepers-de Bruin, Markweg Noord 1, 4794SP
16 mei Dhr. E.C. Hoek, Langs de Kreek 4, 4793BG
18 mei Dhr. A. van Doorn, Oude Heijningsedijk 227, 4794AK
20 mei Dhr. J. Knook, Fazantstraat 18, 4793GV
23 mei Mw. C. Noordijk, Kadedijk 39, 4793GA
26 mei Mw. C.A.L. Nieuwkerk-Voogt, Jan Punthof 49, 4793GS
28 mei Mw. A. Knook-Huijzers, Jan Punthof 109, 4793GT
30 mei Mw. J.J. Moerland-van Mourik, Eksterstraat 27, 4793GW
31 mei Dhr. D.W. van de Ree, Jan Punthof 71, 4793GS

Huwelijksjubilea

50 jaar:

14 mei Van de Merbel-Vermeulen, van Heemstralaan 9, 4793BH

25 jaar:

11 mei echtpaar Van Beek-Vogelezang, Dennenlaan 4, 4793BL
18 mei echtpaar Stomphorst-Arends, Koolmees 10, 4793HJ
18 mei echtpaar Kreeft-de Kort, Karmijn 9, 4793KD
25 mei echtpaar Roks-van der Weerd, Esdoornpad 13, 4793AX

Wij wensen u Gods zegen toe op uw verdere levensweg, dat Hij u nog lang voor elkaar en anderen mag sparen.

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag e.d., geeft u dat dan door aan de redactie.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Van de KERKENRAADSTAFEL

Samenvatting van de gemeente-avond op 15 april 2015 in Het Trefpunt



Aanwezig waren 45 gemeenteleden, 12 leden hadden zich afgemeld.

Mw. P.A. Maris notuleert vanwege afwezigheid van de scriba.

De voorzitter van de kerkenraad, Wim Langbroek, opent met een woord van welkom. Vervolgens leest ds. F.C de Ronde, in aansluiting op de dienst van zondag, een gedeelte uit Johannes 21. Hij gaat hier nader op in en verwijst ook naar de brief van Dr. A. Plaisier die deze avond besproken zal worden. Ds. De Ronde gaat voor in gebed.

Na het doorgeven van een aantal mededelingen, komt de Brief aan gemeenteleden van Dr. A. Plaisier, scriba van de Generale Synode aan de orde. Ds. Van der Sterre geeft een inleiding op de brief, waarin wordt gesproken over drie onderdelen: a. wat is de kerk; b. er is sprake van drie kernen: evangelie, ontmoeting en gebed en c. ambt aller gelovigen. Deze 3 punten worden inhoudelijk verder uiteengezet. Dr. Plaisier heeft een aantal vragen hierover opgesteld, met het verzoek daarop te reageren naar de Synode. De predikanten hebben de vragen toegespitst op onze gemeente:

1. Wanneer en waar ervaart u de geloofsgemeenschap in de kerk? Geef een voorbeeld.
2. Welke van de drie eerdergenoemde kenmerken vindt u het belangrijkste? Moeten de drie kenmerken worden aangevuld?
3. Hoe kunnen we bevorderen dat ieder wat doet (ambt aller gelovigen)?

In vijf groepen worden de bovengenoemde vragen besproken, waarna de antwoorden naar voren worden gebracht. De voorzitter zegt de aanwezigen dank voor hun inbreng en geeft aan dat het standpunt van de gemeente aan de Synode zal worden gecommuniceerd.

Na de pauze komen de overige agendapunten aan de orde.

- De aanwezigen stemmen ermee in dat de huidige gang van zaken met betrekking tot de mededelingen via de beamer gehandhaafd blijft, t.w.: alle mededelingen worden voor de dienst getoond via de beamer en worden om 9.45u voorgelezen voor de kerkradioluisteraars. Alleen mededelingen van pastorale aard worden bij de aanvang van de kerkdienst door de ouderling van dienst afgekondigd.
- Over de verbouwing wordt een financiële uiteenzetting gegeven door de voorzitter. Een speciaal woord van aandacht en dank is er voor de inzet van

vele vrijwilligers, waardoor de verbouwing van de kerk voordeliger is uitgevallen.

• De mening van de aanwezigen wordt gevraagd over de plaatsing van de kapstok/garderobe. Er worden verscheidene voor- en nadelen, mogelijkheden en suggesties genoemd door de aanwezigen. In de kerkenraadsvergadering zal een definitief besluit genomen worden.

Tot slot wordt door meerdere gemeenteleden gebruik gemaakt van de rondvraag, waar een diversiteit aan vragen wordt gesteld en deze, voor zover mogelijk, worden beantwoord. Op een aantal onderwerpen wordt later, o.m. in de kerkenraadsvergadering, terug gekomen.

Ds. Van der Sterre besluit de vergadering door zingend lied 268 te vertolken, gevolgd door (dank-)gebed.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng tijdens deze plezierige gemeenteavond, wenst allen wel thuis en besluit met de mededeling dat er nog een drankje en een hapje gereed staat voor degenen die dat willen.

M.S. Baan-Slager, scriba

Portret van een gemeentelid: Ad Verhagen



Hoe lang ben je al lid van deze kerk en waarom van deze kerk?

Al 75 jaar! Mijn ouders waren al lid van deze kerk, dus werd ik het automatisch ook. Ik ben hier gedoopt en heb hier belijdenis gedaan.

Welke bijdrage lever je aan onze kerk?

Ik was 12 jaar ouderling. Nu ben ik preekvoorzitter. In onderling overleg met Annaleen van Strien vullen we zes zondagen per jaar gastpredikanten in. Ik ben ook lid van de Open-Deurcommissie. Ik verzorg de liturgieën voor de openluchtdienst in augustus en voor de kerstzangdienst. Ik zit in een groepje dat Contactruimte na het vergaren nakijkt of de pagina's compleet zijn en ik breng Contactruimte rond.

Wat beleef je aan onze kerk?

Ik ben van kinds af aan verweven met de kerk, ik zou de kerk niet graag missen. Ik ben er onlosmakelijk mee verbonden. Ik denk dat ik niet zonder geloof en kerk kan.

Welke ervaring zal je altijd bijblijven?

Toen mijn vader afscheid nam als president-kerkvoogd werd hij zowel kerkelijk als burgerlijk onderscheiden. Niemand van ons wist het, maar ik zag de burgemeester in de kerk zitten. Hij kreeg de gouden speld van de Vereniging

van kerkvoogden en de gouden medaille van Oranje Nassau. Hij was dan ook altijd voor de kerk bezig. Toen hij aan de Kerkring ging wonen, werd er gezegd: 'Hij gaat bij zijn werk wonen!'

Als de kerk er niet was, wat zou je dan missen?

Het punt waar mijn geloof opgeladen wordt. 's Zondags gaat de stekker in het stopcontact. Er zijn maar weinig zondagen dat ik er niet ben. Een goede gewoonte kan nooit verkeerd zijn.

Wat staat er op jouw kerkelijke verlanglijstje?

Meer jeugd in de kerk. Ik hoop dat de gespreksgroep voor jonge gezinnen aanslaat. Ik heb het gevoel dat er meer jonge gezinnen in de kerk zijn de laatste tijd. Dat is mooi!

Op mijn verlanglijstje staat ook iets dat ik niet wil: geen nieuw liedboek meer. Ik heb nu al zo'n stapel, zo is het wel genoeg!

Welk lied zing je heel graag?

*Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.*

*Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.*

Kent gij, kent gij die Naam nog niet?

Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

Wat gaat er heel goed in onze kerk?

Na de fusie zijn de wijkteams opnieuw ingericht en dat gaat heel goed. De fusie heeft een heel goede uitwerking gehad. Er is heel veel gebeurd voordat het zover was, maar nu loopt het lekker. We hebben ook twee fijne predikanten.

Wat kan er beter?

Er zijn al heel veel mensen actief, maar er blijven nog steeds klusjes over. Bijvoorbeeld koffie zetten op zondagmorgen. Als iedereen van tijd tot tijd de handen uit de mouwen steekt, wordt het werk eerlijk verdeeld.

Aan wie geef je deze pen door?

Aan Fiet Lagemaat.

De 'Sedermaaltijd'

Een week voor Goede Vrijdag heeft de activiteitencommissie een Sedermaaltijd georganiseerd in het Trefpunt.

In de Joodse traditie is dit de maaltijd die op de eerste avond van 'Pesach' (Pasen) wordt gehouden, waarbij de HAGGADA, het verhaal van de uittocht

uit Egypte wordt gelezen en gezongen. Deze maaltijd heeft een vaste liturgische volgorde met als centraal deel de 'Sederschotel', die volgens Joodse tradities is samengesteld uit matzes, gebrad aan een beentje, bittere groenten, peterselie en zout water(!) en een ei.

In Joodse kringen wordt/werd deze maaltijd staande gegeten vanwege de op handen zijnde uittocht uit Egypte op een vroeg uur.

Gelukkig was dat voor ons niet van toepassing. In het Trefpunt werden wij ontvangen in de hal met koffie en (eigen gebakken) kruidkoek. Daarna werden we met de groep van 22 personen vervolgens genodigd om naar keuze te gaan zitten aan de lange feestelijk gedekte tafel in U-vorm, waarop kaarten en Seder-borden en speciale Seder-servetten klaar lagen en wij onder leiding van ds. Franc de Ronde van deze liturgische maaltijd mochten genieten.

Het was een heel bijzondere en zeer leerzame ervaring die wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar is.

Fiet en Leo Lagemaat

MEET AND EAT vrijdag 29 mei

Vrijdag 29 mei zal er weer een heerlijk driegangenmenu geserveerd worden.

Aanvang 18.00. uur. Locatie: Trefpunt.
U / jij kunt je aanmelden bij Addy Roks.
(gemeentezijn@pknfijnaart.nl)



Dus vindt u het gezellig om eens met elkaar te eten, geef u zich dan snel op en vraag gerust een kennisje / buurvrouw of buurman mee.

Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven.

Emie Hendrikse



Op 17 mei staat de boekentafel opgesteld bij onze kerkdienst in De Ontmoetingskerk. Net als vorige keer hebben we volop aanbiedingen bij ons. Als u boeken wilt bestellen, horen we dat graag. Ook voor advies kunt u bij ons terecht. Misschien zoekt u een boekje ter gelegenheid van een doop of een bundeltje met troostende gedichten. Misschien zoekt u ondersteunend advies voor het bezoeken van ouderen of zieken. Alleen kijken en praten kan ook.

U bent van harte welkom bij onze boekentafel.

Nel G., Nel B. en Bep

Het thema van 2015 is "Het vuur moet blijven branden".



Startkerk in Fijnaart is dit jaar "De Dorpskerk" Kerkring 1.

"Als een lopend vuurtje 2015", zaterdag voor Pinksteren, 23-5-2015.

Alweer voor de 14e keer vindt de gezins- en sponsorfietsstocht: "als een lopend vuurtje", plaats.

Diverse kerken in West-Brabant zijn voor bezichtiging open, gastvrouwen en gastheren ontvangen de bezoekers die per fiets of auto komen. Op deze dag vormen zij de pleisterplaatsen voor ontmoetingen. In Fijnaart is de Dorpskerk open. Het doel is de plaatselijke Zonnebloemafdeling.

Vuur staat symbool voor geestdrift en hartstocht (het vuur van de liefde) en tevens voor zuiverheid (het heilig vuur). Het zijn kernwaarden, die we in de christelijke traditie tegenkomen en het waard zijn om door te geven.

Zij steunen ons in het vertrouwen dat na donkere periodes lichte en betere periodes komen.

Vuur en Vlam: enthousiast doorgeven van goede waarden.

Het doel van "als een lopend vuurtje" is tweeledig: enerzijds geld inzamelen voor goede doelen, anderzijds elkaar ontmoeten in en bij de kerken. De bestemming van de plaatselijke doelen wordt door de deelnemende kerken bepaald. Deze doelen kunt u steunen door uw deelname.

Sponsors.

Iedereen kan de fietsers sponsoren. Men kan afspraken maken met de fietsers of men kan geld in de sponsorbus in de kerk storten. Laat u sponsoren om zo het vuur van de goede doelen brandend te houden.

Fietsen of met de auto.

Deelnemers kunnen uit verschillende routes kiezen. Voor de fietsers zijn er verschillende afstanden: 35 km, 45 km, 60 km en 120 km. Bij elke deelnemende kerk kan gestart worden en worden de routes uitgereikt. Als u 120 kilometer wilt fietsen, graag aangeven bij aanmelding.

Voor automobilisten zijn er lijsten waarop de te bezoeken kerken staan.

Aanmelden bij: Jeanne van Ham tel. 0168-464133
Addy Roks tel. 0168-462254

Woensdag 20 mei nabespreking

In april heb ik een aantal keren over Hooglied gepreekt, een spannend Bijbelboek waarin een meisje en een jongen zoeken en verlangen naar ware liefde. Op het eerste gezicht lijken het wereldse teksten te zijn, maar bij nader inzien blijkt er veel hogere wijsheid in te vinden te zijn en het is prachtig dat er in Gods Woord plaats is voor de aardse liefde.

De komende tijd wil ik in de kerkdiensten uit de eerste Johannesbrief lezen. Daarin gaat het vooral over hemelse liefde, maar dat heeft toch weer veel te maken heeft met ons leven in deze wereld.

Op woensdagavond 20 mei is er bij voldoende deelname een nabespreking aan de hand van tekstgedeeltes uit deze bijzondere brief van de apostel Johannes (volgens het evangelie de leerling van wie Jezus veel hield). Aanvang 20.00 uur in de Vijverhof. Aanmelden graag via fcderonde@pknfijnaart.nl of tel: 0168 850358.



Jeugdrubriek

Bedankt namens Schoenmaatjes!

Wij willen alle mensen bedanken die zich hebben ingezet voor de schoendoosactie. Dankzij uw inzet zijn er dit jaar vele kinderen in onder andere Ghana, Irak en Moldavië blij gemaakt met speelgoed en schoolspullen.

105.639 schoenendozen gingen op weg naar Schoenmaatjes die de cadeaus heel goed kunnen gebruiken. Geweldig!

Nogmaals hartelijk dank voor uw inzet en tot de volgende Schoenmaatjes!

De leiding van de kindernevendienst



kinderkerkflame@hotmail.com

Flame gaat veranderen!

Nog meer tijd voor een verhaal, spelletjes en om te knutselen. Dus heel veel tijd voor creativiteit! Je bent van harte welkom:

- **14 juni** in het Trefpunt van 10-11 uur

Graag tot ziens bij Flame!



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten 29 maart t/m 19 april 2015:

29-03	Kerk	€ 162,70
05-04	Paascollecte	€ 458,32
05-04	Onderhoudsfonds	€ 196,06
12-04	Kerk	€ 217,41
19-04	Onderhoudsfonds	€ 197,17
19-04	Zangdienst	€ 21,00

Giften

Via bank 1 x € 100,= t.b.v. onderhoud uit dankbaarheid. Via mevrouw M. Nijhoff 1 x € 10,=.

Alle gevers hartelijk dank!

Verjaardagsfonds

De opbrengst over het eerste kwartaal 2015 bedroeg € 1.015,96.

Een mooi resultaat. Alle gevers en lopers hartelijk dank!

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mailadres: jaapdevrij@home.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Collecte verantwoording

22 mrt.	Binnenlands diaconaat KIA	€ 206,23
27 mrt.	Koffiekerk 1e kwartaal 2015	€ 63,67
29 mrt.	Bangladesh	€ 255,99
2 apr.	Diaconie Witte Donderdag	€ 118,52
5 apr.	Jeugdwerk	€ 318,29
12 apr.	Meating Point	€ 200,59

Taakgroep Kerk en wereld	Staat van baten en lasten over 2014		
	Begroting	Rekening	Rekening
	2014	2014	2013
Baten			
baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ 371
rente-baten en dividenden	€ 6.268	€ 9.137	€ 8.370
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€
bijdragen levend geld	€ 6.850	€ 7.196	€ 4.714
door te zenden collecten	€ 7.500	€ 9.696	€ 12.167
totaal baten	€ 20.618	€ 26.029	€ 25.622
Lasten			
lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 859	€ 91	€ 3.020
lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 5.380	€ 3.568	€ 1.498
verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 2.684	€ 1.984	€ 2.035
salarissen	€ -	€ -	€ -
kosten beheer en administratie	€ 570	€ 460	€ 564
rentelasten/bankkosten	€ 200	€ 353	€ 303
diaconaal werk plaatselijk	€ 4.950	€ 2.505	€ 2.763
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 3.000	€ 4.308	€ 6.806
diaconaal werk wereldwijd	€ 5.900	€ 6.592	€ 6.087
totaal lasten	€ 23.543	€ 19.861	€ 23.076
Saldo baten - lasten	€ 2.925-	€ 6.167	€ 2.546
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ 4.413-	€ 2.347-
overige lasten en baten	€ 900-	€ 1.754-	€ 588-
totaal	€ 900-	€ 6.167-	€ 2.935-
Resultaat	€ 3.825-	€ 0	€ 389-

Mocht u naar aanleiding van de Begroting voor 2015 en/of de Staat van Baten en Lasten over 2014 vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met penningmeester van de taakgroep Kerk en Wereld, de heer A. Bom. Hij is bereikbaar onder het telefoonnummer 06 5198 7121 of per mail anton@finiart.nl

AGENDA

11 mei 13.15 uur:	Pastoraat (pastores/wijkoud.) - Trefpunt
11 mei 19.30 uur:	Zangkring – slotavond
11 mei 20.00 uur:	Alphagroep - Vijverhof
13 mei 14.15 uur:	Ouderensoos
16 mei 19.30 uur:	Rock Solid en Solid Friends in de Bovenzaal
18 mei 20.00 uur:	Vergadering kerkrentmeesters
18 mei 20.30 uur:	Jeugdraad – Zoete Kroon 3
20 mei 20.00 uur:	Preekbespreking - Vijverhof
26 mei 14.30 uur:	Zendingskrans - Vijverhof
26 mei 19.45 uur:	Vergadering Moderamen – Trefpunt
27 mei 14.15 uur:	Ouderensoos
27 mei 20.00 uur:	Taakgroep Pastoraat – Vijverhof
27 mei 20.00 uur:	Vergadering kindernevendienst - Trefpunt

DIVERSE MEDEDELINGEN



Omdat er geen nieuwe actie aan komt, verwijs ik ieder die toch iets voor Amnesty wil doen, weer naar de internetsite www.amnesty.nl. Als u daar klikt op 'groetenkaartje', kunt u heel gemakkelijk een kaart kiezen en die met een druk op de knop versturen naar een gekozen adres. Onder lopende acties is volop keuze in petitie's die direct ondertekend en verstuurd kunnen worden. Hartelijk dank aan ieder die zich inzet voor de mensenrechten. Dit is meer dan ooit nodig.

Bep Rosing.

1.000.000 bijbels nodig voor Cuba

De Bijbel is toegestaan, kerken groeien en de geletterdheid van de bevolking is 99,8%. Allemaal positieve ontwikkelingen in Cuba. Daarbij komt nog dat vrijwel iedereen het Spaans als moedertaal heeft. Er zijn niet direct bijbelvertalingen nodig in allerlei talen. Kortom: Cuba is een land waar veel kansen zijn om de Bijbel te verspreiden.

Er zijn in Cuba echter veel te weinig bijbels. Dat ligt ook aan het ingewikkelde systeem in Cuba. Invoer van allerlei goederen uit het buitenland is moeilijk, ook van bijbels.

De United Bible Societies (de Wereldbond van Bijbelgenootschappen) heeft een project opgezet om steun te geven aan het bijbelwerk in Cuba. Dat project kreeg als naam: Million Bible Mission. Een miljoen bijbels voor Cuba. Joël Dopico Ortega, de voorzitter van de Raad van Kerken in Cuba, is enorm blij met de hulp. Volgens hem is het nu het moment om de verspreiding van bijbels en bijbelse materialen aan te pakken.

'De mensen staan meer dan ooit open voor de boodschap van de Bijbel. Ze hebben honger naar het Woord van God. Kerken op Cuba vinden elkaar steeds meer en willen samenwerken om de Bijbel te verspreiden. Die kans moeten we nu aangrijpen', aldus Dopico.

Voorzitter Alain Montano Hernández van de Bijbelcommissie – de enige instantie die in Cuba de bijbels mag verspreiden – vult aan: 'We zien de enorme groei van de kerken. Graag zouden we die vele, nieuwe gelovigen van een bijbel voorzien. Maar op dit moment kunnen we lang niet aan de grote vraag naar bijbels voldoen. Help ons alstublieft!'

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil graag aan de oproep van Hernández gehoor geven en voert dit jaar actie voor dit ambitieuze project. Meer informatie vindt u op www.bijbelgenootschap.nl. Hier kunt u dit project ook financieel steunen.

*Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon: Nel Blok en Anneke Endepoel*

Passage Fijnaart

Woensdag 20 mei om 19.45 uur in het Trefpunt.

Mw. W. van Veen van het Bijbelgenootschap.

Het is een culinaire ontmoeting met de bijbel, met recepten en het proeven van bijbelse hapjes.

Bijbelleesrooster voor de maand mei 2015

vr. 1	Psalm 104:1-15	zo. 17	Hooglied 5:9-6:3
za. 2	Psalm 104:16-35	ma.18	Hooglied 6:4-12
zo. 3	Hooglied 2:1-7	di. 19	Hooglied 7:1-6
ma. 4	Hooglied 2:8-15	wo. 20	Hooglied 7:7-8:4
di. 5	Hooglied 2:16-3:5	do. 21	Hooglied 8:5-14
wo. 6	Hooglied 3:6-11	vr. 22	Handelingen 1:1-14
do. 7	Hooglied 4:1-11	za. 23	Handelingen 1:15-26
vr. 8	Hooglied 4:12-5:1	zo. 24	Handelingen 2:1-13
za. 9	Psalm 33	ma. 25	Psalm 68:1-11
zo. 10	1 Johannes 4:1-10	di. 26	Psalm 68:12-24
ma.11	1 Johannes 4:11-21	wo. 27	Psalm 68:25-36
di. 12	1 Johannes 5:1-12	do. 28	Handelingen 2:14-28
wo.13	1 Johannes 5:13-21	vr. 29	Psalm 110
do. 14	Daniël 7:1-14	za. 30	Handelingen 2:29-42
vr. 15	Daniël 7:15-28	zo. 31	Psalm 150
za. 16	Hooglied 5:2-8		



Inleveren kopij

Omdat eind juni beide eindredacteuren met vakantie zijn, is het niet mogelijk om in de laatste week van juni het kerkblad voor juli/augustus samen te stellen. De redactie heeft daarom besloten de inleverdatum voor de kopij vast te stellen op **29 juni**. Op **6 juli** wordt dan het kerkblad in elkaar gezet en in de loop van de week wordt het dan bij u bezorgd.

De eerste zondag van juli wordt daarom opgenomen in de juni-editie van Contactruimte. Mocht er kopij zijn voor de eerste week van juli, dan moet dat uiteraard ook worden verwerkt in de juni-editie van ons kerkblad. Dat wil zeggen dat eventuele kopij voor de eerste week van juli 18 mei moet worden ingeleverd. Wilt u daar rekening mee houden?

De redactie.