

OVERDENKING

Zonsverduistering

Op 20 maart, vlak voor het aanbreken van de lente, konden we in Nederland weer eens een gedeeltelijke zonsverduistering meemaken. In haar baan om de aarde schuift de maan dan voor de zon, een natuurverschijnsel dat wereldwijd gemiddeld 240 keer per eeuw voorkomt, maar lang niet altijd bij ons. De vorige keer kan ik me nog goed herinneren, de zomer van 1999, vlak voordat ik aan mijn studie theologie begon. Het was hoogzomer en om de zwarte schijf die langzaam voor de zon kroop, zag je de kring van licht die corona (Latijn voor 'kroon') wordt genoemd.



Een totale zonsverduistering, waarbij het ook werkelijk donker wordt, is in ons land overigens veel zeldzamer. De laatste keer was in het jaar 1715, de volgende pas in 2135. Wie op 20 maart getuige wilde zijn van een volledige eclips moest daarvoor naar de Faroer-eilanden ten noorden van Schotland. Hoewel we een zonsverduistering tegenwoordig kunnen voor-

spellen en verklaren, blijft het voor de moderne mens een wonderlijke ervaring waar je kippenvel van krijgt. Iemand zei: "Het zag er dreigend uit, alsof de wereld verging. Je beseft opeens hoe klein we zijn. Nietig zelfs."

Helaas was de zonsverduistering bij ons dit keer slecht waarneembaar vanwege de laaghangende bewolking die ochtend. Het was een mistige dag en zelfs met eclipsbril was er weinig te zien. Erg jammer.

De evangelisten (met uitzondering van Johannes) vermelden een totale zonsverduistering op Goede Vrijdag. Het gaat daarbij niet om een meetbare meteorologische gebeurtenis, maar om een geloofsgetuigenis. "Rond het middaguur viel er duisternis over het gehele land, die drie uur aanhield." (Mt. 27.45). Deze verduistering doet denken aan de 9^e plaag die Egypte trof, een duisternis die drie dagen duurde en die volgens Exodus 10:21 zo dicht was dat ze voelbaar was.

Aan het einde van die zonsverduistering op Goede Vrijdag schreeuwt Jezus het uit: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten". Daarna sterft Jezus en op dat moment scheurt het voorhangsel van de tempel. Daarmee vertellen de evangelisten dat in het sterven van Jezus de menselijke verlatenheid zichtbaar wordt. Als de messias wordt gekruisigd, dan dooft het licht. Christus heeft de dichtheid van onze duisternis gevoeld.

De Joodse denker Martin Buber gebruikte het woord 'Godsverduistering' als aanduiding voor de tijd waarin wij leven. We zijn het zicht op God kwijt geraakt, aldus Buber. Kort na de Tweede Wereldoorlog schreef hij woorden die in onze oren profetisch klinken: *"Zij tekenen karikaturen en schrijven 'God' daaronder. Zij vermoorden elkaar en zeggen 'in Gods naam'."*

Martin Buber

Dat God zich verbergt, is in de Bijbel een kruis waaronder geleden wordt. Ons probleem is misschien dat wij zoveel mist om ons heen hebben opgetrokken, dat we die Godsverduistering niet eens meer doorhebben.

Buber, wiens grote ontdekking was dat God niet een 'Hij', maar een 'Gij' wil zijn, voegt er gelukkig nog iets aan toe: *"Maar wanneer ze tegenover Hem staan in diepste duisternis, en niet meer 'Hij, Hij' zeggen, maar 'Gij, Gij', is dat dan niet de werkelijke God die zij aanroepen, de Ene Levende?"*

Ik denk dat de Jood Buber daarbij gedacht heeft aan zijn broeder Jezus die in het donker tot zijn Hemelse Vader bleef roepen. Dankzij Pasen krijgen wij weer zicht op God. Er is een kring licht rondom het kruis.

*Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit,
omdat ik U verwacht.*

(Gezang 446:5/ NLB 512)



Ds. F.C. de Ronde

KERKDIENSTEN

2 april – Witte Donderdag

19.30 uur	De Ontmoetingskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	M. Kruis
Gastheer / gastvrouw	N. van Dam
Koster	B. van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang	Diaconie

3 april – Goede Vrijdag

19.30 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	M. Roks
Gastheer / gastvrouw	W. Langbroek
Koster	B. van Dueren den Hollander

4 april – Stille Zaterdag

19.30 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	W. Langbroek
Gastheer / gastvrouw	M. Kruis
Koster	B. van Dueren den Hollander

5 april - Pasen *Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	A. Dijkshoorn
Gastheer / gastvrouw	W. de Loome
Collecte Rondgang	1 ^e Paascollecte 2 ^e PKN Jeugdwerk
Uitgang	Onderhoudsfonds

12 april *Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>FLAME (Trefpunt); Meetingpoint (bovenzaal)</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	W. de Loome
Gastheer / gastvrouw	P. de Lange
Collecte Rondgang	Kerk
Uitgang	Jeugdwerk: Rock Solid en Solid Friends

13 april, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde
--

19 april

Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	Zangdienst in De Ontmoetingskerk: Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	S. Baan
Gastheer / gastvrouw	T. Verhagen
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds Ouderenwerk: pastoraat bloemen

26 april

Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. A.G.E. Klap, Heikant
Ambtsdrager van dienst	S. Vormeer
Gastheer / gastvrouw	S. Baan
Collecte Rondgang Uitgang	Kerk Kerkmuziek en eredienst

Collecte informatie

2 april: Heilig avondmaal

Op D.V. Witte Donderdag 2 april a.s. zal tijdens de dienst het Heilig Avondmaal bediend worden, ter gedachtenis aan wat onze Heiland voor ons deed aan het kruis op Golgotha. Hij stierf aan het kruis om voor ons de straf te dragen die wij hadden verdiend. Een wonder waar we niet dankbaar genoeg voor kunnen zijn. Om iets van die dankbaarheid tot uiting te brengen mogen we ook vandaag onze gaven geven voor onze medemens.

5 april: Paascollecte

Het is Pasen. Kerken vieren feest. Maar het verhaal van de opstanding van Jezus uit de dood is niet voor ieder kind direct begrijpelijk. Lotte, 7 jaar, heeft haar moeder verloren aan kanker. Wat betekent een open graf voor haar? Op zo'n moment is het waardevol dat er iemand is die een goed gesprek over het leven met Lotte kan voeren. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, ondersteunt kinderwerkers in de kerk en ouders om dit soort gesprekken aan te gaan. Met trainingen, tips en materiaal. Het verhaal van Pasen gaat door!

12 april: Jeugdwerk Rock solid & Solid friends

Deze collecte is bestemd voor het jeugdwerk binnen onze eigen gemeente. Jeugdwerk is van groot belang voor de geloofsoverdracht op jongeren. Rock Solid is voor kinderen tussen de 11 en 15 jaar, Solid friends is voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar, beide worden eens in de drie weken gehouden op zaterdagavond. Helpt u mee om het jeugdwerk binnen de gemeente mogelijk te maken?

19 april: Ouderenwerk: Pastoraatbloemen

Op zondag 19 april wordt uw bijdrage gevraagd voor bloemen in het pastoraat. Omzien naar elkaar, aandacht voor elkaar, dat is van wezenlijk belang in een kerkelijke gemeente. De bloemen voor onze gemeenteleden zijn vaak meer dan alleen een bloemetje. Mogen de diakenen een beroep doen op uw vrijgevigheid om het mogelijk te houden mensen te verblijden met bloemen?

26 april: Kerkmuziek en eredienst

Kerkmuziek is meer dan alleen het indrukken van de juiste toetsen. Goede kerkmuziek, gespeeld op een instrument en gezongen door cantorij of gemeente, spreekt het hart op een heel eigen wijze aan. Daarom is het belangrijk dat er een adres is voor alle vragen die op dit terrein kunnen spelen: de Protestantse Kerk. Met de bijdrage aan deze collecte worden passende materialen aangeschaft en onderhouden die dienen bij het begeleiden van de eredienst. Om dit mogelijk te maken wordt deze collecte van harte bij u aanbevolen.

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
5 april	Marloes, Amber en José	Saskia en Myrthe
12 april	Geerte en Myrthe	FLAME
19 april	Nel en Lejanne	Claudia en Neely Anne
26 april	Emie en Femke	Jolanda en Tiny

	PPT-dienst	Beamerdienst
5 april	<i>gedrukte liturgie</i>	<i>gedrukte liturgie</i>
12 april	Ad	Peter
19 april	Edward	Gerrit
26 april	Jan	Willian

	Bloemendienst	Organist
2 april	---	Ad van Sprang
3 april	---	Johan van der Steen
4 april	---	Dick van der Giesen
5 april	Jeanne Moerland / Bep v.d. Mast	Dick van der Giesen
12 april	Tiny Bienefelt	Johan van der Steen
19 april	Adrie Maris	Dick van der Giesen Ad van Sprang (<i>zangdienst</i>)
26 april	Marianne Solleveld	Ad van Sprang

TAAKGROEP PASTORAAT

WIJ GEDENKEN



Op 17 maart 2015 overleed in hospice de Roosdonck te Roosendaal **Wilhelmina van der Werf, geboren Van Drunen**, in de leeftijd van 94 jaar.

Mien van Drunen werd geboren in Heijningen als jongste van vier kinderen. In 1943 trouwde ze met Hein van der Werf uit Zwingelspaan met wie ze twee zonen kreeg, Karel en Pieter. Toen haar man werk kreeg in Roosendaal bij Philips, kregen ze daar een huis, waar ze behalve voor haar gezin ook voor haar vader zorgde, die na de dood van haar moeder bij hen was ingetrokken. Die jaren waren voor mw. Van der Werf, die zo zorgzaam was van karakter, wellicht de mooiste van haar leven. Na het sterven van haar man woonde mw. Van der Werf toch weer lange jaren in Fijnaart, dicht bij haar zuster An. Mevrouw Van der Werf was niet groot van gestalte. Maar ze had een groot hart, een heldere geest en een meer dan gewoon geheugen, waarmee ze blijmoedig, op geheel eigen, bewuste wijze, het leven leefde en overwoog. Zo bereidde ze zich ook voor op het afscheid, dat zij op haar hoge leeftijd kon aanvaarden, al was ze zich bewust van het verdriet voor haar jongens. Ze had de liturgie al eerder samengesteld. Als schriftlezing had ze gekozen 'In het huis mijns vaders zijn vele woningen'. En tot die tijd is ze met buitengewone liefde verzorgd in het hospice in haar geliefde Roosendaal. God zij Karel en Laurette en Piet en Annie met zijn troost nabij.

Ds. Van der Sterre

Pastoralia ds. Hans van der Sterre

Overlijden

- * Op 17 maart 2015 overleed in Hospice Roosdonck in Roosendaal Wilhelmina van der Werf-van Drunen. Het In Memoriam staat hiervoor.
- * Zaterdagavond, 21 maart, overleed na een lang ziekbed, Maria Leijten, geboren Koppenol, in de leeftijd van tachtig jaar. In de volgende *Contactruimte* zal een In memoriam worden opgenomen.
- * Maandagmorgen, 23 maart, overleed in haar woning (Fendertshof, Kerkring 85) Johanna Hendrika van Eekelen-Noordijk op de leeftijd van 87 jaar. Het In Memoriam komt in de volgende *Contactruimte*

Thuis

- * De vitaliteit van mw. Burgers-Holleman (Edv. Griegstraat) is in korte tijd zozeer verminderd dat ze bijna steeds in bed ligt en vierentwintig uur per dag een familielid of een verzorgende om zich heen weet. Wat de toekomst brengen moge, haar geleide des Heren hand.
- * Dhr. Sjaak van Beek (Dennenlaan 4) moet een nabehandeling ondergaan. Onlangs begon hij aan een chemokuur die, onderbroken door rustperiodes, verschillende weken zal duren.
- * Mw. Van der Werf-den Hollander mocht uit Zevenbergen weer naar Fijnaart terugkeren. Ze woont nu in De Fendertshof (Kerkring 127).
- * Mw. Knook-van Endhoven, Fazantraat 18, heeft bestralingen in haar gezicht achter de rug. Nu is het wachten of deze behandeling resultaat heeft.
- * Mw. Tiny Verhagen-Coomans, Kastanjelaan 2, is bezig met de behandeling. Hopend op een resultaat die energie geeft.
- * Dhr Otto (Eksterstraat) en dhr. De Pater (De Bongerd) die in Roosendaal bivakkeerden, mochten naar huis. Reden tot dank.

Ziekenhuis

- * In Bravisziekenhuis te Bergen op Zoom werd voor behandeling opgenomen mw. G. Kers-de Wit (Edv. Griegstraat).

Verpleeghuis

- * Mw. Dicky Baas (Esdoornpad) die revalideert in Wiekendael, lag plotsklaps een paar dagen in het ziekenhuis vanwege verschijnselen die van een beroerte leken te zijn. Ze hield er gelukkig nauwelijks iets aan over. Nu is ze weer terug in Wiekendael (Klimroos, afdeling C, kamer 47).

Pastoralia ds. Franc de Ronde

- * Dhr. Bert de Lint, Leeuwerikstraat 63, is herstellende van de laatste kuur die hij kreeg. Het goede bericht is dat de kuur een gunstig effect heeft gehad, controles blijven echter nodig.

* Helaas kreeg Anneke Endepoel, Tonsedijk 2, een slecht bericht te horen over haar gezondheid. In onze gedachten en gebeden zijn we met haar verbonden.

* Mw. Bom-Broere, Vrouwe Jacobstraat 20, heeft een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen vanwege ademhalingsproblemen.

* Mw. Corina Nieuwkerk-Geilings, Vrouwe Jacobstraat 29, kampt nog steeds met de naweeën van de operatie die ze begin februari onderging.

* Mw. A. van de Kolk-Visser, Dr. Poelsstraat 11a, Standdaarbuiten verblijft op het moment van schrijven nog in de Westhoek te Zevenbergen. Gekeken wordt met welke aanpassingen ze weer naar huis kan.

Hartelijk dank

Wij danken jullie voor de kaarten en de lieve woorden, die wij van jullie mochten ontvangen tijdens het ziekbed en overlijden van mijn lieve man, onze vader en trotse opa, Huib Dalemans.

Het heeft ons zeer goed gedaan.

Janny Dalemans-Lokers, kinderen en kleinkinderen

Lieve mensen,

Langs deze weg wil ik u bedanken voor de vele kaarten en bloemen die ik mocht ontvangen na mijn knieoperatie. Het is hartverwarmend als er zoveel mensen met je meeleven! Nogmaals iedereen bedankt.

Hartelijke groeten, Rika Schreuders

Als u gemeenteleden een kaart wilt sturen, dan zijn hier de adressen van diverse ziekenhuizen:

- Amphia Ziekenhuis, Locatie Molengracht, Molengracht 21, 4818 CK Breda;
- Zorgcentrum De Zeven Schakels, Kasteelweg 4, 4761 BN Zevenbergen
- Regionaal Behandelcentrum Wiekendael, Kalsdonksestraat 89, 4702 ZB Roosendaal
- Bravisziekenhuis, locatie Roosendaal, Boerhavelaan 25, 4708 AE Roosendaal
- Bravisziekenhuis, locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1, 4624 VT Bergen op Zoom



Verhuisd

Mw. C.D. Marks, Koolmees 25, 4793 HJ Fijnaart > Bredabaan 949, 2930 Brasschaat België.

Mw. M. Polak, Gierzwaluw 4, 4793HX Fijnaart > Vijfhagen 13, 4812XT Breda.

Mw. C.C. de Braal, Blauwboei 10, 4759AP Noordhoek > Grevelingen 48, 5032TG Tilburg.

Mw. D. Roks, Esdoornpad 13, 4793AX Fijnaart > Kerkebosdreef 19, 5109TN 's Gravenmoer.

Dhr. D.J.M. Ardon, Valenciënnesstraat 19, 4793EA > Kon. Emmastraat 25, 4793CC Fijnaart.

Nieuw ingekomen

Dhr. en mw. B. van Wijk-Wentink, Borchsatelaan 23, 3055ZC Rotterdam > Wielerstraat 30, 4793DA Fijnaart.

Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze gemeente.

80+ verjaardagen

- 2 apr. Mw. M.P. van der Giesen–Huijzers, Kerkring 103, 4793ES
- 2 apr. Mw. P. Bos-van de Meeberg, Kerkring 55, 4793ES
- 2 apr. Mw. J. Klaassen-Blokland, Koperwiekstraat 9, 4793HS
- 7 apr. Mw. J. Knook-Lukas, Fazantstraat 22, 4793GV
- 8 apr. Mw. M.J. Huijzers-Nieuwkerk, Jan Punthof 7, 4793GR
- 9 apr. Mw. N. Bevelander-Verhoeven, Edvard Griegstraat 10, 4793GP
- 12 apr. Dhr. J.H. Driesprong, Eksterstraat 14, 4793GW
- 12 apr. Mw. A.J. Kaptein-Dijkgraaf, Brabantse Bellefleur 33, 4793KC
- 15 apr. Mw. G.J.E.E. van der Weerd-Venhuis, Appelaarseweg 18A, 4793EK
- 15 apr. Mw. N.A. Kamp-Nieuwkoop, Kerkring 43, 4793ES
- 17 apr. Mw. J. Lukas-Hack, Kerkring 99, 4793ES
- 17 apr. Mw. H. Huijzers-Grootenboer, Jan Punthof 83, 4793GT
- 21 apr. Dhr. D.A. Maris, Beukenlaan 5, 4793BM

Huwelijksjubileum

50 jaar:

23 april echtpaar Koekkoek-Agterdenbos, Fazantstraat 6, 4793GV.

Wij wensen u Gods zegen toe op uw verdere levensweg, dat Hij u nog lang voor elkaar en anderen mag sparen.

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag e.d., geeft u dat dan door aan de redactie.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Gemeenteavond 15 april

Op woensdag 15 april is er een gemeenteavond in het Trefpunt. De avond begint om 20.00u. Vanaf 19.45u staat de koffie en thee klaar.

Hierbij de agendapunten die aan de orde zullen komen:

1. Welkom door W.P. Langbroek
2. Opening door ds. F.C. de Ronde
3. Mededelingen
4. Brief aan gemeenteleden van Dr. A. Plaisier, scriba van de Generale Synode
5. Pauze
6. Afkondigingen gedeeltelijk alleen via de beamer
7. Kapstok in kerkzaal
8. Toelichting op het (financiële) resultaat van de bouwwerkzaamheden rondom de kerkzaal
9. Rondvraag
10. Sluiting door ds. J.H. van der Sterre

Van harte welkom!

De brief van dr. Plaisier wordt op de website gezet (www.pknfijnaart.nl) en er zullen kopieën op de tafel achterin de kerk gelegd worden.

Portret van een gemeentelid: Jan den Hollander



Hoe lang ben je al lid van deze kerk en waarom van deze kerk?

Vanaf 2006, dus 9 jaar. We kwamen hier wonen en wilden dus ook graag hier kerken. We konden op die manier mensen leren kennen en dat lukte. We vonden het heel gezellig en voelden ons thuis.

Welke bijdrage lever je aan onze kerk?

Ik doe al jaren mee met de bazaar in april: met de rommelmarkt, de frites en het sjouwwerk na afloop. Ik ben nu weer lid van de taakgroep Kerk en Wereld. Ik heb 'ja' gezegd toen men mij vroeg, omdat ik het belangrijk vind dat we met z'n allen meehelpen aan de opbouw van de kerk. Onze leeftijd is niet dik tegenwoordig en er zijn veel ouderen die de kar trekken en er mag straks geen gat vallen.

Wat beleef je aan onze kerk?

Ik vind het fijn om 's zondags met elkaar de dienst te beleven. Het geeft mij een moment van rust in mijn hectische leven. Ik houd van preken over het actuele leven waar ik verder over kan nadenken en waarvan ik kan zeggen "Zo had ik het nog niet bekeken." Ik ervaar dat ik de zegen meekrijg voor de nieuwe week. Ik ben blij als het zondag is.

Welke ervaring zal je altijd bijblijven?

De laatste ervaring is van kortgeleden: de dienst waarin ik bevestigd ben als taakgroeplid. Die dienst heeft veel indruk op mij gemaakt, doordat hij was toegespitst op Willy, Susan en mij. Natuurlijk zal ik ook nooit onze huwelijksdienst en de doopdiensten van de kinderen vergeten.

Als de kerk er niet was, wat zou je dan missen?

Dat stukje rust wat ik zo-even beschreef en de verbondenheid: het beleven van het geloof met elkaar. Het is toch anders dan lid zijn van de voetbalclub.

Wat staat er op jouw kerkelijke verlanglijstje?

Het mag van mij allemaal wel wat spontaner en lossere. Zoals in de dienst met Wim Bevelander bijvoorbeeld. Ik kan me wel voorstellen dat de jongeren zich niet herkennen in onze kerkdienst. Je kunt op zoveel manieren je geloof belijden.

Welk lied zing je heel graag?

Lied 886 uit het nieuwe Liedboek:

*Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.*

Wat gaat er heel goed in onze kerk?

We groeien goed naar elkaar toe, het gaat soepeler dan drie jaar geleden. We hebben met elkaar heel goed die verbouwing opgepakt. Er is meer waardering voor elkaar. Steeds meer mensen blijven koffiedrinken, echt gezellig!

Wat kan er beter?

We zijn een heel eind op de goede weg. Er gebeurt al veel voor de jeugd, maar dat mag nog wel wat meer zijn en dan zou ik het breder willen trekken. Niet alleen de jeugd wil het wel wat lossere. Zo'n U2-dienst van een paar jaar geleden is me bijvoorbeeld ook bijgebleven. Een keer per kwartaal een bijzondere dienst zou best mogen!

Aan wie geef je deze pen door? Aan mevrouw Ad Verhagen.

Bazaar Koningsdag 27 april 2015

Ook dit jaar gaan we weer met elkaar Koningsdag vieren met een gezellige bazaar in het Trefpunt en daarbuiten. Komt u ook???

Het goede doel dit jaar, naast de opbrengst voor de kerk, is baby's die met een hersenletsel (CP=cerebrale parese) geboren worden (kijk op Bosk.nl CP). Elke dag wordt in Nederland een baby geboren met deze afwijking. Er wordt onderzoek gedaan en uit gesprekken met ervaringsdeskundigen komt men steeds verder om de kwaliteit van leven te verbeteren.

In onze gemeente kennen we verschillende ouders met kinderen als ervaringsdeskundigen. Zeker een reden toch om mee te helpen of uw geld te laten rollen?

Spullen voor de rommelmarkt??

U kunt het brengen bij: Fam. Huitkar, tel: 462559, Oude Heijningsedijk 52 of even een belletje naar de fam. Van Strien, tel: 0168-465494. Zij halen het eventueel graag bij u op. Wilt u gewoon gezellig meewerken op die dag?? Graag!

Met vriendelijke groet, namens de bazaarcommissie, Adri de Vrij (462996)



Zaterdag voor Pinksteren 23-5-2015 *Als een lopend vuurtje 2015*

Alweer voor de 14e keer vindt de gezins- en sponsorfietstocht "Als een lopend vuurtje" plaats.

Diverse kerken in West Brabant zijn voor bezichtiging open, gastvrouwen en gastheren ontvangen de bezoekers die per fiets of auto komen. Op deze dag vormen zij de pleisterplaatsen voor ontmoetingen. In Fijnaart is "De Dorpskerk" open.

Het thema van 2015 is: *"Het vuur moet blijven branden"*.

Vuur staat symbool voor geestdrift en hartstocht (het vuur van de liefde) en tevens voor zuiverheid (het heilig vuur). Het zijn kernwaarden, die we in de christelijke traditie tegenkomen en het waard zijn om door te geven. Zij steunen ons in het vertrouwen dat na donkere periodes lichte en betere periodes komen.

Vuur en Vlam: enthousiast doorgeven van goede waarden.

Het doel van de actie 'Lopend Vuurtje' is tweeledig: enerzijds geld inzamelen voor goede doelen, anderzijds elkaar ontmoeten in en bij de kerken. De bestemming van de plaatselijke doelen wordt door de deelnemende kerken bepaald. Deze doelen kunt u steunen door uw deelname.

Sponsorsen

Iedereen kan de fietsers sponsoren. Men kan afspraken maken met de fietsers of men kan geld in de sponsorbus in de kerk storten. Laat u sponsoren om zo het vuur van de goede doelen brandend te houden. Het doel is deze keer de plaatselijke Zonnebloemafdeling.

Fietsen of met de auto

Deelnemers kunnen uit verschillende routes kiezen. Voor de fietsers zijn er verschillende afstanden: 35 km, 45 km, 60 km en 120 km. Bij elke deelnemende kerk kan gestart worden en worden de routes uitgereikt. Als u 120 kilometer wilt fietsen, graag aanmelden bij een van de deelnemende kerken. Voor automobilisten zijn er lijsten waarop de te bezoeken kerken staan.

Opgeven bij:

Jeanne van Ham: tel. 0168-464133 of e-mail: jannevanham@home.nl

Ady Roks: tel. 0168-462254 of e-mail: a.roks-kwist@kpnplanet.nl

Vanuit het oecumenisch beraad: verslag sobere maaltijd

In de Passietijd is het een traditie in de R.K. Kerk om gezamenlijk een sobere maaltijd te houden. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd en die komt geheel ten goede van het vastenactieproject. Dit jaar heeft de Immanuël Parochie gekozen voor een project van Roland Zweers uit Zevenbergen. Hij werkt in Oeganda aan een project voor dove en slechthorende kinderen. In Nederland werkt hij al 20 jaar voor en met slechthorende kinderen.

De P.K.N. kerk kent deze traditie niet en daarom heeft het Oecumenisch Beraad besloten samen een sobere maaltijd te organiseren. En met succes! 35 personen hebben deelgenomen aan deze maaltijd. Zowel van de P.K.N. als van de R.K. kerk.

Na de maaltijd, linzensoep met brood, werd onder het genot van een kopje koffie / thee de DVD van "Pasen met de Zandtovenaar" getoond.

De opbrengst van de maaltijd was € 238,00. De Vastenactie doet daar de helft bij dus we kunnen € 359,00 aan Roland Zweers overhandigen voor de doven en slechthorende kinderen in Oeganda.

Op de website van de Immanuël parochie kunt u meer lezen over het project van Roland Zweers: www.immanuel-parochie.eu (Bij zoeken Caritas invullen). Ook in zijn etalage in Zevenbergen kunt u zien waar het geld naar toe gaat.

Jeanne van Ham, Oecumenisch Beraad



Jeugdru-briek

Flame gaat veranderen!

Nog meer tijd voor een verhaal, spelletjes en om te knutselen. Dus heel veel tijd voor creativiteit! Je bent van harte welkom:

- **12 april** in het Trefpunt van 10-11 uur
- **14 juni** in het Trefpunt van 10-11 uur

Graag tot ziens bij Flame!
kinderkerkflame@hotmail.com



De boekentafel wil weer klaarstaan op 12 april in de Vijverhof. Behalve onze zeer gevarieerde, mooie voorraad van boeken en bijbels voor groot en klein, hebben we ook veel aanbiedingen. Kom eens kijken of er iets voor u bij zit: een gedichtenbundel, troostrijke verhalen en inspirerende teksten, boeken voor ontspanning enzovoorts.

Op 27 april zijn we met onze boeken, vooral aanbiedingen, te vinden bij de bazaar in het Trefpunt ter gelegenheid van Koningsdag.

Nel G. Nel B en Bep



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten 22 februari t/m 22 maart 2015:

1-3	Kerk	€ 161,45
1-3	Onderhoudsfonds	€ 133,20
8-3	Onderhoudsfonds	€ 166,50
9-3	Fendertshofdienst	€ 25,50
15-3	Kerk	€ 160,17
15-3	Zangdienst	€ 33,25
22-3	Onderhoudsfonds	€ 128,72
febr.	Fendertshofdienst	€ 24,20

Giften

Via ds. De Ronde 1 x € 50,- en 1 x € 20,- t.b.v. de kerk/onderhoud; via mw. De Vrij 1 x € 500,-; via bank 1 x € 100,- i.v.m. huwelijksjubileum.

Alle gevers hartelijk dank!

Kerkbalans 2015

Tot en met 28 februari 2015 is een bedrag toegezegd van € 86.839,- hetgeen € 1.839,- hoger is dan begroot voor 2015.

Via deze weg willen we aan al degenen die nog niet gereageerd hebben, vragen: wilt u het deze maand nog doen?

De inkomsten uit Kerkbalans zijn van essentieel belang voor onze kerk.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mailadres: jaapdevrij@home.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Paascollecte 2015

De Heer is waarlijk opgestaan!

Dat weten wij, dat zingen wij.

Hij leeft, Hij komt tot u en mij:

Hij raakt ons aan!

(Lied 626:8)

In lied 626 zoekt Maria wanhopig naar Jezus. Verward en diep verdrietig gaat zij op zoek naar haar Heer. Dan herkent zij Zijn stem en brengt, 'getroost' door die ontmoeting, Zijn boodschap aan de discipelen. De Heer is waarlijk opgestaan!

Wereldwijd vieren we Pasen. Het feest van de opstanding, de overwinning op de dood, nieuw leven! Ook in onze gemeente vieren we het paasfeest. We geven, net als Maria, de Boodschap door en mogen elkaar troosten en bemoedigen. Dat doen we in de zondagse diensten, maar ook tijdens de vele activiteiten die we organiseren. We bieden via de diaconie hulp daar waar het nodig is, dichtbij en ver weg. Dat alles maakt ons tot een gemeente.

Juist met Pasen doen we als kerkenraad een extra beroep op u. Want 'gemeente zijn' gaat niet vanzelf. We vragen uw steun om het werk van de gemeente mogelijk te maken. Geef daarom aan de Paascollecte. U kunt uw bijdrage overmaken met behulp van de acceptgiro of via de collecte in de dienst op paasmorgen.

Uw gift is volledig bestemd voor het werk van onze gemeente.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Collecte verantwoording

18 jan. Oecumene	€ 203,84
25 jan. Diaconie	€ 210,03
25 jan. Catechese en Educatie	€ 137,19
1 feb. Werelddiaconaat	€ 259,25
8 feb. Missionair werkgroei	€ 179,42
22 feb. Kerk in Actie Madagaskar	€ 365,92
22 feb. Het vergeten Kind	€ 185,56
3 mrt. Voorjaarszendingsweek	€ 202,92
8 mrt. Binnenlands diaconaat	€ 242,10
15 mrt. Werelddiaconaat Zuid Afrika	€ 246,82

PAASGROETENACTIE

De 60 getekende kaarten met de paasgroeten zijn op 23 maart verstuurd naar dominee Len Lefeber, gevangenispredikant. Zij zal de kaarten uitreiken aan gedetineerden in de Rijks Justitiële Instelling De Hartelborgt in Spijkenisse.

Dank aan de mensen die er aan meegedaan hebben.

Dit was een actie van de beraadsgroep Kerk en Wereld en Amnesty International.

Bep Rosing

AGENDA

1 april 19.30 uur:	Liturgisch bloemschikken, Trefpunt
7 april 19.45 uur:	Vergadering kerkenraad, Trefpunt
9 april 9.30 uur:	Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand', Trefpunt
13 april 19.30 uur:	Zangkring, Vijverhof
13 april 20.00 uur:	Vergadering Open Deur Commissie, Vijverhof
13 april 20.30 uur:	Vergadering Jeugdraad, Zoete Kroon 3
15 april 20.00 uur:	Gemeenteavond, Trefpunt
15 april 14.15 uur:	Ouderensoos
20 april 19.30 uur:	Zangkring, Vijverhof
20 april 20.00 uur:	Vergadering kerkrentmeesters, Vijverhof
21 april 19.30 uur:	Liturgische werkgroep, Trefpunt
23 april 15.30 uur:	Bijbelgespreksgroep, Vijverhof
23 april 20.00 uur:	Taakgroep GemeenteZijn, Trefpunt
26 april 19.30 uur:	25+ kring, Appelaarseweg 2
28 april 19.45 uur:	Vergadering Moderamen, Trefpunt
28 april 20.00 uur:	Taakgroep Kerk en Wereld, Trefpunt
29 april 14.15 uur:	Ouderensoos

DIVERSE MEDEDELINGEN



In april is er in de Vijverhof geen Amnesty-actie omdat we samen met Kerk en Wereld meegeedaan hebben aan de paasgroetenactie. Op Koningsdag, 27 april, staat Amnesty in het Trefpunt met een petitie voor Azerbeidzjan. We vragen president Alijev om alle gewetensgevangenen onmiddellijk vrij te laten. Deze mensen zitten gevangen omdat ze vreedzaam opkwamen voor hun mening. Dit strenge optreden van de regering gebeurt om in de aanloop van de Europese Spelen in dat land alle protesten uit de weg te ruimen.

Bep Rosing



Eerste jubileum *The Passion*

De binnenstad van Enschede maakt zich op voor het eerste jubileum van *The Passion*. De EO en KRO zenden de eigentijdse vertolking van het lijdensverhaal van Jezus op de donderdag voor Pasen voor de vijfde achtereenvolgende keer live uit op NPO 1.

Het Nederlands Bijbelgenootschap steunt *The Passion* al sinds de start. Tijdens *The Passion* worden veel teksten uit de *Bijbel in Gewone Taal* gebruikt.

Het paasverhaal is kostbaar

Het decor, de artiesten en de Nederlandstalige liederen zijn ieder jaar anders, maar aan het verhaal wordt niet getornd. Sterker nog: dat volgt de letterlijke geschiedenis van 2000 jaar geleden. Peter Beker is vanaf het begin als EO-hoofdredacteur bij het muzikale evenement betrokken: "Het paasverhaal is kostbaar, we willen het elk jaar weer als een nieuwe beleving laten voelen."

Enschede

Inspiratiebron daarvoor is onder meer de stad waar *The Passion* plaatsvindt. Enschede heeft een groot litteken opgelopen na de vuurwerkramp 15 jaar geleden. Daarop bouwt de stad nu voort. *The Passion* gaat over lijden, dood, opstanding en hoop; elementen die je in de geschiedenis van Enschede terugvindt.

Vaste waarde

The Passion is een vaste waarde geworden op de jaaragenda en het paasverhaal van 'iedereen'. Kijkers en bezoekers laten zich inspireren door de alledaagse thema's die het eeuwenoude verhaal in zich draagt, zoals opoffe-

ring, verraad en onvoorwaardelijke liefde. In afgelopen jaren namen de lokale en landelijke initiatieven rondom het evenement steeds meer toe.

Rolverdeling

Jim de Groot speelt dit jaar de rol van Jezus. Maria wordt gespeeld door Shirma Rouse, Jeroen van der Boom speelt Petrus en Jeroen van Koningsbrugge speelt Judas. Daarnaast neemt Jon van Eerd de rol van Pontius Pilatus op zich, Robert ten Brink is de verteller en Bridget Maasland doet verslag van de processie met het grote, verlichte kruis. De muzikale begeleiding is dit jaar wederom in handen van Eric van Tijn en zijn orkest.

Samenwerking

The Passion is een samenwerking tussen de omroepen EO en KRO, het Nederlands Bijbelgenootschap, de Protestantse Kerk in Nederland, Jong Katholiek en de Gemeente Enschede en wordt geproduceerd door Eye2Eye Media.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: Anneke Endepoel en Nel Blok

Leve de Koning! - Sing-in 25 april 2015

Op zaterdag 25 april willen we, Gospelkoor 'Reclaim' uit Klundert, iedereen van harte uitnodigen om te komen luisteren én mee te zingen.

Om 19:30 uur willen we een afwisselend muzikaal programma starten met als thema 'Leve de Koning!'. Rond 21.00 uur staat er een heerlijk kopje koffie of thee met iets lekkers voor u klaar. Dan kunt u napraten en rustig rondkijken bij de verschillende Goede Doelen-kraampjes.

Toegang is helemaal gratis, maar neem dus wel uw portemonnee mee om iets leuk te kunnen kopen en deze doelen te steunen.

Datum: 25 april 2015
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Gereformeerde Kerk, Klundert
Toegang: gratis (Goede Doelen-kraampjes)



We hopen u allemaal te ontmoeten!

Muzikale groeten, Gospelkoor 'Reclaim'

Passage Fijnaart

Woensdag 22 april, 19.45 uur in het Trefpunt.

Dhr. A.W. Maris uit Willemstad vertelt ons over biologisch boeren en dhr. B. van Kuijk vertelt over zijn werk bij Rijk-Zwaan.

Bijbelleesrooster voor de maand april 2015

wo. 1 Marcus 14:1-11	do. 16 Micha 2:6-11
do. 2 Marcus 14:12-52	vr. 17 Micha 2:12-3:4
vr. 3 Marcus 14:53–15:39	za. 18 Micha 3:5-12
za. 4 Marcus 15:40-47	zo. 19 Micha 4:1-8
zo. 5 Marcus 16:1-8	ma. 20 Micha 4:9-14
ma. 6 Marcus 16:9-20	di. 21 Psalm 98
di. 7 Handelingen 19:21-34	wo. 22 1 Johannes 1:1-10
wo. 8 Handelingen 19:35–20:6	do. 23 1 Johannes 2:1-11
do. 9 Handelingen 20:7-12	vr. 24 1 Johannes 2:12-17
vr. 10 Handelingen 20:13-24	za. 25 1 Johannes 2:18-29
za. 11 Handelingen 20:25-38	zo. 26 1 Johannes 3:1-10
zo. 12 Handelingen 21:1-14	ma. 27 1 Johannes 3:11-24
ma. 13 Micha 1:1-7	di. 28 Psalm 23
di. 14 Micha 1:8-16	wo. 29 Hooglied 1:1-7
wo. 15 Micha 2:1-5	do. 30 Hooglied 1:8-17

VluchtelingenWerk

West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard (WOBB)

ZOEKT VRIJWILLIGERS!

Syrië, Irak, Eritrea, Somalië... Het is lang geleden dat er zoveel onrust was in de wereld. Miljoenen mensen zijn gevlucht en hopen ergens anders veiligheid en rust te vinden.

Ongeveer 85% van alle vluchtelingen wereldwijd wordt in buurlanden opgevangen. Een klein deel van alle vluchtelingen vlucht door naar Europa. Een vlucht kost veel geld en is levensgevaarlijk. Eenmaal aangekomen in Europa staat een vluchteling weer andere uitdagingen te wachten zoals de integratie in een nieuwe en onbekende samenleving.

Vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen worden door VluchtelingenWerk ondersteund bij hun asielaanvraag en later bij hun integratie.

Om deze mensen de juiste hulp en aandacht te kunnen bieden is VluchtelingenWerk op zoek naar extra vrijwilligers. We zoeken:

- ⤴ Taalcoaches
- ⤴ Klassenassistenten
- ⤴ Maatschappelijke begeleiders
- ⤴ Juridische medewerkers
- ⤴ Medewerkers spreekuur
- ⤴ Medewerkers communicatie

Met een paar uur per week kun je al een verschil maken!

Werken bij VluchtelingenWerk WOBB geeft je de mogelijkheid om interessante werkervaring op te doen en is een verrijking van je CV.

Heb jij affiniteit met vluchtelingen en wil je tijd vrijmaken om hen op weg te helpen? Dan komen wij graag in contact met jou.

Dat kan via vrijwilliger@vluchtelingenwerk-wobb.nl of 06 1243 4970.

Kijk voor meer informatie op VluchtelingenWerk-wobb.nl

Namens vluchtelingenwerk,
Wendy Verhagen