

OVERDENKING

'Vrouw, zie uw zoon! Zoon, zie uw moeder!'

(Johannes 19 vers 27 Het tweede kruiswoord)

Al eeuwenlang leest de kerk in de Passietijd de zeven kruiswoorden en mediteert daarover. De uitspraken die Jezus deed, terwijl hij aan het kruis hing. Het tweede kruiswoord staat in het evangelie naar Johannes. Het zijn woorden van Jezus tot zijn moeder Maria en tot 'de leerling van wie Hij veel hield'. Dit was, naar velen denken, de discipel Johannes. Met de woorden 'Vrouw, zie uw zoon! Zoon, zie uw moeder!' schenkt Jezus hen aan elkaar en sticht een nieuwe gemeenschap.

Kruis

Maria onder het kruis is op talloze manieren verbeeld. In Bretagne vind je bij oude dorpskerkjes de zgn. Calvaires, verweerde beeldengroepen. Vaak is daarbij ook een kruis, waaraan Jezus hangt, met links en rechts van Hem een vrouw en een man die naar Hem opkijken: zijn moeder Maria en leerling Johannes.

En de Italiaanse dichter Jacopone da Todi (1230-1306) schreef over de treurende moeder, staande onder het kruis, een indrukwekkend gedicht, het 'Stabat mater'. Het is op muziek gezet, o.a. door de componist Pergolesi en wordt in de Lijdenstijd nogal eens uitgevoerd. Ook het Liedboek 2013 heeft het opgenomen (Lied 573). Willem Wilmink vertaalt 'Moeder stond door smart bevangen / en met tranen langs haar wangen / waar haar zoon gekruisigd hing / en het was haar in haar lijden / of een zwaard haar kwam doorsnijden / dat dwars door het hart heenging'.

Omdat zij niet meer zijn

Maria onder het kruis. Het is het oerbeeld van een moeder die treurt om haar kind. Ook op de begraafplaatsen van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog zie je vaak beelden van een treurende moeder. Hartverscheurend om te zien. Zoals we nog steeds, ook vandaag de dag, in onze heerlijke en afschuwelijke wereld, in de krant en op TV beelden zien van moeders, jammerend, ontroostbaar 'omdat zij (meestal hun zonen) niet meer zijn'.

Machteloos

Maria staat in het tweede kruiswoord echter niet alleen symbool voor alle moeders (en vaders!) die een kind bewenen. Met Johannes staat ze ook symbool voor een nieuwe gemeenschap, die in alle machteloosheid begint onder het kruis. Machteloos zijn zij. De naaste kring, de discipelen en de vrouwen. Ze hebben veel voor Jezus gedaan, maar bij het kruis kunnen zij niets meer doen. Als Jezus roept: 'Mij dorst' is het een willekeurige Romeinse soldaat die toeschiet. Dit heeft een diepe symboliek. Bij het kruis wordt het eigenlijke werk niet door ons gedaan. Het wordt vóór ons gedaan. Het werk van de verzoening wordt voor ons, maar zonder ons volbracht.

Gezin van God

Maar toch weten Maria en Johannes geen plaats die beter zou zijn dan het kruis. De overwinning is voor hen totaal verborgen. Wat zij zien, is veeleer het tegendeel: nederlaag, ondergang. Geloven in God is een aangevochten en aanvechtbare zaak.

Maar toch. Aan de voet van het kruis wordt het huisgezin van God geboren. In het licht van de verzoening en van de vergeving ontvangen mensen zichzelf en elkaar, in een nieuw verband en verbond. Niet van nature, zoals bij familie en bloedbanden. In Marcus 3 vers 35 neemt Jezus afstand van zijn eigen moeder. Als zijn moeder en zijn broers hem zoeken, antwoordt Jezus: 'Wie zijn mijn moeder en mijn broers? Iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder'. De orde van de natuur, van het bloed, geldt niet meer. Het kruis is het kruis van het Koninkrijk van God. Aan de voet van dat kruis wordt het huisgezin van God geboren. De nieuwe gemeenschap van zusters en broeders die aan elkaar geschonken worden en met elkaar in liefde leven. Ook in de Protestantse Gemeente te Fijnaart. 'Vrouw, zie uw zoon! Zoon, zie uw moeder!'

*Laat mij Christus' dood ervaren,
laat mij in mijn hart bewaren
al wat Hem is aangedaan.*

*Laat het kruis over mij waken,
laat zijn dood mij sterker maken,
zodat Hij me begeleidt*

*en mijn ziel, als 't lijf moet sterven,
de verrukking doet verwerven
die de hemel ons bereidt.*

(NLB 573: 16, 19, 20)

Ds. Van der Sterre

KERKDIENSTEN

1 maart Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Hervormde kerk, Klundert

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	2 ^e zondag Passietijd
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	A. Dijkshoorn
Gastheer / gastvrouw	A. Elzerman
Collecte Rondgang	1 ^e Voorjaarszendingsweek 2 ^e Kerk
Uitgang	Onderhoudsfonds

8 maart Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	3 ^e zondag Passietijd; Meetingpoint (bovenzaal)
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
19.00 uur	Dienst Wereldgebedsdag in De Ontmoetingskerk – Diaken M. Bastiaansen
Ambtsdrager van dienst	A. Elzerman
Gastheer / gastvrouw	P. van der Eijk
Koster 19.00 uur	Bas van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang	KIA - Binnenlands diaconaat
Uitgang	Onderhoudsfonds

9 maart, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre
Heilig Avondmaal

15 maart Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	4 ^e zondag Passietijd
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	Zangdienst in De Ontmoetingskerk Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	P. van der Eijk
Gastheer / gastvrouw	E. Hendrikse
Collecte Rondgang	Werelddiaconaat Zuid Afrika
Uitgang	Kerk

22 maart Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	5 ^e zondag Passietijd
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	E. Hendrikse
Gastheer / gastvrouw	D. Konings
Collecte Rondgang	Binnenlands diaconaat
Uitgang	Onderhoudsfonds

23 maart – 15.00 uur: Koffiekerk Fendertshof

29 maart Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Palmzondag; m.m.v. Het Interkerkelijk Koor</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	D. Konings
Gastheer / gastvrouw	H. Keijzer
Collecte Rondgang	Bangladesh
Uitgang	Kerk

Collecte informatie

1 maart: veertigdagentijd – voorjaarszendingsweek

In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt op 1 maart gecollecteerd voor Kerk in Actie Voorjaarszendingsweek. Centraal staat het Bijbelgenootschap in de Golfstaten.

Jelyn wil graag haar geloof beleven. Ze woont samen met miljoenen christelijke arbeiders in de Golfstaten. Daar moeten ze hard werken voor een schamel loon en ze voelen zich eenzaam. Ze vinden maar moeilijk aansluiting bij de bestaande kerken door taal- en cultuurverschillen.

Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten leidt mensen uit de kerken op om Bijbelverhalen te vertellen volgens de methode 'Simply the Story' (STS). Na het vertellen van het verhaal wordt er door de mensen doorgesproken over het persoonlijke geloof. Door de STS-methode vinden de gastarbeiders bemoediging en troost in de boodschap van de Bijbel. Ook Jelyn heeft hierdoor geleerd om het Woord van God zo te delen dat het mensen raakt.

Kerk in Actie steunt het werk van het Bijbelgenootschap in de Golfstaten.



8 maart: veertigdagentijd - KIA-binnenlands diaconaat

De diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde voor de 2.500 mensen die jaarlijks meegaan. Zij vinden er warmte, aandacht en gezelligheid. De diaconale vakanties van Hetvakantiebureau.nl zijn voor velen een begrip. Jaarlijks organiseert het bureau zo'n 60 vakantieweken voor 2500 mensen die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de praktijk zijn dit groten-deels ouderen en mensen die enige zorg of begeleiding nodig hebben.

Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim 1400 ervaren en enthousiaste vrijwilligers dag en nacht klaar om de vakantiegasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Daarom worden deze diaconale vakanties ook wel 'Vakanties met Aandacht' genoemd.

15 maart: veertigdagentijd – Werelddiaconaat Zuid-Afrika

Hun leven is een groot gevecht tegen hiv/aids en tegen armoede. Maar de mensen in De Vallei van de Duizend Heuvels in de provincie Kwa Zulu Natal krijgen volop steun van het Hillcrest Aids Centre.

Vanuit het centrum wordt zorg verleend aan mensen die ziek zijn. Ze krijgen medicijnen en thuiszorg, voorlichting en stervensbegeleiding. Door de ziekte ligt ook armoede op de loer. Hillcrest Aids Centre helpt daarom ook mensen op weg om zelf een inkomen te verdienen. Gogo Francisca zorgt voor haar vijf kleinkinderen. Zij leerde om met kralen te werken "Ik maak 20 poppetjes op een dag en daarmee verdien ik geld voor kleding en eten. Ik ben een gelukkige vrouw."

22 maart: veertigdagentijd – Binnenlands diaconaat

Vijfduizend mensen in Utrecht mogen er niet zijn. Ze hebben geen verblijfsvergunning, geen recht op een woning of op werk. Ze leiden een onzichtbaar leven.

Bij Villa Vrede zijn ze wel in beeld. Hier zijn ze welkom voor een kop koffie of een spelletje. Ze volgen er taallessen of leren fietsen repareren. Aya is iedere week in Villa Vrede te vinden. Hier is er even rust, midden in de zorgen. En die zijn groot. "Ik probeer het gezag over mijn kinderen terug te krijgen. Als dat niet lukt, is de kans groot dat ik terug moet naar Afrika, zonder mijn dochters." De vrijwilligers van Villa Vrede helpen haar waar ze kunnen.

29 maart: veertigdagentijd – Bangladesh

In Bangladesh zijn veel kleine kerkgemeenschappen. De Taizé-broeders ondersteunen deze jonge kerkjes om op eigen benen te leren staan.

De Taizébroeders in Bangladesh kregen een aantal jaar geleden het verzoek van de baptistenkerk van Mymensingh om hen te helpen bij het zorgen voor de vele kleine, nieuwe kerkjes op het platteland. De kerkjes bestaan uit eerste generatie gelovigen die heel arm, ongeletterd en achtergesteld waren. Samen hebben ze een project ontwikkeld waarin de kerkjes zowel geestelijk als sociaal-economisch geholpen worden om sterk te worden en op eigen benen te staan.

Onlangs hebben 5 jongeren via Kerk in Actie Reizen (Togetthere) met de veertigdagentijd reis verschillende projecten van de Taizé-broeders bezocht. Wilt meer weten over hun belevenissen? Kijk dan op www.kerkinactie.nl/projecten/kerken-op-het-platteland-staan-op-eigen-benen

Wereldgebedsdag 2015

Net als ieder ander jaar wordt ook dit jaar de Wereldgebedsdag weer gevierd in de 1e week van maart, officieel op vrijdag, maar in Fijnaart al jarenlang op zondagavond. Helaas is de belangstelling nooit erg groot voor deze dienst, maar toch altijd zeker de moeite waard. Vorig jaar, met themaland Egypte, werd de kleding door verschillende vrouwen uit onze gemeente heel mooi uitgebeeld. Dit jaar, georganiseerd vanuit de Bahama's, zijn wij benieuwd of er deze avond nog rieten rokjes gedragen worden;-).

Er is altijd een mooie liturgie die overal in de wereld gelijk is, maar wel ieder in zijn eigen taal. Een traditie van de Wereldgebedsdag is dat deze dag veelal door vrouwen wordt georganiseerd over de gehele wereld, maar iedereen is welkom, man en vrouw, jong en oud.

Zondag 8 maart vindt de dienst plaats in de Ontmoetingskerk aan de Wilhelminastraat m.m.v. gemeenteleden uit de plaatselijke kerken. Voorganger zal deze keer pastor Bastiaanse zijn. Elk jaar doet een willekeurig land in de wereld de centrale voorbereiding. Dit jaar is het de beurt, zoals gezegd, aan de Bahama's in het Caraïbisch gebied. Het thema van deze dienst is 'Begrijp je mijn liefde?'

De Opendeurcommissie nodigt u uit om deze dienst met ons mee te vieren. Jan Tolenaars

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
1 maart	Emie en José	Jolanda en Tiny
8 maart	Annet en Nel	Linda en Saskia
15 maart	Claartje en Femke	Myrthe en Claudia
22 maart	Marjolein en Léjanne	Neely Anne en Jolanda
29 maart	Elly en Angelique	Tiny en Linda

	PPT-dienst	Beamerdienst
1 maart	Ad	Gerrit
8 maart	Edward	Willian
15 maart	Jan	Léander
22 maart	Tiny	Bert
29 maart	Jeroen	Anton

	Bloemendienst	Organist
1 maart	Anneke Knook	Johan van der Steen
8 maart	Riet Jongbloed	Ad van Sprang <i>19.00 uur: Johan v.d. Steen</i>
15 maart	Ella Knook	Dick van der Giesen
22 maart	Hetty Bom	Ad van Sprang
29 maart	Paula de Rooij	Dick van der Giesen

TAAKGROEP PASTORAAT

WIJ GEDENKEN



Op 8 februari 2015 is overleden in de Zevens Schakels, **Huibert Da-lemans**, in de leeftijd van achtenzeventig jaar.

Huib werd geboren op 11 mei 1936 in Helwijk. Na de ambachts-school werkte hij als timmerman in Klundert en op een architectenbureau in Rhooen. Maar de meeste mensen in Fijnaart en Heijningen kennen hem, omdat hij tweeëndertig jaar opzichter is geweest bij Bouw- en Woningtoezicht. Een baan waarin hij, vanwege zijn kennis van zaken maar ook vanwege zijn humor werd gewaardeerd. Huib ging graag met mensen om en hij was een trouw kerkganger. Hij was hulpvaardig en heeft ook voor de kerk, die hem lief was, veel gedaan, bijvoorbeeld bij de bouw van het Trefpunt.

Nadat hij op zijn zestigste met de VUT ging, heeft hij nog goede jaren gehad met Janny, zijn trouwe maatje met wie hij bijna eenenvijftig jaar lief en leed heeft gedeeld. En met zijn dochter en schoonzoon en de twee kleinzons, op wie hij zeer gesteld was. De laatste periode thuis aan de Lindonk en in de Zeven Schakels is helaas niet gemakkelijk geweest.

In de afscheidsdienst hebben we uit 2 Corinte 5 gelezen over het huis, niet met handen gemaakt. Mogen de engelen hem binnenleiden. Moge dat ook een troost zijn voor Janny, de kinderen en kleinkinderen, in de tijd die komt.



Op 12 februari 2015 is in het Kompas overleden **Clara Antje Ruys-senaers - Maris** in de leeftijd van 96 jaar.

Clara Maris werd geboren op 8 september op een boerderij op de Ruygenhil. In 1941 trouwde ze, in de Koepelkerk te Willemstad, met Jan Ruysenaers. Jaren hadden ze een boerderij te Zevenbergen. Twee zonen, Dirk en Otto, werden hun geschonken. Zoals velen van hun generatie hebben mw. en dhr. Ruysenaers geleden onder de verwoestingen van de oorlog en van de Watersnood. In de jaren zeventig werd de boerderij onteigend, bij de aanleg van industrieterrein Moerdijk. Zoon Otto vond weer een boerderij op Schouwen. De laatste jaren woonde mw. Ruysenaers in de Fendertshof, waar ze liefdevol is verzorgd.

Mw. Ruysenaers was een markante vrouw. Dat bleek ook uit de tekst en de liederen die ze had uitgekozen voor haar begrafenis. In de dienst in De Dorpskerk hebben we ze gezongen. 'Nooit kan 't geloof teveel verwachten,

des Heilands woorden zijn gewis'. En: 'Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht'. En we hebben Psalm 90 gelezen. De Oudejaarspsalm die eindigt met de bede dat God het werk van onze handen zal bevestigen. Moge Hij mevrouw Ruysenaers' leven en werk met Zijn genade kronen en de zonen Dirk en Otto, schoondochter Maja, en de klein- en achterkleinkinderen nabij zijn in de tijd die komt.

Ds. J.H. van der Sterre

Hartelijk dank

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het ziekbed en het overlijden van mijn lieve man, onze dierbare vader en trotse opa Charles Bolluijt.

Annie Bolluijt-Moerland,
kinderen en kleinkinderen

Pastoralia ds. F.C. de Ronde, wijk 2, 3 en 4

* Mw. Corina Nieuwkerk-Geilings, Vrouwe Jacobstraat 29, moet nog rustig aan doen na de operatie aan een littekenbreuk die ze begin februari onderging.

* Mw. P. Nieuwkerk-de Wit, Parelstraat 24e, heeft een nieuwe heup gekregen en mag thuis revalideren.

* Mw. H.J. Schreuders-Straasheijm, Wilhelminastraat 7, is aan haar knie geopereerd en kon gelukkig bij haar dochter in Etten Leur terecht.

* Bert de Lint, Leeuwerikstraat 63, is begonnen met een volgende kuur. Deze zal korter, maar ook intensiever zijn dan de vorige. Bij alle onzekerheid blijft hij samen met Jenke goede moed houden.

* Mw. A. van der Kolk-Visser, dr. Poelsstraat 11a, moest een ingrijpende operatie ondergaan, waardoor ze haar linkervoet voortaan moet missen. Zij revalideert nu in de 7 Schakels.

* Mw. Anneke Endepoel, Tonsedijk 2 verblijft nog in het Amphia Ziekenhuis waar ze is opgenomen vanwege acute leukemie. De eerste berichten over het effect van de behandeling zijn hoopvol. Anneke vindt het fijn dat onze gemeente aan haar denkt in het gebed en in allerlei blijken van medeleven.

* Mw. L. de Wit, Kadedijk 20, kampt met een aantal gezondheidsklachten en ze merkt dat ze haar krachten goed moet doseren.

Op 22 januari is overleden ons gemeentelid mevrouw Maria Johanna van den Berg-van der Griend op de leeftijd van 79 jaar. De laatste jaren woonde zij in het Kompas in Fendertshof. Daarvoor woonde zij aan de Valenciennesstraat 39. Op 29 januari is zij begraven op de Protestantse Begraafplaats te Fijnaart.

Pastoralia ds. Hans van der Sterre, wijk 1 en 5

Overlijden

Op zondagochtend 8 februari overleed in De Zeven Schakels Dhr. Huib Dalemans. Het In Memoriam staat elders in dit nummer.

Op 12 februari 2015 is overleden Mw. Clara Antje Ruysenaers - Maris in de leeftijd van 96 jaar. Zie ook haar In Memoriam.

Thuis

Dhr. J den Hollander, Jan Punthof 79, die in het ziekenhuis onderzoeken onderging, kreeg gelukkig de gunstige uitslag dat hij niets ernstigs mankeert. Het gaat weer beter met hem.

Dhr. Sjaak van Beek, Dennenlaan 4 moest vanwege klachten plotsklaps geopereerd worden. Al na een goede week mocht hij weer naar huis.

Mw. Tiny Verhagen, Kastanjelaan 2, die aan een chronische ziekte lijdt, wordt deze weken behandeld met een chemokuur die, zoals bijna alle chemobehandelingen, helaas gepaard gaat met vermoeidheidsverschijnselen.

In de gezondheidssituatie van Mevrouw Leijten, Van Heemstralaan 12, komt weinig verandering.

Mw. Kreuk-de Frel, Jan Punthof 73, lag een paar dagen in het ziekenhuis. Ze is weer thuis en maakt het wel.

Dhr. Otto, Eksterstraat 22 is thuisgekomen uit het verpleeghuis, maar gaat nog drie dagen in de week revalideren van huis uit. De familie was blij met kaarten en bloemen.

Ziekenhuis

Mw. Dicky Baas, Esdoornpad 21 wordt op 23 februari geopereerd in Roosendaal. Ze krijgt een nieuwe heup. Aansluitend zal ze revalideren in De Zeven Schakels.

Verpleeghuis

Mw. Van der Werf - Den Hollander, Jan Punthof 85 revalideert nog steeds in de Zeven Schakels (afd 267 f)

In de Wiekendael is dhr. de Pater uit De Bongerd 8. (Hij verblijft Klimroos A-9).

Hospice

Mw. Van der Werf - van Drunen, Kerkring 50 werd opgenomen in Hospice De Roosdonck, Kalsdonksestraat 89a, 4702ZB in Roosendaal (kamer 6), waar ze met liefdevolle zorg wordt omringd.

Als u gemeentelieden een kaart wilt sturen, dan zijn hier de adressen van diverse ziekenhuizen:

- Amphia Ziekenhuis, Locatie Molengracht, Molengracht 21, 4818CK Breda.
- Zorgcentrum De Zeven Schakels, Kasteelweg 4, 4761BN Zevenbergen.
- Regionaal Behandelcentrum Wiekendael, Kalsdonksestraat 89, 4702ZB Roosendaal.
- Bravisziekenhuis, locatie Roosendaal, Postbus 999, 4700AZ Roosendaal.



Verhuisd

Mw. W. van de Werf-van Drunen, Kerkring 50, 4793ES Fijnaart > Kalsdonksestraat 89A, 4702ZB Roosendaal.

Dhr. T.M.J. Reuvers, Blauwbloei 15, 4759AD Noordhoek > De Langeweg 14E, 4762RB Zevenbergen.

Mw. J.M. Schoonderwoerd, Langs de Kreek 2, 4793BG Fijnaart > De Klerkstraat 152J, 3067BS Rotterdam.

Mw. M.Y. van der Lugt, Voetbalstraat 8, 4793DD Fijnaart >

Annie M.G. Schmidtlaan 26, 2343BH Oegstgeest.

Mw. J.N. Konings-Tolenaars, Van Eijkstraat 13, 4793AN > Jan Punthof 61, 4793GS Fijnaart.

Nieuw ingekomen

Mw. H.E. Kläring, Welle 27, 4613GM Bergen op Zoom > Langeweg 27, 4793AS Fijnaart.

80+ verjaardagen

15 mrt. Dhr. A. Nouwen, Rembrandtstraat 10, 4793AR

23 mrt. Mw. G. Hartvelt-Groeneveld, Boomgaardstraat 16, 4793GM

28 mrt. Mw. C. van der Zande-van Dueren den Hollander, Molenstraat 81, 4793EE

28 mrt. Mw. A.P. Moerland-Polak, Kraaiendijk 5, 4794SG

Huwelijksjubilea

25 jaar:

23 mrt. echtpaar Vijfhoek-de Vos, Kwartiersedijk24A, 4793RE

40 jaar:

21 mrt. echtpaar Velthoen-van Kooten, Blaaksedijk 34, 4793RN

Wij wensen u Gods zegen toe op uw verdere levensweg, dat Hij u nog lang voor elkaar en anderen mag sparen.

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag e.d., geeft u dat dan door aan de redactie.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Van de KERKENRAADSTAFEL

Verslag van de kerkenraadsvergadering op 20 januari 2015



Voorzitter Wim Langbroek opent de vergadering met lezing van Marcus 1: 1-15 en gebed en heet vervolgens de aanwezigen welkom in deze eerste vergadering van 2015.

Susanne Baan heeft zich bereid verklaard het ambt van scriba op zich te willen nemen. Jan den Hollander wordt taakgroep lid Kerk & Wereld. Helaas zijn nog niet alle vacatures ingevuld.

De kerkenraad stemt in met het voorstel om voor de kerkdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar een gedrukte liturgie te verzorgen. Dit naar aanleiding van een verzoek door familieleden van overledenen. Er is dan geen beamerpresentatie.

Het preekrooster 2016 wordt vastgesteld.

Het volgende agendapunt gaat over het koffie drinken na alle morgendiensten behalve na Avondmaalsdiensten. De kerkenraad is akkoord om dit te continueren.

Sinds enige tijd leest de ouderling van dienst om 9.45 uur de mededelingen voor t.b.v. de luisteraars naar de kerkradio. Omdat het belastend is voor de ouderling van dienst wordt vanuit het Moderamen voorgesteld dit in het vervolg te laten doen door degene die bankdienst heeft. Hiermee wordt ingestemd.

In dit verband komt de taak/functie van de gastheer/-vrouw ter sprake. Dit is het ontvangen en evt. een plaats wijzen in de kerk en 'opvangen' bij het koffiedrinken van nieuwe gemeenteleden en/of bezoekers.

Ook wordt vanuit de vergadering voorgesteld om de kapstokken in de ontmoetingsruimte achter in de kerk te plaatsen. Hierover wordt van gedachten gewisseld. En zijn voor- en nadelen. Afsproken wordt het voorstel aan te houden en tijdens de gemeenteavond op 15 april a.s. aan de orde te stellen.

De kerkenraad stemt in met de wijzigingen van de Kerkorde betreffende Ordinantie 3-21-1 (ontzetting uit het ambt; medewerking evangelisch-lutherse synode) en van Ordinantie. 13-12 (overkomst predikanten).

Uit de diverse taakgroepen wordt het volgende gemeld:

- In De Ontmoetingskerk is een nieuwe zender geïnstalleerd.
- Vier personen hebben zich opgegeven voor een vakantie in het Rooseveltthuis.
- Er is een grote gift ontvangen t.b.v. het jeugdwerk. De Jeugdraad is hier blij mee.

- Op 29 maart - Palmzondag - zingt het Interkerkelijk koor in de dienst. De afvaardiging naar de Classis bestaat in 2015 nog uit een predikant en een diaken, in 2016 worden een kerkrentmeester en een diaken afgevaardigd. Ds. Van der Sterre en Han Keijzer zijn bereid hun afvaardiging in 2015 te continueren.

De diensten van de afgelopen weken worden als positief gezien, ook inhoudelijk. Bijzonder was de specialdienst, jammer dat het niet druk was. Met betrekking tot deze dienst bleek dat de geluidswaergave via Kerkroep niet goed is. Hier wordt aandacht aan geschonken.

Tijdens de rondvraag wordt de vraag gesteld of de lichten aan mogen tijdens de kerkdiensten. Dat geeft een warmere uitstraling.

Vanavond was het de laatste kerkenraadsvergadering voor Willy Oostdijk. Voorzitter Wim Langbroek bedankt haar voor de jarenlange intensieve inzet als scriba en biedt haar een boeket bloemen aan. Willy zegt de werkzaamheden van scriba graag te hebben gedaan..

Willy sluit de vergadering met lezing van de 'Zegenbede' uit de bundel 'Leven als een pelgrim'.

De voorzitter wenst ieder wel thuis.

Willy Oostdijk

Afscheid van Willy Oostdijk-Vogelaar als scriba

In de dienst van zondag 8 februari jl. hebben we afscheid genomen van Willy Oostdijk als ouderling-scriba. Zij is ruim 11 jaar ouderling-scriba geweest, de langste tijd, tot augustus 2013, in de voormalige Hervormde gemeente, daarna tot 8 februari 2015 in de Protestantse Gemeente. Het is vrijwel onmogelijk onder woorden te brengen wat Willy als scriba heeft betekend voor onze gemeente. Niets was haar te veel, met name ook in de twee vacaturetijden die er zijn geweest. Altijd stond Willy klaar om het werk dat op haar pad kwam te klaren. Het was feitelijk haar dagelijkse werk. Ook als Willy een paar dagen met vakantie was, was ze bereikbaar. Nauwgezet en met een groot besef van verantwoordelijkheid heeft Willy haar taak als ouderling-scriba vervuld. Voor vele gemeenteleden, voor de kerkenraad en ook voor mij, als voorzitter, was zij de steun en toeverlaat. Als je zo lang een ambt vervult, zijn er de nodige teleurstellingen te verwerken geweest, ook zijn er vele momenten van vreugde en dankbaarheid geweest. Het afronden middels een zgn. fusie-akte van de vele fusiebesprekingen, was zo'n moment. 26 Januari 2014 mocht Willy uit handen van burgemeester Jac. Klijs een koninklijke onderscheiding ontvangen voor het vele werk dat zij heeft gedaan en nog doet voor haar medemens. Zoals zij zelf zegt, zij heeft het werk in onze gemeente altijd met veel vreugde gedaan. Ik heb Willy namens u, de gemeente en de kerkenraad bedankt en haar en haar gezin veel goeds en Gods zegen gewenst voor de tijd die voor haar ligt.

Bevestiging van Susanne Baan als ouderling-scriba

Ook in de eredienst van 8 februari jl. is Susanne Baan bevestigd als ouderling-scriba. Zij zal het ambt dat Willy Oostdijk-Vogelaar zoveel jaar heeft vervuld, voortzetten. Dankbaar zijn we Susanne daarvoor. Al veel kerkenwerk heeft zij in de voorbije jaren verricht. Vele jaren heeft zij zich ingezet voor de kindernevendienst.

Scriba zijn is een veelomvattende taak. We hebben met elkaar besproken dat ieder het werk op zijn/haar manier naar vermogen en mogelijkheden verricht. Dat zal misschien wat wennen zijn, want het is vanaf heden niet vanzelfsprekend dat bepaalde werkzaamheden (nog) door de scriba worden uitgevoerd. Vandaar dat ik hieronder daar wat dieper op inga.

Susanne is als volgt bereikbaar:

-Via mail: scriba@pknfijnaart.nl

Zij zal zo veel mogelijk dagelijks de scriba-mail lezen, maar niet overdag, als zij haar dagelijks werk verricht (ma-di-do). Hierdoor zal zij niet altijd in staat zijn direct (overdag) te reageren. Regelmatig zal dit later zijn, in afwijking van wat we van Willy gewend zijn geweest.

-Telefonisch: **0168-320491**

Overdag zal Susanne niet altijd telefonisch bereikbaar zijn, zeker niet op haar werkdagen maandag, dinsdag en donderdag. 's Avonds en op de andere dagen (overigens ook niet altijd vanwege dagelijks bezigheden als boodschappen doen, vanwege cursussen e.d.) is Susanne telefonisch bereikbaar, wellicht is het binnenkort mogelijk dat u een boodschap kunt inspreken via voicemail en/of antwoordapparaat.

Mededelingen, o.a. vanuit de taakgroepen, als jeugdwerk, activiteiten als kerstmarkt, lopend vuurtje e.d., die in de eredienst bekend (kunnen) worden gemaakt graag rechtstreeks sturen naar de scriba bij voorkeur via mail:

scriba@pknfijnaart.nl

Graag deze mededelingen **uiterlijk vóór vrijdag 18:00 uur** sturen. Mededelingen, anders dan die van pastorale aard, die later binnenkomen dan vrijdag 18:00 uur kunnen niet voor de a.s. zondag worden verwerkt.

De volgende berichten / meldingen NIET meer aan de scriba doorgeven:

-Berichten van pastorale aard; overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, thuiskomst uit ziekenhuis, opname in verpleeghuis, revalidatiecentrum, hospice e.d. doorgeven **aan uw wijkouderling of aan Adri de Vrij (voorzitter pastoraat) telefoon 0168-462996, mobiel:0614211449 of rechtstreeks aan de predikanten in uw wijk ds. F.C. de Ronde, telefoon 0168-850358 en ds. J.H. van der Sterre, telefoon 078-6514855 of 06-20819949.**

-Berichten m.b.t. Fendertshofdienst, koffiekerk en ouderensoos a.u.b. doorgeven aan **mw. Nel van Dorp telefoon 0168-463639.**

-Berichten m.b.t. Oecumenisch Beraad, taakgroep 'gemeentezijn', a.u.b. doorgeven aan **ouderling Emie Hendrikse, telefoon 0168-464426.**

-Speciale berichten m.b.t. de liturgie, als dia's en foto's (*project KND, kerk-en schooldienst, startdag e.d.*) via mail doorgeven aan: liturgie@pknfijnaart.nl

Wim Langbroek, voorzitter

Jan den Hollander aan de gemeente voorgesteld als taakgroeplid Taakgroep Kerk en Wereld

Jan is het kerkenwerk niet vreemd. In de voormalige Gereformeerde Kerk is Jan een aantal jaren kerkrentmeester geweest. Jan heeft in die tijd volop de fusiebesprekingen mee mogen maken. Fijn is het en dankbaar zijn we dat Jan nu de taak als taakgroeplid in de Taakgroep Kerk en Wereld op zich wil nemen. Hij zal daarbij zeker gebruik kunnen maken van zijn opgedane kennis. Ik heb Jan en z'n gezin bij de uitoefening van z'n taak als taakgroeplid Kerk en Wereld Gods zegen en veel succes gewenst.

Wim Langbroek, voorzitter

Paasviering voor de ouderen in de Vijverhof

De ouderensoos en het ouderenpastoraat nodigen u hierbij uit voor de paasviering op 25 maart. Het is de bedoeling dat wij vanaf 's middags 3 uur bijeen zijn. We overdenken dan met elkaar het lijden, sterven en de opstanding van Christus. De bijeenkomst zal worden afgesloten met een broodmaaltijd. U bent allen van harte welkom. Voor vervoer kan worden gezorgd. Vanaf half drie staat de deur open. Wilt u zich opgeven via een van de volgende telefoonnummers: Nel Zegelaar, tel 462125 of mw. Bom, tel. 462378.

Nel van Dorp

Bazaar Koningsdag

Al aan de voorjaars schoonmaak??? Denkt u aan de bazaar??

We hebben graag kleine spullen die u opruimt en die wij nog kunnen verkopen voor het goede doel. De laatste dagen in april kunt u het bij het Trefpunt brengen. We komen het ook bij u ophalen, bel dan naar Bram Huitkar tel: 0168-462559 of naar Jaap-Kees van Strien tel: 0168-465494.

Heeft u zin om te helpen op die dag, wilt u soep koken, iets bakken of???? We zijn blij met uw hulp, bel ons.

Van de opbrengst is de helft voor de kerk en de andere helft voor Steptember. Een onderdeel van BOSK. Deze organisatie besteedt het geld aan onderzoek bij kinderen die geboren worden met een handicap en spastisch blijken te zijn. De organisatie gaat met ons kijken of zij voor ons een klein project kunnen

bedenken, zodat het geld heel duidelijk in Nederland besteed gaat worden.
Arne Goudriaan is onze ambassadeur.

Namens de commissie,
Adri, 0614211449

Portret van een gemeentelid



Jaap-Kees van Strien

Hoe lang ben je al lid van deze kerk en waarom van deze kerk?

Mijn ouders waren lid van deze kerk toen ik geboren ben, dus werd ik automatisch ook lid en dat ben ik gebleven.

Welke bijdrage lever je aan onze kerk?

Ik doe al heel lang mee, misschien al zo'n 15 jaar, in de bazaarcommissie. De rommelmarkt is mijn afdeling. Ik ben het aanspreekpunt voor de 25+-gespreksgroep en sinds vorig jaar ben ik ook lid van de Jeugdraad. Ik doe altijd een wijk voor de actie Kerkbalans en ik heb in september het Startweekend mee voorbereid. Dit jaar werd ik ook gevraagd voor Flame en daar ben ik nu één keer bij geweest. Ik doe het liefst een beetje op de achtergrond mee.

Wat beleef je aan onze kerk?

Ik vind het fijn om 's zondags andere mensen te ontmoeten en met elkaar het geloof te delen. Ik vind het koffiedrinken na afloop heel gezellig en ik vind het leuk dat het daar steeds drukker wordt, ook met jonge gezinnen.

Welke ervaring zal je altijd bijblijven?

We hebben met dominee Gertrudeke van der Maas en 5 jongeren een weekend gekampeerd in Luxemburg. We zaten 's avonds met een biertje voor de tent over ons geloof te praten. Dat vergeet ik nooit meer. Daarna hebben we belijdenis gedaan.

Onze trouwdienst met ds. Klap en de doopdienst van onze dochter met ds. Van der Sterre zullen me ook altijd bijblijven.

Als de kerk er niet was, wat zou je dan missen?

De ontmoetingsplaats en het omzien naar elkaar. Ik kan thuis ook naar een kerkdienst kijken of luisteren, maar dan mis ik de anderen. Ik vind de kerkdienst ook een rustpunt waarin je bewust tijd maakt voor God en waarin je geloof weer gevoed wordt. De hele week is het druk en ben je vaak niet zo met het geloof bezig.

Wat staat er op jouw kerkelijke verlanglijstje?
Meer leeftijdsgenoten!

Welk lied zing je heel graag?

Lied 188 uit de Evangelische Liedbundel:

*'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.*

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij

Wat gaat er heel goed in onze kerk?

Het is heel goed dat we samen zijn gegaan. We hebben meer mensen, meer jeugd en een leuke combinatie van een oudere en een jongere predikant. Het voelt nu ook echt als één geheel. Ik voel me thuis, er is een ontspannen sfeer.

Wat kan er beter?

De jeugd erbij betrekken, maar hoe? De diensten met Wim Bevelander en Gerald Troost trokken ook niet bepaald veel jeugd uit Fijnaart. Wie het weet, mag het zeggen!

Aan wie geef je deze pen door?

Aan Jan den Hollander.

11 maart 2015 Sobere Maaltijd in de veertigdagen tijd.

Het oecumenische beraad nodigt u van harte uit voor een Sobere Maaltijd. Deze maaltijd vindt plaats in het kader van een gezamenlijke ontmoeting in de aanloop naar het Paasfeest. Ook om in de veertigdagentijd tijdens een maaltijd stil te staan bij onze dagelijkse omgang met soberheid en solidariteit.

De maaltijd wordt bereid met eerlijke producten en is eenvoudig maar voedzaam. De opbrengst van de maaltijd gaat naar een project van één van onze kerken. Op de avond besteden we daar extra aandacht aan. Ook wordt het Paasverhaal met de Zandtovenaar (bekend van de E.O.) vertoond.

U kunt zich aanmelden bij een van de onderstaande contactpersonen:

Jeanne van Ham jannevanham@home.nl Tel 0168464133

Addy Roks a.roks-kwist@kpnplanet.nl Tel 0168462254

Wanneer Woensdag 11 maart.

Waar? Jacobushof RK Kerk Molenstraat 26 Fijnaart.

Aanvang 17.30. Tot 19.00 uur.

Kosten Een vrijwillige bijdrage vanaf € 5,00



Op 8 maart, de derde zondag in de Passietijd, hebben we op de boekentafel boeken liggen die juist in deze periode ons aanspreken. Waarschijnlijk liggen er dan ook, ter inzage, boeken bij van Manu Keirse, die ons op 11 februari zo aangrijpend op weg hielp om te kunnen leven in tijden van rouw en verdriet. Tijdens onze jaarlijkse controle hebben we weer een groot aantal boeken afgeprijsd. Misschien zit hier iets voor u bij. We begroeten u graag bij onze boekentafel.

Nel G., Nel B. en Bep

Vrijdag 27 maart 2015, 19.00 uur in het Trefpunt.

Op vrijdagavond 27 maart willen wij, de activiteitencommissie, een Sedermaaltijd houden. Ds. Franc de Ronde zal uitleg geven bij de rituele onderdelen die bij deze maaltijd horen.

Wij denken dat maximaal 20 personen aan deze maaltijd kunnen deelnemen. U moet hierbij niet denken aan een uitgebreide maaltijd, maar aan een aantal kleine gerechtjes, die u voorgeschoteld krijgt.

De Sederavond:

Sederavond of Seideravond is een avond aan het begin van het Pesachfeest. In Israël duurt dit feest 7 dagen, maar buiten Israël 8.

De gebruiken bij de Sedermaaltijd in grote lijnen:

Aan een feestelijk gedekte tafel wordt er tijdens de maaltijd uit **de Haggadah** (= vertelling) gelezen. Het jongste kind stelt vader 4 vragen die allen betrekking hebben op de rituelen van de maaltijd. Al lezend in de Haggadah komt de volgorde van de rituele onderdelen vanzelf aan de orde. Geen brood maar **matzes** zijn onderdeel van deze maaltijd. Er worden 6 speciale gerechtjes gegeten in een bepaalde volgorde die allemaal herinneren aan de Joodse slavernij in en de uittocht uit Egypte. Daarbij worden er, ook weer in een speciale volgorde, 4 glazen wijn geschonken en gedronken die allemaal een speciale betekenis hebben. Op welke manier de rituelen ook verwijzen naar de komst en het offer van Jezus proberen we zo goed mogelijk uit te leggen bij het benoemen van de ingrediënten van de Sedermaaltijd. Want er zijn wel degelijk redenen genoeg voor christenen om samen te genieten van de prachtige symboliek achter de Sedermaaltijd. Wij hopen een klein steentje bij te kunnen dragen om u dat te helpen ontdekken.

U kunt zich tot 20 maart aanmelden bij:

Nel Goudriaan tel.: 463132
Ad van der Boon tel.: 464621

Voor het bereiden van de maaltijd vragen wij ook een financiële bijdrage van u.

Rouwverwerking

Verslag van de lezing over 'verlies en verdriet' door Dr. Manu Keirse.

Dr. Manu Keirse hield op woensdagavond 11 febr. jl. een zeer boeiende lezing over rouw, verlies en verdriet. Enkele speciaal uitgelichte aandachtspunten waren o.a. het aanvaarden. Aanvaarden van het verlies van een geliefde is letterlijk **rouwarbeid** en daar staat geen bepaalde tijd voor. Het kan drie jaar zijn, maar het kan net zo goed zeven jaar duren of nog langer.

Een ander punt van aandacht was: 'Leer luisteren naar hem of haar, die een geliefde heeft verloren en probeer mee te leven'. Vraag niet aan een nabestaande 'hoe is het met je', dat is een zinloze vraag, hoe goed ook bedoeld, maar probeer vooral mee te leven, want in sommige situaties kan troost alleen maar bestaan uit meeleven.

Nog een punt was: 'Betrek ook kinderen bij het leed en geef ze de kans om hun verdriet en gemis te uiten, op hun eigen onvoorspelbare manier'.

De ca. honderd aanwezigen zijn naar huis gegaan met veel levenslessen om over na te denken.

Fiet Lagemaat.



Jeugdruwbriek



kinderkerkflame@hotmail.com

Flame gaat veranderen!

Nog meer tijd voor een verhaal, spelletjes en om te knutselen. Dus heel veel tijd voor creativiteit!

Je bent van harte welkom:

- **12 april** in het Trefpunt van 10-11 uur
- **14 juni** in het Trefpunt van 10-11 uur

Graag tot ziens bij Flame!



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten 25 januari t/m 15 februari 2015

1-2	Onderhoudsfonds	€ 141,83
1-2	Kerk	€ 125,27
8-2	Onderhoudsfonds	€ 247,95
15-2	Onderhoudsfonds	€ 197,83
4-1	Kerk	€ 137,47

Giften

Via ds. De Ronde 1 x € 25,- t.b.v. de kerk en 1 x € 20,- t.b.v. onderhoud en kerk; via bank 1 x € 1.000 als dank.

Alle gevers hartelijk dank!

Kerkbalans 2015, de eerste resultaten

In de tweede helft van januari is de actie Kerkbalans gehouden. Heeft u uw bijdrage al toegezegd, dan willen we u daarvoor hartelijk bedanken!

Op dit moment is ongeveer 90% van de reacties binnen en hebben we € 82.509 toegezegd gekregen.

Via deze weg willen we aan al degenen die nog niet gereageerd hebben vragen: wilt u het deze maand nog doen? De inkomsten uit Kerkbalans zijn van essentieel belang voor onze kerk.

We hopen u in *Contactruimte* van april 2015 te informeren over de uiteindelijke resultaten.

Tot slot nog heel hartelijk dank aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie. Dank voor jullie inzet die Kerkbalans mede mogelijk maakt!

De periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer.

Waarschijnlijk wist u al dat giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu ook vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeente biedt die mogelijkheid.

Via de schenkcalculator op www.schenken.nl kunt u uitrekenen welk bedrag u terug ontvangt van de belastingdienst. De schenkcalculator berekent ook het netto voordeel van een periodieke gift en laat zien welk bedrag u kunt geven als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan de gemeente. Op die manier kunt u bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost.

Het fiscaal voordeel van een periodieke gift is kleiner of zelfs nihil als u al 'gewone' giften doet die tezamen het drempelbedrag van 1% benaderen en die niet boven de 10% van het verzamelinkomen uitkomen. Dat geldt bijvoorbeeld als u meerdere kleinere bedragen schenkt aan verschillende instellingen. Uiteraard kunt u ook die giften vastleggen in een overeenkomst, maar het loont vaak pas de moeite vanaf ongeveer € 100 per jaar. Geeft u één of meerdere instellingen grotere bedragen, dan is de periodieke gift voor u waarschijnlijk een interessante mogelijkheid.

Wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met:

Albert Elzerman, Penningmeester College van Kerkrentmeesters

Tel. 0165-314663 of mobiel 06-43983407

Email: laelzerman@planet.nl

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mailadres: jaapdevrij@home.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

AGENDA

2 mrt. 19.30 uur:	Zangkring, Vijverhof
4 mrt. 14.15 uur:	Ouderensoos
4 mrt. 20.15 uur:	Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand', Trefpunt
9 mrt. 13.15 uur:	Vergadering Pastoraat (pastores/wijkoud.) Vijverhof
11 mrt. 17.30 uur	Sobere Maaltijd in de Jacobushof
11 mrt. 19.30 uur:	Liturgisch bloemschikken, Trefpunt
12 mrt. 20.00 uur:	Taakgroep Gemeentezijn, Trefpunt
16 mrt. 20.00 uur:	25+ kring, Appelaarseweg 2
16 mrt. 19.30 uur:	Zangkring, Vijverhof
16 mrt. 20.00 uur:	Vergadering kerkrentmeesters, Vijverhof
18 mrt. 14.15 uur:	Ouderensoos
24 mrt. 19.45 uur:	Vergadering Moderamen
25 mrt. 15.00 uur	Paasviering Ouderensoos, Vijverhof
27 mrt, 10.00 uur	Kinderspeelochtend, Opgeven: gemeentezijn@pknfijnaart.nl
27 mrt. 19.00 uur:	Cie. Gemeenteactiviteiten/Sedermaaltijd, Trefpunt
28 mrt. 19.30 uur:	Rock Solids en Solid Friends (bovenzaal)
30 mrt. 19.30 uur:	Zangkring, Vijverhof
31 mrt. 20.00 uur:	Taakgroep Kerk & Wereld, Trefpunt

DIVERSE MEDEDELINGEN

KUNST & KERK - 'Muzikale emoties gevat in etsen'



De liturgiecommissie van de Gereformeerde kerk te Dinteloord organiseert in het weekend van 28 en 29 maart een expositie.

Mw. Hubertine Elias uit Bergen op Zoom toont een "Via Crucis": een kunstzinnige kruisweg in negen staties. Het zijn vrije en persoonlijke uitingen geworden met hier en daar een terugrijpen op de oude bekende Bijbelse

verhalen. Elias is vooral geïntrigeerd door de levensweg/lijdensweg die ieder van ons te gaan heeft.

Het passieverhaal in muziek sprak altijd al erg tot de verbeelding van Elias. Vooral de Via Crucis van Franz Liszt is haar inspiratiebron. Via deze muziek besloot ze in 2009 haar emoties in etsen vast te leggen. Harpiste Ana Schulze zal op zaterdagmiddag delen uit de Via Crucis van Liszt ten gehore brengen. De opening van deze expositie is op zaterdag 28 maart van 16.00 tot 18.00 in

de Gereformeerde Kerk aan de Steenbergseweg 2. Elias zal haar werk presenteren en uitleg geven. Ook op zondag 29 maart is deze expositie te zien van 12.00 tot 15.00 uur.

Iedereen is van harte welkom!



8 Maart is WERELDVROUWENDAG. Alle Amnesty-groepen in de wereld vragen speciale aandacht voor het lijden van vrouwen en meisjes. Lijden dat vrouwen zelf ondergaan of lijden dat hen treft in hun echtgenoot of kinderen.

Groep 270 vraagt deze keer uw handtekening voor de mensenrechtenactiviste Su Changlan uit China. Omdat zij opkomt voor de rechten van vrouwen zat ze al meerdere keren in de gevangenis. Zij zet zich ook in tegen huiselijk geweld. Nu wordt ze beschuldigd van het "aanzetten tot gezagsondermijning". Ook haar advocaat is opgepakt. De Chinese autoriteiten proberen op allerlei manieren mensen het protesteren onmogelijk te maken. We roepen de Chinese regereiders op om Su Changlan onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Als vroege aprilactie heeft Amnesty samen met de taakgroep Kerk en Wereld op 22 maart paasgroetenkaarten voor gevangenen in Nederland. Op zo'n kaart kunt u uw naam schrijven als afzender (geen plaatsnaam of adres!). Ik verzamel deze groeten en stuur ze naar een gevangenispredikant in Rotterdam, die onze paasgroet verspreidt in verschillende detentiecentra. Doet u hieraan mee? Dank u wel.

Bep Rosing

Passieconcert Couleur Vocale

Op zondag 29 maart om 19.00 uur zal Couleur Vocale uit Willemstad een passieconcert uitvoeren in de Ontmoetingskerk.

Het thema van dit concert is: "**En God zag dat het NIET goed was**".

Met prachtige liederen en voordrachten willen we u meenemen vanaf de schepping tot aan de belangrijkste gebeurtenis op paasmorgen, de opstanding van Jezus.

De muzikale leiding ligt in handen van Ruud Krijnen, op piano Arnoud Hobbel en de lector is Sjerp Vormeer.

We nodigen u van harte uit om dit bijzondere concert bij te wonen.

Couleur Vocale

Bijbel in Gewone Taal voor kinderen van de basisschool



De Bijbel in Gewone Taal voor jou is een bijbel voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. De complete Bijbel is aangevuld met extra thema's en opdrachten en neemt kinderen mee op ontdekkings-tocht. Zo komt de Bijbel dichtbij. *De Bijbel in Gewone Taal voor jou* is een waardevol afscheidscadeau voor kinderen bij het verlaten van de school.

Er staan twintig stellingen en vragen in de *Bijbel in Gewone Taal voor jou*. Bij elke stelling of vraag staat een spannend verhaal over vier kinderen, thema's die bij het verhaal horen, vragen bij het bijbelverhaal en dingen om te doen.

De Bijbel in Gewone Taal voor jou is een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap, uitgeverij Kwintessens en uitgevergroep Royal Jongbloed. De bijbel bevat naast de complete Bijbel in Gewone Taal (2000 bladzijden) 44 extra pagina's voor kinderen, een personalisatiepagina en een boekenlegger.

De bijbel kost € 32,50 en is te bestellen via
<http://www.kwintessens.nl/bijbel-in-gewone-taal-voor-jou>.
Bestelnummer Kwintessens: 3404

*Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem
Contactpersoon: Nel Blok en Anneke Endepoel*

Passage Fijnaart

- Donderdag 12 maart om 14.00 uur in Het Trefpunt.
Doemiddag.
- Woensdag 18 maart om 19.45 uur in Het Trefpunt.
Paasviering.

Bijbelleesrooster voor de maand maart

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| zo. 1 Exodus 22:9-19 | di. 17 Jozua 7:1-15 |
| ma. 2 Exodus 22:20-30 | wo. 18 Jozua 7:16-26 |
| di. 3 Exodus 23:1-9 | do. 19 Jozua 8:1-13a |
| wo. 4 Exodus 23:10-19 | vr. 20 Jozua 8:13b-29 |
| do. 5 Exodus 23:20-33 | za. 21 Jozua 8:30-35 |
| vr. 6 Exodus 24:1-11 | zo. 22 Jozua 9:1-15 |
| za. 7 Jozua 1:1-9 | ma. 23 Jozua 9:16-27 |
| zo. 8 Jozua 1:10-18 | di. 24 Jozua 10:1-15 |
| ma. 9 Jozua 2:1-14 | wo. 25 Jozua 10:16-28 |
| di. 10 Jozua 2:15-24 | do. 26 Jozua 10:29-43 |
| wo. 11 Jozua 3:1-17 | vr. 27 Jozua 11:1-15 |
| do. 12 Jozua 4:1-14 | za. 28 Jozua 11:16-23 |
| vr. 13 Jozua 4:15-5:1 | zo. 29 Marcus 11:1-11 |
| za. 14 Jozua 5:2-12 | ma. 30 Marcus 11:12-25 |
| zo. 15 Jozua 5:13-6:14 | di. 31 Marcus 11:27-12:12 |
| ma. 16 Jozua 6:15-27 | |