

OVERDENKING

Beeld van God

*Beeld van God, de onzichtbare is hij, eerstgeborene van heel de schepping.
(Kolossenzen 1.15)*

Heeft u een beeld van God? Ooit las ik ergens: 'God ziet er niet uit'. Hij is immers onzichtbaar. De Onzienlijke. Volgens de Nederlandse Geloofsbelijdenis is God dan ook een eeuwig geestelijk wezen. Veelzeggender nog is dat de God van Israël zijn volk verbiedt om een beeld van Hem te maken. Hij maakt zelf uit wie Hij is, de Naam waarmee hij zich bekend maakt, is 'Ik Zal Er Zijn'. Degenen die deze Naam in een beeld willen vatten, maken er maar wat van. Een gouden kalf bijvoorbeeld. De profetische kritiek op de afgodsbeelden is dat zij zwijgen, ze hebben niets te zeggen, ze zijn doodstil. Dat is het verschil met de levende God die spreekt: "Hoor Israël..."

Het is daarom opvallend dat het Bijbelboek 'Kolossenzen' (een brief op naam van de apostel Paulus aan de christenen in de stad Kolosse) spreekt over 'het beeld van God'. De bovenstaande tekst is waarschijnlijk de aanvangsregel van een lied dat gezongen werd in de eerste christelijke gemeenten. Een lofprijzing. En als je zingt, kun je soms dingen zeggen die je anders maar moeilijk over je lippen krijgt. De brief bezingt met deze hooggestemde woorden wie Jezus Christus is. 'Beeld van God, de onzichtbare, is hij.' Is dat een breuk met het beeldverbod in het Oude Testament en het Jodendom?

Dat niet, want al in Genesis wordt beschreven hoe God de mensen schept naar zijn beeld en gelijkenis. De mensen worden geroepen om op de Schepper te lijken in zijn zorg voor de schepping. Al snel blijkt dat de mens daar weinig van bakt, de gelijkenis is onherkenbaar geworden, het beeld valt in duigen en daarmee lijkt de wereld niet meer op de goede schepping die God voor ogen heeft.

Totdat er een mens opstaat die waarlijk Gods beeld en gelijkenis is. Het Sprekend evenbeeld van de Vader. Niet dat Jezus tijdens zijn leven als zodanig herkend werd. Zoals Jesaja al schreef: "hij had gedaante nog heerlijkheid." Hij stierf aan het kruis een slavendood. Maar God herkende in hem zijn geliefde Zoon. Deze ene mens heeft de Onzienlijke een gezicht gegeven. Daar blijft het niet bij. In het vervolg van het lied waarmee de Kolossenzenbrief instemt, staat er dat hij de eerstgeborene is van heel de schepping. Dat is niet alleen een eretitel die aan Christus wordt toegekend, maar het betekent ook dat de wereld door hem met God verzoend wordt.

Volgens mij houdt dat tevens de opdracht in om hoog te houden dat ieder mens naar Gods beeld geschapen is. Jijzelf, maar ook je naaste. Stel je daarom niet onverzoenlijk op, neem de vrede die hij gebracht heeft serieus.

Dat geldt ook voor het gesprek tussen de godsdiensten. Maak geen karikatuur van elkaar. Juist omdat ik in Jezus geloof als Heer en Heiland van deze wereld, mag ik andersdenkenden met open vizier tegemoet treden. Beeldbepalend is wel of mensenlevens in woord en daad geëerbiedigd worden. Gods menslievendheid is de maatstaf waaraan iedere levensbeschouwing gemeten wordt.

Met een groet van genade en vrede,
ds. Franc de Ronde

KERKDIENTEN

1 februari Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Hervormde kerk, Zevenbergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	W. de Loome
Gastheer / gastvrouw	S. Vormeer
Collecte Rondgang Uitgang	1 ^e Werelddiaconaat Cambodja 2 ^e Onderhoudsfonds Kerk

8 februari Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Bevestigingsdienst; Flame (Vijverhof) en Meetingpoint (Bovenzaal)</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	E. Hendrikse
Gastheer / gastvrouw	A. de Vrij
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds Missionair werk kerkgroei

9 februari, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde

15 februari Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. J.A.H. Timmers, Breda
Ambtsdrager van dienst	S. Vormeer
Gastheer / gastvrouw	A. Bom
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds Kerk

22 februari Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	1 ^e zondag Passietijd; Doopdagviering; Jeugd- en gezinsdienst
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	A. de Vrij
Gastheer / gastvrouw	A. Dijkshoorn
Collecte Rondgang Uitgang	40-dagencollecte: Noodhulp Madagaskar Het vergeten kind

23 februari – 15.00 uur: Koffiekerk Fendertshof

Toelichting collecten Taakgroep Kerk en Wereld

Zondag 1 februari 2015: De cashewnoot - bron van inkomsten voor de inheemse bevolking van Cambodja

In het noordoosten van Cambodja wonen veel inheemse volken. Volken waarmee de regering en grote investeerders geen rekening houden. Door illegale houtkap en inbeslagname van grond dreigt de bevolking haar natuurlijke rijkdommen en cultuur te verliezen. De organisatie NTFP (Non-Timber Forest Products), partner van Kerk in Actie, ondersteunt de bevolking. Ze reikt hen de kennis en vaardigheden aan om op te komen voor hun rechten en om blijvend in hun levensonderhoud te voorzien met de productie van cashewnoten. NTFP leert de bevolking hoe ze deze noten moeten verbouwen en helpt hen bij het branden, verpakken en op de markt brengen. Inmiddels zijn in 5 dorpen al 125 boeren getraind. Met de opbrengst kan Kerk in Actie NTFP steunen om meer boeren te trainen in de productie van cashewnoten. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Zondag 8 februari 2015: Missionair werk en kerkgroei

Op zondag 8 februari is de collecte bestemd voor Missionair Werk en Kerkgroei. In veel gemeenten ontbreekt de middengeneratie, mensen van 25 tot 45 jaar. Mensen die wel behoefte hebben om de verbinding met elkaar te zoeken en te praten over geloof en leven. Zo ook in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. De collecte van vandaag is bestemd voor pionierswerk, waarmee onze kerk mensen bereikt die niet meer in de kerk komen, maar wel behoefte hebben om vragen van geloof en leven te delen. Er zijn activiteiten zoals de Alpha-cursus met veel gelegenheid voor gesprek, specialdiensten aangepast in tijdsduur, liederen, woordkeus en thema voor deze doelgroep en gespreksgroepen gericht op de middengeneratie. Wij hopen dat u deze initiatieven wilt ondersteunen. Van harte aanbevolen.

Zondag 22 februari 2015: Rampenpreventie in Madagaskar



**kerk
in actie**

Dorpshoofd Lehoto wil er voor zorgen dat zijn dorpelingen een dak boven hun hoofd hebben en dat er voldoende eten op voorraad is. Bijna elk jaar treffen cyclonen en overstromingen de oostkust van Madagaskar.

In tachtig dorpen in de kuststreek werkt de Protestantse Kerk van Madagaskar aan het weerbaarder maken van boerenfamilies tegen de gevolgen van deze rampen. Ze helpen bij het bouwen van stevige en duurzame bamboehuizen en introduceren gewassen die bij droogte of hoog water toch een redelijke oogst geven. Hierdoor kunnen deze families er zelf weer bovenop komen als ze getroffen worden door een ramp. De kerk werkt nauw samen met de dorpshoofden, die de touwtjes strak in handen hebben. Dorpshoofd Lehoto: "De kerk gaat straks ons dorp verlaten om ergens anders hulp te bieden. Maar ik zal er persoonlijk voor zorgen dat we alles wat we geleerd hebben blijven toepassen." Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Wereldgebedsdag 2015

Net als ieder ander jaar wordt ook dit jaar de Wereldgebedsdag weer gevierd in de 1e week van maart, officieel op vrijdag, maar in Fijnaart al jarenlang op zondagavond. Helaas is de belangstelling nooit erg groot voor deze dienst, maar toch altijd zeker de moeite waard. Vorig jaar, met themaland Egypte, werd de kleding door verschillende vrouwen uit onze gemeente heel mooi uitgebeeld. Dit jaar, georganiseerd vanuit de Bahama's, zijn wij benieuwd of er deze avond nog rieten rokjes gedragen worden;-).

Er is altijd een mooie liturgie die overal in de wereld gelijk is, maar wel ieder in zijn eigen taal. Een traditie van de Wereldgebedsdag is dat deze dag veelal door vrouwen wordt georganiseerd over de gehele wereld, maar iedereen is welkom, man en vrouw, jong en oud.

Zondag 8 maart vindt de dienst plaats in de Ontmoetingskerk aan de Wilhelminastraat m.m.v. gemeenteleden uit de plaatselijke kerken. Voorganger zal deze keer pastor Bastiaanse zijn. Elk jaar doet een willekeurig land in de wereld de centrale voorbereiding. Dit jaar is het de beurt, zoals gezegd, aan de Bahama's in het Caraïbisch gebied. Het thema van deze dienst is 'Begrijp je mijn liefde?'

De Opendeurcommissie nodigt u uit om deze dienst met ons mee te vieren.

Jan Tolenaars

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
1 februari	Annet en Femke	Linda en Tiny
8 februari	Marjolein en Geerte	FLAME / Meetingpoint
15 februari	Elly en Angelique	Saskia en Myrthe
22 februari	Marloes, Myrthe en Amber	Caludia en Neely Anne

	PPT-dienst	Beamerdienst
1 februari	Edward	Léander
8 februari	Jan	Bert
15 februari	Tiny	Anton
22 februari	Jeroen	Peter

	Bloemendienst	Organist
1 februari	Nel Goudriaan	Ad van Sprang
8 februari	Dit Konings	Johan van der Steen
15 februari	Annele Endepoel	Dick van der Giesen
22 februari	Sandra Leijten	Dick van der Giesen

Bijbelleesrooster voor de maand februari 2015

zo. 1 Kolossenzen 2:6-15	zo. 15 Kolossenzen 3:5-17
ma. 2 Kolossenzen 2:16-3:4	ma. 16 Kolossenzen 3:18-4:6
di. 3 Psalm 18:1-20	di. 17 Kolossenzen 4:7-18
wo. 4 Psalm 18:21-35	wo. 18 2 Korintiërs 5:11-21
do. 5 Psalm 18:36-51	do. 19 2 Korintiërs 6:1-13
vr. 6 2 Korintiërs 1:1-11	vr. 20 Exodus 19:1-15
za. 7 2 Korintiërs 1:12-22	za. 21 Exodus 19:16-25
zo. 8 2 Korintiërs 1:23-2:13	zo. 22 Psalm 25
ma. 9 2 Korintiërs 2:14-3:6	ma. 23 Exodus 20:1-17
di. 10 2 Korintiërs 3:7-18	di. 24 Exodus 20:18-26
wo. 11 2 Korintiërs 4:1-6	wo. 25 Exodus 21:1-11
do. 12 2 Korintiërs 4:7-18	do. 26 Exodus 21:12-25
vr. 13 2 Korintiërs 5:1-10	vr. 27 Exodus 21:26-36
za. 14 Psalm 32	

TAAKGROEP PASTORAAT

WIJ GEDENKEN



Op zondag 14 december jl. overleed op de leeftijd van 74 jaar onze broeder **Max Hofma**. Marcus Hofma groeide op in Friesland, daar leerde hij Sjoukje van der Mark kennen. Zij trouwden in 1964 en kregen drie kinderen: Anja, Sjoerd en Mary. Vanuit Gorredijk verhuisden ze naar Alphen aan den Rijn en uiteindelijk naar Heijningen.

Max werkte als technisch inspecteur en zag door zijn opdrachten veel van de wereld, waar hij graag over vertelde. Met veel plezier heeft hij zich ook ingezet voor de kerk. De vriendschappelijke contacten waren voor hem van grote waarde en hij bezocht graag diensten tot het niet meer ging. Zijn markante persoonlijkheid zal zeer gemist worden. De kinderen en kleinkinderen verliezen in hem een zorgzame vader en een belangstellende opa.

Max kampte al jaren met ziekte, maar zijn Sjoukje kwam toch voor hem te overlijden, op 23 mei van dit jaar. De laatste weken van zijn leven werd Max verzorgd in het hospice. Vrijdag 19 december heeft de uitvaart plaats gevonden. We hebben zijn leven herdacht in het licht van Psalm 23: De Heer is mijn Herder.



Op 29 december overleed onverwacht op de leeftijd van 83 jaar **Jan Cornelis Bos**. Jan werd geboren in Zoetermeer en groeide op in Pijnacker, waar hij belijdenis deed. In zijn werkzame leven was hij metselaar. Jan had een grote lichaamskracht, maar een zacht karakter. Bijna 30 jaar is hij getrouwd geweest met Geertje Karsdorp. Toen zij in Standdaarbuiten kwamen wonen, bezocht hij er trouw de diensten. De laatste jaren kwam hij iedere zondag op de fiets naar de kerk in Fijnaart.

Een aantal jaar geleden overleed ook zijn latere levenspartner Joke Koevoets. Jan was een stille kracht in onze gemeente en voor zijn familie een lieve broer, zwager en oom. Zaterdag 3 januari heeft de begrafenis in Pijnacker plaatsgevonden na een dienst van woord en gebed, waarin werd stil gestaan bij een van de zaligsprekingen van onze Heer: zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. In dit geloof willen wij Jan Cornelis Bos gedenken.

Ds. F.C. de Ronde



Op 15 januari 2015 overleed op haar kamer in De Fendertshof **Adriana Cornelia den Engelsen - Nieuwkoop** in de leeftijd van 87 jaar. Ad Nieuwkoop werd op 19 september 1927 geboren op een boerderij aan de Helsedijk, in een gezin dat zes kinderen zou omvatten. In 1954 trouwde ze met Henk den Engelsen met wie ze een huis betrok aan de Vrouwe Ja-

cobstraat, dicht bij de veiling waar Henk altijd zijn werk heeft gevonden. Mw. Den Engelsen heeft een druk leven gekend. Als kind en ook later nog op de boerderij, zorgend voor haar ouders, en, vanaf haar trouwen, in Fijnaart, waar de deur openstond en iedereen altijd hartelijk welkom was. Henk en Ad werden gezegend met een dochter Anja en later hebben ze ook veel vreugde beleefd aan hun kleindochters Natalie en Richella. Na het overlijden van haar man in 2005 kwam er evenwel ook eenzaamheid in haar leven. Ruim drie jaar geleden verhuisde ze naar De Fendertshof waar ze weer volop deel heeft genomen aan velerlei activiteiten. Van veel betekenis voor mw. Den Engelsen was haar geloof, dat ze als kind al had meegekregen. Dhr. en mw. Den Engelsen waren trouwe kerkgangers. In de afscheidsdienst waarin Richella ontroerend voor haar oma heeft gezongen, hebben we gelezen uit Openbaring 21, over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 'Ik voel dat ik achteruit ga' zei mw. Den Engelsen eens tegen mij, 'maar ik ga naar de nieuwe hemel, waar het zo mooi is'. Moge dat een troost zijn voor Anja en Peter en de kleinkinderen Natalie met Tim en Richella met Rudy.

Ds. Hans van der Sterre

Pastoralia wijk 2, 3 en 4

- Op 18 december overleed Léon Reiter, levenspartner van Rian van Dueren den Hollander. Zij woont in Luxemburg en is lid van onze gemeente gebleven. Léon is 73 jaar geworden en lange tijd ziek geweest. Op 23 december is hij in Consthum, Luxemburg, begraven. De Heer zij Rian en de familie van Léon nabij.
- Het adres van Rian is: Rue Brooch 8a, L 9709 Clervaux, Luxemburg.
- Mw. H.J. Schreuders-Straasheijm, Wilhelminastraat 7, moet eind januari een knieoperatie ondergaan.
- Mw. Corina Nieuwkerk, Vrouwe Jacobstraat 29, is eveneens in afwachting van een operatie. We hopen met haar op een goed resultaat.
- Dhr. Bert de Lint, Leeuwerikstraat 63, heeft een viertal kuren ondergaan in de Daniël den Hoedkliniek. Onderzoek moet uitwijzen wat er verder volgt. Al zijn de kuren zwaar, Bert houdt dapper vol en is blij met de blijken van belangstelling die hij heeft ontvangen.
- Anneke Endepoel, Tonsedijk 2, moest tot onze schrik met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis te Breda, toen uit bloedonderzoek bleek dat zij een vorm van beenmergkanker heeft. We wensen haar Gods hulp en nabijheid toe.
- Dhr. Joh. den Hollander, Zwingelspaansedijk 6, moest voor de Kerst naar het ziekenhuis voor een medische ingreep. Wellicht komt er nog een vervolg.
- Dhr. C. van Dueren den Hollander, Jan Steenstraat 16, is een van de gemeentelieden die de diensten meebeleeft via de kerkomroep. Onlangs verliep een medische ingreep niet geheel volgens plan, maar hij maakt het verder goed.

- Wendy Verhagen-Frijters, Kadedijk 62, is herstellende van een knieoperatie. De revalidatie verloopt gelukkig naar wens.

Geboorte (verbeterd bericht):

Op 13 november is Suus geboren, dochter van André van der Giesen en Kim Koyen, Sportring 9. Van harte gefeliciteerd. Dat haar komst veel vreugde mag brengen in het leven van de mensen om haar heen.

Bij dezen wil ik u ook bedanken voor de kerstkaarten en goede wensen die wij rond de feestdagen hebben ontvangen.

Met een groet van genade en vrede, ds. Franc de Ronde

Pastoralia Wijk 1 en 5

Overlijden

- Op 10 januari is overleden ons oud-gemeentelid de heer Willem Cornelia van Dis, wonende te Breda, op de leeftijd van 86 jaar, levenspartner van ons gemeentelid Cora Winkelhof. Op 15 januari was de bijzetting in het familiegraf op de Protestantse begraafplaats in Fijnaart.
- Op 19 januari 2015 is in haar woning in de Fendertshof overleden Maria Adriana van der Giesen - van Helden in de leeftijd van 96 jaar. De crematie vond plaats op 15 januari.
- Op 15 januari overleed, ook in de Fendertshof, Adriana Cornelia den Engelsen-Nieuwkoop. De begrafenis vond plaats op 19 januari. Een In memoriam staat elders in dit nummer.

Thuis

- Mw. J. Hartmans-Knook, Jan Punthof 9, die een behandeling onderging in Breda, is weer thuis.
- Mw. M. Leijten-Koppenol, Van Heemstralaan 12 moest vanwege de bijverschijnselen van een behandeling soms een paar dagen in het ziekenhuis verblijven. Ook zij is weer thuis.
- Dhr. J. den Hollander (Jan Punthof 79) lag korte tijd in het ziekenhuis. Hij is weer in zijn woning.
- Mw P. van Rij-Goudswaard, bij wie in het ziekenhuis een pacemaker werd geplaatst, is weer thuis in de Fendertshof (Kerkring 39).
- Ook mw. P. de Pater-Flier die een operatie heeft ondergaan, mocht weer naar De Bongerd terugkeren. Volledig herstel zal nog wel enige tijd in beslag nemen. Haar man die thuis altijd in belangrijke mate van zijn vrouw verzorging ontving, is op dit moment in Wiekendael.

Verpleeghuis

- Mw. A. van der Werf-den Hollander (Jan Punthof 89) kwam in haar kamer ten val. Zij revalideert nu in de Zeven Schakels (afd. 267 f)

- Dhr. C.H. Otto (Eksterstraat 22) werd ontslagen uit het ziekenhuis in Tilburg. Hij revalideert in Wiekendael (Klimroos B-29). Het herstel gaat boven verwachting, zodat hij mogelijk binnen afzienbare tijd weer thuis zal zijn.
- In Wiekendael is dus ook opgenomen Dhr. H. De Pater uit De Bongerd 8. (Hij verblijft Klimroos A-9).

Dank voor alle goede wensen die mij bereikten via e-mail en brievenbus. Ook u wens ik heil en zegen in het jaar onzes Heren 2015.
Ds. Hans van der Sterre

Als u bovengenoemde gemeenteleden een kaart wilt sturen, dan zijn hier de adressen:

- Amphia Ziekenhuis, Locatie Molengracht, Molengracht 21, 4818 CK Breda;
- Zorgcentrum De Zeven Schakels, Kasteelweg 4, 4761 BN Zevenbergen
- Regionaal Behandelcentrum Wiekendael, Kalsdonksestraat 89, 4702 ZB Roosendaal



Verhuisd

Dhr. L.A. van de Meeberg, Jan van Glymesstraat 31, 4793CG > Langeweg 9, 4793AS Fijnaart
Per 1 februari: Mw. J.N. Konings-Tolenaars, van Eijkstraat 13, 4793AN > Jan Punthof 61, 4783GS Fijnaart

Nieuw ingekomen

Dhr. J. Eeland, Irenelaan 7, 3284KH Zuid-Beijerland > Oude Heijningsedijk 1, 4794RA Heijningen.
Mw. M. Polak, Voorstraat 385, 3311CT Dordrecht > Gierzwaluw 4, 4793HX Fijnaart

Overgeschreven van Protestantse gemeente Willemstad:

Mw. A.C. Leijten-van Dueren den Hollander, Jan Punthof 37, 4793GR Fijnaart

Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze gemeente.

Overgeschreven naar Hervormde Gemeente Zevenbergen:

Dhr. en mw. Wolfert-Koeman, Prinses Christinastraat 4, 4793BT Fijnaart.

80+ verjaardagen

1 feb. Mw. B.J. Ruwhof-Oostdijck, Kerkring 7, 4793ER
11 feb. Mw. P.A. van Dam-van Drunen, Jan Punthof 87, 4793GT
12 feb. Mw. A. van de Kolk-Visser, Dokter Poelsstraat 11A,
4758AM Standdaarbuiten

14 feb M. van der Harst-Wachtmeester, Timberwolfstraat 44,
4758AK Standdaarbuiten
14 feb. Dhr. C. van Dueren den Hollander, Jan Steenstraat 16, 4793AP
14 feb. Mw. J.M. Christ-van Bergen, Kerkring 46, 4793ES
18 feb. Mw. J. de Vos-van der Werf, Kerkring 68, 4793ES
21 feb. Mw. W.A. Nouwen-Moerland, Rembrandtstraat 10, 4793AR
25 feb. Mw. A.C. de Kok-Otto, Kerkring 27, 4793ES
28 feb. Mw. T.F.E. Hoek-Punt, Langs de Kreek 4, 4793BG
28 feb. Mw. N. van Dueren den Hollander-van Ham,
De Bongerd 26, 4793BK
28 feb. Mw. M. de Vos-de Nijs, Veluwestraat 15, 4794AB Heijningen

Huwelijksjubilea

25 jaar: (helaas vergeten te vermelden in het kerkblad van januari)
24 jan. echtpaar Bos, Kerkring 2, 4759BH Noordhoek 25 jaar

25 jaar:
16 feb. echtpaar Nouwen-Kannekens, Tennislaan 15, 4793DB

55 jaar:
26 feb. echtpaar Verhage-Heldoorn, Edvard Griegstraat 19, 4793GN

Wij wensen u Gods zegen toe op uw verdere levensweg, dat Hij u nog lang voor elkaar en anderen mag sparen.

Bedankt

Hartelijk dank,
Het heeft ons verrast dat velen ons gefeliciteerd hebben met ons 40-jarig huwelijksjubileum, door middel van bloemen, kaarten, miltjes of persoonlijk.
Hartelijk dank hiervoor!!!
Vriendelijke groeten,

Hanny en Huib van der Kemp

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag e.d., geeft u dat dan door aan de redactie.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Berichten van ds. F.C. de Ronde

Kerkdiensten

Op zondag 1 en 8 februari ben ik van plan te preken over de Kolossenzenbrief. Een van de brieven in het Nieuwe Testament die op naam staan van de apostel Paulus. Het thema van dit geschrift is de wereldwijde betekenis van het nieuwe leven dat in Jezus Christus verschenen is. (zie ook de meditatie aan het begin van deze *Contactruimte*). Zoals eerder aangekondigd is er op woensdagavond 28 januari een voorbespreking. Aanvang 20.00 uur in de Vijverhof.

In de dienst van 8 februari is er tevens wisseling van ambtsdragers. Willy Oostdijk neemt afscheid en Susanne Baan wordt bevestigd als scriba. Jan den Hollander wordt voorgesteld als lid van de taakgroep Kerk en Wereld.

Alpha-cursus

Een van de deelnemers kwam met het idee om een vervolg te geven aan de Alpha-cursus. Daarom blijven we één keer per maand samenkomen om met elkaar te praten over geloofsvragen. De eerste keer is maandagavond 2 februari. Een goed moment voor geïnteresseerden om in te stappen. Aanvang 20.00 uur in de Vijverhof.

Passietijd

Vanaf 22 februari begint de Passietijd. De kindernevendienst start dan weer met een Paasproject. In het kader van de Passietijd is er op woensdagavond 11 maart een sobere maaltijd (soep en brood) in oecumenisch verband voor gemeenteleden en parochianen in de Jacobushof. Van 17.30 tot 19.00 uur. Meer informatie hoe u zich kunt aanmelden volgt nog, maar u kunt het alvast noteren.

Woensdag 11 februari 2015, 20.00 uur in het Trefpunt

Lezing Dr. Manu Keirse

Helpen bij verlies en verdriet

Verdriet en verlies staan steeds om de hoek in ieders leven. Iedereen weet dat verlies tot het leven behoort en toch bereiden weinig mensen zich hierop voor. We weten niet hoe we om moeten gaan met verdriet. Manu Keirse reikt ons in zijn lezing handvatten die ons hierbij kunnen helpen.



Dr. Keirse heeft veel boeken geschreven over rouwverwerking.

Wij vragen van u een financiële bijdrage van € 5.-.

Thee en koffie wordt u aangeboden.

Nieuws van de 25+gesprekscring

Voor een aantal leden kwam de zondagavond toch niet zo handig uit, vandaar dat we ervoor gekozen hebben om in het vervolg op maandagavond bij elkaar te komen.

De eerstvolgende keer is maandagavond 2 februari. We praten dan met elkaar n.a.v. hoofdstuk 4 uit het boekje "Vreugde als levensstijl".

Weet je welkom! Ook als je nog niet eerder geweest bent, kun je gewoon een keer aanschuiven.

Voor vragen: gemeentezijn@pknfijnaart.nl

Groetjes, Emie Hendrikse

Bloemschikken

LET OP: Andere locatie!



Op de woensdag avonden **25 febr., 11 maart en 1 april** gaan we weer bloemschikken in het "**Trefpunt**". Aanvang 19:30 uur en onder leiding van Simon Nieuwkoop.

Het beloven weer gezellige avonden te worden. Komt u ook? Evenals vorige jaren kunt u zelf bakjes en of tuinmateriaal meebrengen, maar er zijn voldoende verse bloemen en eventueel bakjes.

Aanmelden bij: Addy Roks 462254, e-mail: a.roks-kwist@kpnplanet.nl



Op zondag 8 februari presenteert de boekentafel zich in de Vijverhof met veel mooie boeken voor groot en klein. We hebben bijvoorbeeld een exemplaar van "Bijbelse uitdrukkingen" op de tafel liggen. Iets voor u? Verder hebben we een boek in bestelling: "Doodgewoon". In deze bundel dicht Bette Westera over de dood en geeft zij woorden aan kinderverdriet over het sterven van een ouder of broer of zus, vriendje of opa of oma of een huisdier. Het is geen loodzwaar boek; de versjes zijn luchtig en geestig en lijken een beetje op de stijl van Annie M.G. Schmidt. De teksten zijn ontroerend en het boek is prachtig geïllustreerd. Deze gedichtjes kunnen helpen om verdriet bespreekbaar te maken thuis of op school of in een club. Kom eens zien of u het een keer wilt lenen. We zien u graag bij de boekentafel.

Nel G., Nel B. en Bep

Portret van een gemeentelid



Aron Bom

Hoe lang ben je al lid van deze kerk en waarom van deze kerk?

Sinds mijn geboorte en doop. Mijn ouders waren lid van deze kerk, dus ik vanzelf ook.

Welke bijdrage lever je aan onze kerk?

Ik help elk jaar mee aan de bazaar bij de Ontmoetingskerk. Ik verkoop altijd lootjes voor het Rad van Avontuur. Ik heb ook meegedaan aan de organisatie van de Startdag. Ik doe ook wel eens een los klusje, bijvoorbeeld sneeuw ruimen en zout strooien als het glad is.

Wat beleef je aan onze kerk?

Vooral de gezellige gesprekken met allerlei mensen. Ik mis mijn leeftijdsgenoten. Ik ga niet altijd naar de kerk en ik vind iedereen aardig, maar ik zoek mensen van mijn eigen leeftijd. Voor de voetbalwedstrijd belde ik er veel, maar ze hadden geen zin of geen tijd of ze schaamden zich. Op school word je ook raar aangekeken als je zegt dat je weleens naar de kerk gaat.

Welke ervaring zal je altijd bijblijven?

De afscheidsdienst van opa Jan met dominee Gertrudeke. Die was gericht op onze beleving, want zij kende ons en opa Jan heel goed. Dat trekt mij altijd en dat mis ik in de gewone diensten.

Als de kerk er niet was, wat zou je dan missen?

Dat kan ik nu niet zeggen, want nu is de kerk er nog. Dat zou ik moeten ervaren. De mensen zou ik toch wel opzoeken. In de kerk leer je de mensen wel beter kennen dan bijvoorbeeld bij de Jumbo. Ik vind het wel leuk dat ik de mensen die ik in de kerk zag, weer terugzie in de winkels en in het dorp.

Wat staat er op jouw kerkelijke verlanglijstje?

Meer leeftijdsgenoten met wie ik over het geloof kan praten en ze hoeven heus niet iedere week te komen, meer aandacht voor de actualiteit en liederen die je lekker mee kunt zingen.

Welk lied zing je heel graag?

Nummer 245 uit Geroepen om te zingen. Waar dat lied over gaat, dat is eigenlijk zoals het zou moeten zijn.

*Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de vader zond,
zend ik ook u.*

*Blijf in Mijn vrede, blijf in mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.*

*Ontvang mijn Geest, heilige Geest.
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.*

*Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de vader zond,
zend ik ook u.*

Wat gaat er heel goed in onze kerk?

Er gaat niets heel goed, maar het gaat wel zoals het moet gaan. Er worden wel dingen gedaan om mensen te trekken en die zijn leuk en goed, maar er wordt niet goed gecommuniceerd. De mensen van buiten de kerk weten niet wat er gaande is in de kerk. Zoals de kerk nu steeds in Fendert Lokaal staat, dat is goed: ga er naar toe! En als de mensen er dan zijn, doe dan ook wat leuks. Bijvoorbeeld in de kerstnachtdienst waren er heel veel mensen. Dan moet je na de dienst gezellig met elkaar warme chocolademelk drinken met een lekker kerstimpje erbij en niet allemaal weer zo alleen naar huis gaan.

Wat kan er beter?

Mijn leeftijdsgroep uitbreiden. We kunnen samenwerken met de jeugdgroep in Klundert. Daar pakken ze het heel goed op. De koppen bij elkaar steken. Dat hoeft niet iedere week, maar bijvoorbeeld 1x per maand.

Wat de diensten betreft: minstens 1x per maand een dienst die gericht is op de jeugd en de actualiteit. Dat hoeft niet per se een jeugddienst te zijn, maar een dienst die meer aanspreekt, bijvoorbeeld over Serious Request.

Tenslotte: niet stilstaan, maar doorgaan!

Aan wie geef je deze pen door?

Aan Jaap-Kees van Strien.



Jeugdrubriek

Flame gaat veranderen!

Nog meer tijd voor een verhaal, spelletjes en om te knutselen. Dus heel veel tijd voor creativiteit! Je bent van harte welkom:

- **8 februari** hebben we Flame nog op de oude manier in de Vijverhof onder kerktijd
- **12 april** in het Trefpunt van 10-11 uur
- **14 juni** in het Trefpunt van 10-11 uur
Graag tot ziens bij Flame!

Bedankt!

Wij willen degene die een prachtige gift heeft gegeven aan de schoenendoos-actie ontzettend bedanken hiervoor!

De kindernevendienst, namens Edukans Schoenmaatjes



Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon wat kwijt aan Flame:
mail dit dan naar kinderkerkflame@hotmail.com.



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten 21 december 2014 t/m 18 januari 2015:

21-12	Onderhoudsfonds	€ 192,07
24-12	Kerk	€ 288,72
25-12	Onderhoudsfonds	€ 238,26
28-12	Kerk	€ 100,93
31-12	Oudejaarscollecte	€ 109,75
4-1	Onderhoudsfonds	€ 158,32
4-1	Kerk	€ 123,52
11-1	Onderhoudsfonds	€ 203,82
18-1	Kerk	€ 161,19

Giften

Via mw. Van Dueren den Hollander € 70,- t.b.v. kerk; Via ds. De Ronde 1 x € 20,-, 1 x € 50,- en via mw. De Vrij 1 x € 20,-. Alle gevers hartelijk dank!

Verjaardagsfonds

De opbrengst over het 4e kwartaal 2014 bedroeg € 1.162,73.

De totale opbrengst over het jaar 2014 bedraagt € 4.344,54. Een heel mooi resultaat!

Alle gevers hartelijk bedankt

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mailadres: jaapdevrij@home.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

MIJN KERK DEELT MIJN KERK IN BALANS

Dit is het motto voor actie kerkbalans 2015. Inmiddels heeft u de envelop met de vraag om uw toezegging aan actie kerkbalans 2015 ontvangen. Vóór 31 januari a.s. halen we uw antwoord op. In de folder, als bijlage ingesloten in genoemde envelop, wordt u geïnformeerd over de actuele financiële stand van zaken. Ondanks een zuinig beheer zal het tekort uitkomen op ruim € 30.000,00. Dit zal bij onveranderde inkomsten ook het beeld zijn voor de komende jaren. Graag maken we ook van deze gelegenheid gebruik u op te roepen ruimhartig te geven, zodanig dat onze kerk ook financieel wat beter in balans komt, dit alles tot opbouw en instandhouding van onze kerk tot in de verre toekomst. Bij voorbaat danken wij u hartelijk voor uw vrijwillige bijdrage. College van kerkrentmeesters, Wim Langbroek, vz.

Bezoek van visitatoren 24 februari a.s.

Zoals in de vorige uitgave van *Contactruimte* u gemeld, worden we als gemeente 24 februari a.s. bezocht door de visitatoren ds. A. Heringa en dhr. J. van de Pol. Het programma ziet er die dag als volgt uit:

16:00 – 18:00 uur: Gesprek met de predikanten, individueel.

18:00 – 19:00 uur: Informele bijeenkomst met vertegenwoordigers van de verschillende taakgroepen, die inmiddels zijn uitgenodigd.

19:00 – 19:30 uur: Mocht u als gemeentelid de visitatoren willen spreken, dan is dat op dit tijdstip mogelijk in De Vijverhof.

19:30 – 20:00 uur: Gesprek met alle leden van de kerkenraad zonder predikanten.

20:00 - 22:00 uur: Plenaire vergadering met de voltallige kerkenraad met predikanten. Aan de hand van Mattheus 18: 16 en 20 zal dan met elkaar van gedachten worden gewisseld:

“Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden” [Matth.18:20].

Met vriendelijke groet, Wim Langbroek.

Herinrichting kerkzaal

De werkzaamheden zijn inmiddels gereed en veel werk is verricht door vrijwilligers. Als afsluiting van een periode van samen veel tot stand te hebben gebracht, willen we onze dankbaarheid daarvoor met hen delen in een informeel samenzijn in De Vijverhof 13 februari a.s. vanaf 18:30 uur tot ca. 22:00 uur. Het is op dit tijdstip, omdat we dan met elkaar willen genieten van een eenvoudig koud/warm buffet. U wordt ook persoonlijk uitgenodigd. Wilt u de datum en tijdstip alvast in uw agenda noteren.

College van kerkrentmeesters, Wim Langbroek, vz.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Collecte verantwoording

21 dec. Diaconie	€ 135,02
24 dec. War Child	€ 407,49
25 dec. Kinderen in de knel	€ 475,93
28 dec. Diaconie	€ 70,16
31 dec. Gift t.b.v. jeugdwerk	€ 170,00
31 dec. Diaconie Zendingskrans	€ 68,15 verhoogd door Diaconie naar € 150,-
December Koffiekerk	€ 86,25
4 jan. Diaconie kerktelefoon	€ 164,80
11 jan. Jeugdwerk Flame e.d.	€ 155,04

Veertigdagentijd



De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

Samen met vele kerkelijke gemeenten en donateurs voert Kerk in Actie in deze belangrijke kerkelijke periode campagne. Dit jaar is het thema 'Open je handen'. Veertig dagen lang openen wij onze handen, want we geloven dat God onze handen steeds opnieuw vult en dat we met elkaar mogen delen wat we hebben ontvangen.

Thema 'Open je handen'



Tijdens de 40-dagentijd in 2015 staan teksten uit de Evangelieën op het leesrooster. Bijvoorbeeld het verhaal van de vermenigvuldiging, waarin Jezus een mensenmenigte te eten geeft. Waar moet het eten voor zovelen vandaan komen? Jezus kijkt omhoog en heft zijn open handen naar de hemel. Dan zijn vijf broden en twee vissen genoeg. Het verhaal is niet alleen een oproep om te delen van wat je hebt. Minstens zozeer is het een aansporing om te durven ontvangen. Open je handen voor de overvloed die je gegeven wordt.

Samen ontdekken

Open uw handen en kijk eens aandachtig naar wat u hebt. Wat kunt u delen? Een glimlach, een uurtje tijd, uw aandacht of uw geld. Een klein gebaar doet soms al wonderen. We nemen veertig dagen de tijd om onze zegeningen te tellen en met handenvol uit te delen! Samen ontdekken we wat we kunnen geven aan mensen in de buurt en aan naasten ver weg. Met open handen.

Download de 40-dagentijdapp van Kerk in Actie!



Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet heeft Kerk in Actie ook dit jaar weer de 40-dagentijdapp. Deze app leidt je door de 40-dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto's of praktische tips. De 40-dagentijd-app is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste.

In de 40-dagentijd bereiden we ons voor op het paasfeest. Het is een tijd van bezinning en versoering. Deze app helpt je om in de 40-dagentijd ook echt tijd te vinden om hiermee bezig te zijn. Download de app en beleef je 40-dagentijd met Kerk in Actie. Kijk op www.kerkinactie.nl/40-dagentijdapp

Paasgroetenactie 2015

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. En dit jaar hebben gedetineerden zich verdiept in het thema van het Veertigdagentijdproject van Kerk in Actie: 'Met open handen'. Ze maakten elk een klein deel van een groot mozaïek, dat nu op de groetenkaarten te zien is.

Ook wij doen mee aan de paasgroetenactie. [Op zondag 15 maart 2015 kunt u na de dienst deze kaarten \(kopen en\) ondertekenen.](#)

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Vanwege de privacy weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, maar u kunt ervan overtuigd zijn dat het gedetineerden erg goed doet dat er aan hen gedacht wordt. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op: www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. We hopen, dat velen van u paasgroeten zullen versturen!

AGENDA

1 feb. 19.30 uur:	25+-kring, Appelaarseweg 2 (<i>gemeentezijn@pknfijnaart.nl</i>)
2 feb. 19.30 uur:	Zangkring
2 feb. 20.00 uur:	Vergadering kerkrentmeesters, Vijverhof
2 feb. 20.00 uur:	Alpha-cursus, Vijverhof
4 feb. 14.15 uur:	Ouderensoos
4 feb. 20.15 uur:	Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand', Trefpunt
10 feb. 19.30 uur:	Vergadering Moderamen, Vijverhof
11 feb. 20.00 uur;	Cie. Gemeenteactiviteiten (Manu Keirse), Trefpunt,
14 feb. 19.30 uur:	Rock Solid en Solid Friends, Bovenzaal
16 feb. 19.30 uur:	Zangkring
18 feb. 14.15 uur:	Ouderensoos
19 feb. 15.30 uur:	Bijbelgespreksgroep, Vijverhof
23 feb. 20.00 uur:	Vergadering kindernevendienst, Vijverhof
24 feb. 19.45 uur:	Vergadering Kerkenraad/visitatie, Vijverhof
25 feb. 19.30 uur:	Liturgisch bloemschikken, Trefpunt

DIVERSE MEDEDELINGEN



Op zondag 8 februari is er in de Vijverhof een petitie met de titel: SOS Europa. Verreweg de meeste vluchtelingen blijven in de buurt van hun eigen land. Slechts een klein deel van hen zoekt een toevlucht in Europa. Hun tochten worden steeds gevaarlijker. In 2014 zijn in de Middellandse Zee enkele duizenden mensen omgekomen of vermist geraakt. Europa mag deze tragedie niet negeren. Met onze handtekeningen vragen we Europa om gezamenlijk de zoek- en reddingsacties uit te breiden en een veiliger route te bieden aan mensen die op de vlucht zijn voor conflicten en vervolging.

Bep Rosing

Passage Fijnaart

- Woensdag 18 febr. om 18.00 uur, 64e Jaarvergadering.

-Op een vrijdag in februari, bezoek aan museum van Lien, waar een tentoonstelling is van drie kunstenaars.



Nieuwe website: debijbel.nl

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een nieuwe website gelanceerd: debijbel.nl. Iedereen kan hier altijd gratis de Bijbel lezen. Voor leden van het NBG is er extra informatie te vinden en is er een groter aanbod aan vertalingen, die je kunt lezen en met elkaar kunt vergelijken. De site is geschikt voor smartphone en tablet.

Op de bijbel.nl is uitleg te vinden over allerlei onderwerpen uit de tijd en cultuur van de Bijbel, geschreven door bijbelwetenschappers en theologen. Daarnaast biedt debijbel.nl veel archeologische illustraties, een tijdlijn, foto's en video's. Ook alle studieaantekeningen uit de NBV-Studiebijbel staan op de website. Debijbel.nl is een innovatieve website waarin veel diverse informatie op een gebruiksvriendelijke manier met elkaar verbonden is.

Op de bijbel.nl zijn de volgende bijbelvertalingen voor iedereen gratis online beschikbaar: De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de NBG-vertaling uit 1951 (NBG'51) en de Statenvertaling. Andere vertalingen, waaronder de Bijbel in Gewone Taal en de Herziene Statenvertaling en alle extra's zijn alleen beschikbaar voor leden van het Nederlands Bijbelgenootschap. Een proeftijd van 30 dagen geeft iedereen die voor het eerst inlogt op debijbel.nl de kans om kennis te maken met alle functionaliteiten van de nieuwe website.

De Bijbel is straks ook te lezen op bijbelgenootschap.nl. Op deze site wordt De Nieuwe Bijbelvertaling geplaatst, die gelezen kan worden zonder een account aan te maken.

Als je de gelijkenis over de wijngaard in Matteüs 21 leest, kun je klikken op de woorden 'wijnpers' en 'uitkijktoren'. Dan krijg je illustraties te zien die duidelijk maken wat je je erbij moet voorstellen. En het Johannesevangelie in de Bijbel in Gewone Taal kun je bijvoorbeeld vergelijken met De Nieuwe Bijbelvertaling en dan meteen in een artikel lezen waarom het begin van het evangelie zo anders klinkt in deze nieuwe vertaling. Dankzij debijbel.nl ontdek je zo van alles over de Bijbel.

In ontwikkeling: Debijbel.nl is een website die in ontwikkeling is en blijft. De website wordt ook inhoudelijk voortdurend uitgebreid. Zo zullen er niet alleen meer bijbelvertalingen aan toegevoegd worden, maar ook nieuwe foto's, tekeningen en uitleg over bijbelse onderwerpen.

Nagekomen bericht:

Bazaar Koningsdag

Op 27 april is het weer zo ver, dan gaan we gezellig de verjaardag van Koning Willem Alexander vieren met de traditionele bazaar aan de Wilhelminastraat 66. Het goede doel is dit jaar "Step-tember", onderzoek naar spasticiteit bij kinderen. Bij taakgroep Kerk en Wereld leest u hierover in de volgende *Contactruimte* meer. Wilt u ons helpen om er weer een groot succes van te maken? Heeft u tijd en zin ons te helpen met de voorbereidingen of op de dag zelf? Wij kunnen spulletjes gebruiken voor de rommelmarkt, heeft u nieuwe ideeën?

>> Bel of mail naar leden van de commissie, Huib, Ad, Marianne, Tiny, Bas, Jan of

Adri, 0168462996, adridevrij@home.nl