

OVERDENKING

De vrede van Christus

Deze maand is het 25 jaar geleden dat de Berlijnse Muur viel. Op 9 november 1989 werd de grens die dwars door de Duitse hoofdstad liep tot ieders verrassing geopend. De beklemmende sfeer bij de grensovergangen met strenge controles was voorbij. Zo kwam er een einde aan de koude oorlog en werd de scheiding tussen oost en west eindelijk opgeheven. Het is een van de eerste nieuwsfeiten die ik me uit mijn eigen jeugd herinner. Velen zien de beelden nog voor zich van dolgelukkige mensen die elkaar omhelzen en helpen om over de muur heen te klimmen. Waarschijnlijk minder bekend is de belangrijke rol die de kerken in Oost-Duitsland (de DDR) hebben gespeeld bij deze historische gebeurtenis, die wonder boven wonder vreedzaam verliep.

Daarvoor moeten we weten dat de kerken het moeilijk hadden ten tijde van het communistische regime dat in de DDR aan de macht was. Het werd toen door de machthebbers erg onaantrekkelijk gemaakt om christen te zijn. Wanneer je voor je geloof uitkwam, was je bij voorbaat verdacht. Bestaande kerken werden weliswaar gedoogd, maar op allerlei manieren tegengewerkt. Jongeren die belijden deden, hadden bijvoorbeeld minder kans op een studieplaats of een goede baan. De kerk werd een minderheid en toch bleek juist toen hoe groot de kracht van het geloof kan zijn. Opeens stond het volk weer open voor de vrede van Christus. Tegen de verdrukking in.

Hoe dat in zijn werk ging, las ik in het levensverhaal van de Oost-Duitse predikant Christian Führer. Hij overleed 30 juni 2014 op de leeftijd van 71 jaar. In de Nederlandse media is weinig aandacht besteed aan zijn overlijden, hopelijk wordt dat rond 9 november nog goedge maakt.

In 1980 was hij predikant van de Nicolai-kerk in Leipzig geworden. Jaarlijks organiseerde hij daar een vredesweek, een verschijnsel dat hij leerde kennen dankzij oecumenische contacten met Nederland in het kader van de wereldwijde beweging voor vrede, gerechtigheid en heilheid van de schepping. Hieruit zou het vredesgebed voortkomen, dat voortaan iedere week op maandag in de Nicolaikerk gehouden werd. Uiteindelijk zouden deze gebedsdiensten een protestbeweging op gang brengen die leidde tot de val van de Berlijnse muur.

Aanvankelijk trokken deze kerkdiensten niet bijzonder veel belangstelling, soms nauwelijks 10 mensen. In een grote stad als Leipzig ging het om niet meer dan een randverschijnsel, dat door het regime oogluikend werd toegestaan. Toch raakten de bijeenkomsten van deze gemeente aan een verlangen dat heel breed leefde onder de bevolking. Hier vond men de waarachtigheid, die in de rest van maatschappij ver te zoeken was. In september/oktober 1989 bracht het wekelijkse vredesgebed in de Nicolaikirche duizenden mensen op de been. Met niets anders in handen dan brandende kaarsen gingen ze de straat op. Politie en leger hadden hierop geen antwoord. Deelnemers hebben

dit als een wonder ervaren, de verandering was voelbaar. Een van de partijleiders zou later zeggen dat ze verslagen waren door kaarsen en gebeden. In de gemeente van Christian Führer werd zeker geen politieke strijd gepredikt. Het ging hem erom dat niemand zonder Gods zegen uit de kerk ging, verder werd de bezoekers niets opgelegd. De machtswisseling in 1989 werd door hem trouwens zonder al te veel enthousiasme begroet. Het einde van de dictatuur was een goede zaak, maar geen reden tot triomf, alsof Gods koninkrijk op aarde nu zou zijn aangebroken. De roeping van de kerk was in zijn ogen na de val van de Berlijnse muur dan ook in wezen niet veranderd. Hij bleef onverminderd kritisch en zich inzetten voor kwetsbare groepen in de samenleving.

De belevenissen van ds. Christian Führer en zijn gemeente laten zien hoeveel verschil een kerk kan maken die volhardt in geloof en in gebed. Wat mij in dit stukje geschiedenis van 25 jaar geleden nog steeds aanspreekt, is hoe een minderheidsgemeente kerk voor het hele volk kan zijn. Wat in kleine kring wordt gevierd en beleefd, kan een grote uitwerking hebben. Kerk is immers de gemeenschap die zich laat inspireren door het geloof dat God de wereld met zichzelf verzoend heeft.

De vrede van Christus zij met u allen!

Ds. Franc de Ronde

KERKDIENTEN

2 november Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Geref. kerk, Zevenbergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Dankdag Gewas en Arbeid</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	W. Langbroek
Gastheer / gastvrouw	A. de Vrij
Collecte Rondgang	1 ^e Oogstcollecte 2 ^e Diaconie
Uitgang	Onderhoudsfonds

**4 november – 19.30 uur: Herdenkingsdienst 70 jaar bevrijding
in De Dorpskerk**

9 november Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Zendingsdienst; FLAME en Meetingpoint; Na afloop koffie drinken</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	SPECIALdienst in De Ontmoetingskerk met Wim Bevelander
Ambtsdrager van dienst	P. de Lange
Gastheer / gastvrouw	W. Oostdijck
Collecte Rondgang Uitgang	Zendingscollecte Kerk

10 november, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre

16 november Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
19.00 uur	Zangdienst in De Ontmoetingskerk: Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	W. de Loome
Gastheer / gastvrouw	A. Bom
Collecte Rondgang Uitgang	Binnenlands diaconaat Onderhoudsfonds

23 november Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Laatste zondag kerkelijk jaar; koffie drinken</i>
Voorgangers	Ds. F.C. de Ronde en Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	S. Vormeer
Gastheer / gastvrouw	N. Kuin of M. Roks
Collecte Rondgang Uitgang	Kerk Ouderenwerk

24 november – 15.00 uur: Koffiekerk Fendertshof

30 november Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>1^e Advent; Doopdagviering; koffiedrinken en boekentafel</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	A. de Vrij
Gastheer / gastvrouw	A. Dijkshoorn
Collecte Rondgang Uitgang	Voedselbank Onderhoudsfonds

7 december Moerdijk FM: Protestantse kerk, Fijnaart

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>2^e Advent</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	W. Oostdijck
Gastheer / gastvrouw	A. Elzerman
Collecte Rondgang Uitgang	1 ^e Kerk 2 ^e Diaconie Onderhoudsfonds

8 december – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre

14 december Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>3^e Advent; FLAME en Meetingpoint</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	N. Kuin of M. Roks
Gastheer / gastvrouw	E. Hendrikse
Collecte Rondgang Uitgang	Diaconie Kerk

**15 december – 15.00 uur:
Fendertshofdienst: Oecumenische kerstviering,
Diaken M. Bastiaanse en Ds. J.H. van der Sterre**

**16 december – 15.00 uur: Kerstviering ouderen in de Vijverhof
Ds. F.C. de Ronde**

21 december Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	4 ^e Advent
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	Volkskerstzangdienst in de Rooms-Katholieke kerk Open Deur Commissie
Ambtsdrager van dienst	A. Dijkshoorn
Gastheer / gastvrouw	H. Keijzer
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds Diaconie

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
2 november	Claartje en Amber	Neely Anne en Nicky
9 november	Marjolein en Myrthe	FLAME
16 november	Marloes en Angelique	Claudia
23 november	Elly en Femke	Saskia en Tiny
30 november	Geerte en José	Linda en Jolanda
7 december	Emie en Amber	Myrthe en Susanne
14 december	Nel en Annette	FLAME
21 december	Claartje en Léjanne	Neely Anne en Claudia

	PPT-dienst	Beamerdienst
2 november	Jeroen	Léander
9 november	Ad	Bert
16 november	Edward	Anton
23 november	Jan	Peter
30 november	Tiny	Gerrit
7 december	Jeroen	William
14 december	Ad	Léander
21 december	Edward	Bert

	Bloemendienst	Organist
2 november	Jeanne Moerland	Dick van der Giesen
9 november	Anneke Knook	Johan van der Steen
16 november	Adri de Vrij	Johan van der Steen
23 november	Riet Jongbloed en HettyBom	Dick van der Giesen
30 november	Anneleen van Strien	Johan van der Steen
7 december	Riet Verhagen	Dick van der Giesen
14 december	Marjan van de Zwaag	Ad van Sprang
21 december	Jana Peeraer	Dick van der Giesen

Collecte-informatie Taakgroep Kerk en Wereld

2 november 2014: Collecte Dankdag voor gewas en arbeid – fruitbakjes

Ter gelegenheid van de 'Dankdag voor gewas en arbeid' worden er als groet van de gemeente fruitbakjes samengesteld, die verspreid worden onder gemeentelieden. Men ervaart dat de bezochte mensen niet alleen blij zijn met het fruitbakje, maar ook met het gesprek dat plaatsvindt tijdens het bezoek. Het contact met de gemeenschap blijft bestaan en men kan zijn/haar verhaal kwijt. Het wordt beschouwd als een stukje extra aandacht voor de medemens vanuit onze gemeente. Dit werk is mogelijk dankzij de opbrengst van de collecte. Helpt u mee?

Zondag 9 november 2014: Collecte Najaarszendingeweek



Hermen en Johanneke Kroesbergen
Theologiedocenten, uitgezonden naar Zambia

Geloof in Zambia!

Op zondag 9 november is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie. Centraal staat het werk van de uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie Hermen en Johanneke Kroesbergen, die als docent werkzaam zijn aan de theologische universiteit in Lusaka, Zambia.

De laatste jaren groeien de kerken in Zambia snel en de vraag naar goede predikanten, vooral op het platteland, neemt toe. Op de theologische universiteit, Justo Mwale theological University College, leren aanstaande predikanten om zelfstandig theologie te bedrijven en op hun eigen, Afrikaanse manier hun geloof inhoud te geven. Het is belangrijk dat predikanten dit leren en doorgeven aan hun gemeentelieden, want er leven veel geloofsvragen bij de Zambianse bevolking. Omdat veel vragen voortkomen uit situaties van extreme armoede, leren de studenten ook hoe ze gemeentelieden kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun eigen dorpsgemeenschappen. Met deze collecte wordt de universiteit in Zambia en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie ondersteund. Van harte aanbevolen!

Zondag 16 november 2014: Binnenlands Diaconaat - Geef voor het kind!

Honderd jaar geleden werd in Jeugddorp De Glind het eerste kind opgevangen. Tegenwoordig wonen er ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren in gezinshuizen in De Glind. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, omdat hun ouders niet in staat zijn voor hen te zorgen. Vaak hebben ze gedragsproblemen of andere beperkingen. Voor deze kinderen biedt een gewoon gezin warmte en bescherming. Het jeugddorp is eigendom van de Rudolphstichting. Ook in andere delen van Nederland ontwikkelt deze stichting vernieuwende vormen van jeugdzorg. Want alle kinderen en jongeren

verdienen een eerlijke kans op een hoopvolle toekomst, vindt de Rudolphstichting. De opbrengst van de collecte op 16 november is bestemd voor het diaconale werk van Kerk in Actie en in het bijzonder voor het werk van De Rudolphstichting.

Zondag 23 november 2014: Collecte Gemeentediaconaat

Op zondag 23 november 2014 wordt uw bijdrage gevraagd voor het gemeentediaconaat. Omzien naar elkaar, aandacht voor elkaar, dat is van wezenlijk belang in een kerkelijke gemeente. Als ouderlingen, diakenen of pastoraal medewerkers op bezoek gaan bij mensen die wat extra aandacht nodig hebben, nemen ze vaak een bloemetje of een kleine attentie mee. Mogen de diakenen een beroep doen op uw vrijgevigheid om dit werk mogelijk te maken?

Zondag 30 november 2014: Voedselbank

De Voedselbank Moerdijk verzorgt gratis voedselpakketten voor meer dan 100 gezinnen in de Moerdijk. Daarnaast helpen zij de sociale contacten van hun cliënten te verbeteren en voedselverspilling tegen te gaan. De voedselbank werkt alleen met vrijwilligers en draait bijna volledig op giften en acties. Zie voor meer informatie: www.voedselbankmoerdijk.nl. Helpt u ons mee, zodat zij ook weer mensen kunnen helpen?

Zondag 7 december 2014: kosten van de landelijke diaconale organisatie

Alle diaconieën tezamen ontvangen jaarlijks een rekening van de Protestante Kerk Nederland (PKN) als aandeel (quotum) in de kosten van de landelijke diaconale organisatie. Op zondag 7 december 2014 wordt uw bijdrage gevraagd voor het quotum.

Zondag 14 december 2014: Collecte oecumenische activiteiten

De collecte van zondag 14 december 2014 komt volledig ten goede aan oecumenische activiteiten in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. Oecumene is het wereldwijd zoeken naar eenheid in getuigenis en dienst tussen kerken en christenen. Oecumene is ook dichtbij! In eigen dorp en in de eigen kerk zoeken we elkaar op, vieren we samen met andere gelovigen de eredienst en zetten ons in om Gods woord in de samenleving uit te dragen. Met deze collecte hopen we op uw steun voor oecumenische activiteiten, dichtbij en ver weg.

Zondag 21 december 2014: Collecte jeugdwerk

Doel van het jeugdwerk is om de jeugd in aanraking te brengen met het evangelie van Jezus Christus. Dit doen we door ontmoetingen te organiseren met leeftijdsgenoten. Er wordt richting en ruimte geboden om te groeien in geloof, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. We willen zoveel mogelijk jongeren uit Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten betrekken bij de geloofsgemeenschap. Om dit mogelijk te maken wordt deze collecte van harte bij u aanbevolen.

Oecumenische herdenkingsdienst 4 november a.s.

Graag nodigen wij u uit voor de oecumenische dienst in De Dorpskerk op dinsdag 4 november a.s., aanvang 19:30 uur. We herdenken dan dat Fijnaart & Heijningen op 4 november 1944 van de onderdrukking door de nazi's, door de geallieerden is bevrijd. In deze dienst, waaraan ook de Heemkundige Kring Fijnaart & Heijningen zal meewerken, staan we stil bij de verschrikkingen, angsten en spanningen die ook in onze dorpen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn geweest en waaraan op 4 november 1944 een einde is gekomen. U bent allen van harte welkom!

RK Immanuël Parochie H. Jacobus De Meerdere te Fijnaart
Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten
Het Oecumenisch Beraad / Opendeurcommissie.

Toelichting SPECIALdienst op 9 november

ZIN

Op zondagavond 9 november 2014 komt oud-Fijnaarder Wim Bevelander naar Fijnaart om een specialdienst rondom het thema 'ZIN' te verzorgen. Begin 2014 stond de nieuwe cd ZIN van Wim Bevelander wekenlang in de Nederlandse gospeltop 10 van Groot-Nieuws radio. Wim is een veel gevraagd spreker in allerlei kerken in Nederland. Dit spreken combineert hij vrijwel altijd met het zingen van zijn eigen nummers. Deze liederen spreken veel mensen aan, vooral in combinatie met de introducties of korte Bijbelstudie die Wim daarbij geeft.



Een deel van de geheimen van Prediker is samengevat in 13 liedjes. Vrolijke, diepzinnige, grappige, filosofische en wijze woorden zijn op originele melodieën in diverse stijlen gearrangeerd. Met thema's als zingeving, de kunst van het genieten, vriendschap en rijkdom. Laat je verrassen door deze universele, boeiende en richtinggevende wijsheden die de schrijver van het boek Prediker door schade en schande heeft ontdekt. Literaire hoogstandjes, eerlijke vragen en interessante overwegingen. Troostvolle gedachten, nuttige overdenkingen en zinvolle relativeringen. Onderwerpen die elk mens aangaan. Toegankelijke muziek, liedjes die je kijk op het leven en je toekomst kunnen verbreden, die je moed geven en helpen om hoofd- en bijzaken in deze ingewikkelde wereld te onderscheiden. Om over na te denken en over door te praten.

De specialdienst begint om 19.00 uur in De Ontmoetingskerk aan de Wilhelminastraat 66, maar de kerkdeuren zijn vanaf 18.30 uur al open. De toegang is gratis.

Toelichting kerstzangdienst op 21 december

KERSTZANGDIENST

De decembermaand, feestmaand bij uitstek maar tegelijkertijd ook de drukste maand op kerkelijk gebied met vele activiteiten, komt er weer aan. Voor de Opendeurcommissie is dat al weer enkele jaren de kerstzangdienst.

Dit jaar wordt hij gehouden in de Rooms-Katholieke kerk aan de Molenstraat en wel op zondag 21 december. Medewerking wordt dit jaar verleend door muziekvereniging 'de Unie'. Zij zullen de samenzang begeleiden met hun orkest. Tijdens deze dienst, die begint om 19.00 uur, zullen weer veel bekende kerstliederen gezongen en enkele gedichten voorgedragen worden. Ook de jeugdleden van de muziekvereniging zullen hun steentje bijdragen door tijdens de dienst enkele liederen te begeleiden. De Opendeurcommissie nodigt u allen uit, jong en oud, om deze dienst bij te wonen. Na afloop zal er tijd zijn voor een kopje koffie of thee in de Jacobushof

TAAKGROEP PASTORAAT

WIJ GEDENKEN



Wij gedenken onze broeder **Stoffel Nieuwkerk**. Hij overleed 10 oktober op zijn kamer in 't Kompas, waar hij de laatste weken van zijn leven verbleef. Hij is 80 jaar geworden.

Stoffel werd geboren aan de Kwartiersdijk, waar hij het grootste gedeelte van zijn leven heeft gewoond. Als jongeman maakte hij de watersnood en de evacuatie mee, veel indruk maakte ook de tijd dat hij als militair diende in Nieuw Guinea.

In 1958 trouwde hij met Adriana Crezee en ze kregen drie kinderen: Gerrit, Tenna en Henny. Stoffel werkte onder meer als kok op de heibok bij van Splunder Heiwerken en verder was hij graag bezig met tuinen en het verzorgen van de dieren die hij hield.

Na verloof van tijd verhuisden Stoffel en Ad naar de Pieter de Hooghstraat en later naar de Bellefleur. Een groot verdriet voor de hele familie was het plotselinge overlijden van hun zoon Gerrit op 6 oktober 2010.

De laatste jaren ging de lichamelijke en geestelijke gezondheid van Stoffel achteruit. Dankzij de mensen om hem heen is hij steeds omringd geweest met zorg en liefde.

Donderdag 16 oktober heeft de begrafenis in Fijnaart plaatsgevonden na een dienst in de Ontmoetingskerk waarin we Psalm 8 hebben gelezen: "Wat is de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet."

Zijn vrouw Ad, de kinderen en de kleinkinderen wensen wij Gods nabijheid toe.

Ds. F.C. de Ronde

Pastoralia Wijk 1 en 5

Thuis

- Mw. J.A. Hartmans-Knook (Jan Punthof 9) die in het Franciscusziekenhuis wachtte op een open hartoperatie, werd zonder operatie naar huis gezonden. De voorgestelde operatie blijkt bij nadere overweging riskant, zodat de cardiologen een andere aanpak overwegen.
- In het ziekenhuis werd, ook wegens hartklachten, opgenomen dhr. J. van Hamburg, Beukenlaan13. Hij mocht gelukkig snel naar huis.
- Langer verbleef in dit ziekenhuis mw. A.C. den Engelsens-Nieuwkoop, Kerkring 137. Haar gezondheid, zo voelt ze, wordt minder, maar ze is blij thuis te zijn.
- Mw. M. Bresijn-Kluihfloot, die revalideerde in de Zeven Schakels, vond een nieuw thuis in de Fendertshof, op de afdeling Kompas.

Weihoek

Dhr. Ch. Bolluijt, Pieter de Hooghstraat 2, knapte weer iets op zodat hij uit het ziekenhuis ter revalidatie verhuisde naar de Weihoek. Zijn gezondheid blijft kwetsbaar.

Wiekendael

Mw. L. H. Noordijk-Agterdenbos, Edv. Griegstr 22, verblijft nog steeds voor revalidatie in Wiekendael. Naar ik begreep, is men op zoek naar een woning, passend bij de zorg die zij behoeft.

Overleden

Op 29 september is overleden mevrouw Grietje Heijstek-Knook, Kerkring 139, op de leeftijd van 88 jaar. Zij is vrijdag 3 oktober begraven op de Protestantse begraafplaats te Fijnaart.

Zieken en rouwenden wensen we de nabijheid van de Heer.

Ds. J.H. van der Sterre

Pastoralia Wijk 2, 3 en 4

- Mw. J. Konings-Tolenaars, Van Eijckstraat 13, is na een periode van revalidatie in Weihoek weer thuisgekomen. Naar verwachting zal ze binnen afzienbare tijd naar de Jan Punthof verhuizen.
- Dhr. M. Hofma, Oude Heijningsdijk 123, is een paar dagen opgenomen geweest in het Franciscus Ziekenhuis. Max merkt dat hij de afgelopen tijd wat zijn gezondheid betreft veel heeft ingeleverd.

- Dhr. P. van Sighem, Appelaarseweg 8a, heeft een reeks bestralingen ondergaan. Hij voelt zich gelukkig goed en we hopen met hem dat de behandeling het beoogde effect zal hebben.
- Op 19 oktober zijn gedoopt Julia Ariane Denise, dochter van Adriaan en Wendy Verhagen, Kadedijk 62 en Hidde Cornelis Johannes, zoon van Marcel en Marloes Stoop, Eksterstraat 26.

Ds. F.C. de Ronde

Hartelijk dank

- Lieve mensen,
Hartelijk bedankt voor alle kaarten, bloemen en cadeaus die wij hebben gekregen voor ons 60-jarig huwelijk. Het was geweldig!
Groeten Koos en Coby Knook-van Endhoven “
- Iedereen hartelijk bedankt voor de kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk.
Kees en Gerda Agterdenbos-v.d. Merbel
- Heel hartelijk dank voor de vele kaarten en bloemen die ik heb mogen ontvangen tijdens mijn verblijf in de De Bloemschevaert.
Mw. A. van de Werf-den Hollander.



Verhuisd

Dhr. C.E.B. Groeneveld en Mw. A.P. Kreuk-Vogelaar, Kadedijk 37, 4793GA > Prinses Christinastraat 54, 4793BV.
Mw. A.C.M. van Dueren den Hollander, Kadedijk 56, 4793GC > Jan van Glymesstraat 25, 4793CG.
Mw. E.K. Laurens-Maris, Kadedijk 17, 4793GA > Edvard Griegstraat 24, 4793GP.
Mw. J. van de Ree-Lokers, Wilhelminastraat 26, 4793EN Fijnaart > Kweeklust 4, 4791WZ Klundert.
Dhr. M.P. Otto, Molenstraat 37, 4793EE > Touwslagerij 1a, 4762AT Zevenbergen.
Dhr. R.B. Kannekens, Zoete Kroon 23, 4793KB Fijnaart > Achterdijk 12, 4751EK Oud Gastel.
Dhr. B. van Andel, Jan van Glymesstraat 22, 4793CH > Molenstraat 50, 4793EH.
Dhr. S.B. Sjerp, Schansweg 69, 4791RB Klundert > Arie de Witpark 9, 4797CG Willemstad.
Dhr. D.A. Polak, Sterappel 8, 4793KE Fijnaart > Kruissloot 13, 4797ET Willemstad.

Fam. J.P. Konings-Blaak, Langeweg 5, 4793AS Fijnaart > Vlakkekreek 59, 4797EP Willemstad.

Mw. M.A.J. Kanters, Ansjovis 248, 4617AT Bergen op Zoom > Heidveldstraat 19, 6466AG Kerkrade.

Mw. S.J. Strootman, Zuideinde 68, 4671BK Dinteloord > Raadhuisplein 29, 4671DA Dinteloord.

80+ verjaardagen

2 nov. Mw. C. Ottevanger–Huijzers, Langeweg 17, 4793 Fijnaart.
2 nov. Mw. M.J. van Dis–Duste, Kerkring 87, 4793ES Fijnaart.
6 nov. Mw. A. Bom–Broere, Vrouwe Jacobstraat 20, 4793CP Fijnaart.
9 nov. Dhr. M.J. Driesprong, Slobbegorsedijk 5, 4794RS Heijningen.
10 nov. Mw. C. Verschuren, Tonsedijk 10, 4793SC Fijnaart.
11 nov. Mw. M.P. den Hollander–Huijzers, Kadedijk 43, 4793GA Fijnaart.
17 nov. Mw. T. Boelhouters–Tolenaars, Kerkring 89, 4793ES Fijnaart.
18 nov. Dhr. P.C. Langeweg, Kerkring 47, 4793ES Fijnaart
18 nov. Mw. P. de Vos – Otto, Kerkring 107, 4793ES Fijnaart.
19 nov. Mw. M.A. van der Giesen-van Helden, Kerkring 127, 4793ES Fijnaart.
20 nov. Mw. M.P. van de Ree–Nieuwland, Jan Punthof 43, 4793GS Fijnaart
21 nov. Dhr. C. van de Kolk, Dokter Poelsstr. 11A, 4758AM Standdaarbuiten.
30 nov. Dhr. P. Kortlever, Kreekdijk 4, 4758TN Standdaarbuiten.
6 dec. Mw. L. van Hamburg–Strik, Beukenlaan 13, 4793BM Fijnaart.
7 dec. Mw. A. van Endhoven, Jan Punthof 13, 4793GR Fijnaart.
8 dec. Mw. T.C. Grootenboer–Huijzers, Kerkring 9, 4793ER Fijnaart.
11 dec. Mw. P. Moerland-van der Giesen, Kerkring 71, 4793ES Fijnaart.
14 dec. Mw. F. den Hollander–Nieuwkerk, Patrijsstraat 14, 4793HV Fijnaart.
17 dec. Mw. M.P. Hollemans-Huijzers, Kon. Emmastraat 15, 4793CC Fijnaart
18 dec. Dhr. A. Verhage, Edvard Griegstraat 19, 4793GN Fijnaart.
21 dec. Dhr. J. van Mourik, Melis Stokelaan 5, 4707HP Roosendaal.
27 dec. Mw. J. Kreuk-de Frel, Jan Punthof 73, 4793GS Fijnaart.

Huwelijksjubilea

40 jaar:

18 dec. echtpaar Van der Kemp-Montagne, van Heemstralaan 36, 4793BJ

50 jaar:

29 dec. echtpaar Versluijs-Oostdijk, Weergang 1, 4791LG Klundert

30 dec. echtpaar Stam-Koomans van den Dries, in den Boomgaert 4
4731ZV Oudenbosch

Wij wensen u Gods zegen toe op uw verdere levensweg, dat Hij u nog lang voor elkaar en anderen mag sparen.

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag e.d., geeft u dat dan door aan de redactie.



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Berichten van ds. F.C. de Ronde

* Speciale aandacht voor de dienst die Wim Bevelander op 9 november zal verzorgen, een oude bekende van onze gemeente. Het thema is 'Zin'. Aanvang 19.00 uur in de Ontmoetingskerk

* Zondagavond 16 november is er weer een zangdienst. Deze keer in de vorm van een Taizéviering. Taizé is een oecumenische geloofsgemeenschap in Frankrijk waar jongeren uit de hele wereld naar toe komen om een week of langer te verblijven. Zelf ben ik er twee jaar geleden een keer geweest. Veel van de liederen die daar gezongen worden zijn ook bij ons bekend.



* Een bijzondere dienst is altijd de laatste zondag in het kerkelijk jaar. We noemen de namen van degenen die ons als gemeente het afgelopen jaar ontvallen zijn. Ds. J.H. van der Sterre en ik zullen beiden voorgaan in deze dienst.

* Op donderdagavond 27 november wil ik een dienstvoorbereiding houden. We bespreken de tekst die de zondag daarop aan de orde is in de kerkdienst. Aanvang 20.00 uur in de consistorie van de Dorpskerk (onder voorbehoud).

Bloemschikken

Op de woensdagavonden 5 en 19 nov., 3 dec. en in 2015 op 11 en 25 febr. en 11 mrt. gaan we weer bloemschikken onder leiding van Simon Nieuwkoop.

Plaats: de Vijverhof, aanvang 20.00 uur.

Het beloven weer gezellige avonden te worden. Komt u ook?

Evenals vorige jaren kunt u zelf bakjes en of tuinmateriaal meebrengen, maar er zijn ook voldoende verse bloemen en eventueel bakjes aanwezig.

Opgeven bij: Addy Roks (462254) of via: a.roks-kwist@kpnplanet.nl



Kerstgroet

Stuur een kerstgroet aan een gevangene of iemand in de maatschappelijke opvang. Doe mee met de Ark Mission Kerstkaartenactie 2014 in samenwerking met het justitiepastaat en het Leger des Heils. U kunt een kaart schrijven met alleen uw naam (en evt. uw woonplaats), met een bemoediging en/of groet. De kaarten worden verzameld achter in de kerk. Daar staat een opvallende doos. We verzenden de kaarten in een enveloppe naar Ark Mission, Donauweg 4, 1043 AJ Amsterdam. Wij, van de Boekentafel, doen dat voor u. Uw kaart wordt in december uitgedeeld in een gevangenis of opvangcentrum. Wilt u uw kaart voor 1 december inleveren? Bedankt.

Dicky Baas

Van de KERKENRAADSTAFEL



Verslag van de kerkenraadsvergadering
op 23 september 2014

De voorzitter opent de vergadering met lezing uit Efeziërs 2:11-22 en gebed. Hij heet de aanwezigen welkom en feliciteert hen die in de afgelopen periode jarig waren.

Peter van der Eijk heeft zich bereid verklaard om Huib op te volgen als ouderling-kerkrentmeester. De kerkenraad stemt hiermee unaniem in. Als geen tegenkandidaten zich melden, vindt de bevestiging plaats op 12 oktober. In de dienst wordt dan tevens afscheid genomen van Huib Knook als ouderling-kerkrentmeester. De vacature voor ouderling-scriba is nog niet ingevuld.

In 2015 zijn een aantal kerkenraadsleden aftredend, maar statutair herkiesbaar. Volgens de kerkorde zijn kerkenraadsleden 2x herkiesbaar. Wim Langbroek is statutair niet meer herkiesbaar. Hij is al 12 jaar kerkenraadslid. De overige leden laten binnenkort weten of zij zich herkiesbaar stellen.

In november zal de kerkenraadsverkiezing 2015 in *Contactruimte* worden aangekondigd en vanaf die tijd kunnen kandidaten worden voorgedragen door de gemeente, waarna de gebruikelijke procedure zal worden gevolgd.

Jaap Kees van Strien wordt lid van de Jeugdraad.

Dan komen de jaarrekeningen 2013 van de Taakgroep Beheer en van de Taakgroep Kerk & Wereld aan de orde. T.g.v. het vacant zijn, zijn de pastorale kosten lager geweest, dus sluit de jaarrekening van Taakgroep Beheer met een positief saldo af.

Afgesproken wordt per 5 oktober a.s. op proef te starten met het lezen van de mededelingen om 9.45 uur. De luisteraars naar de kerkradio zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. De te zingen liederen en bijbellezing zullen eveneens worden genoemd.

De kerkenraad stemt in principe in met het besluit voor gebruik van het Nieuwe Liedboek, wat inhoudt:

- per januari 2015 uitsluitend gebruik te maken van het Nieuwe Liedboek;
- in de zondagse diensten evt. liederen uit de Evangelische Liedbundel via de beamer projecteren;
- voor de zangdiensten de EL-bundels in De Ontmoetingskerk leggen;
- aandacht voor de luisteraars van de kerktelefoon.

Dit principebesluit zal tijdens de a.s. gemeenteavond op 12 november a.s. aan de gemeenteleden worden voorgelegd.

De kerkenraad stemt in met het voorstel om op 4 november 2014 een oecumenische viering te plannen in De Dorpskerk i.v.m. 70 jaar bevrijding Fijnaart. Ds. Van der Sterre en pastor Bastiaansen gaan voor in deze dienst en medewerking wordt verleend door De Unie. De scholen worden uitgenodigd. Daarnaast verzorgt de Heemkundekring een presentatie.

Uit de diverse taakgroepen wordt gemeld:

- Aanpassing van de kerkzaal verloopt voortvarend, ziet er allemaal goed uit. De kosten van de verbouwing blijven ruim binnen de begroting, waardoor mogelijk enkele andere werkzaamheden nog meegenomen kunnen worden. Veel vrijwilligers hebben meegewerkt. Verwerk ziet er goed uit, conform de eisen van de Monumentencommissie is de vloer een combinatie van hergebruikte bestaande vloertegels en nieuwe donker gezoete hardstenen tegels.
- De laatste hand is gelegd aan de paden op de begraafplaats.
- In november wordt de acceptgiro voor *Contactruimte* bij genoemd blad bezorgd. Ook de acceptgiro voor de bijdrage aan de Solidariteitskas komt er aan.
- Met de jeugdouderlingen/jeugdraad heeft een gesprek plaatsgevonden over o.a. de inrichting van de ontmoetingsruimte.
- Het boekje 'Kom in de Kring' is verspreid.
- De Alphacursus is van start gegaan.
- Het concert voor Dick van der Giesen vindt op 11 oktober plaats in De Dorpskerk.
- De jeugdraad buigt zich over de bemensing van de oppas en van de Vakantiebijbelclub.
- Er is een vergadering geweest met de 'koffiezetters'. Overleg is prima verlopen. De gemaakte afspraken gelden voor zowel Het Trefpunt als voor De Vijverhof.
- De afgelopen weken hadden we goede erediensten. Het Startweekend is goed verlopen.
- Het oecumenisch project 'Omzien naar elkaar' in Standdaarbuiten rondom de Vredesweek is prima gegaan. Het is de bedoeling rondom Kerst weer een gezamenlijk oecumenisch project op te zetten in Standdaarbuiten.

Han Keijzer sluit de vergadering om 22.05 uur met het lezen van een gedicht van Karel Eykman en gebed. De voorzitter van de kerkenraad wenst de aanwezigen wel thuis.

Willy Oostdijck, scriba

Kerkenraadsverkiezing 2015

In 2015 zijn er de nodige mutaties binnen de diverse taakgroepen. Momenteel weten we nog niet precies welke kerkenraadsleden zich niet meer herkiesbaar stellen en wie nog een paar jaar willen aanblijven. Het betreft kerkenraadsleden van de Taakgroep Beheer, de Taakgroep Kerk & Wereld en de Taakgroep Gemeente Zijn. Wij vragen u voor deze 3 taakgroepen namen in te dienen. Formulieren liggen op de tafel in de ontmoetingsruimte achter in de kerk. Wilt u het door u ingevulde formulier in de doos stoppen uiterlijk zondag 16 november a.s.? Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Willy Oostdijck

Wie komt ons team versterken?

Op onze laatstgehouden evaluatieavond van de koffieschenkers hebben we geconstateerd dat het wekelijks koffiedrinken in een duidelijke behoefte voorziet. Als de dienst is afgelopen is het filevorming om een heerlijk bakje koffie of thee te kunnen bemachtigen. Onder het genot van het dampend bruine vocht wordt dan over de preek nagepraat of worden de wekelijks terugkerende Fendertse nieuwtjes onder de loep genomen.

Ook dit is gemeente zijn en er is daarom besloten hiermee door te gaan. Echter..... we zouden het fijn vinden als we de groep vrijwilligers nog wat uit zouden kunnen breiden. Voor opleiding en omscholing wordt gezorgd om volgens het recept van Jos Nijhoff de koffie te laten smaken zoals ze nu smaakt. Als team van drie of vier personen zijn we zo om de zes à zeven weken aan de beurt en mede door wat nieuwe mensen komen de beurten wat verder uit elkaar te liggen. Dus werkdruk of stress is uitgesloten.

Onze vraag is: Wie o wie durft te reageren? Aanmelden bij Jos of Aagje of bij de bestaande koffieschenkers. Haast is geboden, want de aanmeldingstermijn loopt 1 december af.

Namens het team een hartelijke groet,
Piet de Lange



Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten

UITNODIGING

De kerkenraad nodigt u hartelijk uit voor de gemeenteavond op
woensdag 12 november 2014 in De Vijverhof.

Aanvang 20.00 uur.

Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.

Agenda:

1. Opening door ds. J.H. van der Sterre
2. Mededelingen
3. Invoeren zingen uit Liedboek 2013
4. Mededelingen alleen via de beamer
Pauze
5. Rondvraag
6. Sluiting door Ds. F.C. de Ronde

Hierna volgt een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.
Mocht u vervoer nodig hebben, belt u dan naar W. Oostdijck, tel. 462693.

Met vriendelijke groeten, Willy Oostdijck-Vogelaar

Kerstviering voor de ouderen in de Vijverhof



Dinsdag 16 december organiseert de ouderensoos de jaarlijkse kerstviering. De aanvang is om 15.00 uur, maar de deur van de Vijverhof staat vanaf 14.30 uur open. Het is de bedoeling dat wij aan de hand van een liturgie het kerstevangelie volgen. Dit zal gedaan worden in de vorm van gedichten, liederen en een meditatie. De viering wordt afgesloten met een maaltijd en eindigt om ongeveer 18.30 uur. Wij nodigen u van harte uit. Voor vervoer belt u naar één van de onderstaande personen. Graag opgeven vóór 15 december:

Mw. Bom	tel.: 462378	Nel van Dorp	tel.: 463639
Nel Zegelaar	tel.: 462125	Anneke Endepoel	tel.: 402495

25+ gesprekskring: 23 november

Alweer een aantal keren zijn we als 25+groep bij elkaar geweest. We zijn dit jaar begonnen met het boekje: "Vreugde als levensstijl" van Annemarie van Briemen. Aan de hand van het boekje praten we met elkaar door over de vragen die dat oproept.

Het is een fijn om zo op een laagdrempelige manier dingen met elkaar te delen die je in het leven van alledag tegenkomt, maar om ook over de grotere vragen van het leven te praten.

Nu zijn we met een kleine groep en zouden we het wel fijn vinden als er weer eens nieuwe mensen bijkomen. Kom gerust eens vrijblijvend een avondje meedoen!

De eerstvolgende keer is op zondagavond 23 november, aanvang 19.30 uur. Bij Bert en Emie Hendrikse (Appelaarseweg 2).

Voor meer informatie: JaapKees van Strien (06-23213260) jcvanstrien@live.nl

Werkgroep gehandicapten Z.W. Brabant der gezamenlijke diakonieën

De vakantie week in 2015 wordt gehouden van zaterdag 18 april t/m zaterdag 25 april 2015. Aanmelden vóór 15 dec. 2014 bij Tanny Verhagen, Tel.: 0168 462894 E-mailadres: piet.verhagen@hetnet.nl



Wij gaan voor u koken

Dinsdag 17 dec. a.s. staat er een maaltijd voor u klaar. Wij hopen alleenstaande dames en heren rond 17.30 uur te ontmoeten in het Trefpunt.

Graag horen wij van u of u aanwezig zult zijn en eventueel opgehaald wilt worden. De kosten voor de maaltijd bedragen € 5,-

U kunt zich opgeven bij:

Tanny Verhagen,	tel.: 0168 462894
Mieneke Huitkar,	tel.: 0168 462559
Addie Roks,	tel.: 0168 462254



Op 30 november liggen er op de boekentafel vooral boeken voor kerst en advent. Misschien wilt u alvast informatie over een kalender of een dagboek voor 2015. Daarover kunnen we u informeren en eventueel iets voor u bestellen. Over een boekentafel in december zult u horen bij latere afkondigingen. Het is echt de moeite waard om eens stil te staan en een praatje te maken bij de boekentafel. U zult verrast zijn door van de ruime keuze voor groot en klein.

Nel G., Nel B. en Bep



Portret van een gemeentelid

Neely Anne de Ronde-Davidse

Hoe lang ben je al lid van deze kerk en waarom van deze kerk?

Sinds januari ben ik lid van deze kerk. De liefde heeft me in Fijnaart gebracht en ik heb die liefde willen volgen.

Welke bijdrage lever je aan onze kerk?

Toen we hier kwamen wonen, wilde ik graag mensen leren kennen. Ik las in Contactruimte dat de kindernevendienst nog iemand nodig had en inmiddels draai ik met veel plezier mee. Ik heb ook meegedaan in de startweekendcommissie en ik help mee bij de vakantiebijbelclub. Ik ben een doener, ik houd van al dat organiseren. Ik heb ook een keer dwarsfluit gespeeld in de dienst en dat ga ik nog wel eens doen.

Wat beleef je aan onze kerk?

Voor mij is de kerkdienst heel belangrijk. Ik wil elke zondag naar de kerk, want ik heb de dienst nodig voor verdieping. Ik vind het fijn om samen te zingen en te bidden. In de kerk kun je terecht met vreugde, maar ook met verdriet, je kunt er bemoediging vinden. Mijn zondag is niet compleet als ik niet naar de kerk ben geweest. In bredere zin is de kerk voor mij ook een sociaal netwerk: je kunt met elkaar leuke activiteiten ondernemen en op elkaar terugvallen. Op die manier kun je je geloof praktiseren. Als je niet naar de kerk gaat, hoe wordt je geloof dan gevoed? Ik vind het fijn dat in onze kerk het geloof eigentijds, eerlijk en niet te zwaar wordt gevierd.

Welke ervaring zal je altijd bijblijven?

Onze trouwdienst in de Janskerk in Utrecht en de doopdiensten van onze kinderen. Dat zijn de hoogtepunten van ons leven nu.

Als de kerk er niet was, wat zou je dan missen?

Inspiratie en verdieping, het samen delen van het geloof en de vieringen die soms ontroerend kunnen zijn. Ik zou met name de kerkdienst missen, maar ook veel activiteiten in het kader van gemeente-zijn.

Wat staat er op jouw kerkelijke verlanglijstje?

Praten over geloofsopvoeding. Er zijn zoveel jonge gezinnen en ik zou graag van anderen willen leren. Welke antwoorden geef je op vragen van je kinderen? Waar loop je tegenaan? Hoe geven anderen thuis vorm aan de geloofsopvoeding?

Welk lied zing je heel graag?

Lied 701 uit het nieuwe liedboek. Het is een pinksterlied op een mooie melodie die in mijn hoofd blijft hangen en de tekst is poëtisch:

*Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.*

*Zij zweeft boven zee, zweeft boven bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.*

*Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.*

*Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de Schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.*

Wat gaat er heel goed in onze kerk?

Het omzien naar elkaar, het bezoekwerk. Dat is erg belangrijk!

Wat kan er beter?

We moeten attent zijn op mensen die voor het eerst komen. Hen aanspreken en zorgen dat ze zich welkom voelen, zodat ze het misschien fijn vinden om weer terug te komen.

Aan wie geef je deze pen door?

Aan Marjolein Roks



Jeugdrubriek

Verslag van 'Tieners aan de kook'

Na een geslaagde start in 2013 was er op zaterdag 4 oktober een gezellig vervolg van deze activiteit in 'Het Trefpunt'.

Het diner bestond uit een zelfgemaakte, voortreffelijke champignonsoep, gevolgd door een overheerlijke pasta, geserveerd met groenten en overdekt met een prima saus bestaande uit gehakt, kruiden en sla, waarna er tot slot een dessert met koffie en een gekruide cup-cake werd geserveerd. Dit alles werd uitgeserveerd door vier, zeer enthousiaste tieners, die hun uiterste best deden (met de tong tussen de tanden!) om alle aanwezigen keurig op tijd, zonder

beven of morsen, te bedienen onder het toezicht van enkele volwassenen.

Alles was tot in de puntjes verzorgd en daarom een dikke pluim voor de organisatie, maar een heel dikke extra veer op de hoed van de tieners, die zich weer 'het vuur uit de sloffen liepen'.

Dit keer varieerde de leeftijd van de deelnemers van 1½ tot 95 jaar! Helaas waren er minder deelnemers dan afgelopen jaar, maar wij vinden dit een áánrader, waarvan veel meer mensen zouden kunnen genieten!

We hopen dat dit een jaarlijks terugkerend feestje gaat worden met nog veel meer deelnemers!

Fiet en Leo Lagemaat



Bericht van de kindernevendienst en Flame

Er bloeit iets op!

Mensenkinderen kunnen open bloeien, als er naar hen geluisterd wordt en als er gewerkt wordt aan mogelijkheden om het leven tot een feest te maken. Het beeld is ontleend aan de lezing voor de eerste zondag van Advent. Jezus vertelt ons hier dat we goed moeten opletten om te zien wat van belang is in het leven. Wanneer de dorre tak gaat bloeien, mag je weten dat er een einde komt aan de kou en aan donkere tijden. Een bloem vol beloften, het beeld voor dit project, is een bloem in de knop die open bloeit in de weken van Advent.



Aandacht voor het project is er voor de kinderen van de kindernevendienst d.m.v. een kort gesprek over het thema van de zondag, telkens met een voorwerp wat dit thema duidelijk maakt. Tijdens de kindernevendienst luisteren de kinderen naar een verhaal en hebben een activiteit (dat kan een spel of knutsel zijn) m.b.t. het thema. Als ze terugkomen krijgt de tekening aan de binnenkant aandacht en klinkt het projectlied of een passend lied uit het liedboek. Met Kerst is de bloem opnieuw in de knop, de vier bloemblaadjes gaan opnieuw open, want er is iets opgebloeid: Jezus is geboren.

Tot ziens bij de kindernevendienst en Flame!

(ingezonden bericht)

VAKANTIEBIJBELCLUBCONCERT MET MARCEL EN LYDIA ZIMMER!

De vakantiebijbelclub is weer voorbij! Gelukkig is het feest nog niet over! Op zaterdag 15 november is er namelijk het vakantiebijbelclubconcert! Dan komen Marcel en Lydia Zimmer naar Klundert om een familieconcert te geven. De kinderen van de vakantiebijbelclub kennen al een aantal van hun liedjes. Het concert begint om 15.30 en duurt tot 17.00 uur. Alle kinderen van de vakantiebijbelclub zijn welkom om dat feestje mee te vieren!

Maar ook kinderen die daar niet waren zijn van harte welkom. Voor iedereen geldt: reserveer een GRATIS kaartje om zeker te zijn van een plaatsje. Dat kan vanaf maandag 27 oktober 2014 via www.pknklundert.nl. Het concert is gericht op kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar, maar het is ook leuk voor volwassenen en oudere kinderen. Zij zijn ook welkom!

Vakantiebijbelclub Concert

Zaterdag 15 november 2014 van 15.30 uur – 17.00 uur.

Gereformeerde Kerk Klundert, Von Kropffplein 1, 4791 HW Klundert

Reserveren van gratis kaarten en meer informatie: www.pknklundert.nl

Voor meer informatie over Marcel en Lydia Zimmer: www.marcelenlydia.nl

Voor vragen: vbconcert2014@gmail.com



Iedere 2^e zondag van de maand in de Vijverhof (achterkant Herv. Kerk) van 10-11 uur voor alle kinderen tussen 4 en 10 jaar.

Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon wat kwijt aan Flame: mail dit dan naar kinderkerkflame@hotmail.com.



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten
28 september t/m 19 oktober 2014

28- 9	Onderhoudsfonds	€ 140,20
28- 9	Kerk	€ 205,00
05-10	Kerk	€ 206,72
12-10	Kerk	€ 181,52
12-10	Onderhoudsfonds	€ 140,83
19-10	Kerk	€ 270,66
Juni/juli	Fendertshofdienst	€ 38,40
Aug.	Fendertshofdienst	€ 29,10

Giften

1 x € 50,- voor de kerk via ds. Van der Sterre, 1 x € 10,- voor aanpassing kerk via ds. Van der Sterre, 1 x € 10,- voor de kerk via ds. De Ronde, 1 x € 100,- voor verjaardagsfonds via bank
Alle gevers hartelijk bedankt!

Solidariteitskas

Deze of volgende week ontvangen belijdende en doopleden van onze gemeente een envelop voor de Solidariteitskas 2014. Wij verzoeken u de bijdrage van € 10,- over te maken op ING rekening NL55INGB0009638308 ten name van Kerkrentm. Prot Gem Fijnaart – Solidariteitskas voor 15 december 2014 via bijgevoegde acceptgiro.

Bij voorbaat dank!

Abonnementsgeld Contactruimte 2014

Bij dit nummer van Contactruimte is voor alle abonnees een acceptgiro of een nota bijgevoegd. De abonnementskosten voor 2014 zijn, net als in voorgaande jaren € 9,-.

Voor de voormalig gereformeerde abonnees zal het de eerste keer zijn dat zij gaan betalen voor het abonnement op Contactruimte. Voor de fusie werd het abonnement betaald door het Gereformeerde college van Kerkrentmeesters. Wij verzoeken u het bedrag van € 9,- voor 15 december 2014 over te maken op ING rekening NL02INGB0009638292 ten name van Kerkrentmeesters Prot Gem Fijnaart – Kerkblad.

Bij voorbaat dank!

Verjaardagsfonds

De opbrengst over het 3e kwartaal 2014 bedroeg € 1.352,83. Een heel mooi resultaat!

Alle gevers hartelijk bedankt!

Vorbereidingen Kerkbalans 2015 in volle gang, helpt u mee?

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Tussen 18 en 31 januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor onze kerk van essentieel belang: het is maar liefst 55-60% van de hele begroting!

Zoals bijvoorbeeld ook voor een gezin, is het voor de kerk belangrijk een gezonde financiële situatie te hebben. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage.

Kerkbalans is niet verplicht, het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! We hopen dus dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen, zoals de zondagse erediensten, gemeente-opbouw, catechese, pastoraat, onderhoud kerkgebouwen etc.

De kerkrentmeesters zijn druk in de weer om de actie Kerkbalans goed voor te bereiden.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Albert Elzerman, tel. 0165-314663 of mobiel 06-43973407 of per email laelzerman@planet.nl

Kerkbalans 2014

Over een kleine 10 weken loopt het jaar 2014 al weer ten einde. Het streven van de kerkrentmeesters is om zoveel mogelijk van de toezeggingen voor Kerkbalans 2014 van ruim € 87.000 ontvangen te hebben. Op dit moment is ruim € 73.000 ontvangen, wat wij heel verheugend vinden. Gemeenteleden die hun toezegging voor 2014 nog niet hebben overgemaakt vragen wij om het openstaande bedrag uiterlijk 31 december 2014 te voldoen.

Bij voorbaat dank!

JAARREKENING 2013

Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten	Begroting 2013	Rekening 2013	Rekening 2012
Baten			
baten onroerende zaken	€ 11.700	€ 6.007	€ 13.072
rentebaten en dividenden	€ 21.050	€ 19.468	€ 19.945
bijdragen levend geld	<u>€ 136.240</u>	<u>€ 129.335</u>	<u>€ 131.117</u>
Totaal baten (a)	€ 168.990	€ 154.810	€ 164.134
Lasten			
lasten kerkelijke gebouwen, excl. afschrijvingen	€ 63.137	€ 48.273	€ 72.708
afschrijvingen	€ 6.586	€ 3.264	€ 4.778
pastoraat	€ 146.690	€ 86.939	€ 136.557
lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 4.025	€ 8.628	€ 3.352
verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 10.605	€ 10.148	€ 10.562
salarissen	€ 4.400	€ 4.653	€ 3.760
kosten beheer en administratie	€ 6.368	€ 12.289	€ 6.583
rentelasten/bankkosten	<u>€ 1.380</u>	<u>€ 1.488</u>	<u>€ 1.244</u>
Totaal lasten (b)	€ 243.191	€ 175.682	€ 239.544
Totaal a – b	€ 74.201-	€ 20.872-	€ 75.410-

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 11.900-	€120.722-	€363.373-
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 55.930	€ 24.505	€ 55.699
overige lasten en baten	€ 23.970	€131.861	€372.234
Totaal c	€ 68.000	€ 35.644	€ 64.560
Resultaat	€ 6.201-	€14.772	€ 10.850-

De jaarrekening 2013 ligt ter inzage bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. Voor vragen en inzage kunt u een afspraak met mij maken. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 0165-314663 of mobiel 06-43983407 of via e-mail: laelzerman@planet.nl

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mailadres: jaapdevrij@home.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

KERSTMARKT in DE VIJVERHOF

zaterdag 13 december vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur

- Kerststukjes
- Kerstkaarten
- Kerstartikelen
- Erwtensoepp
- Poffertjes
- Glühwein
- Boekentafel
- Rad van Avontuur met lekkere spullen waarvan u kunt smullen.

Ook dit jaar nodigen we iedereen weer hartelijk uit een bezoekje te komen brengen aan de jaarlijkse kerstmarkt in De Vijverhof, waar u weer kunt genieten van een heerlijk kopje koffie of thee of een glaasje fris. Verder is er ook warme glühwein, witte- en rode wijn, rosé en bier.

Evenals voorgaande jaren hopen wij weer op een gezellige drukte (zodat het Rad weer volop kan draaien), een prettige sfeer en een goede opbrengst.

We zouden het erg waarderen als u koek of cake zou willen bakken voor bij de koffie en thee. Ook kerstspulletjes voor de verkoop kunnen we goed gebruiken. U kunt deze vanaf 9.00 uur afgeven in de Vijverhof of vooraf even contact leggen met Henk Nijhoff, 0168-463357 of 0649115532. Ook bloembakjes e.d. die gebruikt kunnen worden voor het maken van kerststukjes, kunt u inleveren bij Jeanne Moerland, Tiny Verhagen of Hetty Bom.

Wij rekenen op uw medewerking en hopen dat u tijdens de Kerstmarkt aanwezig kunt zijn!

Nels erwtensoep volgens het Torenpolder recept

Deze overheerlijke erwtensoep kunt u ook, om thuis te eten, vooraf bestellen bij Nel van Dorp, Leeuwerikstraat 26, tel. 463639 (eventueel kunt u ook porties van een ½ liter afnemen). De ingrediënten voor deze soep worden geschonken door gemeenteleden. Nel kookt de erwtensoep, vriest ze in en levert ze, indien gewenst, bij u thuis af.

Bedrijfshulpverlening (BHV) ook in de kerk

Tegenwoordig geldt voor alle bedrijven en instellingen in Nederland dat zij een BHV organisatie hebben die bestaat uit mensen, die collega's en anderen die in het bedrijf aanwezig zijn kunnen helpen als er iets mis gaat. Dat varieert van het de juiste weg wijzen naar de uitgangen tot verbinden van letsels of het reanimeren van slachtoffers of bestrijden van een beginnende brand. Sinds korte tijd gelden deze regels ook voor kerken.

Vandaar dat wij ook graag willen inventariseren over welke mogelijkheden wij beschikken als er iets mis gaat in de kerk. We zijn al bekend met diverse mensen die in het bezit zijn van een BHV-certificaat of een EHBO-diploma. Om een goed overzicht te krijgen zouden we graag willen weten wie er van onze gemeenteleden zo'n BHV-certificaat of EHBO-diploma in zijn/haar bezit heeft.

Bent u in het bezit van zo'n certificaat en/of diploma, dan kunt u zich aanmelden bij Henk Nijhoff, henk.nijhoff@hetnet.nl of per telefoon 0649115532.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten

5 okt. Kerk en Israël	€ 248,11
13 okt. Kerk in Actie	€ 238,92

Giften

Via Marion Kruis € 50,- (uit dankbaarheid); via Dit Konings € 50,- (voor diaconie); via de bank € 150,-.

Hartelijk dank

In de periode januari – augustus is er via de **koffiekerk** € 63,14 ontvangen.

Zendingsbussen bij de uitgang: opbrengst € 288,95.

OPROEP-OPROEP



Op **zaterdag 1 november 2014** tussen 9.00 en 12.00 uur zullen de fruitbakjes in De Vijverhof door de leden van de taakgroep Kerk en Wereld worden samengesteld. Indien u ons daarbij wilt helpen, bent u van harte welkom!!!! U kunt zich hiervoor ook aanmelden bij Han Keijzer.

De nadruk ligt ook op het bezoekje tijdens de bezorging van het fruitbakje. Sommige ouderen waarderen een bezoekje en anderen nemen het fruitbakje bij de voordeur aan. Daarom gelijktijdig ook een oproep aan u voor het bezorgen van de fruitbakjes op **zondag 2 november 2014**.

Hierbij nodigen we ook nadrukkelijk de kinderen uit om mee te helpen bij het samenstellen en het rondbrengen van de fruitbakjes.

Namens de taakgroep Kerk en Wereld zeg ik u reeds hartelijk dank.

Han Keijzer

AGENDA

10 nov. 19.30 uur:	Zangkring
12 nov. 14.15 uur:	Ouderensoos
18 nov. 19.30 uur:	Vergadering Moderamen
23 nov. 19.30 uur:	25+ gesprekskring bij fam. Hendrikse
24 nov. 19.30 uur:	Zangkring
26 nov. 14.15 uur:	Ouderensoos
28 nov. 10.00 uur:	Speelochtendje (<i>locatie nog niet bekend</i>)
2 dec. 19.30 uur:	Vergadering Kerkenraad
8 dec. 19.30 uur:	Zangkring
10 dec. 14.15 uur:	Ouderensoos
16 dec. 15.00 uur:	Ouderensoos: Kerstviering
22 dec. 19.30 uur:	Zangkring

DIVERSE MEDEDELINGEN

Reisverslag van Afrika

Na bijna een jaar voorbereiding van geld sparen, acties ondernemen en sponsors zoeken was het in juli eindelijk zo ver: we gingen op reis naar Port Elizabeth.

De eerste week heeft in het teken gestaan van een holidayprogram op een primaryschool. Wij begonnen 's ochtends met het lopen door het Township (walmart) om de kinderen op te halen. Gelukkig waren er altijd veel kinderen die met ons meeliepen, zich in lieten schrijven en met de aangeboden dag mee deden. Het is een goede dagvulling voor de kinderen die in de krottenwijken wonen. Ze krijgen daar een maaltijd, bestaande uit een boterham met pindakaas en een halve sinaasappel, vaak de enige maaltijd voor hen op de dag. Het holidayprogram bestond uit 4 activiteiten: dans, cultuur, sport en fun. Er was altijd veel enthousiasme en er werd veel gelachen. Het was enorm fijn deze kinderen wat geluk en gezelligheid mee te geven! Op zondag zijn we naar de kerk gegaan. Een kerkdienst daar duurt ongeveer 3.5 uur! 't Was geweldig! Allemaal zang en dans en mensen die gewoon uit de banken komen om voor in de kerk te gaan dansen! Wij zijn allemaal naar voren geroepen. De neergeschoten vlucht MH17 werd toen herdacht door de voorganger. Dit was heel indrukwekkend.

We hebben deze week ook een aantal krotten bezocht. We zijn naar een oude vrouw geweest die daar leefde met een aantal kinderen. Zij werd de 'Oma' van het Township genoemd. Zij ving kinderen op waarvan de ouders de kinderen hadden verlaten. Met ons meegebrachte geld hebben we lokaal boodschappen voor haar gedaan, waar ze een maand mee vooruit kon. Ze was enorm dankbaar!

De tweede week hebben we aan 4 projecten mee geholpen: helpen bij het weeshuis 'Door of Hope', helpen bij de basisschool, helpen bij de crèche Sinethemba en een crèche Ilitha. Bij het weeshuis verbleven 32 kinderen. Er is daar een vrouw (mamma Gladys) die daar bij de kinderen is. We hebben daar onder meer geholpen met het wassen en strijken en het vouwen van alle kleding. Voor de Door of Hope hebben we een aantal nieuwe matrassen gekocht, uniformen voor de schoolgaande kinderen en schoolmaterialen. Ook hebben we voor een nieuw strijkijzer gezorgd.

De basisschool wordt geleid door vrijwilligers. Zij zijn van mening dat alles begint bij een goede opleiding. Wij hebben geassisteerd bij het lesgeven in Engels. Tijdens de pauzes konden we heerlijk spelen met de kinderen. Bij de crèches hebben we vooral de kinderen bezig gehouden en geholpen met de beginselen van het aanleren van rekenen en Engels. We hebben daar de kin-



deren verwend met hippie skippies en we hebben daar heel veel ballonnen uitgedeeld die we vanuit Nederland hadden meegenomen! De kinderen waren enorm dankbaar. Voor de langere termijn hebben we voor de basisschool een sportcoach en een danscoach geregeld met ons sponsorgeld. En voor de crèches hebben we nieuwe matrassen en toiletpullen en keukenspullen gekocht.



In de derde week hadden we een groot project voor de kiezen. Ons was al van te voren gevraagd of wij een wandschildering zouden kunnen maken bij een special day care centre voor gehandicapte kinderen. In Nederland al waren we geholpen door een kunstenaar die een ontwerp had gemaakt voor dit project. De verf zijn we daar lokaal gaan kopen. De muur was 60 meter bij 2 meter. De oude lelijke muur is enorm opgeknapt van ons werk! Ook de kinderen en hun begeleiders waren er verschrikkelijk blij mee!

We zijn deze week ook naar een middelbare school geweest. Iedereen kreeg een buddy toegewezen. Wij hadden ook uniformen gekocht en aangetrokken, dus waren we een van hen. Zonder uniform mag je niet naar school. Wij hebben met ons sponsorgeld gezorgd dat er veel uniformen gekocht werden, zodat er veel kinderen naar school kunnen gaan! Het was mooi met leeftijdsgenoten te praten, over hoe het met hen ging in het leven en wat ze van hun leven willen maken. Met veel van deze jongeren hebben we nu nog steeds contact!



Natuurlijk hebben we niet alleen maar gewerkt, we hebben ook nog een wildpark bezocht! Geweldig om de dieren in het wild te zien! Prachtig!

U leest het al, het was een geweldige ervaring voor ons, het waren drie heel dankbare weken. Wij danken jullie nogmaals voor het mooie bedrag dat de rommelmarkt op Koningsdag had opgeleverd. We hebben het heel goed kunnen besteden!

Hartelijke groet,
Daphne van der Lugt - JTC FOR AFRICA

Ingezonden bericht

Thema:
'WAT DOE IK HIER IN GODSNAAM?'
Een zoektocht.

Carel ter Linden

11 november 2014, 20.00 uur

Carel ter Linden komt op 11 november naar Zevenbergen. Hij zal daar in de Gereformeerde kerk (PKN) spreken over zijn boek 'Wat doe ik hier in godsnaam'. Na de pauze is er gelegenheid tot gesprek over de inleiding van Ter Linden.

Meestal vraagt men aan een predikant niet wat hij zelf gelooft, al kan dat in zijn preken en gebeden wel doorklinken. Uitgever De Arbeiderspers vroeg hem op deze vraag in te gaan.

*'Wat gelooft u zelf of wat gelooft u niet (meer)?
Wat zou u aan uw kinderen kunnen en willen doorgeven?'*

Hij gaf aan dit verzoek gehoor met het schrijven van een nieuw boek. Hij schetst daarin de geest van een nieuwe tijd waarin het geloof veel minder gedijen kan. Hij bekent ook zelf geen verbinding meer te kunnen leggen tussen de God die in de bijbel aan het Woord is en die de mens de weg wijst hoe te handelen, en het hele proces van de evolutie met al zijn schoonheid, maar ook met zijn bittere en wrede kanten (natuurrampen, ziekten).

De gedachte aan een schepper, uit wiens hand dit alles is voortgekomen, is hem vreemd geworden. In zijn ogen is 'God' een géestelijke werkelijkheid, wiens stem hoorbaar wordt in het optreden van de profeten van Israël tot en met Jezus, als een appèl tot humaniteit te midden van een raadselachtige en soms vijandige wereld. Een stem, niet los te denken van wat het volk zelf in een lange ontwikkeling aan inzichten over het leven heeft opgedaan.

Het verhaal van Carel ter Linden geeft zijn zoektocht weer en de vraag is: Wat kan de moderne mens, als gevolg van de maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen, laten vallen en wat moet er worden vastgehouden als het om geloof gaat?

***I.v.m. de beschikbare ruimte is aanmelding noodzakelijk.
Info en aanmelding: spirit7bergen@gmail.com
Aanmelden voor 9/11***

Locatie: Gereformeerde kerk, Stationsstraat 2, Zevenbergen



In november of december is er bij een van de boekentafels een keer de mogelijkheid om kaarten of kaarsen van Amnesty te kopen. Waarschijnlijk is er dan ook een petitie bij.

Belangrijke data van Amnesty International zijn 20 november, de Dag van de Rechten van het Kind, en 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens. Zoals u al lang weet, het gaat altijd om mensenrechten; in kranten en tijdschriften, op radio en TV wordt daar regelmatig veel aandacht aan besteed.

Bep Rosing



26 oktober: Nationale Bijbelzondag

Op 26 oktober werd in veel kerken de Nationale Bijbelzondag gevierd.

We zijn dankbaar dat in Nederland de Bijbel beschikbaar is. Met de komst van de Bijbel in Gewone

Taal kunnen zelfs nog veel meer mensen beschikken over een duidelijke Bijbel. Wereldwijd is de vraag naar bijbels nog steeds enorm en ook zijn er nog veel talen waarin nog nooit een Bijbel is verschenen. Bijbelvertaalwerk en het verspreiden van de Bijbel is dus nog steeds hard nodig.

Bijbel in Gewone Taal

Dit jaar staat de Bijbelzondag in het teken van de Bijbel in Gewone Taal. Het kernvers is Matteüs 5:1: 'Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.'

De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling van de hele Bijbel uit het Hebreeuws en Grieks in de taal die mensen dagelijks spreken en meteen begrijpen. Daardoor komt de Bijbel heel dichtbij.



Kerkcollecte

De opbrengst van de kerkcollecte is dit jaar bestemd voor bijbelwerk in Nederland en het buitenland. Zowel in binnen- als buitenland wil het Nederlands Bijbelgenootschap, in samenwerking met andere Bijbelgenootschappen de Bijbel dicht bij mensen brengen.

Contactpersoon werkgroep: Nel Blok en Anneke Endepoel

Bijbelleesrooster voor de maand november 2014 en december 2014

1 nov.	Deuteronomium 9:1-24	1 dec.	2 Petrus 1:1-11
2 nov.	Psalm 131	2 dec.	2 Petrus 1:12-21
3 nov.	Deuteronomium 9:25-10:11	3 dec.	2 Petrus 2:1-10a
4 nov.	Deuteronomium 10:12-11:9	4 dec.	2 Petrus 2:10b-22
5 nov.	Deuteronomium 11:10-32	5 dec.	2 Petrus 3:1-9
6 nov.	Efeziërs 5:21-33	6 dec.	2 Petrus 3:10-18
7 nov.	Efeziërs 6:1-9	7 dec.	Psalm 80
8 nov.	Efeziërs 6:10-17	8 dec.	Jesaja 41:1-7
9 nov.	Efeziërs 6:18-24	9 dec.	Jesaja 41:8-13
10 nov.	Daniël 8:1-14	10 dec.	Jesaja 41:14-20
11 nov.	Daniël 8:15-27	11 dec.	Jesaja 41:21-29
12 nov.	Daniël 9:1-8	12 dec.	Jesaja 42:1-13
13 nov.	Daniël 9:10-19	13 dec.	Jesaja 42:14-25
14 nov.	Daniël 9:20-27	14 dec.	Jesaja 43:1-7
15 nov.	Psalm 90	15 dec.	Jesaja 43:8-13
16 nov.	Daniël 10:1-11	16 dec.	Jesaja 43:14-21
17 nov.	Daniël 10:12-21	17 dec.	Jesaja 43:22-28
18 nov.	Daniël 11:1-9	18 dec.	Jesaja 44:1-8
19 nov.	Daniël 11:10-20	19 dec.	Jesaja 44:9-17
20 nov.	Daniël 11:21-28	20 dec.	Jesaja 44:18-23
21 nov.	Daniël 11:29-35	21 dec.	Jesaja 44:24-45:7
22 nov.	Daniël 11:36-45	22 dec.	Jesaja 45:8-13
23 nov.	Daniël 12:1-4	23 dec.	Jesaja 45:14-19
24 nov.	Daniël 12:5-13	24 dec.	Jesaja 45:20-25
25 nov.	Psalm 44:1-17	25 dec.	Johannes 1:1-13
26 nov.	Psalm 44:18-27	26 dec.	Johannes 1:14-18
27 nov.	Jesaja 40:1-11	27 dec.	Psalm 96
28 nov.	Jesaja 40:12-20	28 dec.	Openbaring 21:1-8
29 nov.	Jesaja 40:21-31	29 dec.	Openbaring 21:9-27
30 nov.	Psalm 85	30 dec.	Openbaring 22:1-7
		31 dec.	Openbaring 22:8-21