

OVERDENKING

Koord met drie strengen

Jaarthema

Ook voor het komend seizoen biedt onze Protestantse Kerk ons weer een jaarthema aan. Het heet: 'Met hart en ziel - vieren en verbinden'. Mooi gevonden, na: 'Geloven met hart en ziel', nu: 'Met hart en ziel - vieren en verbinden'. Dit jaarthema is ontleend aan de visienota 'De hartslag van het leven'. Uit de nota komt het volgende citaat: 'Jezus heeft gezegd: Waar twee of drie in Mijn naam bij elkaar zijn, ben Ik zelf in hun midden. Twee of drie zijn kennelijk al genoeg voor een kerk. In plaats van twee of drie kunnen het er ook twintig of dertig zijn, tweehonderd of driehonderd. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Wezenlijk blijft dat de Heer in hun midden is. Dat is wat ons verbindt. Dat is de kern van kerkzijn, in welke vorm dan ook!'

Koningin Maxima

De keuze van dit thema had zeker ook te maken met de viering van het tienjarig bestaan van onze Protestantse Kerk. Die vond plaats op zondagmiddag 13 september jl.. Werd de fusie plechtig gevierd in de eeuwenoude Domkerk in Utrecht, het jubileum, tien jaar later, ademde een heel andere sfeer. De dienst, die uitgezonden werd op de tv, werd gehouden in een modern, fris kerkgebouw van een jonge Protestantse wijkgemeente 'De Fontein' te Nijkerk. (De dienst is nog te bekijken op 'Uitzending gemist'). Ik heb geboeid en soms ook ontroerd, zitten kijken en luisteren. Naar het imposante orgelspel van organist Aart Bergwerff. Maar ik was vooral onder de indruk van de liturgie, waarin verschillende stijlvormen toch één aansprekende viering vormden. Psalmen en liederen uit het Liedboek 2013 (tot slot lied 416: 'Ga met God en Hij zal met u zijn') maar ook de bewerking van Psalm 139 door Huub Oosterhuis 'Ken je mij', gezongen door Anita Meijer en René van Kooten (bekend van The Passion) en het lied van Claudia de Breij 'Mag ik dan bij jou', gezongen door Ernst Daniël en Coosje Smid. Koningin Máxima, met Koning Willem-Alexander eregast in deze dienst, genoot van de groep Trinity die vrolijke Spaanstalige muziek ten gehore bracht. Het was een dienst, niet alleen bedoeld voor leden van de kerk, maar gericht op alle kijkers.

Mensen hebben mensen nodig

Gelezen werd uit Prediker 4 vers 9 tot 12: 'Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar, maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt,

maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken'. Mensen hebben mensen nodig. Als je samen bent en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. En als je gaat slapen en in een koude nacht een beetje tegen elkaar aan gaat liggen en de twee dekentjes op elkaar legt, heb je het niet zo koud. En wie alleen is kan zich niet zo goed verdedigen als wanneer je met zijn tweeën bent. Maar met opzet werd in deze dienst ook vers 12 gelezen: 'Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken'. Nu kan dat 'drievoudig snoer' verschillend worden uitgelegd. Gaat het, zoals in de negentiende eeuw wel werd gezegd, om God, Nederland en Oranje? Dat zullen we in onze tijd niet snel meer zeggen. Trouwpreken zien in de drie strengen: bruidegom, bruid en God. Een mooie gedachte. Maar in de preek in Nijkerk dacht Dr. Arjan Plaisier, uiteraard, aan de verbinding tussen hervormden, gereformeerden en lutheranen, een koord dat eigenlijk steeds sterker wordt.

Zelfbewust

En zo kunnen we zeggen: het gaat goed met de kerk! Ik weet wel: het is niet allemaal gloria. Maar geloven in onze tijd is toch wel geweldig boeiend. Dagblad Trouw schreef laatst een aardig commentaar. De kop luidt: 'Zelfbewuste Protestantse Kerk is klaar voor de volgende tien jaar'. We lezen o.a. 'Dat deze Kerk na tien jaar zonder grote wanklanken nog altijd springlevend is, stemt hoopvol'. De eenheid komt de geloofwaardigheid en de boodschap ten goede. De krant schrijft: 'De kerk heeft de afgelopen jaren een zelfbewust optimisme ten toon gespreid. Zolang de PKN haar eigen stem houdt en laat horen in de samenleving, heeft ze volop bestaansrecht'. Daar kan ik alleen maar 'Amen' op zeggen. Vieren en verbinden - met hart en ziel - in het seizoen dat voor ons ligt. Iedereen is welkom!

Ds. Hans van der Sterre

KERKDIENSTEN

5 oktober Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Gereformeerde kerk, Klundert

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Kerk- en schooldienst; Boekentafel; Na afloop koffie drinken</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	E. Hendrikse
Gastheer / gastvrouw	P. de Lange
Collecte Rondgang Uitgang	Werelddiaconaat, KIA Kerk

12 oktober Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>FLAME / Meetingpoint</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
19.00 uur	Zangdienst in De Ontmoetingskerk Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	H. Knook
Gastheer / gastvrouw	W. de Loome
Collecte Rondgang Uitgang	1 ^e Kerk & Israël 2 ^e Kerk Onderhoudsfonds

13 oktober – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde
Heilig Avondmaal

19 oktober Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Doopdienst</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	D. Konings
Gastheer / gastvrouw	T. Verhagen
Collecte Rondgang Uitgang	Kerk Coll. Hervormingsdag, KIA

26 oktober *Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart*

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Afsluiting V.B.C.</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	M. Kruis
Gastheer / gastvrouw	S. Vormeer
Collecte Rondgang Uitgang	NBG Onderhoudsfonds

27 oktober – 15.00 uur: Koffiekerk Fendertshof

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
5 oktober	Elly en Angelique	geen (<i>kerk/schooldienst</i>)
12 oktober	Annette en Geerte	FLAME
19 oktober	Nel, Lejanne en Femke	Myrthe en Tiny
26 oktober	Emie en José	geen (<i>afsluiting VBC</i>)

	PPT-dienst	Beamerdienst
5 oktober	Ad	Anton
12 oktober	Edward	Peter
19 oktober	Jan	Gerrit
26 oktober	Tiny	Willian

	Bloemendienst	Organist
5 oktober	Janita Bom	Dick van der Giesen
12 oktober	Tiny Verhagen	Ad van Sprang <i>Zangdienst: Johan v.d. Steen</i>
19 oktober	Fred Luijk	Dick van der Giesen
26 oktober	Janke de Lint	Johan van der Steen

Toelichting collecten Taakgroep Kerk en Wereld

Zondag 5 oktober 2014: Collecte Kerk & Israël - Israëlzondag



Op zondag 5 oktober, de eerste zondag van oktober en vanouds 'Israëlzondag', is de collecte bestemd voor het werk van Kerk en Israël. Op deze zondag geven we meer dan anders uiting aan onze roeping tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. De kern van het werk van Kerk en Israël is om mensen in de kerk bij de Joodse wortels van hun ge-

loof te brengen, maar ook om met elkaar in gesprek te komen en te blijven. In Nederland worden predikanten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël en materialen ontwikkeld voor plaatselijke gemeenten. In het buitenland wordt onder meer de christelijke internationale gemeenschap Nes Ammin gesteund, waar Joodse en Arabische mensen elkaar ontmoeten. Sinds 2012 is dominee Pieter Dronkers daar namens de Protestantse Kerk werkzaam als coördinator van het dialoogprogramma. De Protestantse Kerk hoopt via wederzijdse erkenning en het wegnemen van vooroordelen een bijdrage te leveren aan een oplossing voor het Joods-Palestijnse conflict. Zonder uw bijdrage kan het werk van Kerk en Israël niet worden voortgezet. We bevelen de collecte van harte bij u aan.

Zondag 12 oktober 2014: Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat - Een geit, een cadeau voor het leven

Op zondag 12 oktober is de landelijke collecte bestemd voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie. Centraal staat het werk van de christelijke organisatie UMN (United Mission to Nepal). UMN werkt in het onherbergzame noordwesten van Nepal.

Omdat de mensen nauwelijks kunnen leven van de opbrengst van het land, vertrekken veel mannen naar India om geld te verdienen. Als de mannen weer terugkeren, zijn ze vaak besmet met hiv/aids. UMN begeleidt de gezinnen die met hiv/aids te maken hebben en biedt hun toegang tot de nodige gezondheidszorg.



Daarnaast leert UMN de vrouwen hoe ze in hun onderhoud kunnen voorzien, door bv. geiten te fokken. Vrouwen krijgen een kleine lening waarmee ze een geit kunnen kopen.

Met de opbrengst van de collecte wordt partnerorganisatie UMN gesteund en andere werelddiaconale partners van Kerk in Actie. Helpt u mee?

Zondag 19 oktober 2014: Collecte Oecumenische activiteiten

De collecte van zondag 19 oktober komt volledig ten goede aan oecumenische activiteiten in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. Oecumene is het wereldwijd zoeken naar eenheid in getuigenis en dienst tussen kerken en christenen. Oecumene is ook dichtbij! In eigen dorp en in de eigen kerk zoeken we elkaar op, vieren we samen met andere gelovigen de eredienst en zetten ons in om Gods woord in de samenleving uit te dragen. Met deze collecte hopen we op uw steun voor oecumenische activiteiten, dichtbij en ver weg.

Zondag 26 oktober 2014: Collecte Rondom Hervormingsdag - Samen de uitdaging aangaan

De landelijke collecte 'Rondom Hervormingsdag' op zondag 26 oktober is bestemd voor het synodewerk van de Protestantse Kerk in Nederland. In de synode worden zaken besproken die alle gemeenten individueel en de kerk als geheel aangaan. De synode geeft leiding aan het leven en werken van de kerk op haar verschillende arbeidsvelden en neemt ter hand wat het leven van de kerk in de wereld kan bevorderen. In een veranderende samenleving, die steeds verder individualiseert, is het belangrijk om te laten zien welke rijkdom er binnen de christelijke geloofstraditie gedeeld en beleefd kan worden. De synode geeft daarvoor handvatten. Ook buigt de synode zich over de oecumenische relaties van de kerk, zodat wij als christenen wereldwijd verbonden zijn en blijven.

Dit synodale werk is mogelijk dankzij de opbrengst van de collecte. We hopen dat u ook bijdraagt aan deze collecte.

TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

WIJ GEDENKEN



Op 28 augustus 2014 is in haar woning in de Fendertshof (nr. 87) overleden **Johanna van Exel** in de leeftijd van 93 jaar.

Jo werd geboren op 17 juli 1921 op het eiland Rozenburg. Ze wilde graag verpleegster worden en na de opleiding in het Diaconessenhuis in Rotterdam werkte ze onder meer in een Engels ziekenhuis in Preston en in het Bronovoziekenhuis in Den Haag. Daarna was ze jaren wijkverpleegster te Colijnsplaat en in Zeeuws-Vlaanderen en daarna op Beveland. De laatste jaren woonde ze in de Fendertshof waar zij, die haar leven lang voor anderen gezorgd had, nu op haar beurt dankbaar genoot van de liefde en zorg waarmee zij nu omringd werd. Mevrouw Van Exel was een gelovige vrouw. In gesprekken noemde ze soms het bekende vers van Jacqueline van der Waals: 'Waar gouden de portalen zijn, hoe zullen daar de zalen zijn!'

In de afscheidsdienst op de begraafplaats van Rozenburg hebben we dan ook gelezen uit de Openbaring, het bijbelboek waar ze veel van hield en gezongen van de lichtstad met de paarlen poorten, het nieuw Jeruzalem. Moge ze daar nu voor eeuwig Jezus Christus zien, de eerste en de laatste, de Levende. God zij haar zusters, zwager en de neven en de nichten, met zijn troost nabij.

Ds J.H. van der Sterre



PASTORALIA

Pastoralia Wijk 1 en 5

-In het ziekenhuis te Roosendaal moest weer worden opgenomen dhr. Ch. Bolluyt, Pieter de Hooghstraat 2. Zijn gezondheid is kwetsbaar maar hij knapte toch weer iets op.

-In dit ziekenhuis wacht mw. J.A. Hartmans-Knook, Jan Punthof 9, op een hartoperatie in het ziekenhuis te Breda.

-Mw. L. H. Noordijk-Agterdenbos, Edv. Griegstraat 22, verblijft voor revalidatie in de Wiekendael.

-In De Zeven Schakels te Zevenbergen revalideert mw. M. Bresijn-Kluihfloot, Jan Punthof 69.

-Mw. A. van der Werf-den Hollander kwam thuis uit De Bloemschevaert te Roosendaal. Ze is blij in haar woning in de Jan Punthof 85 terug te zijn.

-Overleden is mw. Jo van Exel. Een In Memoriam vindt u elders in dit nummer.

Doop

Zondag 31 augustus mochten we de doop vieren van Andrew Sebastiaan van Dongen, geboren 5 november 2013, zoon van Dennis en Anne, broer van Kimberley, Wilhelminastraat 71, en van Madelief Goudriaan, geboren 17 juli 2014, dochter van Geerte en Edward, zusje van Tijn, Kadedijk 16. Mogen zij voor Schepper en schepselen een vreugde zijn.

Ds. J.H. van der Sterre

Pastoralia Wijk 2, 3 en 4.

-Mw. A. Konings-Tolenaars, Van Eijckstraat 13, moest in Breda een operatie ondergaan en revalideert momenteel in de Weihoek.

-Mw. A. Bom-Broere, Vrouwe Jacobstraat 20, is een aantal dagen opgenomen geweest in het Franciscusziekenhuis en mocht weer thuishoeren.

-Dhr. Christoffel Nieuwkerk is van de Brabantse Bellefleur verhuisd naar afdeling Kompas van de Fendertshof. Een moeilijk besluit voor de familie Nieuwkerk, maar ze kunnen vrede hebben met deze beslissing.

-Dhr. Sjerp Vormeer, Rozenhof 7, is dankbaar dat hij met goed gevolg is geopereerd en dat het herstel naar wens verloopt

-Korstiaan Stam, Wilhelminastraat 59, verblijft nog op de revalidatieafdeling van de Zeven Schakels. Het gaat langzaam, maar het is hem gelukt weer nieuw vertrouwen te vinden en hij is blij met de vooruitgang die hij heeft geboekt.

-Mevr. Greet Keijzer-Boelhouters, Parelstraat 14, zal eind september/ begin oktober een aantal dagen in het ziekenhuis verblijven in verband met een medische ingreep.

-Dhr. Max Hofma, Oude Heijningsedijk 123, heeft na het overlijden van zijn vrouw Sjoukje veel meegemaakt. De chemotherapie die hij volgde had weliswaar het gewenste remmende effect, maar hij merkt nu dat hij krachten heeft ingeleverd.

Dat de Heer een ieder nabij zal zijn met zijn troost en zegen.

Ds. F.C. de Ronde

Als u bovenstaande gemeenteleden een kaart wilt sturen, dan vindt u onderstaand het adres van het ziekenhuis of verpleeghuis:

-Regionaal Behandelcentrum Weihoek, Heerma van Vossstraat 19, 4708 AV Roosendaal

-Regionaal Behandelcentrum Wiekendael, Kalsdonksestraat 89, 4702 ZB Roosendaal

-Franciscusziekenhuis, Postbus 999, 4700 AZ Roosendaal

-Zorgcentrum De Zeven Schakels, Kasteelweg 4, 4761 BN Zevenbergen



Verhuisd

Mw. M.J. van Dis-Duste, Wielerstraat 30, 4793DA > Kerkring 87, 4793ES.

Mw. I.E.A. van Dis, Leeuwerikstraat 50, 4793HE > Paul Krugerstraat 342 Vlissingen.

Dhr. C.J. van der Slikke en Mw. W.J. Leijten, Wilhelminastraat 3b, 4793EL > Wilhelminastraat 5, 4793EL.

Nieuw ingekomen

Mw. L. Roos, Molendijk 35, 3284LE Zuid-Beijerland > Parelstraat 2A, 4793CM

Fam. Verkerk-van den Broeke, Tonsedijk 25, 4791SG Klundert >

Kwartiersedijk 12A, 4793RE Fijnaart.

Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze gemeente.

80+ verjaardagen

- 1 okt. Mw. N.H. van Dueren den Hollander-van Dommele,
Beukenlaan 31, 4793BM
- 5 okt. Mw. J.A. Hollemans-Knook, Hoofdlaan 8, 4661AA Halsteren.
- 7 okt. Mw. M. van Dis-Geerts, Jan Punthof 113, 4793GT
- 9 okt. Dhr. P. Konings, Langeweg 5, 4793AS
- 10 okt. Mw. J.S. de Keijzer-van Vessem, Eksterstraat 10, 4793GW
- 10 okt. Dhr. C. Stam, Kerkring 75, 4793ES
- 13 okt. Dhr. J.M. van Hamburg, Beukenlaan 13, 4793BM
- 14 okt. Mw. C.A. de Kok-den Hollander, Oude Heijningsedijk 167, 4794RE
Heijningen.
- 16 okt. Dhr. P.J. Otto, Jan Punthof 95, 4793GT
- 17 okt. Mw. J.T. Maris, Boerendijk 52, 4793RW
- 17 okt. Mw. M. Leijten-Koppenol, van Heemstralaan 12, 4793BJ
- 20 okt. Mw. P. van de Ree – van Dam, Kerkring 27, 4793ES
- 27 okt. Mw. G. Heijstek-Knook, Kerkring 139, 4793ES
- 28 okt. Mw. A. van der Werf-den Hollander, Jan Punthof 85, 4793GT
- 29 okt. Mw. D.J. Verhage-Heldoorn, Edvard Griegstraat 19, 4893GN

Huwelijksjubilea

25 jaar:

- 6 okt. echtpaar van Doorn – Kannekens, Oude Heijningsedijk 243, 4794SH

40 jaar:

- 11 okt. echtpaar Koekkoek-Valkenburg, Gouden Regenhof 4, 4793CL

50 jaar:

- 30 okt. echtpaar Otto-Koekkoek, Eksterstraat 22, 4793GW

55 jaar:

- 21 okt. echtpaar van Doorn-van Est, Oude Heijningsedijk 227, 4794AK

Wij wensen u Gods zegen toe op uw verdere levensweg, dat Hij u nog lang voor elkaar en anderen mag sparen.

Hartelijk dank

Lieve mensen,
Hartelijk dank voor alle lieve woorden, telefoontjes, bloemen, tijdens mijn ziek zijn.
Dank je wel lieve "zuster Adri".
Het is fijn om te weten dat zoveel mensen met je meeleven.

Groeten, Will en Leen Hartmans, Pr. Margrietstraat 22

*Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden
in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag e.d.,
geeft u dat dan door aan de redactie.*

Berichten van ds. F.C. de Ronde

Kerk- en schooldienst 5 oktober

Deze dienst is voorbereid met de leerkrachten en leerlingen van de Juliana-school en CBS Zwingelspaan. Het thema is 'feest!' en we horen het verhaal van Zacheüs, de tollenaar die klein van stuk was en Jezus wilde zien. "Vandaag wil ik in jouw huis zijn", zegt Jezus als hij hem in de vijgenboom ziet zitten en dat mag ook op ons van toepassing zijn. We kijken uit naar een mooie dienst voor groot en klein.

Donderdag 16 oktober is er weer Bijbelkring in de Vijverhof van 15.30 tot 16.30 uur. We bespreken deze keer Filippenzen 1:12-26: "een duidelijk levensmotto".

19 oktober is er een doopdienst. Hierin mogen Julia Ariane Denise Verhagen en Hidde Cornelis Johannes Stoop het teken van de Heilige Doop ontvangen. Eventuele andere dopelingen kunnen nog bij mij worden aangemeld.

9 november Specialdienst met Wim Bevelander

Noteer vast in uw agenda. 9 november is er om 19.00 uur een specialdienst waarin Wim Bevelander zal optreden, een oude bekende van onze gemeente!

Herinrichting kerkzaal

Vakmensen en vrijwilligers zijn de afgelopen tijd bezig geweest met de herinrichting van de kerkzaal van De Dorpskerk. Het resultaat mag er zijn. Wellicht gaat zelfs de gelijkenis uit Lucas 14:7-11 waarin de mensen die eerst achterin zaten genodigd worden om (meer) vooraan te komen zitten in vervulling. We hopen dat deze aanpassingen dienstbaar zullen zijn aan onze opdracht om in deze tijd een gastvrije gemeente van Christus te zijn.

Alpha-cursus

Is er meer? Eten, ontmoeten, praten, leren, lachen en luisteren. Op de Alpha-cursus maak je vrijblijvend kennis met het christelijk geloof. Het begint met een eenvoudige maaltijd en vervolgens gaat het over hoe en wat je zou kunnen geloven. We proberen 6 oktober te starten. Aanvang 18.00 uur in de Vijverhof. Graag van te voren bij mij opgeven.

Met een groet van genade en vrede,

Ds. Franc de Ronde

0168-850358

fcderonde@pknfijnaat.nl

Een verheugend bericht.

Verheugd, opgetogen en bovenal dankbaar zijn we u te kunnen melden dat dhr. Peter v.d. Eijck bereid is gevonden het ambt van ouderling-kerkrentmeester op zich te nemen. Hij volgt Huibert Knook op. Vanaf deze plaats wens ik Peter alvast Gods zegen toe in de uitoefening van het ambt. We houden u middels de mededelingen op de hoogte o.a. over de datum van de bevestigings- en afscheidsdienst.

Namens de kerkenraad, Wim Langbroek.

Speciaal bericht voor de luisteraars thuis.

U heeft het ongetwijfeld in één van de vorige kerkenraadsverslagen gelezen. Als kerkenraad zijn we voornemens vanaf 5 oktober a.s. het afkondigen van de mededelingen aan het begin van de dienst, die soms behoorlijk veel tijd in beslag nemen, eerder voor te lezen, te weten een kwartier vóórdát de dienst begint. In de volgorde van de liturgie worden dan ook in een tempo dat u kunt meeschrijven de te zingen liederen en schriftlezingen meegedeeld. Voor en na het lezen van de mededelingen hoort u als voorheen muziek. Om 10.00 uur spreekt de ouderling van dienst een welkom uit, waarna de dienst begint; eerst met een lied, daarna votum en groet door de predikant.

Met een vriendelijke groet

Wim Langbroek

Stand van zaken ‘herinrichting kerkzaal’.

Inmiddels zijn de werkzaamheden in een vergevorderd stadium. De wanden en het plafond in de kerkzaal zijn geschilderd, ook de kozijnen en de daarin gescheurde ruiten zijn hersteld. Alle banken zijn teruggeplaatst en de vloeren zijn voorzien van tegels. In overleg met de monumentencommissie gedeeltemet met bestaande tegels, het grootste deel met nieuwe hardstenen donker gezoete tegels. De wanden van de toiletten zijn geplaatst en de plafonds in de garderobe en toiletten zijn aangebracht. Momenteel zijn de afwerkingen als wandtegelwerk, stukadoorswerk in de garderobe, het afwerken van de elektrische installatie e.d. aan de orde. In de kerkzaal wordt de laatste hand gelegd aan het fijnere aftimmerwerk en is een begin gemaakt met het speciale hout-schilderwerk ‘houten’ aan de achterzijde van de banken en toegangs-klapdeuren. Het nodige veelal kleine werk moet nog worden verricht en zal nog zeker een aantal weken in beslag nemen. Ook de inrichting van de ontstane ontmoetingsruimte moet nog worden uitgevoerd. Omdat deze ruimte bijzonder geschikt is de mooie dingen te presenteren die door de jongeren worden gemaakt in de kindernevendienst en flame e.d., hebben we over de inrichting met name met de jeugdouderlingen gesproken. We gaan er vanuit dat met de kerk- en schooldienst in oktober a.s. de ontmoetingsruimte zal zijn ingericht. Onder andere en wellicht mede aan de hand van hetgeen wordt gepresenteerd kunt u met elkaar, op gezette tijden met de jongeren, met de jeugdouderlingen, leiding kindernevendienst en kerkenraadsleden in gesprek gaan vóór en na de eredienst. Gelukkig wordt nog steeds veel werk verricht door vrijwilligers, veel dank zijn we hen verschuldigd. Regelmatig ontvangen

we giften, hartelijk dank daarvoor. Fijn is het dat, ondanks dat het werk nog niet gereed is, velen laten weten dat het prachtig is geworden.
Namens de kerkrentmeesters,
Wim Langbroek.

Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en
Standdaarbuiten

Protestantse Kerk



UITNODIGING

De kerkenraad nodigt u hartelijk uit voor de gemeenteavond op
woensdag 12 november 2014 in De Vijverhof.
Aanvang 20.00 uur.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.

Agenda:

1. Opening door ds. J.H. van der Sterre
2. Mededelingen
3. Invoeren zingen uit Liedboek 2013
4. Mededelingen alleen via de beamer
Pauze
5. Rondvraag
6. Sluiting door Ds. F.C. de Ronde

Hierna volgt een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.
Mocht u vervoer nodig hebben, belt u dan naar W. Oostdijck, tel. 462693.

Met vriendelijke groeten,
Willy Oostdijck-Vogelaar

Wat in 't vat zit, verzuurt niet.

U weet ongetwijfeld de belofte nog die we hebben gedaan aan Dick v.d. Giesen ten tijde van de viering van zijn 50-jarig jubileum als vaste organist in onze gemeente. Om verschillende redenen is het er nog niet van gekomen, maar nu is het zover !

Graag nodigen wij u allen uit voor het

jubileumconcert



Dick van der Giesen



in De Dorpskerk op 11 oktober a.s.

Aan dit jubileumconcert zal worden meegewerkt door:

Het Interkerkelijk Koor Fijnaart o.l.v. dhr. Aart v.d. Gronden en pianobegeleiding Jan Keijenberg.

Het RK Jacobuskoor o.l.v. dhr. Jack Vermeulen, pianobegeleiding Dick v.d. Giesen.

De zussen van den Ende, pianobegeleiding Dick v.d. Giesen.

De trompettisten Bert de Ruiter, Rob Horde, Ton Kers en Otto Maris bariton.

Johan v.d. Steen kerkorgel.

Dick v.d. Giesen kerkorgel en piano.

Aanvang 19:30 uur.

Toegang gratis *[van u wordt middels een collecte een vrijwillige bijdrage gevraagd]*

In het vertrouwen dat velen dit unieke concert niet willen missen, zien we uit naar uw komst !

Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten
Namens de kerkenraad, Wim Langbroek.

**Woensdag 22 oktober 2014, 20.00 uur
in het Trefpunt.**

Op woensdag 22 okt. komt Ruud Bartlema een lezing houden over Openbaringen.

Bartlema verzorgt een klankbeeld met eigen schilderijen en muziek van Louis van Dijk.

Ruud Bartlema is theoloog en beeldend kunstenaar. Hij studeerde theologie aan de UvA met grote interesse voor de joodse mystiek. Bartlema was onder andere predikant in Groningen, Nuenen en Soest. Als beeldend kunstenaar werd hij opgeleid aan de Vrije Academie in Amsterdam. Voor zijn schilderkunst vormen poëzie en literatuur een belangrijke bron van inspiratie.

Op dit moment is Ruud Bartlema als beeldend kunstenaar werkzaam in Soest en geeft hij als leraar joodse mystiek diverse cursussen en lezingen.

Als bijdrage in de kosten, die wij maken, vragen wij € 4.- van u.

De koffie is gratis



Portret van een gemeentelid



Hoe lang ben je al lid van deze kerk en waarom van deze kerk?

Eigenlijk ben ik nog maar relatief kort lid van deze kerk. Op 8 juni 2014 (1^e Pinksterdag) heb ik belijdenis gedaan en ben ik gedoopt. Vanaf die

dag ben ik dus officieel lid van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. Het is deze kerk geworden omdat ik in Fijnaart woon en dan ook hier naar de kerk wil gaan.

Welke bijdrage lever je aan onze kerk?

Het leveren van een bijdrage aan de gemeente vind ik belangrijk. Ik ben begonnen met het meedraaien in het beamerteam. Momenteel ben ik ook lid van de taakgroep 'Gemeente Zijn'. Daarnaast ben ik taakgroeplid van 'Kerk en Wereld'. Inmiddels heb ik wel mijn plek in onze kerk gevonden.

Wat beleef je aan onze kerk?

De kerk is voor mij een plek om dichter bij God te komen. In de kerk ben ik even weg uit de drukte van alledag. Het is soms namelijk een hele kunst om een moment te creëren waarop ik stil kan staan bij wat voor mij echt belangrijk is. De kerk is voor mij een goede plek om tot rust en bezinning te komen en om inspiratie krijgen. Een plek om te zoeken naar de antwoorden die vanuit de Bijbel worden aangereikt.

Welke ervaring zal je altijd bijblijven?

Dat is voor mij toch wel de belijdenis- en doopdienst op 1^e Pinksterdag. Het was een ultieme ervaring, een kippenvelmoment van de eerste orde. Zeker ook de vele felicitaties na de dienst voelden als een warme deken.

Als de kerk er niet was, wat zou je dan missen?

De kerk is voor mij niet per se een gebouw met vier muren en een hoge toren met daarop een haantje. De kerk is voor mij meer een verzamelnaam voor mensen die elkaar in het dagelijkse leven ontmoeten en Gods liefde van zondag tot en met zaterdag met elkaar delen. Als de kerk er niet was, zou ik dus het 'gemeente zijn' missen, waarin we omzien naar elkaar en betrokken zijn bij de ander.

Wat staat er op je kerkelijke verlanglijstje?

Voor de belijdenisdienst heb ik een aantal maanden met anderen en ds. De Ronde nagedacht over God en geloven. Ik mis eigenlijk wel deze catechisatie met al die goede gesprekken. Dus bovenaan mijn kerkelijke verlanglijstje staat dan ook catechisatie/helpen bij preekvoorbereiding. Je leest zelf zo snel over de bijzonderheden in de bijbeltekst heen, een predikant kan je daarop wijzen. Daarnaast is er veel te doen voor de jongeren en de ouderen, maar voor de middengroep (20 tot 50 jaar) is het niet zo dik gezaaid. Als tweede staat dus op mijn verlanglijstje: het organiseren van activiteiten over geloof en/of zinging gericht op deze middengroep.

Welk lied zing je heel graag?

Een lied dat ik nu regelmatig in mijn hoofd heb, is Opwekking 733: tienduizend redenen (Ten thousand reasons van Matt Redman). Het is een fantastisch mooi lied dat echt iets met me doet. Het maakt mij bewust dat ik zoveel heb om dankbaar voor te zijn.

Nederlandse tekst (opwekking 733):

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stekt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein)

Wat gaat er heel goed in onze kerk?

Ik vind dat er veel zaken goed geregeld zijn in onze kerk. Bij het doorlezen van 'Kom in de Kring' zag ik dat er een groot aantal doordeweekse activiteiten door onze kerk worden georganiseerd.

Daarnaast valt het mij op dat er zoveel mensen betrokken zijn bij onze kerk. Het is blijkbaar een plek waar mensen graag hun talenten voor anderen inzetten. Op zondag tijdens de kerkdiensten, maar ook zeker bij de doordeweekse activiteiten.

Wat kan er beter?

Natuurlijk zijn er ook dingen waar ik me over verwonder, bijvoorbeeld dat men soms over bijzaken ingewikkeld doet. Als nieuw lid valt het mij op dat er wel eens (te)veel nadruk wordt gelegd op de verschillen in gebruiken en gewoonten tussen voorheen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk, terwijl de nadruk meer zou moeten liggen op waar het nu om gaat en wat ons samenbindt.

Aan wie geef je deze pen door?

Ik geef deze pen door aan Neely-Anne de Ronde. Ik ben wel benieuwd naar haar antwoorden op deze vragen.



JeugdruBriek

Rectificatie

In de Kom-in-de-kring/ gemeentegids is een foutje geslopen.

Susanne Baan wordt genoemd als contactpersoon voor de Nevendienst, nu is ze dat jaren geweest, maar inmiddels heeft Saskia van der Eijk dat overgenomen.

Contactpersoon Kindernevendienst :

Saskia van der Eijk

Voetbalstraat 7

4793DD Fijnaart

0168-462096

saskiavandereijk@hetnet.nl

Bericht van de kindernevendienst en Flame

De vakantie en het startweekend zijn alweer voorbij...

Voor ons een goede start om, na jarenlang te hebben gewerkt met Kind op Zondag, met een nieuwe methode aan de slag te gaan;



Bonnefooi

www.kinderdienst.nl

Wie vormen de Stichting Kinderdienst?

Uitgeverij NARRATIO en de Westhill-vereniging hebben samen de stichting Kinderdienst opgericht, om hiermee materiaal te blijven bieden aan neven- diensten en kinderwoorddiensten.

Dit initiatief is ontstaan nadat Samen op Weg Jeugdwerk uit financiële en personele overwegingen besloot niet langer te kunnen meewerken aan het tijdschrift **Bonnefooi**.

NARRATIO en Westhill zetten dit voort vanuit de opvatting dat leiding en kinderen gebaat zijn bij keuzemogelijkheden in werkmateriaal van de kindernevendiensten en kinderwoorddiensten..

Wat valt er te verwachten?

Jaarlijks verschijnen er drie **werkboeken**, te weten:

1. Advent , Kerstmis, Epifanie
2. Aswoensdag tot Pinksteren
3. Zomertijd (met Overstapdienst) en Herfstweken (met de seizoenstart)

In oktober volgen we Abraham.
Komen jullie ook luisteren naar de verhalen?
Tot ziens bij de kindernevendienst en Flame!



De Schoenendoos-actie komt er weer aan!!

Geschied voor alle leeftijden!

Zoals u al jaren gewend bent van ons, doet de kindernevendienst ook dit jaar weer mee aan de actie 'Schoenmaatjes' van Edukans. De actie houdt in dat kinderen een schoenendoos versieren en daarna vullen met spulletjes zoals toiletartikelen, een speelgoedje, een knuffel en schoolspullen.

De schoenendozen worden later verzonden naar kinderen elders op de wereld; kinderen die het veel minder goed hebben dan wij en die ontzettend blij zijn met zo'n gevulde schoenendoos. De actie loopt al bijna 20 jaar en er zijn in die tijd al meer dan 2 miljoen schoenendozen verstuurd!

Op een aantal basisscholen wordt de actie onder de aandacht gebracht en/of wordt eraan mee gedaan. Maar de actie is niet alléén voor kinderen. Iedereen mag mee doen! Op zondag 26 oktober en 2 november liggen er folders en kant en klare schoenendozen achterin de kerk.

U kunt ook geld geven voor de verzendkosten van de dozen. Ook mag u losse spulletjes (alles uiteraard nieuw/netjes en schoon) inleveren. Voor deze spullen staat vanaf 26 oktober een grote doos achterin de kerk. De spullen zijn voor kinderen tussen 2 en 14 jaar. Edukans gebruikt deze spullen om dozen aan te vullen of extra dozen te vullen. Denk aan:

- toiletspullen zoals zeep, shampoo, handdoek, washand, tandenborstel, tandpasta, kam, borstel, haarspeldjes of - elastiekjes, spiegeltje, kettinkje
- schoolspullen zoals schriften, pennen, (kleur)potloden, gum, schaar, puntenslijper, liniaalje, etui, lijm, schrijfblok, kleurboek
- kleine speelgoedjes zoals balletje, knikkers, autootje, jojo, springtouw, puzzeltje, muziekinstrumentje, plastic of houten diertjes, bouwblokjes, kraaltjes
- andere dingen waar een kind plezier van kan hebben zoals kleine knuffels (geen varken), knutselspulletjes (bijv. vouwblaadjes, figuurscharen, verfdoozje, stickertjes), een t-shirtje, petje.
- Let op:
GEEN oorlogsspeelgoed of -kleding (bijv. shirt of pet met camouflageprint)
GEEN 'eng' speelgoed zoals een plastic slang, spin
GEEN spullen/speelgoed met batterijen
GEEN snoep of ander eten (koekjes e.d.)

In de zendingsdienst op 9 november wordt de Schoenendoos-actie afgesloten. Het zou leuk zijn als heel veel kinderen én gemeenteleden die ochtend mét hun versierde en gevulde schoenendoos naar de kerk komen! Als je op 9 november écht niet naar de kerk kunt komen, kun je je schoenendoos vóór die dag (of uiterlijk dinsdag 11 november 20.00 uur) inleveren bij Nicky Kuin, Zoete Kroon 12.

Voor meer informatie over de actie kunt u kijken op www.edukans.nl bij 'scholenacties' en/of 'schoenmaatjes'.

LET OP:

- * Lees de folder goed om te weten welke spullen wel en welke niet in de schoenendoos mogen.
- * PLAK DE DOOS NIET DICHT OF PAK HEM NIET IN (bijv. met inpakpapier). Alle dozen worden namelijk door Edukans vóór verzending geopend en gecontroleerd. Doe er liever een 'postbode-elastiek' omheen.
- * Doe het machtigingsformulier voor de verzendkosten boven op de doos (en dus niet erin!) of geef hem af aan Nicky.

Voor extra informatie kunt u contact opnemen met Nicky Kuin: 0610713350 of via nikitakuin@hotmail.com

Tot slot een vraag:

Elk jaar worden alle schoenendozen naar een verzamelpunt in de regio gebracht; al jaren is er zo'n verzamelpunt in Roosendaal. Als er iemand is die in de week van 10 november wil helpen de schoenendozen naar het verzamelpunt te brengen, neem dan even contact op met Nicky.

IEDEREEN BIJ VOORBAAT BEDANKT VOOR DE MEDEWERKING!



Iedere 2^e zondag van de maand in de Vijverhof (achterkant Herv. Kerk) van 10-11 uur voor alle kinderen tussen 4 en 10 jaar.

Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon wat kwijt aan Flame: mail dit dan naar kinderkerkflame@hotmail.com.

TE BEK!

Toegang GRATIS

Vakantie Bijbel Club

Gezellig knutselen, zingen, spelletjes doen, mooie verhalen horen, de sketch, poppenkast en natuurlijk pannenkoeken eten.

Wanneer: in De Herfstvakantie:

Woensdag 22 oktober van 10 tot 12.00 uur

Donderdag 23 oktober van 10 tot 12.00 uur

Vrijdag 24 oktober van 10 tot 13.00 uur

(met spel en pannenkoeken eten)

Vanaf 12.30 zijn ouders, opa's en oma's van harte welkom om wat te horen/zien van wat de kinderen gedaan hebben!

Waar:

In Het Trefpunt, Wilhelminastraat 66
te Fijnaart. Tel. 0168-463326

Wie:

Iedereen van 4 tot en met
12 jaar is van harte welkom

Voor informatie:

Gerda van Dorp
(jeugd@pknfijnaart.nl)



Verantwoording collecten 7 t/m 21 september 2014

07-09	Kerk	€ 106,95
07-09	Kerk (zangdienst)	€ 24,30
14-09	Onderhoudsfonds	€ 176,92
21-09	Kerk	€ 179,07

Giften

1 x € 50,= voor de kerk via mevrouw Kruis, 1 x € 100,= voor aanpassing kerkzaal van een oud-gemeentelid via mevrouw Oostdijck, 1 x € 40,= via mevrouw M. Nijhoff, gift via bank voor Fancy Fair 1 x € 2.000,= en 1 x € 500,=, via bank 1 x € 300 voor vervanging kussens; via bank 1 x € 100,= voor verjaardagsfonds, via bank 1 x € 30,= voor onderhoud kerk
Alle gevers hartelijk bedankt!

Solidariteitskas

Binnenkort wordt u weer gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Solidariteitskas. Daarom wil ik daarover graag enige toelichting geven.

De Solidariteitskas is bestemd voor onderlinge steunverlening van de plaatselijke gemeenten. De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage van of namens alle belijdende leden en doopleden van de kerk.

Er zijn drie geldstromen: op de eerste plaats de directe financiële ondersteuning van plaatselijke gemeenten die, door uitvoering van noodzakelijke projecten, in onoverkomelijke financiële problemen dreigen te geraken; daarnaast wordt ondersteuning geboden aan vormen van pastoraat, dat maar op enkele plaatsen georganiseerd wordt, maar een bredere betekenis heeft voor het geheel van de kerk. Zoals het studentenpastoraat en bijvoorbeeld het dovenpastoraat; tenslotte worden uit de Solidariteitskas regionale projecten ondersteund waarbij gemeenteopbouw centraal staat. Een deel van de opbrengst is voor de eigen gemeente. € 5,- van iedere € 10,- die wordt afgedragen aan het landelijk orgaan.

Namens de kerkrentmeesters,
Albert Elzerman, penningmeester

Abonnementsgeld Contactruimte 2014

Bij het novembern timer van Contactruimte zal voor alle abonnees een acceptgiro of een nota bijgevoegd worden. De abonnementskosten voor 2014 zijn, net als in voorgaande jaren, € 9,-.

Voor de voormalig gereformeerde abonnees zal het de eerste keer zijn, dat zij gaan betalen voor het abonnement op Contactruimte. Voor de fusie werd het abonnement betaald door het gereformeerde College van Kerkrentmeesters.

Namens de kerkrentmeesters, Albert Elzerman, penningmeester

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mailadres: jaapdevrij@home.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

FANCY FAIR 30 augustus 2014

We kunnen ook dit jaar weer terugkijken op een geslaagde Fancy Fair. Ondanks dat het weer 's morgens niet meewerkte, maar gelukkig 's middags wat opknapte, was het gezellig rondom alle activiteiten, zoals de verkoop van bloemstukjes, oliebollen, poffertjes, kaarten en snuffelmarkt spulletjes. Ook het springkussen, eendjesvissen en de grote sjoelbak werden goed bezocht.

In de Vijverhof draaide het Rad van Avontuur en was het vooral 's middags erg gezellig. In een relaxte sfeer hebben we het rad rond kunnen laten gaan onder het genot van een drankje en iets lekkers voor bij de koffie.

We hadden tevoren besloten om dit jaar om ongeveer 18.00 uur te stoppen en op dat ogenblik ook de trekking van de Grote verloting te doen.

Mevr. Fiet Lagemaat heeft ook dit jaar weer de trekking verricht:

1ste prijs Fam. Nieuwkerk, Appelaarsedijk 10.

2de prijs fam. Verhagen, Appelaarsedijk 7.

Beide prijswinnaars: hartelijk gefeliciteerd.

De netto-opbrengst was € 7830,00. Dit alles is mogelijk geworden door ondersteuning van een heleboel sponsors, giften, vrijwilligers en natuurlijk ook de bezoekers van de Fancy Fair.

Hiervoor willen we allen HEEL HARTELIJK DANKEN!!

De Fancy Fair Commissie: Lenie, Albert, Arie, Gerrit, Jos, Aagje, Henk.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Collecte informatie

7-09	diaconie - rondgang	€ 142,45
7-09	uitgang - diaconie	€ 73,38
14-09	jeugdwerk	€ 235,69
21-09	kerk in actie	€ 150,22

Dankdienst voor gewas en arbeid: 2 november 2014



De taakgroep Kerk en Wereld organiseert ieder jaar activiteiten rondom de dankdienst voor gewas en arbeid, waaronder het maken van fruitbakjes voor gemeentelieden van vijftienzeventig jaar en ouder. In deze viering staan we stil bij wat het land opbrengt en wat de vruchten van het werk zijn. Elke dag ligt er iets op ons bord van die oogst. Op deze manier willen wij als gemeente dankbaar zijn voor al hetgeen wij mogen ontvangen.

Het lijkt misschien wel een beetje vroeg, maar toch willen wij nu vast uw aandacht vragen voor de dankdag voor gewas en arbeid die op **zondag 2 november 2014** zal plaatsvinden. Op het moment dat *Contactruimte* van november verschijnt is de tijd immers te kort om u te vragen fruit en eventueel andere leuke attenties voor de fruitbakjes aan te leveren.

Allereerst willen wij u vragen fruit in te zamelen voor de dankdienst voor gewas en arbeid. Indien u fruit beschikbaar wilt stellen, verzoeken wij u dit vóór **zaterdag 18 oktober 2014** aan te geven bij Han Keijzer. Ik ben bereikbaar per telefoon (0168 46 26 37) en per mail (hankeijzer@hetnet.nl).



Op **zaterdag 1 november 2014** tussen 9:00 en 12:00 uur zullen de fruitbakjes in De Vijverhof door de leden van de taakgroep Kerk en Wereld worden samengesteld. Indien u ons daarbij wilt helpen, bent u van harte welkom. U kunt zich hiervoor ook aanmelden bij Han Keijzer.

De nadruk ligt ook op het bezoekje tijdens de bezorging van het fruitbakje. Sommige ouderen waarderen een bezoekje en anderen nemen het fruitbakje bij de voordeur aan. Daarom gelijktijdig ook een oproep aan u voor het bezorgen van de fruitbakjes op **zondag 2 november 2014**.

Hierbij nodigen we ook nadrukkelijk de kinderen uit om mee te helpen bij het samenstellen en het rondbrengen van de fruitbakjes.

Namens de taakgroep Kerk en Wereld zeg ik u reeds hartelijk dank.

Han Keijzer



Op 5 oktober staat de boekentafel na de ochtenddienst in de Vijverhof. Vanwege de kerk- en schooldienst hebben we vooral kinder- en jeugdbijbels en jeugdboeken op de tafel liggen. We hopen op veel belangstelling, al is het maar om eens even te zien wat er allemaal in voorraad is op dit gebied. Op 26 oktober hebben we een speciale boekentafel van het Nederlands Bijbelgenootschap. Behalve de materialen die te zien zijn, kunt u komen met uw vragen.

Het is altijd de moeite om even stil te staan bij wat onze boekentafel u kan bieden.

Nel G., Nel B. en Bep

DIVERSE MEDEDELINGEN

Bijeenkomst met ds. Kick Bras op donderdag 9 okt. om 20.00 uur
in "de Gaard", Voorstraat 40, Willemstad.

Mystiek in de poëzie van Henriette Roland Holst-van der Schalk (1869 tot 1952)

Kick Bras schreef een boek over mystiek in het Nederlandse protestantisme. Hij beperkte zich tot de twintigste eeuw. In dit boek met de titel 'Een met de Ene' komt ook de dichteres Henriette Roland Holst ter sprake. Over mystiek in haar poëzie gaat deze lezing. Aan de hand van projectie van oude foto's wordt een beeld gegeven van haar leven als bevlogen socialiste die uitgroeide tot een nationaal geweten. Haar vurige inzet voor sociale gerechtigheid en vrede werd gevoed door een mystieke geraaktheid die zij steeds meer verbond met haar (vrijzinnig) protestantse levensovertuiging. Tijdens de lezing worden gedichten van haar geprojecteerd die van deze mystieke geraaktheid getuigen.

Over deze prachtige poëtische teksten zal de inleider met de aanwezigen in gesprek gaan. Het boek 'Een met de Ene' zal deze avond tegen een gereduceerd tarief voor € 25,- te koop zijn.

Ds. Kick Bras is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en publicist op het gebied van spiritualiteit, in het bijzonder mystiek en meditatie.

Iedereen is welkom en de toegang is gratis.



Naast de vele verschrikkelijke dingen die er momenteel in de wereld gebeuren, zijn er problemen die al veel langer spelen en die we niet moeten vergeten. Zo zijn er in de sloppenwijken van Brazilië gezinnen die uit hun huis werden gejaagd, omdat in hun wijk luxe hotels en sportvelden gemaakt moesten worden voor het WK Voetbal 2014 en voor de Olympische Spelen die daar komen in 2016. Deze mensen worden gedwongen te verhuizen naar gebieden, vaak ver buiten de stad en in ongezonde en onveilige omstandigheden. Een veilige leefomgeving voor kinderen is een belangrijke voorwaarde die het Verdrag voor de Rechten van het Kind stelt. Op 5 OKTOBER kunt u een petitie ondertekenen waarin kinderen van Nederland vragen aan het Braziliaanse Ministerie om veilige leefomstandigheden, goede medische verzorging indien nodig en goede kans op scholing voor kinderen in Brazilië.

Met uw handtekening kunt u dit verzoek ondersteunen.

Bep Rosing



Officiële presentatie van de Bijbel in Gewone Taal op 1 oktober in Den Haag

Op woensdag 1 oktober presenteert het Nederlands Bijbelgenootschap de Bijbel in Gewone Taal. Het is een vertaling van de Bijbel in duidelijke taal, die de Bijbel begrijpelijk wil maken voor een breed lezerspubliek. Tijdens de presentatie wordt het eerste exemplaar van deze nieuwe bijbel overhandigd aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.

De NCRV is mediapartner van de presentatie van de Bijbel in Gewone Taal. Coen Abbenhuis, directievoorzitter KRO-NCRV: "Samen op de wereld" is de slogan van de NCRV. Ik zie de Bijbel in Gewone Taal ook als een 'samen': een bijbel die voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk is, een verbindende factor in een polariserende samenleving. Goed dat er in deze tijd juist zo'n vertaling uitkomt.'

De overhandiging van de Bijbel in Gewone Taal wordt op 1 oktober live uitgezonden op NPO 2 tijdens het programma Tijd voor Max. Deze uitzending is een speciale coproductie van Omroep MAX en de NCRV. Om 18.00 uur zal de uitzending van NCRV's Schepper & Co op NPO Radio 5 volledig in het teken staan van de Bijbel in Gewone Taal. Daarnaast wijdt de NCRV op 3 oktober een speciale uitzending aan de presentatie, om 18.30 uur op NPO 2. Deze uitzending wordt gepresenteerd door Jacobine Geel.

Passage Fijnaart

Woensdag 15 okt. om 19.45 uur in het Trefpunt.

Dhr. Corné Doelman, deurwaarder uit Gouda, komt over zijn werk vertellen.

AGENDA

1 okt.	14.15 uur:	Ouderensoos
13 okt.	19.30 uur:	Zangkring
14 okt.	19.45 uur:	Vergadering moderamen, Trefpunt
15 okt.	14.15 uur:	Ouderensoos
16 okt.	15.30 – 16.30 uur	Bijbelgespreksgoep in de Vijverhof
27 okt.	19.30 uur:	Zangkring
28 okt.	19.45 uur:	Vergadering kerkenraad, Trefpunt
29 okt.	14.15 uur:	Ouderensoos

Bijbelleesrooster voor de maand oktober 2014

1 oktober	Ezechiël 20:13-26	Israël in de woestijn
2 oktober	Ezechiël 20:27-38	De maat is vol
3 oktober	Ezechiël 20:39-44	Ooit komt het inzicht
4 oktober	Ezechiël 21:1-12	Te vuur en te zwaard
5 oktober	Ezechiël 21:13-22	Zwaardmacht
6 oktober	Ezechiël 21:23-32	Twee wegen
7 oktober	Ezechiël 21:33-37	De straf van het zwaard
8 oktober	Ezechiël 22:1-16	Bloedstad
9 oktober	Ezechiël 22:17-31	Afval
10 oktober	Psalm 102:1-12	Noodkreet
11 oktober	Psalm 102:13-29	Vertrouwen
12 oktober	Ezechiël 23:1-10	Overspelige dochters
13 oktober	Ezechiël 23:11-20	Mannengek
14 oktober	Ezechiël 23:21-35	Gevolgen
15 oktober	Ezechiël 23:36-49	Het einde van Ohola en Oholiba
16 oktober	Ezechiël 24:1-14	Kookpot
17 oktober	Ezechiël 24:15-27	Zware slag
18 oktober	Psalm 17	Gebed om recht
19 oktober	Efeziërs 4:1-6	Liefde en verdraagzaamheid
20 oktober	Efeziërs 4:7-16	Lichaamskracht
21 oktober	Efeziërs 4:17-24	Word nieuw
22 oktober	Efeziërs 4:25-5:2	Verandering
23 oktober	Efeziërs 5:3-20	Positieve houding
24 oktober	Deuteronomium 4:44–5:5a	Onderwijs van Mozes
25 oktober	Deuteronomium 5:5b-21	Herhaling van de wet
26 oktober	Deuteronomium 5:22–6:3	Reactie gevraagd
27 oktober	Deuteronomium 6:4-25	Doorgeven
28 oktober	Deuteronomium 7:1-11	Bijzondere positie
29 oktober	Deuteronomium 7:12-26	De HEER zal strijden
30 oktober	Deuteronomium 8:1-6	Niet van brood alleen
31 oktober	Deuteronomium 8:7-20	Het beloofde land

