

OVERDENKING

Kamperen

De aartsvaders woonden in tenten. Als Abraham in het beloofde land aankomt, wordt verteld dat hij zijn tent uitspant ten oosten van Bethel. Hij settelt zich daar, maar het is een voorlopige voorziening en nog geen vaste woon- en verblijfplaats. Abraham was een nomade, die gewend was van plaats naar plaats verder te trekken en ook al verblijft hij langere tijd op dezelfde plek, hij leeft als een vreemdeling en bijwoner. Iemand die op doorreis is.

Later zien we hem in de schaduw van de eiken van Mamre voor zijn tent zitten. Het is een mooi plaatje dat zo in de campingfolder kan, het lijkt de ideale vakantie. Een man op leeftijd die heerlijk rustig voor zijn fraaie bungalowtent zit te doezelen, terwijl zijn vrouw druk doende is met de voorbereidingen voor de maaltijd. Maar dan krijgt hij bezoek. Drie reizigers die bij hem blijven eten. En dan ontstaat er onrust in de tent, want een van hen vertelt dat Abraham en Sara een zoon zullen krijgen.

Van de zomer heb ik voor het eerst sinds jaren weer eens gekampeerd. Ondanks alle gemakken waarvan het moderne campingleven is voorzien (elektriciteit, draadloos internet), houdt kamperen iets avontuurlijks. We kregen een paar hevige buien en windstoten te verduren en tot ons geluk bleek de tent het te houden. Het was voor ons een geslaagde vakantie, maar het was wel een 'oorlogszomer' en via het draadloze internet kwam de onrust van deze wereld ook onze tent binnen.

In het geloof zijn wij kinderen van Abraham en Sara en dus als het ware in een tent geboren. Doordrongen van het besef dat je als mens op de aarde en onder de hemel leeft. De profeet Jesaja zegt dat de Heer de hemel als een tentdoek over het grondzeil van de aardbodem gespannen heeft. God zorgt er voor dat het stevig staat, dat je er veilig kunt wonen en dat je in zijn schepping op je plek mag zijn. "Hij spreidt de hemel uit als een doek / spant hem uit als een tent om in te wonen". (Jesaja 40.21)

In het Johannesevangelie staat dat Christus het vleesgeworden Woord is dat onder ons heeft gewoond (Joh. 1.14). Het woord 'wonen' kan hier ook met 'kamperen' worden vertaald. De Naardense Bijbel geeft het weer als: "Hij heeft bij ons zijn tent opgeslagen." Zo wilde God dichtbij komen en onder de mensen zijn. Vooral bij degenen die geen dak boven het hoofd hebben en in vluchtelingenkampen verblijven. Voor mij is dat een kerntekst van het evangelie geworden.

Of ik zelf een echte liefhebber van kamperen ga worden, weet ik nog niet. In ieder geval was het weer fijn om thuis te komen. Zo vertelt de Hebreeënbrief trouwens ook van aartsvader Abraham dat hij samen met Izaak en Jacob in

tenten woonde en dat hij tegelijkertijd uitzag naar de stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd (Hebreeën 11:9-10). Dat houdt in dat we dit sterfelijke bestaan als een geschenk mogen ontvangen en dat we in het geloof tevens verlangen naar de tijd dat de Schepper alle dingen nieuw zal maken.

Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet. (gezang 479:4)

Ds. F.C. de Ronde

KERKDIENTEN

7 september Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Geref. kerk (vrijg.), Zevenbergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur	Zangdienst in De Ontmoetingskerk: Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	A. Elzerman
Gastheer / gastvrouw	H. Knook
Koster	Bas van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang	1 ^e Diaconie 2 ^e Kerk
Uitgang	Diaconie

8 september – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde

14 september Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart

10.00 uur	De Dorpskerk
Bijzonderheden	STARTDIENST; <i>Na afloop koffie drinken; Boekentafel</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	N. Kuin of M. Roks
Gastheer / gastvrouw	D. Konings
Collecte Rondgang	Jeugdwerk
Uitgang	Onderhoudsfonds

21 september Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. E.A. Halsema, Nieuwerkerk a/d IJssel
Ambtsdrager van dienst	A. Dijkshoorn
Gastheer / gastvrouw	M. Kruis
Collecte Rondgang Uitgang	Kerk Collecte vredesweek, KIA

22 september – 15.00 uur: Koffiekerk Fendertshof

28 september Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert

10.00 uur	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	A. Elzerman
Gastheer / gastvrouw	W. Langbroek
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds Kerk

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
7 sept.	Nel en Lejanne	Tiny
14 sept.	Elly, Myrthe en Femke	Allemaal
21 sept.	Claartje en Angelique	Susanne en Myrthe
28 sept.	Marjolein en José	Linda en Jolanda

	PPT-dienst	Beamerdienst
7 sept.	Jeroen	Gerrit/Korstiaan
14 sept.	Ad	William
21 sept.	Jeroen	Léander
28 sept.	Jan	Bert

	Bloemendienst	Organist
7 sept.	Riet Jongbloed en Hetty Bom	Dick van der Giesen <i>zangdienst: ????</i>
14 sept.	Sandra Leijten	Johan van der Steen
21 sept.	Dit Konings	Ad van Sprang
28 sept.	Hanny van der Kemp	Dick van der Giesen

TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

WIJ GEDENKEN



Op 24 juni is overleden **Elisabeth Nieuwkoop-Hartvelt**.

Bets Hartvelt is geboren op 25 april 1932 in een klein arbeidershuisje in Heijningen, aan de Slobbegorsedijk. Ze was de jongste in een gezin van 9 kinderen. Tot ze trouwde heeft ze bij verschillende boeren in de huishouding gewerkt.

Zo rond 1949 kreeg ze een relatie met Jan Nieuwkoop met wie ze in 1956 zou gaan trouwen. Mooi om te zien was dat ze ook tot het eind toe hun liefde naar elkaar bleven uiten. Ze kregen samen vier kinderen, die allen werden geboren aan de Zuidlangeweg. In 1981 verhuisden ze naar de Prinses Margrietstraat in Helwijk. Bets Hartvelt was een vrouw die altijd bezig was; koken, bakken, haken en breien, naaien, wol spinnen, orgel spelen.

Kenmerkend voor Bets Hartvelt waren verder haar ontwapenende humor, haar liefde en ruimhartigheid. Ingrijpend voor haar was dat ze vanaf haar 40ste steeds dover werd, wat haar steeds meer isoleerde van haar omgeving. Vanaf 2009 ging de lichamelijke en geestelijke conditie van zowel Bets als Jan zodanig achteruit dat ze noodgedwongen verschillende keren moesten verhuizen tot ze in 2012 in de Fendertshof te Fijnaart kwamen te wonen.

Op 22 december in datzelfde jaar is Jan aan de gevolgen van zijn ziekte overleden. Op dinsdag 24 juni is Bets Hartvelt overleden. 30 juni vond in de Koepekerk te Willemstad de afscheidsdienst plaats, waarin we haar hebben toe- vertrouwd aan God.

Ds. W. van Laar



Wij gedenken onze broeder **Cornelis Knook**. Hij overleed 30 juni op de leeftijd van 76 jaar. Cees groeide op te Heijningen en Fijnaart in een groot en gezellig gezin. Vanaf zijn jeugd heeft hij hard gewerkt met de lichaamskracht die hem kenmerkte. Eerst als boerenknecht en later als uitvoerder bij verschillende aannemers. Met toewijding heeft hij zich ingezet voor de vakbond.

In 1959 trouwde Cees met Riet Brouwers. Eerst woonden ze aan de Elizabethweg en later aan de Molenstraat. Hun huwelijk werd gezegend met 4 zonen: Hans, Wim, Arjan en Peter. Veel plezier beleefden ze ook aan de kleinkinderen.

Een groot verlies was het overlijden van zijn geliefde Riet in 2003. Nieuw geluk vond hij bij Cor Haverkamp, samen hebben ze mooie jaren beleefd. In onze gemeente liet Cees zich kennen als een trouwe kerkganger met het hart op de tong. Iemand met een opgewekt geloof, die het een eer vond te mogen getuigen van Gods liefde. Velen heeft hij daarmee bemoedigd. Tijdens zijn ziek-

bed heeft hij het moeilijk gehad, maar hij mocht weten dat de Heer een goede Herder is. 5 juli heeft de crematie plaats gevonden na een dienst in de Dorpskerk, waarin we het evangelie hoorden van Jezus die zijn hand naar ons uitstrekt. Dat zijn familie dat in de komende tijd ook mag ervaren.

Ds. F.C. de Ronde



Maandag 7 juli 2014 is overleden **Cornelis Sneep** in de leeftijd van 92 jaar. Cor Sneep werd op 18 mei 1922 geboren in Zevenbergen waar hij, eerst tezamen met zijn twee oudere zussen, en later alleen, het boerenbedrijf van zijn ouders voortzette. De laatste zeven jaar van zijn leven woonde hij in Fijnaart in de Fendertshof. Toen ik met hem sprak over het sterven en de toekomst hierboven bij God, zei hij: 'Je gelooft in het ongelooflijke'. In de rouwdienst hebben we dan ook de woorden van Paulus gelezen: 'Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen' (1 Cor 2: 9). Moge dat perspectief ook wie hem missen tot troost zijn.

Ds. J.H. van der Sterre



Op zondagochtend 13 juli 2014 is in haar huis in de Jan Punthof overleden **Christiana Boluijt-Ardon**, in de leeftijd van 88 jaar. Sjana Ardon werd geboren op 11 mei 1926 in Heijningen als derde in een gezin van zes kinderen. Op 28 mei 1952 trouwde ze met Bernard Adrianus Boluijt uit Dinteloord met wie ze twee kinderen kreeg, Wim en Ida. Ze woonden te Dinteloord en in Fijnaart, lange tijd in de Edvard Griegstraat en de laatste jaren in de Jan Punthof. Mw. Boluijt leefde, zo zei iemand, het liefst binnen. Dat kwam ook omdat ze zo zorgzaam was. Voor haar ouders in de Edvard Griegstraat en voor haar man, een verzekeringsagent, die betrekkelijk jong longproblemen kreeg en die ze tot zijn sterven in 1993, ook op 13 juli, met zorgzame liefde heeft verzorgd. Later leefde mw. Boluijt graag mee met de kinderen en kleinkinderen. Ze skypte met kleindochter Christine in New York.

Rond Kerst vorig jaar openbaarde zich een ernstige ziekte die zij evenwel bewonderenswaardig eerlijk en moedig onder ogen kon zien. 'Ik ben al oud', zei ze, 'en dan weet je, dat je eens moet sterven'. Ze werd daarin ook gedragen door haar geloof, dat zij van huis uit had meegekregen. In de rouwdienst hebben we Romeinen 8 gelezen. 'Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?' woorden die zij drie dagen voor haar dood hardop met mij meesprak. We leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. God zij de kinderen en kleinkinderen, en de zussen en de broers, onder wie Wim en Willy Ardon en de overige familie met zijn troost nabij.

Ds. J.H. van der Sterre



Op 5 augustus 2014 is overleden **Maria Jacoba de Wit-den Hollander** in de leeftijd van 90 jaar. Boven de rouwkaart stonden woorden uit Psalm 116 (berijmd): 'De Heer is groot, genadig en rechtvaardig, en onze God ontfermt zich op 't gebed' (uit couplet 3). In de rouwdienst, op zaterdag 9 augustus, voorafgaande aan de begrafenis, is deze psalm gelezen, gezongen en bemediteerd. God zij haar man Piet, de kinderen en de klein- en achterkleinkinderen met zijn troost nabij.

Ds. J.H. van der Sterre



Dinsdag 12 augustus jl. kwam er een einde aan het leven van **Wiedi de Kok-van Dueren den Hollander**. Zij werd slechts 57 jaar oud. Vijf jaar geleden kreeg zij te horen dat de vreselijke ziekte die zij al jaren geleden dacht te hebben overwonnen, was teruggekeerd. Als een leeuw heeft Wiedi de strijd tegen deze ziekte weer opgenomen. Zij weigerde zich, letterlijk en figuurlijk, te laten kisten. Een aantal maanden geleden werd het haar duidelijk de strijd niet te kunnen winnen. Slechts één ding hield haar toen nog op de been: de geboorte van haar kleinkind mee te mogen maken. En dat is gelukt. Kleindochter Jette kreeg een plaats in haar hart, ook al heeft Wiedi Jette nooit in haar armen kunnen houden.

Gelukkig zijn er in het leven van Wiedi veel goede dagen geweest. We doen haar geen recht, als we ons haar alleen maar blijven herinneren als de vrouw die voortijdig aan borstkanker is overleden. Wiedi was veel meer dan haar ziekte. Zij was een levensgenieter pur sang. Een doorzetter met een grote levenslust. Waar wij allang zouden hebben afgehaakt, ging zij door. Uit het leven heeft ze gehaald, wat erin zat.

Ze is gelukkig geweest. Eerst in haar ouderlijk thuis, later in haar eigen gezin. Haar man en kinderen zijn haar in moeilijke dagen tot grote steun geweest. Trots was zij op haar gezin. Ook het lesgeven op school deed ze graag. Toen ze dit werk vanwege haar ziekte niet meer kon doen, ging zij niet bij de pakken neer zitten, maar zette zij zich met al haar krachten in voor de stichting Abrazos. Zelf werd zij nog ambassadeur van die stichting. Wiedi was een creatieve, bijzondere vrouw met grote capaciteiten. Dat is te zien in de beelden en foto's die zij gemaakt heeft.

Maandag 18 augustus jl. hebben wij in een volle Jacobus de Meerdere kerk afscheid van haar genomen. Moge haar man en haar kinderen steun vinden in de wetenschap dat zij op reis gegaan is naar het eeuwige licht, voorbij de horizon.

Ds. A. Klap

Berichten van ds. F.C. de Ronde

Over de diensten

In de kerkdienst van 24 augustus ging het over Jesaja 51, waar staat geschreven: "Kijk naar Abraham, jullie vader, naar Sara die jullie heeft gebaard". Vanaf 28 september hoop ik een paar keer te preken over wat het betekent door het geloof kinderen van Abraham en Sara te zijn. Dan staan de verhalen over de aartsvader en moeder van Israël op het leesrooster.

Op 7 september vieren we het Heilig Avondmaal. We worden genodigd aan de tafel van de Heer.

Zaterdag 13 en zondag 14 september is er het jaarlijkse startweekend. Zaterdagmiddag zijn er op het terrein van v.v. De Fendert tal van activiteiten. Het thema van de startzondag is 'verbinden en vieren'.

Gespreksgroepen

Op donderdag 18 september beginnen we weer met de gespreksgroep die iedere derde donderdagmiddag van de maand gehouden wordt. We lezen iedere keer een hoofdstuk uit het handzame boekje 'Vreugde als levensstijl' waarin een eigentijdse uitleg wordt gegeven aan de brief van Paulus aan de Filippenzen. Opgeven kan via de scribe mev. Willy Oostdijk-Vogelaar. Aanvang 15.30 uur in de Vijverhof.

Belangstelling voor de Alphacursus? Dan kunt u zich bij mij aanmelden.

Ds. Franc de Ronde, fcderronde@pknfijnart.nl



PASTORALIA

Pastoralia Wijk 2, 3 en 4

- Op 17 juli is Madelief geboren, dochter van Edward en Geerte Goudriaan en zusje van Tijn, Kadedijk 16. Van harte gefeliciteerd, dat zij een gezegend mensenkind mag zijn.
- Korstiaan Stam verblijft voor revalidatie in De Zeven Schakels. Het is voor hem lichamelijk en geestelijk een moeilijke weg en daarom is hij blij met de steun die hij met kaarten en berichten heeft ontvangen.
- Dhr. Piet Verhagen, Torenvalkstraat, is na een lange periode van opnames weer thuisgekomen.
- Mw. Ineke Stam-Koomans van den Dries (in den Boomgaert, Oudenbosch) mocht naar huis na haar verblijf in Wiekendaal.

- In het ziekenhuis waren:
 - Dhr. M. Hofma, Oude Heijningsedijk 123,
 - Dhr. P. Moerland, Appelaarseweg 9,
 - Dhr. K. Moerland, De Polderstraat 62,
 - Mw. J. Maris, Boerendijk 52.
- Mw. J. Konings-Tolenaars, Van Eijckstraat 13, is in het Franciscusziekenhuis te Roosendaal opgenomen.
- Sjerp Vormeer, Rozenhof, moest een ingreep ondergaan in het Lievensbergziekenhuis te Bergen op Zoom. De komende weken zal hij nog rust moeten houden.
- Virginia Nieuwkerk en Marcel Voeten hebben hun huwelijk in de kerkdienst van 11 juli laten inzegenen. Zij wonen De Branden 59 in Sprundel.
- Op zondag 13 juli is Ella van Dueren den Hollander, Pigalle 4, Breda gedoopt.
- Op 31 augustus worden Andrew, zoon van Dennis en Anne van Dongen, Wilhelminastraat 71, en Madelief, dochter van Edward en Geerte Goudriaan, Kadedijk 16 ten doop gehouden.

Ds. F.C. de Ronde

Pastoralia Wijk 1 en 5

- In het ziekenhuis te Roosendaal is na een val opgenomen mw L.H. Noordijk-Agterdenbos (Edw. Griegstr 22).
- In De Zeven Schakels te Zevenbergen verblijft voor revalidatie: mw. M. Bresijn-Kluijfhooft, Jan Punthof 69.
- In De Bloemschevaert te Roosendaal revalideert Mw. A. van der Werf-den Hollander. Zij is daar in ieder geval tot 6 september aanstaande, waarna ze weer naar haar woning in de Jan Punthof hoopt terug te keren.
- Uit het ziekenhuis zijn thuisgekomen:
 - Dhr. Ch Bolluyt, Pieter de Hooghstraat 2,
 - Mw. P. Bos-van de Meeberg, Kerkring 55,
 - Mw. P. Kok-Lengkeek, Jan Punthof 33
- Na revalidatie in De Zeven Schakels is thuis gekomen: Mw. D. Verhage-Heldoorn, Edvard Griegstraat 19.
- Marloes en Marcel Stoop-Bas, Eksterstraat 26, werden op 7 augustus verblijd met de geboorte van hun tweede kind, een zoon, die de roepnaam Hidde ontving. Hartelijk gefeliciteerd, ouders en broer Joppe. Dat Hidde voor God en mens een vreugde mag zijn.
- Op 19 augustus overleed Hendrikus Theodorus (Henk) Christ, echtgenoot van Fien Christ-van Bergen (Kerkring 46). Hij was 83 jaar oud. De uitvaart vond plaats te Roosendaal
- Ook overleden zijn mw. E. Nieuwkoop-Hartvelt, dhr. C. Sneep, mw. C. Bolluyt-Ardon, mw. M.J. de Wit-den Hollander en Wiedi de Kok-van Dueren

den Hollander. De In Memoriams vindt u elders in dit nummer. God zij de nabestaanden met zijn troost nabij.

Ds. J.H. van der Sterre

Adressen:

- Franciscusziekenhuis, Postbus 999, 4700 AZ Roosendaal
- De Zeven Schakels, Kasteelweg 4, 4761 BN Zevenbergen



Verhuisd

Mw. M. van Herk, Oude Heijningsedijk 245A, 4794SH Heijningen > Burgerhoutsestraat 137, 4702BD Roosendaal.

Mw. I. Breedveld, Fortweg 2, 4794SC Heijningen > Oudaseweg 5, 4102NS Culemborg.

Mw. S. Strootman, Helsedijk 65, 4794SB Heijningen > Zuideinde 68, 4671BK Dinteloord.

Fam. D.P. Konings, Molenlaan 4, 4671JB Dinteloord > Willem de Zwijgerstraat 2, 4793BX Fijnaart.

Mw. M.J. Agterdenbos-Kers, Kadedijk 45, 4793GA > Jan Punthof 25, 4793GR.

Dhr. M.C.A. Koolen, van Heemstralaan 10, 4793BJ > Sterappel 24, 4793KE .

Nieuw ingekomen

Dhr. W. Schaper, IJsbrandsberg 67, 4822TC Breda > Dwarsstraat 4, 4758AE Standdaarbuiten.

Dhr. J.C.A. de Bruijn, Moye Keene 147, 4791BD Klundert > Prinses Beatrixstraat 11, 4793CV Fijnaart.

Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze gemeente.

80+ verjaardagen

7 sept. Mw. P.J. Burgers-Hollemaans, Edvard Griegstraat 38, 4793GP

8 sept. Mw. C.A. Ruijssenaars-Maris, Kerkring 27, 4793ES

10 sept. Dhr. C. Bolluijt, Pieter de Hooghstraat 2, 4793AH

11 sept. Dhr. J.H.D. Hartvelt, Boomgaardstraat 16, 4793GM

17 sept. Dhr. H. Klaassen, Koperwiekstraat 9, 4793HS

19 sept. Mw. A.C. den Engelsen-Nieuwkoop, Kerkring 137, 4793ES Fijnaart

20 sept. Dhr. J. Kleinstra, Friesestraat 40, 4794AD Heijningen

24 sept. Mw. H.M.S. van de Meeberg-Giljam, Melis Stokelaan 5, 4707HP Roosendaal.

26 sept. Mw. L.A. de Regt-de Vos, Kerkring 105, 4793ES

Huwelijksjubilea

25 jaar:

11 sept. echtpaar Ploeg-de Jong, Frans Halsstraat 42, 4793AB

15 sept. echtpaar Schreuders-Kloet, Oudemolensedijk 29, 4793TE

22 sept. echtpaar Agterdenbos-van de Merbel, Nieuwe Dorpsweg 45, 4793B

60 jaar:

29 sept. echtpaar Knook-van Endhoven, Fazantstraat 18, 4793GV

Wij wensen u Gods zegen toe op uw verdere levensweg, dat Hij u nog lang voor elkaar en anderen mag sparen.

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag e.d., geeft u dat dan door aan de redactie.

Hartelijk dank

- Hartelijk dank voor de mooie bloemen en kaarten ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijk.

Willem en Hannie van Slingerland, Brabantse Bellefleur 31

- Broeders en zusters,
Hartelijk dank voor de vele gelukwensen door middel van een kaart, bloemen en een persoonlijk woord die wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk op 17 juli jl. Het medeleven van de gemeenteleden heeft de band versterkt in ons geloof.
Bovenal willen wij onze Heere en Heiland danken voor het feit dat Hij ons 50 jaar heeft gespaard. Wij weten dat de Heere God ons geen kalme reis heeft beloofd, maar wel een behouden aankomst.

Jan en Heleen Knook-de Pender, P. de Hooghstraat 67,
in Christus verbonden.

- Iedereen hartelijk bedankt voor de ontvangen kaarten, bloemen en alle andere gelukwensen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksjubileum op 19 juni jl.

Groetjes,
Jos en Annie Tolenaars, Pr. Christinastraat 38

- Hartelijk dank voor de vele kaarten bloemen en bezoekjes, die we hebben ontvangen in Wiekendael en de Zeven Schakels tijdens de ziekte van mijn vrouw.

Dicky en Adrie Verhage, Edvard Griegstraat 19, 4793 GN

Van de KERKENRAADSTAFEL



Samenvatting van de kerkenraadsvergadering op 8 juli 2014

Voorzitter Wim Langbroek opent de vergadering met lezing van Mattheus 12: 22-37, gevolgd door gebed. Hij heet de aanwezigen welkom.

Dan staat op de agenda: Bezinning door ds. J.H. van der Sterre. Als onderwerp voor de bezinning heeft ds. Van der Sterre gekozen voor één van de brieven (de brief aan de kerkenraad) die de scriba van de generale synode (dr. A.J. Plaisier) heeft geschreven met betrekking tot de ambten binnen de PKN. Waarom deze brieven? Er bestaan veel vragen over het bekleden van een ambt, waardoor het ook vaak moeilijk is vacatures in te vullen.

Ds. Van der Sterre wil vanuit de voorliggende brief aan de kerkenraden twee punten naar voren halen:

- Is de kerkenraad een bestuur? Bestaat de taak van een ambtsdrager uit 'toezicht' of 'supervisie'? Ds. Van der Sterre geeft aan dat je als ambtsdrager door de Heer zelf bent geroepen, wat in zijn beleving een wezenlijke dimensie geeft aan het ambt.
- Eenheid bewaren. De kerkenraad dient de kwaliteit van de kerk als geloofsgemeenschap, maar veranderende tijden vergen veranderend inzicht. De kerkenraad moet verschillen weten te verdragen en ook weten te verbinden. Geeft onze kerkenraad daarin het goede voorbeeld? Zijn we genoeg verbindend? We leven in en beleven een andere tijd dan vroeger. Dientengevolge kunnen er bijv. ook verschillende geloofsopvattingen binnen de kerk zijn. Geeft de kerkenraad voldoende richting aan het bewaren van de eenheid?

Er volgt een korte gedachtenwisseling. Vanuit de kerkenraad komen enkele meningen naar voren hoe tegen het ambt aan gekeken wordt. Concluderend kan worden gesteld dat:

- de term 'supervisie' een te zwaarwegende term is;
- de taak van de kerkenraad is er een van (meer) luisteren, verbinden, (in overleg) sturend;
- de kerkenraad overkoepelend is voor de diverse taakgroepen;
- de kerkenraad vooral een begeleidende taak heeft.

Overigens is de desbetreffende brief van dr. Plaisier aan de gemeente in *Contactruimte* geplaatst. Van belang is ook dat in de diverse taakgroepen de betrokken brief aan ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters besproken wordt. Daarna kan dan door de kerkenraad een schriftelijke reactie op de verschillende brieven aan de Generale Synode worden verzonden, waarin een samenvatting van de reacties wordt opgenomen. De voorzitter bedankt ds. Van der Sterre voor zijn inleiding.

Het volgende agendapunt gaat over de invulling van de vacatures kerkenraad en taakgroepen. Tot op heden is het nog niet gelukt om de bestaande vacatures in te vullen.

Ook staat op de agenda hoe om te gaan met de collecte in een Avondmaalsdienst. Op dit moment is het gebruikelijk dat bij de viering van het Heilig Avondmaal geen collectebekers op de tafels worden geplaatst. Afgesproken wordt dat in het vervolg voorafgaand aan het Heilig Avondmaal een collecte zal worden gehouden, waarvan de opbrengst voor een diaconaal doel wordt bestemd. Bij het Heilig Avondmaal in de Passietijd worden er wel bekens geplaatst.

Uit de Taakgroep Gemeente Zijn wordt gemeld dat ze bezig zijn met de voorbereidingen voor het Startweekend. De voetbalwedstrijd is gepland op 13 september.

De Jeugdraad geeft aan dat zij de wens heeft om vanaf begin september films/liedjes van internet te kunnen tonen.

De oppasruimte wordt vanwege het toenemend aantal kinderen te krap.

De Taakgroep Beheer laat weten dat de paden op de begraafplaats zijn geasfalteerd.

De voorzitter informeert de kerkenraad over de komende verbouwing van de kerkzaal in De Dorpskerk. Na het definitieve besluit van de kerkenraad over de verbouwing van de kerkzaal is aan een aantal instanties/organisaties een subsidieverzoek verzonden. Inmiddels heeft zich een aantal vrijwilligers bereid verklaard te willen helpen. Omdat de kerk een rijksmonument is, is contact opgenomen met de gemeente Moerdijk. Een delegatie zal binnenkort een bezoek brengen.

Gedacht wordt om een combinatie te maken van de 'Gemeentegids' en het boekje 'Kom in de Kring'. Het boekje zal bij alle gemeenteleden, ook bij hen die niet op *Contactruimte* geabonneerd zijn, worden bezorgd. Voor nieuwe gemeenteleden zal een korte folder worden samengesteld en op één A4-tje zullen belangrijke data worden vermeld.

Vanaf a.s. zondag wordt eenmaal per maand gestart met voorbeden die door de kinderen tijdens de kindernevendienst gevraagd zijn.

Op 9 november a.s. wordt 's avonds een Specialdienst gehouden, waaraan Wim Bevelander zijn medewerking verleent.

Op 4 oktober a.s. volgt een herhaling van 'Tieners aan de kook'.

De lotenboekjes voor de grote verloting tijdens de Fancy Fair worden uitgereikt.

Emie Hendrikse besluit de vergadering met het lezen van een psalm uit: '25 Psalmen van Nu', waarna Wim Langbroek de aanwezigen bedankt voor hun inbreng en allen wel thuis wenst.

Willy Oostdijck

Bloemschikken

Op de woensdagavonden 5 en 19 nov., 3 dec. en in 2015 op 11 en 25 febr. en 11 mrt. gaan we weer bloemschikken onder leiding van Simon Nieuwkoop.
Plaats: de Vijverhof, aanvang 20.00 uur.
Het beloven weer gezellige avonden te worden. Komt u ook?



Evenals vorige jaren kunt u zelf bakjes en of tuinmateriaal meebrengen, maar er zijn ook voldoende verse bloemen en eventueel bakjes aanwezig.

Opgeven bij: Addy Roks (462254) of via: a.roks-kwist@kpnplanet.nl

Portret van een gemeentelid



Hoe lang ben je al lid van deze gemeente?
Sinds mijn geboorte, dus al 40 jaar.

Voel je je thuis in deze gemeente?

Ik voel me welkom. Ik ken heel veel mensen die ook lid zijn van deze kerk en dat geeft me een warm gevoel.

Wat spreekt je het meest aan in deze gemeente?

Het meeleven met elkaar. Dat heb ik altijd zo ervaren. Een kaartje sturen als iemand ziek is, even bij iemand langsgaan als het niet zo goed met hem gaat. Er is belangstelling voor elkaar. Het is toch anders dan bijvoorbeeld bij een sportclub.

Ben je ergens actief bij betrokken geweest in de kerk? Hoe heb je dat ervaren?

Ik ben 8 à 10 jaar taakgroep lid geweest in de taakgroep Kerk en Wereld. Ik vond het leuk om mee te doen met gedreven mensen die zich inzetten voor diaconale taken. Daardoor was ik actief betrokken bij de kerk en de mensen die daar kwamen. De laatste jaren ging er heel veel tijd zitten in het Samen-op-Wegproces en dat ging ten koste van het diaconale werk. Dat zal nu wel weer goed gaan.

Wat betekent het voor je om lid te zijn van de Protestantse kerk in Fijnaart?

De laatste tijd betekent het minder voor me dan voorheen. Het betekent nu voor me dat ik veel mensen ken die ook lid zijn en dat geeft een zekere verbinding.

Op welke manier wil je iets doen met je geloof en kan dat in deze gemeente?

Ik weet op dit moment niet zo goed wat ik wil doen met mijn geloof. Ik zou wel gesprekken willen voeren over waar je tegenaan loopt in het dagelijks leven. Dat zou kunnen met mensen van alle leeftijden, want ik wil graag van anderen leren.

Hoe ervaar je de kerkdiensten?

Ik ben nu al lang niet meer geweest, dus ik kan geen actueel antwoord geven. Ik vind het zo jammer dat ik in de kerk niet de mensen tegenkom met wie ik in het dagelijks leven contact heb. Het is een heel andere wereld dan die waarin ik de rest van mijn tijd doorbreng.

Welke plaats moet een kerk innemen in een dorp als Fijnaart en heeft onze kerk die plaats?

Ik denk dat de gemeenteleden die naar elkaar omzien ook belangstelling hebben voor mensen die geen lid van de kerk zijn en dat is heel fijn. Ik denk echter ook dat we veel hulpvragen niet zien. Hoe zien we wie ons nodig heeft? Veel mensen weten niet dat de kerk hulp kan bieden. Dat mag meer bekendheid krijgen, zeker jongeren weten dat niet.

Heb je suggesties of ideeën voor onze kerk?

De huidige traditionele dienst op zondagmorgen spreekt gelukkig zeer velen aan. Het lijkt mij goed om die vorm dan ook te laten bestaan, maar misschien kan er daarnaast ruimte zijn voor variatie en vernieuwing. Mij spreekt bijvoorbeeld een gespreksgroep over zingeving meer aan en de charismatische spreker op het picknickveld.

Is er nog iets dat je wilt doorgeven aan de lezers van Contactruimte?

We hebben een gemeente waarin heel veel gebeurt en door al die vrijwilligers kan de kerk blijven bestaan. Daar heb ik veel respect en waardering voor! Misschien dat ik binnenkort weer een keertje kom

Naschrift van de redactie:

In de volgende Contactruimte leest u een Portret van een gemeentelid met nieuwe vragen!

'Gemeentegids' en 'Kom in de kring' voortaan één boekwerk

Voor een goed overzicht en voor de duidelijkheid zal voortaan de gemeentegids en het boekje 'Kom in de kring' één boekwerk zijn. In het kader van missionair gemeentezijn ontvangen alle gemeenteleden dit boekwerk. Iedereen is dan zodoende op de hoogte van de organisatie Protestantse Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en de activiteiten die in onze gemeente plaats vinden. Of het nu gaat om deelname aan één of meerdere activiteiten, verhuizen, trouwplannen, geboorte, overlijden of zo maar om een bezoekje, in één oogopslag kunt u naast de relevante informatie ook de juiste contactpersoon en diens contactgegevens vinden. Heeft u bij het doornemen van 'Kom in de kring' / 'Gemeentegids' suggesties om het nog beter en duidelijker te maken, dan horen we dat graag. Binnenkort kunt u het boekwerkje tegemoet zien.

Wim Langbroek

PKN Fijnaart startweekend 13 en 14 september

Thema: vieren en verbinden

Op 13 en 14 september starten we met de aftrap voor een nieuw kerkelijk jaar.

Zaterdag 13 september van 14.00 - 16.00 uur op Sportpark de Fendert*):

Verschillende workshops waaronder:

- Bloemschikken;
- Schilderen;
- Penalty schieten;
- Workshop rondom het thema vieren en verbinden.

Voor alle kinderen is er een spelletjesparcours en ze kunnen cupcakes versieren. Om 16.30 uur start de voetbalwedstrijd kerkenraad tegen de jeugd.

Aansluitend is er vanaf 18.00 uur een BBQ bij het Trefpunt, Wilhelminastraat 64 (graag opgeven vóór 9 september bij emie74@live.nl).

Zondag 14 september om 10.00 uur kerkdienst in De Dorpskerk.

Na afloop bent u van harte welkom in de Vijverhof voor koffie/thee/limonade. Aansluitend is er een borrel. Er is kinderoppas.

U/jij komt toch ook? Mocht u vervoer nodig hebben, laat dit dan even weten.

We zijn nog op zoek naar mensen die een salade kunnen verzorgen voor bij de BBQ. (emie74@live.nl)

Tot ziens!

De startweekend commissie.

**bij slecht weer wordt uitgeweken naar de loods van de firma Langbroek Bouw, Eerste Kruisweg 8*



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten 29 juni t/m 17 augustus 2014

22-6	Zangdienst	€ 28,11
29-6	Onderhoudsfonds	€196,00
6-7	Onderhoudsfonds	€112,93
6-7	Kerk	€164,82
11-7	Huwelijksdienst	€168,80
13-7	Kerk	€205,38
20-7	Onderhoudsfonds	€186,14
27-7	Kerk	€ 90,38
3-8	Kerk	€127,52
3-8	Onderhoudsfonds	€108,95
10-8	Kerk	€191,67
17-8	Onderhoudsfonds	€152,49
24-8	Kerk	€118,76

Giften

Via mevrouw Van Nieuwenhuijzen 1 x € 50,-, via mw. Hendrikse 1 x € 10,-, gift niet-gemeentelid voor belangstelling Contactruimte 1 x € 20,-; gift via bank voor verbouwing kerk 1 x € 1.000,-; gift uit dankbaarheid/verjaardag 1 x € 91,-. Alle gevers hartelijk dank!

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mailadres: jaapdevrij@home.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Herinrichting kerkzaal e.d. De Dorpskerk

In de voorbije tijd is in De Dorpskerk veel werk verricht. Deze week, de laatste week van augustus, zijn we zo ver gevorderd, dat een groot deel van de kerkzaal weer kan worden schoongemaakt en kan worden ingericht, zodat vanaf 7 september a.s. de erediensten weer in De Dorpskerk kunnen worden gehouden.

Toch is er dan nog veel werk te verrichten ter plaatse van de entree. De garderobe en toiletten moeten nog verder worden gereed gemaakt. Een deel van de elektriciteitsinstallatie en verwarmingsinstallatie, als ook het nodige loodgieterswerk e.d. moet nog worden verricht. Ook zal nog een deel vloertegels moeten worden aangebracht. Nog wat aftimmerwerk, het nodige aan schil-

derwerk en verder wat kleinere klussen moeten worden gedaan. Het is onze wens dat veel werk door vrijwilligers wordt verricht, dus zal het een en ander het nodige aan tijd kosten, maar er wordt zodoende heel veel geld bespaard. Het is dan ook vanaf deze plaats dat ik bij voorbaat namens de kerkrentmeesters en kerkenraad u als vrijwilliger, maar ook u die een extra geldelijke bijdrage er voor over heeft, heel hartelijk wil bedanken. Met uw hulp zijn we al zover met de werkzaamheden gekomen.

Om de erediensten nu al in De Dorpskerk te gaan houden is mogelijk omdat het schilderwerk, dat ook een in een groot deel van de vakantieperiode is doorgegaan, aan wanden en plafonds voor het overgrote deel gereed is. Tijdelijk verwijderde banken zijn weer teruggeplaatst, de gordijnen zijn schoon en gestreken, weer opgehangen. De verlichting is weer teruggeplaatst, als ook na wat aanpassingen de geluidsinstallatie en de data-installatie. De bestaande kussens zijn, wat ons betreft tijdelijk, teruggelegd. Het is, zoals u weet, onze wens de zitkussens te vernieuwen. We willen eerst onze financiële mogelijkheden daartoe weten. We hopen dit voor een groot deel uit het jaardagsfonds te kunnen bekostigen.

Zoals hierboven aangegeven moeten dus nog diverse werkzaamheden worden verricht en mocht u in de gelegenheid zijn en met anderen iets moois tot stand willen brengen, dan zouden wij het zeer op prijs stellen dat u uw steentje bijdraagt. U sluit zich aan bij een fijne ploeg met mensen die al het nodige aan werkzaamheden hebben verricht. Schroom niet en sluit u zich a.u.b. bij hen aan.

De volgende werkzaamheden, waarvoor u zich kunt aanmelden, zijn nog aan de orde:

- Helpen de beschadigingen aan de banken weg te werken.
- Regelmatig divers schoonmaakwerk, dit mede in overleg met de koster.
- Stijl- en regelwerk wanden en plafonds bij entree-garderobe.
- Hulp bij diverse door vakmensen uit te voeren werk op het gebied van timmerwerk e.d.
- Aanbrengen wandtegels in de toiletten.
- Divers schilderwerk en verdere afwerking aan wanden en plafonds garderobe en toiletten.
- Divers werk op het gebied van electra en gawalo.
- En....in overleg met de vrijwilligers verzorgen van koffie, koek e.d.

We zouden uw hulp zeer op prijs stellen en zien uw aanmelding met spanning tegemoet. Het is zeker nog niet te laat en **vele handen maken licht werk en de kosten blijven zo laag mogelijk!**

Bij voorbaat dank ik u namens kerkrentmeesters en kerkenraad zeer.

Met vriendelijke groet, Wim Langbroek, 0168-462132



TAAKGROEP KERK en WERELD

18-5	Diaconie	€ 131,65
25-5	Liliane Fonds	€ 244,21
29-5	Diaconie	€ 49,65
1-6	Stg. De Hoop	€ 122,80
8-6	Zendingscollecte	€ 202,43
15-6	Werelddiaconaat	€ 226,73
22-6	Diaconie	€ 263,93
29-6	Jeugdwerk	€ 209,42
6-7	Stg. Hoom	€ 131,19
13-7	Diaconie	€ 271,96
20-7	Kindernevendienst	€ 125,24
27-7	Ouderenwerk	€ 137,97
3-8	Diaconie	€ 150,50
10-8	Kerktelefoon	€ 129,51
17-8	Zomerzending KIA diaconie	€ 168,33
24-8	Zending fam. Saane Gambia	€ 123,20

Vredesweek 2014

Ook dit jaar wordt er door de diverse kerken in Nederland stilgestaan bij de Vredesweek. Zeker in deze tijd lijkt het thema vrede actueler dan ooit. In Standdaarbuiten willen we, samen met de Katholieke Kerk, aandacht aan deze week schenken.

Op zondagmiddag 21 september zal om 15.00 uur een Vredesbijeenkomst worden gehouden in de Protestantse kerk aan de Havenstraat (Standdaarbuiten).

De heer Dion van den Berg van Pax Nederland zal een lezing houden met als thema "Wapen je met Vrede".

Na de lezing zullen door kinderen vredesballonnen met vredeswensen worden opgelaten. Er is koffie en fris met wat lekkers.

De middag wordt afgesloten met een oecumenische Vesperdienst om 17.00 uur waaraan o.a. ds. De Ronde zijn medewerking zal verlenen.

De bijeenkomst is voor jong en oud. U bent van harte welkom.

Namens het projectteam "Omzien naar elkaar",
Wim de Loome en Colinda van der Steen

Oecumenische Projectgroep 'Omzien naar elkaar'

VREDESLEZING 2014

zondag 21 september

15.00 uur

Protestantse kerk

Havenstraat Standdaarbuiten



De lezing wordt uitgesproken door Dion van den Berg,
ambassadeur van de Vrede en senior beleidsadviseur bij PAX
(voorheen Pax Christi / IKV).

Na de lezing:
oplaten Vredesballonnen met Vredeswensen
17.00 uur Vredesvesper



Ook de boekentafel wil present zijn op de startzondag: 14 september. U kunt bij ons de nieuwe Jongerenbijbel inzien en informatie krijgen over het boek "Bijbelse uitdrukkingen".

Er is verder ruime keuze in kinderboeken, gedichtenbundels en bijvoorbeeld boeken voor pastoraat.

Van de nieuwe liedboeken hebben we vier verschillende uitvoeringen te koop en ter inzage. De volgende boekentafel staat gepland voor 5 oktober.

Steek uw licht eens op bij de boekentafel.

Nel G., Nel B. en Bep

AGENDA

3 sept.	14.15 uur:	Ouderensoos
8 sept.	20.00 uur:	Taakgroep Beheer, Vijverhof
9 sept.	19.45 uur:	Vergadering moderamen, Vijverhof
13/14 sept.		STARTWEEKEND
15 sept.	19.30 uur:	Zangkring
17 sept.	14.15 uur:	Ouderensoos
18 sept.	15.30 uur:	Bijbelgespreksgroep
23 sept.	19.45 uur:	Vergadering kerkenraad, Vijverhof
29 sept.	19.30 uur:	Zangkring

DIVERSE MEDEDELINGEN



Bij de startzondag, 14 september, kunt u een handtekening zetten onder een petitie voor vrije meningsuiting in Turkije. Helaas is er nog steeds geen mogelijkheid om een actie te gaan voeren voor de verdreven christenen en yezidi's in Noord-Irak. Dit komt omdat de terreurorganisatie IS geen aanspreekpunt heeft. Amnesty doet wel grondig onderzoek naar de gebeurtenissen in de omgeving van Iraaks-Koerdistan en natuurlijk ook naar de treurige situatie in Israël en de Gazastrook. Als u op de hoogte wilt blijven van het werk voor de mensenrechten, kunt u terecht op internet: www.amnesty.nl.

Bep Rosing



De Bijbel in Gewone Taal komt eraan

Begin oktober 2014 verschijnt er een nieuwe vertaling van de Bijbel, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap: de *Bijbel in Gewone Taal*.

Het is een vertaling uit het Hebreeuws en Grieks, in gewone taal, de taal die we allemaal gebruiken. Het doel is om de Bijbel begrijpelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Begrijpelijkheid staat voorop bij deze vertaling. De woorden zijn bekend. De zinnen zijn niet te lang. En de tekst is altijd duidelijk. Moeilijke begrippen worden toegankelijk onder woorden gebracht.

De *Bijbel in Gewone Taal* biedt lezers op een nieuwe manier toegang tot de teksten. De gewone taal van deze bijbel spreekt de lezer op een directe manier aan. Juist door de gewone woorden kunnen mensen zich vertrouwd voelen met de tekst en met de tekst in contact komen.

De *Bijbel in Gewone Taal* is geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, kennis of achtergrond. Iedereen kan de teksten lezen en begrijpen, iedereen kan meedoen. Zo kunnen meer mensen ervaren wat de Bijbel vandaag te zeggen heeft.

De *Bijbel in Gewone Taal* is verkrijgbaar vanaf 2 oktober. Kijk voor meer informatie op www.bijbelingewonetaa.nl

Contactpersoon: Nel Blok en Anneke Endepoel



TE GER!

Toegang **GRATIS**

Vakantie Bijbel Club

Gezellig knutselen, zingen, spelletjes doen, mooie verhalen horen, de sketch, poppenkast en natuurlijk pannenkoeken eten.

Wanneer: in De Herfstvakantie:
Woensdag 22 oktober van 10 tot 12.00 uur
Donderdag 23 oktober van 10 tot 12.00 uur
Vrijdag 24 oktober van 10 tot 13.00 uur (met spel en pannenkoeken eten)
Vanaf 12.30 zijn ouders, opa's en oma's van harte welkom om wat te horen/zien van wat de kinderen gedaan hebben!

Waar:
In Het Trefpunt, Wilhelminastraat 66 te Fijnaart. Tel. 0168-463326

Wie:
Iedereen van 4 tot en met 12 jaar is van harte-welkom

Voor informatie:
Gerda van Dorp
(jeugd@pknfijnaart.nl)

(Ingezonden mededeling)
GEREFORMEERDE KERK ZEVENBERGEN
Missionair team Spirit 7'bergen

Carel ter Linden: 11 november 2014, 20.00 uur

Thema: 'WAT DOE IK HIER IN GODSNAAM?' Een zoektocht.

Carel ter Linden komt op 11 november naar Zevenbergen. Hij zal daar in de Gereformeerde PKN kerk spreken over zijn boek 'Wat doe ik hier in godsnaam'. Na de pauze is er gelegenheid tot gesprek over de inleiding van Ter Linden.

Meestal vraagt men aan een predikant niet wat hij zelf gelooft, al kan dat in zijn preken en gebeden wel doorklinken. Uitgever De Arbeiderspers vroeg hem op deze vraag in te gaan. 'Wat gelooft u zelf, of wat gelooft u niet (meer)? Wat zou u aan uw kinderen kunnen en willen doorgeven?' Hij gaf aan dit verzoek gehoor met het schrijven van een nieuw boek.

Hij schetst daarin de geest van een nieuwe tijd waarin het geloof veel minder gedijen kan. Hij bekent ook zelf geen verbinding meer te kunnen leggen tussen de God die in de bijbel aan het Woord is en die de mens de weg wijst hoe te handelen, en het hele proces van de evolutie met al zijn schoonheid maar ook met zijn bittere en wrede kanten (natuurrampen, ziekten).

De gedachte aan een schepper, uit wiens hand dit alles is voortgekomen, is hem vreemd geworden. In zijn ogen is 'God' een gééstelijke werkelijkheid, wiens stem hoorbaar wordt in het optreden van de profeten van Israël tot en met Jezus, als een appel tot humaniteit te midden van een raadselachtige en soms vijandige wereld. Een stem, niet los te denken van wat het volk zelf in een lange ontwikkeling aan inzichten over het leven heeft opgedaan.

Het verhaal van Carel ter Linden geeft zijn zoektocht weer en de vraag is: Wat kan de moderne mens, als gevolg van de maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen, laten vallen en wat moet er worden vastgehouden als het om geloof gaat?

I.v.m. de beschikbare ruimte is aanmelding noodzakelijk.

Info en aanmelding: spirit7bergen@gmail.com
Aanmelden voor 9/11

Locatie: Gereformeerde kerk, Stationsstraat 2, Zevenbergen

Bijbelleesrooster voor de maand september 2014

1 september	Spreuken 6:12-19	Wees betrouwbaar
2 september	Spreuken 6:20-35	Vreemdgaan is gevaarlijk
3 september	Spreuken 7:1-27	Laat je niet verleiden
4 september	Psalm 119:81-88	Smachten naar redding
5 september	Matteüs 17:1-8	Feest van herkenning
6 september	Matteüs 17:9-13	Elia en Johannes
7 september	Matteüs 17:14-23	Zwakke en kracht
8 september	Matteüs 17:24-27	Belasting betaald
9 september	Matteüs 18:1-9	Belangrijkheid
10 september	Matteüs 18:10-20	Bereiken en aanspreken
11 september	Psalm 119:89-96	(On)eindigheid
12 september	Matteüs 18:21-35	Vergevingsgezindheid
13 september	Matteüs 19:1-9	Huwelijksbescherming
14 september	Matteüs 19:10-15	Kinderzegen
15 september	Efeziërs 1:1-6	Voorbestemd
16 september	Efeziërs 1:7-14	Gemerkt
17 september	Efeziërs 1:15-23	Dankbaarheid
18 september	Matteüs 19:16-22	Hoe word je rijk?
19 september	Matteüs 19:23-30	Door het oog van een naald
20 september	Matteüs 20:1-16	Ter elfder ure
21 september	Matteüs 20:17-34	Omggaan met macht
22 september	Efeziërs 2:1-10	Opstanding
23 september	Efeziërs 2:11-22	Medeburgers en gezinsleden
24 september	Efeziërs 3:1-13	Vrije toegang
25 september	Efeziërs 3:14-21	Perspectief
26 september	Ezechiël 18:1-13	Eigen verantwoordelijkheid
27 september	Ezechiël 18:14-20	(On)geloof is geen erfgoed
28 september	Ezechiël 18:21-32	Wie is onrechtvaardig?
29 september	Ezechiël 19:1-14	Leeuwin en wijnstok
30 september	Ezechiël 20:1-12	Goede raad is duur