

OVERDENKING

Wees gegroet, gij eersteling der dagen

(Liedboek 1973, Gezang 221)

1.

*Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten, zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee van der zaalgen sabbatsvreë!*

2.

*Op uw woord, o Leven van ons leven, werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes uitgedreven, treden we uit ons zondengraf.
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerpen, in uw kruisdood meegekruisigd
sterven,
en herboren - opgestaan, achter U ten hemel gaan!*

3.

*In uw hoede zijn wij wèl geborgen, en schoon eerlang 't oog ons breek',
open gaat het op de grote morgen na deez' aardse lijdensweek.
Welk een dag der ruste zal dat wezen, als we onsterfelijk, uit de dood verrezen,
knielen voor uw dankaltaar! Amen, Jezus, maak het waar!*

Het is een van de bekendste paasgezangen, al langer dan honderd jaar staat het in de gezangenboeken. Schrijver is dominee-dichter Jan Jacob Lodewijk ten Kate, die leefde van 1819 tot 1889. U kent hem allemaal. Hij dichtte ook: 'De Heer is mijn Herder'. Het lied 'Wees gegroet', zo schreef Ten Kate, werd geschreven 'om op Steenbeek te zingen, en overal waar men de liefde van Jezus kent'. Steenbeek was een opvanghuis voor uit de gevangenis ontslagen en aan de prostitutie ontrukte meisjes en vrouwen. Het huis stond in Hemmen, bij Zetten. In dat huis, in 1848 geopend door ds. Otto Heldring, werden elke avond korte huisdiensten gehouden die op zondagavond werden geleid door ds. Heldring zelf. Voor die diensten schreef hij liederen zoals dit paaslied.

Eersteling

Het is een loflied op de eersteling. De eersteling in twee betekenissen. De eerste dag van de week én de eersteling, Jezus Christus. Op de eerste dag van de week, toen de sabbat voorbij was, de sabbat, de zevende dag, gingen de vrouwen naar het graf. Op de eerste der dagen. Die eersteling, is niet alleen een dag. Het is, in dit lied, ook Jezus Christus. Hij die dood was, zie, Hij leeft. Hij is de eerste, de eersteling, 'bij wiens licht de macht der hel verslagen, en de dood vernietigd is'.

Parachutist

Couplet twee is kloek geformuleerd. 'Op uw woord, o Leven van ons leven, werpen wij ons doodskleed af'. Op uw woord. Ja, het geloof rust in de proclamatie van het woord. De dichter denkt weer aan het paasverhaal, aan Jezus die op die eerste ochtend de windselen aflegde, zijn doodskleed. En nu wij! Het is wel krachtige taal. Ook Paulus spreekt in die stijl, als hij zegt: 'Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten'. Of als hij schrijft 'Doe de nieuwe mens aan'. Je leest het en je denkt, hoe is dat ooit mogelijk? Laten we maar gewoon zeggen: van ons uit is het ook niet mogelijk. En toch durft de dichter het aan: 'Door de kracht uws Geestes uitgedreven, treden we uit ons zondengraf'. In Hem en door Hem. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 6. Met Hem sterven om met Hem op te staan. Als een beginnend parachutist die zich vastklampt aan een ervaren springer en zo de sprong maakt. 'In uw kruisdood meegekruisigd sterven'. Vanwege Hem, de eersteling, Jezus Christus.

Gebed

Geweldige woorden. Maar, zegt u, wij in ons leven, wat betekent het voor ons. Wij die zuchten onder de machten van zonde, ziekte en dood. Wat zie je ervan, van Pasen. In onze wereld, in je eigen leven. Het tweede deel van het eerste couplet is dan ook een gebed. 'Here Jezus, trooster aller smarten, zon der wereld, schijn in onze harten'. De lofzang van Pasen zal altijd worden gevolgd door een bede. We kunnen niet anders dan elke dag beginnen met dat gebed. 'Deel ons zelf de voorsmaak mee van der zaalgen sabbatsvree'. Dat ik hier op aarde al iets mag ervaren van de toekomst die wacht, van vrede en vreugde, die ik eens volkomen zal ervaren. Dat is couplet drie waarin de dichter zich niet meer kan inhouden. 'In uw hoede zijn wij wèl geborgen, en schoon eerlang 't oog ons breek', open gaat het op de grote morgen na deez' aardse lijdensweek'. 'Welk een dag der ruste zal dat wezen, als we onsterfelijk, uit de dood verrezen, knielen voor uw dankaltaar! Amen, Jezus, maak het waar!' Een leven van danken en loven, zo zal het zijn.

2014

Jan Jacob Lodewijk ten Kate dichtte honderdvijftig jaar geleden een lied. Voor de meisjes en vrouwen in een opvangtehuis in Hemmen. Voor ons in 2014. Een lied voor Pasen en daarna. Over de eersteling, de eerste dag. Over de Eersteling, die hel en dood overwon. Doe je doodskleed af, treed uit je zondengraf. En leef, in zijn hoede wèl geborgen.

Het lied eindigt, weer, met een gebed. 'Amen, Jezus, maak het waar!'

Ds. Van der Sterre

KERKDIENSTEN

4 mei Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Gerefomeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Na afloop koffie drinken</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	M. Kruis
Gastheer / gastvrouw	A. Elzerman
Collecte Rondgang	1e Diaconie 2e Kerk
Uitgang	Onderhoudsfonds

11 mei Moerdijk FM: PKN, Fijnaart

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>FLAME en Meetingpoint; Na afloop koffie drinken</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	W. Langbroek
Gastheer / gastvrouw	E. Hendrikse
Collecte Rondgang	Onderhoudsfonds
Uitgang	Kinderkoor Mwangaza

12 mei – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre

18 mei Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Doopdienst; Na afloop koffie drinken; Boekentafel</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	P. de Lange
Gastheer / gastvrouw	H. Keijzer
Collecte Rondgang	Kerk
Uitgang	Diaconie

25 mei Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Jeugd en Gezinsdienst; Na afloop koffie drinken</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur:	Zangdienst in De Ontmoetingskerk: Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	W. de Loome
Gastheer / gastvrouw	H. Knook
Collecte Rondgang	Liliane fonds
Uitgang	Onderhoudsfonds

29 mei - Hemelvaartsdag

10.00 uur:	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	S. Vormeer
Gastheer / gastvrouw	D. Konings
Koster	H. van der Kemp
Collecte Rondgang	Diaconie
Uitgang	Kerk

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
4 mei	??	Saskia
11 mei		FLAME
18 mei		Susanne en Myrthe
25 mei		Nicky (<i>alleen jongste k.</i>)

	PPT-dienst	Beamerdienst
4 mei	Jeroen	William
11 mei	Ad	Léander of Bert
18 mei	Jan	Bert of Léander
25 mei	Jeroen	Peter
29 mei	<i>Hemelvaartsdag/ Ontmoetingskerk</i>	-----

	Bloemendienst	Organist
4 mei	Nel Goudriaan	Dick van der Giesen
11 mei	Riet Verhagen	Ad van Sprang
18 mei	Janita Bom	Johan van der Steen
25 mei	Fred Luijk	Dick van der Giesen <i>Zangdienst: Johan v.d. Steen</i>
29 mei (HV)	Adri de Vrij	Ad van Sprang

Wat wordt bedoeld met PPT-dienst?

Op de gemeenteavond van 8 april werd gevraagd wat 'PPT' inhoudt. PPT staat voor Powerpoint (PPT afgekort), een 'stuk gereedschap' waarmee we de presentaties maken die we dan zondag in de kerk projecteren op de muur. Het programma Powerpoint bestaat uit dia's die we kunnen vullen met tekst, plaatjes, notenbalken enz. De schriftlezingen worden overgenomen van de website van het NBG. Die teksten worden dan geplakt in de betreffende dia en op juiste lettergrootte gebracht. Zo ook met de dia's met notenbalken. Ook die hebben we 'op voorraad' en is het dus weer een kwestie van 'knippen en plakken'. Helaas hebben we van het Nieuwe Liedboek nog geen gegevens. We moeten daarom de teksten gewoon overtypen en u begrijpt dat dat dan wat meer tijd vraagt. Doordat we nu de nodige ervaring hebben opgedaan, kost het maken van een gewone presentatie nu ongeveer een uur tijd. Dat was in het begin wel anders, toen waren we soms 2 à 3 uur bezig! Hopelijk is dit voldoende uitleg en is er een beetje duidelijkheid geschapen.

Het PPT-team

(Tiny Bienefelt, Ad van der Boon, Edward Goudriaan, Jeroen van der Most, Jan Nieuwenhuizen)

TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN



Uit de pastorie

Zondag 4 mei

Deze 2^e zondag na Pasen draagt in de traditie van de kerk de latijnse naam 'Misericordia Domini'. Dat betekent 'de barmhartigheid van de Heer' en daar mogen we dus op vertrouwen. In die dienst lezen we een gedeelte uit 1 Petrus, een brief in het Nieuwe Testament die uitlegt waarom de opstanding van Jezus zo belangrijk is voor ons. God gedacht zijn zoon door hem op te wekken en dat houdt in dat er hoop is voor deze wereld. Levende hoop.

4 mei is tevens de dag waarop we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog gedenken. In Fijnaart gebeurt dit in de oecumenische bijeenkomst met diaken M. Bastiaansen die om 19.00 uur begint in de R.K. kerk. Het thema is dit jaar 'Als wij niets doen...'. In Standdaarbuiten is er eveneens een herdenkingsbijeenkomst.

Op 11 mei en 18 mei zal ds. J.H. van der Sterre voorgaan in de diensten.

Zondag 25 mei is er weer een jeugddienst die samen met de jongeren wordt voorbereid. Voor mooie liederen, een boeiende boodschap en een actueel thema wordt gezorgd. Dan kunt u/jij niet ontbreken! 11 mei is er voor de tieners trouwens Meeting Point en dan willen we alvast nadenken over het thema van de jeugddienst. Jij komt toch ook!

25 mei is er 's avonds een zangdienst in de Ontmoetingskerk. Een tijdje terug hebben we nagedacht over de vormgeving en voortgang van deze maandelijkse zangdiensten. Bent u hier nog niet (vaak) geweest, dan zou u dat (weer) eens moeten proberen! Zoals de naam al aangeeft ligt de nadruk op samenzang en muziek. Verder is er een korte meditatie. U kunt deze keer van tevoren op een briefje inleveren welk lied u zou willen laten zingen. Daar wordt dan in de dienst een keuze uit gemaakt.

Gezegende diensten toegewent.

Met een groet van genade en vrede,

Ds. Franc de Ronde

Pastoralia (wijken 2, 3 en 4)

- Op 6 april zijn gedoopt: Eva Ariana Maris en Ruben Berend Leinenga. Wij feliciteren de ouders en natuurlijk ook de trotse zussen. Dat Eva en Ruben mogen opgroeien in geloof, hoop en liefde.

- Op vrijdag 9 mei trouwen Sjoerd Kuin en Nicky van Dam. Om 14.00 uur vindt de huwelijksdienst in de Ontmoetingskerk plaats. Wij feliciteren Sjoerd en Nicky van harte en wensen hun Gods zegen toe.

- Op vrijdag 16 mei trouwen Peter Kleinloog en Anneke Bom in Serooskerke en daar zullen ze ook de zegen over hun huwelijk vragen. We wensen Peter en Anneke, samen met hun kinderen Jelle en Bo, een heel mooie dag.

- Dhr. C. Knook, Molenstraat 95, heeft betere en mindere dagen. Van de thuiszorg en zijn vrouw en de kinderen ontvangt hij de hulp die hij nodig heeft.

- Dhr. C.O. van Beek, Molenstraat 117, verblijft voor revalidatie in de 7 Schakels.

- Dhr. J.A. van Poortvliet, Molenstraat 54, heeft een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen, maar is nu weer thuis, waar zijn zus en zwager hem tot steun zijn.

- Mw. Els Verhagen, Hazebrouckstraat 26, heeft net een ingreep aan haar rug ondergaan ter bestrijding van pijnklachten.

- Mw. Ineke Stam, In den Boomgaert 4, 4731ZV Oudenbosch, is geopereerd aan haar bovenbeen.

- Dhr. A. Strootman, Ooievaarspad 2, moest naar Groningen voor een operatie. De komende tijd moet hij nog rust houden.

- Dhr. P. Verhagen, Torenavalkstraat 14, is van het Erasmus M.C. overgebracht naar het Franciscus Ziekenhuis.

- Dhr. A. Nouwen, Rembrandtstraat 10, heeft hartklachten en wordt binnenkort gecatheteriseerd.

- Mw. Sj. Hofma, Oude Heijningsedijk 123, moest vanwege bijwerkingen van de chemobehandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Inmiddels is ze weer thuis. Het zijn moeilijke tijden voor de fam. Hofma, omdat gelijktijdig met Sjoukje ook haar man Max onder behandeling is.

- Dhr. J. de Kok, Oude Heijningsedijk 167, verblijft nog in de Weihoek.
- Mw. A. Zegelaar-Hartmans, Oude Heijningsedijk 171, is weer thuis gekomen uit de Weihoek.

Ds. F.C. de Ronde

Pastoralia (wijk 1 en 5)

- Mw. P. Bos - van de Meeberg (Kerkring 55) brak een been en werd daaraan geopereerd in het ziekenhuis. Ze is weer thuis.
- Mw. E. Nieuwkoop - Hartvelt (Fendertshof, Kompas) maakte slechte dagen door. Op dit moment lijkt het weer wat beter te gaan.
- Mw. D. Verhage-Heldoorn (Edv. Griegstraat 19) revalideert nog steeds in Wiekendaal in Roosendaal.

- Sinds de vorige *Contactruimte* zijn overleden: op 26 maart dhr. Han van der Mast; op 28 maart dhr. Piet Baas en op 6 april dhr. Cees van der Zande. De In Memoriams vindt u hieronder.

Ds. J.H. van der Sterre



WIJ GEDENKEN

Op woensdag 26 maart is geheel onverwacht **Han van der Mast** overleden in de leeftijd van drieënzestig jaar.

Johannes Philippus van der Mast, die geboren werd op 13 mei 1950, was een man met vele talenten. Een mensenmens was hij. Zorgzaam en attent, voor zijn vrouw, kinderen en kleinzoon, maar ook voor vele anderen die hij op zijn levensweg is tegen gekomen. Van huis uit was hij elektrotechnicus. Hij had ook gevoel voor taal. Hij kon je verrassen met humoristische woordspelingen. Hij kon goed fotograferen en was geïnteresseerd in geschiedenis. Zijn grootste liefde was evenwel de kerkmuziek. De Protestantse Gemeente te Fijnaart is hem veel dank verschuldigd. Niet alleen was hij jarenlang organist en cantor in De Ontmoetingskerk en later in De Dorpskerk, zijn naam zal altijd verbonden blijven aan het Witte-orgel in de Ontmoetingskerk, een van de mooiste orgels van Noord-West-Brabant, dat dankzij zijn, ook technische, inzet aangekocht en tot klinken gebracht kon worden.

In de afscheidsdienst, waarin collega en vriend Dick van der Giesen Hans orgel bespeelde, zong de cantorij de Zegenbede die Han lief was en die Han vaak gedirigeerd heeft: 'God zal met je meegaan'.

Moge de Eeuwige meegaan met Bep, Janneke, Stefan, Bert, Laura en kleinzoon Chevy, als lamp voor hun voet en arm om hun schouder.

Ds. J.H. van der Sterre

Op zondag 6 april is overleden **Cornelis Petrus van der Zande** in de leeftijd van zevenentachtig jaar. Hij werd geboren op 21 februari 1927 op de Kwartiersedijk waar zijn vader, nu meer dan honderd-en-een jaar geleden, als wagenmaker aan de slag ging. Onder leiding van Cees en twee van zijn broers, verplaatste zich de aandacht steeds meer naar bouw- en aannemingsactiviteiten, die vooral sinds de jaren van de Wederopbouw een grote ontwikkeling doormaakten.

De leden van onze gemeente kenden Cees van der Zande ook op een andere manier. Namelijk als echtgenoot van Corrie van Dueren den Hollander. Corrie die, na het overlijden van Cees' eerste vrouw Riet, lange jaren een zorgzame en lieve 'hulpe tegenover' voor Cees is geweest. Weldadige jaren zijn hun geschonken.

Ook wat betreft het geloof kon Cees, die van huis uit rooms-katholiek was, het met Corrie prima vinden. Van harte leefde hij als 'gast' mee met onze gemeente. Weinigen waren zo trouw in de kerkgang als zij. In de oecumenische uitvaartdienst hebben we gelezen van het huis op de rots, het fundament waarop ook Cees van der Zande zijn huis had gebouwd. Moge God hem een plaats bereiden in het huis met de vele woningen.

We bidden dat God Corrie, zoon en schoondochter Kees en Loes en de klein- en achterkleinkinderen met zijn troost nabij moge zijn.

Ds. J.H. van der Sterre

Op vrijdag 28 maart overleed onze broeder **Pieter Baas** op de leeftijd van 77 jaar. Na een ziekenhuisopname verbleef hij voor revalidatie in de Weihoek en daar is hij in zijn slaap overleden. Ruim 47 jaar is hij getrouwd geweest met Dicky van der Panne en zij kregen 6 kinderen: Miranda, Pieter, Marco, Arjan, Thirza en Aline.

Piet groeide op in Gouda in een gezin met een oudere en een jongere zus. Hij werkte aanvankelijk in de zaak van zijn vader en werd later vertegenwoordiger in kruidenierswaren.

In 1980 verhuisde het gezin vanuit Bergambacht naar Oude Molen waar Piet werkzaam was voor Cash en Carry als inkoper en terreinbeheerder.

Piet was een actieve en gedreven man, die ook van anderen volledige inzet verwachtte. Zijn genegenheid voor zijn dierbaren toonde hij het liefst door de helpende hand te bieden en allerlei klussen tot een goed einde te brengen.

De laatste jaren van zijn leven had Piet te kampen met toenemende benauwdheid. Het was voor hem moeilijk dat hij nog zo weinig kon. Veel plezier beleefde hij aan de kleinkinderen en zij aan hem. Rust en zekerheid vond Piet in het geloof dat een mens mag leven van Gods genade.

In de afscheidsdienst die donderdag 3 april is gehouden, hebben we zijn leven herdacht. We stonden stil bij woorden uit Hebrreeën 4 over een Heer in de hemel die in alles met ons meevoelt. Dat zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen dat nu mogen ervaren.

Ds. F.C. de Ronde

Hartelijk dank

Uw aanwezigheid, medeleven, de vele kaarten en belangstelling zijn voor ons een grote steun geweest na het overlijden van onze zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder ANNA DEN HOLLANDER, weduwe van Govert Bastiaan de Gast. Wij willen u hiervoor hartelijk danken.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen



Verhuisd

Mw. K. Tolenaars, Deventerstraat 2B > Vermeerstraat 29 4793AC Fijnaart.
Fam. J.P. Kannekens, Koolmees 5, 4793HJ > Koolmees 29, 4793 HJ Fijnaart.
Fam. A.P. Verhagen-Frijters, Wilhelminastraat 32, 4793EP > Kadedijk 62, 4793GC Fijnaart.

Nieuw ingekomen

Dhr. W.A. Sanstra, Flierstraat 94, 4926AE Lage Zwaluwe > Vermeerstraat 29, 4793AC.

Dhr. J. Konijnendijk, Lijsterbesstraat 15, 3284XM Zuid-Beijerland > Groeneweg 2, 4794RP.

Dhr. J.W.A. Blom, Monnikenmoer 3, 4714HR Sprundel > Pastoor Reijnsstraat 27, 4758AT Standdaarbuiten.

Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze gemeente.

Vertrokken

Dhr. J. Pannekoek, Koolmees 29, 4793HJ > President Hopstakenlaan 25, 4741DB Hoeven.

Mw. M.C. Geskus – de Vries, Kadedijk 10A, 4793GB > Gerardushof 26, 4744BD Bosschenhoofd.

Perforatie

Mw. E. Schreuders – van Dam, Kerkring 125, 4793ES naar de Hervormde gemeente te Klundert.

80+ verjaardagen

16 april mw. J. Langeweg-Vermeulen, Kerkring 47, 4793ES

4 mei Mw. C van Helden – Konings, Kerkring 62, 4793ES

6 mei Mw. L.J.M. Korteweg – Flikweert, Kreekweg 1A, 4794ST.

8 mei Dhr. C.H. Nieuwkerk, Brabantse Bellefleur 13, 4793KC.

11 mei Mw. C. Boluijt – Ardon, Jan Punthof 91, 4793GT.

11 mei Dhr. J. de Kok, Oude Heijningsedijk 167, 4794RE.

12 mei Dhr. R.S. Brandenburg, Statietjalk 18, 4617GN Bergen op Zoom.

12 mei Mw. A.A. Scheepers – de Bruin, Markweg Noord 1, 4794SP

16 mei Dhr. E.C. Hoek, Langs de Kreek 4, 4793BG.

18 mei Dhr. C. Sneep, Kerkring 83, 4793ES.

18 mei Dhr. A. van Doorn, Oude Heijningsedijk 227, 4794AK.

20 mei Dhr. J. Knook, Fazantstraat 18, 4793GV.

23 mei Mw. C. Noordijk, Kadedijk 39, 4793GA.

26 mei Mw. C.A.L. Nieuwkerk – Voogd, Jan Punthof 49, 4793GS.

28 mei Mw. A. Knook – Huijzers, Jan Punthof 109, 4793GT.

30 mei Mw. J.J. Moerland van Mourik, Eksterstraat 27, 4793GW.

31 mei Dhr. D.W. van de Ree, Jan Punthof 71, 4793GS.

Huwelijksjubilea

25 jaar:

12 mei echtpaar De Vos–Otto, de Polderstraat 9, 4794AP

20 mei echtpaar Polak-Machielse, Oude Veiling 3, 4793CZ

29 mei echtpaar Rijnart-de Rooij, Markweg-Zuid 29, 4794SN

50 jaar:

22 mei echtpaar Nieuwkoop-Moerman, Wielerstraat 16, 4793DA

55 jaar:

2 mei echtpaar Driesprong-van Elsäcker, Eksterstraat 14, 4793GW

Wij wensen u Gods zegen toe op uw verdere levensweg, dat Hij u nog lang voor elkaar en anderen mag sparen.

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag e.d., geeft u dat dan door aan de redactie.

Van de KERKENRAADSTAFEL



Verslag vergadering kerkenraad op 1 april 2014

De voorzitter opent de vergadering met lezing uit Mattheus 24 vers 1-14 en gebed.

Vervolgens wordt stilgestaan bij het plotselinge overlijden van de heer Han van der Mast, die gedurende vele jaren organist was in de Gereformeerde Kerk en later ook in De Dorpskerk. Met name op orgelgebied had dhr. Van der Mast een grote inbreng en legde hij een nauwe betrokkenheid aan de dag. Daarnaast leidde hij de cantorij. De voorzitter wenst zijn echtgenote en verder familie veel moed, kracht en bovenal Gods nabijheid toe.

Ter nagedachtenis aan Han wordt een minuut stilte in acht genomen.

Medegedeeld wordt dat het Interkerkelijk Koor zal zingen in de diensten van 13 april (De Dorpskerk), 24 augustus (plein RK-kerk) en 24 december (Kerstdienst).

In de eredienst op 13 april wordt Marion Kruis bevestigd als wijkouderling, als taakgroepleden worden voorgesteld Léander van Holten, Marloes Stoop en Leny Vogelaar. Huibert Knook heeft zich bereid verklaard in functie te blijven tot een opvolger is gevonden. Tiny Bienefelt moet vanwege gezondheidsproblemen haar taak als scriba neerleggen. Willy Oostdijck is bereid aan te blijven tot er een nieuwe scriba zal zijn. Taakgroep Kerk en Wereld heeft nog een vacature taakgroep lid.

Benoeming nieuwe leden Stichting Beheer Jan Punt Gelden is het volgende agendapunt. Voorgedragen worden Léander van Holten namens Kerk & Wereld, Wim de Looime namens Pastoraat en Huibert Knook namens Beheer. Zij nemen hun benoeming aan.

Een aanvraag voor huwelijksbevestiging en –inzegening is ontvangen van Peter Kleinloog en Anneke Bom op 16 mei a.s. in Scharendijke door ds. De Ronde. De kerkenraad stemt in met het verzoek voor deze huwelijksinzegening.

We hebben een brief ontvangen van Vrijwilligerswerk Moerdijk met een uitnodiging om op 24 april a.s. met organisaties en verenigingen waarin vrijwilligerswerk aan de orde is kennis te maken, te kijken waar behoeftes liggen, informatie uit te wisselen en verbindingen te leggen. Twee kerkenraadsliden zullen deze bijeenkomst bijwonen.

Het volgende agendapunt gaat over mededelingen uit de diverse taakgroepen:

- Adri de Vrij merkt vanuit de Taakgroep Pastoraat op dat zij de gehouden wijkavonden-/middagen als positief hebben ervaren. De bijeenkomsten worden goed bezocht.
- De begraafplaats in Standdaarbuiten is bijgewerkt.
- Vanuit de Taakgroep Gemeente Zijn wordt gevraagd of er een protocol is als mensen onwel worden in de kerk? Ja, de gastheer/-vrouw gaat evt. mee.

- De mogelijkheden teneinde het kerstspel verstaanbaar te maken zullen door de kerkrentmeesters bekeken worden.
- De Jeugdraad denkt na over de voortgang van Rock Solid, Solid Friends en Meeting Point nu Herman Broer vertrokken is. Voor de korte termijn is de planning gereed, voor de middellange termijn moet er nog continuïteit komen.
- Vanuit de Taakgroep Beheer is besloten om blauwe stoelen te plaatsen aan weerskanten van het middenvak.

In de vacature van het Oecumenisch Beraad wordt Emie Hendrikse benoemd.

De diensten van de afgelopen en komende weken worden doorgenomen. Geconstateerd wordt dat de kerkgang toeneemt, dit is verheugend. Zo veel mogelijk wordt geprobeerd nieuwe mensen/kerkbezoekers aan te spreken c.q. te verwelkomen. Adri de Vrij merkt op ook positieve reacties te hebben ontvangen op gehouden begrafenisdiensten.

De rondvraag levert de volgende vragen op:

- Voor de bazaar op 26 april a.s. zijn nog helpers nodig.
- Er zijn gedrukte liturgieën nodig voor de diensten rondom Pasen.
- Er is een aanvraag voor kerktelefoon. Dit wordt geregeld.
- Op Stille Zaterdag start de stille tocht van de Kindernevendienst om 18.00 uur bij De Vijverhof.

We nemen deze vergadering afscheid van vertrekkende kerkenraadsleden. Dat zijn Addy Roks, Jenke de Lint, Klaas Leinenga en Tiny Bienefelt. De voorzitter spreekt hen allen persoonlijk toe en bedankt hen zeer voor hun inzet voor onze kerk. Hij overhandigt als dank de vertrekkende leden een boeket bloemen.

De vergadering wordt door Nicky van Dam besloten met het lezen van een gedicht.

Willy Oostdijck

VERSLAG VAN DE GEMEENTEAVOND OP 8 APRIL 2014 IN DE VIJVERHOF

Voorzitter W.P. Langbroek heet de meer dan 70 gemeenteleden hartelijk welkom. Fijn dat er zoveel belangstelling is. Hij noemt diegenen die zich afgemeld hebben.

Ds. F.C. de Ronde verzorgt de opening. Hij leest Lucas 23:26-28 en vers 31, dat verwijst naar de aanstaande kruisiging van Jezus.

Na de uitleg van dit bijbelgedeelte gaat hij voor in gebed.

Er zijn de volgende mededelingen:

- Vacatures kerkenraad: voor ouderling-scriba, ouderling-kerkrentmeester en voor Kerk & Wereld zoeken we nog een taakgroep lid.
- A.s. vrijdagavond gaan tieners koken voor oudere gemeenteleden.

- In *Contactruimte* april staat de begroting van Taakgroep Beheer. Hier zijn een paar regels weggevallen. In mei wordt dit opnieuw geplaatst.

De herinrichting kerkzaal van De Dorpskerk is het belangrijkste agendapunt voor deze avond. Aan de hand van dia's geeft Wim Langbroek informatie. De overwegingen om te komen tot gedeeltelijke herinrichting van de kerkzaal zijn:

- De Dorpskerk is een gebouw waar iedereen zich thuis voelt.
- De Dorpskerk moet een uitnodigend gebouw zijn, bij de tijd zijn, zo mogelijk voor meerdere passende doeleinden geschikt zijn.
- Bij begrafenissen hoeft men niet buiten te wachten.
- Men kan elkaar ontmoeten, ook voordat de dienst begint.
- Vanwege wat minder zitplaatsen komt men dichter bij elkaar te zitten en dat draagt bij aan een hechter gemeentegevoel.
- Een extra ruimte er bij voor verschillende doeleinden als koorrepetitie e.d.
- Expositieruimte voor jeugdwerk e.d.
- Herinrichting nu doen vanwege het hoognodige schilderwerk dat moet gebeuren.

Verschillende mogelijkheden zijn onderzocht en berekend in combinatie met benodigd saus- en schilderwerk, dat in meerjarenbegroting reeds is voorzien. Vijf opties worden voorgelegd. De kerkenraad heeft gekozen voor optie A. Dat houdt in:

Vernieuwen entree, garderobe, bouw van nieuwe toiletruimten en maken van de ontmoetingsruimte. Uiteindelijke kosten € 26.000.

De andere opties zijn momenteel financieel niet haalbaar.

Wat moet er voor de herinrichting gebeuren? Dat is:

- Voorbereidend werk als afdekken bestrating, zodat beschadiging tot een minimum beperkt blijft.
- Sloopwerken van wanden en plafonds in de huidige garderobe als ook de banken en de vloer in de kerkzaal en alles wat daarbij hoort. Veel is handwerk, dus niet machinaal.
- De ondergrond egaliseren en isolatie onder de nieuwe betonvloer aanbrengen.
- Aanbrengen betonvloer met wapening e.d.
- Aanhalen metselwerk, stucwerk e.d.
- Aanbrengen binnenwanden toiletten, garderobe e.d.
- Aanbrengen kozijnen, deuren.
- Aanbrengen plafonds en verder timmerwerk.
- In orde brengen van de banken waar is gesloopt.
- Op de vloer aanbrengen van hardsteen tegels.
- Aanbrengen van het nodige installatiewerk.
- Aanbrengen van het nodige schilderwerk.
- En verdere afwerkingen, hang- en sluitwerk e.d.
- Aanbrengen van de benodigde verlichting.

De kerkrentmeesters spreken echter de hoop uit dat behalve de genoemde extra acties gemeenteleden spontaan een extra financiële bijdrage willen leveren. Mogelijk doen we dit middels een intekenlijst. Ook is het wellicht mogelijk met meer vrijwilligersinzet een groter besparingsbedrag te bereiken. Suggesties en ideeën zijn zeer welkom!

Het is de wens zo snel mogelijk met de werkzaamheden te beginnen. Uitgangspunt is dat de diensten zo veel mogelijk ongehinderd doorgang vinden, eventueel is er de mogelijkheid uit te wijken naar De Ontmoetingskerk.

Hierna worden een aantal vragen gesteld, waarop Wim Langbroek antwoord geeft.

In de pauze bekijken veel gemeenteleden de tekeningen, krijgen antwoord op hun vragen en gaan daarna de situatie in de kerk bekijken.

Na de pauze vraagt W. Langbroek of er nog vragen zijn. Dat is niet het geval.

Van de rondvraag wordt door diverse gemeenteleden gebruik gemaakt.

Ds. Van der Sterre verzorgt de sluiting. Hij leest uit het boek *Een verschil van dag en nacht* van Niek Schuman het gedicht *Ik geloof*, waarna hij een gebed uitspreekt.

Om 22.10 uur bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komst.

Willy Oostdijk

De gastvrije gemeente



De gemeente is in alles gericht op de ontvangst, begeleiding en zorg voor mogelijke gasten. Houden we rekening met mogelijke gasten? Met wie drinkt u koffie na afloop van de dienst? Zonder gastvrijheid geen missionaire gemeente.

Dit is één van de uitgangspunten bij een missionaire gemeente willen zijn en dat willen we! Ook in de eredienst. In ons beleidsplan hebben we dit in overleg met u vastgelegd en met vallen en opstaan lukt het ons als gemeente. Met velen zijn we, predikanten, wijkouderlingen, pastorale medewerkers en wijkteamleden bezig met het broodnodige bezoekwerk in de wijken. Vele gemeenteleden worden bezocht, ook die niet iedere - of zelfs nooit de eredienst bezoeken. Het komt dan gelukkig voor dat mensen die geruime tijd de diensten niet meer hebben bezocht dat nu toch weer proberen. Ik wil u als trouwe bezoeker oproepen uitnodigend en gastvrij te zijn, zodanig dat zij zich weer snel erg goed thuis voelen in de gemeente en in de eredienst. Sta desnoods uw

zitplaats af, ook als dit de zitplaats is waarop u misschien al uw hele leven plaatsneemt.

Ik weet heel zeker dat uw, onze, gastvrijheid zeer op prijs wordt gesteld. We willen toch allemaal graag dat velen het Woord van God horen!

Met een vriendelijke groet, Wim Langbroek

Afscheid en welkom ambtsdragers

In de eredienst van 13 april jl. hebben we afscheid genomen van Jenke de Lint en Tiny Bienefelt als ouderlingen en van Klaas Leinenga en Addy Roks als diakenen.

Jenke is als wijkouderling nauw betrokken geweest bij de fusie van beide kerken, als ook bij de opbouw van het pastorale team daarna in de nieuwe protestantse gemeente. Ook in het beroepingswerk heeft zij haar inbreng geleverd. Zij heeft haar standpunten op geheel eigen wijze en duidelijk naar voren gebracht. Met wederzijds respect is daarover binnen de kerkenraad van gedachten gewisseld en zijn we tot gezamenlijk gedragen besluiten gekomen. Ook hebben we lief en leed met elkaar gedeeld. Wij als kerkenraad en gemeente, kijken terug op een fijne tijd van samenwerking tot opbouw van Gods gemeente.

Het was in het geheel nog niet de bedoeling dat Tiny nu zou stoppen als ouderling-scriba. Het kan echter niet anders, haar gezondheid laat het nu even niet toe dat zij door gaat. We missen haar nu al, we missen haar nauwgezetheid, zorgvuldigheid en bovenal gedrevenheid bij de uitoefening van haar taak. We zien ernaar uit dat het weer snel wat beter gaat en dat haar gezondheid het toelaat dat ze weer een taak, het liefst in het pastoraat zo liet ze me weten, op zich kan nemen. Gods zegen toegewenst.

Klaas heeft als diaken-penningmeester de gemeente gediend. Alles behalve een eenvoudige taak was het, zeker in het begin toen Klaas ermee begon. De cijfers en wijze van werken moest hij zich eigen maken en als het niet je 'vak' is, is dat moeilijk. Klaas is erin geslaagd nauwgezet en accuraat de financiën van de diaconie te beheren. 13 april heb ik Klaas namens de kerkenraad en gemeente mogen bedanken en Gods zegen mogen toewensen.

Van Addy heb ik me afgevraagd hoe de diaconie het zonder haar had moeten doen in de voorbije tijd dat zij diaken is geweest. Niets is haar te veel geweest en de taak van diaken is haar op het lijf geschreven geweest, er te zijn voor de naasten, in letterlijke zin de gemeente dienen. Geweldig en fijn is het geweest om met haar samen te werken tot opbouw van de gemeente. Het is erg fijn dat Addy zich met haar talenten in blijft zetten voor de opbouw van de gemeente, te weten in de nieuwe taakgroep Gemeente Zijn. Erg veel dank en Gods zegen heb ik haar mogen wensen bij haar werk dat zij blijft doen voor onze gemeente.

Ook wil ik vanaf deze plaats hartelijk danken Lonneke de Vrij, Heidi van der Lugt en Marjo van Dueren den Hollander die zich vele jaren als taakgroeplid hebben ingezet. In de afgelopen tijd hebben zij afscheid genomen van respectievelijk de taakgroepen Kerk en Wereld en Beheer.

Gelukkig gaat het werk in de gemeente door en zijn er weer mensen bereid hiertoe een taak op zich te nemen.

Marion Kruis gaat zich als wijkouderling als opvolgster van Jenke de Lint inzetten. Marion is in het verleden geruime tijd ouderling-scriba geweest in de kerkenraad van de gereformeerde kerk. Zij weet dus wat het betekent ouderling te zijn. Ik zie uit naar een goede en fijne samenwerking in de kerkenraad en in de gemeente, de wijngaard van de Heer.

Ook de taakgroep Kerk en Wereld is weer bijna compleet, we hebben twee taakgroepliden kunnen verwelkomen, Marloes Stoop en Léander van Holten. Als jonge mensen zullen zij zeker de stem van hun generatie laten horen. Ik heb hun beiden, mede namens u, Gods zegen mogen toewensen in de uitoefening van hun taak tot opbouw van de gemeente.

Wim Langbroek

Op zoek naar ambtsdragers

Dankbaar zijn we dat er iedere keer weer gemeenteleden bereid zijn een ambt te aanvaarden. Er zijn echter nog een paar vacatures en omdat deze er al geruime tijd zijn, toch ook vanaf deze plaats mijnerzijds een dringende oproep.

Ouderling-scriba Willy Oostdijck gaat nog even door met haar taak nu Tiny noodgedwongen haar taak heeft neergelegd. Willy gaat door tot er een definitieve oplossing is, het is echter haar wens dat dit niet te lang duurt. Na zo vele jaren zich als scriba te hebben ingezet is de tijd gekomen dat zij het 'stokje' kan doorgeven. Het zelfde geldt voor Huibert Knook, nu we ook voor hem nog niemand bereid hebben kunnen vinden het ambt van ouderling-kerkentmeester te aanvaarden. In de taakgroep Kerk en Wereld is er nog één vacature, te weten die van taakgroeplid. Onlangs heb ik de oproep gedaan om beamerteamlid te worden, met weinig respons tot gevolg.

Vele handen maken licht werk en we voorkomen er mee dat niet iedere keer dezelfde mensen met het vele werk in de gemeente worden belast.

Ik wil u vragen, zeer dringend vragen, wanneer u het verzoek krijgt, ernstig te overwegen om een aantal jaren een ambt en/of een taak in de gemeente te aanvaarden. Het is heel dankbaar werk, er is geen mooier werk dan samen, in teamverband, tot opbouw te werken in de wijngaard van de Heer. Het is God zelf die u vraagt!

In vol vertrouwen, met een vriendelijke groet, Wim Langbroek

Portret van een gemeentelid



Hoe lang ben je al lid van deze gemeente?
Sinds we hier zijn komen wonen en dat is 7 jaar geleden.

Voel je je thuis in deze gemeente? Wat maakt dat je je thuis voelt?

Ik voel me nu wel thuis, maar ik heb wel erg moeten wennen. Ik kwam uit een gemeente waarin ik met veel jeugd ben opgegroeid, ik kende iedereen en het was een heel ander soort gemeente. Ik heb hier wat taken op me genomen om meer mensen te leren kennen en dat is gelukt. Ik vind dat de gemeente op een positieve manier aan het veranderen is en het is goed als dat zo verder gaat.

Wat spreekt je het meest aan in deze gemeente?

Het samenzijn. Ik merk dat ik gemist word als ik er niet ben. In het begin voelde ik me verloren, maar ik heb nu het gevoel dat ik er helemaal bij hoor.

Ben je ergens actief bij betrokken en hoe ervaren je dat?

Mijn eerste actie was meedoen bij Flame en dat doe ik nog steeds. De kinderen komen er echt voor terug en dat is zo leuk! Ik doe sinds vorig jaar mee met de vakantiebijbelclub en die is groeiende. Afgelopen jaar hadden we 50 kinderen. Ik doe ook crèche en ben sinds kort ook lector. Nu ben ik net begonnen in de taakgroep Kerk en Wereld. Het wordt wel wat veel, maar ik vind het allemaal leuk!

Wat betekent het voor je om lid te zijn van de protestantse kerk in Fijnaart?

Ik vind het heel belangrijk om met z'n allen kerk te zijn. Dan kun je elkaar ook steun geven als het eens wat minder gaat. Je kunt het zien als een teamsport: je moet blijven trainen voor betere resultaten!

Op welke manier wil je iets doen met je geloof en kan dat in deze gemeente?

Ik zou nog wel iets willen doen met muziek. Ik heb in mijn vorige gemeente in een bandje saxofoon gespeeld. Tijdens het groot huisbezoek hebben we gesproken over muziek maken met alle gemeenteleden die een instrument bespelen. Dat lijkt me heel erg leuk!

Hoe ervaren je de kerkdiensten?

Dat verschilt heel erg per keer. De ene keer geeft het me een heel goed gevoel: een mooie dienst, een preek die me bij blijft. Een andere keer spreekt het me niet zo aan; misschien sta ik er dan zelf minder voor open.

Welke plaats moet een kerk innemen in een dorp als Fijnaart en heeft onze kerk die plaats?

De kerk moet een centrale plek zijn: voor iedereen bereikbaar en toegankelijk, maar de kerk moet ook weer niet teveel op de voorgrond treden. Dan krijg je dat mensen er niets mee te maken willen hebben, omdat het zo gepusht wordt. De activiteit 'Tieners aan de kook' is een goed voorbeeld: iedereen is welkom.

Heb je suggesties of ideeën voor onze kerk?

Met z'n allen naar elkaar blijven luisteren, niet zwart-wit denken, maar een tussenweg zoeken. Huiskamerbijeenkomsten op zondagmiddag: enkele gemeenteleden stellen hun huiskamer ter beschikking en mensen die willen komen, geven zich op. De belangstellenden worden verdeeld over de huiskamers en gaan met elkaar koffiedrinken en een gesprek voeren voor de gezelligheid, heel informeel. Zo leer je weer andere mensen kennen.

Is er nog iets dat je wilt doorgeven aan de lezers van Contactruimte?

We moeten er met z'n allen voor zorgen dat het een bloeiende gemeente wordt. Als iedereen een klein steentje bijdraagt, vertilt niemand zich. Elke taak is even belangrijk!



Jeugdruubriek

Tieners-aan-de-kook

(ofwel: "De Avond van de soep van Franciscus")

Vrijdagavond 11 april werd de meermalen aangekondigde maaltijd van "Tieners-aan-de-kook" in het Trefpunt geserveerd. Ieder, die zich hiervoor had opgegeven, en

dat waren er 23, zag met spanning deze avondmaaltijd tegemoet. Op voorhand hoorden we, 'ik ben benieuwd..' tot '...nu, we zullen wel zien..'. Nu, we hebben gezien én gegeten, en het was in één woord GEWELDIG!

Complimenten voor de samenstelling van het 4-gangenmenu, waarvan het voorgerecht 'de Soep van Franciscus' was. U weet wel, Franciscus van Assisi, die alleen door de aarde zelf geproduceerde producten at, wat deze avond resulteerde in een prima Minestrone-soep met een grote variatie aan groenten, vandaar de ondertitel van dit verhaal.

De heerlijke Indonesische bami met warme pindasaus als hoofdgerecht. Het dessert van ananas met ijs, slagroom en chocolade, gecompliceerd met koffie en een chocolade cupcake met amandel was een heerlijke afsluiting. Alles bij elkaar was het een uiterst plezierige avond met een zeer gemêleerde groep van 30 personen, variërend in leeftijd van 3-87 jaar!

Organisatoren, leiding, kooksters en zeker niet te vergeten de enorm actieve jeugd, van groente snijdend tot en met voorbeeldig uitserveren, Chapeau! Een avond zeker voor herhaling vatbaar, was de mening van menig deelnemer.

De avond werd typerend afgesloten met het Zonnelied van Franciscus van Assisi dat begint met de woorden...

*Heel de schepping zingt voor U,
Lieve God almachtig!....*

Fiet en Leo Lagemaat



Sponserfietstocht 2014

Zaterdag 7 juni is het weer zover! Zoals ieder jaar is ook dit jaar weer de fietstocht Lopend Vuurtje. Een sponsorfietstocht georganiseerd door de kerken in de regio. Iedere deelnemer fietst mee voor een goed doel en laat zich sponsoren en/of betaalt inschrijfgeld. Er zijn verschillende afstanden die gefietst kunnen worden: 35, 45, 60 en 120 km.

Op de routebeschrijvingen wordt goed aangegeven welke kerken open zijn. Daar kunt u de kerk bezichtigen en een kopje koffie, thee of wat fris drinken. Rond het middaguur kunt u tegen betaling ook een broodje eten.

De startkerk in Fijnaart is dit jaar de rooms-katholieke kerk. U kunt al starten vanaf 9 uur. De 120 km route start al om 7.30 uur.

Het goede doel waar de gezamenlijk kerken in Fijnaart dit jaar voor hebben gekozen is: Stichting 'HET RAAKT U FIJNAART'.

Doelstelling van de stichting is het financieren en organiseren van activiteiten voor kinderen met een beperking in West-Brabant (regio Bergen op Zoom tot en met Tilburg) om zodoende de leefkwaliteit te verbeteren. De stichting richt zich nadrukkelijk op activiteiten die niet middels de reguliere budgetten te bekostigen zijn. Denk hierbij aan AWBZ en WMO. Wij vinden het belangrijk onze steun te verlenen. Kortom onze financiële steun is pure noodzaak.

Informatie:

Addy Roks (462254); Jeanne van Ham (464133); Corry Dingemans (463425).

TAAKGROEP BEHEER



Verantwoording collecten 30 maart t/m 20 april 2014

30-3	Kerk	€ 139,00
6-4	Onderhoudsfonds	€ 189,90
6-4	Kerk	€ 160,78
7-4	Fendertshofdienst	€ 25,80
13-4	Kerk	€ 280,82
20-4	Paascollecte	€ 520,17

Giften

Via mw. M. Nijhoff €40,- (in collectebonnen) en €10,-; via ds. de Ronde €50,-.
Alle gevers hartelijk bedankt!

Verjaardagsfonds

De opbrengst over het eerste kwartaal 2014 bedroeg € 860,25
Alle gevers hartelijk bedankt!

Begroting 2014

In het vorige nummer van *Contactruimte* stond deze begroting ook vermeld. Echter was er aan het eind een deel weggevallen. Hierna volgt de juiste verkorte versie van deze begroting

Baten en Lasten

Baten

Baten onroerende zaken	€ 15.500
Rentebaten	€ 17.000
Bijdragen levend geld	€ 121.750
Totaal baten	€ 154.250

Lasten

Lasten kerkelijke gebouwen	€ 61.450
Lasten inventarissen	€ 750
Afschrijvingen	€ 2.650
Pastoraat	€ 140.950
Lasten kerkdiensten etc.	€ 6.450
Verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 9.740
Salarissen	€ 4.500
Kosten beheer en administratie	€ 6.445
Rentelasten/bankkosten	€ 1.250
Totaal lasten	€ 234.185

Saldo baten – lasten	€ 79.935-
Toevoeging aan fondsen	€ 21.500-
Onttrekkingen aan fondsen	€ 55.930
Overige lasten en baten	€ <u>22.700</u>
Totaal	€ 57.130
Resultaat	€ 22.805 negatief

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de penningmeester. Telefonisch bereikbaar op mobiel nummer 06-43983407 of op 0165-314663 of via email laelzerman@planet.nl

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mailadres: jaapdevrij@home.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten

23-3	Kerk in actie: voor voedselbank Zeewolde en Groningen	€ 324,54
30-3	40 dagentijd collecte	€ 224,15
6-4	Diaconie	€ 255,34
13-4	Kerk in Actie	€ 253,52
20-4	Jeugdwerk	€ 231,42
20-4	Opbrengst busjes luisteraars kerktelefoon	€ 421,35

Gift ontvangen via bank: tweemaal € 12,50 t.b.v. de Zending

Gift ontvangen via bank € 60,- bestemd voor projecten in de passietijd

AGENDA

6 mei	19.45 uur:	Vergadering kerkenraad, Vijverhof
7 mei	14.15 uur:	Ouderensoos
15 mei	9.30 uur;	Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand' - Trefpunt
18 mei	19.30 uur:	25+ gespreksgroep, Appelaarseweg 2a
19 mei	18.30 uur:	Zangkring: Slotavond
21 mei	14.15 uur:	Ouderensoos
23 mei	10.00 uur:	Speelochtendje, locatie nog niet bekend.
27 mei	19.45 uur:	Vergadering Moderamen, Vijverhof

DIVERSE MEDEDELINGEN

Passage Fijnaart

Woensdag 14 mei, 19.45 uur in het Trefpunt.

Voordrachten en vertelsels uit vroeger tijden door dhr. J. de Kock uit Hellouw.

Theologische Vorming Gemeenteleden en geïnteresseerden Rotterdam

Bent u geïnteresseerd in de Bijbel: het ontstaan, tekstonderricht en -uitleg, achtergronden, kennis van allerlei aanvullende vakken, kom dan naar de openbare lessenavond van de TVG op dinsdagavond 13 mei 2014.

Twee docenten behandelen een onderwerp uit hun vakgebied en er is gelegenheid tot stellen van vragen. U krijgt daarmee een indruk hoe het toegaat op de **driejarige** basis cursus theologie die de TVG verzorgt. Aanloop en koffie vanaf 19.15 uur.

U kunt uw indrukken over de TVG verder verdiepen door de slotavond van maandag 2 juni 2014 bij te wonen. Derdejaars cursisten nemen dan afscheid met een vesper, indrukken over wat zij geleerd hebben en creatieve bijdragen. U bent welkom vanaf 19.30 uur.

Beide avonden zijn gratis en u bent van harte uitgenodigd!

Plaats van samenkomen van de openbare lessenavond en de slotavond:

kerkgebouw 'De Hoeksteen', Rivierweg 15 te Capelle aan den IJssel.

Meldt u even schriftelijk aan bij mw. M. Bezemer, Constantijn Huygenslaan 209, 3351 XB Papendrecht, e-mail: tvgr rotterdam@online.nl.

Mondelinge informatie kunt u inwinnen bij mw. M. Koole, tel. 0167-536671.

Bijbelleesrooster voor de maand mei 2014

1 mei	1 Petrus 1:1-12	Verrassende erfenis
2 mei	1 Petrus 1:13-25	Wees heilig
3 mei	1 Petrus 2:1-10	Stenen
4 mei	1 Petrus 2:11-17	Vrije vreemdelingen
5 mei	1 Petrus 2:18-25	Verdraagzaamheid
6 mei	1 Petrus 3:1-12	Omgang tussen mannen en vrouwen
7 mei	Jesaja 54:1-5	Jeruzalem zal gelukkig zijn
8 mei	Jesaja 54:6-10	Ontferming door de HEER
9 mei	Jesaja 54:11-17	Met kostbare edelstenen
10 mei	Deuteronomium 28:1-14	Zegen ...
11 mei	Deuteronomium 28:15-29	... of vloek
12 mei	Deuteronomium 28:30-44	Zinloos zwoegen
13 mei	Deuteronomium 28:45-57	Ellende voor wie zich van de HEER afkeert
14 mei	Deuteronomium 28:58-69	Wees gewaarschuwd ...
15 mei	Deuteronomium 29:1-14	Verbondssluiting
16 mei	Deuteronomium 29:15-28	Afgoden worden niet getole-reerd
17 mei	Deuteronomium 30:1-10	Er is een weg terug
18 mei	Deuteronomium 30:11-20	Kies voor het leven
19 mei	Deuteronomium 31:1-8	Jozua neemt het over
20 mei	Deuteronomium 31:9-23	Lied van Mozes
21 mei	Deuteronomium 31:24-32:7	Vastgelegd
22 mei	Deuteronomium 32:8-18	De HEER draagt zijn volk
23 mei	Deuteronomium 32:19-35	Hemeltergend
24 mei	Deuteronomium 32:36-43	Rechtshandhaving
25 mei	Deuteronomium 32:44-52	Afscheid
26 mei	Deuteronomium 33:1-11	Zegen voor Ruben, Juda en Levi
27 mei	Deuteronomium 33:12-21	Zegen voor Benjamin, Jozef, Zebulon en Gad
28 mei	Deuteronomium 33:22-29	Zegen voor Dan, Naftali en Aser
29 mei	Deuteronomium 34:1-12	Vergezicht
30 mei	1 Petrus 3:13-22	Hoopgevend
31 mei	1 Petrus 4:1-11	Leef tot eer van God