

OVERDENKING

Stille Week

Het voorjaar komt, de knoppen breken
en bloesems geven taal en teken.

De vogels zingen. God wat is dit mooi.
Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi.

Maar kan niet. Deze dagen staat
tussen de takken uw bebloed gelaat.

De bomen lopen wonderbaarlijk uit
rond uw verminkte, naakte huid.

Spijkers die hand en hout doorboren,
de aarde bloeit als nooit tevoren.

Ik hunker naar wat gaande is,
naar opbloei, naar verrijzenis.

Maar kan het voorjaar nog niet aan,
eerst moet de Heer zijn opgestaan.

Dit diepzinnige gedicht van dominee-dichter Jaap Zijlstra maakt duidelijk dat de Passietijd een periode van gemengde gevoelens is. Het leven en sterven van Christus heeft ons verzoening en vergeving gebracht, maar het bepaalt ons ook bij het lijden van de mensheid.

De dichter beschrijft hoe prachtig het is dat het weer lente wordt, tegelijkertijd is het ook uitermate problematisch en tegenstrijdig. De bomen die uitlopen, doen tevens denken aan het leven van Jezus dat in de knop werd gebroken. De zangvogels laten zich horen en de schrijver wil graag met hen meezingen, maar kan het niet. Nog niet. 'Eerst moet de Heer zijn opgestaan.' De aarde bloeit als nooit te voren, zo staat er in deze tekst, maar bloeien kan in ons taalgebruik soms ook de betekenis van bloeden hebben. Zo is het voorjaar voor de dichter een voorteken van wat nog komen moet. Het roept verlangen wakker naar een nieuwe schepping.



Vincent van Gogh, *Amandelbloesems*
(1890)

Van Gogh schilderde dit werk na een moeilijke periode,
toen hij bericht kreeg van de geboorte van zijn neefje.

Als ik de beginregels van dit gedicht lees, bevind ik me in onze eigen tuin. Het voorjaar komt en dat doet een mens goed. Alles leeft op. Echt groene vingers heb ik helaas niet. Een tuin bijhouden vraagt om trouwe toewijding. Maar bij het wieden vind ik het altijd lastig om te onderscheiden wat onkruid is en wat niet. Dat is trouwens ook in de Bijbel een bekend probleem. Jezus heeft daar een gelijkenis over verteld. (Matteüs 13:24-30). In deze wereld zijn goed en kwaad met elkaar verstrengeld en bijna niet uit elkaar te houden. Ook in ons eigen leven groeit het vruchtdragende gewas en het vuil dat de boel verstikt door elkaar heen.

In de kerk lezen we deze weken uit het Matteüsevangelie. Jezus is in Jeruzalem en zijn einde nadert. De komende zondagen en in de Stille Week gaat het over vriendschap en verraad, over trouwe toewijding en eenzame verlatenheid. Jezus komt er alleen voor te staan. Hij bevindt zich dan in een tuin, de hof van Getsemané. Daar zal hij bidden. Zijn angst en zijn verdriet, maar ook zijn vertrouwen brengt hij bij God. Alle tegenstrijdigheid van ons bestaan wordt in dat gebed meegenomen. 'Uw wil geschiede' heeft hij voor ons gebeden. Wij weten dat het Pasen wordt.

De Heer is waarlijk opgestaan. Gezegende Paasdagen toegewenst.
Ds. Franc de Ronde

KERKDIENSTEN

6 april Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Gereformeerde kerk, Zevenbergen

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>5^e zondag Passietijd; Doopdienst; Na afloop koffie drinken; Boekentafel</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Piet de Lange
Gastheer / gastvrouw	Tiny Verhagen
Collecte Rondgang	1 ^e 40-dagentijdcollecte KIA 2 ^e Onderhoudsfonds
Uitgang	Kerk

Vooraf aan de dienst op 6 april wordt samen met de cantorij uit het nieuwe
liedboek lied 274 ingestudeerd.

7 april – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde

13 april Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Palmzondag; Afscheid ambtsdragers; FLAME en Meetingpoint; Na afloop koffie drinken</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Nicky van Dam of Marjolein Roks
Gastheer / gastvrouw	Sjerp Vormeer
Collecte Rondgang Uitgang	Kerk 40-dagencollecte KIA

**15 april – 15.00 uur: Paasdienst Ouderen, Trefpunt
Ds. J.H. van der Sterre**

17 april – Witte Donderdag

19.30 uur:	De Ontmoetingskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Anton Dijkshoorn
Gastheer / gastvrouw	Adri de Vrij
Koster	Bas van Dueren den H.
Collecte Rondgang Uitgang	Diaconie Onderhoud locatie voedselbank

18 april - Goede Vrijdag

19.30 uur:	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Albert Elzerman
Gastheer / gastvrouw	Willy Oostdijk
Koster	Bas van Dueren den H.

19 april – Stille Zaterdag

19.30 uur:	De Ontmoetingskerk
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	Emie Hendrikse
Gastheer / gastvrouw	Anton Bom
Koster	Bas van Dueren den H.

20 april – Pasen Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert

10.00 uur:	De Dorpskerk
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	Huib Knook
Gastheer / gastvrouw	Nicky van Dam of Marjolein Roks
Collecte Rondgang Uitgang	Paascollecte Plaatselijk jeugdwerk

27 april Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Na afloop koffie drinken</i>
Voorganger	Ds. A.G.E. Klap, Heikant
Ambtsdrager van dienst	Dit Konings
Gastheer / gastvrouw	Anton Dijkshoorn
Collecte Rondgang Uitgang	Voedselbank Onderhoudsfonds

Collecte-informatie 40-dagencollecte KIA*6 april: Straatpastoraat voor dak- en thuislozen*

Op straat leven is een stressvol bestaan. Een voortdurende zoektocht naar eten, kleding, geld en een slaapplek. In plaatsen als Amsterdam en Wageningen zijn inloophuizen en straatpastoraat een goede aanvulling op de gemeentelijke hulp. Een plek voor rust, ontmoeting en bezinning is voor deze groep Nederlanders gaan luxe maar pure noodzaak.

13 april: Duurzame landbouw in Burkina Faso

Het klimaat verandert en in Burkina Faso weten ze daar alles van: de droge tijd duurt veel langer, maar de harde regen slaat soms de oogst kapot. Onder de naam ODE werken tien kerken samen aan duurzame landbouw en organisatie van boeren. Zij ondersteunen de boeren zodat zij betere prijzen krijgen voor hun producten. Irrigatie, waterputten, zaaigoed, meststoffen en microkredieten hebben al veel boeren en boerinnen blijvend geholpen.

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
6 april	Nel, José en Lejanne	Saskia en Myrthe
13 april	Annette en Elly	FLAME
20 april	Marjolein, Femke en Angelique	Nicky en Tiny
27 april	Claartje en Patrick	Jolanda

	PP-dienst	Beamerdienst
6 april	Edward	Peter
13 april	Ad	Gerrit
17 april	<i>gedrukte liturgie</i>	<i>gedrukte liturgie</i>
18 april	<i>gedrukte liturgie</i>	<i>gedrukte liturgie</i>
19 april	<i>gedrukte liturgie</i>	<i>gedrukte liturgie</i>
20 april	<i>gedrukte liturgie</i>	<i>gedrukte liturgie</i>
27 april	Jan	Willian

	Bloemendienst	Organist
6 april	Rianne v. Dueren den H.	Johan van der Steen
13 april	Dit Konings	Ad van Sprang
17 april	Jeanne Moerland, Bep v.d. Mast, Colinda v.d. Steen	Han van der Mast
18 april		Dick van der Giesen
19 april		Johan van der Steen
20 april		Ad van Sprang
27 april	Tiny Bienefelt	Dick van der Giesen

TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN



Uit de pastorie

Zondag 6 april hopen we een doopdienst te houden. Hiervoor zijn tot dusver twee dopelingen aangemeld. We volgen nog steeds het project van de kindernevendienst en deze keer verplaatsen we ons in Simon Petrus. Een persoon in wie een ieder zich kan herkennen. Petrus wil Jezus volgen, maar zal hij dat ook kunnen? De samenzang wordt ondersteund door onze eigen cantorij.

Op zondag 13 april is er afscheid en bevestiging van ambtsdragers. We danken de ambtsdragers en taakgroep leden die een periode afsluiten en degenen die beginnen wensen we een goede tijd en van harte Gods zegen toe. We lezen in deze dienst het indringende gedeelte over Jezus die zijn leer-

lingen vraagt met hem te bidden en te waken. Het Interkerkelijk Koor is aanwezig om muzikale medewerking te verlenen.

In de Stille Week (17,18,19 april) staan we stil bij het lijden en sterven van Christus. Op Witte Donderdag gedenken we het Laatste Avondmaal dat de Heer met zijn leerlingen hield. Op Goede Vrijdag lezen we het lijdensevangelie en op Stille Zaterdag zien we uit naar het licht van Pasen dat wordt binnengebracht en geven we dit licht ook aan elkaar door.

Met een groet van genade en vrede,
Ds. F.C. de Ronde

PASTORALIA

Pastoralia (wijken 2, 3 en 4)

-Dhr. Kees Knook, Molenstraat 95, kon helaas niet geopereerd worden. Een bericht dat hard aankwam. We hopen en bidden met hem dat hij nog een goede tijd mag hebben met zijn vrouw en wederzijdse kinderen. Op het moment van schrijven verblijft hij nog in het Franciscus Ziekenhuis. Dankbaar is hij voor alle vormen van medeleven die hij heeft ontvangen.

-Dhr. Piet Verhagen, Torenvalkstraat 14, verblijft nog steeds in het EMC te Rotterdam. Vanwege verschillende complicaties ligt hij op de intensive care. Voor hem en zijn familie is het erg moeilijk dat het zo lang duurt.

-Mevr. P.J. Wolfert-Koeman, Pr. Christinastraat 4, heeft een aantal bestralingen gekregen. Lichamelijk en geestelijk heeft ze veel te verwerken. We wensen haar van harte toe dat ze vertrouwen zal vinden.

-Het zijn moeilijke tijden voor Max en Sjoukje Hofma, Oude Heijningsdijk 123. Max moet een beslissing nemen over een volgende chemo-behandeling. Sjoukje is opgenomen geweest in het ziekenhuis en zal nog meerdere onderzoeken moeten ondergaan.

-Dhr. Ger Punt, Stadsdijk 93, is in Tilburg met goed gevolg geopereerd aan zijn rug. Hij is blij dat de pijnklachten verminderd zijn, maar hij zal de komende weken nog wel rust moeten houden.

-Mevr. A.H. Zegelaar-Hartmans, Oude Heijningsdijk 171, herstelt goed in de Weihoek. Als het goed is, mag ze binnenkort naar huis.

-Dhr. Chiem de Kok, Oude Heijningsdijk 167, heeft na een val in het ziekenhuis gelegen en revalideert nu in de Weihoek. Zijn vrouw bezoekt hem trouw en dat betekent veel voor hem.

-Op 25 februari is Ruben Berend geboren, zoon van Klaas en Claudia Leinenga, broertje van Angelique, Judith en Melissa. We feliciteren hen van harte met de komst van de kleine Ruben. Het adres is Tobe 12, 4751GB te Oud-Gastel.

-Dhr. C.P. Van der Zande, Molenstraat 81, is in het ziekenhuis opgenomen vanwege een blaasontsteking.

-Whitley Schuurman, Leeuwerikstraat 48, kon gelukkig weer naar huis, vanwege een infectie lag ze een paar dagen in het ziekenhuis.

Ds. F.C. de Ronde

Pastoralia (wijken 1 en 5)

-Dhr. Piet Baas, wiens woning aan het Esdoornpad 21 vanwege een ingrijpende renovatie door stofwolven omgeven is, verblijft gedurende die tijd in de zuivere lucht van de Weihoek in Roosendaal.

-Mw. D. Verhage-Heldoorn (Edv. Griegstraat 19) kreeg een nieuwe knie. Zij revalideert, net als ooit eerder, in de Wiekendaal in Roosendaal.

-Mw. Daniëlle Deijkers (Plataanstraat 24) die onlangs een operatie onderging, kreeg na de weefselkweek een gunstige uitslag. Ze is nog wel vermoeid en moet het de komende tijd nog kalm aandoen.

-Het, een poosje geleden, gebroken sleutelbeen van Sjoerd Kuin (Zoete Kroon 12) bleek toch nog niet helemaal geheeld. Een stuk heupbot heeft, operatief, vastigheid gebracht. En nu luidt het devies: op de plaats rust. Sterkte!

-Overleden zijn Mw. Nieuwkerk-Kievit, Mw. De Gast-den Hollander en Mw. Moerland-van der Horst. Elders in dit nummer vindt u de In Memoriams.

Ds. J.H. van der Sterre

Als u de mensen in het ziekenhuis een kaart wilt sturen, dan volgen onderstaand de adressen:

EMC, locatie Dijkzigt, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam

Franciscusziekenhuis, Postbus 999, 4700 AZ Roosendaal

Wiekendaal, Kalsdonksestraat 89, 4702 ZR, Roosendaal.



WIJ GEDENKEN

In memoriam Johanna Nieuwkerk-Kievit

Op 26 februari van dit jaar, op haar tachtigste geboortedag, is in De Zeven Schakels in Zevenbergen omringd door de liefde van haar man en kinderen, overleden Johanna Nieuwkerk, geboren Kievit. Annie Kievit werd geboren in Alphen aan den Rijn. In Fijnaart, waar haar vader in later jaren als politieagent was aangesteld, kreeg ze op zestienjarige leeftijd verkering met de drie jaar oudere Teunis Nieuwkerk, met wie ze in 1957 in het huwelijk trad en meer dan zesenvijftig jaar gehuwd mocht zijn. Hun werden vier dochters en een zoon geschonken. Annie Nieuwkerk was een zorgzame moeder voor haar kinderen en, later, dol op haar kleinkinderen. Twaalf jaar geleden werd een ernstige ziekte geconstateerd die toen goed behandeld kon worden. Een paar maanden terug, toen de kwaal zich opnieuw openbaarde, en genezing helaas niet meer mogelijk was, bleek dat zij een jarenlange toegift had gekregen. Annie Nieuwkerk, in wie al iets zichtbaar is geworden van de onbezorgdheid van de kinderen Gods (Bergrede), hield van dieren, vooral van honden en zij verzorgde met liefde planten en bloemen in de tuin en in huis. Nu de bloem is uitgebloeid, 'een bloem', zoals de rouwkaart schreef, 'waarvan de geur des levens langzaam door de wind is meegenomen en door onze harten is opge-

vangen', bidden wij voor Teunis, de kinderen en kleinkinderen, om de troost en de nabijheid van de levende Heer.

We zongen: (Liedboek Psalm 84: 4)' *Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort'*

In memoriam Anna de Gast - den Hollander

Op 27 februari is overleden Anna de Gast, geboren Den Hollander, in de leeftijd van meer dan honderd jaren. Anna den Hollander werd op 5 juli 1913 geboren in de buurtschap Kwartier. In 1936 trad ze in het huwelijk met Govert Bastiaan de Gast die haar negen kinderen schonk. Na zijn vroege overlijden in 1967, toen zij nog maar 54 jaar oud was, woonden er nog vijf thuis, maar dapper pakte ze de draad weer op. Ze was trots op haar kinderen en stimuleerde hun talenten. En altijd was er tijd voor gezelligheid. Zeker ook gedurende de laatste periode in haar leven toen ze eens op vakantie kon gaan. Zij, die altijd zo voor anderen had klaargestaan, mocht nu zelf genieten van de liefde en aandacht van kinderen en kleinkinderen. De laatste jaren van haar leven woonde ze met plezier in verzorgingstehuis De Nieuwe Haven te Dinteloord, waar ze geliefd was bij bewoners en verzorgers en meedeed aan velerlei activiteiten. Boven de rouwkaart stonden woorden uit Psalm 84: 'Welzalig de mens die op U vertrouwt'. Dat deze woorden, die mw. De Gast een eeuw hebben gedragen, wie haar missen tot troost mogen zijn.

We zongen 'Op bergen en in dalen en overal is God' (NH Bundel 1938, Gezang 143: 1)

In memoriam Dilly Dirkje Moerland-van der Horst

Op 28 februari is thuis overleden Dilly Dirkje Moerland-van der Horst in de leeftijd van zesenvijftig jaar. Dilly van der Horst werd geboren in de Veluwestraat op 23 maart 1957 als deel van een tweeling, de jongste twee in een gezin van negen kinderen. In 1979 trouwde ze met Kees Moerland met wie ze twee zonen kreeg, Ronald en Jaimy. Ze was een zorgzame moeder die haar zonen tegelijk ook ruimte gaf. Dat ze nog oma heeft mogen worden was een grote vreugde. Ze heeft gewerkt, vóór haar huwelijk, eerst in de zwakzinnigenzorg en, toen de jongens wat groter waren, in de Fendertshof, eerst bij de facilitaire dienst en later in de verpleging, waar ze vanwege haar accurate en zorgzame houding zeer werd gewaardeerd. Hoewel ze klein was en niet graag op de voorgrond trad, was ze wel dapper. Dat bleek toen zij vier jaar geleden een ernstige ziekte onder de leden bleek te hebben. Tijdens haar ziekte schreef ze, ondanks alle vragen die ze natuurlijk ook had, in een klein schriftje, over de toekomst die haar wachtte. Met het beeld van de levenscirkel: 'Het uitbotten in de lente, weelderig groen in de zomer, vruchten en dan het verval in de herfst. Rust tijdens de winter. Zo is de cirkel rond'. 'Zoals in de natuur', schrijft Dilly in haar schriftje, 'zoals alles bloeit en afsterft en weer gaat leven. Zo is het ook met de mens. We worden geboren, bloeien op en sterven

en bij God leven we weer verder'. Dat zij zich in dat vertrouwen heeft kunnen overgeven moge een troost zijn voor Kees en de kinderen die haar zo jong moeten missen. 'Stil maar wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde'.

We zongen: 'Nu gaan de bloemen nog dood' (*Alles wordt nieuw deel I, Lied 30*)

Ds. J.H. van der Sterre

Hartelijk dank,

Middels dit bericht, willen wij u hartelijk bedanken voor de belangstelling en het vele medeleven voor en na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma Annie Nieuwkerk - Kievit.

We hebben uw steun als zeer fijn ervaren.

Teunis Nieuwkerk, kinderen en kleinkinderen.

Bedankt voor alle steun

Langs deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, bezoeken en bloemen. Het was hartverwarmend en het heeft ons erg veel goed gedaan.

Hartelijke groeten van Marian Solleveld, ook namens Alex.



Verhuisd

Dhr. H. Nijhoff, Leeuwrikstraat 58, 4793HE Fijnaart > Bronziet 5, 4762BL Zevenbergen.

Dhr. M. van der Horst, Specht 20, 4793HN Fijnaart > Rozenhof 13, 4793JA Fijnaart.

Dhr. A.J. Goudriaan, Nieuwe Prinsenkade 51, 4811VC Breda > Nieuwe Leuvenaarsstraat 123, 4811MC Breda.

Nieuw ingekomen

Mw. A. Sauer-Poppe, Harriet Freezenhof 32, 2492JD -'s Gravenhagen > Kerkring 69, 4793ES Fijnaart.

Mw. A.S.J. Leijdens, Orchideestraat 12, 4651NE Steenbergen > Molenstraat 129, 4793RB Fijnaart.

Mw. M. de Graaf-Smit, Houwingeweer 23, 3371PP Hardinxveld-Giessendam > Pieter de Hooghstraat 11, 4793AE Fijnaart.

Dhr. R.E.J. Sauveur, Nicolaas Beetsstraat 440, 2951XR Alblasterdam > Pieter de Hooghstraat 41, 4793AG Fijnaart.

Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze gemeente.

Vertrokken.

Mw. C.J. Knops, Koolmees 29, 4793HJ Fijnaart > Saturnuslaan 59, 3255TR Oude-Tonge.

Dhr. M.C. Endepoel, Markt 32, 4758BM Standdaarbuiten > Stadhuisring 3, 4791HS Klundert.

80+ verjaardagen

2 april. Mw. J. Klaassen-Blokland, Koperwiekstraat 9, 4793HS

2 april. Mw. M.P. van der Giesen-Huijzers, Kerkring 103, 4793ES

2 april. Mw. P. Bos-van de Meeberg, Kerkring 55, 4793ES

7 april. Mw. J. Knook-Lukas, Fazantstraat 22, 4793GV

8 april. Mw. M.J. Huijzers-Nieuwkerk, Jan Punthof 7, 4793GR

9 april. Mw. N. Bevelander-Verhoeven, Edvard Griegstraat 10, 4793GP

12 april. Dhr. J.H. Driesprong, Eksterstraat 14, 4793GW

12 april. Mw. A.J. Kaptein- Dijkgraaf, Brabantse Bellefleur 33, 4793KC

15 april. Mw. G.J.E.E. van der Weerd-Venhuis, Appelaarseweg 18A, 4793EK

15 april. Mw. N.A. Kamp-Nieuwkoop, Kerkring 43, 4793ES

17 april. Mw. H. Huijzers-Grootenboer, Jan Punthof 83, 4793GT

21 april. Dhr. D.A. Maris, Beukenlaan 5, 4793BM

25 april. Mw. E. Nieuwkoop-Hartvelt, Kerkring 25, 4793ES

29 april. Mw. G. Knook, Jan Punthof 47, 4793GS

29 april. Mw. J.H. van Eekelen-Noordijk, Kerkring 85, 4793ES

Huwelijksjubilea

40 jaar:

17 april echtpaar Dekker-Sloendregt, Nieuwe Dorpsweg 29, 4793BR Fijnaart

26 april echtpaar De Jong-van den Dungen, Kreekdijk 47,

4758TM Standdaarbuiten

Wij wensen u Gods zegen toe op uw verdere levensweg, dat Hij u nog lang voor elkaar en anderen mag sparen.

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag e.d., geeft u dat dan door aan de redactie.

Van de KERKENRAADSTAFEL



Kerkenraadsverslag 25 februari 2014

De voorzitter opent de vergadering met lezing van Psalm 119, vanaf vers 17, gevolgd door gebed. Hij heet de aanwezigen welkom in de vergadering, in het bijzonder Elly Maris, die voortaan de kerkenraadsvergaderingen zal notuleren. Zij tekent een 'verklaring van vertrouwelijkheid'.

Ds. De Ronde houdt een kort moment van bezinning over verantwoordelijkheid van ambtsdragers. Tijdens de bezinning die hierop volgt blijkt dat de drie items (plicht, roeping, plezier) in feite dicht bij elkaar liggen en elkaar soms overlappen.

-Dan staat het onderwerp vacatures op de agenda.

We zijn nog op zoek naar een wijkteamlid voor het Pastoraat, een ouderling-kerkrentmeester en een taakgroeplid voor Kerk & Wereld. In de dienst van 13 april a.s. vindt het afscheid plaats van kerkenraads- en taakgroepleden en worden nieuwe mensen bevestigd.

-De begroting van de Taakgroep Beheer wordt toegelicht door Albert Elzerman. Deze laat een tekort zien. Dit wordt gefinancierd uit de algemene reserve. Getracht zal worden de baten omhoog te brengen en op de kosten te bezuinigen. De conclusie, aldus de voorzitter, is dat sprake is van zorgelijke ontwikkelingen. Het onderwerp heeft de uitdrukkelijke aandacht van de kerkrentmeesters. De begroting 2014 van de Taakgroep Beheer wordt vastgesteld.

-Ook de begroting 2014 van de Taakgroep Kerk en Wereld wordt doorgenomen. Anton Bom geeft een toelichting. Ook deze begroting vertoont een tekort. De Begroting 2014 van de Taakgroep Kerk en Wereld wordt vastgesteld.

-Ds. J.H. van der Sterre wordt benoemd als vice-preses van de kerkenraad.

-Het volgende agendapunt is de Wijk- en Werkverdeling predikanten.

De kerkenraad gaat akkoord met de voorgestelde indeling. Deze wijkverdeling zal in Contactruimte van maart worden vermeld.

-Het preekrooster 2015 wordt vastgesteld. Nu we twee predikanten hebben, zijn er maar weinig gastpredikanten nodig.

-De herinrichting van de kerkzaal geeft gespreksstof. De kerkrentmeesters hebben diverse opties uitgerekend. Duidelijk is wel dat de financiële kant van de opties een grote rol speelt. Afgesproken wordt een gemeenteavond te beleggen over de herinrichting van de kerkzaal. De gemeenteavond wordt gepland op 2 april.

-De Taakgroep Pastoraat laat weten dat de wijkindeling is opgesteld en wijkavonden zijn gepland.

-Drie leden van de Taakgroep Kerk en Wereld zullen een informatieavond in Tilburg bijwonen over omgaan met diaconale gelden.

-De Jeugdraad geeft aan dat het opknappen van de bovenzaal gestaag vordert. De zaal gaat zo spoedig mogelijk open.

-De plannen rondom het Paasproject worden toegelicht. Het thema is: Stille. De plannen zijn besproken met de predikanten. Misschien komt er een stille tocht in de Stille Week.

-Met Pasen zal er een gedrukte liturgie zijn. Mocht de kindernevendienst een beamer nodig hebben, dan regelen zij dat zelf.

-In de rondvraag meldt Wim de Loome dat er naar aanleiding van groothuisbezoeken in Standdaarbuiten contact met de katholieke kerk en school aldaar is gezocht. Onderwerpen die daar besproken worden betreffen o.a. filmavonden, klussendienst en andere ideeën. In een nieuwsbrief wordt daarin aandacht besteed. De voorzitter wijst er op -hoewel het als een goed initiatief beschouwd wordt- dat het belangrijk is om als kerkenraad in gelijke tred en gelijk niveau met elkaar in contact te blijven over doen en laten.

-Tiny Bienefelt sluit de vergadering met een gebed uit de bundel 'Van Harte', waarna de voorzitter de aanwezigen om 22.45 uur wel thuis wenst.

Willy Oostdijk

Afscheid en aantreden van ambtsdragers in de eredienst 13 april a.s..

Tegen het einde van vorig jaar vroegen wij u namen in te dienen voor nieuwe ambtsdragers. Een aantal ambtsdragers, te weten Huibert Knook, Jenke de Lint, Addy Roks, Klaas Leinenga en Tiny Bienefelt, gaan de kerkenraad verlaten. Zij hebben vele jaren de gemeente gediend en hun steentje aan het vele werk in de wijngaard van de Heer bijgedragen. Ook enkele taakgroepleden, die ook vele jaren hun bijdrage aan het werk in de gemeente hebben geleverd, te weten Lonneke de Vrij, Heidi van der Lugt en Marjo van Dueren den Hollander gaan de verschillende taakgroepen verlaten. Veel dank zijn we hen allen verschuldigd, ik kom daar in de volgende Contactruimte nadat we van hen in de eredienst van 13 april a.s. afscheid hebben genomen, uitgebreider op terug.

Gelukkig zijn weer mensen bereid en voelen zich geroepen het werk in de wijngaard van de Heer voort te zetten en vanaf deze plaats verwelkom ik Marion Kruis die de taak van Jenke als wijkouderling zal overnemen. Marloes Stoop, Léander van Holten en Addy Roks worden taakgroeplid in de taakgroep Kerk en Wereld en Lenie Vogelaar wordt pastoraal medewerkster in de taakgroep Pastoraat.

U leest hierboven dat ook Tiny Bienefelt stopt. Heel erg jammer is het, maar vanwege haar gezondheid is het voor Tiny niet langer mogelijk op een goede manier haar werk als scriba te blijven doen. Willy Oostdijk zal tot er een definitieve oplossing is, als ouderling-scriba aan blijven. Ook Addy Roks zal, naast haar taak binnen de taakgroep Gemeente Zijn, nog een tijdje binnen de taakgroep kerk en wereld de nodige hand- en spandiensten blijven verrichten om het werk voor Tanny Verhagen wat te verlichten,

Nu ik dit stukje schrijf zijn er (nog) drie vacatures, één voor ouderling-kerkrentmeester en één voor taakgroeplid Kerk en Wereld en één voor ouderling-scriba. Hopelijk behoren ook deze vacatures snel tot de verleden tijd.

Fijn is het dat weer zo velen tot opbouw van de gemeente het mooie en opbouwende werk in de kerkenraad en in de verschillende taakgroepen willen voortzetten.

Ik nodig u allen uit voor de eredienst 13 april a.s.. U bent dan in de gelegenheid de aftredende ambtsdragers en taakgroepleden voor hun inzet te bedanken en de nieuwe ambtsdragers en taakgroepleden te verwelkomen en te bemoedigen.

Afscheid van Annelies Tolenaars

Annelies Tolenaars is meer dan 20 jaar leidster geweest bij de kindernevendienst. Een erg belangrijke taak in de gemeente is het, vele jongeren heeft zij middels de kindernevendienst bekend gemaakt met het evangelie. Annelies heeft dit werk altijd met veel plezier gedaan. Jammer is het maar zij vindt het nu tijd om het stokje door te geven aan anderen. In de eredienst van 13 april a.s. nemen wij als gemeente van Annelies als leidster van de kindernevendienst officieel afscheid.

Verjaardagsfonds

De heer Nouwen, Rembrandtstraat, heeft jarenlang het verjaardagsfonds ge-coördineerd. De vele medewerkers heeft hij regelmatig voorzien van de lijsten met namen en de verdere benodigde informatie om het werk voor het verjaardagsfonds goed te kunnen doen. Elk kwartaal werd het opgehaalde geld geteld en aan de penningmeester van het college van kerkrentmeesters afgedragen. Het verjaardagsfonds is een heel belangrijke bron van inkomsten. Namens de kerkenrentmeesters, de kerkenraad en de gemeente wil ik dhr. Nouwen ook vanaf deze plaats heel hartelijk danken voor de vele jaren dat hij dit werk gedaan heeft. Mevr. van Dueren den Hollander neemt zijn werk over en gaat het werk voor het verjaardagsfonds nu voor de hele gemeente doen. Heel veel dank daarvoor en veel succes!!

Met een vriendelijke groet,
Wim Langbroek.

Schema Groothuisbezoek

In de vorige Contactruimte heeft u al kunnen lezen over de wijkindeling van onze protestante gemeente. Dit voorjaar worden er per pastorale wijk groothuisbezoeken georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn onder meer bedoeld om kennis te maken met de predikant die pastorale zorg draagt voor uw wijk. Als het goed is heeft u hiervoor een uitnodiging ontvangen of krijgt u die nog. Hieronder een overzicht van de verschillende bijeenkomsten, waarbij ook steeds de locatie en de desbetreffende predikant is vermeld.

Datum	wijk	Locatie	predikant
Ma 24 maart			
15.00 uur	wijk 5	Fendertshof	J.H. van der Sterre
20.00 uur	wijk 5	Vijverhof	J.H. van der Sterre
Wo 26 maart			
20.00 uur	wijk 4	Pestalozzihuis Heijningen	F.C. de Ronde
Do 3 april			
20.00 uur	wijk 1	Trefpunt	J.H. van der Sterre
Wo 9 april			
15.00 uur	wijk 2	Trefpunt	F.C. de Ronde
20.00 uur	wijk 2	Vijverhof	F.C. de Ronde
Wo 23 april			
20.00 uur	wijk 3 en 4	Vijverhof	F.C. de Ronde
Di 6 mei			
15.00 uur	Bellefleur	Bellefleur	F.C. de Ronde
Wo 7 mei			
20.00 uur	wijk 3	Standdaarbuiten	F.C. de Ronde

Pastoraat

Bij de beschrijving van de wijkteamleden, in de vorige contactruimte, is in wijk 5 één wijkteamlid niet genoemd, nl. Mw. Nel van Dorp, tel.: 0168 463639



Op 6 april staat de boekentafel in de Vijverhof met vooral boeken voor Passie en Pasen.

Verder vindt u er een grote variatie aan boeken

voor groot en klein en mooie kaarten.

Met koopjes willen we aanwezig zijn bij de Bazaar in het Trefpunt en de volgende boekentafel is op 18 mei in de Vijverhof. U weet, betalen kan contant, maar ook op rekening, via de bank.

We zien u graag,
Nel G., Nel B. en Bep



UITNODIGING

De kerkenraad nodigt u hartelijk uit voor de gemeenteavond op

woensdag 2 april 2014 in De Vijverhof.

Aanvang 20.00 uur.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.

Agenda:

1. Opening door ds. F.C. de Ronde
2. Mededelingen
3. Herinrichting kerkzaal van De Dorpskerk
4. Rondvraag
5. Sluiting door Ds. J.H. van der Sterre

Hierna volgt een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.
Mocht u vervoer nodig hebben, belt u dan naar W. Oostdijck, tel. 462693
of naar T. Bienefelt, tel. 462979.

Met vriendelijke groeten,
Tiny Bienefelt-de Troije
Willy Oostdijck-Vogelaar



Iedere 2^e zondag van de maand in de Vijverhof (achterkant Herv. Kerk)
van 10-11 uur voor alle kinderen tussen 4 en 10 jaar.

Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon wat kwijt aan Flame:
mail dit dan naar kinderkerkflame@hotmail.com.

TIENERS AAN DE KOOK

- Geniet van een heerlijk 3-gangen menu
- Er is plaats voor maximaal 25 personen.
- Aanvang 17.45, uiterlijk 18.15 begint de maaltijd
- Graag opgeven vóór 4 april.
- Waar: Trefpunt, Wilhelminastraat 66, Fijnaart

Lever het strookje in of mail naar:
jeugd@pknfijnaart.nl

11 APRIL 2014

 Protestantse
Gemeente

Paasviering voor ouderen in het Trefpunt

De ouderensoos en het ouderenpastoraat nodigen u hierbij uit voor de paasviering op dinsdag 15 april a.s. Het is de bedoeling dat wij vanaf 3 uur 's middags bijeen zijn.

We overdenken het lijden, sterven en de opstanding van Christus.

De bijeenkomst zal worden afgesloten met een broodmaaltijd. U bent allen van harte welkom.

Voor vervoer kan worden gezorgd. Als u wilt komen, kunt u dat doorgeven aan de leiding van de ouderensoos of aan een van de leden van het ouderenpastoraat. Graag vóór 11 april.

Vanaf half drie staat de deur van het Trefpunt open.

Mw. Bom tel: 462378

Nel Zegelaar tel: 462125

Nel van Dorp

Anneke Endepoel

tel: 463639

tel: 402495

TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten 26 januari t/m 23 maart 2014:

08-12 Onderhoudsfonds	€ 35,52 (zangdienst)
26-01 Kerk	€ 152,52
02-02 Onderhoudsfonds	€ 251,00
02-02 Kerk	€ 155,83
09-02 Onderhoudsfonds	€ 130,07
10-02 Fendertshofdienst	€ 42,20
16-02 Kerk	€ 163,30
16-02 Kerk (zangdienst)	€ 26,70
23-02 Onderhoudsfonds	€ 213,10
02-03 Kerk	€ 173,60
02-03 Onderhoudsfonds	€ 149,04
09-03 Onderhoudsfonds	€ 170,79
10-03 Fendertshofdienst	€ 41,80
16-03 Kerk	€ 263,48
16-03 Kerk (zangdienst)	€ 39,67
23-03 Onderhoudsfonds	€ 192,85

Giften

Via bank € 200,=, € 50,=, via dhr. H. Knook € 20,=, via ds. v. d. Sterre € 10,= en € 100,=, via mw. v. Nieuwenhuizen € 20,=.
Alle gevers hartelijk bedankt!

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mailadres: jaapdevrij@home.nl

Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Koffiezetters en/of koffieschenkers gevraagd

Daar er soms mensen weer afvallen bij de groep koffiezetters en schenkers zoeken we weer nieuwe mensen die willen meehelpen bij het koffieschenken / koffiezetten na de diensten. U kunt u opgeven bij Aagje Nijhoff 0168-463829. Gewoon mondeling kan ook. Vele handen maken licht werk!

Begroting 2014

In de kerkenraadsvergadering van 25 februari 2014 is de begroting van het college van kerkrentmeesters besproken en goedgekeurd. Hierna volgt een verkorte versie van deze begroting.

Baten en Lasten

Baten

Baten onroerende zaken	€ 15.500
Rentebaten	€ 17.000
Bijdragen levend geld	€ 121.750
Totaal baten	€ 154.250

=====

Lasten

Lasten kerkelijke gebouwen	€ 61.450
Lasten inventarissen	€ 750
Afschrijvingen	€ 2.650
Pastoraat	€ 140.950
Lasten kerkdiensten etc.	€ 6.450
Verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 9.740
Salarissen	€ 4.500
Kosten beheer en administratie	€ 6.445
Rentelasten/bankkosten	€ 1.250
Totaal lasten	€ 234.185
Saldo baten-lasten	€ 79.935-

Overige lasten en baten	€ 22.700
Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 21.500-
Totaal	€ 20.468

Resultaat € 22.805 negatief

=====

De begroting kan worden ingezien worden bij de penningmeester. Gaarne vooraf contact opnemen met de penningmeester om een afspraak te maken. Telefonisch bereikbaar op mobiel nummer 06-43983407 of op 0165-314663 of via email laelzerman@planet.nl

Ik zeg het allen dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.
(Gezang 218:1)

Het is Pasen! We vieren de opstanding van Jezus Christus. Hij heeft de dood overwonnen, door Hem zijn wij herenigd met God. Dit mogen we ervaren waar we ook staan of gaan, maar we beleven dit des te meer in onze eigen kerkelijke gemeente. Daar komen we bij elkaar om het geloof met elkaar te delen, om samen praten, te zingen en stil te zijn. Onze gemeente is de plaats waar we ons omringd mogen weten door de Geest van God. Een plek om te koesteren. In onze gemeente vieren we ons geloof in onze zondagse bijeenkomsten, gaan we daarover in gesprek op onze gesprekskringen en geven we het handen en voeten in diaconale activiteiten. Al die activiteiten maken onze gemeente tot een levende gemeente. Met Pasen vragen we uw steun om al dit werk mogelijk te maken!

Draag bij aan een gemeente die samen viert en samen deelt! Geef aan de Paascollecte of maak uw bijdrage over via de acceptgirokaart. Uw bijdrage komt ten goede aan onze gemeente.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze collecte of de bestemming, neemt u dan contact op met de scriba.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun.

Bankrekeningen Kerkrentmeesters

Door de invoering van IBAN-rekeningnummers zijn er soms onduidelijkheden ontstaan en krijgen gemeenteleden, die geld overmaken naar de kerk hun betalingsopdrachten retour.

Voor alle duidelijkheid hierbij de bankrekeningnummers van de Kerkrentmeesters met de juiste tenaamstelling, die gebruikt worden voor de diverse acties:
NL02 INGB 0009 638 292 Kerkrentmeesters Prot Gem Fijnaart –Kerkblad-
NL55 INGB 0009 638 308 Kerkrentm Prot Gem Fijnaart –Solidariteitskas-
NL22 INGB 0009 638 320 Kerkrentm Prot Gem Fijnaart – Oudejaarscollecte-
NL86 INGB 0009 638 332 Kerkrentmeesters Prot Gem Fijnaart –Kerkbalans-
NL31 INGB 0009 638 352 Kerkrentmeesters Prot Gem Fijnaart –Paascollecte-

Mochten er nog vragen, opmerkingen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester, Albert Elzerman, Tel. 0165-314663 of 06 4398 3407 of via email laelzerman@planet.nl



Protestantse kerk Fijnaart, Standdaar- buiten en Heiningen

baten

baten onroerende zaken
rentebaten en dividenden
opbrengsten uit stichtingen/
kassen en fondsen
bijdragen levend geld door te zenden collecten

totaal baten

lasten

lasten overige eigendommen
en inventarissen
afschrijvingen
pastoraat
lasten kerkdiensten, catechese, etc.
verplichtingen/bijdragen andere organen
salarissen
kosten beheer en administratie
rentelasten/bankkosten
diaconaal werk plaatselijk
diaconaal werk regionaal/
provinciaal/landelijk
diaconaal werk wereldwijd

totaal lasten

Saldo baten - lasten

begroting	begroting	rekening
2014	2013	2012
€ -	€ -	€ 1.066
€ 6.268	€ 10.824	€ 15.730
€ -	€ -	€ -
€ 6.850	€ 5.900	€ 3.345
€ 7.500	€ 5.300	€ 8.222
€ 20.618	€ 22.024	€ 28.363
€ 859	€ -	€ 2.060
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ 1.880
€ 5.380	€ 3.130	€ 7.441
€ 2.684	€ 3.040	€ 2.872
€ -	€ -	€ -
€ 570	€ 550	€ 551
€ 200	€ 200	€ 304
€ 4.950	€ 2.700	€ 4.567
€ 3.000	€ 5.550	€ 2.036
€ 5.900	€ 5.700	€ 6.186
€ 23.543	€ 20.870	€ 27.897
€ 2.925-	€ 1.154	€ 466

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen
 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen
 streekgemeenten
 aandeel in lasten federatie
 overige lasten en baten
totaal

€ -	€ -	€ 9.232-
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -
€ 900-	€ 900-	€ 1.121-
€ 900-	€ 900-	€ 10.353-
€ 3.825-	€ 254	€ 9.887-

Resultaat

Bestemming van het resultaat boekjaar

2014

	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ -	€ 3.825
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 3.825
Per saldo een toevoeging /onttrekking van	€ 3.825	

voor vragen Anton Bom
 tel 06.51987121

Collecteverantwoording Kerk en Wereld

16-02 Roosevelthuis	€ 213,46
23-03 Diaconie	€ 146,16
2-03 Plaatselijk Jeugdwerk	€ 202,91
8-03 Moldavië 40 dagen tijd	€ 345,74
16-03 Kia 40 dagen tijd	€ 214,83
Gift ontvangen t.b.v. de zending	€ 35,00

Portret van een gemeentelid



Hoe lang bent u al lid van deze gemeente?

Al meer dan 25 jaar. We waren eerst lid van de hervormde gemeente in Klundert en daarna waren we op zoek naar een kerk waarin we ons thuis zouden voelen. Door vrienden zijn we in

Fijnaart terechtgekomen en daar vonden we wat we zochten.

Voelt u zich thuis in deze gemeente? Wat maakt dat u zich thuis voelt?

Ja, we hebben ons plekje gevonden. Het was een hechte club waar we in kwamen en dan moet je je wel open stellen en als buitenstaander je best doen om erbij te gaan horen. Een praatje hier en een gesprekje daar, blijven koffie-drinken en dan lukt dat best.

Wat spreekt u het meest aan in deze gemeente?

Dat heel veel mensen achter de schermen hard werken om alles draaiende te houden. Ik waardeer de inzet van al deze mensen.

Bent u ergens actief bij betrokken (geweest) in de kerk? Hoe hebt u dat ervaren?

Ik was 2x diaken en ik ben jeugdouderling geweest. Daardoor heb ik geleerd wat mensen allemaal doen om een gemeente te kunnen zijn. Er gebeurt veel werk dat je niet ziet. Ik heb mijn taken als goed ervaren en je ontdekt dat iedereen talenten heeft. Je ontdekt ook dingen bij jezelf en dat is positief.

Wat betekent het voor u om lid te zijn van de Protestantse kerk in Fijnaart?

Ik vind het prettig en het geeft me een goed gevoel: het gevoel dat we samen zijn en dat we er met elkaar iets goeds van moeten maken.

Op welke manier wilt u iets doen met uw geloof en kan dat in deze gemeente?

Ik wil zo goed mogelijk naar mijn geloof leven en ik leer nog steeds iedere dag. Deze gemeente geeft me daar de ruimte voor. Ik wil mijzelf verder ontplooiën en dat lukt wel met deze predikanten.

Hoe ervaart u de kerkdiensten?

Ik ervaar de kerkdiensten als prettig. Onze predikanten koppelen hun preken aan deze tijd. Met zulke hedendaagse preken kan ik wat in mijn leven van alledag.

Welke plaats moet een kerk innemen in een dorp als Fijnaart en heeft onze kerk die plaats?

De kerk moet een welkomstplek zijn voor iedereen en iets doen voor mensen die hulp nodig hebben. Niet alleen maar geld ophalen voor projecten ver weg. Of dat in Fijnaart zo is, kan ik niet beoordelen doordat wij er niet wonen.

Hebt u suggesties of ideeën voor onze kerk?

Als wij jongeren binnen willen halen, moeten we wel wat vlotter gaan zingen. Ik vind het vaak zo traag! Het orgel bepaalt veel in een dienst. En die lange collectestokken vind ik ook niet van deze tijd. We kunnen de zakjes best gewoon doorgeven.

Is er nog iets dat u wilt doorgeven aan de lezers van Contactruimte?

Besef dat er heel veel mensen een functie vervullen in de kerk en dat er van iedereen iets verwacht mag worden, want je bent lid van die kerk. Kijk naar het grote geheel en niet naar dat ene dingetje dat fout gaat. Besef dat mensen er veel werk aan gehad hebben en breng dan je opmerking positief!

Bazaar Koningsdag 26 april 2014

Zoals u mogelijk gelezen hebt zijn de goede doelen voor dit jaar: Stichting Het raakt U, zie website "Het raakt U, Fijnaart" en Contactruimte vorige maand.

Over het andere goede doel heeft Daphne een stukje geschreven.

In het Walmer Gqebera gebied, vlakbij Port Elizabeth, ligt een township dat vrij uniek gelegen is, namelijk vooral tussen blank bewoonde buurten. Door de ligging is het, in vergelijking met andere townships, een rustige en overzichtelijke wijk. Maar ook hier staan de mensen voor vele problemen zoals armoede, alcoholmisbruik, verwaarlozing en werkloosheid. Er wonen ongeveer 70.000 mensen in de township.

Het project waar wij met een groep naar toe gaan om te helpen, richt zich op de armere bevolking van deze wijk en vooral op de kinderen die hulp en steun nodig hebben. De meeste kinderen spreken redelijk Engels naast hun eigen taal (Xhosa). Veel kinderen hebben te maken met HIV / AIDS; ze zijn bijvoorbeeld wees doordat hun ouders aan deze ziekte zijn overleden. Sommige kinderen zwerven op straat en gaan niet naar school. Een belangrijk doel van het project is om zoveel mogelijk kinderen toch onderwijs te geven!

Wij gaan meehelpen op de basisschool, in een weeshuis (er zitten daar zo'n 50 kinderen) en ook naar de Township om daar hand- en spandiensten te verlenen zoals bijvoorbeeld kleding sorteren. Al het geld dat we hier in Nederland inzamelen, mogen we daar zelf gaan besteden aan broodnodige hulp of goederen.

Wij komen helpen, op 26 april, bij De Ontmoetingskerk en we hopen dat het heel druk gaat worden ! Na mijn reis zal ik zeker mijn ervaringen met u delen via een stukje in Contactruimte.

Groet, Daphne van der Lugt

U komt toch ook en helpt ons om er een groot succes van te maken.? We hebben weer een grote verloting met natuurlijk weer schitterende prijzen, weekendje weg, buitenkeuken, rondvlucht boven Fijnaart, tuinsetje enz. Heeft u verkoopbare en/of mooie spullen voor de rommelmarkt ?

Ook speelgoed hebben we graag.

U kunt het brengen bij :

fam. Huitkar tel: 462559 , Oude Heijningsedijk 52 of

fam. van Strien tel: 0168-465494 zij halen het eventueel graag bij u op.

S.v.p. geen groot meubilair, indien het niet verkocht wordt kunnen wij het 's avonds niet kwijt.

Dus als u schoonmaakt of opruimt, denk aan de bazaar!

Wilt u het Rad van Avontuur sponsoren, belt u even, we kunnen mooie prijzen gebruiken, Huib Knook 0168-402360 of Tiny Bienefelt 0168-462979.

Er is nog hulp nodig in de keuken. Bel Marianne Solleveld 0165-314150

De kinderspelen worden dit jaar georganiseerd door Linda van Strien, tel: 465494 en Jolanda den Hollander , <tel:404463>, zij kunnen nog hulp gebruiken.

Voor stekken of plantjes een telefoontje naar de fam. Van der Boon 0168-464621.

Gewoon gezellig meewerken op die dag? Graag

Vragen? U/jij kunt bellen naar de bekende nummers:

Met vriendelijke groet, namens de bazaarcommissie

Adri de Vrij (462996)

DIVERSE MEDEDELINGEN

Impressie van de avond met Leo Fijen op 26 februari 2014



Voor de ongeveer 100 aanwezigen hield hij een boeiend en inspirerend betoog.

Hoe kan de moderne, drukbezette mens tot zichzelf komen en meer rust vinden?

Aandachtspunten: probeer jezelf te dwingen tot een stiltemoment.

Wees niet altijd gejaagd, maar leer ook dat wachten rustgevend kan zijn.

Maak keuzes in de overvloed van mogelijkheden.

Leer aanvaarden dat levensomstandigheden soms niet te veranderen zijn en probeer daar vrede mee te hebben.

Het is een soort reis van je hoofd naar je hart om bij de bron van jezelf te komen en de rust te vinden om God in je hart toe te laten.

Onder de indruk van deze opdracht zijn wij vol inspiratie huiswaarts gekeerd.

Fiet Lagemaat



Er is een kans dat er op 6 april een petitie is voor Eskinder Nega. Hij is een journalist in Ethiopië, een van de slechtste landen om dat beroep uit te oefenen. Nadat hij zeven keer was opgepakt, werd hij in 2012 veroordeeld tot 18 jaar cel. Amnesty beschouwt hem als gewetensgevangene.

Onze acties helpen! Dat horen we o.a. van Jalila Al-Salman, een lerares uit Bahrein, die steun had betuigd aan een demonstratie voor hervormingen. Zij schreef: "Het is door de steun van Amnesty International dat ik en anderen vrijkwamen. We hebben uw steun nodig. Alstublieft, doe wat u kunt."

Daarom staan we ook dit jaar weer op de bazaar, 26 april, bij het Trefpunt met een petitie voor een mensenrechtenactivist.

Bep Rosing

Passage Fijnaart

Donderdag 10 april, 14.00 uur in het Trefpunt. Doemiddag

Woensdag 16 april, 19.45 uur in het Trefpunt. Paasviering



Verbeter de bijbeltekst

In onderstaande bijbelteksten is één woord fout. Vervang de foute woorden door de juiste woorden. De eerste letters vormen een woordgroep.

Let op: lidwoorden zijn soms ook veranderd; deze horen niet bij de oplossing. (bijvoorbeeld: 'Generatie na generatie moeten jullie de maaltijd van het Onge-desemde brood vieren' 'de maaltijd' moet zijn 'het feest'. De letter voor de oplossing is dan de f).

Alle teksten komen uit de NBV

Tip: Gebruik www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel om de juiste bijbelteksten te vinden.

1. Laten we een stad bouwen met een tempel die tot in de hemel reikt.
2. Ze gingen de stal binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder.
3. 'Dat is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hethiet Nabal.'
4. Er is nog veel dat ik zou willen zeggen, maar dat wil ik niet doen met pen en papier.
5. Daar bewegen de zeemonsters zich voort, daar gaat Leviatan, door u gemaakt om ermee te spelen.
6. Maar mijn verbond zal ik voortzetten met Jakob, de zoon die Sara je volgend jaar omstreeks deze tijd zal baren.
7. Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de morgen.
8. Jezus zei: 'Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, en toch is een van jullie een verrader.'
9. Van uw liefde, HEER, wil ik dankbaar zingen, van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht.
10. Want Johannes de Doper is gekomen, hij eet geen vlees en drinkt geen wijn, en jullie zeggen: "Hij is door een demon bezeten."
11. Zoals men messen scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.
12. Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens ontzagwekkend kan zijn.
13. Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van Jezus.
14. Moge de HEER de glimlach van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn.

Vul uw oplossing in op www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel en maak kans op een dwarsligger van *De Nieuwe Bijbelvertaling*.

Hebt u geen internet, dan kunt u uw oplossing ook per post sturen naar: Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem, onder vermelding van 'Prijspuzzel verbeter de Bijbeltekst.'

Uiterste inzenddatum: 15 mei 2014

Oplissing Kerstpuzzel december

Deze woorden moesten in de diagram worden weggestreept: engelen, herders, Gabriël, Maria, voederbak, Nazaret, Augustus, David, Betlehem, ster, Herodes, huis (!), wierook, Syrië, Galilea.

De overgebleven letters vormen de tekst 'en vrede op aarde'.

Dat staat in Lucas 2:14

*Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem
Contactpersoon werkgroep: Nel Blok en Anneke Endepoel*

AGENDA

1 april 19.45 uur:	Vergadering kerkenraad, Vijverhof
2 april 14.15 uur:	Ouderensoos
14 april 20.30 uur:	Kerkrentmeesters Vijverhof
15 april 15.00 uur:	Ouderensoos: Paasfeest in het Trefpunt
22 april 19.45 uur:	Vergadering Moderamen, Vijverhof

Bijbelleesrooster voor de maand ..

1 april	Matteüs 24:1-14	Wachten op goed nieuws
2 april	Matteüs 24:15-28	Sta klaar
3 april	Matteüs 24:29-42	Les van de vijgenboom
4 april	Matteüs 24:43-51	Verwachting
5 april	Matteüs 25:1-13	Oliecrisis
6 april	Psalm 143	Gebed om leven
7 april	Matteüs 25:14-30	Talentedjacht
8 april	Matteüs 25:31-46	Scheiding
9 april	Matteüs 26:1-16	Goede en slechte daden
10 april	Matteüs 26:17-30	Bijzondere maaltijd
11 april	Matteüs 26:31-46	Wakker geschud
12 april	Matteüs 26:47-56	Beantwoord geweld niet met geweld
13 april	Matteüs 26:57-75	Wie is Jezus?
14 april	Matteüs 27:1-14	Getuigenissen
15 april	Matteüs 27:15-26	Welke Jezus kies je?
16 april	Matteüs 27:27-44	Spot
17 april	Matteüs 27:45-56	Schreeuw in het donker
18 april	Psalm 22	Verlatenheid
19 april	Matteüs 27:57-66	Met het oog op de opstanding
20 april	Matteüs 28:1-15	Waar is Jezus?
21 april	Matteüs 28:16-20	Opdracht
22 april	Psalm 139	Intiem gebed
23 april	Jesaja 50:4-11	Vertrouwen op de HEER
24 april	Jesaja 51:1-8	Troost voor Sion
25 april	Jesaja 51:9-16	Laat je niet beheersen door angst
26 april	Jesaja 51:17-23	De ellende voorbij
27 april	Jesaja 52:1-6	Kopen en verkopen
28 april	Jesaja 52:7-12	Verheugend nieuws
29 april	Jesaja 52:13-53:5	De lijdende knecht
30 april	Jesaja 53:6-12	Lijdensverhaal