

OVERDENKING

Blijven oefenen!

Beginnen in een nieuwe gemeente! Dat betekent voor mij als predikant dat ik in de komende tijd heel wat nieuwe namen tegen zal komen. Zal het lukken om iedereen te leren kennen? Het zal een kwestie van oefening zijn en dat geldt niet alleen voor mij. Onze zoon Lennart maakte zich ook al zorgen hoe hij de namen van de kinderen in zijn klas moest onthouden. Gelukkig kreeg ik bij mijn intrede van de kindernevendienst als welkomstcadeau een ingevuld vriendenboek en dat gaat zeker helpen.

Naast alle andere aardige attenties en warme welkomstwoorden (waarvoor onze dank), ontving ik bij mijn intrede ook een uitdagend boek met de titel 'oefenruimte'. Het is geschreven door praktisch theoloog Sake Stoppels en het gaat over kerkopbouw en gemeenschapsvorming. De titel 'oefenruimte' is ontleend aan een citaat uit de visienota van de PKN, waar staat: *'De Kerk is een oefenplek voor een leven als volgelingen van Jezus Christus'*. Volgens de schrijver is het onze opdracht ons blijvend te oefenen in discipelschap. Als christenen zijn we immers leerlingen van Jezus en dat vraagt training en toewijding.

Al lezend moest ik denken aan woorden uit de eerste Timoteüsbrief. Daar staat: *"Oefen jezelf in een vroom leven. Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal."* (1 Tim. 4.8)



Voor mij als sportliefhebber is het prettig dat deze tekst in de Nieuwe Bijbelvertaling positiever is over sportieve activiteit, dan de oude vertaling (daar stond namelijk dat lichamelijke oefening van weinig nut is). Het moge echter duidelijk zijn dat het gaat om een vergelijking en dan is oefening op geestelijk gebied dus pas echt 'een gezonde keuze' en heilzamer dan alle vormen van sport. Hoe fascinerend die ook mogen zijn en bij de Olympische Winterspelen hoop ik daar weer van te genieten.

De term 'oefening' brengt mij op twee gedachten. In de eerste plaats is het dus zo dat christen zijn om inspanning en inzet vraagt. Het brengt je in beweging. Inspiratie gaat samen met transpiratie. Enthousiasme, concentratie, volharding en teamspirit zijn voor een sporter onmisbaar, maar ze horen dus ook bij een gelovige levenshouding. Dat geldt voor profs en voor amateurs.

In de tweede plaats wil het zeggen dat we als gelovigen nooit uitgeleerd raken. Geloof is niet een kunstje dat je na verloop van tijd wel beheerst. De een is misschien verder gevorderd dan de ander, maar we blijven allemaal leerlingen.

Er mag dus ook wel eens iets mis gaan. De kerk is niet het koninkrijk dat nog moet komen, het is alleen maar een oefenruimte.

Een voorganger werd in vroegere tijden wel eens een *oefenaar* genoemd en een kerkdienst een godsdienst-*oefening*. Ik weet echter niet of ik meteen mezelf zou typeren als oefenmeester. In de eerste plaats ben ik namelijk ook gewoon een leerling van Gods koninkrijk. Bovendien moet er naast inspanning in de kerk ook ruimte zijn voor ontspanning. We willen elkaar niet opjagen, zeker niet als het om geloofszaken gaat. Maar het is een mooi beeld om de kerk als sportschool/trainingsveld te zien. We blijven oefenen!



Ds. F.C. (Franc) de Ronde.

Even voorstellen

Op het moment van schrijven is het een dag geleden dat ik intrede heb gedaan als predikant in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. Een bijzonder moment



was het voor mij om verbonden te worden met de gemeente en daartoe de zegen te ontvangen. We zien terug op een mooie dienst met veel gasten van binnen en buiten de gemeente.

Zoals u al eerder hebt kunnen lezen ben ik hiervoor bijna 6 jaar predikant geweest in Koudekerk a/d Rijn en Hazerswoude-Rijndijk. Daarvoor heb ik gestudeerd in Utrecht en daar heb ik Neely Anne leren kennen met wie ik nu 7 jaar getrouwd ben. Zij is bezig een promotie-onderzoek in de pedagogische wetenschappen af te ronden.

We hebben drie kinderen, Lennart, Élodie en Franca (van respectievelijk 5, 3 en 0 jaar). Als gezin hopen we snel thuis te raken in West-Brabant. We voelen ons in ieder geval heel welkom.

Ook wat betreft mijn werkzaamheden ga ik mijn weg proberen te vinden. Met ds. Van der Sterre en de werkgroep pastoraat zal ik binnenkort afspraken maken over de pastorale wijkindeling. Daar hoort u nog meer van. Ik spreek de wens uit dat ik u vaak mag tegenkomen en ontmoeten.

KERKDIENSTEN

2 februari Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Hervormde kerk, Zevenbergen

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Jeugd- en gezinsdienst; Doopdagviering; Na afloop koffie drinken</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	D. Konings
Gastheer / gastvrouw	E. Hendrikse
Collecte Rondgang	1 ^e Onderhoudsfonds 2 ^e Werelddiaconaat
Uitgang	Kerk

9 februari Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>FLAME / Meetingpoint Na afloop koffie drinken</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
19.00 uur:	SPECIALdienst in De Dorpskerk Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	W. Langbroek
Gastheer / gastvrouw	H. Keijzer
Collecte Rondgang	Onderhoudsfonds
Uitgang	Edukans

10 februari – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde

16 februari Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Doopdienst; Na afloop koffie drinken</i>
Voorganger	Ds. F.C. de Ronde
19.00 uur:	Zangdienst in De Ontmoetingskerk Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst	P. de Lange
Gastheer / gastvrouw	H. Knook
Collecte Rondgang	Roosevelthuis, vakantiehuis PKN te Doorn
Uitgang	Kerk

23 februari Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Na afloop koffie drinken</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	J. de Lint
Gastheer / gastvrouw	D. Konings
Collecte Rondgang	Onderhoudsfonds
Uitgang	Diaconie

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
2 februari	Marjoke en Femke	Susanne en Claudia
9 februari	Elly en Annette	FLAME/Meetingpoint
16 februari	Nel en Lejanne	Tiny
23 februari	Marjolein en José	Jolanda

	PP-dienst	Beamerdienst
2 februari	Jan	Léander
9 februari	Jeroen	Bert
16 februari	Ad	Anton
23 februari	Jan	Peter

	Bloemendienst	Organist
2 februari	Jana Peraer	Johan van der Steen
9 februari	Ella Knook	Ad van Sprang
16 februari	Riet Jongbloed	Han van der Mast <i>zangdienst: Dick v.d. Giesen</i>
23 februari	Mineke Huitkar	Dick van der Giesen

Oppassers gezocht !!!!

Wij zijn op zoek naar mensen die willen oppassen op de kleintjes tijdens de kerkdienst. Er komt een tekort aan mensen die oppassen en het zou jammer zijn als daardoor mensen niet naar de kerk kunnen komen. Dus wie het leuk vindt om af en toe te willen oppassen kan zich bij mij melden. Vele handen maken licht werk.

Aanmelden bij Annette Dijkshoorn 06-10713780 of
via de mail dijksholstein@hetnet.nl

TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN



Sterre-praat

Welkom aan collega De Ronde

Na de 'dienst van verbintenis' op zondag 19 januari mocht ik al enige woorden spreken, maar voor wie daar niet bij konden zijn, maak ik gebruik van mijn Sterre-praat om mijn nieuwe collega, zijn vrouw en kinderen ook schriftelijk hartelijk welkom te heten. De eerste contacten waren al fijn. Ds. De Ronde komt over als een aimabel mens, zorgvuldig in de omgang. Origineel en verrassend, zo bleek in zijn intredeprek, in zijn schriftuitleg. En in de week na de drukke verhuizing, tussen honderdzestig lege dozen, merkte ik hoe ontspannen hij zich voorbereidde op de verbintenisdienst. Bijzonder en veelbelovend.

Ds. De Ronde is de eerste predikant van de protestantse gemeente. Een gemeente met, zoals dat hoort, een Huishoudelijk Reglement en een Beleidsplan. Een Beleidsplan dat oog heeft voor de toekomst. We leven op kerkelijk gebied in een boeiende tijd. Vol nieuwe initiatieven. Pioniersplekken, nieuwe gemeentevormen, nadenken over missionaire aanwezigheid en vormen vinden om jonge mensen en gezinnen aan te spreken met het evangelie. Want het evangelie blijft nu eenmaal altijd mensen raken. We staan, ook in Fijnaart, kerkelijk op de drempel van een nieuwe tijd en juist daarom was er het verlangen een jonge predikant te beroepen. En zie, ds. De Ronde is drieëndertig jaar oud. De leeftijd die al sinds de Oudheid gezien wordt als de ideale leeftijd van een spiritueel voorganger. Een leeftijd die de kracht van de jeugd paart aan de wijsheid van de volwassene. Ds. De Ronde is bekend met de sociale media en, gezien zijn naam, FC de Ronde, vast sportief. Maar zeker geen lichtgewicht. Uit voorzorg werd in de vacaturetijd in de pastorie de houten vloer vervangen door een fundament van beton.

Ik verheug me op de samenwerking. In mijn Dordtse jaren heb ik een cursus 'Samenwerken in een predikantenteam' gevolgd. 'Probeer niet op elkaar te lijken', zo leerden wij, 'maar maak juist gebruik van ieders eigen gaven en talenten'. Dan werk je het fijnste, want je doet wat je ligt en het komt ook de gemeente ten goede. Immers onze gemeente is veelkleurig, onze gemeenteleden zijn heel verschillend en juist zo kun je vele gemeenteleden, in hun verscheidenheid, bereiken en iets voor hen betekenen.

Welkom in Fijnaart. Dat de pastorie weer bewoond is, is ook al zo'n mooi gezicht. Fijnaart of Fijne Aarde. Waar deze naam vandaan komt, is onzeker. Als meest waarschijnlijke verklaring wordt gegeven, dat Fijn komt van 'finis', 'finaal', doel, einde. Te vergelijken met Finistère in Spanje, het uiterste einde van de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela. Net als Fijnaart gelegen aan de

westelijke kust van het land. Daar, na een lange, zware tocht opent zich het beloofde land. Al je lasten leg je af. Met alle heiligen hier boven en hier beneden beleef je het geheimenis. Alsof je God al even ziet. Dat ook voor jou, voor jullie, dit stukje Brabant, lange jaren, een fijne aarde moge zijn. Welkom!

Collega ds. Hans van der Sterre.

PASTORALIA

* Twee dankbare mensen, Bert en Jenke de Lint, zijn uit het ziekenhuis thuisgekomen. De nier van Jenke, die Bert van haar ontving, functioneert goed. Maar vreugde en verdriet liggen soms dicht bij elkaar. Een paar dagen na hun thuiskomst moesten zij de vader van Bert, die de leeftijd van 95 jaar heeft mogen bereiken, begraven.

* Dhr. T. Frijters, Oude Heijningsedijk 40, die in Rotterdam een lang revalidatieproces onderging, is zover opgeknapt, dat hij weer naar zijn eigen huis mocht gaan.

* Ook mw. A.H. Zegelaar-Hartmans, is weer te vinden in haar eigen woning aan de Oude Heijningsedijk 171.

* In de toestand van mw. D. Moerland-van der Horst (Polderstraat, Heijningen) is sinds de vorige *Contactruimte* weinig verandering gekomen. Ze is soms miselijk en daar is jammer genoeg nauwelijks iets aan te doen.

* In het ziekenhuis in Roosendaal werd met hartklachten opgenomen dhr J. van Hamburg (Beukenlaan). Al na een paar dagen werd hij uit het ziekenhuis ontslagen.

* In Franciscus in Roosendaal lag ook mw. C. van Bodegom-Grootenboer (Kerkring). Zij is op 20 januari naar Zevenbergen verhuisd waar ze gaat revalideren in De Zeven Schakels.

* Mw. J. Lit-van Oostenbrugge (Dauwdruppelhof) belandde na een val, tijdens een wandeling, in Franciscus. Toen na kortdurende observatie bleek dat er geen noemenswaardige schade was, mocht zij naar huis.

* Dhr. C. Knook, Molenstraat, onderging de afgelopen weken weer diverse, soms onaangename, onderzoeken waarin werd nagegaan op welke wijze zijn ziekte op dit moment het beste behandeld kan worden. De uitslag daarvan is altijd weer spannend.

* Op 13 januari is Ella geboren, dochter van Philip en Elisabeth van Dueren den Hollander (Breda). Ouders en grootouders gefeliciteerd met de geboorte van Ella. Op het geboortekaartje staat:

*Ella is misschien wat anders,
ja bijzonder is het woord
Ze is precies het meisje
wat bij ons hoort.*

* Dhr. C. van der Zande (Molenstraat) was ook opgenomen in het ziekenhuis. Gezien zijn leeftijd verloopt het herstel maar langzaam.

* Op 19 januari is Eva Maris geboren, dochter van Aart en Margriet Maris, zusje van Anna en Lieke, Volkerakweg 5. Onze gelukwensen voor de ouders en voor oma Adrie Maris.

* Op 26 januari wordt 's avonds in de oecumenische vesper Lucas van Strien gedoopt. Dit is met instemming van de kerkenraad. Lucas is een zoon van Wim van Strien en Marieke Luijsterburg, Blaaksedijk 28. Ouders en grootouders gefeliciteerd met de doop van Lucas.

* Overleden zijn dhr. Huibert de Ruiter en dhr. Cornelis Maris. Elders in dit nummer vindt u twee In Memoriams van de hand van Ds. Van der Sterre.

* Ook ontvingen we een rouwbrief van ons oud-gemeentelid mevrouw Elizabeth Francijntje Hartman. Op 9 januari is zij overleden in Pijnacker op de leeftijd van bijna 72 jaar. Bets Hartman was een zus van mw. C. van de Berg-Hartman. Wij wensen Corrie veel sterkte om dit verlies te dragen.

* Wij leven mee met de fam. Klaassen Koperwiekstraat 9, 4793HS, die hun zoon Eric op 8 januari jl. plotseling verloren. Een zoon als zorgenkind geboren en als zorgenkind van ons heengegaan, staat op de rouwkaart. Wij wensen Herman en Annie kracht toe om dit verlies te dragen.

Voor alle mensen met verdriet Gods nabijheid toegewenst!

Ds. J.H. van der Sterre en Willy Oostdijck.

Dank

Langs deze weg willen wij u bedanken voor uw steunbetuigingen na het overlijden van mijn vrouw en onze moeder, Addy Ewijk-den Braven.

H.H. den Braven, M. den Braven en kinderen.



WIJ GEDENKEN

Op 28 december 2013 is op zijn kamer in Het Kompas in zijn negentachtigste levensjaar overleden de heer **Huibert de Ruiter**.

Dhr. De Ruiter werd geboren op 12 januari 1925 in Heijningen. Op 24 juni 1953 trad hij in het huwelijk met Toos de Wit met wie hij afgelopen juni te midden van kinderen en (achter)kleinkinderen het zestigjarig huwelijk mocht vieren.

In zijn arbeidzame leven werkte hij onder meer bij een fruitteler en in de bouw. Daarnaast zette hij zich in 'voor kerk en maatschappij'. Zo maakte hij onder meer deel uit van het schoolbestuur in Fijnaart, leidde hij de Zondagsschool in

Heijningen, was meerdere malen ouderling en onderhield hij trouw en zorgzaam de begraafplaats van de kerk. En muzikaal als hij was, bespeelde hij jarenlang 'het koper' in diverse orkesten.

De dienst van uitgeleide, voorafgaande aan de teraardebestelling, uiteraard op zijn begraafplaats, vond vanzelfsprekend plaats in de kerk die hij zo heeft lief gehad: De Dorpskerk. We stonden stil bij woorden uit de trouwtekst, Psalm 128 vers 1 'Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt' waarna zoon Bert op indrukwekkende wijze The Holy City vertolkte. Daarna hebben we God gedankt voor al het goede dat Hij ons in Huib de Ruiter heeft geschonken. God zij zijn vrouw Toos, de kinderen en (achter)kleinkinderen met zijn troost nabij.

Op 7 januari is onverwacht, na een ziekbed van enkele dagen, in het ziekenhuis overleden **Cornelis Maris** in de leeftijd van 83 jaar. Cor Maris werd geboren op 13 mei 1930 aan de Wilhelminastraat 5 in Fijnaart, op de boerderij die zijn hele leven lang zijn geliefde woonstee is geweest. Cor was boer, in hart en nieren. Een harde werker was hij, iemand die niet hield van poespas. Altijd bezig, ook in zijn hoofd, met wat er moest gebeuren. Eerst op de akkers achter de Wilhelminastraat en in later jaren op het land aan de Manciadijk in Noordhoek, waar hij later ook de schuren bouwde.

Op 16 juni 1960 trad hij in het huwelijk met Adrie Knook met wie hij, tot haar overlijden op 20 oktober 2004, vierenveertig jaar getrouwd mocht zijn. Bijna de helft van die tijd is zij evenwel ziek geweest, gedurende welke tijd Cor zijn vrouw, zonder hulp van anderen, met grote trouw en liefde heeft verzorgd. Cor Maris was een zorgzame man. Voor Adrie Knook, voor zijn twee kinderen Arjen en Petra en de kleinkinderen en ook voor zijn zuster Adrie uit de Valenciënnestraat, die hij na haar overlijden in september jl. zeer heeft gemist. Afleiding vond hij ook toen in zijn werk op de boerderij waar hij, ook nadat zoon Arjen het bedrijf had overgenomen, nog dagelijks te vinden was. Een weldaad in zijn leven, nadat hij weduwnaar was geworden, is de relatie geweest met weduwe Adri Bom-Broere. Zij hebben elkander jaren van vreugde geschonken.

In de verwachting dat God zijn leven opnieuw zal doen ontkiemen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, hebben we op 13 januari het lichaam van Cor gezaaid in de akker van de Protestantse begraafplaats te Fijnaart. Moge God allen die hem missen nabij zijn.

Ds. Van der Sterre.

Bedankje

Hartverwarmend hebben wij uw belangstelling ervaren tijdens onze ziekenhuisperiode en thuis tijdens ons herstel. Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen, telefoontjes of een andere manier van medeleven van u aan ons. Fijn is het om te mogen ervaren dat er aan je gedacht wordt. Weet dat belangstelling een mens goed doet en zeker bijdraagt aan herstel! Nogmaals onze hartelijke dank.
Bert en Jenke de Lint.



Verhuisd

Fam. G.J.A. Frijters – Verhagen, Oudemolensedijk 19, 4793TE Fijnaart > Torenavalkstraat 15, 4793HM Fijnaart.
Dhr. M. van de Hurk, Wilhelminastraat 53A, 4793EM Fijnaart > Hazelaarstraat 20, 4793BD Fijnaart.
Fam. H.H. van Drimmelen – Korteweg, Kerkring 46, 4893ES Fijnaart > Raadhuisplein 20, 4671DA Dinteloord.
Mw. W.M.C. Frijters, van Heemstralaan 8, 4793BJ Fijnaart > Wattstraat 17, 4816CD Breda.

Nieuw ingekomen

Fam. F.C. de Ronde – Davidse, Kerklaan 95, 2396VH Koudekerk aan den Rijn > Kerkring 15, 4793ER Fijnaart.
Mw. S.W. Trompetter, Europastraat 58, 4671EW Dinteloord > De Polderstraat 70, 4794AN Heijningen.
Mw. C.L.F. Vermunt, Torenstraat 4A, 4811XX Breda > Sterappel 30, 4793KE Fijnaart.
Mw. M.J. Verschuren, Speelhuyslaan 33A, 4815CB Breda > Parelstraat 24B, 4793CM Fijnaart.
Fam. H. Christ – van Bergen, Spoorstraat 308, 4702VT Roosendaal > Kerkring 46, 4793ES Fijnaart.
Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze gemeente.

80+ verjaardagen

1 febr. Mw. B. Ruwhof-Oostdijk, Kerkring 7, 4793ER Fijnaart.
4 febr. Dhr. A.H. van Toorn, Elisabethweg 1, 4794RT Heijningen.
11 febr. Mw. P.A. van Dam-van Drunen, Jan Punthof 87, 4793GT Fijnaart.
14 febr. Mw. M. van der Harst-Wachtmeester, Timberwolfstraat 44, 4758AK Standdaarbuiten.
14 febr. Dhr. C. van Dueren den Hollander, Jan Steenstraat 16, 4793AP Fijnaart.
14 febr. Mw. J.M. Christ-van Bergen, Kerkring 46, 4793ES Fijnaart.
18 febr. Mw. J. de Vos-van der Werf, Kerkring 68, 4793ES Fijnaart.

21 febr. Mw. W.A. Nouwen-Moerland, Rembrandtstraat 10, 4793AR Fijnaart.
25 febr. Mw. A.C. de Kok-Otto, Jan Punthof 103, 4793GT Fijnaart.
26 febr. Mw. J. Nieuwkerk-Kievit, De Bongerd 23, 4793BK Fijnaart.
28 febr. Mw. T.F.E. Hoek-Punt, Langs de Kreek 4, 4793BG Fijnaart.
28 febr. Mw. M. de Vos-de Nijs, Veluwestraat 15, 4794AB Heijningen.

Huwelijksjubilea

60 jaar:

17 febr. echtpaar van Mourik–Bolluit, Melis Stokelaan 5, 4707HP Roosendaal
19 febr. echtpaar Kamp-Nieuwkoop, Kerkring 43, 4793ES Fijnaart
Wij wensen u Gods zegen toe op uw verdere levensweg, dat Hij u nog lang voor elkaar en anderen mag sparen.

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag e.d., geeft u dat dan door aan de redactie.

Taakgroep Gemeente Zijn

Mijn naam is Gerrit Korteweg en sinds deze zomer ben ik lid van de taakgroep Gemeente zijn. Ik ben betrokken geraakt bij de taakgroep, doordat ik door Wim Langbroek ben uitgenodigd om eens een keer bij een vergadering van de taakgroep aan te schuiven. De taakgroep Gemeente zijn is in de zomer 2013 begonnen. De taakgroep heeft als doel ideeën aan te dragen om meer jonge mensen en gezinnen te betrekken bij onze kerk. De taakgroep voert een deel van deze ideeën ook zelf uit. Een aantal ideeën waar we op dit moment onder andere mee bezig zijn, is het aanpassen van de website van onze kerk, het organiseren van een kookworkshop, het organiseren van Specialdiensten en het verbouwen van de jeugdruimte in De Ontmoetingskerk. Het aanpassen van de website bestaat uit het maken van een andere indeling en het verder invullen van de onderdelen op de site en is mijn taak en de taak van Sebastian Nijhoff. We worden hierin ondersteund door het Communicatieteam, dat bestaat uit, naast mij en Sebastian, Marjolein van Alphen en Léander van Holten. Het organiseren van een kookworkshop wordt gedaan door Herman Broer en Willian de Geus en de kookworkshop vindt begin 2014 plaats. De workshop zal een combinatie zijn van ouderen en jongeren, waarbij de jongeren koken voor de ouderen. De Specialdienst wordt opgezet door de 25+ groep en in de dienst treedt een koor op. De datum voor de dienst is voorlopig vastgesteld op 9 februari. De jeugdruimte wordt voorlopig nog niet verbouwd. Als taakgroep hebben we besloten om dit op te schuiven naar komende zomer.

Ik hoop samen met de leden van de Taakgroep dat het duidelijk is geworden wat onze taakgroep inhoudt, waar we voor staan en met welke activiteiten we ons bezighouden.

Gerrit Korteweg.

Opvoedingskring

Beste ouders,

Vanuit de gemeente is de vraag gesteld of er een opvoedingskring kan worden gestart voor jonge gezinnen. Graag willen we jullie vragen of er van jullie kant interesse is om bij elkaar te komen en te bespreken hoe we om kunnen gaan met de opvoeding en welke rol het geloof daarbij (kan) spelen. Het kan fijn zijn om van elkaar te horen waar je tegenaan loopt en hoe andere ouders met die situatie om zouden gaan.

Het hoeven geen zware gesprekken te zijn, denk ook aan een thema-avond/middag over kinderbijbels e.d. We zitten zelf te denken om (als er genoeg animo is) met meerdere groepen te gaan werken, zodat de ouders met jongere kinderen en de ouders van de wat oudere kinderen bij elkaar komen, dit omdat je natuurlijk tegen heel andere dingen aanloopt.

Graag ontvangen we van jullie een reactie of er interesse is. Je kunt ons gewoon even aanspreken of een mailtje sturen.

Hartelijke groet,

Emie Hendrikse en Marloes Stoop (emie74@live.nl).

Belijdenisgroep

In de kerk belijden we ons geloof. Dat kan per persoon heel verschillend beleefd worden, maar het is wel wat ons bindt. Daarom willen we als predikanten graag een groep opstarten waarin jongvolwassenen kunnen spreken over de inhoud van het geloof en ook andere belangrijke en minder belangrijke zaken aan bod komen. Dit alles in een open en ontspannen sfeer. Misschien ben je er nog niet aan toe om belijdenis in de kerk te doen, ook dan ben je van harte welkom in deze groep. Voor aanmeldingen en meer informatie kun je bij mij terecht.

Ds. Franc de Ronde, 0168 850358,

fcderonde@gmail.com

*Elkaar vasthouden
in vreugde en pijn
Elkaar steunen
er voor elkaar zijn
Elkaar zien
en blij begroeten
Elkaar brengen
aan Jezus voeten.*

*Elkaar bemoedigen
als het moeilijk is
Elkaar bijlichten
in de duisternis
Elkaar omarmen
hé, ik geef om jou
Elkaar verwarmen
te midden van de kou.*

*Zo'n kring van mensen
heet gemeente
Zo'n kring van harten
laat je weten*

J. Holleman-Kropff

*Dat God een God
van Liefde is
Te midden van tekorten,
zonden en gemis.*

*Wilt U, Heer,
het centrum zijn
van deze kring,
begin maar klein
en laat het groeien
hecht en vast
zodat we doen
wat bij U past:*

*Barmhartig zijn
geduldig zijn
liefdevol zijn
genadig zijn
respectvol zijn
transparant zijn
getuigen zijn
christen zijn.*

Van de KERKENRAADSTAFEL



Verslag van de kerkenraadsvergadering op 10 december 2013 in De Vijverhof

Preses Wim Langbroek opent de vergadering met het lezen van Romeinen 9:1-13. Hij gaat ons voor in gebed en heet de vergadering daarna welkom. Hieronder een overzicht van de belangrijkste agendapunten.

De gemeenteavond van 20 november wordt geëvalueerd. De herinrichting van de kerk geeft gespreksstof. Opgemerkt wordt dat het rendement van de voorgestelde verbouwing erg laag is. Zeker nu er iedere week koffie drinken wordt aangeboden en we elkaar dan kunnen ontmoeten. Het merendeel van de kerkenraad voelt meer voor het op de gemeenteavond genoemde voorstel om het hele middenvak te vervangen door stoelen. Dit zal wel een veel grotere kostenpost zijn. We vragen ons af of de gemeenteleden bereid zijn om daar een forse financiële bijdrage aan te leveren. Aan de kerkrentmeesters wordt gevraagd om van dit voorstel ook een begroting te maken. De kerkrentmeesters zeggen toe meerdere mogelijkheden uit te werken en deze te toetsen op doelstelling en haalbaarheid.

De kerkenraadsverkiezing 2014 staat op de agenda. Meerdere namen voor de vacatures zijn ingediend. Deze gemeenteleden zullen de komende weken worden benaderd.

We gaan op zoek naar een notuliste voor de kerkenraadsvergaderingen.

Het preekrooster 2014 wordt vastgesteld. We zullen wekelijks koffie drinken na de dienst, behalve na een Avondmaaldienst. Na een half jaar wordt - na de gemeenteleden gehoord te hebben - bezien of we hiermee doorgaan.

Ook het collecterooster 2014 wordt vastgesteld. We houden ons zoveel mogelijk aan het landelijk collecterooster.

Bij de ingekomen post is een uitnodiging voor de afscheidsdienst in Koudekerk aan den Rijn van ds. F.C. de Ronde. We zullen met vijf personen aanwezig zijn.

De ouders van dit jaar geboren of gedoopte kinderen krijgen een uitnodiging voor de kerstgezinsdienst. De kinderen van de Vakantie Bijbel Club zullen ook een uitnodiging krijgen voor deze dienst.

De kerkdiensten van de afgelopen weken waren goede diensten. We kijken uit naar de intrededienst op 19 januari.

De diaconie was blij dat zoveel gemeenteleden begin december iets meebrachten voor de Voedselbank.

Op 26 april is de bazaar. 50% van de opbrengst zal besteed worden aan een goed doel.

Sjerp Vormeer leest voor de sluiting een stukje van de deze week overleden Nelson Mandela. De moraal van het stukje is: Gebruik je talenten! Ook in het werk voor de kerk!

Wim Langbroek wenst ons goede feestdagen en wel thuis. Om 22.45 uur is de vergadering afgelopen. U bent weer op de hoogte.

Willy Oostdijk, scriba.

ZANGDIENST, 16 februari a.s. 's Avonds 19.00 uur

Op 16 februari a.s. is er 's avonds weer een zangdienst, zoals we gewend zijn. We hopen natuurlijk op een goede opkomst. We hebben in de kerkenraad in de voorbije tijd meerdere keren naar elkaar de hoop uitgesproken dat het bezoek zal toenemen in plaats van wat nu het geval is, nl. dat het bezoek behoorlijk aan het afnemen is.

Graag willen we met de trouwe bezoekers van deze diensten, maar ook met u die zo nu en dan komt en natuurlijk ook met u die van plan bent om de zang-avonddiensten te gaan bezoeken, van gedachten wisselen.

Met name willen we met u van gedachten wisselen over de inhoud en de vorm van deze diensten, nu we ook de zgn. specialdiensten op enkele zondagavonden in het jaar weer wat nieuw leven willen inblazen. We zouden het zeer op prijs stellen dat u er 's avonds 16 februari a.s. bent. Tot dan.

Met vriendelijke groet, Wim Langbroek, namens de kerkenraad.

Kerkelijk werker dhr. H. Broer vertrekt

De heer H. Broer heeft ons laten weten per 1 april a.s. met zijn werk als jeugdkerkelijk werker en als ouderling te zullen stoppen. We betreuren het, maar respecteren zijn besluit. Dhr. Broer is voorbereidingen aan het treffen om te emigreren naar Tsjechië, hij is voornemens daar samen met zijn vrouw een herberg te beheren.

Reeds nu en vooruitlopend op het definitieve afscheid, wensen we hem en z'n gezin met deze uitdaging en de voorbereiding daartoe, Gods onmisbare zegen toe.

Wim Langbroek, namens de kerkenraad.

Ds. F.C. de Ronde is door ds. G.C. Buijs verbonden aan onze gemeente

In de eredienst van 19 januari jl. is ds. F.C. de Ronde door consulent ds. R. Buijs, predikant te Zevenbergen, verbonden aan onze gemeente. In deze eredienst heeft ds. De Ronde tevens zijn intrede gedaan. Wij, als gemeente en de vele gasten, zijn van dit alles getuige geweest, het was een fijne dienst.

Ds. H.J. Enkelaar, namens het predikantenberaad in deze regio, ds. J.H. v.d. Sterre, ds. G.C. Buijs en ondergetekende hebben hem met enkele woorden van welkom toegesproken.

Ik heb de dank aan u als gemeente uitgesproken dat het werk in de gemeente, in de periode dat de 100% predikantsplaats vacant was, bijna volledig is door gegaan. Dank hiervoor ook aan de kerkenraad. Verder heb ik de beroepingscommissie bedankt voor hun werk, dat zij op voortvarende wijze hebben op- en aangepakt. Dank ook aan ds. Buijs die hen heeft geïnstrueerd en met raad en daad heeft bijgestaan. Ook heb ik de dank uitgesproken aan ds. J.H. v.d. Sterre, die op gezette tijden veel werk heeft verzet, met name ook de laatste tijd met de vele begrafenissen. Dankbaar kunnen we als gemeente zijn dat het predikantenteam weer volledig is bezet en dat het werk in de gemeente weer optimaal kan worden verricht.

Inmiddels hebben we al even met elkaar gesproken over de invulling van het vele werk in de gemeente en de werk- en taakverdeling van dit werk door beide predikanten. In de volgende uitgave van *Contactruimte* hoop ik u over de werk- en taakverdeling meer te kunnen meedelen.

Ook vanaf deze plaats wens ik ds. en mw. De Ronde en hun gezin een gezegende tijd toe in onze protestantse gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten.

Met vriendelijke groet, Wim Langbroek, preses kerkenraad.

Bomen aan de linkerkant van De Dorpskerk

Aan de linkerkant, gezien vanaf de Voorstraat, van De Dorpskerk staan veel hoge bomen. Het is op die plaats erg vochtig en de buitenmuren worden er niet beter op. Vocht en groene uitslag op en in het metselwerk zijn het gevolg. Wij melden u bij dezen dat we voornemens zijn deze bomen dit jaar te laten verwijderen.

Namens de kerkrentmeesters, Wim Langbroek.

Bazaar Koningsdag 2014

Moet u ook nog zo wennen aan de naam en de datum?

Na heel veel jaar hebben we geen Koninginnedag meer op 30 april, maar een Koningsdag op 27 april en gelijk het eerste jaar kan het niet op die dag, maar wijken we uit naar 26 april. Maar met uw hulp gaan we er weer voor.

De opbrengst is voor de helft voor de kerk en de andere helft voor een goed doel dichtbij of veraf, een doel waar gemeentelieden iets mee hebben.

Het goede doel ligt dit jaar, voor een deel, in Zuid Afrika. Jonge mensen die, via de school van Dafne van der Lugt, de opdracht hebben om daar een ontwikkelingsproject mee te helpen opzetten. Het andere deel gaat naar: 'Het Raakt me' van de familie Van der Ploeg uit Fijnaart. In de volgende Contactruimte leest u meer over beide projecten.

Wilt u ons helpen, vindt u tijdens de schoonmaak nog leuke spulletjes of boeken, waar u eigenlijk wel van af wilt of heeft u goede ideeën waardoor we nog meer geld kunnen inzamelen? Wilt u ons sponsoren of helpen op de dag zelf? Graag!

Mogen we weer op uw hulp rekenen? Belt u even?

Namens de bazaarcommissie, Adri de Vrij, 0168-462996



Jeugdrubriek

Namens de kindernevendienst willen we iedereen laten weten dat **Annelies Tolenaars** sinds 1 januari gestopt is met de kindernevendienst. Wij vinden dit wel erg jammer, maar snappen ook wel dat zij er na ongeveer **30 jaar!!** een punt achter wil zetten. Wij bedanken Annelies dan ook voor haar inzet al die jaren en zullen haar ervaring en inbreng wel gaan missen!

Door het vertrek van Annelies zijn we op zoek naar een **nieuw lid**. Helaas hebben we tot nu toe nog niemand kunnen vinden. Mocht u/je interesse hebben om

ons team te komen versterken of eerst meer informatie willen over de kindernevendienst, neem dan contact op met Saskia van der Eijk (0168) 462096, saskiavandereijk@hetnet.nl of Susanne Baan (0168) 320491, susannebaan@kpnplanet.nl

Leiding Kindernevendienst



Rock Solid is inmiddels een bekend begrip binnen onze gemeente.

Een laagdrempelig programma rond een (actueel) thema uit de belevingswereld van tieners in de leeftijd van 11

t/m 14 jaar. Op een speelse en soms actieve(!) manier worden de thema's behandeld en worden alle avonden afgesloten met de zgn. 'uitsmijter'. Buiten alle spelletjes is de 'preek van de week' ook een vast onderdeel van het programma. In deze korte preek van hooguit 6 minuten, wordt het thema gereflecteerd aan de bijbel. En tussendoor hebben we ook even een pauze om op adem te komen en daar mogen chips natuurlijk niet ontbreken!

De laatste twee jaar komen wij eenmaal in de 14 dagen bij elkaar (uitgezonderd vakantieperiodes). Ook in het nieuwe kalenderjaar zijn we weer van start gegaan. De eerstvolgende keer is zaterdag 22 februari.

Locatie: De Vijverhof, Tijdstip: 19.33 tot 21.34 uur.

Tot ziens enne..... **neem gerust je vriend(in) mee!**

Rock Solid leiding: Joost & Gerda, Gerrit en Herman.



Op **vrijdag 7 februari** is er voor tieners van 12 t/m 16 jaar weer SirkelSlag!

SirkelSlag is een spannend en actief spel dat we tegelijkertijd met heel veel groepen in heel Nederland spelen. (Vorig jaar deden ruim 400 groepen mee!) Ook dit

jaar weten we niet wat de opdrachten zullen zijn, maar het thema voor dit jaar is: LIEFDE!

Kom jij ook dit spannende spel meemaken? Wellicht komen wij dit jaar als winnaar uit de bus en kan jij zeggen: 'Ik was erbij.....'.

Praktische info:

Tijdstip: 19.14 uur tot 21.23 uur.

Algemene info: www.sirkelslag.nl

See you! Gerrit & Herman

Waar? In de Vijverhof.



Tegelijk als het Flamezondag is, komt er een groepje jongeren van 11 t/m 16 jaar onder kerktijd samen bij 'Meetingpoint'. Daar zijn we op eigentijdse - en soms interactieve en speelse manier - met elkaar bezig. Eerstkomende keer dat we weer bij elkaar komen is op zondag 9 februari.

Groetjes van: Adriaan, Willian en Herman.

Vooraankondiging: Tieners aan de kook



Hieronder alvast een 'vooraankondiging' van een nieuwe activiteit: 'tieners aan de kook'. Op de tv zijn er meerdere kookprogramma's, zoals Master chef, e.d. Koken is hot! Bij ons is het idee opgekomen om met een groep tieners - onder begeleiding van 'deskundigen' - een driegangenmenu

voor gemeenteleden voor te Als het u leuk/lekker weten wat er zich hiervoor



bereiden. lijkt - hoewel we nu nog niet geserveerd gaat worden - kunt u opgeven!

Enige praktische Wanneer: vrijdagavond 14 maart. Kosten: Niets, gratis! © Opgave: jeugd@pknfijnaart.nl Maximale deelname: 25 personen. (Let op: Wees er snel bij, want VOL = VOL!) Nadere informatie volgt t.z.t. Herman Broer

informatie: Tijdstip: Vanaf 18.00 uur. Locatie: Trefpunt.



Iedere 2^e zondag van de maand in de Vijverhof (achterkant Herv. Kerk) van 10-11 uur voor alle kinderen tussen 4 en 10 jaar.

Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon wat kwijt aan Flame: mail dit dan naar kinderkerkflame@hotmail.com.

We zijn een enthousiaste groep 25+-ers die met elkaar in gesprek gaan over vragen m.b.t. geloof, kerk, de Bijbel en actuele onderwerpen. Iedereen die graag zijn kennis over de Bijbel wil vergroten, nieuwe dingen wil ontdekken of gewoon wil horen hoe anderen over bepaalde onderwerpen denken: van harte welkom! De avond start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Met elkaar zijn we op zoek naar antwoorden en richting voor ons leven. We willen met elkaar nieuwe dingen ontdekken in onder andere bijbelverhalen, over God, de Bijbel en elkaar! Op dit moment gebruiken we hierbij het boekje: 'Vriendschap met God', zo kun je groeien in geloof en toewijding. De afgelopen avonden hebben we enthousiast nagedacht over de organisatie van een Specialdienst op 9 februari, zie hierna in deze *Contactruimte!*

De geplande (resterende) avonden voor dit seizoen:

- o 23 februari (hoofdstuk 4)
- o 6 april
- o 18 mei
- o 6 juli

Ben je geïnteresseerd? Kom gewoon langs of neem contact op met Jaap-Kees van Strien: bel (06-23213260) of e-mail: jcvanstrien@live.nl

De eerstvolgende bijeenkomsten worden gehouden bij Bert en Emie Hendrikse (Appelaarseweg 2, Fijnaart)



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten van 15 december 2013 t/m 19 januari 2014:

15-12	Onderhoudsfonds	€ 152,06
22-12	Kerk	€ 248,44
24-12	Kerk	€ 240,44
25-12	Onderhoudsfonds	€ 215,48
29-12	Kerk	€ 172,55
31-12	Eindejaarscollecte	€ 138,90
5-1	Onderhoudsfonds	€ 133,16
5-1	Kerk	€ 117,70
12-1	Onderhoudsfonds	€ 141,76
19-1	Kerk	€ 314,41

Giften

Via ds. Van der Sterre 2 x € 10,-.
Alle gevers hartelijk dank!

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.
E-mailadres: jaapdevrij@home.nl
Een vel van 30 bonnen kost € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.

Kerkbalans 2014

In de tweede helft van januari is in onze gemeente de actie Kerkbalans 2014 gehouden. Als het goed is, heeft één van onze kerkbalansvrijwilligers ook bij u aangebeld om de antwoordstrook met uw toezegging voor dit jaar bij u op te halen. Is dat niet gebeurd? Dan kunt u ook zelf de enveloppe bezorgen bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters, Timberwolfstraat 17 te Standdaarbuiten of bij de secretaris, Leeuwerikstraat 58 te Fijnaart.

Het college van kerkrentmeesters

Garderobe in De Dorpskerk en in De Ontmoetingskerk

Graag willen we het volgende met u delen.

Het is prima en er voor bedoeld dat u uw jas in de garderobe nabij de hoofdingang van De Dorpskerk en De Ontmoetingskerk op de daarvoor bedoelde kapstok hangt. De buitendeuren van de hoofdingang gaan tijdens de eredienst vanwege de veiligheid niet op slot.

We verzoeken u dan ook uw sleutels, geld of andere zaken van belang niet in de jassen in de garderobe achter te laten. Ook adviseren wij u uw tas niet in de garderobe achter te laten.

Namens college van kerkrentmeesters, Wim Langbroek



Speciaaldienst met als thema 'Waar is God?'

Zondag 9 februari 2014 is er een speciaaldienst in De Dorpskerk in Fijnaart. Tijdens deze dienst staan we stil bij het thema 'Waar is God?'. Het is vaak lastig om echt iets van God te ervaren in ons leven, God te ontmoeten. Hoe komt dat? En vooral: wat kunnen we doen als we God willen ontmoeten? Over dit onderwerp zal ds. Franc de Ronde met ons spreken. Het zal bovendien een dienst vol muziek worden, want het Interkerkelijk Jongerenkoor Challenge uit Dordrecht zal tijdens de dienst een groot repertoire aan prachtige liederen ten gehore brengen. Challenge is een christelijk koor dat bestaat uit 20 tot 30 zangers en zangeressen en heeft een gevarieerd repertoire dat bestaat uit zowel Nederlandse als Engelstalige gospelmuziek. Een spetterende club mensen met één doel voor ogen: jou in aanraking brengen met God. Daarom hopen we dat jij er ook bij bent! Vanaf 18.30 uur staan de deuren van de kerk open voor jong en oud(er). De speciaaldienst begint om 19.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.pknfijnaart.nl.

De zondagavondgespreksgroep.

Kerstmarkt 14 december 2013

We kunnen weer terugkijken op een geslaagde kerstmarkt. De voorbereidingen verliepen voorspoedig: Willy had de Vijverhof weer sfeervol versierd met quilts. Ook Nel van Dorp heeft weer liters overheerlijke erwtensoep gemaakt. Nels erwtensoep uit de Torenpolder is een begrip en vond dan ook gretig aftrek.

Tiny Verhagen en Jeanne Moerland hadden dit jaar weer de leiding bij de kerststukjes. In de week vooraf aan de kerstmarkt zijn er door de dames van het bloementeam, in een gezellige sfeer, prachtige kerststukjes gemaakt.

Uiteraard waren er weer zelfgemaakte kerstkaarten te koop; hiervan is Riet Speelman de contactpersoon. De dames hebben heel veel tijd besteed aan het vervaardigen van een groot assortiment kerstkaarten.

Er zijn ook weer veel kerstspulletjes van eigenaar gewisseld onder leiding van Riet Jongbloed.

Het Vijverhofteam heeft iedereen weer goed voorzien van spijs en drank. De door gemeenteleden geschonken cake en appeltaart waren heerlijk.

In een gezellige en gemoedelijke sfeer konden we het rad laten draaien, al was de tijd wat korter dan andere jaren, want we zijn rond de klok van 6.00 uur in de avond gestopt.

Hartelijk dank aan het lotenverkoopteam. Ook dank aan de heren van de administratie achter de tafel.

Het bouw- en sjouwteam had vrijdagmiddag al het voorbereidend werk gedaan. Na afloop werd de uitdrukking "vele handen maken licht werk" toegepast en konden we nog lekker even nagenieten van deze gezellige dag. Het nettoresultaat van deze Kerstmarkt is € 2569,46. Albert Elzerman is de winnaar van het grote kerstpakket dat speciaal apart verloot werd.

Iedereen die de kerstmarkt heeft bezocht of op een andere wijze een bijdrage heeft geleverd: HARTELIJK BEDANKT!

Koffie drinken na de eredienst

Zoals u heeft kunnen lezen in de kerkenraadsverslagen en in de kerkdienstroosters hebben we besloten om vrijwel elke zondag na de eredienst met elkaar een kopje koffie of fris te drinken. Het is goed elkaar te ontmoeten en een praatje met elkaar te maken, zo weten we nog beter wat er leeft en wat ons zoal bezighoudt.

Na een half jaar willen we in een gemeentebijeenkomst dit 'koffie drinken' met u evalueren en bezien of we er op deze wijze mee doorgaan.

U begrijpt dat de kosten van het 'koffie drinken' vanwege deze verhoogde frequentie belangrijk hoger zullen zijn. Vandaar dat we nu u willen vragen om een kleine vrijwillige bijdrage, bijvoorbeeld door dit te deponeren in busjes op de tafels of in een bus bij de uitgang of in een soort collectezak waarmee iemand bij u langs komt. We moeten dat nog even nader bezien of heeft u een goed idee? We horen het graag.

Namens het college van kerkrentmeesters, Wim Langbroek.

De pastorie

Inmiddels heeft fam. De Ronde de pastorie betrokken. Ik heb het al in de vorige *Contactruimte* geschreven, het is prachtig geworden in de pastorie.

Ik wil namens de kerkrentmeesters alle vrijwilligers die zich samen met kerkrentmeester Henk Nijhoff hebben ingezet met het leggen van de laminaatvloer, met het schilder- en sauswerk, met het behangwerk, met het aanpassen van de elektrische installatie, met het kluswerk in het algemeen, heel, heel erg hartelijk bedanken!

Het college van kerkrentmeesters, Wim Langbroek.

Beamerteam

Dringend zijn we op zoek naar mensen die in het beamerteam mee willen draaien. Momenteel zijn we met te weinig mensen om de voorbereiding en de bediening goed te doen. Het is veel, maar geen al te moeilijk werk, het is zelfs heel leuk en mooi werk. Iedere zondag kunnen we er als gemeente van genieten en veel informatie kunnen we op deze wijze voor, na en tijdens de dienst geven. Voor een volwaardige plaats van de kindernevendienst in de eredienst is het op gezette tijden onontbeerlijk om gebruik te kunnen maken van de beamerpresentatie. Graag komen we ten spoedigste in contact met u en laat ons a.u.b. niet in de steek. We zijn op zoek naar minimaal 6 mensen ter aanvulling van het huidige beamerteam. Zo we het kunnen beoordelen, bent u wanneer de uitbreiding een feit is ongeveer één keer in de vier tot zes weken aan de beurt om iets te doen in voorbereiding en/of bediening. Laat u het ons weten? Dat kan via ondergetekende, de scriba's en/of de redactieleden van *Contactruimte*. Alvast zeer bedankt.

Het college van kerkrentmeesters, Wim Langbroek.

TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collectes december/ januari 2013 en 2014

8-12-2013	Pastoraat	€ 177,97
22-12-2013	Diaconie	€ 168,53
24-12-2013	Diaconie	€ 317,26
25-12-2013	Kinderen in de knel	€ 443,67
29-12-2013	Diaconie	€ 184,61
31-12-2013	Diaconie	€ 69,50
5- 1-2014	Diaconie	€ 94,76
12- 1-2014	Artsen zonder grenzen	€ 255,23

Dan nog de collecte bij de koffiekerk € 112,30

Addy Roks



Portret van een gemeentelid

Hoe lang bent u al lid van deze gemeente?

Ik ben geboren en getogen in Fijnaart en ik ben gedoopt en ik heb belijdenis gedaan in de hervormde kerk, nu dus De Dorpskerk. Na mijn huwelijk heb ik 10 jaar elders gewoond en door mijn huwelijk ben ik gereformeerd geworden. Nu zijn we weer één kerk, dus je kunt zeggen dat ik mijn hele leven min 10 jaar lid ben van deze gemeente: 54 jaar dus.

Voelt u zich thuis in deze gemeente? Wat maakt dat u zich thuis voelt?

Langzamerhand ga ik me thuis voelen, ik heb erg moeten wennen aan een aantal dingen. Ik hecht erg aan de ontmoeting met mensen: spreken met elkaar en luisteren naar elkaar. Nu begin ik m'n vaste plekje te vinden en voel ik me heel rijk als de kinderen er ook zijn.

Wat spreekt u het meeste aan in deze gemeente?

Ik vind het fijn dat we met de beamer werken en het orgel spreekt me erg aan. Ik vind het gezellig om met elkaar koffie te drinken na de dienst, maar als het iedere week gebeurt, is het wel een belasting voor de koffiezetters.

Bent u ergens actief bij betrokken in de kerk? Hoe ervaart u dat?

Vanaf 2002 voeren we het beheer van 't Trefpunt en met veel plezier. Het is veel werk, ik ben er enkele keren per week bezig. Ik doe ook al jaren het verjaardagsfonds en ik ben in het verleden 2x lid van de kerkenraad geweest vanuit

het pastoraat. Ik deed vroeger ook nog jaren de kindernevendienst. Ik heb alles altijd met veel plezier gedaan.

Wat betekent het voor u om lid te zijn van de Protestantse kerk in Fijnaart?

Het betekent voor mij dat ik anderen ontmoet. Ik geloof niet dat je in je eentje thuis kunt geloven, daar heb je de anderen bij nodig. Bovendien moet de kerk in stand blijven door er met elkaar te zijn en dan mag je het ook best weleens moeilijk vinden om samen een nieuwe kerk te zijn.

Op welke manier wilt u iets doen met uw geloof en kan dat in deze gemeente?

Door me open te stellen voor anderen, belangstelling te tonen, om te zien naar elkaar. Daarom vond ik het pastoraat ook fijn om te doen, ik houd van mensen.

Hoe ervaart u de kerkdiensten?

Over het algemeen vind ik ze goed. De ene keer vind ik de preek mooi, de andere keer doet een lied me iets of een gebed. Ik zou graag het Heilig Avondmaal eens anders vieren: met elkaar staande voorin de kerk. De dienst van Wereldgebedsdag zouden we eens 's morgens moeten houden, want die liturgie is zo mooi en die wordt nu door zo weinig mensen meegevierd.

Welke plaats moet een kerk innemen in een dorp als Fijnaart en heeft onze kerk die plaats?

Het moet op zondag een ontmoetingsplek voor gelovigen zijn, maar op andere dagen zouden de kerken voor andere doeleinden gebruikt moeten worden: clubs en verenigingen. De kerk mag laagdrempelig zijn.

Hebt u suggesties of ideeën voor onze kerk?

Ik verheug me op de ontmoetingsplek die achterin de kerk gerealiseerd zal worden. Kunnen we totdat die klaar is niet achterom naar binnen komen en elkaar ontmoeten in de Vijverhof?

Ik zou het ook fijn vinden als er een overzicht zou zijn van de taken die de mensen hebben, zodat je weet wie wat doet en bij wie je moet zijn met je vraag.

Is er nog iets dat u wilt doorgeven aan de lezers van Contactruimte?

Ik hoop dat de kerk in stand kan blijven en dat we met elkaar een fijne club mensen zijn die op een goede manier met elkaar omgaan. Ik hoop dat de jongeren de weg naar de kerk terug vinden.

Leo Fijen

Televiemaker en auteur Leo Fijen komt 26 februari 2014 naar Fijnaart om te vertellen wat ieder mens meemaakt: de reis van je hoofd naar je hart. Het is het avontuur dat ieder mens moet meemaken, want alleen op de bodem van het hart ligt de schat. Daar ligt de bron van iedere mens verborgen. Dus om bij die bron te komen, moet iedereen wel op ontdekkingstocht. Volgens Leo Fijen is dit een uiterst actueel thema, want heel Nederland is op zoek naar nieuwe bezieling. Overal horen we dat iedereen moe is en lijdt onder de crisis. Leo Fijen komt met een oplossing: durf de reis te maken naar de bodem van je hart. De succesvolle auteur van veel spirituele boeken heeft deze wijsheid geleerd op zijn reis langs 35 Europese kloosters en door ervaringen in zijn eigen leven. Hij zal op zijn lezing ook de richtingwijzers van die ontdekkingstocht aangeven. De belangrijkste daarvan is stilte. Wie niet van tijd tot tijd stil wil zijn, komt nooit bij zijn of haar bron. Leo Fijen houdt geen saai en theoretisch verhaal, hij geeft concrete voorbeelden en komt met alledaagse verhalen. Zo komt zijn verhaal dicht bij het leven van iedereen die de moeite neemt om naar hem te luisteren. Om de onkosten te dekken vragen wij een bijdrage van u van € 4.00. Wij verwachten een volle zaal, dus is het verstandig om u van te voren aan te melden.

Aanmelden op e-mailadres: ad.vanderboon@planet.nl of tel.: 464621
p.goudriaan-blom@kpnmail.nl of tel.: 463132



**Woensdag 26 februari, 20.00 uur in het Trefpunt
Wilhelminastraat 66 , Fijnaart**



Op 2 maart willen we de boekentafel weer voor u klaarzetten in de Vijverhof. Heeft u de nieuwe liedboeken al gezien? We hebben ze in verschillende uitvoeringen en prijzen in voorraad.

Deze keer is er speciale aandacht voor kinderboeken. Ouders en grootouders en natuurlijk ook kinderen nodigen we uit om te komen zien wat er aan mooie en goede leesboeken voor de jeugd te vinden is.

Nel Goudriaan en Janneke van Baren

AGENDA

5 febr. 14.15 uur:	Ouderensoos
11 febr. 19.45 uur:	Vergadering Moderamen, Trefpunt
19 febr. 14.15 uur:	Ouderensoos
23 febr. 19.30 uur:	25+ gespreksgroep, Appelaarseweg 2
25 febr. 19.45 uur:	Vergadering Kerkenraad, Trefpunt
26 febr. 20.00 uur:	Avond met Leo Fijen in het Trefpunt
28 febr. 10.00 uur:	Speelochtendje, locatie ??? (Info Emie Hendrikse)

DIVERSE MEDEDELINGEN



Amnesty heeft niet zo vaak meer petitielijsten. Steeds meer gaan de activiteiten per computer en dat is ook voor de werkgroepen lastig. Wie op internet kan, vindt daar veel informatie over Amnesty

en de mensenrechten. Momenteel kan er een petitie ondertekend worden als protest tegen de maatregelen van Poetin. Sinds Vladimir Poetin op 7 mei 2012 voor een derde termijn als president van Rusland werd beëdigd, verslechtert de mensenrechtensituatie in het land in hoog tempo. Met nieuwe wetten legt Poetin stap voor stap critici het zwijgen op.

De petitie is te vinden op: *Amnesty Rusland Petitie*. Daar klik je op *teken de petitie*. Er staat uitgebreide informatie.

Bep Rosing

Agenda Passage

Woensdag 19 maart om 19.45 uur in her Trefpunt
Dhr. W. Smit uit Hardinxveld-Giessendam.
Dovenpastoraat en uitleg van gebarentaal.

Vooraankondiging

Zondagmiddag 23 maart, 15.30 uur, in het Trefpunt

IL VANGELO SECONDO MATTEO (het Evangelie volgens Mattheüs)

Een film van Paolo Pasolini

In tegenstelling tot de bombastische Hollywood-bijbelfilms uit de jaren '50 en '60 streefde Pasolini een eenvoudige, pure en poëtische stijl na.

Voor zijn verfilming van het leven van Jezus van Nazareth ging Pasolini uitsluitend uit van het eerste Evangelieboek, dat van Mattheüs. Niets werd toegevoegd, alle gesproken teksten zijn letterlijke citaten.

Hij laat een aan het volk toebehorende Christus zien, een Christus van de armen.

De locaties vond hij in het arme zuiden van Italië. Alle acteurs, waaronder zijn moeder, die Maria op latere leeftijd speelt, zijn amateurs.

Met deze film leverde Pasolini de meest zuivere en volgens velen de beste verfilming van het leven van Christus af.



Na de film willen we met elkaar soep met een broodje eten, waarna we nog wat kunnen napraten over de film.

In verband met de soep en broodjes is het wel fijn als we weten dat u komt.

Wij vragen een bijdrage in de kosten van u van € 4.00

U kunt zich aanmelden bij:
Ad van der Boon, tel.: 0168 464621
E-mail: ad.vanderboon@planet.nl

Nel Goudriaan, Tel.: 0168 46 3132
E-mail: p.goudriaan-blom@kpnmail.nl

Bijbelleesrooster voor de maand februari 2014

1 februari	Spreuken 3:27-35	Stel niet uit tot morgen
2 februari	Leviticus 12:1-8	Jongens of meisjes
3 februari	Psalm 111	Daadkracht
4 februari	Leviticus 13:1-17	Let op huid en haar
5 februari	Leviticus 13:18-28	Zorgvuldige controle
6 februari	Psalm 112	Het goede leven
7 februari	Leviticus 13:29-46	Hoofd en baard
8 februari	Leviticus 13:47-59	Rein en onrein
9 februari	Psalm 95	Luister en jubel
10 februari	Leviticus 14:1-20	Spanning rond de uitslag
11 februari	Leviticus 14:21-32	Offer op maat
12 februari	Leviticus 14:33-47	Huis-regels
13 februari	Leviticus 14:48-57	Opluchting
14 februari	Matteüs 4:23–5:12	Goed nieuws
15 februari	Matteüs 5:13-26	Smaakmakers en lichtdragers
16 februari	Matteüs 5:27-37	Aanscherping
17 februari	Psalm 119:1-8	De wet maakt gelukkig
18 februari	Leviticus 16:1-10	Grote verzoendag
19 februari	Leviticus 16:11-19	Verzoeningsrite
20 februari	Leviticus 16:20-34	Zondebok
21 februari	Psalm 119:9-16	Jong geleerd ...
22 februari	Leviticus 19:1-12	Sociale wetten
23 februari	Leviticus 19:13-25	Naasteliefde
24 februari	Leviticus 19:26-37	De HEER alleen is God
25 februari	Psalm 119:17-24	Blij met de wet
26 februari	Matteüs 5:38-48	Meer geven dan gevraagd
27 februari	Matteüs 6:1-18	Niet voor de schijn
28 februari	Matteüs 6:19-34	Echte waarde