

OVERDENKING

Is Christus dan verdeeld?

(1 Corinthe 1 vers 13)

Aan het begin van het jaar onzes Heren 2014 wil ik u van harte heil en zegen wensen! Dat wij ook in het jaar dat voor ons ligt, mogen groeien in onze omgang met God, met elkaar en onze dienst aan de wereld.

Veelkleurig

We staan als gemeente aan het begin van een nieuwe periode. In augustus 2013 zijn we gefuseerd. Die avond met de notaris zullen we nooit vergeten. Het is gelukt. Is het nu klaar? We hebben een Reglement en een Beleidsplan en, het belangrijkste, de dagelijkse praktijk, het met elkaar gemeente-zijn. We merken het, steeds meer groeien we, in het gemeente-zijn op zondag én door-de-week, naar elkaar toe. Eén gemeente worden we, één, en tegelijk veelkleurig. Want dat merken we ook. In onze ene gemeente wordt het geloof toch ook verschillend beleefd. We zijn, zoals men dat wel uitdrukt: pluriform, veelvormig, veelkleurig. Soms merk je dat ineens als je hoort dat gemeentelieden, ook meelevende, misschien juist zij wel, moeite hebben met wat er veranderd is. Wij zijn maar mensen, nietwaar, en fuseren is ook altijd een nieuw evenwicht vinden. Het oude loslaten om iets nieuws te vinden.

Hoe doen we dat?

In de eerste plaats: niet ontkennen, maar accepteren. We zijn een veelkleurige gemeente waarin verschillend wordt gedacht en geloofd. Dat is niet iets om je voor te schamen. Het hoort bij een fusie. En onze fusie is iets om trots op te zijn. Als mensen beginnen over kerken, die steeds maar verder scheuren, zeggen wij: maar in Fijnaart kwamen kerken weer bij elkaar!

In de tweede plaats: nu krijgen we tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld op wijkavonden of groothuisbezoeken. En met elkaar praten over vragen als: 'Wat is voor u in uw geloofsleven belangrijk?', 'Waarom beleeft u vreugde?' en 'Hoe kunnen we met elkaar groeien in geloof, hoop en liefde?'. En ieder mag zijn, ieder mag geloven, zoals die is. Want de tijd dat alle kerkmensen over alles hetzelfde dachten, is voorbij. Zo vergaat het ons al in ons gewone leven. Onze tijd kent heel veel ontwikkelingen waarin elk mens zijn eigen weg moet vinden. En jonge mensen van nu staan nog weer heel anders in het leven dan hun ouders. Ze leven anders en geloven anders. Zo gaat dat nu eenmaal. Ik heb maar één advies: blijf, als dat kan, in gesprek, zonder oordelen of veroordelen. De Geest waait waarheen Hij wil en we hebben een levende Heer. In elke tijd roept Hij mensen om Hem te volgen en inspireert Hij hen om hun geloof eigentijds vorm te geven.

Christus centraal

In de derde plaats: is alles dan goed? Worden we dan niet richtingloos? Er is een kern, Jezus Christus. De gekruisigde en opgestane Heer. Hij staat centraal en blijft centraal. Als dat het geval is, mogen we elkaar in andere zaken vrijlaten. Dan kun je elkaar, ondanks verschillen, echt ontmoeten. Op de Nationale Synode in Dordrecht (25 en 26 oktober 2013) heb ik daarvan mooie staaltjes gezien! Inspirerend en bemoedigend om mee te maken. Echt, er begint in kerkelijk Nederland een andere wind te waaien: de nadruk ligt niet meer op wat scheidt, maar wat bindt!

Week van gebed

In deze zelfde geest hopen de Fijnaartse kerken op zondag 26 januari 2014 de Week van Gebed voor de Eenheid te vieren (Ontmoetingskerk 19.00 uur). Het thema is 'Is Christus dan verdeeld?' Nee, Christus is Eén en daarom is Zijn gemeente één. Maar ook, tegelijk: veelkleurig. Dat kan dus in de praktijk samengaan! Niet voor niets schrijft Paulus over het lichaam, bestaande uit leden, leden heel verschillend, die elkaar nochtans nodig hebben! Dit jaar hopen we weer een stapje verder te komen. Christus centraal in een veelkleurige gemeente. We leven echt in een boeiende tijd!

Ds. Hans van der Sterre

KERKDIENTEN

24 december Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Protestantse gemeente Fijnaart

22.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Kerstnachtdienst</i>
Voorganger	Dr. D. Timmers-Huigens, Teteringen
Ambtsdrager van dienst	M. Roks
Gastheer / gastvrouw	A. Roks-K.
Collecte Rondgang Uitgang	Diaconie Kerk

25 december

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Kerstgezinsdienst</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	S. Vormeer
Gastheer / gastvrouw	T. Verhagen
Collecte Rondgang Uitgang	Kinderen in de knel Onderhoudsfonds

29 december Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	A. de Vrij
Gastheer / gastvrouw	S. Vormeer
Collecte Rondgang	Kerk
Uitgang	Diaconie

31 december

19.00 uur:	De Ontmoetingskerk
Bijzonderheden	<i>Oudjaarsdienst</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	T. Bienefelt
Gastheer / gastvrouw	A. de Vrij
Koster	Bas van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang	Eindejaar collecte
Uitgang	Diaconie

5 januari Moerdijk FM: Protestantse gemeente Fijnaart

10.00 uur:	De Ontmoetingskerk
Bijzonderheden	<i>Nieuwjaarsbijeenkomst</i>
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
Ambtsdrager van dienst	A. Dijkshoorn
Gastheer / gastvrouw	T. Bienefelt
Koster	Bram Huitkar
Collecte Rondgang	1 ^e Diaconie
Uitgang	2 ^e Onderhoudsfonds Kerk

12 januari Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>FLAME; Meetingpoint</i>
Voorganger	Ds. W.P. v.d. Hoeven, Krimpen a/d IJssel
Ambtsdrager van dienst	A. Elzerman
Gastheer / gastvrouw	A. Bom
Collecte Rondgang	Artsen zonder grenzen
Uitgang	Onderhoudsfonds

13 januari – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre

19 januari Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. N.J.A. van Exel, 's Hertogenbosch
Ambtsdrager van dienst	E. Hendrikse
Gastheer / gastvrouw	A. Dijkshoorn
Collecte Rondgang	Diaconie
Uitgang	Diaconie
14.30 uur:	Ds. G.C. Buijs, Zevenbergen <i>Bevestiging/Intrede Ds. F.C. de Ronde</i>
Collecte Rondgang	Kerk
Uitgang	Plaatselijk jeugdwerk

26 januari Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. J.H. van der Sterre
19.00 uur:	Vesperdienst in het kader van de Week van de Eenheid in De Ontmoetingskerk
Ambtsdrager van dienst	H. Knook
Gastheer / gastvrouw	A. Elzerman
Koster 19.00 uur:	Bas van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang	Oecumenisch werk
Uitgang	Kerk

27 januari – 15.00 uur: Koffiekerk Fendertshof

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
25 dec.	Geerte en Patrick	Kinderen in de kerk
29 dec.	Annette en José	Tiny en Saskia
31 dec.	---	---
5 jan.	Elly en Femke	Claudia en Jolanda
12 jan.	Marjoke en Marjolein	FLAME
19 jan. 19.00 uur	Nel en Lejanne	Susanne en Nicky
19 jan. 14.30 uur	Annette, Claartje, Babette en José	
26 jan.	Geerte en Patrick	Myrthe en Saskia

	PP-dienst	Beamerdienst
24 dec.	Tiny	Léander
25 dec.	Ad	Bert
29 dec.	Jan	Anton
31 dec.	Ontmoetingskerk	Ontmoetingskerk
5 jan.	Ontmoetingskerk	Ontmoetingskerk
12 jan.	Tiny	Peter
19 jan.	Edward	Gerrit
26 jan.	Ad	Willian

	Bloemendienst	Organist
24 dec.	---	Han van der Mast
25 dec.	Colinda van der Steen	Johan van der Steen
29 dec.	Tanny Verhagen	Dick van der Giesen
31 dec.	--	Ad van Sprang
5 jan.	Marion Kruis	Johan van der Steen
12 jan.	Joke Frijters	Ad van Sprang
19 jan. 10.00 uur	Adrie de Vrij	Han van der Mast
19 jan. 14.30 uur	Anneke Endepoel	Dick v.d. Giesen
26 jan.	Sandra Leijten	Dick van der Giesen <i>zangdienst: Han van der Mast</i>



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

PASTORALIA

Op 29 oktober is Franca de Ronde geboren, dochter van ds. en mw. De Ronde, zusje van Lennart en Elodie. Onze hartelijke gelukwensen met de geboorte van Franca. De familie de Ronde woont tot begin januari op het adres Kerkstraat 95, 2396 VH Koudekerk aan den Rijn.

Dhr. T. Frijters, Oude Heijningsedijk 40, was een aantal weken voor revalidatie in Revalidatiecentrum Rijnmond te Rotterdam. Inmiddels is hij weer thuis gekomen.

Mw. A.H. Zegelaar-Hartmans, Oude Heijningsedijk 171, was een paar weken in het ziekenhuis opgenomen. Nu is ze voor revalidatie in Zorgcentrum De Zeven Schakels, Kasteelweg 4, 4761 BN Zevenbergen.

Mw. E. Verhagen-van Willigen, Hazebrouckstraat 26, was ook in het ziekenhuis, maar is weer thuis.

Mw. C. Rijnberg-Konings verbleef in het Amphiaziekenhuis, locatie Molengracht in Breda. Nu is ze weer thuis in haar flat Jan Punthof 51.

Dhr. W. Ardon, Patrijsstraat 8, was ook enkele dagen in het Francis-cusziekenhuis, maar is al weer geruime tijd thuis.

Op 20 november is overleden Leendert Kers, Jan Punthof 27 in de leeftijd van 88 jaar. Wij wensen de familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Overleden zijn ook mw. Oostdijk en mw. Den Braven. Op de volgende pagina worden zij herdacht door Ds. Van der Sterre.

Als u dit leest, hebben, als alles gelukt is, Bert en Jenke de Lint op dezelfde dag, 11 december, een niertransplantatie-operatie ondergaan. Bert, wiens nieren niet meer functioneren en die lange tijd drie maal in de week in het ziekenhuis gedialyseerd moest worden, bleek geholpen te kunnen worden met een nier van zijn vrouw. Ontroerend om te horen. Zij is méér dan een 'hulpe tegenover'! Bert zal voor zijn herstel wel een paar weken in het ziekenhuis (Erasmus MC te Rotterdam) moeten verblijven. Jenke mag waarschijnlijk al eerder naar huis.

In de toestand van mw. Moerland-van der Horst (Polderstraat, Heijningen) is de laatste tijd gelukkig weinig verandering gekomen. Met af en toe een bestraling in de Daniël den Hoedkliniek in Rotterdam blijft de ziekte te dragen. Dankbaar voor elke dag haar gegeven, hoopt zij toch weer met man, kinderen en kleinkind Kerstfeest te vieren.

Mogen zij en ook mensen in rouw en de zieken en herstellenden wier namen in deze rubriek nu niet worden genoemd, ervaren dat Zijn Naam is: 'Immanuel', God-met ons!

Ds. Hans van der Sterre en Willy Oostdijk



WIJ GEDENKEN

Op 9 november 2013 is overleden in haar appartement in de Fendertshof **Adriana Geertruida Oostdijck, geboren Timmers**. Nan Timmers werd geboren op 9 augustus 1916 op een stadsboerderij in Zevenbergen. Ze mocht na de lagere school op de kweekschool verder leren voor onderwijzeres. Ze stond voor de klas tot aan haar huwelijk in 1939 met Leendert Oostdijck, toen ze boerin werd op de boerderij aan de Elisabethweg. Samen hebben ze zich ingezet voor kerk en maatschappij. Zo heeft zij in Heijningen de Vrouwenbond opgericht en kende zij haar verantwoordelijkheid als mensen een beroep op haar deden. In de jaren zestig heeft ze Duits gegeven op de mulo in Fijnaart en Heijningen. Ze had een natuurlijk charisma en een vanzelfsprekend gezag. Als ze de klas rondkeek en de kinderen aankeek, werd het stil. Gezegend met een warm hart, een goed verstand en een formidabel geheugen, is ze niet alleen voor haar man, de kinderen en de klein- en achterkleinkinderen, maar voor velen een wijze, inspirerende en naar God heenwijzende metgezel geweest. In haar lange leven, waarin ze veel heeft meegemaakt, heeft ze zich altijd gedragen geweten door de hand van God. In het geloof dat God nu voorgoed Zijn hand op haar heeft gelegd, hebben we haar in Zijn hand gelegd. God zij Kees en Willy, de andere kinderen en klein- en achterkleinkinderen nabij.

Op 14 november 2013 is in het ziekenhuis in Roosendaal overleden ons gemeentelid **Adriana Maria den Braven, geboren Ewijk**. Addy Ewijk werd geboren op 23 januari 1950 in Fijnaart. In Dordrecht volgde ze de opleiding tot verpleegkundige, waarna ze werkzaam was in het Refaziekenhuis. In 1972 trad ze in het huwelijk met Hennie den Braven met wie ze meer dan veertig jaren gelukkig is geweest. Ze kregen een dochter Mirjam en later twee kleinkinderen, Melissa en Leonardo, een grote vreugde. Familie Den Braven hield van het water, ze hadden een boot, de laatste heette 'Mirjam', waarop ze mooie dagen hebben beleefd.

Drie jaar geleden kreeg Addy helaas een beroerte die haar, vooral de eerste tijd, enorm beperkte. Maar met haar positieve instelling zette ze zich in voor haar revalidatie, waardoor ze weer beter uit de voeten en uit de wielen kon. Na een val deze zomer ging ze evenwel steeds meer achteruit. Drie dagen na het bericht dat ze, menselijkerwijs, niet meer beter zou worden, is ze overleden, drieënzestig jaar oud. De middag voor haar sterven hebben we Psalm 23 gelezen. Moge de Goede Herder Hennie, Mirjam, Melissa en Leonardo hoeden in de tijd die komt.

Ds. Van der Sterre



Verhuisd

Mw. J.J.A. Moerland, Zoete kroon 13, 4793KB Fijnaart > Kraaiendijk 5A, 4794SG Heijningen.

Mw. J. van Hoof, Kadedijk 88, 4793GD > Zoete Kroon 13, 4793KB

Dhr. T.J. van Veen, Wilhelminastraat 36, 4793EP Fijnaart > Kristiansand 11, 4791DH Klundert.

Mw. G.A. IJsseldijk-de Jong, Markt 4, 4758BM Standdaarbuiten > Draai 107, 3311JJ Dordrecht.

Dhr. P. Krougman, Kraaiendijk 9, 4794SG Heijningen > Kerkring 23 4793ES

Dhr. R. Kruijsbeek, Zoete kroon 13, 4793KB Fijnaart > Kloosterdreef 20, 4797EA Willemstad.

Dhr. P. Beuzenberg-Knook, Gaasbeekstraat 43, 4791EG Klundert > Suikerhoek 46, 4658BG Standdaarbuiten.

Mw. A.C. Leijten, Koningin Julianastraat 20, 4793GJ Fijnaart >

Prins Bernhardstraat 15, 4793CT Fijnaart.

Mw. M. Fikke, Populierenstraat 3, 4793AT Fijnaart > Sterappel 38, 4793KE Fijnaart.

Mw. E.C. Zwagemaker, Nieuwe Dorpsweg 9, 4793BR Fijnaart > Sprookjeshof 1, 4793CE Fijnaart.

Dhr. M.C. Sonneveld, Brabantse Bellefleur 19, 4793KC Fijnaart >

Oude Molensedijk 14, 4793TH Fijnaart.

Dhr. T. de Reijer, Koperwiekstraat 34, 4793HF Fijnaart > Jacoba van Beierenlaan 29, 2613HW Delft.

Mw. C.A. Bartels, Frans Halsstraat 30, 4893AB Fijnaart > Lescluzestraat 34, 2600 Berghem België.

Dhr. P.C. van Dueren den Hollander is verhuisd naar De Zeven Schakels, Kamer 161c, Kasteelweg 1, 4761 BN Zevenbergen.

80+ verjaardagen

6 jan. Mw. A.H. Zegelaar-Hartmans, Oude Heijningsedijk 171, 4794RE Heijningen

8 jan. Dhr. P. Krougman, Kerkring 23, 4793ES Fijnaart

9 jan. Dhr. C.A. Lukas, Drogedijk 36, 4793TC Fijnaart

11 jan. Mw. C.J. van Poortvliet-de Vos, Kerkring 101, 4793ES Fijnaart

12 jan. Mw. M.L. Bresijn-Kluisdijk, Jan Punthof 69, 4793GS Fijnaart

12 jan. Mw. L.C. Knook-de Kok, Jan Punthof 77, 4793GS Fijnaart

12 jan. Dhr. H. de Ruiten, Kerkring 21, 4793ES Fijnaart

13 jan. Mw. H.J. Schreuders-Straasheijm, Wilhelminiastraat 7, 4793EL Fijnaart

14 jan. Dhr. P.J. de Wit, De Bongerd 11, 4793BK Fijnaart

15 jan. Mw. J. van de Ree-Agterdenbos, Jan Punthof 11, 4793GR Fijnaart

18 jan. Mw. C. Hollemans-Stam, Kadedijk 35, 4793GA Fijnaart

19 jan. Mw. A. van de Ree-van Enthoven, Jan Punthof 19, 4793GR Fijnaart

19 jan. Mw. A. van Heijkoop, St. Janstraat 2, 4758BH Standdaarbuiten

27 jan. Mw. J.L. van Luik-Goudswaard, Rode Kruisstraat 1, 4793BW Fijnaart

Huwelijksjubileum

40 jaar:

Echtpaar Deijkers – de Keijzer, Kadedijk 60, 4793GC Fijnaart.

Wij wensen u Gods zegen toe op uw verdere levensweg, dat Hij u nog lang voor elkaar en anderen mag sparen.

Hartelijk dank

Graag wil ik iedereen bedanken voor de warme belangstelling, kaarten en bloemen, zowel thuis als in de Zeven Schakels te Zevenbergen.

Nel van der Horst-Krougman

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag e.d., geeft u dat dan door aan de redactie.

Van de KERKENRAADSTAFEL



Verslag van de kerkenraadsvergadering van 5 november 2013

Voorzitter Wim Langbroek heet allen hartelijk welkom. Hierna krijgt ds. Van der Sterre het woord voor de inhoudelijke opening. Ds. Van der Sterre heeft ons een papier aangereikt 'Wonen in het Woord'. De tekst is Lucas 10 vers 1-12: Uitzending van de tweeënzeventig leerlingen. Hij leest de tekst voor, waarna we deze in stilte lezen en overwegen. We delen met onze buurman/vrouw wat ons in de tekst aanspreekt. Hierna wordt dit in groepsverband besproken. Er volgt een boeiend gesprek. Ds. Van der Sterre sluit dit gesprek af met gebed.

Het is jammer dat de dienst in de week van de eenheid op 26 januari niet doorgaat. De reden hiervan is dat er op zondagmorgen een dienst in de rooms-katholieke kerk wordt gehouden waarbij, i.v.m. de sluiting van hun kerkgebouw, ook de parochianen van gemeenten in de regio aanwezig zijn. Het is voor de rooms-katholieke parochie in Fijnaart daarom niet haalbaar om hun kerkgebouw te sluiten. Jammer dat door hen hierover niet tijdig gecommuniceerd is met onze protestantse gemeente. Op 26 januari 2014 zal nu een vesper worden gehouden. Deze zal plaatsvinden in De Ontmoetingskerk om 19.00 uur.

Vervolgens komt de afhandeling van het beroep van ds. F.C. de Ronde ter sprake. Er zal nog approbatie worden verleend door het breed mode-

ramen van de classis. De lijst van genodigden voor de intrededienst is compleet. Ds. De Ronde heeft ons ook een lijst gestuurd van personen die hij voor deze dienst wil uitnodigen. Ds. De Ronde heeft aangegeven dat hij ds. Buijs uit Zevenbergen wil vragen om hem aan onze gemeente te verbinden. De intrededienst van ds. F.C. de Ronde is 's middags om 14.30 uur. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat predikanten die deze dienst willen bijwonen 's morgens zelf in een dienst moeten voorgaan. 's Morgens om 10.00 uur is er ook een dienst. Ds. Van Exel uit 's Hertogenbosch gaat in die morgendienst voor.

Het is belangrijk dat ook de mondelinge mededelingen zo compleet mogelijk zijn. De luisteraars thuis willen graag op de hoogte worden gebracht. Mededelingen moeten uiterlijk vrijdagavond 6 uur bij de scriba's worden ingeleverd, anders kunnen ze niet meer worden verwerkt. Een uitzondering wordt gemaakt voor mededelingen van pastorale aard.

Vier gemeenteleden hebben zich aangemeld voor kluswerkzaamheden in en rondom de pastorie. Er zal nog een keer een oproep op de beamer worden geplaatst.

De voorzitter licht e.e.a. toe over de komende gemeenteavond waar o.a. gesproken zal worden over de entree van de kerk. De financiën hiervoor moeten toereikend zijn. Dit voorstel zal in positiviteit moeten worden overgebracht op de gemeenteleden. De kerkrentmeesters zullen dit voorbereiden en borduren voort op hetgeen is besproken op gehouden gemeenteavonden.

Enkele kerkenraadsleden spreken zich uit over het nut van deze extra ruimte in de kerk. Als er veel mensen aanwezig zijn, bijv. bij een rouwdienst, hoeven mensen dan niet langer buiten te wachten.

Op de gemeenteavond zullen de kerkrentmeesters ook een financieel verhaal vertellen. Ook de diaconie zal het e.e.a. aangaande het reilen en zeilen op hun gebied vertellen.

In *Contactruimte* heeft een oproep gestaan voor het indienen van namen van nieuwe kerkenraadsleden. Er zullen ook nieuwe taakgroepleden moeten komen. De voorzitter zegt dat we hierbij volgens het beleidsplan te werk gaan. Taakgroepleden worden gevraagd door de betreffende taakgroep waarin een vacature(s) is. In de taakgroep Kerk en Wereld treden twee diakenen af en twee taakgroepleden. Ook in de taakgroep Pastoraat zijn nog enkele vacatures.

Er staan voor 2014 twee jeugd- en gezinsdiensten gepland. Eigenlijk zouden dat er vier zijn. Maar ook het afscheid van de kindernevendienst en de kerk- en schooldienst vallen uiteindelijk onder gezinsdiensten. Afsproken wordt dat afscheid en bevestigingen van ambtsdragers plaats zal vinden in de dienst op 23 februari a.s. waarin ds. Van der Sterre hoopt voor te gaan.

Aan de taakgroepen wordt gevraagd hun vergaderdata voor 2014 door te geven. Dit om dubbele planning te voorkomen. De moderamen- en kerkenraadsvergaderingen voor 2014 zijn al vastgesteld.

Bij de ingekomen post is een geboortekaartje van Franca de Ronde, dochter van ds. en mw. De Ronde.

Bij de rondvraag is een opmerking over het gebruik van de microfoon. Er moet iemand zijn die hierop inspeelt en ervoor zorgt dat mensen gebruik

maken van de microfoon. Anders is het niet verstaanbaar in de kerk. Dit is een taak van de ouderling van dienst die op momenten dat het nodig is de microfoon aangeeft. Na de rondvraag sluit Tanny Verhagen de vergadering met het lezen van een stukje uit *In de cirkel van de tijd*.

De voorzitter dankt een ieder voor de inbreng en wenst ons wel thuis.

Tiny Bienefelt

VERSLAG VAN DE GEMEENTEAVOND OP 20 NOVEMBER 2013 IN DE VIJVERHOF

Preses Wim Langbroek heet de aanwezigen welkom. Hij is blij dat we ook deze keer weer met zo velen aanwezig zijn.

Ds. J.H. van der Sterre opent de avond. Hij leest Efeziërs 4:3. In de uitleg haalt dominee de fusie aan. We zijn nu één gemeente en groeien steeds meer naar elkaar toe. Eén gemeente, die tegelijk veelkleurig is. We moeten dat niet ontkennen, maar accepteren. We zijn een veelkleurige gemeente waar verschillend wordt gedacht en geloofd. Dat is een gevolg van de fusie en de fusie is iets om trots op te zijn!

Ieder mag zijn, ieder mag geloven, zoals die is. De tijd dat alle kerkmensen hetzelfde dachten is voorbij. Blijf in gesprek, zonder oordelen of veroordelen. Worden we dan niet richtingloos? Neen, want onze kern is Jezus Christus, Hij staat centraal. In de Heidelbergse Catechismus staat: Dat ik niet van mezelf ben, maar het eigendom van mijn trouwe Zaligmaker. Een uitdaging, dat is het, voor ons in Fijnaart! Ds. Van der Sterre gaat ons voor in gebed.

Wim Langbroek geeft informatie over de herinrichting van De Dorpskerk. Er zijn meerdere redenen om achter in de kerk banken weg te halen en een ontmoetingsruimte te maken. Tevens wil men met behulp van een hoogwerker de muren sauzen. De verbouwing is alleen mogelijk met behulp van vrijwilligers. Veel vragen worden gesteld, waarop Wim antwoord geeft.

Daarna geeft Han Keijzer een overzicht van de werkzaamheden van de Taakgroep Kerk en Wereld. Ook komen de financiën van de Diaconie ter sprake. Meestal wordt het landelijk collecterooster gevolgd. De collecte van 17 november voor de slachtoffers in de Filipijnen heeft een recordbedrag opgebracht, nl. € 1.000,44. Op de gestelde vragen wordt antwoord gegeven.

Dan komen de financiën van de Taakgroep Beheer aan de orde. Albert Elzerman licht de voorlopige begroting 2014 toe, waarna diverse vragen worden gesteld.

In de rondvraag wordt de mogelijkheid geboden om vragen te stellen. Hier wordt gebruik van gemaakt.

Wim Langbroek leest het gedicht 'Saamhorigheid' uit *Leven van dag tot dag* van Jelly Verwaal. Daarna besluit hij de gemeenteavond met gebed. Hij wenst ons allen wel thuis.

Willy Oostdijck

INTREDE DS. F.C. DE RONDE D.V. 19 JANUARI 2014

Het moment dat ds. F.C. de Ronde intrede zal doen en dus aan onze gemeente zal zijn verbonden, nadert met rasse schreden. In en rondom de pastorie wordt hard gewerkt om alles wat er te doen is, tijdig gereed te hebben. Zo wordt er flink geschuurd, geschilderd, gesaust en behangen. Hopelijk kan nog voor de kerstdagen de laminaatvloer in de woonkamer gelegd. Al met al ziet het er naar uit dat de werkzaamheden, zoals de planning is, tijdig zijn geklaard.

De werkzaamheden in de tuin blijven vanwege de weersomstandigheden wat achter en zullen in het voorjaar van 2014 worden afgerond. De 14 vrijwilligers wil ik vanaf deze plaats alvast heel hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet. De pastorie ziet er weer prachtig uit. Ds. en mw. De Ronde zullen zeker verrast zijn als zij het resultaat zien van de verwezenlijking van hun wensen t.a.v. de kleuren, de rolgordijnen, het behang e.d..

Ds. De Ronde neemt in de eredienst op D.V. 5 januari 2014 om 10.00 uur in de Brugkerk, Dorpsstraat 53 te Koudekerk a.d. Rijn afscheid. Als gemeente weten wij ons hierbij verbonden met de Protestantse Gemeente te Koudekerk a.d. Rijn. Op 9 januari 2014 hopen ds. en mw. De Ronde met de kinderen te verhuizen naar Fijnaart. Ik weet dat velen in de gemeente uitzien naar de komst van fam. De Ronde. Uw kaartje, als groet en een hartelijk welkom, zal er zeker aan bijdragen dat fam. De Ronde zich snel zal thuis voelen in onze gemeente.

De uitnodigingen aan genodigden, niet behorend tot onze gemeente, voor de dienst van verbintenis en intrede op D.V. zondag 19 januari 2014 zijn gemaakt en verstuurd. De uitnodiging voor deze dienst van verbintenis en intrede aan u staat op de volgende pagina vermeld. Ds. F.C. de Ronde heeft ds. G.C. Buijs, als studiegenoot en als consulent van onze gemeente, gevraagd hem in de intrededienst te verbinden aan onze gemeente.

Ook vanaf deze plaats nodig ik u ALLEN namens de kerkenraad van harte uit in de intrededienst aanwezig te zijn en de bevestiging van ds. De Ronde bij te wonen.

Met een vriendelijke groet,
Wim Langbroek

Omzien naar elkaar

Wij willen u vragen, als er in uw gezin, uw familie of in uw omgeving blijdschap is of zorgen zijn, dit door te geven aan:

Piet de Lange, tel. 0168-320823 of 06-10 69 86 14
of aan Adri de Vrij, tel. 0168 – 462996 of 06 1411449.
Zij zijn voorlopig het aanspreekpunt.

UITNODIGING

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijninggen en Standdaarbuiten nodigt u hartelijk uit voor de dienst van verbintenis en intrede van

Ds. F.C. de Ronde
als predikant van onze gemeente.

Deze dienst is op D.V. zondag 19 januari 2014 om 14.30 uur in
De Dorpskerk, Kerkring 1, 4793 ER Fijnaart.

Er is kinderoppas en kindernevendienst.

Na de dienst is er in De Vijverhof gelegenheid om dominee en mw.
De Ronde te ontmoeten.

Namens de kerkenraad, W.P. Langbroek, preses

Nieuw adres fam. F.C. de Ronde:
Kerkring 15, 4793 ER Fijnaart, tel. 06-15894812

Vooraankondiging SPECIALdienst m.m.v. Interkerkelijk Jongerenkoor Challenge

Het is al weer even geleden dat er een specialdienst in Fijnaart is gehouden. Er staat inmiddels weer een nieuwe specialdienst in de steigers waarvoor de voorbereidingen in volle gang zijn. Het Interkerkelijk Jongerenkoor Challenge uit Dordrecht zal op 9 februari 2014 medewerking verlenen aan deze dienst. Challenge is een christelijk koor (gospelkoor) voor jongeren van 16 tot en met 30 jaar. Een spetterende club jonge mensen met één doel voor ogen: u en jou in aanraking brengen met God. Challenge bestaat uit 20 tot 30 zangers en zangeressen, een band, een geluidstechnicus, een dirigent en heeft een gevarieerd repertoire dat bestaat uit zowel Nederlandse als Engelstalige Christelijke (gospel-)muziek. Challenge zingt onder andere nummers van Hillsong, Sela, Elisa Krijgsman, Reuben Morgan en Opwekking.

Reserveer dus zondagavond **9 februari 2014** in uw en jouw agenda en houd 'm vrij!

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik die natuurlijk graag. Alvast bedankt.

Groeten, Léander van Holten

Leo Fijen komt op woensdag 26 februari

Televiesiemaker en auteur Leo Fijen komt 26 februari 2014 naar Fijnaart om te vertellen wat ieder mens meemaakt: de reis van je hoofd naar je hart. Het is het avontuur dat iedere mens moet meemaken, want alleen op de bodem van het hart ligt de schat. Daar ligt de bron van iedere mens verborgen. Dus om bij die bron te komen, moet iedereen wel op ontdekkingsstocht. Volgens Leo Fijen is dit een uiterst actueel thema, want heel Nederland is op zoek naar nieuwe bezieling. Overal horen we dat iedereen moe is en lijdt onder de crisis. Leo Fijen komt met een oplossing: durf de reis te maken naar de bodem van je hart. De succesvolle auteur van veel spirituele boeken heeft deze wijsheid geleerd op zijn reis langs 35 Europese kloosters en door ervaringen in zijn eigen leven. Hij zal op zijn lezing ook de richtingwijzers van die ontdekkingsstocht aangeven. De belangrijkste daarvan is stilte. Wie niet van tijd tot tijd stil wil zijn, komt nooit bij zijn of haar bron.

Leo Fijen houdt geen saai en theoretisch verhaal, hij geeft concrete voorbeelden en komt met alledaagse verhalen. Zo komt zijn verhaal dicht bij het leven van iedereen die de moeite neemt om naar hem te luisteren.

Filmmiddag verplaatst van 19 januari naar 23 maart

Op zondag 19 januari a.s. was er een filmmiddag gepland, maar er staat op die middag een belangrijker evenement te gebeuren. Zoals u weet, doet ds. De Ronde dan intrede in onze gemeente. Wij hebben dan ook uitgezien naar een nieuwe geschikte datum en dat is 23 maart geworden. U wordt daar tijdig nog verder over ingelicht.

De activiteitencommissie wenst u goede feestdagen,
namens de commissie,
Ad van der Boon



Iedere 2^e zondag van de maand in de Vijverhof (achterkant Herv. Kerk)
van 10-11 uur voor alle kinderen tussen 4 en 10 jaar.

Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon wat kwijt aan Flame:
mail dit dan naar kinderkerkflame@hotmail.com.



Schoenendozen

In november was 'Akte Schoenmaatjes' er weer. U zult ongetwijfeld de schoenendozen in de kerk hebben zien staan en hopelijk heeft u ook het filmpje gezien waarin te zien was hoe blij de kinderen zijn als zij een schoendoos ontvangen. Mocht u het filmpje gemist hebben, kijk dan op: <http://www.youtube.com/watch?v=4y0kBEFoUgY>
(Marcel en Lydia Zimmer, Jij dacht aan mij)

We hebben dit jaar namens onze kerk 29 gevulde dozen bij het inzamelpunt kunnen inleveren. Graag willen wij als kindernevendienst iedereen die aan de actie heeft meegedaan door het vullen van een doos, het geven van spullen, het schenken van geld voor verzendkosten, het wegbrengen naar het inzamelpunt **heel hartelijk bedanken!** Maar de dank van de kinderen die een gevulde doos krijgen zal vele malen groter zijn!

We hopen dat we volgend jaar weer op jullie mogen rekenen!

Leiding kindernevendienst



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten 3 november t/m 8 december 2013

3-11	Oogstcollecte	€ 894,30
3-11	Onderhoudsfonds	€ 141,78
10-11	Kerk	€ 130,07
10-11	Zangdienst	€ 31,50
17-11	Kerk	€ 194,04
24-11	Onderhoudsfonds	€ 204,15
1-12	Onderhoudsfonds	€ 166,91
1-12	Kerk	€ 123,96
8-12	Onderhoudsfonds	€ 136,90
9-12	Fendertshofdienst	€ 32,95

Giften

Via bank 1 x € 250,- t.b.v. Onderhoudsfonds, 3 x € 100,- t.b.v. collecte Dankdag voor gewas en arbeid, 1 x € 120,- Algemene gift.
Alle gevers hartelijk dank!

Kerkbalans 2013

Het jaar 2013 loopt weer ten einde en de actie Kerkbalans 2014 komt er al weer aan in januari 2014. Er zijn echter nog diverse gemeenteleden, die het toegezegde bedrag over 2013 nog niet betaald hebben. Wij verzoeken u het toegezegde bedrag voor 31 december 2013 over te maken op onze ING rekening 9638332 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Gem Fijn-aart – Kerkbalans.

Kerkbalans 2014

Deze maand vieren we weer de geboorte van Jezus Christus. En, hoewel de kerk het hele jaar door een baken en een lichtpunt in ons bestaan vormt, lijkt dat nu nog meer dan anders het geval. Juist in dit donkere seizoen ontmoeten we elkaar in de vieringen rondom Kerstmis, in onze helder verlichte en sfeer- vol gedecoreerde kerkgebouwen, vaak nog met veel meer familie, vrienden en bekenden dan in de reguliere eredienst.

De volgende maand gaat de actie Kerkbalans weer van start. We vragen u dan om een toezegging als bijdrage voor het plaatselijke kerkenwerk voor het jaar 2014. De actie heeft als thema "Wat is de Kerk u/jou/mij waard?" We vragen u op de man/vrouw/meisje/jongen af om over die vraag na te willen denken, want de kerk is het waard om je voor in te zetten. Voor iedereen om zijn eigen redenen.

De vraag "Wat is de kerk mij waard?" kan ook worden omgekeerd, en luidt dan: "Wat kan ik voor de kerk betekenen?" Misschien een brutale vraag, maar we durven hem toch te stellen. Want u kunt veel voor onze kerk doen. Door aanwezig te zijn in de eredienst. Door u in te zetten als vrijwilliger in het plaatselijke kerkenwerk, waarin iedereen naar beste kunnen welkom is, met handen en hoofd.

En natuurlijk door uw geldelijke bijdrage aan de plaatselijke kerk! Zodat onze kerk van waarde kan blijven, voor ons allemaal, voor onze omgeving, nu en in de toekomst.

Het college van kerkrentmeesters

Abonnementsgeld *Contactruimte* 2013

Voor de abonnementskosten 2013 voor *Contactruimte* waren bij het oktobernummer acceptgiro's of een factuur bijgevoegd. Alleen de voormalig hervormde abonnees hebben dit ontvangen. In 2013 worden de abonnementskosten voor de voormalige gereformeerde abonnees betaald door de Gereformeerde Kerk, zoals ook in eerdere jaren het geval was. Met ingang van 2014 gaan alle abonnees betalen voor *Contactruimte*.

Tot op heden hebben nog niet alle (voormalig hervormde) abonnees het abonnementsgeld van € 9,- overgemaakt. Wij verzoeken u dit bedrag alsnog

over te maken op ING rekeningnummer 9638292 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Gem. Fijnaart – Kerkblad bij de ING onder vermelding van 'Abonnement Contactruimte 2013'.

Wij verzoeken u vriendelijk het abonnementsgeld voor 31 december a.s. te voldoen.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Solidariteitskas 2013

Nog niet alle gemeenteleden hebben hun bijdrage van € 10,- voor Solidariteitskas 2013 betaald. Solidariteitskas is geen vrijblijvende bijdrage, maar een verplichte bijdrage voor het lid zijn van de kerk.

Van deze bijdrage moeten wij als Protestantse Gemeente 50% afdragen aan de PKN. Vandaar ons verzoek om deze bijdrage alsnog over te maken op ING rekeningnummer 9638308 t.n.v. Kerkrentm. Herv Gem Fijnaart – Solidariteitskas.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Eindejaarscollecte 2013

In de komende weken ontvangen alle leden van de Protestantse Gemeente een acceptgiro (1 per gezin) voor de Eindejaarscollecte. Dit werd binnen de voormalige hervormde gemeente elk jaar al gedaan. Voor de voormalig gereformeerde leden zal dit de eerste keer zijn dat zij een acceptgiro voor de eindejaarscollecte ontvangen. Deze acceptgiro kan gebruikt worden als alternatief voor de eindejaarscollecte die wordt gehouden in de avonddienst op 31 december a.s.

Een bijkomend voordeel is, dat de acceptgiro, waarmee betaald wordt, als betalingsbewijs voor giften kan dienen bij de aangifte inkomstenbelasting 2013.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.

E-mailadres: jaapdevrij@home.nl

Een vel van 30 bonnen kost € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording collecten

20 okt. Voedselbank	€ 225,76
27 okt. NBG	€ 178,80
3 nov. Diaconie	€ 241,95
10 nov. Zendingscollecte	€ 377,35 (aangevuld tot 500,-)
17 nov. Filippijnen	€1000,44
24 nov. Eigen Plaatselijk werk	€ 289,10
1 dec. Kerk & Israël PKN	€ 184,55

Collecte-informatie

Tijdens de kerkdiensten wordt er weer gecollecteerd voor een aantal specifieke doelen. Zo wordt er onder andere gecollecteerd voor Artsen zonder Grenzen en deze maand ook voor de Diaconie. Tijdens de gemeenteavond was er een presentatie over wat de diaconie inhoudt en waar de diaconie voor staat. Als wij voor de diaconie collecteren, wordt het geld voor allerlei doeleinden gebruikt. Een kleine greep hieruit: Vluchtelingenwerk, kerktelefoon, Open Deur Commissie en de Commissie Missionaire Opbouw Zending. Ook de kinderen worden niet vergeten, door bijvoorbeeld Flame, Rock Solid, Meeting Point, de startdag, vakantiebijbelclub en de jeugddiensten geldelijk te steunen. Al uw giften worden dus goed verdeeld!

12 januari wordt er gecollecteerd voor Artsen zonder Grenzen. Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp aan slachtoffers van rampen, oorlogen en epidemieën. Zij geven hulp daar waar het hardst nodig is. Van medische basiszorg tot noodchirurgie, van het geven van vaccinaties tot psychosociale hulp, van het uitdelen van hulpgoederen tot het installeren van water- en hygienische voorzieningen. Inmiddels is het alweer twee maanden geleden dat tyfoon Haiyan door de Filippijnen raasde. Honderden Artsen-zonder-Grenzenhulpverleners bieden nog steeds medische en psychosociale zorg, zorgen voor schoon water en delen hulpgoederen uit om de levensomstandigheden van de slachtoffers te verbeteren.

Door het vertrek van een aantal leden van onze Taakgroep zijn we op zoek naar nieuwe enthousiaste leden, die onze groep willen komen versterken! Wilt u meer weten over deze taakgroep, spreek dan gerust iemand aan!

Met vriendelijke groet,
Taakgroep Kerk en Wereld,
Heidi van der Lugt



Portret van een gemeentelid

Hoe lang bent u al lid van deze gemeente?
Al ruim 36 jaar.

Voelt u zich thuis in deze gemeente?

Ik ben van kinds af aan opgegroeid met kerk en geloof en daardoor blijf ik ermee bezig, ondanks dat ik ook weleens mijn twijfels heb. Ik voel me thuis in deze gemeente door de sociale contacten. Ik ken heel veel mensen in de kerk en ik vind het koffiedrinken dan ook altijd heel gezellig en waardevol. Ik vind dat het door het samengaan ook gezelliger is geworden, want ik leer weer andere mensen kennen. Ik hecht veel waarde aan de kerk door die sociale contacten.

Wat spreekt u het meest aan in deze gemeente?

Soms de dominee en vaak het orgel. Ik heb zelf ook vroeger een beetje orgel gespeeld en het doet me altijd wat. Het orgelspel trekt me nog steeds.

Bent u ergens actief bij betrokken in de kerk? Hoe ervaart u dat?

In de kerk zelf ben ik nergens actief bij betrokken, maar ik werk al 24 jaar mee aan de uitzendingen van de kerkdiensten. Ik geef daar nog steeds met veel plezier leiding aan. Het is veel meer werk dan je denkt en ik heb daar ook een bestuurlijke taak. Ik blijf pleiten voor het uitzenden van de kerkdiensten, want het voorziet in een behoefte.

Wat betekent het voor u om lid te zijn van de Protestantse kerk in Fijnaart?

Door er te zijn draag ik mijn steentje bij aan de instandhouding van de kerk. Op mijn manier draag ik er ook aan bij door mijn radiowerk. Ik vind dat er erg veel veranderd is in de betekenis van lid zijn van een kerk, ik voel me geen zending. Het accent ligt voor mij op het sociale gebeuren.

Op welke manier wilt u iets doen met uw geloof en kan dat in deze gemeente?

Door het bovenstaande. Ik ben meer een mens van de praktische dingen, ik zou geen ouderling willen zijn.

Hoe ervaart u de kerkdiensten?

Als positief. Ik hoor wel vaak dingen waarin ik mij kan vinden en zoals ik daar net al zei: ik houd veel van het orgelspel.

Welke plaats moet een kerk innemen in een dorp als Fijnaart en heeft onze kerk die plaats?

De kerk moet uitnodigend zijn en betrokken zijn bij acties als de schoendoosactie, de voedselbank, giro 555 en andere praktische dingen. Je kunt de kerk niet meer alleen vol krijgen met geloof. Als je alleen vanaf de kansel spreekt, blijft de betrokkenheid beperkt.

Hebt u suggesties of ideeën voor onze kerk?

De boel levendig houden en naar buiten uitdragen.

Is er nog iets dat u wilt doorgeven aan de lezers van Contactruimte?

Meld het als je iets hebt waaraan op de radio aandacht geschonken kan worden. Alle dingen die raakvlak hebben met de kerk worden genoemd. Dus zet het niet alleen in *Contactruimte*, maar mail het ook naar info@rtvm.nl



Op 5 januari wil de boekentafel met u het jaar 2014 beginnen. We kunnen zorgen voor kalendertjes en dagboeken. Laat het ons weten als u iets wilt bestellen; we zijn telkens zeer snel met de levering, omdat de IZB-Ark boekwinkel in Amersfoort heel vlug is met verzending. Heeft u de nieuwe liedboeken al gezien? Er is zelfs keuze uit vijf banden. Ouders en grootouders, u kunt bij ons terecht voor erg mooie jeugdboeken.

Wij danken onze klanten van 2013 en hopen hen en veel anderen in 2014 te zien bij ons boekentafel. Wij wensen ieder een goed jaar.

Nel G., Nel B. en Bep

AGENDA

5 jan. 19.30 uur:	Zondagavondgesprekskring bij de fam. Hendrikse
6 jan. 19.30 uur:	Zangkring, Vijverhof
7 jan. 19.45 uur:	Vergadering Moderamen, Trefpunt
8 jan. 20.30 uur:	Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand', Trefpunt
14 jan. 19.45 uur:	Vergadering Oecumenisch Beraad, Trefpunt
16 jan. 9.30 uur:	Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand', Trefpunt
20 jan. 19.30 uur:	Zangkring, Vijverhof
21 jan. 19.45 uur:	Vergadering Kerkenraad, Trefpunt
31 jan. 10.00 uur:	Speelochtendje, locatie nog niet bekend.

DIVERSE MEDEDELINGEN



Kerstspuurpuzzel

Van onderstaande woordparen komt er steeds één voor in het kerstevangelie (de eerste twee hoofdstukken van Matteüs of de eerste twee hoofdstukken van Lucas). Die woorden staan verborgen in het diagram (horizontaal, verticaal of diagonaal – van voor naar achter of van achter naar voor).

Wanneer je de woorden wegstreept vormen de overgebleven letters woorden uit het kerstevangelie. Wat zijn die woorden en in welke bijbeltekst kun je ze vinden? (Deze puzzel is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling.)

E	N	M	E	H	E	L	T	E	B
E	I	R	Y	S	A	V	V	G	R
A	N	D	A	V	I	D	O	A	E
U	D	G	A	B	R	I	E	L	S
G	S	T	E	R	A	E	D	I	E
U	O	P	A	L	M	A	E	L	D
S	R	E	D	R	E	H	R	E	O
T	R	S	I	U	H	N	B	A	R
U	D	T	E	R	A	Z	A	N	E
S	W	I	E	R	O	O	K	E	H

Engelen – Rendieren
 Herders – Schapen
 Michaël – Gabriël
 Maria – Madonna
 Hooi – Voederbak
 Nazaret – Efrata
 Augustus – December
 Noach – David
 Betlehem – Betel
 Kaars – Ster
 Herodes – Pilatus
 Stal – Huis
 Kerstcadeau – Wierook
 Libanon – Syrië
 Samaria - Galilea

Vul de oplossing in op www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel en maak kans op het boekje *Kerst met de Zandtoevenaar*.

Geen internet?? Stuur dan de oplossing per post naar:
 Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem, onder vermelding van 'Prijspuzzel Kerst'
 Uiterste inzenddatum: 15 januari 2014.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem
 Contactpersoon werkgroep: Nel Blok en Anneke Endepoel



In 2013 hebben velen van u een steentje bijgedragen aan het werk voor de mensenrechten. Daarvoor dank ik u hartelijk. Vooral rond 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens, brachten we voor de Koptische Christenen in Egypte veel handtekeningen bij elkaar. In Egypte zijn nu besprekingen aan de gang om deze bevolkingsgroep beter te beschermen. Hopelijk helpt onze actie hierbij.
 Op 5 januari heb ik geen petitie. Ik wens u allen een goed 2014.

Bep Rosing

Bijbelleesrooster voor de maand januari 2014

1 januari	Jeremia 31:35-40	Er is toekomst!
2 januari	Jeremia 32:1-15	Vastgelegd
3 januari	Jeremia 32:16-25	Het lijkt zinloos ...
4 januari	Jeremia 32:26-44	... maar de HEER maakt het mogelijk
5 januari	Matteüs 2:1-12	Ster van Betlehem
6 januari	Matteüs 2:13-23	Rachel huilt
7 januari	Psalm 136	Hoopvol refrein
8 januari	Jeremia 33:1-11	Veelbelovend
9 januari	Jeremia 33:12-26	Voor eeuwig verbonden
10 januari	Jeremia 34:1-7	Heengaan in vrede
11 januari	Jeremia 34:8-22	Niet vrijblijvend
12 januari	Matteüs 3:1-17	Roepende in de woestijn
13 januari	Jeremia 35:1-11	Nee durven zeggen
14 januari	Jeremia 35:12-19	Voorbeeld van gehoorzaamheid
15 januari	Jeremia 36:1-19	Wie schrijft die blijft (niet)
16 januari	Jeremia 36:20-32	Vlammende woorden
17 januari	Psalm 115	De HEER leeft
18 januari	Leviticus 8:1-17	Bloedritueel
19 januari	Leviticus 8:18-30	Geheiligd
20 januari	Leviticus 8:31-9:6	Ontmoeting
21 januari	Leviticus 9:7-24	Precies volgens opdracht
22 januari	Leviticus 10:1-11	Aäron zweeg
23 januari	Leviticus 10:12-20	Overtuiging
24 januari	Psalm 132	Vaste woon- en verblijfplaats
25 januari	Mattheüs 4:1-11	Confrontatie
26 januari	Mattheüs 4:12-22	Vissers van mensen
27 januari	Spreuken 1:1-19	Wees geen meeloper
28 januari	Spreuken 1:20-33	Wijs wijsheid niet af
29 januari	Spreuken 2:1-22	Bron van wijsheid
30 januari	Spreuken 3:1-12	Onderwijsheid
31 januari	Spreuken 4:13-26	De goede weg

**De kerkenraad
wenst een ieder
Gezegende Kerstdagen
en
een
Gelukkig Nieuwjaar**