

OVERDENKING

'En dat is zeven'

*'Kom Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer,
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.*

*Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan'*

(Liedboek Gezang 237: 1, 3).

Het kan geen toeval zijn dat de Kerk met Pinksteren bidt om zéven gaven van de Geest. Dat gebeurt al in dit Pinksterlied dat rond het jaar 1000 werd gemaakt. Zeven is het getal van de volkomenheid, van de volledigheid. De zevende dag heeft een aparte status. Een kandelaar heeft soms zeven armen. En daarom heeft God, volgens de profeet Zacharia, zeven ogen die over de aarde rondgaan (Zach. 4: 10). In de Bijbel kom je soms ook méér dan zeven gaven tegen. Paulus noemt er, als vruchten van de Geest, wel negen (Galaten 5: 19-23): liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En de onbekende schrijver van het lied 'Veni Sancte Spiritus' (Kom Heilige Geest) beschrijft nog weer op andere wijze de veelvormige en verkwikkende activiteit van de Geest. 'Was wat vuil is en onrein, overstroom ons dor domein, heel de ziel die is gewond, maak weer zacht wat is verstard, koester het verkilde hart, leid wie zelf de weg niet vond' (Gezang 238: 4). Met zijn gaven maakt de Geest, de levensadem van God, afzonderlijke mensen heel en gaaf en bijzonder. De Geest verbindt mensen met elkaar tot een inspirerende en veelkleurige gemeenschap en brengt ze in harmonie met heel de schepping. Wie bidt om de Geest, zal zijn gaven ontvangen. Zevenvoudig - in overvloed.

Een Pinkstergebed - om ook na Pinksteren te blijven bidden. Laten we bidden: om de gave van *wijsheid* - zodat we niet te gauw oordelen over anderen, om de gave van *kennis* - zodat wij weten wat goed en kwaad is, om de gave van *geloof* - zodat we volhouden en trouw blijven aan wat Jezus zei en deed, om de gave van *geneeskraft* - zodat we leren heelmaken wat ziek en kapot is, om de gave van *inzicht* - zodat wij elkaar leren verstaan, om de gave van *onderscheid* - zodat wij weten en aanvoelen wat waarheid is en wat leugen, om de gave van *enthousiasme* - zodat wij uitstralen wat liefde is en mensen van Gods toekomst zijn.

Pinksteren 2013, Ds. Hans van der Sterre

KERKDIENTEN

5 mei Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Gereformeerde kerk, Klundert

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. J.H. v.d. Sterre
Ambtsdrager van dienst	E. Hendrikse
Gastheer / gastvrouw	T. Verhagen
Collecte Rondgang	1 ^e War Child 2 ^e Onderhoudsfonds Kerk
Uitgang	

9 mei

10.00 uur:	De Ontmoetingskerk
Bijzonderheden	<i>Hemelvaartsdag</i>
Voorganger	Ds. J.W. Wind, Middelburg
Ambtsdrager van dienst	D. Konings
Gastheer / gastvrouw	S. Vormeer
Koster	Bert de Lint
Collecte Rondgang	Ouderenwerk Kerk
Uitgang	

12 mei Moerdijk FM: Rooms-Katholieke kerk, Moerdijk

10.00 uur:	De Ontmoetingskerk
Bijzonderheden	<i>FLAME en Meetingpoint; koffiedrinken</i>
Voorganger	Ds. J. Wouters, Middelburg
Ambtsdrager van dienst	J. de Lint
Gastheer / gastvrouw	A. de Vrij
Koster	Fred Luyk
Collecte Rondgang	Plaatselijk werk Onderhoudsfonds
Uitgang	

13 mei – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. v.d. Sterre

19 mei Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Pinksteren</i>
Voorganger	Ds. J.H. v.d. Sterre
Ambtsdrager van dienst	P. de Lange
Gastheer / gastvrouw	T. Bienefelt
Collecte Rondgang	Zendingscollecte Kerk
Uitgang	

26 mei Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen

10.00 uur:	De Dorpskerk
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. J. Wouters, Middelburg
19.00 uur:	Zangdienst in De Ontmoetingskerk:
	Ds. R. ten Napel, Piershil
Ambtsdrager van dienst	W. Langbroek
Gastheer / gastvrouw	H. Knook
Collecte Rondgang	Diaconie
Uitgang	Onderhoudsfonds

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
5 mei	Claartje en Babette	Annelies
12 mei	Geerte	FLAME, Meetingpoint
19 mei	Myrthe en Femke	Jolanda en Susanne
26 mei	Marjolein en José	Nicky en Tiny

	PP-dienst	Beamerdienst
5 mei	Tiny	Anton
12 mei	<i>De Ontmoetingskerk</i>	<i>De Ontmoetingskerk</i>
19 mei	Edward	Gerrit/Korstiaan
26 mei	Ad	Willian

	Bloemendienst	Organist
5 mei	Mieneke Huitkar	Dick van der Giesen
9 mei	Colinda van der Steen	Dick van der Giesen
12 mei	Jana Peraer	Johan van der Steen
19 mei	Colinda van der Steen	Dick van der Giesen
26 mei	Adri de Vrij	Dick van der Giesen



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

PASTORALIA

- Max Hofma kreeg van de specialist een vrij positief bericht, nl. dat de ziekte op dit moment aardig onder controle is. Binnenkort volgt een uitgebreide scan waarna waarschijnlijk - om dit resultaat te behouden - een hormoonkuur zal worden gegeven.

- Leendert van Baren ('t Magesijn, Klundert) onderging allerlei onderzoeken die uitwezen dat hij lijdt aan een milde vorm van de lymfeklierziekte non-hodgkin. Vorige week is hij begonnen met een chemokuur waarvan hij het eerste infuus goed heeft verdragen.

- Wiedi de Kok (Beukenlaan) is al weer een poosje thuis. Het gaat met haar op dit moment naar omstandigheden redelijk wel.

- Ella Knook (Zwingspaansedijk) die al jaren met ernstige schouderklachten tobt, kreeg op het laatst zoveel pijn dat een operatie uiteindelijk toch onontkoombaar bleek. Nu is ze thuis, met op dit moment nog pittige pijnstillers en een revalidatieproces voor de boeg dat wel even tijd zal nemen. Maar daarna horen we haar toch weer heel graag pianospelen!

- In het ziekenhuis in Roosendaal ligt al een paar weken dhr. Piet Verhagen (Torenvalkstraat). Na een schouderoperatie kreeg hij - thuis - zo'n infectie dat hij toch weer terug moest naar het ziekenhuis. Hoelang hij daar nog moet zijn is op dit moment niet te zeggen.

Laten we onze zieken in onze gebeden niet vergeten. En u weet, ook een kaartje doet altijd goed!

Ds. Hans van der Sterre

In het Franciscusziekenhuis verblijft mw. A. Bom-Broere, Vrouwe Jacobstraat 20. Waarschijnlijk zal zij met een paar dagen weer thuis zijn.

Mw. M. Stam-Koomans van den Dries, In den Boomgaert 4 te Oudenbosch is uit het ziekenhuis thuis gekomen.

We wensen alle zieke gemeenteleden thuis of in het ziekenhuis veel kracht van de Allerhoogste toe.

Willy Oostdijk

WIJ GEDENKEN



Hendrika Nijhoff-Eland werd op 14 mei 1923 geboren te Zwingspaan. Daar is zij als enig kind opgegroeid. Op 28 januari 1948 trouwde zij met Frederik Nijhoff. Zij kregen vier kinderen. Jarenlang heeft zij haar ouders in huis gehad en verzorgd. Op 16 maart 2013 is zij op bijna 90-jarige leeftijd van ons heengegaan. Voor de kinderen, de klein- en achterkleinkinderen blijven vele goede herinneringen aan haar

liefde, haar ijver en zorg. Ook geestelijk heeft zij een fundament gelegd, wat in de tekst is uitgedrukt waarover in de rouwdienst is gesproken: *Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken* (Spreuken 3:6).

Ds. A. Slingerland, Klundert



Verhuisd

Mw. A.J. Neelen, Korvelseweg 114, 5025JK Tilburg > Dirk Hartogstraat 107, 4812GE Breda.

Mw. T den Hollander, Leeuwerikstraat 58, 4793HE Fijnaart > Frans Halsstraat 11, 4793AA Fijnaart.

Dhr. A.J. Wagemakers, Leeuwerikstraat 58, Frans Halsstraat 11, 4793AA Fijnaart.

Correctie

In Contactruimte van maart 2013 is abusievelijk vermeld dat Fam. Nagtzaam-van Andel, Gouden Regenhof 8, 4793CL verhuisd is naar Sterappel 18, 4793KE Fijnaart.

Nieuw ingekomen

Dhr. R. de Wit, De Egelantier 331, 7329DK Apeldoorn > Friesestraat 42, 4794AD Heijningen.

Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze gemeente.

Vertrokken

Dhr. P.B. Hollemans, Koningin Emmastraat 22, 4793CD Fijnaart > Bokberg 19, 4707SR Roosendaal.

Mw. S. Endepoel, Zwingelspaansedijk 15a, 4793SE Fijnaart > Port Zelande 2, 3253MG Ouddorp ZH.

Dhr. C.E. den Engelse, Zwingelspaansedijk 1A, 4793SH Fijnaart > Bos en Lommerweg 24A, 1055EB Amsterdam.

Perforatie

Naar de hervormde gemeente Klundert:

Dhr. J. Konings, Edvard Griegstraat 17, 4793GN Fijnaart

Dhr. G.P. Nijhoff, Fazantstraat 16, 4793GV Fijnaart

80+ verjaardagen

1 mei, Dhr. J. Knook, Fazantstraat 22, 4793GV Fijnaart

4 mei, Mw. C. van Helden, Kerkring 62 4793ES Fijnaart

6 mei, Mw. L.J.M. Korteweg-Flikweert, Kreekweg 1A, 4794ST Heijningen

11 mei, Dhr. J. de Kok, Oude Heijningsedijk 167, 4794RE, Heijningen

11 mei, Mw. C. Bolluijt-Ardon Jan Punthof 91, 4793GT Fijnaart

12 mei, Dhr. R.S. Brandenburg, Statietjalk 18, 4617GN Bergen op Zoom

12 mei, Mw. A.A. Scheepers-de Bruin, Markweg Noord 1, 4794SP Heijningen

13 mei, Dhr. C. Maris, Wilhelminastraat 5, 4793EL Fijnaart

15 mei, Mw. A.A. Maris-Maris, Valenciennesstraat 44, 4793EC Fijnaart

16 mei, Dhr. E.C. Hoek, Langs de Kreek 4, 4793BG Fijnaart

18 mei, Dhr. C. Sneep, Kerkring 83, 4793ES Fijnaart

18 mei, Dhr. A. van Doorn, Oude Heijningsedijk 227, 4794AK Heijningen

20 mei, Dhr. J. Knook, Fazantstraat 18, 4793GV Fijnaart

21 mei, Dhr. L. Kers, Jan Punthof 27, 4793GR Fijnaart

26 mei, Mw. C.A.L. Nieuwkerk-Voogt, Jan Punthof 49, 4793GS

29 mei Dhr. J. de Wit, Friesestraat 4, 4794AD Heijningen

30 mei, Mw. J.J. Moerland-van Mourik, Eksterstraat 27, 4793GW Fijnaart

31 mei, Dhr. D.W. van de Ree, Jan Punthof 71, 4793GS Fijnaart

Bedankt

Blij en verrast waren wij door de grote belangstelling in de weken rondom ons huwelijk. Graag willen wij iedereen bedanken voor het sturen van de kaartjes, aanwezigheid tijdens de kerkdienst, het aanspreken op straat en vele andere dingen. Onze grote dank daarvoor. Nu is het nog wachten op de definitieve verblijfsvergunning van Mila.

Groetjes, Jan en Mila Tolenaars

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag e.d. geeft u dat dan door aan de redactie.



Van de KERKENRAADSTAFEL

Verslag kerkenraad op 9 april 2013

Voorzitter W. Langbroek opent de vergadering. Hij leest

1 Korintiërs 15:1-11 en gaat voor in gebed. Hij heet ons wel-

kom. De jarige kerkenraadsleden van de afgelopen weken worden gefeliciteerd. Hierna worden de onderwerpen van de agenda besproken.

De kerkenraad benoemt de volgende leden als lid van de beroepingscommissie: Menno Bom, Nel van Dueren den Hollander, Margot van der Harst, Emie Hendrikse, Marion Kruis, Jenke de Lint, Henk Nijhoff, Willy Oostdijck, Arie Verhagen en Adri de Vrij. Om ook de jongeren in de leeftijd van 20-30 jaar erbij te betrekken wordt afgesproken dat wanneer de beoogde predikant hier vooraan in een dienst, een groepje jongeren daarna met hem kan spreken.

Op 10 april komt de beroepingscommissie voor de eerste keer bijeen. Op 24 april geeft consulent ds. Buijs een oefenavond voor het 'horen' van een predikant. Een advieslijst met namen van predikanten hebben we inmiddels van het landelijk bureau ontvangen.

Op 25 mei zal de feestelijke presentatie van het nieuwe liedboek in de Grote Kerk te Monnickendam plaatsvinden. De aanschaf en het gebruik van het nieuwe liedboek zal op de agenda voor de gemeenteavond dit najaar worden gezet. Vervolgens kunnen we eens een lied uit de nieuwe bundel zingen en dit presenteren via de beamer. De Liturgische Werkgroep zal het traject verder uitwerken.

De nieuwe jeugdouders nemen deel aan een cursus Ambtsdragers, georganiseerd door het JOP. De jeugdouders delen mee dat vorig jaar is afgesproken dat er dit jaar een voetbalwedstrijd tussen kerkenraad en jongeren zal zijn. Voorgesteld wordt dit evenement op 14 of 21 juni te houden.

Vanuit de taakgroep pastoraat wordt meegedeeld dat de nieuwe wijkindeling klaar is. Iedere wijkouderling heeft met haar/zijn pastorale medewerkers en wijkteamleden rond de tafel gezeten.

Bij alle huisadressen van gemeenteleden zal een flyer in de bus worden gedaan waarop bekend wordt gemaakt wie voor de betreffende wijk de ouderling, pastorale medewerker en wijkteamleden zijn.

Het plan is geopperd om 1x per ongeveer 3 weken de kerk open te stellen. Ook de kerk in Standdaarbuiten zal hierbij betrokken worden.

De kerkrentmeesters hebben een gesprek gehad met dhr. F. Groenleer over de stukken voor de fusie en de solvabiliteitsverklaring. Nog deze maand mogen we de goedkeuring tegemoet zien.

Nieuw in onze gemeente is de taakgroep Gemeente Zijn. Op 22 april wil men gaan brainstormen wat onder deze taakgroep gaat horen en wat men hier van verwacht. O.a. de jeugdouders zullen deel gaan uitmaken van deze taakgroep. Vervolgens worden de diensten van de afgelopen weken en komende weken besproken. De diensten in de Stille Week zullen apart worden geëvalueerd. Er is veel werk verzet door de Liturgische Werkgroep, die deze diensten heeft voorbereid. De paasdienst waarin 3 kinderen werden gedoopt was een mooie en feestelijke dienst. Fijn dat er zoveel jonge gezinnen in de kerk aanwezig waren!

W. Langbroek en A. Elzerman waren zaterdag 6 april jl. op een congres van de VKB. Daar sprak ds. De Jong uit Rotterdam. Ds. De Jong stelt dat er over 10 jaar weer meer jongeren in de kerk zijn. Dus we moeten niet wanhopen.

Bij de rondvraag kwam aan de orde wie verantwoordelijk is voor het wegbrengen van de bloemen op zondag. Voortaan brengt de ouderling van dienst de bloemen weg. In overleg kan ook de betreffende wijkouderling of pastoraal medewerker dit doen.

Aan de diaconie wordt gevraagd of zij een spil wil zijn voor de zorg ter plaatse. In deze crisistijd moeten we ogen en oren goed open houden voor mensen die in de problemen komen. Als kerk kunnen we wellicht iets voor hen betekenen.

De bevolking van Nederland kan een droomwens insturen ter ere van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander. Hebben we als kerk een droomwens? Voorgesteld wordt een brief aan de landelijke kerk te schrijven. Hierin wordt gevraagd om alle kerken in Nederland op te roepen in de dienst van 28 april

aandacht te besteden aan de inhuldiging en te bidden voor het vorstenhuis. De kerkenraad vindt dit een goed voorstel en de scribee zullen hieraan uitvoering geven.

Als afsluiting van de vergadering leest mw. D. Konings een mooi gedicht. Hierna wenst de voorzitter ons wel thuis.

Tiny Bienefelt, scriba

Beroepingscommissie

Nu het werk voor het samengaan van onze beide kerken grotendeels klaar is, gaan we het werk oppakken om een nieuwe predikant voor onze gemeente te zoeken. De kerkenraad heeft de leden van de beroepingscommissie benoemd. In april is de commissie voor de eerste keer bijeen geweest. De leden van de commissie die geen kerkenraadslid zijn, hebben een verklaring van geheimhouding getekend. Als voorzitter werd Menno Bom benoemd, als secretaris Willy Oostdijk.

Inmiddels hebben we ook de benodigde solvabiliteitsverklaring ontvangen. Deze verklaring geeft ons toestemming om een fulltime predikant te beroepen. We hebben van het landelijke bureau uit Utrecht een lijst ontvangen met namen van predikanten die minimaal vier jaar in een gemeente "staan". Hieruit zijn enkele namen van predikanten geselecteerd die we zullen benaderen.

Op woensdag 24 april hebben we onder leiding van onze consulente ds. G.C. Buijs uit Zevenbergen een oefenavond over het voeren van een gesprek met een kandidaat-predikant. Op het moment dat ik dit schrijf, moet deze avond nog komen. Wanneer u dit kerkblad leest, ligt deze datum al weer achter ons.

Willy Oostdijk

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers en pastoraal medewerkers.

Arie Breure, natuurlijk vinden we het jammer dat hij stopt als ouderling-kerkrentmeester, maar we wisten het. Hij heeft altijd gezegd dit ambt te vervullen tot het moment dat de fusie tussen de beide kerken een feit is. In de tijd van fusiebesprekingen, zowel in het college van kerkrentmeesters als in de kerkenraad, is Arie altijd kritisch geweest, wat we zeer op prijs hebben gesteld. Het heeft er toe bijgedragen dat de fusiestukken zijn zoals ze zijn, dat het beleidsplan er is zoals het er is en zo ook het plaatselijk reglement. Met de nodige gedrevenheid heeft hij het open-confessionele gedachtengoed weten in te brengen, dat het gegeven is geweest gestalte te geven aan de fusievorming zoals deze nu een feit is. Dankbaar zijn we dat Arie z'n taak met betrekking tot de begraafplaats wil blijven doen. Arie, heel veel dank voor alles wat je, als ouderling-kerkrentmeester, voor de gemeente en kerkenraad hebt betekend.

Met weinig woorden heeft Arie Verhagen in de kerkenraad zijn mening naar voren weten te brengen. In de tijd dat hij voorzitter is geweest van het college van diakenen zijn er verschillende, soms moeilijke zaken naar voren gekomen, die moesten worden opgelost. Zowel in het moderamen als bij de fusiebesprekingen. Met name bij de fusiebesprekingen zijn er zo nu dan verschillen van inzicht naar voren gekomen. Ook nu nog moet er aan worden gewerkt om

tot een goede balans in de diaconale afwegingen te komen. We wisten ook van Arie dat de fusie het ijkmoment zou zijn dat hij het ambt als diaken zou neerleggen, daarom heeft hij het voorzitterschap voor begeleiding bij het inwerken al een jaar geleden overgedragen aan Han Keijzer. We vinden het jammer, maar hij stopt nog niet helemaal met het werk voor de gemeente. Arie maakt deel uit van de beroepingscommissie, een zeer belangrijke taak waaraan hij zeker op constructieve manier zal bijdragen. Ook Arie Verhagen heb ik namens gemeente en kerkenraad zeer bedankt voor al hetgeen hij als diaken voor de gemeente en kerkenraad heeft betekend.

Gelukkig zijn er weer gemeenteleden die een taak willen vervullen in de gemeente en heeft ds. Van der Sterre deze nieuwe ambtsdragers en taakgroepleden kunnen bevestigen. Fijn dat twee jonge mensen, Nicky van Dam en Marjolein Roks, als duo het ambt van jeugdouderling willen vervullen. Zij hebben al gesprekken gevoerd met de huidige jeugdouderlingen en kerkelijk werker en de signalen hiervan die tot ons, de kerkenraad, zijn gekomen zijn zodanig dat we zeker de nodige frisse ideeën kunnen verwachten. Zij weten dat het jeugdwerk plaats vindt in en voor een zeer pluriforme gemeente. In de afwegingen en bespreking van de ideeën zal dit zeker een belangrijke rol spelen. Zeker in het jeugdwerk is er veel werk te verrichten, werk dat veel energie vraagt en waarbij zo nu en dan teleurstellingen zijn te verwerken. Ik zie uit naar een fijne en boeiende tijd, die we in de kerkenraad met elkaar tot opbouw van de gemeente zullen hebben.

Wat fijn is het dat Adri de Vrij weer wijkouderling wil zijn. We zijn in 2007, beiden als voorzitter van de kerkenraad, daadwerkelijk begonnen met het werken aan de fusie tussen beide gemeenten. We zijn er en ik herinner me nog de eerste bespreking, enthousiast aan begonnen, niet wetende dat er zo veel, meest emotionele, moeilijkheden op ons pad zouden komen. Adri is er een tijdje als ambtsdrager tussenuit geweest, maar zij is weer terug en gaat haar steentje bijdragen aan het zeer belangrijke en veelomvattende werk in het pastoraat. Belangrijk werk, want de kerk heeft alleen bestaansrecht als we omzien naar elkaar, dat we een luisterend oor hebben voor elkaar en dat we Gods Woord uitdragen. Een taak die helemaal bij Adri past, werken in de gemeente, contact hebben met de naaste en bijdragen aan de opbouw, nu, van de Protestantse gemeente, de gefuseerde gemeente waaraan wij samen, als voorzitters, in 2007 zijn begonnen.

Met de bevestiging van de taakgroepleden is gestalte gegeven aan het werken met taakgroepen, zoals we middels het nieuwe beleidsplan met u als gemeente afspraken. Dat we dit afspraken, heeft alles te maken met het feit dat de kerkenraad zo klein mogelijk kan zijn en dat het wat eenvoudiger is voor gemeenteleden om een taak op zich te nemen. Je bent geen kerkenraadslid en hoeft dus de kerkenraadsvergaderingen en alles wat daarbij hoort niet te volgen. Je kunt je geheel wijden aan de taak waartoe je geroepen bent.

Marjo van Dueren den Hollander en Jaap de Vrij, zijn taakgroep lid/kerkrentmeester en Janneke van Baren, is taakgroep lid diaconie/kerk en wereld. Een taak die zij in feite al vervullen. Jaap al zeer veel jaar en Marjo, ook al weer een paar jaar en Janneke ook al weer heel wat jaren. Feitelijk is het dus niets nieuws voor hen, maar eigenlijk toch weer wel, zij zijn nu beves-

tigd taakgroep lid. Fijn dat zij het werk als kerkrentmeester en taakgroep lid/kerk en wereld willen blijven doen, dit als een zeer belangrijke bijdrage tot opbouw van de gemeente.

Fijn dat zo velen de taak van pastoraal medewerker op zich nemen: Hetty Bom, Nel Breure, Anneke Knook, Marjoke de Loome, Adrie van Nieuwenhuijzen, Mijntje Nijhoff, Colinda v.d. Steen en Tiny Verhagen. Erg dankbaar zijn we daarvoor. Het pastorale werk is het hart van de gemeente, samen met de wijkouderlingen een luisterend oor zijn, met Gods Woord er te zijn voor de naaste. In deze ingewikkelde gesecculariseerde maatschappij er als kerk en gemeente te zijn en staande te blijven is heel erg moeilijk. Jullie hebben hierbij een belangrijke, zo niet de belangrijkste taak in de gemeente.

We hebben ook nog afscheid genomen van Sandra Leijten, Anton Bom, Max Hofma, Jan den Hollander, Huib van der Kemp en Alex Solleveld, zie hiervoor de woorden van afscheid van Jan Kruis, voorzitter van de Gereformeerde kerkenraad.

Ik heb allen namens de gemeente en de kerkenraad Gods onmisbare zegen toe gewenst.

Namens de kerkenraad, Wim Langbroek

Omzien naar elkaar

We zijn druk bezig met de nieuwe wijkindeling van het Pastoraat.

Daarom vragen wij u als er in uw gezin, uw familie of in uw omgeving blijdschap is of zorgen zijn, dit dan a.u.b. door te geven aan

Piet de Lange, tel. 0168-320823 of 06-10 69 86 14

of aan Adri de Vrij, tel. 0168 – 462996.

Zij zijn voorlopig het aanspreekpunt.



Jeugdrubriek

Nieuwe jeugdouderlingen

Hier zijn we dan! Twee nieuwe, jonge, enthousiaste jeugdouderlingen. Wij gaan het stokje overnemen van Anton Bom en we gaan samenwerken met Annette en Anton Dijkshoorn. We hebben er heel veel zin in, maar vinden het ook een beetje spannend. We hopen de komende tijd veel te gaan leren en met veel leuke en frisse ideeën te komen. Het is een hele uitdaging voor ons, omdat *jeugd in de kerk* een tikje ingewikkeld blijft. Hoe kunnen wij meer jeugd in de kerk krijgen? Maar vooral: hoe kunnen we de jeugd in de kerk blijven betrekken en ze enthousiasmeren? Daarvoor zullen er aanpassingen en veranderingen moeten gaan plaatsvinden die van de kerk weer een ontmoetingsplek maakt, waar de jeugd met veel plezier naar toe gaat. Wij gaan ons best doen!

Marjolein Roks (33 jaar) en Nicky van Dam (24 jaar)

Verslagje van de contactavond voor jonge gezinnen

Als je ergens tussen de 25 en de 50 jaar bent, dan heb je in december een uitnodiging gehad voor de contactavond op 29 januari.

Heel fijn dat hier heel wat "jongeren" op afgekomen zijn. Even een korte impressie van deze goede avond. En alvast voor in je agenda: de datum van de eerstvolgende contactavond. Want het was wel duidelijk dat er een vervolg moest komen. Dus was je er in januari niet bij, dan krijg je in oktober gewoon een herkansing.

Na een kort welkom en uitleg werden we ingedeeld in 2 groepen. In die groepen gingen we aan de slag met allerlei plaatjes. Aan de hand van die plaatjes werd er doorgepraat over hoe we de kerk nu zien, welke rol de kerk in ons leven zou kunnen spelen en hoe we de toekomst van onze kerk zien.

Daarna bespraken we stellingen, waaruit wel bleek dat we de kerk zoals het nu is, niet aan vinden sluiten bij deze tijd. Maar dat hij meer het bezoeken waard is, als de preek kort / bondig is, als ik leeftijdsgenoten ontmoet, goede samenhang / mix preek / liturgie / kids. Tot slot mochten we nog iets doorgeven aan de kerkenraad. Bij deze: vergeet je eigen jeugd niet, iets nieuws proberen, aansprekende voorganger, dynamische predikant, die stevig in zijn schoenen staat.

Gaaf om zo als "jongeren" van onze gemeente elkaar te ontmoeten en met elkaar te kunnen delen wat het geloof voor ons betekent, waar we tegenaan lopen, maar ook vooruit kijken naar wat we zelf al zouden kunnen doen.

Leuk ook om in de wandelgangen te horen hoe er over doorgepraat is en wordt. En inmiddels is er naar aanleiding van deze avond ook een groep met moeders van jonge kids gestart om 1 keer per maand een speelochtendje te houden.

Oh ja...de beloofde datum: **29 oktober 2013**.

Tot ziens, de jeugdouders.



ROCK SOLID: de leukste club van Fijnaart!
Ben jij tussen de 11 en 14 jaar?! Dan ben jij van harte welkom van 19.33 tot 21.34 uur!

In mei komen we op zaterdag 11 en 25 mei in de Vijverhof bij elkaar!

Rock Solid leiding: Gerda, Marrie, Nick, Joost en Herman.



Tegelijk als het Flame zondag is, komt er een groepje jongeren - van 11 t/m 16 jaar - onder kerktijd samen bij 'Meetingpoint'. Daar zijn we op eigentijdse - en soms interactieve en speelse manier - met elkaar bezig.

Hieronder even een korte impressie van 2 bijeenkomsten:

Op de eerste stond het belangrijke Bijbelse woord 'vertrouwen' centraal. Je kunt hier veel over zeggen, maar

het is ook wel eens goed ze het zelf te laten ondervinden. Ik vroeg of er één tiener was die in was voor een experiment. Aron Bom bood zich spontaan aan

en moest even naar de gang. Ik lichtte de groep even in wat de bedoeling was en daarna mocht hij terugkomen. Aron werd geblinddoekt en moest daarna op de rand van de tafel gaan staan en zich achterover laten vallen. Ik beloofde hem dan op te vangen. Dat was voor hem een sprong in het duister natuurlijk. De vraag was natuurlijk: Zou hij mij vertrouwen?! Wat hij niet wist, was dat een groep van 6 personen - waaronder Adriaan en ik zelf - klaarstonden om hem veilig en vakkundig op te vangen! Hij heeft de sprong gewaagd en ik heb zijn vertrouwen niet beschaamd, want ik (we) hebben hem goed opgevangen. Na dit experiment zijn we er hier nog wat verder op doorgedaan.

De tweede bijeenkomst stond een ander belangrijk Bijbels begrip centraal 'Genade'. Ook hier valt veel over te zeggen, maar ook hier weer een experiment! Het werd een 'genadeloos experiment' Adriaan was bereid om deze morgen 'het Goofy' te zijn en ik had allerlei dingen van huis meegenomen, zoals: eieren, oliebollenbakmeel, confetti, scheerschuim, e.d.

Hoewel Adriaan regelmatig om 'genade' heeft gevraagd, hebben alle tieners - van harte! ☺ -, meegedaan en Adriaan genadeloos aangepakt! Voor een impressiefoto verwijst ik naar de Facebookpagina van onze gemeente. Daarna hebben we nog over dit onderwerp doorgesproken.

Zo maar even twee impressieverhalen hoe wij onder Meetingpoint proberen op eigentijdse wijze Bijbelse thema's ter sprake te brengen.

Herman Broer

Eerstkomende keer is op: 12 mei. Voor alle jongeren van groep 8 tot 16 jaar.

Groetjes van Adriaan, Willian en Herman

Even enkele bemoedigende woorden:

Véél jongeren zitten deze weken in een spannende periode.....examens! Zij die er goed voor staan, kunnen deze periode vrij ontspannen ingaan, maar velen moeten er nog even hard aan trekken om het schooljaar succesvol af te sluiten! En ja.....als dan de buitentemperatuur nog behoorlijk oploopt valt het niet altijd mee om de concentratie vast te houden. Tot hen zouden wij willen zeggen: Nog even de kiezen op elkaar en het doel voor ogen houden! En wij willen jullie allen - als gemeente - heel veel sterkte en wijsheid toewensen! Namens de jeugdraad, Herman Broer



Iedere 2^e zondag van de maand in de Vijverhof (achterkant Herv. Kerk) van 10-11 uur voor alle kinderen tussen 4 en 10 jaar.

Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon wat kwijt aan Flame:
mail dit dan naar kinderkerkflame@hotmail.com.



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten 17 maart t/m 21 april 2013

17-3	Kerk	€ 34,40 (zangdienst)
24-3	Kerk	€ 160,93
31-3	Paascollecte	€ 792,33
7-4	Onderhoudsfonds	€ 113,68
7-4	Kerk	€ 101,50
14-4	Onderhoudsfonds	€ 152,74
21-4	Kerk	€ 177,09
Maart/april	Fendertshofdiensten	€ 38,70

Verjaardagsfonds

De opbrengst over het eerste kwartaal 2013 bedroeg € 591,69.

Wij danken alle gevers voor hun bijdragen!

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. L.A. Elzerman, Timberwolfstraat 17 te Standdaarbuiten, tel. 0165-314663 of mobiel 06-43983407. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen. E-mailadres: laelzerman@planet.nl

Een vel van 40 bonnen à € 1,- kost € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op Postbankrekening 1084492 ten name van Kerkrentmeesters Herv. Gem. Fijnaart

Afscheid Jan Driesprong

Jan is onlangs tachtig jaar geworden. Hij vond dit een goed moment om, na meer dan 20 jaar, te stoppen met zijn bijdrage aan het wekelijks schoonmaken van de kerk. Trouw heeft Jan dit iedere vrijdag gedaan. Jan is één van die vele 'stille' werkers in de gemeente. Vrijdag 19 april jl. heb ik hem namens de gemeente, kerkenraad en z'n collega-schoonmakers zeer hartelijk bedankt voor alle jaren dat hij dit schoonmaakwerk heeft verricht. Jan, ook vanaf deze plaats nogmaals zeer bedankt.

De kerkrentmeesters, Wim Langbroek

De TORENVLAG

Het is een zeer meelevend gemeentelid al wat jaren opgevallen dat de torenvlag zeer aan slijtage onderhevig is, zo ook de wimpel. Het klopt helemaal. Mw. Nel Blok heeft in het verleden de vlag al wel eens hersteld / ingekort omdat de vlag 'rafels' ging vertonen. De wimpel is, zolang ik de vlag uithang, aan de korte kant, niet in verhouding tot de vlag. We hebben van dit gemeentelid (B.B.), hij heeft liever niet dat ik z'n naam noem, een nieuwe torenvlag met de daarbij behorende wimpel cadeau gekregen. Het bespaart ons heel wat kosten, waarvoor namens kerkenraad en gemeente zeer, zeer veel dank !.

De kerkrentmeesters, Wim Langbroek.

'WAT IS DE KERK JOU WAARD'

Onder dit motto is in januari jl. de actie kerkbalans gehouden. In Contactruimte van april hebben we u de voorlopige totaalopbrengst, zijnde € 88.762,00, kunnen medelen. Gelukkig en dankbaar zijn we dat u middels uw toezeggingen wederom heeft aangegeven dat de kerk u / jou veel waard is.

Goed rentmeesterschap is dat je naar de toekomst kijkt.

Wij hadden gehoopt dat de daling van kerkbalansinkomsten in 2012 een incident was, echter de daling heeft zich ook dit jaar voortgezet. Bij een eerste inventarisatie hebben we kunnen vaststellen dat de oorzaak hiervan in belangrijke mate is gelegen in het feit dat het aantal gemeenteleden jaarlijks gestadig afneemt. Een andere oorzaak is echter ook dat de hoogte van de toezeggingen al een paar jaar stabiliseert en zelfs een tendens van lagere bedragen aan toezeggingen laat zien, ook het aantal erg lage bedragen blijft (te.....) omvangrijk. In een tijd dat de prijzen alsmat blijven stijgen, is een dergelijke tendens erg jammer en baart ons ernstige zorgen voor toekomst.

Onlangs heeft de kerkenraad u het meerjarenbeleidsplan, het toekomstbeeld van de gemeente op de langere termijn, bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat we met elkaar voor een geweldige uitdaging staan, te weten uitvoering te geven aan de beleidsvoornemens, als ook de bekostiging hiervan, uitgaande van een sluitende jaarrekening. Het beleidsplan is er op gericht tot in de verre toekomst Gods gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten te kunnen zijn, ook financieel. Zonder het zeer noodzakelijke pastorale werk, predikanten, gebouwen, ontmoetingsruimten en noem maar op, is dit niet mogelijk.

Vandaar dat wij u nu al willen oproepen om eraan mee te werken de totale kerkbalansopbrengst al dit jaar in positieve zin om te buigen door uw reeds gedane toezegging naar vermogen wat te verhogen, bij voorbeeld met 10%. Bij een gedane toezegging van € 200 is dit € 20, bij € 250 is het € 25 en zo verder. Elk bedrag is natuurlijk zeer welkom, maar diegenen die minder dan €100 per jaar bijdragen, zouden we willen vragen de bijdrage, natuurlijk ook naar vermogen, te verhogen naar bijvoorbeeld € 10 per maand. Wellicht moet u prioriteiten stellen, wij hopen natuurlijk dat u deze dan bij de kerk stelt.

Velen hebben de toegezegde bijdrage al betaald en zullen zich dan afvragen op welke wijze nu dan nog de bijdrage te kunnen verhogen. De oplossing is dat u in de loop van het jaar nog een aanvullend bedrag op de kerkbalansbankrekening nr. 9638332 en/of 1118794 overmaakt, of gewoon middels een extra bijdrage, in een envelop voorzien van uw naam, via de collectezak. Het zou toch prachtig zijn en we hopen het zeer, dat we aan het eind van dit jaar met elkaar kunnen vaststellen dat we aan de dalende tendens aan inkomsten een einde hebben gemaakt, dus ook aan onze zorgen voor de toekomst.

Gods liefde is terug te vinden in dingen die verwonderen, in wat je gemeenschappelijk hebt, in de kracht van liefde.

Het college van kerkrentmeesters.

Verantwoording collecten februari/maart/april

17 februari	Aidspatiënten in China	€ 210,89
24 februari	Nieuw leven na gevangenisstraf	€ 118,89
3 maart	Passietijd zending	€ 133,37
10 maart	Passietijd Rudolphstichting	€ 163,53
17 maart	Passietijd Colombia	€ 164,90
24 maart	Passietijd Malawi	€ 145,58
28 maart	Collecte diaconie	€ 85,85
31 maart	Jeugdwerk PKN	€ 177,90
7 april	Voedselbank	€ 183,59
14 april	Kerktelefoon	€ 233,59
Nagekomen	Collecte bestemming Friedenstimme	€ 26,39

Gift dankbaarheid kerktelefoon € 10,00
Hartelijk dank.

Gespaarde postzegels en kaarten voor de Zending

Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar ook via marktplaats verkocht. Vooropgesteld kan worden, dat **alle** postzegels en enveloppen met een postzegel van harte welkom zijn. Ook alle enkele ansichtkaarten zijn gewild. Hieronder staan echter enkele richtlijnen waarmee u rekening kunt houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van de postzegels en kaarten:

1. Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel met als zonder postzegel.
2. Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst.
3. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.
4. Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals (van):
 - Anton Pieck
 - Rien Poortvliet
 - Rie Kramer
 - Marjolein Bastin
 - Anne Geddes
 - Unicef
 - Removos (mond en voetschilders)
 - Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop),
 - De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
 - Geboortekaartjes

De opbrengst van de landelijke inzamelingen in 2012 was € 33.359,-!

Voor vragen kunt u terecht bij Addy Roks (zie Contactruimte).

Bij haar kunt u ook terecht met vragen over de verdere verwerking of de bestemming van de opbrengst.

Misschien kan iemand een kistje maken of heeft nog ergens iets staan dat groter is dan de gebruikelijke doosjes voor het inzamelen van dit alles. Hartelijk dank.

Addy Roks

**Oecumenische bijeenkomst met als thema:
'Recessie.....Gevolgen en Realiteit'**

We ontkomen er de laatste tijd niet aan, iedereen kent wel iemand uit de omgeving, die zijn of haar baan is kwijtgeraakt vanwege de recessie. Wat zijn de gevolgen voor deze mensen, hoe kunnen we dit bespreekbaar maken en hoe kunnen we vanuit onze kerken deze mensen helpen?

Dhr. Jos Koopman, algemeen directeur van het WVS, zal aanwezig zijn en een inleiding verzorgen vanuit de sociale werkvoorziening. Belangrijke aspecten hierbij zijn: mensen helpen hun eigenwaarde te versterken en de meerwaarde die je daardoor bereikt.

Als de Sociale Werkvoorziening wordt afgebouwd zal een grote groep van deze mensen niet meer mee kunnen doen.

De **ik** (of het ego) maatschappij zal verdwijnen. We zullen niet ontkomen aan een samenleving waarin gemeenschap, kerk, buurt, familie elkaar nodig hebben. De tweede spreker is werkzaam bij de Gemeente Moerdijk en is gespecialiseerd in schuldsanering.

Hierna is er gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan en kunnen eventuele vragen beantwoord worden.

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd op 22 mei in de Jacobushof van de H. Jacobus de Meerdere kerk in Fijnaart, van 20.00 tot 22.00 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur.

Begeleiding: diaken M. Bastiaansen



Op zondag 12 mei is de boekentafel te vinden in de hal bij het Trefpunt. We hebben dan natuurlijk niet alle boeken bij ons. Als u een speciale wens hebt, willen we dat graag op 5 mei even horen, zodat we

boeken bij ons hebben die u wilt inzien of kopen.

Nel G., Nel B., Corrie en Bep

Informatie voor de fietstocht op 18 mei 2013

Fietsen op de zaterdag voor Pinksteren



Ook dit jaar organiseren bijna 20 protestantse en katholieke kerken in de regio een sponsorfietstocht. Traditiegetrouw wordt deze tocht de zaterdag voor Pinksteren verreden, dit jaar dus op 18 mei 2013. De fietstocht leidt langs de verschillende deelnemende kerken in West-Brabant. Afhan-

kkelijk van de afstand die de fietser zal afleggen worden er meer of minder kerken aangedaan.

De fietsers kunnen een keuze maken uit de afstanden 35, 45, 60 of 120 km.

Doel van de sponsorfietstocht

In de eerste plaats moet de fietstocht gewoon gezellig zijn! In de tweede plaats is het erom te doen zoveel mogelijk sponsorgeld bijeen te fietsen voor het goede doel "Droomwens". De fietsers zoeken zelf hun sponsors. Dit kunnen bijvoorbeeld familieleden, kennissen, burens, collega's en bedrijven zijn. Als u geen sponsors kunt vinden, kunt u op de dag vrijblijvend zelf een gift geven.

Waar starten we?

We starten dit jaar bij de Ontmoetingskerk en 't Trefpunt aan de Wilhelminastraat 64 te Fijnaart. Als u met de 120 km mee wilt fietsen dan is het vertrek om 9:00 uur. Voor de routes van 35, 45 en 65 km is de vertrektijd 9.30 uur. U krijgt bij vertrek een duidelijke routebeschrijving mee met de vermelding van de kerken die open zijn voor een ruststop en bezichtiging.

Let op:

De Wilhelminastraat zal 18 mei gedeeltelijk opengebroken zijn, maar de kerk en 't Trefpunt zijn bereikbaar.

U kunt inschrijven via de formulieren die achterin de Kerk en in de Vijverhof liggen. Ook kunt u zich op de dag zelf aanmelden bij het 't Trefpunt.

Oproep

Wij zijn op zoek naar mensen die een taart of cake of ander gebak willen bakken voor de bezoekers die opstoppen tijdens de fietstocht op 18 mei in de Ontmoetingskerk. Als u iets wilt bakken, laat dit dan even weten aan Addy Roks: a.roks-kwist@kpnplanet.nl

We hopen veel fietsers te mogen inschrijven, zodat het weer een mooie en gezellige fietsdag zal worden. Tot ziens op zaterdag 18 mei.

DIVERSE MEDEDELINGEN

Het nieuwe liedboek

Op 25 mei 2013 wordt het nieuwe liedboek in Monnickendam gepresenteerd. Precies veertig jaar na het uitkomen van het Liedboek voor de kerken uit 1973. De Protestantse Kerk in Nederland heeft, samen met andere kerken, aan de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) de opdracht gegeven om het nieuwe liedboek te gaan samenstellen.

Waarom een nieuw liedboek?

Het huidige liedboek verscheen in 1973. Er zijn verschillende redenen aan te geven waarom er een nieuw liedboek moet komen, maar deze zijn niet van elkaar te scheiden. Toch is het belangrijk om ze te onderscheiden:

- vernieuwing: sinds 1973 zijn veel nieuwe liederen verschenen;
- verbreding: de kerken zijn sinds 1973 pluriformer geworden, dat wil zeggen dat er verschillende stromingen naast elkaar in de kerken bestaan. Door deze diversiteit is er niet alleen behoefte aan andere liederen, maar ook aan andersoortige liederen;
- verandering: de vorm van de kerkdiensten (de liturgische praktijk) is sinds 1973 veranderd. Deze verandering vraagt om andere zangvormen naast het strofische lied.

Wat zullen de verschillen zijn tussen het nieuwe liedboek en het liedboek van 1973?

Allereerst zal de vormgeving en de lay-out heel anders zijn: in dat opzicht wordt het een 'hedendaags' boek. Van veel meer belang is natuurlijk de inhoud. Waarin zal deze verschillen van het huidige liedboek?

Het huidige liedboek is vooral een gebruiksboek gebleken voor de kerkdienst op zondag. Dat zal ook het eerste verband zijn waarbinnen het nieuwe liedboek zal functioneren. Maar daarnaast zijn er nog andere verbanden geformuleerd, waarvoor het nieuwe liedboek bestemd zal zijn. Zo komen we tot vier 'leefkringen':

- eredienst op zon- en feestdagen;
- overige gemeentevieringen en vieringen in kleinere kring, in het bijzonder de getijden;
- pastoraat;
- meditatie.

Hoe wordt er een selectie gemaakt uit de enorme hoeveelheid materiaal voor al die diverse gemeenten en kerken?

Om het selectieproces enigszins te kunnen sturen, zijn er acht 'aandachtsvelden' te onderscheiden:

1. Psalmen
2. Gezangen in het huidige Liedboek
3. Nieuwe Nederlandse liederen
4. Nieuwe buitenlandse liederen
5. Kinder-, jeugd- en tienerliederen
6. Liturgische gezangen

Wat moet ik me bij deze 'aandachtsvelden' preciezer voorstellen?*Psalmen:*

De 'Psalmberijming 1967' (de 150 psalmen zoals ze in het Liedboek voorkomen) wordt integraal opgenomen in het nieuwe liedboek. Dit psalter behoort onmiskenbaar tot het culturele en liturgische erfgoed van de Nederlandse protestantse kerken. Daarnaast zullen er ook andere berijmde en onberijmde psalmen worden gekozen. Bij de onberijmde psalmen moet men vooral denken aan de 'antwoordpsalmen' zoals deze bijvoorbeeld in Gezangen voor Liturgie zijn te vinden. De ruimte in een nieuw liedboek zal het niet toelaten om alle psalmen in verschillende vormen een plaats te geven. De keuze zal sterk bepaald worden door hun bruikbaarheid in de liturgie van de kerken.

Gezangen in het Liedboek:

Uit de gezangen die in het huidige Liedboek staan zal een ruime keuze worden gemaakt. In deze liederen komt de traditie tot ons en zo blijft de kerk van de 21e eeuw verbonden met hen die door de eeuwen heen zingend zijn voorgedaan. Naast oude liederen moeten we dan ook vooral denken aan liederen die ontstaan zijn in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en inmiddels tot de 'klassiekers' van het Nederlandse kerklied zijn gaan behoren.

Nieuwe Nederlandse liederen:

Na de verschijning van het Liedboek is de ontwikkeling van nieuwe kerkliederen in Nederland doorgegaan. Daarbij is een grote verscheidenheid aan stijlen ontstaan, passend bij de pluriformiteit van de kerken. Deze liederen zijn verzameld in liedbundels van kerkgenootschappen (zoals Gezangen voor Liturgie en Oud-Katholiek Gezangboek) maar ook in andere verzamelingen (zoals Tussentijds, Zingend Geloven, Evangelische Liedbundel) en in bundels met liederen van één dichter (zoals Huub Oosterhuis, Sytze de Vries, André Troost).

Nieuwe buitenlandse liederen:

Hierbij valt te denken aan liederen uit recent verschenen gezangboeken in het buitenland (zoals Duitsland, Zwitserland, Schotland en de Scandinavische landen), maar ook aan liederen uit Taizé en Iona en aan liederen uit andere werelddelen die in oecumenisch verband belangrijk zijn geworden en op internationale bijeenkomsten worden gezongen. Zingenderwijze ontstaan verbanden ook over de grenzen van nationaliteiten heen en wordt de gemeente van Jezus Christus tot één wereldwijde gemeenschap.

Kinder-, jeugd- en tienerliederen:

Het ontbreken van deze liederen in het Liedboek wordt allang als een gemis ervaren. Er zal een eigen repertoire van dergelijke liederen worden opgenomen. Deze liederen moeten een zodanig niveau hebben dat zij door de hele geloofsgemeenschap kunnen worden meegezongen zonder dat iemand zich tekort gedaan voelt. Deze liederen zullen daarom ook niet in een aparte rubriek, maar in de verschillende rubrieken van een nieuw liedboek worden opgenomen.

Liturgica:

De liturgische praktijk van onze tijd vraagt om te zingen varianten voor vaste elementen uit de orde van dienst (gezongen drempelgebeden, acclamaties, tafelgebeden, etc.). Maar ook moet men denken aan wat in de huiskring gebruikt kan worden, bijvoorbeeld bij de maaltijd.

Overige zangvormen:

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan canons en kernverzen (een toonzetting van een enkel bijbelvers dat op allerlei manieren zelfstandig gebruikt kan worden, bijvoorbeeld als refrein bij een gesproken tekst). Het zijn zangvormen die de eredienst en andere bijeenkomsten kunnen verlevendigen.

Gebeden en teksten voor meditatie:

Het nieuwe liedboek is ook bedoeld als persoonlijk meditatieboek voor gebruik thuis. Meditatieve teksten en gebedsteksten kunnen, naast liederen, ook een belangrijke functie vervullen in het pastoraat. In de Nederlandse traditie is een liedboek nagenoeg uitsluitend bestemd geweest voor gebruik in de eredienst. In een nieuw liedboek zullen ook meditatieve teksten worden opgenomen in verband met de toegenomen behoefte daaraan voor het persoonlijke geloofsleven.

Bron: PKN



Op 12 mei kunt u een handtekening zetten voor de Campagne Vreemdelingendetentie. In Nederland worden ieder jaar duizenden vreemdelingen opgesloten. Niet omdat ze iets strafbaars hebben gedaan, maar omdat ze wachten op uitzetting. Het regime is streng en vaak lang, de begeleiding en medische verzorging vaak onvoldoende. In de media hebt u de discussies kunnen horen en zien in verband met de zelfdoding van de Russische activist Dolmatov.

Met onze handtekeningen vragen we de Nederlandse regering om serieus te zoeken naar alternatieven voor het detineren van vreemdelingen.

Bep Rosing

Uw gebed gevraagd voor het Berbervolk

Ooit waren er grote christelijke kerken in heel Noord-Afrika, grenzend aan de Middellandse Zee. Ook het bergvolk van de Berbers bekeerde zich al vroeg tot het christendom. Uit hen kwam een van de belangrijkste kerkvaders voort: Augustinus. Door de komst van de islam verdween de kerk op veel plaatsen, maar er bleef altijd een kleine christelijke gemeenschap bestaan.

Christenen onder de Berbers hebben het tot op de dag van vandaag erg zwaar en moeten hun samenkomsten geheim houden. Het is inmiddels vaak verboden om onderwijs te geven in de Berbertaal en aandacht te schenken aan de Berbercultuur. Bijbelgenootschappen willen de Berbers echter helpen aan een bijbel in hun eigen taal.

Een Bijbelgenootschap moet, ondanks de erkenning van de overheid, heel voorzichtig te werk gaan. In het geheim wordt hard gewerkt aan de vertaling van het Oude Testament. De Berbers kijken al heel lang uit naar deze vertaling. Ze hebben al het Nieuwe Testament en de Psalmen in hun eigen taal, maar ze zouden heel graag de hele Bijbel willen lezen.

De aanwezigheid van bijbels laat de kerken groeien, juist in landen waar de islam veel invloed heeft. De Berbers willen dolgraag bijbels verspreiden in hun gebieden en ze rekenen op steun en gebed vanuit het buitenland. Wilt u bidden voor de Berbers en de veiligheid van de bijbelvertalers?

*Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon werkgroep: Nel Blok en Anneke Endepoel*



't Pinksterpad - *Zin in een wandeling*

Op een mooie pinksterdag.....

Wat kun je allemaal doen op Tweede Pinksterdag? Een woonboulevard bezoeken, een pinkstershow bijwonen, luieren in de achtertuin. Maar u zou ook een mooie wandeling in de natuur kunnen gaan maken. De Katholieke Kerk en de Gereformeerde Kerk, beide uit Oud-Vossemeer, organiseren een inspirerende wandeltocht op de middag van Tweede Pinksterdag, *20 mei 2013*. Iedereen, jong en oud, kan meedoen. Deelname is gratis.

De wandeling begint in de Katholieke St. Willibrorduskerk, Dorpsweg 7 te Oud Vossemeer. Om 14.00 uur is er een officiële start. Er is een wandelroute van circa 8 km, eventueel kan deze worden ingekort tot 5 km. De finish is in de Gereformeerde Kerk, Hofstraat 21, Oud Vossemeer.

Tijdens de route krijgen de wandelaars zo nu en dan iets aangereikt; eten (drinken), maar ook inspiratie, zoals een gedicht of tekst die aanleiding geeft tot gesprek.

Bij de finish ontvangen de deelnemers iets te eten. In de kerk zijn er verschillende dingen te bezichtigen en is er mogelijkheid tot persoonlijke bezinning. Voor de kinderen (tot 12 jaar) is er een speciale foto speurtocht opgenomen in de route.

Voor verdere info:

www.pinksterpad.nl of <http://oud-vossemeer.protestantsekerk.net>
of www.sint-christoffel.nl/kernen/oud-vossemeer

Bezorging Contactruimte: **HELP!!!!**

Zoals u weet, komt het kerkblad 10 x per jaar uit. Op een maandagmorgen wordt het in elkaar gezet en dan wordt het verspreid onder de ± 25 bezorgers. Krijn Smith zorgt ervoor dat de bezorgers hun kerkbladen krijgen.

Nu heeft hij te kennen gegeven dat hij per 1 juli gaat stoppen met deze klus. Dus is de vraag: **Wie wil ons komen helpen?**

Verdere informatie is te krijgen bij
Jan Nieuwenhuizen

Wel of niet naar de kerk? Zomaar wat mijmeringen

Toen ik in mijn jeugd in Fijnaart woonde, lang geleden dus, was de kerk elke zondagmorgen vol. Ja, zult u zeggen, logisch, dat was toen, maar nu zijn overal alle kerken leger, dus ook in Fijnaart. (Overigens is dat echt niet overal het geval, maar dat terzijde). Mogelijk zegt u ook dat vroeger veel meer mensen naar de kerk gingen, omdat zij moesten of dat velen dat uit sleur deden. Dat weet ik, ook ik moest naar de kerk (een trauma heb ik er overigens niet aan over gehouden), maar er moet mij toch iets van het hart. Als ik zondags in de kerk zit, zie ik zoveel onbezette plaatsen en dat doet mij altijd een beetje pijn en verdriet. In Nederland mag je naar de kerk. Dat is een voorrecht dat veel mensen in de wereld niet hebben. Helaas wordt van dat voorrecht minder gebruik gemaakt, haken mensen af en gaan niet of niet vaak meer naar de kerk. Jammer is dat, je mist dan zoveel, er is zoveel in de kerk te beleven. Mijntje luidt de klok, maar het is God die je roept om naar Zijn huis te gaan. Hij wil graag dat je komt. In de kerk kun je zingen dat het een lieve lust is. Kerkvader Augustinus heeft heel lang geleden al gezegd, dat één keer zingen gelijk staat aan twee keer bidden, maar wij doen er nog een schepje bovenop. Wij zingen en we bidden. Je mag bidden voor jezelf, is niet egoïstisch, maar natuurlijk vergeet je niet je naaste, dichtbij en veraf. Bidden is praten met God en als je het toch moeilijk vindt, geen nood, maak dan maar gebruik van het voorbeeldgebed dat Jezus ons heeft gegeven, het Onze Vader. Dan is er de

preek, ik zeg liever de verkondiging of de uitleg. Die neemt de dominee voor haar of zijn rekening. Ook ik hoor mensen weleens zeggen, dat er voorgangers zijn die niet zulke begaafde sprekers zijn. Dat kan, maar als je slechts luistert of iemand boeiend spreekt, mis je wellicht iets belangrijks. Dan zie je over het hoofd dat het niet de voorganger is die tot je spreekt, maar God zelf en dat hoort anders. Of er nu veel of weinig mensen in de kerk zitten, Jezus zelf is ook aanwezig. Het wordt ons zo gemakkelijk gemaakt. In Zijn naam er zijn, al zijn er maar 2 of 3. Maar zonder twijfel vindt Hij het fijner als Hij zich omringd weet door velen. In de bijbel kunnen we lezen dat Jezus naar de synagoge ging (lees nu maar even "kerk"). Er staat niet dat Hij dat deed uit sleur of dat hij slechts dan ging als een bepaalde voorganger Hem erg aansprak. Nee, Hij ging "naar Zijn gewoonte". Wel, als we Zijn voorbeeld, Zijn gewoonte, volgen, dan "zitten we goed", zelfs in de niet altijd comfortabele banken. Zoals u, lees en hoor ook ik dat mensen tegenwoordig wel minder naar de kerk gaan, maar dat er toch een grote behoefte is aan, zoals dat heet, spiritualiteit. Dat komt dan goed uit, want in de kerk is er veel "Spiritus Sanctus". Gewoon vragen om de Heilige Geest en je wordt geleid. De Heilige Geest is er niet slechts met Pinksteren.

Mogelijk weet u, dat ik naast kerklid ook lid ben van de Liturgische Werkgroep. Deze groep probeert, op bescheiden wijze, te bereiken, dat er een liturgie tot stand komt, die er toe bijdraagt, dat we goede diensten hebben, ter ere natuurlijk van Hem. Het zou kunnen dat u suggesties heeft voor verbeteringen of veranderingen. Schroom dan niet, wij als werkgroep, maar ongetwijfeld ook de kerkenraad, horen in dat geval graag uw mening.

Bijna tot slot, in de kerk kan en mag het ook leuk en gezellig zijn. Maar de kans dat dit het geval is, is groter als de kerk lekker vol is. Reacties op dit stuk zijn welkom.

Ger Stam, in den Boomgaert 4, 4731 ZV Oudenbosch
tel. 0165 321395, stam1@caiway.nl.

AGENDA

- 1 mei 14.15 uur: Ouderensoos
- 2 mei 9.30 uur: Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand'-Trefpunt
- 7 mei 19.45 uur: Vergadering Moderamen, Trefpunt
- 13 mei 19.30 uur: Zangkring
- 14 mei 19.45 uur: Vergadering Oecumenisch Beraad, Trefpunt
- 15 mei 14.15 uur: Ouderensoos
- 20 mei 20.00 uur: Bijeenkomst Oecumenisch Beraad in de Jacobushof
- 21 mei 19.45 uur: Vergadering Kerkenraad, Trefpunt
- 26 mei 19.15 uur: Zondagavond gesprekskring bij Bert en Emie Hendrikse
- 29 mei 14.15 uur: Ouderensoos

Passage Fijnaart

15 mei, 19.45 uur in het Trefpunt.

Mw. N. Minnee uit Zeeland komt met haar klederdrachtgroep "Mooi Zeeland" ons een leuke avond bezorgen.

Bijbelleesrooster voor de maand mei 2013

1 mei	Psalm 6	Tranen
2 mei	Hebreeën 4:14-5:10	Invoelend vermogen
3 mei	Hebreeën 5:11-6:8	Vervolgonderwijs
4 mei	Hebreeën 6:9-20	Eed en belofte
5 mei	Hebreeën 7:1-10	Hoge priester
6 mei	Hebreeën 7:11-28	Hoogste priester
7 mei	Hebreeën 8:1-13	Vernieuwing
8 mei	Hebreeën 9:1-14	Offerdienst
9 mei	Hebreeën 9:15-28	Beeld en betekenis
10 mei	Hebreeën 10:1-10	Opoffering
11 mei	Hebreeën 10:11-18	Geen offer meer nodig
12 mei	Psalm 7	Tegenstellingen
13 mei	1 Koningen 1:1-21	Opvolgingsstrijd
14 mei	1 Koningen 1:22-40	Een nieuwe koning
15 mei	1 Koningen 1:41-53	Salomo - de vredelievende
16 mei	1 Koningen 2:1-12	Laatste wil
17 mei	Psalm 10	Sterkte voor zwakken
18 mei	Johannes 14:1-14	Weg naar een woonplaats
19 mei	Johannes 14:15-31	Bemoediging
20 mei	Johannes 15:1-17	Groei en bloei
21 mei	Psalm 12	Opkomen voor zwakken
22 mei	Lucas 5:17-26	Een vriend laat je (niet) zakken
23 mei	Lucas 5:27-39	Oud en nieuw
24 mei	Psalm 20	Motie van vertrouwen
25 mei	Spreuken 8:1-21	Filosofie - liefde voor de wijsheid
26 mei	Spreuken 8:22-36	Scheppingsverhaal
27 mei	Spreuken 9:1-18	Wijsheid duurt het langst
28 mei	Lucas 6:1-11	Blij met de sabbat
29 mei	Lucas 6:12-26	Bergrede in de vlakte
30 mei	Lucas 6:27-38	Beloning op langere termijn
31 mei	Lucas 6:39-49	Geloven moet je doen