

OVERDENKING

'En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden'.

(1 Joh. 4: 9-10)

Als dit nummer verschijnt, is het bijna 'Valentijnsdag'. Een dag waarop velen hun (stille) geliefden willen verrassen met een kaartje, SMS-je, een cadeau of etentje.

Iets goeds doen of geven aan iemand van wie wij houden – mensen die dichtbij ons staan, zoals vrienden, familie - vinden wij vaak niet zo moeilijk. Het wordt anders als iemand verder van ons afstaat. Helemaal als het om iemand gaat waarmee wij op 'gespannen voet' leven.

Daarnaast zitten we in de aanloop naar Pasen.

Ik wil u een bijzonder verhaal vertellen om het bijbelgedeelte dat hierboven afgedrukt staat dichterbij te brengen. Ik neem u mee terug naar de Tweede Wereldoorlog, locatie: Een Pools concentratiekamp.

Elke ochtend wordt daar appel gehouden om te kijken of iedereen er nog is en niemand gevlucht is. Op een ochtend ontbreekt er één persoon. (Deze wordt pas later dood gevonden op het toilet). Als straf hiervoor moest iedere 10^e persoon in de rij de dodencel in. Een ieder wist wat dat betekende: Een ieder zou daar op een vreselijke manier – van honger en dorst – in dat vreselijke donkere hol sterven.

Er moet een man als 10^{de} naar voren komen. Deze man begint in het bijzijn van iedereen te huilen en te jammeren: "Mijn vrouw en kinderen, mijn vrouw en kinderen!"

Maar de Duitse officier is niet gevoelig voor de woorden van deze man. Één van de kampgevangenen is pastoor Maximilaan Kolbe – hij is niet de 10^{de} in de rij -, maar hij stapt naar voren en vraagt aan die Duitse officier: "Mag ik zijn plaats innemen?"

De officier is verbaasd om dit merkwaardige verzoek, maar vindt het goed. Kolbe spreekt nog enkele bemoedigende woorden en zo gaan de 10 mannen de dodencel in. Één voor één sterven ze, met Kolbe als laatste.

Dan verplaatsen we ons enkele jaren in de tijd. We zijn ook op een andere locatie: Rome, het plein van het Vaticaan.

Het is een grote drukte daar op het plein en de Paus spreekt Maximilaan Kolbe zalig. In die menigte staat een man, met zijn vrouw en kinderen en hij huilt. Het is de man uit het concentratiekamp. En hij beseft heel goed: Het feit dat ik hier nu sta – met mijn vrouw en kinderen – dat heb ik aan deze pastoor te danken. Hij heeft zijn leven voor mij gegeven.

Dat is ook wat Jezus gedaan heeft. Doordat Hij uw en mijn plaats heeft ingenomen, mogen wij leven! En **vóórd**at wij Hem kenden en liefhadden, heeft Hij dit voor ons gedaan. Dit is toch wel héél bijzonder!

God gaf het liefste, mooiste, het kostbaarste wat Hij had: zijn eigen zoon! Gods LIEFDE gaat naar u uit. Hij biedt aan alle mensen zijn liefde, zijn vergeving, zijn genade aan.

Wat is uw antwoord hierop?

Herman Broer

KERKDIENTEN

3 februari Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): RK kerk, kernen Moerdijk

10.00 uur:	Hervormde kerk
Bijzonderheden	<i>Na afloop koffie drinken in het Trefpunt vanwege herdenking Watersnoodramp 1953</i>
Voorganger	Ds. J.H. v.d. Sterre
Ambtsdrager van dienst	H. Knook
Gastheer / gastvrouw	A. Dijkshoorn
Collecte Rondgang	1 ^e Werelddiaconaat 2 ^e Onderhoudsfonds
Uitgang	Kerk

4 februari – 15.00 uur: Fendertshofdienst, dhr. H. Broer

10 februari Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen

10.00 uur:	Hervormde kerk
Bijzonderheden	<i>FLAME en Meeting Point</i>
Voorganger	Ds. D.G. van Noordenne, Hendrik Ido Ambacht
Ambtsdrager van dienst	H. v.d. Kemp
Gastheer / gastvrouw	E. Hendrikse
Collecte Rondgang	Kerk
Uitgang	Plaatselijk jeugdwerk

17 februari Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen

10.00 uur:	Hervormde kerk
Bijzonderheden	<i>1^e zondag Passietijd</i>
Voorganger	Ds. C. Nieuwenhuizen, Oosterhout
Ambtsdrager van dienst	E. Hendrikse
Gastheer / gastvrouw	J. den Hollander
Collecte Rondgang Uitgang	Onderhoudsfonds Passietijdcollecte: aidspatiënten in China

24 februari Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart

10.00 uur:	Hervormde kerk
Bijzonderheden	<i>2^e zondag Passietijd; Jeugd- en Gezinsdienst</i>
Voorganger	Ds. J.H. v.d. Sterre
Ambtsdrager van dienst	D. Konings
Gastheer / gastvrouw	H. v.d. Kemp
Collecte Rondgang Uitgang	Kerk Passietijdcollecte: nieuw leven na gevangenisstraf

ROOSTERS

	Kinderoppas	Kindernevendienst
3 februari	Claartje en Babette	Nicky en Saskia
10 februari	Linda en Myrthe	Flame en Meetingpoint
17 februari	Nel en Lejanne	Claudia en Jolanda
24 februari	Marjolein en Daphne	Nicky en Susanne

	PP-dienst	Beamerdienst
3 februari	Jan	William en Léander
10 februari	Tiny	Bert
17 februari	Ad	Anton
24 februari	Jan	Peter

	Bloemendienst	Organist
3 februari	Riet Verhagen	Dick van der Giesen
10 februari	Marion Kruis	Johan van der Steen
17 februari	Joke Frijters	Ad van Sprang
24 februari	Annaleen van Strien	Dick van der Giesen

Herdenking watersnoodramp 1953, 60 jaar geleden

Het is 60 jaar geleden, maar voor velen in Heijningen nog als de dag van gisteren, dat de watersnoodramp plaatsvond. Vele slachtoffers waren in Heijningen e.o. te betreuren, waarvan velen lid waren van de Hervormde Gemeente, nu Protestantse Gemeente i.w..

Op zaterdag 14 februari 1953 kwam de kerkenraad bijeen. W.H. Munters was als president van de kerkvoogdij ook aanwezig (*het was nog in de tijd dat de kerkvoogdij geen onderdeel uitmaakte van de kerkenraad*). Het doel van de bijeenkomst was de gevolgen bespreken van 'de storm en watervloed' die de gemeente getroffen had. Ds. De Bruijn opende de vergadering met het lezen van Lucas 13 vers 1-5. De preses ging na het gebed in op de ramp die de gemeente zo zwaar had getroffen. Ds. De Bruijn zei dat de ramp 'een zware slag was voor onze gemeente'. Op de Hervormde begraafplaats aan de Wilhelminastraat is ter nagedachtenis aan de vele slachtoffers door de Hervormde gemeente het watersnoodmonument opgericht, dat op 1 februari 1955 werd onthuld. Het monument symboliseert een dijkdoorbraak. Ter weerszijden van de 'doorbraak' zijn natuurstenen gedenkplaten aangebracht. Van vele gemeentelieden die slachtoffer waren, staan de namen in de natuurstenen gedenkplaten gebeiteld. Links en rechts van de gedenkplaten staan de teksten 'HIER VERWACHTEN ZIJ DE OPSTANDING DER DODEN TEN LAATSTEN DAGE' en 'ZIJ DIE HIER RUSTEN KWAMEN OM BIJ DE RAMP OP 1 FEBRUARI 1953'. De eredienst op 3 februari a.s., waarin ds. J.H. v.d. Sterre hoopt voor te gaan, zal ter nagedachtenis aan de vele slachtoffers geheel in het teken staan van de verschrikkelijke watersnoodramp. Na de dienst willen we als gemeente en nabestaanden naar het monument gaan om daar bloemen te leggen. Bij het monument zal nog worden gesproken en we sluiten de plechtigheid af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Na afloop bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of wat fris.

We hopen dat u allen gehoor geeft aan de uitnodiging, die op de volgende pagina is opgenomen.

Namens de kerkenraad,
W.P. Langbroek



**DE KERKENRAAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE i.w. TE FIJNAART,
HEIJNINGEN EN STANDDAARBUITEN NODIGT U UIT
VOOR DE EREDIENST OP D.V. ZONDAG 3 FEBRUARI A.S. DIE GEHEEL
IN HET TEKEN ZAL STAAN VAN DE NAGEDACHTENIS AAN DE SLACHTOFFERS
DIE ZIJN OMGEKOMEN T.G.V. DE VERSCHRIKKELIJKE
WATERSNOODRAMP OP 1 FEBRUARI 1953.**

IN DE EREDIENST HOOPT DS. J.H. VAN DER STERRE VOOR TE GAAN.

**NA DE DIENST ZULLEN WE GEZAMENLIJK NAAR HET MONUMENT
OP DE HERVORMDE BEGRAAFPLAATS GAAN, AL WAAR U DE MOGELIJKHEID
HEEFT BLOEMEN TE LEGGEN.**

**OOK NAMENS DE PROTESTANTSE GEMEENTE i.w. ZULLEN BLOEMEN
GELEGD WORDEN EN ZAL ER NOG GESPROKEN WORDEN.**

**WE SLUITEN DE PLECHTIGHEID BIJ HET MONUMENT AF MET HET
GEZAMENLIJK BIDDEN VAN HET ONZE VADER.**

**U WORDT DAARNA UITGENODIGD VOOR EEN KOPJE KOFFIE IN HET TREFPUNT
NAAST DE BEGRAAFPLAATS AAN DE WILHELMINASTRAAT TE FIJNAART.**

**DE DIENST BEGINT OM 10:00 UUR IN HET KERKGEBOUW,
KERKRING 1 TE FIJNAART.**

NAMENS DE KERKENRAAD,

W.P. LANGBROEK, VOORZITTER

Wereldgebedsdag 2013

Net als ieder jaar wordt ook dit jaar de Wereldgebedsdag weer gevierd in de 1e week van maart. Een traditie van de Wereldgebedsdag is dat deze dag veelal door vrouwen wordt georganiseerd over de gehele wereld. Zondag 3 maart vindt de dienst plaats in het kerkgebouw aan de Wilhelminastraat m.m.v. gemeenteleden uit de plaatselijke kerken. Voorganger zal diaken Bastiaansen zijn.

Elk jaar doet een willekeurig land in de wereld de centrale voorbereiding, dit jaar Frankrijk. Het thema van deze dienst is '*Hoezo, een vreemdeling?*'. De Opendeurcommissie nodigt u allen uit om deze dienst met ons mee te vieren Namens de commissie, Jan Tolenaars



TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN

Sterre-praat

DE RAMP 1953 - 2013

Dezer dagen is het zestig jaar geleden. De Watersnoodramp van 1953. Ik kreeg boeken te leen. De algemene, zoals het boek van Kees Slager uit 1992, maar ook 'Een herinnering - Watersnoodramp 1953 Fijnaart en Heijningen'. Huiiveringwekkend om je het voor te stellen. Soms durfde ik bijna niet verder te lezen. Mensen tussen de golven op een zolder in een donkere nacht. Het ene gezin gered, het andere verdronken. Wat een leed - tot op vandaag!

Gesel

Ontroerend ook om te lezen hoe er die nacht gebeden is en gezongen. 'Als ge 'in nood gezeten' en Psalm 68 vers 10 'Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven'. Gebed en psalmen hebben mensen ook die nacht gedragen.

En natuurlijk kwam ook de vraag op naar het waarom. Wij zijn maar mensen en zoeken verbanden. Een paar jaar terug was dat niet anders, toen met de tsunamiramp. Was dat, zo werd gezegd, misschien een teken, een teken van de eindtijd? De Watersnoodramp, was dat een 'gesel Gods', als straf op de zonden? Maar Ds J. J. Buskes, toen predikant in Amsterdam, moet gezegd hebben: waarom strafte God zoveel vrome Zeeuwse mensen en niet eerst het ongelovige Amsterdam?

Nu lezen we in de bijbel soms dat God mensen straft. Denk aan het verhaal van de zondvloed. Wateren die vanwege de zonde opnieuw de aarde bedekken. Maar aan het slot van het verhaal sluit God een verbond en stelt Hij als teken daarvan de regenboog aan de hemel, teken van trouw. In het Nieuwe Testament ligt het nog wat anders. Daar is het Christus die, eens en voorgoed, het oordeel draagt. De straf die ons de vrede brengt, was op Hem.

Powerpoint

Zelf word ik de laatste jaren getroost door het slot van het boek Job. Job, oerbeeld van de lijdende mens. Vrienden proberen Job te troosten. Ze denken mee, suggereren, geven verklaringen. Goedbedoeld, maar ze komen er niet uit. Aan het eind van het boek neemt God het woord. Of liever, het beeld. Hij geeft een powerpointpresentatie. Over de schepping (Job 38). En over de dieren (Job 39-41). God laat als het ware zien dat Hij aan die schepping nog steeds werk heeft. Net als in Genesis is in het boek Job Gods scheppen ook steeds 'scheiden', nl. donker en licht, dag en nacht en: water en land. Eigenlijk zegt God: er zijn in de schepping chaasmachten, zeker, maar Ik strijd ertegen. Ik sta aan de goede kant en Job, doe je mee? Datzelfde zien we bij de dieren (Job 39-41), het zijn alle roofdieren, dieren die het menselijk leven bedreigen. 'Ik kan ze aan', zegt God, 'Ik ben sterker, Ik houd ze in toom. Job, Ik sta aan de goede kant, de kant van het leven en jij?' En dan, als Job dát gezien heeft, kan hij verder. Met zijn God, zijn Bondgenoot.

Gemaal

God is sterker dan de machten. De dichteres Ida Gerhardt schreef een gedicht. Het moet haar eigen ervaring geweest zijn. Haar vader die het poldergemaal moet controleren. Zij mag, op haar verjaardag mee, de polder in. Bij hem is ze veilig voor de machten.

In Memoriam Patris - Ida Gerhardt (Verzameld werk, pg 450)

*Mijn vader heeft de waterlaarzen aan.
Wij samen zijn de Lekdijk afgekomen.
Ik ben voor mijn verjaardag meegenomen:
hij moest vandaag bij het gemaal langs gaan.*

*Gemaal: dat is je vader horen noemen
die vreemde woorden van een andere taal
als hij de waterstand leest van de schaal;
te ademen in het onbenoembaar zoemen
dat gonzende omgaande aanwezig is.
En, niets te zeggen als hij bezig is:*

*'Dat is een man, daar kun je staat op maken'.
Als op de zaken orde is gesteld
doen wij op huis aan. Een lucht van geweld:
Gorcum ligt als door wolken overkraagd.
Geen noodweer en geen wereld kan mij raken
als hij, het laatste stuk, mij op de schouder draagt.*

Ds. J.H. van der Sterre

WIJ GEDENKEN



Op zondag 16 december is in het ziekenhuis in Roosendaal overleden **Pietertje Janneke Lodder**, geboren Westerlaken (Van Heemstralaan 18).

Petra Westerlaken werd geboren in Fijnaart. Ze werkte onder meer als administratief medewerkster en, met hart en ziel, in de Thuiszorg. In 1977 trouwde zij met Gijsbert Lodder. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren. Sinds ruim drie jaren mocht zij met grote vreugde ook grootmoeder zijn. In september kreeg ze klachten die uitingen bleken van een ongeneeslijke ziekte. Moedig onderging ze behandelingen tot ze in de nacht van zaterdag op zondag onverwacht overleed. Ze is maar 56 jaar oud geworden. Het verdriet en gemis is groot. In de drukbezochte dienst van Woord en Gebed, vrijdag 21 december jl., hielden we ons vast aan de trouwtekst die vijfendertig jaar geleden vanaf de kansel geklonken heeft. 'Dat liefde en trouw u nooit verlaten, bindt ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart', en ook aan de woorden van Paulus uit Romeinen 8 over de liefde van God in Jezus Christus, waarin een mens geborgen mag zijn, in leven en in sterven.

God zij haar man Bert, de kinderen, dochter Inge met haar man Koen en zoon Stefan, en de kleinkinderen Janne en Feike met Zijn troost nabij.

Ds. Van der Sterre

Op 22 december 2012 is op 81-jarige leeftijd overleden **Johannes Nieuwkoop**, beter bekend als Jan. Hij werd geboren aan de Helsedijk te Willemstad, als vijfde kind uit een gezin van zes kinderen. Zo'n 18 jaar later kreeg hij een relatie met Bets Hartvelt met wie hij in 1956 trouwde. Ze hadden het goed samen. Samen kregen ze vier kinderen. Tijdens zijn arbeidzame leven werkte hij met veel plezier op de boerderij van de familie Bom en enkele jaren heeft hij een baan gehad bij het Waterschap De Striene. Hij was een stevige en hardwerkende man die genoot van het buitenleven op de boerderij. Hij hield dan ook erg veel van de natuur. Naast zijn werk was hij jarenlang actief in de Voedingsbond CNV en heeft hij veel werk voor de kerk verzet. Vanaf 2009 ging de lichamelijke en geestelijke conditie van zowel Bets als Jan zodanig achteruit dat ze noodgedwongen verschillende keren moesten verhuizen tot ze in 2012 in de Fendertshof te Fijnaart kwamen te wonen. Op 22 december is Jan aan de gevolgen van zijn ziekte overleden. Tijdens de afscheidsdienst (28 dec. jl.) hebben we gelezen uit Psalm 23, waarin de psalmist getuigt van zijn diepe vertrouwen dat God er hoe dan ook voor hem zal zijn. Moge Jan Nieuwkoop dat aan den lijve ervaren: dat hij voor altijd geborgen is in God.

Ds. W. van Laar, Willemstad

Op maandag 24 december, de dag voor Kerst, heeft op 94-jarige leeftijd het aardse leven rustig verlaten: **Willem Crezee**, weduwnaar van Martijntje Crezee-de Vos, De Fendertshof, Kerkring 37. Broeder Crezee is geboren en getogen in Moerdijk en heeft sinds hun huwelijk op 30 mei 1945 in Zwingelspaan gewoond tot juni 1974. Ze kregen samen vier kinderen: Jan, Piet, Joop en Annemarie. Jarenlang was hij lid van de gereformeerde kerkenraad. Hij was een heel gelovige en wijze man. Het was fijn om met hem over het geloof te praten. Daardoor is hij ook veel mensen tot steun geweest. Broeder Crezee werkte samen met zijn vrouw in de kruidenierswinkel die ze hadden. In 1974 zijn ze naar Fijnaart verhuisd, naar de Pr. Christinastraat en konden genieten van hun welverdiende rust. Later zijn ze in de Eksterstraat gaan wonen. Ze genoten samen van hun kleinkinderen en achterkleinkinderen. Op 5 juli 2002 overleed zuster Crezee op vierentachtigjarige leeftijd. Tweeënehalf jaar geleden verhuisde hij naar een appartement van de Fendertshof. Hier heeft hij de laatste jaren van zijn leven doorgebracht in toenemende mate omringd door de zorg van zijn familie en de medewerkers van de Fendertshof. Op zaterdag 29 december jl. hebben we afscheid van hem genomen in een dankdienst voor zijn leven waarna we hem naar zijn laatste rustplaats hebben begeleid.

Een gezang wat dierbaar was voor broeder Crezee en zijn vrouw is Gezang 437. Het werd gezongen bij het overlijden van zuster Crezee en we hebben het gezongen in de rouwdienst van broeder Willem Crezee.

*“Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik u zie o eeuwig Licht, van aangezicht tot aangezicht”.*

Moge onze God zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen omringen met Zijn troost en liefde.

Ds. Tim Moll

PASTORALIA

Geboorte

Op 17 december 2012 is Johanna Maria Verhagen – roepnaam Amy – geboren. Amy is de dochter van Adriaan en Wendy Verhagen, Wilhelminastraat 32. Onze hartelijke gelukwensen voor de ouders met de geboorte van Amy. Ook feliciteren wij de grootouders met de geboorte van hun kleindochter!

Ook in de maand januari verbleven gemeenteleden in een ziekenhuis / behandelcentrum.

- Mw. J. de Vos-van der Werf was enkele dagen thuis en moest toen weer terug naar het ziekenhuis. Inmiddels is mw. De Vos weer hersteld en in haar eigen huis.
- Dhr. P. Konings, Langeweg 5, werd opgenomen in Wiekendaal en is nu in Centrum voor Wonen en Zorg Heerma State, Heerma van Vossstraat 59/97, 4708 AW Roosendaal.
- Mw. C.D. Marks, Koolmees 25, was enkele dagen in het ziekenhuis voor een operatie.
- In het Franciscusziekenhuis, afd. 6A K7, Postbus 999, 4700 AZ Roosendaal verblijft dhr. C. Oostdijck, Langs de Kreek 5.
- Van fam. De Ruitter, Kastanjehof 202, 5664 RZ Geldrop, kregen we bericht dat mw. L. de Ruitter zeer ernstig ziek is. Vele jaren hebben zij de kerkdiensten in Standdaarbuiten en later in Fijnaart bijgewoond. Voor hun dochters zijn zij naar Geldrop verhuisd.

Wij wensen u Gods nabijheid toe.

Een hartelijke groet, Willy Oostdijck

Zieken

- Piet van Dueren den Hollander lag, wegens longklachten, enige tijd in het Amphia ziekenhuis in Breda. Inmiddels is hij weer thuis in Woonzorgcentrum Antonius-Abt te Terheijden.
- Jan Crezee kreeg, na een scan, helaas geen goede uitslag. Binnenkort hebben de artsen overleg welke behandeling gevolgd zal worden.

God zij allen met Zijn Geest nabij.

Ds. Hans van der Sterre

Bedankt

Ik wil u allen bedanken voor uw medeleven in de vorm van uw mondelinge en telefonische belangstelling, voor de bloemen en de vele kaarten die ik heb ontvangen, maar in het bijzonder voor uw gebeden. Het heeft mij enorm gesteund.

Heel veel dank, ook namens Piet en de kinderen.

Hartelijke groet, Hennie van Sighem



Verhuisd

Mw. C.L.F. Vermunt, Tennislaan 31, 4793DB Fijnaart > Torenstraat 4A, 4811XX Breda.

Dhr. J. Tettero, Stadsedijk 139, 4794RL Heijningen > Mimi Boesnachstraat 41, 3207VL Spijkenisse.

Dhr. D.A.C. Zoon, Markiezaatstraat 10A, 4754 Stampersgat > Galgendijk 7, 4671RH Dinteloord.

Nieuw ingekomen

Dhr. J.A. Groeneveld en mw. H.P. Rijshouwer, Brabantse Bellefleur 79.

Mw. M.M. van Zanten, Heul 17, 3247BD Dirksland > Pieter de Hooghstraat 9, 4793AE Fijnaart.

Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze gemeente.

80+ verjaardagen

Eerst even iets goedmaken:

Helaas zijn we vorige maand vergeten te melden dat op 4 januari mw. M. van Sprang-Elenbaas haar 99^e verjaardag vierde en op 9 januari dhr. C.A. Lucas, Drogedijk 36, zijn 85^{ste} verjaardag.

1 feb. Mw. B.J. Ruwhof – Oostdijk, Kerkring 7, 4793ER

11 feb. Mw. P.A. van Dam – van Drunen, Jan Punthof 87, 4793GT

14 feb. Dhr. C. van Dueren den Hollander, Jan Steenstraat 16, 4793AP.

18 feb. Mw. J. de Vos – van der Werf, Leeuwerikstraat 43, 4793HH

21 feb. Mw. W.A. Nouwen – Moerland, Rembrandstraat 10, 4793AR

25 feb. Mw. A.C. Kok – Otto, Jan Punthof 103, 4793GT

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag e.d. geeft u dat dan door aan de redactie.

Omzien naar elkaar

We zijn druk bezig met de nieuwe wijkindeling van het Pastoraat.

Daarom vragen wij u als er in uw gezin, uw familie of in uw omgeving blijdschap is of zorgen zijn, wilt u dit dan a.u.b. doorgeven aan

Piet de Lange, tel. 0168-320823 of 06-10 69 86 14

of aan Huib van der Kemp, tel. 0168 – 462143.

Zij zijn voorlopig het aanspreekpunt.



Jeugdrubriek



ROCK SOLID: de leukste club van Fijnaart!
Ben jij tussen de 11 en 14 jaar?! Dan ben jij van harte welkom van 19.33 tot 21.34 uur!

In januari komen we op zaterdag 9 en 23 februari in de Vijverhof bij elkaar!

Rock Solid leiding: Gerda, Marrie, Nick, Joost en Herman.



Tegelijk als het Flame-zondag is, komt er een groepje jongeren - van 11 t/m 16 jaar - onder kerktijd samen bij 'Meetingpoint'. Daar zijn we op eigentijdse en soms interactieve en speelse manier met elkaar bezig.

Eerst komende keer is op: 10 februari. Voor alle jongeren van groep 8 tot 15 jaar.

Groetjes van: Adriaan, Willian en Herman.



Iedere 2^e zondag van de maand in de Vijverhof (achterkant Herv. Kerk) van 10-11 uur voor alle kinderen tussen 4 en 10 jaar.

Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon wat kwijt aan Flame: mail dit dan naar kinderkerkflame@hotmail.com



TAAKGROEP BEHEER

Verantwoording collecten 16 december 2012 t/m 20 januari 2013:

16-12	Kerk	€ 215,15
23-12	Onderhoud	€ 204,21
24-12	Kerk	€ 361,91
25-12	Onderhoudsfonds	€ 225,90
30-12	Kerk	€ 156,75
30-12	Onderhoudsfonds	€ 132,72
31-12	Eindejaarscollecte	€ 121,10
31-12	Onderhoudsfonds	€ 65,20
6-1	Onderhoudsfonds	€ 113,09
6-1	Kerk	€ 124,56
13-1	Onderhoudsfonds	€ 102,90
20-1	Kerk	€ 184,43
	Fendertshofdiensten	€ 87,00

Giften

Via Corrie Wessels € 200,- en via bank 1 x € 150,-; nagekomen gift t.b.v. kerstmarkt € 20,-.
Alle gevers hartelijk dank!

Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. L.A. Elzerman, Timberwolfstraat 17 te Standdaarbuiten, tel. 0165-314663 of mobiel 06-43983407. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen. E-mailadres: laelzerman@planet.nl
Een vel van 40 bonnen à € 1,- kost € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op Postbankrekening 1084492 ten name van Kerkrentmeesters Herv. Gem. Fijnaart

Abonnementsgeld Contactruimte 2012

Voor het abonnementskosten 2012 voor Contactruimte zijn bij het novembernummer acceptgiro's of een notitie bijgevoegd. Ondanks een eerdere oproep hebben nog niet alle abonnees het abonnementsgeld van € 9,- overgemaakt. In de komende weken zullen aan deze abonnees herinneringen gestuurd worden. Wij verzoeken deze abonnees het bedrag van € 9,- alsnog over te maken op ING rekeningnummer 9638292 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Gem. Fijnaart – Kerkblad bij de ING onder vermelding van Abonnement Contactruimte 2012. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Verjaardagfonds

De opbrengst over het vierde kwartaal 2012 bedroeg € 878,08. De totale opbrengst over 2012 bedraagt € 3.690,77. Een topopbrengst!!
Een groot compliment voor alle vrijwilligers zonder wiens inzet dit resultaat niet mogelijk zou zijn geweest. En ook alle gevers hiervoor hartelijk dank!

Kerstmarkt 15 december 2012

We kunnen met elkaar weer terugkijken op een geslaagde kerstmarkt. De voorbereidingen verliepen voorspoedig: het quiltclubje had de Vijverhof weer sfeervol versierd.

Ook Nel van Dorp heeft weer liters overheerlijke erwtensoep gemaakt. Nels erwtensoep uit de Torenepolder is een begrip en vond dan ook gretig aftrek.

Tiny Verhagen en Jeanne Moerland hadden dit jaar weer de leiding bij de kerststukjes. In de week vooraf aan de kerstmarkt zijn er door de dames van het bloementeam, in een gezellige sfeer, prachtige kerststukjes gemaakt.

De poffertjes zijn dit jaar vervangen door de verkoop van broodje rookworst. Vooral Marrie Korteweg heeft zich daarvoor ingezet. Uiteraard waren er weer zelfgemaakte kerstkaarten te koop; hiervan is Riet Speelman de contactpersoon. De dames hebben heel veel tijd besteed aan het vervaardigen van een groot assortiment kerstkaarten.

Aan de oproep om spulletjes voor de verkoop aan te leveren is goed gehoor gegeven. Er zijn weer veel kerstspulletjes van eigenaar gewisseld!

Het Vijverhofteam heeft iedereen weer goed voorzien van spijs en drank. De door gemeenteleden geschonken cake en appeltaart waren heerlijk.

In een gezellige en gemoedelijke sfeer konden we het rad laten draaien.

Hartelijk dank aan het lotenverkoopteam en de heren van de administratie achter de tafel.

Het bouw- en sjouwteam had vrijdagmiddag en zaterdagmorgen het voorbereidend werk gedaan incl. verlichting. Na afloop werd de uitdrukking "vele handen maken licht werk" toegepast en konden we nog lekker even nagenieten van deze gezellige dag. Het nettoresultaat van deze kerstmarkt is €2.492,64. Iedereen die de kerstmarkt heeft bezocht of op een andere wijze een bijdrage heeft geleverd: HARTELIJK BEDANKT!

Vrijwilligers gezocht!!

De kerkrentmeesters zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor ondersteuning bij het rondbrengen van de enveloppen voor Solidariteitskas, Paascollecte, Eindejaarcollecte en voor het bezorgen en ophalen van de enveloppen voor de actie Kerkbalans.

De hulp van vrijwilligers speelt een zeer belangrijke rol bij de geldwerving en het financieel gezond houden van onze gemeente.

Voor vragen en nadere informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente, de heer W. Langbroek of bij de heer L.A. Elzerman. U kunt zich ook bij deze personen aanmelden.

Rommelmarktbaasar Koninginnedag

Op 30 april is het weer zover dan draaien we weer in het Trefpunt aan de Wilhelminastraat 66 de jaarlijkse bazaar en rommelmarkt. De opbrengst gaat naar een goed doel en de kerk.

- Wilt u ons helpen om er weer een feest van te maken met een goede opbrengst?
- Wilt u iets bakken of braden? Geef het door aan Marianne Solleveldt (0165-314150)
- Heeft u spulletjes voor de rommelmarkt? U kunt het brengen bij Bram Huitkar (462559) of Jaap-Kees van Strien (465494). Geen grote stukken zoals fauteuils e.d., een antiek stoeltje kan natuurlijk wel.
- Wilt u loten verkopen, vooraf of op de dag zelf, meldt u aan a.u.b.
- Heeft u stekjes of planten? Belt u even naar fam. Van der Boon(464621).
- Heeft u tijd en zin om ons te helpen? Graag!

Namens de bazaarcommissie, Adri (462979)

Bomen rond de kerk aan de kerkkring

Iedereen zal wel gezien hebben dat er rond de kerk drie bomen zijn gerooid met kapvergunning van de gemeente Moerdijk. Op het kerkeiland zijn tegenover De Fendertshof twee berkenbomen gekapt. Deze twee bomen waren aan de onderzijde helemaal rot en vormden een groot gevaar. Bij storm zouden de bomen hebben kunnen omwaaien, met als gevolg vernieling van de leilindes. Ook zouden de bomen dan op de kerkkringweg hebben kunnen vallen met alle mogelijke gevolgen van dien.

Ook is een kastanjeboom aan de ingang bij de Voorstraat gekapt. Deze boom was ziek, evenals vele andere kastanjabomen in het dorp. De twee kastanjabomen zijn geplant in 1937 bij de verloving van prinses Juliana en prins Bernhard. Vroeger werden deze bomen 'Juliaantje' en 'Bernhard' genoemd. De niet gerooide kastanjeboom 'Juliaantje' is volgens deskundigen nog gezond. Deze boom willen we laten staan, want een gezonde oude boom kappen is zonde.

We wachten nog even met opnieuw inplanten op de plaats van de gekapte kastanjeboom. We willen eerst kijken of de gezonde boom gezond blijft en opnieuw inplanten. In de nabijheid van deze grote boom heeft weinig zin in verband met de hoeveelheid licht die nodig is voor het 'vatten' en groeien van een nieuwe boom.

We hopen nog lang te kunnen genieten van de grote, en inmiddels beeldbepalende, bomen rondom de kerk.

Namens het college van kerkrentmeesters
Arie Breure.



TAAKGROEP KERK en WERELD

Verantwoording december/januari

2-12	Diaconie	€ 132,53
9-12	Pastoraat PKN	€ 184,27
16-12	Diaconie	€ 129,77
23-12	Diaconie	€ 140,06
24-12	Stichting Vluchteling	€ 367,71
25-12	Kinderen in de Knel	€ 426,90
13-01	Diaconie	€ 187,10

Ontvangen via Mijntje Nijhoff € 20,-.

Er zal een bedrag van € 100,- worden overgemaakt aan Friedenstimme voor de kaarten.

40-dagentijd

Elke dag in de 40-dagentijd kunnen we opnieuw beginnen. Met genieten en geloven, met vieren en vasten. Elke dag is er nieuw geboren leven, ontstaan er nieuwe kansen en krijgen mensen nieuwe moed. Ver weg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer hoopvol beginnen aan de rest van hun leven. Daarbij willen wij hen steunen. Want wij geloven in een nieuw leven!

De 40-dagentijd begint in 2013 op Aswoensdag 13 februari en loopt tot en met Stille Zaterdag 30 maart. Op zondag 31 maart is het Pasen.

Voor de kinderen is er een krant over de 40-dagentijd te bestellen. Deze krant vertelt je goed nieuws over David, Jezus en de mensen in Colombia. In deze 'Goed Nieuwskrant' zie je lege plekken. Daar mag jij jouw eigen goede nieuws invullen. Zo krijg je een krant waar je vrolijk van wordt! Deze krant is gemaakt om te gebruiken in de 40-dagentijd. Bestellen kan via www.job.nl onder het kopje: 'producten'.

Afscheid Gert de Mooij

Tijdens de laatste vergadering in 2012 van onze taakgroep hebben we afscheid genomen van Gert de Mooij. We zullen hem enorm gaan missen, niet alleen als mens, maar ook voor zijn geweldige inzet de afgelopen jaren!
Gert, BEDANKT !

Bazaardoel van 2013

Nu we weer zijn begonnen aan een nieuw jaar, beginnen ook de voorbereidingen voor de bazaar van dit jaar weer. Dit jaar is er ook weer een goed doel dat door de bazaar een extra zetje gaat krijgen. Dat doel zal dit jaar zijn Stichting Abrazos. Stichting Abrazos heeft zich als doel gesteld de situatie van gezinnen

met kinderen met autisme in de stad Cusco te verbeteren. Wij zullen in het volgende nummer van Contactruimte u hier meer over vertellen.

Hartelijke groet, Taakgroep Kerk en Wereld, Heidi van der Lugt



Op zondag 24 februari (jeugd- en gezinsdienst) staat de boekentafel opgesteld in de Vijverhof. Misschien is dat een goede gelegenheid om eens te komen kijken naar o.a. onze mooie kinder- en

jeugdboeken.

In onze laatste vergadering constateerden we, dat we heel graag nog iemand erbij zouden willen hebben om mee te denken en af en toe bij de boekentafel te staan. Wie komt ons team versterken?

Nel G., Nel B., Corrie en Bep

AGENDA

4 febr. 19.30 uur:	Zangkring
5 febr. 19.45 uur:	Vergadering Oecumenisch Beraad, Vijverhof
6 febr. 20.00 uur:	Kring 'Geloven met hart en ziel en verstand'-Trefpunt
7 febr. 9.30 uur:	Donderdagmorgengespreksgroep - Trefpunt
13 febr. 14.15 uur:	Ouderensoos
18 febr. 19.30 uur:	Zangkring
19 febr. 19.45 uur:	Vergadering moderamen, Vijverhof
21 febr. 15.30 uur:	Bijbelgespreksgroep
27 febr. 14.15 uur:	Ouderensoos

DIVERSE MEDEDELINGEN



In november tekenden we een petitie voor de Iraanse advocate: Nasrin Sotoudeh. Zij werd veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf omdat zij opkwam voor mensenrechtenactivisten. Op 3 februari kan er in de Vijverhof een kaart ondertekend worden voor deze zelfde vrouw. Deze worden door mij verzameld en door Amnesty Amsterdam opgestuurd naar Ayatollah Khamenei. U doet toch mee?

Bep Rosing

Bijbeltapes

De Bijbeltapes is een uniek project waarin de complete Bijbel als hoorspel wordt opgenomen. Alle boeken van het Oude en Nieuwe Testament en de deuterocanonieke boeken zullen in zeven jaar tijd worden uitgebracht. De Bijbeltapes verschijnen in 20 delen.

Begin 2012 verscheen deel 1 van de Bijbeltapes, met Marcus, Ester en Hooglied. Onlangs verscheen deel 2 van dit bijzondere project, met de bijbelboeken Ruth, Prediker, Klaagliederen, Romeinen en Tobit. U kunt dit deel bestellen via www.debijbeltapes.nl; op deze site kunt u ook fragmenten beluisteren.

Dit unieke project wordt gemaakt en uitgegeven door uitgeverij Chevigny, samen met regisseur Peter te Nuyl. De basis is de complete tekst van De Nieuwe Bijbelvertaling. Deze vertaling kunt u woord voor woord terughoren in de Bijbeltapes

Aan de opnames werken de beste acteurs uit Nederland mee, waaronder Bram van der Vlugt, Hadewych Minis, Mark Rietman, Krijn ter Braak, Hans Dagelet, Tycho Gernandt en Matteo van der Grijn.

www.debijbeltapes.nl; elk deel kost € 39,95 en is te bestellen bij uitgeverij Chevigny

Alles = Anders en #Durf te vragen in combipakket te koop

Vanaf 1 januari 2013 zijn twee uitgaven voor jongerenwerk en catechese te koop in een combipakket: *Alles = Anders. 8 gelijkenissen* en *#Durf te vragen. 5 Psalmen*. Beide werkboeken sluiten aan bij de NBV-Jongerenbijbel en bevatten werkvormen, gespreksvragen en een dvd met filmpjes. Dit materiaal is heel geschikt als aanknopingspunt voor een gesprek met jongeren.

€ 22,50 (vanaf januari 2013); isbn 978-90-8912-058-8.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem
Contactpersoon werkgroep: Nel Blok en Anneke Endepoel

Passage Fijnaart

Woensdag 20 februari om 18.00 uur in Trefpunt: 62^e Jaarvergadering.

Bijbelleesrooster voor de maand februari 2013

1 februari	Psalm 87	Pinksterpsalm
2 februari	Lucas 4:1-13	Het Woord beschermt
3 februari	Lucas 4:14-30	Het Woord irriteert
4 februari	Lucas 4:31-44	Het Woord geneest
5 februari	Lucas 5:1-11	Het Woord verbindt
6 februari	Lucas 5:12-16	Aangeraakt
7 februari	Psalm 88	Absolute duisternis
8 februari	1 Samuel 13:1-15a	De wacht aangezegd
9 februari	1 Samuel 13:15b-14:15	Heldendaad
10 februari	1 Samuel 14:16-30	In de nesten
11 februari	1 Samuel 14:31-46	De strijd gestaakt
12 februari	1 Samuel 14:47-52	Strijdbare koning
13 februari	1 Samuel 15:1-23	Gehoorzaamheid gevraagd
14 februari	1 Samuel 15:24-35	Berouw
15 februari	1 Samuel 16:1-23	Een nieuwe gezalfde
16 februari	1 Samuel 17:1-30	Wie durft?
17 februari	1 Samuel 17:31-18:5	Reuzenkracht
18 februari	1 Samuel 18:6-30	Overwinningen
19 februari	1 Samuel 19:1-24	Vlucht en uitvlucht
20 februari	1 Samuel 20:1-23	Vriend en vijand
21 februari	1 Samuel 20:24-21:1	Roerend afscheid
22 februari	1 Samuel 21:2-22:5	Gewijde sfeer?
23 februari	1 Samuel 22:6-23	Moordpartij
24 februari	1 Samuel 23:1-13	Bevrijding en verraad
25 februari	1 Samuel 23:14-28	Achternvolging
26 februari	1 Samuel 24:1-23	Respect
27 februari	1 Samuel 25:1-19	Belediging
28 februari	1 Samuel 25:20-44	Wijs en dwaas



Bezorging Contactruimte

Gelukkig heeft zich in Heijningen iemand aangemeld om de wijk van Helma Verhagen over te nemen. Het is mw. Nel Huijzers, Friesestraat 14. Hartelijk welkom.