

# OVERDENKING

## De Heilige Geest werkt op Gods initiatief

*Indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont. (Romeinen 8: 11)*

Gevangen in onmacht, ver van het leven, dat is niet alleen typerend voor gelovigen in onze tijd. Kijk nou eens naar de apostelen even na het jaar 0. Door Jezus Christus in eigen Persoon meegenomen in het grootste avontuur van hun leven. Drie jaar lang mee in een intensieve cursus opgeleid tot apostel. Bestemd om met het evangelie van Jezus Christus de hele wereld over te gaan. Als overtuigende ooggetuigen, gezonden door hun Heer, om anderen te overtuigen. En dan, zelfs helemaal aan het einde van de cursus, durft Petrus er nog niet eens voor uit de komen, dat hij bij Jezus hoort. Drie keer ontkent hij het glashard.

En wanneer de Here Jezus naar de hemel gaat, beseffen zijn eigen apostelen niet wat er gebeurt...! Hoe kunnen zij ooit zijn apostelen worden? Meer nog dan wij vlak in de buurt van het Levende Woord, Jezus Christus. En toch, zoveel tekort, zoveel onvermogen...

*"Jullie zullen kracht krijgen, wanneer de Heilige Gest over jullie komt en jullie zullen Mijn getuigen zijn. In Jeruzalem, in Judea en zelfs in Samaria, ja zelfs tot het uiterste uiteinde de aarde."* Dat zijn de laatste woorden, waarmee de Here Jezus hen achterlaat op aarde.

## Woorden die werkelijkheid worden.

Dat kon niemand ontgaan: tien dagen later brengt het geluid van de Geest een mensenmassa bij elkaar in Jeruzalem. Het kon niemand ontgaan want tien dagen later hoorde ieder in zijn eigen taal de boodschap van het evangelie. En het kan ons ook niet ontgaan, dat diezelfde apostelen die tien dagen eerder nog helemaal met de zaak verlegen waren, nu ineens anderen in verlegenheid brengen (zie Handelingen 2: 12).

Als boodschappers van het evangelie in alle wereldtalen, precies zoals Jezus gezegd had. Zo vol met de kracht van de Geest dat hun publiek er helemaal door overweldigd is. Zo enthousiast dat ze wel dronken lijken. Getuigen van Jezus. Petrus voorop.

3000 mensen komen die dag tot geloof. Niet het tekort, maar de overvloed valt op....

Wat de kracht van de Geest met sterfelijke mensen kan doen! Wat een toekomst als God Zelf het initiatief neemt.

U zult misschien denken: dat gebeurde toen wel, maar nu niet...

Een pracht van een geschiedenis, alsof je nieuwe mensen wakker ziet worden, als hérboren. Maar , waar zie je dat tegenwoordig nog zo gebeuren? Waar zie je dan nog zoveel enthousiasme, zoveel overvloed van de Geest? Betekent dit verhaal meer voor ons dan een mooi verhaal van vroeger?

Sinds Christus'dood en weer herleven, kunnen mensen ook weer opleven. De boodschap van Paulus is: de komst van de Geest betekent leven en toekomst!

Hoe hoog je een bal ook schopt, hij komt altijd weer op de grond terecht. Maar de kracht van de Heilige Geest trekt je omhoog uit de macht van je oude ik. Zelf kun je dat niet, maar met Hem kan het wel omdat Hij je trekt. Gestuurd door God de Vader en Zijn Zoon.

**De Geest maakt weer echt leven mogelijk – herleven.**

Ds. G. J. Röben

## KERKDIENSTEN

**3 juni** Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): *Hervormde kerk, Klundert*

10.00 uur:	<b>Hervormde kerk</b>
Bijzonderheden	<i>Doopdagviering; na afloop koffie drinken</i>
Voorganger	Ds. G.J. Röben
Ambtsdrager van dienst	H. van der Kemp
Gastheer / gastvrouw	W. Langbroek
Collecte Rondgang	1 <sup>e</sup> Kerk 2 <sup>e</sup> Onderhoudsfonds
Uitgang	Werelddiaconaat

**10 juni** Moerdijk FM: *Gereformeerde kerk, Zevenbergen*

10.00 uur:	<b>Hervormde kerk</b>
Bijzonderheden	<i>Heilig Avondmaal</i>
Voorganger	Ds. G.J. Röben
19.00 uur:	<b>Zangdienst in de Gereformeerde kerk:</b> Ds. G.J. Röben
Ambtsdrager van dienst	H. Knook
Gastheer / gastvrouw	P. de Lange
Collecte Rondgang	Diaconie
Uitgang	Onderhoudsfonds

**11 juni – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. G.J. Röben**

**17 juni** Moerdijk FM: Hervormde kerk, Fijnaart

10.00 uur:	<b>Hervormde kerk</b>
Bijzonderheden	<i>Bevestigingsdienst; FLAME en Meeting Point</i>
Voorganger	Ds. G.J. Röben
Ambtsdrager van dienst	D. Konings
Gastheer / gastvrouw	K. Leinenga
Collecte Rondgang Uitgang	Kerk HOOM, Moerdijk

**24 juni** Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert

10.00 uur:	<b>Hervormde kerk</b>
Bijzonderheden	<i>Gezinsdienst: afscheid kindernevendienst; na afloop koffie drinken.</i>
Voorganger	Ds. G.J. Röben
Ambtsdrager van dienst	A. Dijkshoorn
Gastheer / gastvrouw	J. de Lint
Collecte Rondgang Uitgang	Jeugdbestemming Onderhoudsfonds

**1 juli** Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Hervormde kerk, Klundert

10.00 uur:	<b>Hervormde kerk</b>
Bijzonderheden	
Voorganger	Ds. G.J. Röben
Ambtsdrager van dienst	P de Lange
Gastheer / gastvrouw	A Bom Azn
Collecte Rondgang Uitgang	1 <sup>e</sup> Kerk 2 <sup>e</sup> Onderhoudsfonds PKN Jeugdwerk

**ROOSTERS**

	<b>Kinderoppas</b>	<b>Kindernevendienst</b>
3 juni	Geerte en Francien	Claudia en Peter
10 juni	Nel en Lejanne	Tonnie en Nicky
17 juni	Linda en Elly	FLAME
24 juni	Daphne en Marjolein Roks	Susanne en Saskia
1 juli	Claartje en Babette	Jolanda en Annelies

	<b>PowerPointdienst</b>	<b>Beamerdienst</b>
3 juni	Tiny	William
10 juni	Jan	Bert
17 juni	Jan	Anton
24 juni	Ad	Peter
1 juli	Edward	Gerrit/Korstiaan

	<b>Bloemendienst</b>	<b>Organist</b>
3 juni	Joke Frijters	Ad van Sprang
10 juni	Adrie de Vrij	Han van der Mast
17 juni	Riet Verhagen	Dick van der Giesen
24 juni	Anneke Endepoel	Dick van der Giesen
1 juli	Dit Konings	Dick van der Giesen

**TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN****Sterre-praat****'Nieuw Liedboek'**

Nog een keer mag ik het, zo de Here wil en wij leven, meemaken. De verschijning van een nieuw Liedboek. In 2013 is het zover. Het nieuwe Liedboek. Ik herinner me nog goed de komst van het huidige Liedboek. Dat was in 1973. Een mooie tijd was dat. Al die prachtige nieuwe gezangen. Mijn moeder kwam thuis uit een rouwdienst. 'We hebben toch zo iets moois gezongen: Gezang 290 'Er is een land van louter licht''. Dan ging ik achter het harmonium zitten en zongen we het na. Mijn leven is sindsdien rijker. De liederen van J.W. Schulte Nordholt, liederen van heimwee naar het licht (Gezang 283 'met witte waarheid aangedaan'). Willem Barnard, liederen met 'lagen' zoals Gezang 225 'Zingt voor de Heer een nieuw gezang' dat gaat over de woestijn, maar ook over de doop en over onze levensloop. Jan Wit, de blinde poëet, maar wie schilderde in Gezang 479 (de bloemen op de velden, met koninklijke pracht bekleed) de schepping mooier dan hij? De diepzinnige teksten van Ad den Besten (de aanvechting in Gezang 484 'Waarom moest ik uw stem verstaan'). Een nieuwe wereld ging open in de liederen van Huub Oosterhuis: Gezang 487 'De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen', dat kwam natuurlijk ook door de heerlijke, 'golvende' melodie van Bernard Huijbers. Wat zijn we rijk met dit ons Liedboek!

### *Boodschappenwagen*

Waarom dan een nieuw? Nu, in veertig jaar is er veel gebeurd. In de samenleving en in de kerk. En in de kerkdienst. Een aantal liederen uit het Liedboek wordt nooit gezongen. En er zijn talloze prachtige liederen bijgekomen. Die worden al wel gezongen. Ze staan bv in 'Geroepen om te zingen' en in de 'Evangelische Liedbundel' en in 'Tussentijds'. En dan zijn er de bundels 'Opwekking' gekomen en de liederen uit Iona en Taizé. En kinderliederen. In mijn jonge jaren waren dat de bundels 'Alles wordt nieuw' van Hanna Lam en Wim ter Burg, maar sindsdien zijn er vele bijgekomen. Om al die boekjes mee te nemen mag je zo langzamerhand wel een boodschappenwagentje hebben. Een rol speelde natuurlijk ook het ontstaan van onze Protestantse Kerk in Nederland. We kregen al een prachtig nieuw Dienstboek met liturgieën (in twee delen). Bij die nieuwe kerk hoort toch ook, inderdaad, een nieuw Liedboek. Veel is nog onbekend. Welke liederen er inkomen. En hoeveel, men verwacht: veel! De timing voor Fijnaart is nagenoeg perfect: even na onze fusie. Zo kan het Liedboek meteen een samenbindende rol spelen in de eredienst in onze nieuwe gemeente. Samen nieuwe liederen leren. Ik zie het al voor me: elke week een 'Lied van de week', ondersteund door onze fijne Cantorij (en cantor en organisten). Nieuwsgierig geworden? Veel informatie, ook over de Zangavonden in heel Nederland, vindt u op de site: [www.liedboek.nl](http://www.liedboek.nl). Eens in de veertig jaar, ik hoop het mee te maken!

Ds. Hans van der Sterre.



### **WIJ GEDENKEN**

Op woensdagochtend 9 mei jl. is na een lange periode van ziekte overleden ons gemeentelid LEENDERT JOHANNES VAN BODEGOM. Hij is geboren op 20 november 1928 te Spijkenisse, waar hij ook gedoopt is en belijdenis van het geloof deed op 7 april 1963.

Hij ontsnapte op 4 maart 1943 aan een bombardement en werkte enkele jaren op zee. Later werkte hij in de bouw. Op 18 april 1962 trouwde hij met Corrie Grootenboer. Samen woonden zij een jaar in Spijkenisse om vervolgens toch in Fijnaart aan de Korte Kerkstraat te gaan wonen. Samen kregen zij twee kinderen, Joke en Jan Willem. Leen van Bodegom heeft jarenlang gezongen in het kerkkoor te Fijnaart.

De laatste jaren woonden Leen en Corrie van Bodegom door omstandigheden naast elkaar in een appartement in het Fendertshof. Via de kerktelefoon en veel persoonlijke contacten waren zij samen betrokken bij de erediensten en leefden zij mee met onze gemeente.

Het afgelopen jaar moest dhr. Van Bodegom twee keer voor langere tijd in het ziekenhuis te Roosendaal opgenomen worden. Toen hij de laatste keer uit het ziekenhuis thuiskwam wist hij dat hij niet meer lang te leven had.

In de dienst van Woord en gebed stonden wij stil bij woorden van de apostel Paulus uit de Romeinenbrief: **“daarom aanvaardt elkander, zoals ook**

**Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods”** ( Rom 15:7). Deze woorden klonken ook ruim 50 jaar geleden toen dhr. en mw. Van Bodegom trouwden.

Na de dienst, waarin we troost zochten bij die God die ons in Christus aanvaard heeft, is Leen van Bodegom begraven op de Hervormde begraafplaats te Fijnaart.

We bidden zijn vrouw Corrie van Bodegom-Grootenboer, en de kinderen Joke en Jan Willem en de overige familie en vrienden die troost toe: Hijzelf heeft ons de Trooster, de Heilige Geest, gegeven.

Ds. G.J. Röben

### **PASTORALIA**

- Verdriet. Verschillende gemeenteleden werden de afgelopen weken geconfronteerd met het overlijden van een dierbare. Soms kwam het sterven na een lange periode van afnemende gezondheid maar soms ook geheel onverwacht. Ook zijn er gemeenteleden die, menselijkerwijs gesproken, binnenkort afscheid moeten nemen van iemand die hun lief is. Ook ingrijpend en een groot gemis. We wensen allen toe, de kracht van omhoog. Dat u zich in de gebeden gedragen zult weten.

- Vacantie. Net als andere jaren valt mijn grote vakantie ook dit jaar weer vroeg in het seizoen. Ik ben afwezig van 26 mei tot en met zaterdag 30 juni. Collega Röben neemt gedurende deze periode voor mij waar. Dank.

Allen een goede zomertijd gewenst.

Hartelijke groet, Ds. Hans van der Sterre.

De afgelopen weken verbleven in het ziekenhuis:

- Mw. W. van Rijen-Driesprong, Frans Halsstraat 15. Gelukkig was de ziekenhuisopname van korte duur, maar het is toch even schrikken.
- Dhr. G. Verhagen, Deventerstraat 11. Het is moeilijk om veel geduld te hebben. Sterkte gewenst!
- Dhr. W. v.d. Vorm, Friesestraat 7, moet misschien geopereerd worden. Ook u wensen wij veel sterkte.

Wij wensen alle zieke gemeenteleden Gods nabijheid toe.

- Op 13 mei werd de Heilige Doop bediend aan Daniëlle van der Steen. Het was een feestelijk dienst.

- We zijn blij dat Wim de Looze het ambt van wijkouderling wil invullen. In het verleden was Wim al een aantal jaren diaken in Standdaarbuiten. De bevestiging zal zijn op 17 juni.

- De voorzitter van de hervormde kerkenraad Wim Langbroek werd eind april verrast met een koninklijke onderscheiding als dank voor het vele vrijwilligerswerk dat hij doet. Ook Marion Kruis kreeg een koninklijke onderscheiding vanwege haar inzet voor de Pleegzorg. Wim en Marion, we zijn trots op jullie. Hartelijk gefeliciteerd!

Willy Oostdijk, scriba

### Gertrudeke van der Maas en Dirk van de Glind gaan trouwen!

Onze kerk ontving een huwelijksaankondiging van Ds. Gertrudeke van der Maas en Dirk van de Glind. Zij trouwen - in kleine kring - op vrijdag 22 juni 2012 in het gemeentehuis van Apeldoorn.

Op zaterdag 23 juni 2012 om 13.00 uur vindt de kerkelijke viering plaats in De Drie Ranken, Eglantierlaan 202 in Apeldoorn. Na afloop is er gelegenheid tot feliciteren in de hal van het kerkelijk centrum.

Het woonadres van Gertrudeke en Dirk is:

Warenargaarde 101 7329 GB Apeldoorn

### Hulde aan Dick

Zondag 20 mei zag ik de gastvoorganger, Ds. Verwaal, zichtbaar genieten van het orgelspel van Dick. Bij het geven van een hand zei ik daarom tegen Ds. Verwaal dat we een fantastische organist hebben, hetgeen prompt door hem beaamd werd. Tijdens de ziekte van Dick kreeg hij weleens een bloemetje van de gemeente. Dit stukje is mijn "bloemetje" voor Dick.

Ger Stam

### Nieuw ingekomen

Mevr. M.M. Sanderse, Zangvogelstraat 61, 4451CD, Heinkenszand > Deventerstraat 20, 4794HJ Heijningen.

Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze gemeente.



### Verhuisd

Fam. J. van Dorp-Pronk, Kon. Emmastraat 57, 4793CC > Oude Appelaarsedijk 6, 4793RM.

Fam. A. Boelhouters-Westerlaken, Molenstraat 9, 4793ED > Prinses Margrietstraat 9, 4793CB.

Dhr. A.L.E. Velthoen, Blaaksedijk 34, 4793RN > Karmijn 2, 4793KD.

Dhr. P. Nouwen, Rembrandstraat 22, 4893AR > Kadedijk 102, 4793GD.

Dhr. L. van Dueren den Hollander, Kruisvaarderstraat 6, 5021BD > Blaaksedijk 32, 4893RN.

Dhr. D. de Vos, Pieter de Hooghstraat 19, 4793AE > Haringband 10, 3371JA, Hardinxveld-Giessendam.

### 80+ verjaardagen

6-jun Mw. S. Weeda – Konings, Kerkring 115, 4793ES

7-jun Dhr. J.A. Knook, Potenblokseweg 7, 4794RM

8-jun Dhr. J. den Hollander, Jan Punthof 79, 4793GS

12-jun Dhr. A.C. de Regt, Kerkring 105, 4793ES

18-jun Dhr. J.G.J. van Nieuwenhuijzen, Kerkring 42, 4793ES

19-jun Dhr. W. Krougman, Kraaiendijk 9, 4794SG

21-jun Dhr. A. Kloet, Jan Punthof 111, 4793GT

### Huwelijksjubilea

29 juni echtpaar Schuiling-Kouwenhoven, Oude Heijningsedijk 39, 40 jaar

30 juni echtpaar Ripmeester-Nijhoff, Brabantse Bellefleur 53 40 jaar

Wij wensen u Gods zegen toe op uw verdere levensweg, dat Hij u nog lang voor elkaar en anderen mag sparen.

### Koffiedrinken

Het aantal keren koffiedrinken na de diensten is dit jaar nogal gestegen. Daarom is een gezamenlijke vergadering besloten om tijdens het koffiedrinken een bus te laten rondgaan onder de bezoekers van het koffiedrinken om hen in de gelegenheid te stellen een vrijwillige bijdrage te geven om hierdoor de kosten van het koffiedrinken voor de kerk wat te verminderen

## Van de KERKENRAADSTAFEL

### Verslag van de vergadering gezamenlijke kerkenraden op 15 mei 2012



Voorzitter Wim Langbroek leest Johannes 16:29 tot Johannes 17:8 en gaat voor in gebed. Vervolgens heet hij ons welkom.

Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn:

In de hervormde gemeente wordt het boekje *Kom de in de Kring* alleen bij de abonnees op *Contactruimte* bezorgd. Bij de gereformeerde kerk ontvangen alle pastorale eenheden het kerkblad. Besloten wordt om het kringenboekje eenmalig tezamen met *Contactruimte* september bij alle pastorale eenheden te bezorgen. De kerkenraadsleden zullen helpen bij het bezorgen.

Alle colleges/werkgroepen hebben kopij voor het Beleidsplan 2013-2016 aangeleverd. Menno Bom is bij dit agendapunt aanwezig om een toelichting te geven. Er wordt een doelstelling geformuleerd en aan de colleges wordt gevraagd om het beleidsplan hier op te controleren. Gevraagd wordt om opmerkingen voor eind mei in te sturen, zodat het bijgewerkte beleidsplan in juni besproken kan worden. De namen voor de samenstelling nieuwe kerkenraad zijn ingevuld. Het eerste jaar zal de Taakgroep Kerk & Wereld t.o.v. de geplande structuur / organogram met één persoon boventallig zijn. Omdat dit een in de fusiebesprekingen onderkend gevolg is van samenvoeging van de twee gemeenten is, is dit akkoord.

In het licht van de financiële mogelijkheden in de toekomst is het dienstverband van de kerkelijk werker besproken. Vastgesteld is dat het jeugdwerk en jonge gezinnen beleid een zeer belangrijke plaats in moet nemen in het beleid, ook straks in de Protestantse gemeente. Er zal wellicht een herschikking moeten plaats vinden betreffende de werkzaamheden van beide predikanten en de kerkelijk werker. Dit alles nog ter nadere bespreking dat uit-

eindelijk er in zou moeten kunnen resulteren dat de kerkelijk werker met minder uren zich alleen bezig houdt met het jeugdwerk.

Bij de ingekomen post is een huwelijksaankondiging van ds. Gertrude van der Maas met Dirk v.d. Glind.

De voetbalclinic heeft de voorpagina van Stad en Streek in BN De Stem gehaald.

Met Pinksteren zullen er gedrukte liturgieën zijn zowel voor de radio-luisteraars als in de kerk.

Volgend jaar is het nieuwe liedboek klaar. Op 21 mei is er een informatieavond over het liedboek in Barendrecht.

Anton Dijkshoorn leest ter afsluiting een gedicht, waarna we gezamenlijk het Onze Vader bidden. De voorzitter wenst ons wel thuis.

Willy Oostdijck

### Onderhoud Hervormd Kerkgebouw

Zoals u ongetwijfeld heeft gezien, is er aan het kerkgebouw de laatste tijd het nodige onderhoud gepleegd. De wijzers en uuraanwijzing van de klok hebben nieuwe moderne zgn. LED- verlichting gekregen. Deze LED -verlichting moet zeer duurzaam zijn, een lange levensduur (wel ca. 15000 branduren) hebben en laag in verbruikskosten zijn. Het dikwijls naar boven lopen om lampjes te vernieuwen moet hierbij tot het verleden behoren. Deze verlichtingswerkzaamheden moesten vanwege de veiligheid uitgevoerd worden met een speciale, ver reikende, hoogwerker. Er is van deze gelegenheid / hoogwerker gebruik gemaakt om ook andere dak -/gevelwerkzaamheden uit te voeren, te weten:

Herstel / vernieuwen van de dakluiken, herstel van het pannendak, schoonmaken en herstel van de kilgoten, extra steunen geplaatst voor de bliksembewiliging, het noklood gecontroleerd, de goten zijn schoongemaakt, ontvangbakken zijn vernieuwd en de goten zijn aan de binnenzijde duurzaam behandeld, het platte dak Vijverhof is schoongemaakt, op verschillende plaatsen is het voegwerk van de gevels 'op hoogte' vervangen, de twee gaten in het leidendak van de toren zijn gedicht en de leien zijn aangeheeld, de vlaggenstokhouder is vernieuwd en geverfd als ook het hekwerk van de toren, verschillende ramen zijn voorzien van nieuw stopverf, het houtwerk in de toren geverfd enz. enz.. Ook binnen is het nodige aan de kapconstructie verbeterd, enkele 'rotte' onderdelen zijn verwijderd en vernieuwd. Al met al is in korte tijd veel werk verzet door zowel de vakmensen als de vrijwilligers.

In het verleden hebben vrijwilligers de kapconstructie aan de binnenzijde schoongemaakt en de klok- verlichting is vernieuwd door twee enthousiaste electriciën-gemeenteleden geheel op vrijwillige basis. Ook rondom en in de kerk wordt alles heel netjes in orde gehouden door de vele gemeenteleden die dit geheel belangeloos en vrijwillig doen. Zonder hulp van u allen zouden de benodigde werkzaamheden onbetaalbaar zijn. We zijn u allen zeer dankbaar.

College van kerkrentmeesters

In *Contactruimte* heeft u de afgelopen maanden via de verslagen van de kerkenraadsvergaderingen de vorderingen in het SoW proces kunnen volgen. Hoewel we formeel nog twee kerken zijn, wordt er over het algemeen gezamenlijk vergaderd en dat helpt om steeds meer naar elkaar toe te groeien.

De laatste tijd zijn we samen met de aanstuurgroep druk bezig met het beleidsplan van onze nieuwe kerk voor de komende vier jaar. Het nadert zijn voltooiing en na de zomerperiode hopen wij een avond te beleggen waarop wij u daarover zullen informeren en uiteraard krijgt u daar de kans om te zeggen wat u ervan vindt.

Wij hopen dat de fusie rond de jaarwisseling een feit zal zijn.

Ook zijn we de bemensing voor de nieuwe kerkenraad en de taakgroepen aan 't voorbereiden. Daarbij is vorig jaar wel afgesproken dat de eerste nieuwe kerkenraad nog een bloedgroepen-verdeling kent van ongeveer 60% voormalig hervormde leden en ongeveer 40% voormalig gereformeerde leden.

Op basis daarvan zijn wij op zoek voor de nieuwe kerkenraad vanuit de hervormde bloedgroep naar:

- 1 ouderling voor de taakgroep gemeente-zijn

en vanuit de gereformeerde bloedgroep naar:

- 2 wijkouderlingen voor het pastoraat
- 1 jeugdouderling.

Onder de taakgroep gemeente-zijn vallen verschillende taken, zoals de taken van de liturgiecommissie, die tot doel heeft om de liturgie en de viering van de eredienst in onze gemeente levend te houden. Maar ook de muziek tijdens de kerkdiensten, de vorming en toerusting en dus de gespreksgroepen, de catechese en alle jeugdwerk is ondergebracht binnen deze taakgroep.

Daarnaast zijn er nog behoorlijk wat taakgroepleden nodig. Daarbij is niet afgesproken dat de taakgroepen ongeveer dezelfde verhoudingen voormalig hervormd-gereformeerd moeten kennen.

Voor de taakgroepen beheer, kerk & wereld en gemeente-zijn is nog niet helemaal duidelijk hoeveel nieuwe mensen er nodig zijn. Daarover zullen wij u binnenkort nader informeren.

Voor het pastoraat weten we dat wel. De nieuwe gemeente wordt opgedeeld in 5 wijken. Iedere wijk heeft een wijkouderling die in de kerkenraad zit, maar gezien de omvang van de wijken en het feit dat wij het heel belangrijk vinden dat gemeenteleden die dat nodig hebben ook voldoende aandacht krijgen, willen we tenminste 3 pastoraal medewerkers per wijk hebben. Daarnaast zijn er momenteel ook nog gemeenteleden die bezoekwerk doen en met een bloemetje op pad gaan als dat nodig is. Als uitgangspunt hebben we in totaal tenminste 15 pastoraal medewerkers nodig.

Twee hervormde gemeenteleden hebben toegezegd dit werk te willen gaan oppakken en momenteel hebben we 5 gereformeerde pastoraal werkers, waarvan er eind dit jaar een zal stoppen. Dit betekent dus dat we op zoek zijn

in totaal naar nog minimaal 9 mensen die dit belangrijke werk willen gaan doen.

Wij hopen van harte dat het lukt om alle nu genoemde vacatures in te vullen en eigenlijk koersen we erop aan dat het pastoraat komend najaar al in de nieuwe wijkindeling kan starten. Uiteraard kan dit alleen maar als er voldoende mensen zijn die een stukje van ons kerkenwerk willen gaan oppakken.

Beide kerkenraden roepen iedereen op om mee te denken en namen op te geven van gemeenteleden die u geschikt acht voor de vervulling van een of meerdere (verschillende) vacatures. Tenslotte zijn wij met elkaar gemeente en gaat het ons allemaal aan.

Wij vragen u bijgaand formulier, afgedrukt op pagina 12 of 13, in te vullen en ondertekend uiterlijk op 1 juli aanstaande te deponeren in de bus die achterin de kerk aan de Kerkring is neergezet. Ook kunt u het door de bus doen bij een van beide scriba's.

Met vriendelijke groet, Wim Langbroek en Jan Kruis

## Inleveren kopij voor 'Kom in de kring 2012 - 2013'



Voor het nieuwe seizoen moet de kopij voor het boekje 'Kom in de kring' weer worden ingeleverd. Het boekje wordt, zoals gewoonlijk, weer meegegeven met het kerkblad voor september.

In verband hiermee moet de kopij voor 'Kom in de kring' uiterlijk **15 juni 2012** worden ingeleverd. Het kan uiteraard ook eerder, graag zelfs!!!!!!

Willy Oostdijck, scribahg@pknfijnaart.nl  
Tiny Bienefelt, scribagk@pknfijnaart.nl



## TAAKGROEP BEHEER

### Verantwoording collecten 22 april t/m 20 mei 2012

22-4	PKN: Eredienst en kerkmuziek	€ 160,05
22-4	Kerk (zangdienst)	€ 43,10
29-4	Kerk	€ 200,03
29-4	Onderhoudsfonds	€ 141,88
6-5	Onderhoudsfonds	€ 154,75
6-5	Kerk	€ 171,60
13-5	Onderhoudsfonds	€ 187,80

Onlangs ontvingen we in dankbaarheid via de notaris uit de nalatenschap van een gemeentelid in Standdaarbuiten een legaat, groot € 9100,00.  
Corrie Wessels, kerkrentmeester

**Giften:** 1 x € 20,- via mw. D. Konings. Alle gevers hartelijk bedankt!

### Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. L.A. Elzerman, Timberwolfstraat 17 te Standdaarbuiten, tel. 0165-314663 of mobiel 06-43983407. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen. E-mailadres: laelzerman@planet.nl  
Een vel van 40 bonnen à € 1,- kost € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op Postbankrekening 1084492 ten name van Kerkrentmeesters Herv. Gem. Fijnaart

### Jaarrekening 2011 College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente

#### JAARREKENING 2011

Herv. Gemeente van Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten	Begroting 2011	Rekening 2011	Rekening 2010
<b>Baten</b>			
baten onroerende zaken	€ 11.810	€ 13.828	€ 12.088
rentebaten en dividenden	€ 11.000	€ 11.033	€ 12.678
bijdragen levend geld	<u>€ 92.400</u>	<u>€ 88.277</u>	<u>€ 94.099</u>
<b>Totaal baten (a)</b>	€115.210	€113.138	€118.865
<b>Lasten</b>			
lasten kerkelijke gebouwen, exclusief afschrijvingen	€ 50.700	€ 22.502	€ 24.256
afschrijvingen	€ 5.886	€ 6.500	€ 5.791
pastoraat	€ 96.500	€ 92.369	€ 95.798
lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 1.350	€ 2.405	€ 2.087
verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 7.550	€ 7.547	€ 6.958

salarissen	€ 4.200	€ 3.615	€ 3.392
kosten beheer en administratie	€ 3.575	€ 4.230	€ 4.688
rentelasten/bankkosten	<u>€ 600</u>	<u>€ 841</u>	<u>€ 585</u>
<b>Totaal lasten (b)</b>	€ 170.361	€ 140.009	€ 143.535
<b>Totaal a – b</b>	€ 55.151-	€ 26.871-	€ 24.670-
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 3.500-	€ 7.212-	€ 3.543-
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 32.500	€ 14.552	€ 7.690
overige lasten en baten	<u>€ 17.450</u>	<u>€ 11.073</u>	<u>€ 16.321</u>
<b>Totaal c</b>	€ 46.450	€ 18.413	€ 20.468
<b>Resultaat</b>	€ 8.701-	€ 8.458-	€ 4.202-

De jaarrekening 2011 ligt ter inzage bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. Voor vragen en inzage kunt u een afspraak met mij maken. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 0165-314663 of mobiel 06-43983407 of via email: [laelzerman@planet.nl](mailto:laelzerman@planet.nl).



## TAAKGROEP KERK en WERELD

### Verantwoording collecten Diaconie

22 april Diaconie	€ 129,76
6 mei Actie help de nieuwe kerk	€ 133,12
13 mei Diaconie	€ 116,00

### JAARREKENING 2011

Herv. Gemeente van Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten	Begroting 2011	Rekening 2011	Rekening 2010
--	----------------	---------------	---------------

#### Baten

baten onroerende zaken	€ 2.559	€ 9.059	€ 2.559
rentebaten en dividenden	€ 7.644	€ 9.380	€ 20.649
bijdragen levend geld	€ 3.900	€ 3.024	€ 5.833
door te zenden collecten	<u>€ 5.800</u>	<u>€ 8.260</u>	<u>€ 7.246</u>
<b>Totaal baten (a)</b>	€ 19.903	€ 29.723	€ 36.288

#### Lasten

lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 435	€ 3.284	€ 2.626
pastoraat	€ 11.280	€ 11.280	€ 9.400
lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 3.660	€ 1.879	€ 2.541
verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 1.900	€ 2.462	€ 1.990
kosten beheer en administratie	€ 1.250	€ 776	€ 650

rentelasten/bankkosten	€ 250	€ 227	€ 228
diaconaal werk plaatselijk	€ 3.225	€ 2.827	€ 4.615
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 3.000	€ 1.988	€ 4.797
diaconaal werk wereldwijd	<u>€ 4.500</u>	<u>€ 7.692</u>	<u>€ 3.949</u>
<b>Totaal lasten (b)</b>	€ 29.500	€ 32.415	€ 30.796

**Totaal a - b** € 9.597- € 2.692- € 5.492

Voor vragen ben ik bereikbaar op tel. 06-45600101 (na 19:00)  
Penningmeester Diaconie Klaas Leinenga

### EXPLOITATIE REKENING Kerk en Wereld 2011

#### Baten

rente bank	€ 80,35
bijdragen levend geld	€ 4.203,87
door te zenden collectes en bijdragen	€ 1.176,42
opbrengst Bazaar	€ 3.500,64
<b>Totaal</b>	<u>€ 8.961,28</u>

#### Lasten

diaconaal quotum PKN	€ 285,62
kosten kerkelijke activiteiten	€ 15,00
diaconaal werk wereldwijd	€ 1.040,82
overige giften	€ 2.990,00
doorzenden éénmalige acties	€ 3.500,00
abonnementen	€ 25,40
<b>Voordelig saldo</b>	<u>€ 1.104,44</u>
<b>Totaal</b>	€ 8.961,28

#### Toelichting:

- bijdragen levend geld: dit is de opbrengst van de vrijwillige jaarlijkse bijdrage aan Z.W.O en de collectes diaconie.
- door te zenden collectes en bijdragen: collectes met een vastgesteld doel, die direct naar dat doel worden overgemaakt.
- overige giften: giften aan bijvoorbeeld stichting Abrazos, stichting Sonké, stichting Vluchteling, Weggeefwinkel Breda, Voedselbank Moerdijk en Dorcas.
- doorzenden éénmalige acties: opbrengst bazaar naar Shade.



Op zondag 24 juni zal de boekentafel weer klaarstaan in de Vijverhof. We hebben dan al onze kinder- en jeugdboeken uitgesteld, omdat het in die dienst afscheid is van kinder-nevendienstklanten. We zullen het heel fijn vinden als veel ouders en grootouders eens komen kijken naar ons uitgebreide kinderboekenbestand. Er zijn verschillende kinderbijbels, dagboekjes, lees- en speelboeken.

Nel G., Nel B., Corrie en Bep

### Bazaar en Rommelmarkt

De 34<sup>e</sup> bazaar is weer een groot succes geworden, verblijd met een stralend zonnetje startte de dag geweldig en eindigde met een prachtig bedrag van €7430,--. Fantastisch, wat een mooi bedrag (€ 3715,--), om over te maken naar Stichting Sibusiso, die in Tanzania verstandelijk gehandicapte kinderen helpt door aan deze kinderen speciaal onderwijs aan te bieden, op te komen voor hun rechten en hun ouders te begeleiden.

U was er weer die dag, u leegde uw portemonnee voor lootjes/lot of kocht een kleinood op de rommelmarkt, een plantje of een boek, de kinderen vermaakten zich met de eendjes, ballon prikken of sjoelen. U at een wafel of een frietje, dronk een pilsje of iets fris, kocht een zakje koekjes, allemaal voor het goede doel. De inzet van alle medewerkers was geweldig. Sommige al vroeg in touw en tot de laatste bezemveeg aanwezig. Anderen aanwezig met hun morele steun. Waar je ook keek men was met plezier bezig.

Alleen door uw vrijwillige medewerking, tomeloze energie, inzet en door sponsoring van velen, lukt het met elkaar om op één dag zoveel euro's bijeen te brengen voor het goede doel.

Namens de bazaarcommissie iedereen ontzettend bedankt en we hopen volgend jaar weer op u of jou te mogen rekenen.

Gaat u alvast weer spulletjes verzamelen??

Kon u er dit jaar niet bij zijn en/of had toch graag geholpen, even een seintje, we zijn blij met u of jouw hulp of aanwezigheid.

Hartelijk dank, namens de bazaarcommissie, Adri de Vrij

### HET VERHAAL GAAT DOOR (SLOT)

(bij het Bijbelleesrooster van het NBG)

Het jaar 2012 is een B-jaar. Dat betekent dat het evangelie naar Marcus de toon aangeeft. Het evangelie van Mattheüs is erg geworteld in het Jodendom en voor de Joden geschreven, bij Marcus worden we verwezen naar Rome en de Romeinen.

### Het Boek Spreuken

Het Hebreeuwse woord 'Mashal' houdt in het algemeen in "Wat is wijsheid?": iets wat in één geval geldt, maar in meerdere situaties van toepassing. Het meervoud is "Mishlê" en dat is dan meteen de Hebreeuwse naam van het boek Spreuken. Mishlê (Misjlei) betekent "allegorie" of "woorden van wijsheid", en is een afkorting van "Mishlê Sjelomo" (Spreuken van Salomo). Dit suggereert dat Koning Salomo, traditioneel beschouwd als een wijs mens wiens wijsheid die van alle oosterlingen inclusief Egypte oversteeg, de auteur is van dit Bijbelboek. Maar is dat ook zo?

Hoewel klassieke theologen graag Salomo voor auteur houden, is het aannemelijker dat er sprake is van ervaringswijsheid (wijsheid uit de volksmond; van vader op zoon; Spr. 1-9) en daarnaast mogelijk het bestaan van een speciale beroepsgroep van wijzen aan het koninklijk hof. De naam Salomo verleent het spreukenboek (slechts) zijn gezag.

### De inhoud

De inhoud van het boek Spreuken heeft op het eerste gezicht een werelds karakter. Het is te vergelijken met een oosters tekstboek, gebruikt om jongeren wijsheid te leren door hen wijze gedachten voor te leggen, die op diverse wijzen worden herhaald. Wijsheid in de krachtigste en puurste vorm, als korte zin, tegenstelling of toneelstukje. De reden waarom het boek (toch) in de Bijbel terecht gekomen is vooral: *dat de Schepper de mens het vermogen gaf een weg te vinden in zijn wereld, om zichzelf in zijn wereld te begrijpen en de taken van alle dag aan te kunnen. In het boek Spreuken is de totaliteit van het menselijk bestaan is terug te vinden. Het goede en het kwade wordt aangegeven; alle wijsheid heeft betrekking op God en op Gods wetten.*

Het boek Spreuken heeft het typische karakter van een verzameling. De spreuken zijn geschreven in een typische versvorm die in de Hebreeuwse poëzie veel voorkomt: De eerste zin van een vers wordt door de tweede zin aangevuld, herhaald of ontkenkend omgekeerd. Bijvoorbeeld: *"Hoe lang nog (A) luiaard, zul je blijven slapen (B); wanneer (A) kom je uit je bed (B). Nog even dan (C), nog even (C) slapen (D), nog een beetje (C), rusten (D)."* Deze versvorm noemen we parallelisme en komen we ook tegen in de boeken Psalmen Prediker, Hooglied en Job.

Globaal genomen kan het materiaal van het boek Spreuken verdeeld worden in twee groepen:

- spreuken die behoren tot het genre van een uitgebreide instructie,
- spreuken die min of meer als losse uitspraken voorkomen.

Er lijken zeven verzamelingen te zijn samengevoegd:



1. Na het opschrift volgt een langdurige toespraak van een vader over in wijsheid leven.  
Spr. 1 – 9: Deze hoofdstukken schetsen een kader van waaruit de wijsheid, die bijeenge-bracht is in het boek Spreuken, gelezen en geïnterpreteerd kan worden. Het is de theologische context van het boek: JHWH heeft door wijsheid de aarde gegrondvest (Spr. 3 vs.19) en ook hoofdstuk 8: de wijsheid is persoonlijkheid die al bestond voor de grondlegging van de wereld. Kortom: “De Vrees voor de Heer is het begin der wijsheid.”
2. Spreuken van Salomo: Salomo gaf de (oosterse) wijsheid alleen door als deze strookte met Gods wetten. Hoofdstuk 10-22:16.
3. Spreuken van wijze mannen: Salomo had een Egyptische vrouw getrouwd en kende waarschijnlijk de leer van Amenemope. Spr. 22:16 – 23:12.
4. Spreuken van Salomo door de mannen van Hiskia verzameld. Spr. 25 – 30. Na deze serie ‘Salomonistische spreuken’ volgen een viertal ‘aanhangsels’:
5. a. Woorden van Agur, de zoon van Jake, een verder onbekende wijze. (Spr. 30 : 1-14)  
b. Een aantal getalgespreuken (Spr. 30 : 15-33).
6. “Woorden van (de moeder) van Lemuël”, de koning van Massa, met spreuken die hij van zijn moeder hoorde als een reeks samenhangende adviezen voor de koning (Spr. 31 : 1-10)
7. Een alfabeth-gedicht over een fantastische, met name sterke vrouw. Deze tekst bestaat opzettelijk uit 22 versregels, evenveel regels als er letters zijn in de hebreeuwse taal. (Spr. 31: 10-31).  
“Gratie (van een vrouw) is bedriegelijk, schoonheid vergaat. Geprezen zij de vrouw die de Heer vreest. Roemt haar om het werk van haar handen, prijst haar daden in de poort”.

### Wat is wijsheid?

De wijsheid is in Israël meer bespiegelend dan praktisch van aard. Zij wordt voorgesteld als een vrouw van goddelijke allure, geschapen vóór de schepping van de wereld: een vrouw die leven baart. Goddelozen (Israëlieten die niet naar de Thora luisteren) die haar raad in de wind slaan zijn dwazen die kiezen voor de dood. Hoewel Prediker en Job ons (op basis van hun ervaringen) anders leren, leert het boek Spreuken ons dat het wijzen voorspoedig gaat en dwazen hun eigen graf delven. De “Vrees voor de Heer is het begin(sel) van de wijsheid” is de centrale gedachte van Spreuken. Die vrees is geen verlamende angst, maar heilige huiver en diep ontzag voor Gods majesteit. In het Marcusevangelie vragen Romeinsgezinde Herodianen aan Jezus of het geoorloofd is de keizer belasting te betalen, dus: wie moeten wij méér dienen: God of de keizer? Romeinen 13 antwoordt: er is geen overheid dan door God, en die er zijn, zijn door God gesteld. Maar toch: eer wie eer toekomt, dus ook de overheid (bij de gratie Gods).

Tot zover het verhaal in Contactruimte, Sjerp Vormeer

## AGENDA

5 juni	19.45 uur:	Vergadering Moderamen
13 juni	14.15 uur:	Ouderensoos
12 juni	19.45 uur:	Vergadering kerkenraad
27 juni	14.15 uur:	Ouderensoos

## DIVERSE MEDEDELINGEN



Op zondag 24 juni zal er in de Vijverhof zeker een petitie liggen die ondertekend kan worden. Deze zal gaan over het Midden-Oosten. "Laat de Arabische lente geen illusie worden". Maar voor welk land deze actie zal zijn, kan ik nu nog niet zeggen. Het werk voor de mensenrechten blijft nodig.  
Bep Rosing



### Hebt u al een bijbel?

Waarschijnlijk kunt u deze vraag gemakkelijk met 'ja' beantwoorden. Wellicht heeft u zelfs meerdere exemplaren in diverse vertalingen in huis. In Nederland is het geen probleem om aan een bijbel te komen.

In heel veel landen is dat anders. Miljoenen christenen hebben geen bijbel in hun eigen taal. Dat kan verschillende oorzaken hebben:

- ze kunnen een bijbel niet betalen
- er is nergens een bijbel te koop
- er bestaat geen bijbel in hun eigen taal
- ze kunnen niet lezen, dus hebben ze niets aan een gedrukt exemplaar

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft daarom de Bijbel per Maand-Club opgericht. Met de contributie van de leden wordt allerlei bijbelwerk in het buitenland gefinancierd, zoals

- subsidie op bijbels
- bijbelverspreiding
- vertaalwerk
- alfabetiseringscursussen met de Bijbel

Een bijbel in je eigen taal - voor u misschien vanzelfsprekend - is voor anderen nog steeds een droom. Helpt u mee om die dromen waar te maken? Dat kan al voor € 5,- per maand.

Ga naar 'www.bijbelgenootschap.nl/geef' voor meer informatie. Hier kunt u ook lid worden van de Bijbel per Maand-Club of eenmalig een gift geven voor bijbelwerk. De christenen die mede dankzij u kunnen lezen in hun eigen bijbel, zijn u dankbaar!

*Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem  
Contactpersoon werkgroep: Nel Blok en Anneke Endepoel*

**Passage Fijnaart:** 12 juni, 18.00 uur in Eethuis "Family"

Ons jaarlijkse etentje. Gezellig met elkaar

**Internationale jongerenontmoetingen in Taizé**



Tussen kerst en Nieuwjaar 2010 waren er in Zevenbergen ongeveer 60 Europese jongeren te gast, die in Rotterdam deelnamen aan "Taizé aan de Maas". Zij waren ondergebracht in verschillende gastgezinnen. Omdat over deze bijzondere ontmoetingen nog steeds gesproken wordt, is bij een aantal mensen de idee ontstaan om te onderzoeken of er in Zevenbergen en omgeving belangstelling is om in groepsverband een week door te brengen in Taizé.

#### *Waarom naar Taizé gaan?*

Naar Taizé gaan betekent dat je te gast bent bij een gemeenschap die een tweevoudig streven kent: het verdiepen van relatie met God en het nemen van verantwoordelijkheid om zo drager van vrede en vertrouwen onder de mensen te zijn. Jongeren van over de hele wereld zoeken naar een manier om te ontdekken wie Christus is en wat hij hen te zeggen heeft. Een verblijf in Taizé kan helpen om dit te ontdekken.

#### *Wat is Taizé voor organisatie?*

De gemeenschap van Taizé telt een honderdtal broeders, katholiek en van verschillende protestantse afkomst, uit bijna dertig landen. Alleen al door haar bestaan is de gemeenschap een concreet teken van verzoening tussen verdeelde christenen en gescheiden volken. De broedergemeenschap leeft slechts van haar werk. Ze aanvaardt voor zichzelf geen enkele gift. Persoonlijke erfenissen van broeders worden ook niet aanvaard, maar de gemeenschap schenkt ze aan hele arme mensen.

#### *Voor welke jongeren heeft Taizé activiteiten?*

In de loop der jaren zijn jongeren vanaf 18 jaar in steeds grotere aantallen naar Taizé gekomen. Ze komen uit alle werelddelen en nemen deel aan de wekelijkse ontmoetingen. Elke dag geven broeders van de gemeenschap bijbelinleidingen, gevolgd door een tijd van stilte en uitwisseling in gespreksgroepen. 's Middags zijn er workshops waar dieper ingegaan wordt op de relatie van geloof en leven op het gebied van werk, sociale vraagstukken, kunst en cultuur, en de zoektocht naar wereldvrede. Als je ervan houdt internationaal met leeftijdgenoten over geloof, cultuur, werk en samenleving te spreken, is een weekje Taizé zeer de moeite waard.

Een aantal enthousiaste mensen hebben het voornemen in mei 2013 een reis naar Taizé te organiseren. Ben je geïnteresseerd? Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen omtrent deze Taizé reis?

Mail dan naar [taizezevenbergen@gmail.com](mailto:taizezevenbergen@gmail.com). Kijk ook eens op de site van Taizé [www.taize.fr/nl](http://www.taize.fr/nl)

Namens het initiatiefteam Taizé Moerdijk.

### **Bijbelleesrooster voor de maand juni 2012**

vr. 1	Johannes 2:23-3:13	Leraar of leerling
za. 2	Johannes 3:14-21	Licht en donker
zo. 3	Psalm 93	Machtiger dan het water
ma. 4	Spreuken 16:1-11	De HEER en de mens
di. 5	Spreuken 16:12-22	De koning en de wijze
wo. 6	Spreuken 16:23-33	Goed en kwaad
do. 7	Psalm 13	Hoopvolle klacht
vr. 8	Marcus 2:23-3:6	Heer van de sabbat
za. 9	Marcus 3:7-19	Goed nieuws verspreiden
zo. 10	Marcus 3:20-35	Familiegeschiedenis
ma. 11	Spreuken 17:1-14	Vrede bewaren
di. 12	Spreuken 17:15-28	Recht
wo. 13	Spreuken 18:1-12	Zeggen en zwijgen
do. 14	Spreuken 18:13-24	Toegankelijk
vr. 15	Marcus 4:1-9	Zaaien
za. 16	Marcus 4:10-20	Uitleg
zo. 17	Marcus 4:21-34	Bekendmaking
ma. 18	Spreuken 19:1-14	Arm en rijk
di. 19	Spreuken 19:15-29	Opvoedkunde
wo. 20	Spreuken 20:1-10	Betrouwbaarheid
do. 21	Spreuken 20:11-20	Scherpe waarnemingen
vr. 22	Spreuken 20:21-30	Spiegels
za. 23	Psalm 1	Twee wegen
zo. 24	Johannes 3:22-36	Jezus belangrijker dan Johannes
ma. 25	Marcus 4:35-41	Stilte na de storm
di. 26	Marcus 5:1-20	Geestkracht
wo. 27	Marcus 5:21-34	Aangeraakt
do. 28	Marcus 5:35-43	Opgewekt
vr. 29	Jesaja 1:1-9	Verlaten en verlaten worden
za. 30	Jesaja 1:10-20	Het gaat om je hart!

#### **Contactruimte**

In verband met de afwezigheid van veel medewerkers van *Contactruimte* in de laatste week van juni is het niet mogelijk in die week het kerkblad te maken. Daarom is dit kerkblad voor juni uitgebreid met de eerste zondag van juli 2012. De kopij voor het juli/augustusnummer moet uiterlijk worden ingeleverd op maandag 25 juni. Het kerkblad wordt dan gemaakt op maandag 2 juli en in die week bezorgd.

Redactie *Contactruimte*